

# Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 3

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 januari 2007

**Kerkdiensten voor : zondag 21 januari 2007**

10:00 uur <i>ds J. Pronk</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i> <i>Intochtslied: Psalm: 138: 1 en 2</i>	10:00 uur <i>ds. W. Gugler</i> <i>Tekst: 2 Tess. 2</i> <i>Schoollied: Psalm 138:1</i>
09.45 uur <i>Crèche in Gebouw Hoog</i> <i>Suzanne Uithuisje en</i> <i>Gera van Altena</i>	<i>Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis</i>
17.00 uur <i>ds. J. Pronk</i> <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i> <i>Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2</i>	<i>Kindernevendienst: Jannetje Boes en</i> <i>Nelly Zeeman</i>
<i>Eerste collecte voor:</i> <i>De Diakonie</i> <i>Tweede collecte voor:</i> <i>onze Hervormde Gemeente</i>	<i>Collecte voor:</i> <i>De Diakonie</i>  <i>Kaarsen/schoollied: Jacob Zwiars</i>
12.00 uur S.O.W Tienerdienst in de Patmoskerk	

## Dagelijkse schriftlezingen

zo	21 januari	Lucas 3:15-22	Na mij
ma	22 januari	Lucas 3:23-38	Jezus' voorgeslacht
di	23 januari	Lucas 4:1-13	Jezus en de duivel
wo	24 januari	Lucas 4:14-30	Een profeet in zijn vaderstad
do	25 januari	Lucas 4:31-44	Jezus in Kafarnaüm
vr	26 januari	Ester 1:1-12	Koninklijk feestgedruis
za	27 januari	Ester 1:13-22	Koningin Wasti afgezet

**Meditatie:** *Een kerkdienst in de kerker.*

*Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.*

*Handelingen 16:25*

Paulus en Silas zijn op hun zendingsreis in Troas aangekomen. Volgens Handelingen 16 een besturing van de Geest. Paulus kreeg daar in de nacht een gezicht. Een Macedonische man die hem toe riep.

Steek over naar Macedonië en help ons. Ze zien ook hierin de leiding van de Geest, proberen zo spoedig mogelijk per schip de oversteek te wagen en komen in Macedonië aan.

Zo is het evangelie van de Here Jezus in Macedonië aangekomen, eigenlijk in Europa, en heeft zich tevens via deze boodschappers over alle landen verbreid zodat ook wij deze mochten ontvangen.

Een zegen voor Europa, dus ook een zegen voor ons. De eerste stad die beide zendelingen aandoen is Filippi: Filippi was toen een garnizoenstad, waar veel Romeinse veteranen woonden. Er is geen synagoge maar een gebedsplaats aan de rivier waar Paulus en Silas hun goede boodschap uitdragen.

De eerste die tot geloof kwam was een zakenvrouw, Lydia een purperverkoopster.

Er staat geschreven: "de Here opende haar hart zodat zij zich liet dopen.

Iets om even bij stil te staan. De bekering van Lydia is het werk van de Geest die samen met het woord mensen tot geloof brengt

De tweede die wij tegenkomen is ook een vrouw, een waarzegster die met haar waarzeggerij de eigenaren geen windeieren legt. Ze maakt zelfs reclame voor beide zendelingen en voor hun werk. Paulus is van deze reclame, hoewel op zichzelf waar, niet gediend.

Hij weigert deze duivelse reclame voor de goede zaak van Jezus. Zijn koninkrijk heeft niets van doen met occulte praktijken. Ga van haar uit in de naam van Jezus zegt Paulus en hij ging van haar uit.

Maar nu slaat de vlam in de pan want er komt geen geld meer in het laatje, en dan zijn mensen tot alles in staat. Onder valse voornemens worden ze aangeklaagd en tot bloedens toe gegeseld. De gevangenisbewaarder krijgt opdracht ze goed op te sluiten en brengt ze in de onderste kerker waar ze in een blok worden opgesloten. En dan gebeurt welhaast het bovenmenselijke wat alleen de Heilige Geest ons in het geloof kan geven.

In plaats van in opstand te komen gaan Paulus en Silas in de nacht bidden en zingen. Een kerkdienst in de kerker. 'k Zal zijn lof zelfs in de nacht, zingen, daar ik Hem verwacht.

Het evangelie in deze vorm klinkt door alle muren heen, en de gevangenen mogen het horen. De hemel reageert direct op het gebed, Filippi schudt op haar grondvesten. Deuren gaan open en boeien raken los. De gevangenisbewaarder wil zich van het leven beroven, omdat hij denkt dat alle gevangenen gevlucht zijn, maar op uitdrukkelijk bevel van Paulus "want wij zijn allen hier" wordt hij gerustgesteld en laat bevende over al zijn leden licht brengen en wast hun wonden. Wat moet ik doen om behouden te worden.

Het is de vraag die de gevangenisbewaarder stelt omdat hij de grootheid en de toorn van God heeft ervaren. Het antwoord is niet moeilijk maar wel duidelijk. Stel vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En ze leiden hem in, in dat geloof en dat vertrouwen, zodat hij zich met zijn huisgenoten liet dopen.

Hoe het de andere gevangenen is vergaan vermeldt het verhaal niet. Maar de gevangenisbewaarder werd met zijn gezin schatbewaarder van de verzoening met God door het bloed van Christus.

Bent u ook zo'n schatbewaarder?

Jan Vlasbloem



### **Bij de diensten**

Op zondag 21 januari willen we n.a.v. 2 Thess. 2 in de verkondiging nadenken over een verwaarloosd Bijbels onderwerp, namelijk het optreden van de Antichrist. De bijbel spreekt er herhaaldelijk over deze valse Messias die de plaats van Christus wil innemen.. Dit is nou de letterlijke betekenis van *Anti-Christ*, d.w.z. iemand die *in plaats van* Christus optreedt omdat hij sprekend op Christus lijkt. Laten we daarom Christus beter leren kennen. – dan zien we het verschil.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

### **Bij de kerkdiensten**

Zondagmorgen hopen we in de hervormde kerk het Heilig Avondmaal te vieren. We hopen dat velen mogen komen en bij de tekenen van brood en wijn gesterkt worden in het geloof. In de preek overdenken wij Marcus 1: 21-26: over het gezag van Jezus over ons. In de middagdienst houden wij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan gaan we verder met het Jeremiaboek. We behandelen hoofdstuk 36: de knecht van Jeremia schrijft alles op.

Ds J. Pronk

---

### **Bevestiging ambtsdragers**

Op zondag 14 januari hebben Jan Cornelis Commandeur en Cornelis Appel hun jawoord gegeven bij hun herbevestiging tot ouderling-kerkrentmeester en diaken van onze hervormde gemeente. We zijn hen dankbaar voor hun inzet in de vorige periode en wij wensen hen en hun gezinnen Gods rijke zegen toe voor de toekomst.

De Hervormde Kerkenraad

---

### **Giften**

Op huisbezoek ontvangen 1 x 10 euro en 1 x 20 euro voor de Hervormde Gemeente en 1 x 20 euro voor de Hervormde Diakonie. Hartelijk dank

---

### **Adreswijziging**

Mw L. Commandeur – Janssen van kamer 302 naar kamer 324 in Zorgcentrum Swaensborch, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

### Voorbede

1. Voor het Nieuwe jaar, dat voor ons ligt, Heer wij vragen U zegen.
2. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
3. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
4. Voor de doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
5. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen kracht geven.
6. Voor alle predikanten, Heer sterk hun in U Woord opdat harten open gaan. Zegen hen in hun werk
7. Voor de kerkenraad, Heer zegen hun, geef dat zij dit werk met vreugde mogen doen.

L. Kes-Schouten

---

---

### Collecte Hervormde Kerk

Zondag 14 januari 2007

Eerste collecte bestemd Oecumenischwerk

€ 121,13

Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 141,40

---

---

### Agenda 21-27 januari 2007

Zondag	21 januari 20.00 uur	Marcantat	Patmoskerk
Maandag	22 januari 19.00 uur	Waterhoenen 8-12 jaar	Patmoskerk
Dinsdag	23 januari 18.30 uur	Catechisatie 12-13 jaar	Herv. Pastorie
Dinsdag	23 januari 19.15 uur	Catechisatie 14-15 jaar	Herv. Pastorie
Dinsdag	23 januari 20.00 uur	Catechisatie 15-17 jaar	Geref. Pastorie
Woensdag	24 januari 19.00 uur	Meisjesclub 8-12 jaar	Gebouw Hoog
Woensdag	24 januari 19.30 uur	Huiscatechese 12-14 jaar	Zeilstraat 26
Vrijdag	26 januari 20.00 uur	M.B.E	Patmoskerk

Activiteiten voor de agenda doorgeven op tel. 601263

---

---

### Mededelingen van de redactie

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond om uiterlijk 19.00 uur aangeleverd te worden bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (601382) of bij

J.P. van Altena, IJsselmeerweg 12 (601703)

De kosten voor een advertentie zijn 5 euro.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Het bankrekeningnummer van de redactie is 79.18.82.462 ten name van K. Zeeman e/o J.P. van Altena, inz. Protestants Kerkblad.

---

---



### Ambtsdragers

Ja, we zijn als hervormde kerkenraad en als hervormde gemeente blij, dat Cees Appel en Jan Commandeur weer bevestigd zijn als ambtsdrager van onze gemeente. Daarmee kan de kerkenraad dit jaar weer op dezelfde sterkte verder.

Iemand vroeg me, hoe het zit met familierelaties en leeftijdsgrenzen voor kerkenraadsleden. Daar wil ik graag wat over zeggen.

Het bijzondere van het artikel over ambtsdragers in de kerkorde van de PKN is namelijk, dat er helemaal niks over familierelaties en leeftijdsgrenzen gezegd wordt. En dat betekent dan, dat deze dingen aan de wijsheid van de plaatselijke gemeente worden overgelaten.

Vroeger, onder de hervormde kerkorde, was het zo, dat bijvoorbeeld twee broers niet tegelijk lid van de kerkenraad mochten zijn. Nu, onder de kerkorde van de PKN, is dat wel mogelijk. Vroeger, onder de hervormde kerkorde, moest iemand jonger zijn dan 65 jaar om bevestigd te mogen worden als kerkenraadslid. Nu, onder de kerkorde van de PKN, maakt leeftijd niet meer uit.

Vanwaar deze verandering? Nou, de gereformeerden en de lutheranen kenden beide bepalingen aangaande familierelatie en leeftijdsgrens niet. Maar ook in hervormde kring kwam steeds meer verzet tegen deze bepalingen. Want de plaatselijke gemeenten werden over het algemeen steeds kleiner en de actieve kerkleden werden ook steeds ouder. En je moet toch blij zijn als ouderen nog ambtsdrager willen worden en als het dan toevallig nog familieleden van elkaar zijn, is dat nou zo'n ramp? Het gevolg was, dat ook in hervormde kring steeds meer dispensatie werd verleend, dat is speciale toestemming werd gegeven door de landelijke kerk, om mensen die ouder waren dan 65 jaar te bevestigen als ambtsdrager. En nu, inde kerkorde van de PKN, hebben ze gezegd: we laten het gewoon over aan de gemeente. Dan moeten die zelf maar uitmaken hoe ze met familierelatie en leeftijd omgaan.

Ik ben het hier wel mee eens. Ik heb het altijd jammer gevonden, dat iemand van de kandidatenlijst geschrapt werd, omdat zijn broer toevallig ook ambtsdrager was. Want je zit toch niet voor je familie in de kerkenraad maar om de gemeente te dienen?

Ik vind het ook een goede zaak, dat de leeftijdsgrens voor ambtsdragers is opgeheven. Want als je vijftenzestig bent of ouder, dan ben je toch niet uitgerangeerd? Juist een wat gevorderde leeftijd heeft toch ook zijn voordelen?

Onze kerkenraad op Marken is, in vergelijking met andere plaatsen, vrij jong. Maar het zijn vaak wel mensen die het ambtsdrager zijn moeten combineren met een druk gezinsleven en een drukke baan. En ik ben erg blij, dat ze dat allemaal willen doen. Maar ik zou toch wel willen, dat meer ouderen zich beschikbaar willen stellen als ambtsdrager van onze gemeente. Als je ouder bent, dan heb je vaak een schat aan levenservaring, het geloofsleven heeft al de nodige stormen doorstaan en je weet wat het is om trouw te zijn en te blijven. En zulke mensen heeft een kerkenraad toch nodig?

Nou ja, dit jaar gaan we met deze kerkenraad verder en in het najaar zien we wel weer verder. Voor de ouderen onder ons: een mooie tijd om na te denken.

Ds J. Pronk

Ik wil alle mensen die aan mij gedacht hebben bij mijn heupoperatie en bij mijn thuiskomst heel hartelijk bedanken.

De vele kaarten, telefoontjes, presentjes en alle andere leuke en lekkere dingen hebben Dirk en mij goed gedaan.

Lijs Roos

Onze liefde heeft handjes en voetjes gekregen  
en hij heet...



Joris  
Bastiaan Stooker

2 januari 2007 om 13.50 uur

Zijn trotse ouders zijn  
Stefan Stooker en Mirjam Tamminga  
de Duikjes 8, 1156 AB Marken

0299 - 416531

Korte beentjes, miniteentjes,  
lachend mondje, pamperkontje.  
Welkom lieve ukkepuk,  
je bent ons eerste meesterstuk!



Wilt u langskomen voor beschuit?  
Mirjam en Joris rusten tussen 12.00 en 15.00 uur even uit  
Laat u het ons even weten?