

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 11

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 maart 2007

Kerkdiensten voor : zondag 18 maart 2007

<p>10:00 uur Vijfde Lijdenszondag <i>Ds. J. Pronk</i> Intochtslied: <i>Gezang 178 :1 en 2</i></p> <p>17.00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> Intochtslied: <i>Gezang 178: 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>Projekt Waterlandse Gemeenten</i> <i>(tandartsenzorg in Eritrea</i> Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Dr. W. Gugler, Schooldienst</i></p> <p>Crèche: <i>Gonda en Amber Zeeman</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>Terre des Hommes</i></p>
---	--

12.00 uur S.O.W. Tienerdienst in de Patmoskerk

14.50 uur S.O.W. Zangdienst in de Patmoskerk

Dagelijkse schriftlezingen

zo	18 maart	Johannes 8: 1-11	De eerste steen
ma	19 maart	Johannes 8: 12-20	Jezus getuigt
di	20 maart	Johannes 8: 21-36	De gezondene
Wo	21 maart	Johannes 8: 37-47	Welke vader?
do	22 maart	Johannes 8: 48-59	Ik ken de vader
vr	23 maart	Jesaja 50: 4-11	Vertrouw op de Heer
za	24 maart	Jesaja 51: 1-8	De Heer troost Sion

Geleden onder Pontius Pilatus

Misschien hebt u zich ooit afgevraagd waarom uitgerekend de naam van Pontius Pilatus is opgenomen in de Apostolische geloofsbelijdenis. “Geleden onder Pontius Pilatus”. Zijn naam wordt in één ademtocht genoemd met de naam van Jezus. Is dit niet teveel ‘eer’ voor de man die het bevel gaf om Jezus te kruisigen? Waarom staat er niet gewoon dat Jezus geleden heeft? Krijgt Pilatus de hoofdschuld? En wat moeten we denken van de hogepriester Kajafas, de hoge raad, de opgefokte massa van Joden die op Goede Vrijdag zich tegen Jezus heeft uitgesproken. Of nog breder geformuleerd: het volk dat Zijn naam droeg, de zijnen, die Hem niet hebben aanvaard? Maar ook: Geleden onder zijn eigen discipelen die hem vaak niet hebben begrepen, hem hebben verraden en in de steek gelaten. Geleden onder de viervorst Herodes die het niet opnam voor zijn onderdaan uit Galilea. Dus waarom Pontius Pilatus, die tweederangs –stadhouder wiens regentschap gekenmerkt was door talloze diplomatieke blunders zodat hij in 36 n.Chr. uit zijn ambt gezet werd. Een onbeduidende man – wel getrouwd met een kleindochter van keizer Augustus – kreeg toch een prominente plaats in de wereldgeschiedenis ook al is het maar in de geloofsbelijdenis. Waarom? Van de vele aspecten wil ik hier maar twee noemen.

Pilatus is degene die recht moet spreken. Maar in het geval van Jezus zien we dat deze wereldse rechter een onschuldige schuldig moet verklaren. Het is buitengewoon veelzeggend dat Pilatus herhaaldelijk benadrukt dat Jezus onschuldig is. In totaal zijn het dacht ik *zeven* pogingen van Pilatus om de Onschuldige vrij te spreken. Het leek net *vervloekt* te zijn. Elke poging mislukte. Denk maar aan de vrijlating van een gevangene, het sturen naar Herodes, het “ik was mijn handen in onschuld”-gebaar, tot een met de geseling van Jezus (als de meute bloed ziet zullen ze Jezus wel sparen). Het moest duidelijk worden: de Onschuldige wordt schuldig verklaart door de mond van Pilatus. Maar het geloof hoort achter het oordeel van Pilatus de stem van de Hemelse Rechter, die zijn Zoon – de Onschuldige – bewust schuldig laat verklaren. Pilatus’ onrechtvaardige daad blijft voor zijn rekening. God heeft er gebruik van gemaakt. Zo werd Pilatus’ oordeel over Jezus het oordeel van God opdat wij – de schuldigen – vrij gesproken zullen worden.

Het ander aspect van “geleden onder Pontius Pilatus” is de verankering in de geschiedenis. Het lijden van Jezus vond plaats hier op aarde in tijd en ruimte. Heel concreet en historisch wat dan ook zijn sporen achter heeft gelaten. Sprookjes spelen zich meestal af in een land dat niet concreet genoemd wordt (achter zeven bergen, Verweggistan) en in een onbepaalde tijd (heel lang geleden..., er was eens...). Het lijden van Jezus kun je historisch natrekken: onder Pontius Pilatus, d.w.z. in de tijd van 26-36 n.Chr. in Judea. Ook voor de opstanding van Jezus wordt trouwens een historische verankering formuleert, namelijk: ten derde dag. Het heilshandelen van God, die vlees is geworden en onder ons heeft gewoond (Joh. 1:14) vond in de echte geschiedenis plaats. Kribbe, kruis en graf zijn historisch en laten zich niet door een geestelijke interpretatie uit deze wereld bannen. Het is absurd als iemand zou zeggen dat Jezus maar symbolisch geleden heeft. Merkwaardig genoeg struikelt (bijna) niemand over als gezegd wordt dat de opstanding van Jezus alleen maar geestelijk (symbolisch) plaats vond. De belijdenis van de eerste discipelen (1.Cor. 15:3-6) heeft het lijden *en* de opstanding van Jezus als historische feiten gezien. Het is duidelijk dat velen in onze protestantse kerk zich niet meer kunnen vinden in de manier waarop de apostelen het geloof hebben verwoord. Ruimte wordt gevraagd en geboden voor een symbolische, niet aan de letter gebonden uitleg van de Bijbel. Wat mij een beetje dwars zit is de *toon* waarmee deze bevrijdende interpretatie wordt aangeboden. Alsof de eerste christenen, zo achterlijk en beperkt als ze waren, de buitengewone verhalen van Jezus letterlijk hebben opgevat, terwijl met de geest van de verlichting een nieuwe zienswijze gekomen is. Met andere woorden: wie niet als dom versleten wil worden late de letterlijke historische betekenis los en omhelse een symbolische

die niet aan de letter gebonden is. Nou, deze gedachte is al in de tweede eeuw n.Chr. bijzonder populair geweest. Niets nieuws onder de zon!

Geleden onder Pontius Pilatus is voor mij het bevrijdend evangelie. Het raakt mij in het diepst van mijn hart. Want ik zie een volkomen verlossing voor lichaam en ziel.

Ds. Werner Gugler

Bij de diensten

Op zondag 18 maart is er weer een schooldienst. De kinderen van de Basisschool hebben samen met de leerkrachten verschillende stukjes voorbereid rondom de buitengewone "Ik-ben"-woorden van Jezus (Joh. 9-11). Het belooft een mooie bijeenkomst te worden. U bent allen van harte uitgenodigd, ook al hebt u geen kinderen (meer) op de Basisschool.

Met een vriendelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collecten Patmoskerk

Kerk 11 maart	€ 154,90
Renovatie keuken 11 maart	€ 102,10

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 11 maart 2007	
De eerste collecte bestemd voor de diaconie	€ 130,40
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde gemeente	€ 147,95

Agenda 18 -24 maart 2007

Zondag	18 maart 20.00 uur	Marcantat	Patmoskerk
Maandag	19 maart 19:00 uur	Waterhoenen 8-12 jaar	Patmoskerk
Dinsdag	20 maart 18:30 uur	Catechisatie 12-13 jaar	Herv.Pastorie
Dinsdag	20 maart 19:15 uur	Catechisatie 14-15 jaar	Herv.Pastorie
Dinsdag	20 maart 20:00 uur	Catechisatie 15-17 jaar	Geref.Pastorie
Woensdag	21 maart 19:00 uur	Meisjesclub 8-12 jaar	Gebouw Hoog
Woensdag	21 maart 19:30 uur	Huiscatechese 12-14 jaar	IJsselmeerweg 5
Woensdag	21 maart 20.00 uur	Bel. Catechisatie	Herv. Pastorie
Vrijdag	23 maart 20:00 uur	M.B.E.	Hal Patmoskerk

Activiteiten voor de agenda doorgeven op tel. 601263

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de vijfde Lijdenszondag. In de Hervormde Kerk willen wij in de morgendienst het sacrament van de Heilige Doop bedienen aan Megan Latisha Schipper. We luisteren dan naar Johannes 8: 12, waar Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld.

In de middagdienst overdenken wij het vierde kruiswoord: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (Mattheüs 27: 46).

Ds J. Pronk

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 21 maart om drie uur 's middags mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in Zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer een plezier om daar samen met de ouderen naar het evangelie te luisteren en te zingen van de Heer, die ons vasthoudt in leven en in sterven. Ieder die wil komen, is hartelijk welkom.

Ds J. Pronk

Vraag

Ik ben op zoek naar een gedicht of lied waarin de volgende dichtregels voorkomen:

Dat ik mijn Schepper loven mag, van de eerste tot de laatste dag, in oorlog en in vrede.

Als u dit gedicht of lied kent, dan hoor ik dat graag van u. Mijn telefoonnummer is 601414.

Ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen twee maal 10 euro voor de Hervormde Kerk. Hartelijk dank

Een drukke zondag

In de Patmoskerk wordt zondagmorgen de schooldienst gehouden. In de Hervormde Kerk zal dan de Heilige Doop bediend worden. We proberen er altijd rekening mee te houden, dat, wanneer in de ene kerk een schooldienst is, er geen bijzondere dingen gebeuren in de andere kerk. Maar in dit geval kan het niet anders.

En dan 's middags om tien voor drie de zangdienst in de Patmoskerk. En dan om vijf uur nog eens een gewone dienst in de Hervormde Kerk. Je kunt het met recht een drukke zondag noemen.

De zangdienst werd vorig jaar georganiseerd door de Zendings- en Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk. En dit jaar kreeg de Hervormde Zendingscommissie de uitnodiging om mee te doen. Maar ja, het karakter van de beide commissies verschilt een beetje. Bij de Gereformeerden wordt het bij elkaar gezien: zending en evangelisatie. Zending is het evangelie bekendmaken aan mensen, die niet geloven buiten de grenzen; terwijl evangelisatie is het evangelie bekend maken aan mensen, die niet geloven in je eigen omgeving. Maar bij de Hervormden liggen zending en evangelisatie veel meer uit elkaar. Natuurlijk hebben wij een zendingscommissie, die heel actief is in het geld ophalen voor de zending in het buitenland. Maar evangelisatie is niet echt een Hervormd begrip. U kent wel die uitdrukking uit de militaire dienst van vroeger: als je niks bent, dan ben je toch nog hervormd. Daar zit nog die oude volkskerkgedachte van de hervormden achter. Heel de kerk en heel het volk. En iedereen is toch altijd welkom in onze kerkdiensten. Nou goed, die twee verschillende belevingen van zending en evangelisatie maakten het even niet eenvoudig.

Maar ook: als iemand je uitnodigt om samen de lof van de Heer te zingen, dan kun je toch ook geen nee zeggen. En daarom doen namens de hervormde gemeente Aaltje Schipper-Zonder- van en Elly Schouten-Blok mee aan de organisatie van de zangdiensten. We hebben nog even bekeken, wat we met de vijfurdienst zouden doen. Maar die laten we gewoon door gaan.

Want die heeft toch een heel ander karakter dan de zangdienst van tien voor drie. En wie weet, hebben de mensen bij de zangdienst de smaak zo te pakken gekregen, dat ze om vijf uur weer de gang naar de kerk willen maken. Wie weet...

ds J. Pronk

Mededelingen van de redactie

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties e.d.) dienen maandagavond om uiterlijk 19:00 uur aangeleverd te worden bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (601382) of bij
J.P. van Altena, IJsselmeerweg 12 (601703)

De kosten voor een advertentie zijn € 5,--.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Het bankrekeningnr. van de redactie is 79.18.82.462, ten name van:

K. Zeeman e/o J.P. van Altena, inz. Protestants Kerkblad.

De abonnementsprijs bedraagt € 8,-- per jaar. Voor abonnees die het kerkblad per post ontvangen bedraagt de abonnementsprijs, incl. de portokosten, € 55,--.

Abonnementsgeld 2007

Het abonnementsgeld van 2007 zal in de komende weken bij u opgehaald worden. Het bedraagt € 8,--.

De redactieleden.

De collecte van 18 maart a.s. (schooldienst) is bestemd voor een project van Terre des Hommes.

In Noord Oeganda vangt Terre des Hommes sinds kort verlamde kinderen op in het St. Mary's Hospital Lactor. Veel kinderen die door verwaarloosde ziektes of oorlogsgeweld verlamd zijn geraakt kunnen hun nieuwe situatie nauwelijks accepteren. Daarom krijgen niet alleen de kinderen hulp, maar geven medewerkers van het St. Mary's Hospital Lactor ook voorlichting in dorpsgemeenschappen.

De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan.

Zangmiddag zondag 18 maart.

Zondag 18 maart aanstaande is er een zangmiddag georganiseerd. De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen. De liederen bestaan uit een mix van opwekkingsliederen en liederen van Johannes de Heer. Als begeleiding bij de liederen wordt de dienst opgeluisterd door gitaarmuziek van Walter en Nienke en de Voor Ankerband.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen, de dienst begint om 14.50 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale dienst te worden. Na de dienst bieden wij u graag een kopje koffie aan, om nog even gezellig na te kletsen

Tot ziens, namens de Hervormde Kerkenraad en de Zendingscommissie van de Patmoskerk.

Rond de Tafel over Dementie op Marken

**Wat beleeft een dementerende? Wat beseft een dementerende van zijn ziekte?
Voor een dementerende valt het niet mee uit te leggen hoe de ziekte ervaren wordt.
Voor de omstanders geldt ook dat zij vragen hebben over hoe een dementerende
zijn of haar ziekte beleeft.**

Op woensdag 21 maart wordt een avond georganiseerd waar dementerenden, familieleden, belangstellenden en deskundigen samen rond de tafel zitten. Het thema van die avond is: De beleving van de dementerende. De deskundigen zullen uitleggen wat een dementerende beleeft en de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Naast informatie vinden de gasten er advies, herkenning en erkenning. Iedereen is van harte welkom!

De 'Rond de Tafel over Dementie – avond' wordt gehouden in de grote zaal van Voor Anker, Hoogkampaan 2 op Marken. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig, op tijd komen wel. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Informatie Alzheimer Afdeling Zaanstreek/Waterland 075 6157625.

Voorbede

1. Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten, die landen en volken regeren ook ons land en dorp, Heer dat zij ons regeren in vrede en gerechtigheid.
2. Voor Uw volk Israël en de omringende landen, Heer dat ze samen tot vrede mogen komen.
3. Voor de clubs en Catechisaties en allen die hierin werkzaam zijn, Heer wil al dit werk ook zegenen.
4. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
5. Voor landen waar oorlog is, voor onze militairen, Heer bescherm hen, dat er weer vrede mag komen onder de volken.
6. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hun zeer nabij zijn.
7. Voor gewas en arbeid, Heer wil geven dat de aarde weer zijn vrucht mag dragen.

L. Kes-Schouten

□ UITVOERING JOHANNES PASSION IN GROTE KERK MONNICKENDAM □

Op zaterdag 31 maart a.s. voert de Cantorij Grote Kerk de *Johannes Passion* van J.S. Bach uit in de Grote Kerk te Monnickendam. Het wordt de 39ste uitvoering op rij. Voor de koorleden is het geen sleur, integendeel: omdat de muziek en de tekst zo goed bij elkaar passen blijft het een bijzonder stuk om te zingen. Dat blijkt ook uit de toeloop van leden die deze passiemuziek na jaren van luisteren ook graag zelf willen zingen. De Cantorij wordt daarnaast geleid door een dirigent die elk jaar weer de emoties die deze uitvoering kent een ander accent weet te geven zodat elke uitvoering weer anders is.

De Johannes Passion is vreemd genoeg minder bekend dan de Mattheüs Passion en daardoor ook minder populair bij het publiek, maar is des te meer indringend en wordt door luisteraars en uitvoerenden telkens weer met veel emotie beleefd. Kenners hebben ooit gezegd dat Monnickendam na Naarden de tweede stad in Noord-Holland is als het gaat om het uitvoeren van passiemuziek. Of zij gelijk hebben kunt u ervaren dor de uitvoering bij te wonen. Het koor wordt instrumentaal begeleid door het uit leden van het Koninklijk Concertgebouw-orkest bestaande *Amsterdams Kamerorkest* en de organisten *Wim Dijkstra* en *Jaap Zwart*. De solistische medewerking is dit jaar internationaal en wordt verleend door de Nederlanders *Marten Smeding* (Evangelist en aria's), *Joost Schouten* (Christus), *Hieke Meppelink* (sopraan). Uit België komt *Patrick van Goethem* (counter-tenor) en *Roman Grübner* (bas) komt uit Duitsland. Het land waar Bach voornamelijk gewerkt heeft. Het geheel aan zangers en instrumentalisten staat onder de bezielende leiding van dirigent *Rudolf Grasman*.

De uitvoering begint om **20.00 uur**.

Toegangsprijs: € 22,- . In de voorverkoop, voor CJP en Pas 65: €20,-

Kaarten zijn verkrijgbaar via telefoonnummer 0299 – 65 06 00, bij de koorleden , bij boekhandel NIMO in de Kerkstraat 53 te Monnickendam, of via onze website.

Het adres is: www.cantorijmonnickendam.nl.

Graag tot ziens op 31 maart!

Jongeren gezocht

Factor TIEN zoekt twaalf jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar, die de uitdaging aandurven om in juli 2007 voor een periode van drie weken naar Afrika te gaan en op zoek te gaan naar de kunst van het leven in Ghana. Tijdens de reis zullen ze kennismaken met het ontwikkelingswerk van lokale ICCO- en KERKINACTIE-partners. Ze gaan samen met de andere deelnemers aan de slag met tien onderzoeksthema's; deze zijn afgeleid van de Tien Geboden in de Bijbel. Samen optrekken, leren delen met de plaatselijke bevolking. Eenmaal thuis gaat de zoektocht door; het samen delen van de ervaring krijgt ook in Nederland verder vorm. Het is de bedoeling, dat de twaalf Ghanagangers hun ervaringen vertellen in jeugdgroepen van de kerk. Daarnaast organiseren ze acties om geld bij elkaar te brengen voor de ontwikkelingsprojecten, die ze zelf hebben bezocht. Uiteraard ondersteunt Factor TIEN in het opzetten en uitvoeren van ideeën voor plaatselijke activiteiten. Voorafgaand aan de reis zal er een gedegen voorbereiding zijn van twee voorbereidingsweekenden. Van de jongeren wordt een bijdrage gevraagd van 600 euro voor de voorbereiding, reis- en verblijfskosten. De inschrijfdatum loopt tot 1 april 2007. Verdere informatie op www.factortien.nl of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar (030) 6927869.

(overgenomen uit Kerkinformatie van maart 2007)

8

*Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar de eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman,
die hen altijd veilig leidt.*

(Lied 74, Joh. De Heer)

Gekomen tot de leeftijd der sterken is rustig van ons
heengegaan onze vader, schoonvader en Bap

Cornelis Schipper

Marken, 11 september 1913 Boxtel, 28 februari 2007

Sinds 22 maart 1992 weduwnaar van

Jannetje Jansen

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
L. Springer-Schipper
Braspenning 8
5283 PT Boxtel

De begrafenis heeft inmiddels op maandag 5 maart om 13.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Marken plaatsgevonden.

Alweer is er een nieuw jaar begonnen en alles gaat zo snel dat je soms vergeet wat je de vorige keer bezig hield.

Kerst en nieuwjaar

We zouden aanvankelijk in december een groot kamp met alle kinderen van Mision Timoteo hebben, zowel de kinderen van Portachuelo als van Santa Cruz. Helaas kon het niet doorgaan want het had enorm geregend en dan is het hier bijna onmogelijk om tenten op te zetten. Daarnaast was het voor enkele echtparen van het kindertehuis in Santa Cruz de laatste keer dat ze Kerst met 'hun' kinderen zouden vieren en daarom wilden ze dit het liefst in hun eigen huis doen. We konden ons dat goed voorstellen en zodoende hebben we Kerst op Huize Redil in Santa Cruz gevierd. Oud en Nieuw hebben wij, Dick en Thérèse, met de kinderen en medewerkers van huize Bethel in Portachuelo gevierd.

We hebben heel wat om voor te danken, wilt u dat met ons doen?

1. de geslaagde operatie van Isaias en de financiële voorziening hiervoor;
2. de spoedige hereniging van Alejandra, Marlene en hun moeder en broertje;
3. de nieuwe mensen in Santa Cruz en in Portachuelo.

's Avonds zijn we met de jongens van Bethel naar de kerk geweest en ze hebben onder leiding van onze medewerker Samuel voor iedereen een aantal liederen gezongen. Het was misschien niet allemaal even zuiver, maar ze waren heel enthousiast. Iedereen genoot. Velen hebben gezien hoe de jongens bij ons kwamen en als je ze dan zo ziet staan en uit volle borst tot eer van God hoort zingen, laat je dat niet onberoerd.

Afscheid

Zoals ik al zei, voor enkele ouders was het de laatste Kerst op Mision Timoteo. En wel voor Eliezer en Elizabeth, Lourdes en Fatima. Fatima, tante in het huis van Lourdes, nam als eerste afscheid. Vijf jaar is ze samen met haar zoontje Charly bij ons geweest. Vooral voor Charly was het erg moeilijk, want nu moet hij verder zonder zijn 'broertjes en zusjes' wat niet makkelijk is voor een jongetje van zes om te begrijpen. Maar gelukkig komen ze veel op bezoek.



Speelgoedkraam op de markt (straatbeeld)

Daarna hadden we achter elkaar het afscheid van Lourdes, Eliezer en Elizabeth. Na een behoorlijke tijd van elkaar gescheiden te zijn geweest, wil Lourdes weer met haar man Orlando, de vader van haar kinderen, proberen samen te leven. Ze hebben zich het afgelopen jaar hier goed op voorbereid en we hebben dan ook het vertrouwen dat God hen in deze beslissing zal zegenen. Vooral voor hun kinderen is het geweldig dat ze weer samen met hun vader zijn. Hoewel ook zij na zeven jaar in Huize Redil te hebben gewoond, best hun 'broertjes en zusjes' zullen missen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de kinderen van Eliezer en Elizabeth. Zij zijn nog langer op de Mision geweest. De jongste twee zijn er zelfs geboren en voor hen is het kindertehuis hun thuis.

Wij zijn al deze medewerkers enorm dankbaar voor hun geweldige inzet en toewijding gedurende al deze jaren en we weten zeker dat God hen zal belonen voor deze trouw en liefde werkende in Zijn Koninkrijk.

Onverwacht besloot ook Karen, de directrice van het kinderdagverblijf, terug te gaan naar haar land, Guatemala. Er bleken problemen te zijn in haar familie en dit wetende was het voor haar erg moeilijk nog voor de volle 100% te functioneren. Gelukkig kon onze vrijwilliger Jeanique van Iwaarden het overnemen en ze heeft zich er met alle energie op geworpen. Voor de contacten met de autoriteiten zal Tereza, de vrouw van Eduardo, Jeanique begeleiden. We denken dat dit een hele goede combinatie is.

Nieuwe medewerkers

Zo blijven we bezig want al dit afscheid nemen houdt natuurlijk wel in dat we ook weer nieuwe mensen moeten zoeken. Het moeilijkst is het vinden van echtparen. Gelukkig hebben we inmiddels wel enkele tantes en twee kokkinnen gevonden.

Ook in Portachuelo was er een wisseling van personeel. Tot onze grote verbazing besloot Gustavo plotseling niet verder te gaan werken. De spanning bleek toch te groot te zijn voor hem. Daarnaast begonnen zijn eigen kinderen eronder te lijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Dank God, dat we al heel snel een andere werker gevonden hebben. Het is een broeder uit de kerk in Montero (een plaatsje niet ver van Portachuelo), vrijgezel en hij heeft een roeping voor dit soort werk. Verder hebben we een kokkin aangetrokken die ook de jongens in haar werk betreft.

Al geruime tijd waren we op zoek naar iemand voor de boerderij. Roberto heeft

alles weer goed op orde gekregen, maar hij wilde toch liever in een andere tak van het agrarisch gebeuren werken en ook meer verdienen. Dit kunnen we begrijpen hoewel we het echt jammer vinden. Nu hebben we net deze week een nieuwe man gevonden. Hij is ook agrarisch ingenieur en erg geïnteresseerd in de wijze waarop we werken. De samenwerking tussen boerderij en straattienershuis, wat samen dus een therapeutisch centrum vormt, sprak hem erg aan. Zijn vrouw, die aan haar afstudeerproject voor psychologie bezig is, was ook erg enthousiast. Binnenkort beginnen ze in Portachuelo en daarmee valt er wel een last van ons af.



Sinasappelsap van de markt (straatbeeld)

Bruiloft

Naast al deze perikelen hebben we ook een aantal heel fijne dingen meegemaakt!

Zo ging een van onze straatwerkers trouwen en vroeg hij of Dick de zegen wilde geven. Het stel wilde dit graag omdat ze in ons en onze medewerkers een écht 'christen zijn' hadden geproefd. We waren daar erg dankbaar voor. Het werd een heel gezellige avond waar een aantal mensen voor het eerst hoorde wat Gods Woord kan doen in een mensenleven.

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16; 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.'

Operatie Isaias

De kleine Isaias moest weer een operatie ondergaan, maar prijs God! We hadden het benodigde geld ervoor al gekregen en alles is geweldig gegaan! Hij hoefde maar twee dagen in het ziekenhuis te blijven. Pas als hij 15 is moet hij nog een operatie hebben. Er schijnt enige belangstelling te zijn om hem te adopteren. We hopen het zo voor het knulletje. Het is een lief en intelligent ventje. Zijn kansen zouden in Europa of in de USA geweldig zijn maar hier is dat een heel andere zaak voor hem.

Wilt u met ons bidden voor:

1. Het aanpassen van de nieuwe medewerkers, zowel in Santa Cruz als in Portachuelo;
2. Veel wijsheid voor Jeanique in haar nieuwe taak als directrice van het kinderdagverblijf;
3. Het opnemen van nieuwe kinderen in huize Redil in Santa Cruz;
4. Een nieuwe of tweedehands schoolbus;
5. Een klein vrachtwagentje voor Portachuelo; schoolvervoer is anders niet mogelijk.

Kinderen uitzwaaien

Inmiddels is ook het herintegratieproces voor Alejandra en Marlene in een vergevorderd stadium. Gedurende de vakantie zijn ze ruim twee weken bij hun moeder geweest en de verwachting is dat ze begin februari voorgoed naar haar toegaan. Ze heeft werkelijk haar leven op orde gebracht. Zo is ze een eigen zaakje in schoonheidsbehandelingen en -producten begonnen en wil ze samen met de kinderen naar de kerk.

Het ziet er allemaal erg goed uit maar we proberen de eerste tijd het gezin wel te begeleiden. Ze hebben toch een periode van circa tien jaar te overbruggen en dat zal niet altijd makkelijk zijn. Maar we zijn

erg dankbaar dat het voor de kinderen zo is gelopen.



Alejandra & Marlene met vriendin

Bijen project

Ook hebben we nog bezoek gehad van Harry Ellen die als zending in Sucre gevestigd is. Hij is een flink aantal jaren imker geweest en vroeg of we soms belangstelling hadden voor een bijenproject in Portachuelo. Natuurlijk hebben we dat! Inmiddels hebben we twee kasten staan waarvan er een al honing heeft gegeven. Natuurlijk de lekkerste honing die je kunt krijgen!

Harry is een van de medewerkers van huize Bethel ook het vak van imker aan het leren zodat hij er straks met de jongens mee kan werken. We zijn erg dankbaar voor de enthousiaste en belangeloze inzet van Harry.

Werkvakantie voor Nederlandse jongeren naar Misión Timoteo.

Ook deze zomer (de zomer in Europa) komen er weer een aantal mensen belangeloos een project uitvoeren op Misión Timoteo Santa Cruz. Er wordt een multifunctioneel gebouw met enkele lokalen, en een kantoor gebouwd. We kunnen hierin een computerinstituut, winkel en bibliotheek vestigen. We gaan de kinderen computerles geven, en het word een werkervaringsplek voor onze oudere kinderen. Ook proberen we door lessen aan mensen in de buurt, en de winkel

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.



eigen inkomsten te winnen. Hierdoor kan dit project zichzelf gaan bekostigen. Tot nu toe bestaat de groep uit vijf vrijwilligers maar er is plaats voor minstens tien! Heb je belangstelling om op deze wijze de zendingsprojecten van Misión Timoteo te leren kennen, kijk eens op de website van stichting mercy4all. www.mercy4all.net/bolivia2007 of neem contact op met Martijn Schenk, van hem krijg je alle informatie die je nodig hebt. Email: martijnschenk@mercy4all.net
Tel: 0172-645918

Verlof oktober/december 2007

Dit jaar hopen we ook weer met verlof naar Nederland te komen. Dit zal zijn van 18 oktober tot 18 december 2007. We zijn dan voor presentaties beschikbaar en hopen veel over de projecten hier te kunnen vertellen. Voor vragen, reserveringen of iets anders wat met ons verlof te maken heeft kunnen jullie ook terecht bij Martijn Schenk, per e-mail pr@misiontimoteo.nl of telefonisch 0172-645918.

Dank voor al uw liefdevolle steun en gebed! Zo willen we samen met u de kinderen zónder hoop in Bolivia een nieuwe en hoopvolle toekomst geven.

Gods zegen en hartelijke groeten ook namens al onze medewerkers, uw Dick en Therese.

Colofon:

Misión Timoteo

Dick & Therese Altena
Casilla 3110
Santa Cruz, Bolivia
☎ +591 3 346 34 73
✉ info@misiontimoteo.nl
🌐 www.misiontimoteo.nl

Secretariaat:

Abbekesdoel 13
2971 VA Bleskensgraaf
☎ (06) 51 63 60 00
✉ secretariaat@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief:

Trompstraat 16
2411 VN Bodegraven
☎ (0172) 645918
✉ nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften:

Kindertehuis Timoteo
Zierikzee,
Bankrek. 35.11.84.384
Girorek. 22.97.83

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.