

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 april 2007

Kerkdiensten voor : zondag 15 april 2007

<p>10:00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i> Intochtslied: <i>Psalm 81: 1 en 2</i></p> <p>09:45 uur <i>Crèche in Gebouw Hoog</i> <i>Christina en Marcella Visser</i></p> <p>17:00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i> Intochtslied: <i>Psalm 81: 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>de Diaconie</i></p> <p>Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Dr. W. Gugler, doopdienst</i> Schoollied: <i>Psalm 81: 1</i> Tekst: <i>Johannes 21 : 1-14</i></p> <p>Crèche: <i>Dirkje Vierveijzer en Neeltje Zeeman</i></p> <p>Kindernevendienst: <i>Marianne Zwiers en Simone Schipper</i></p> <p>Kaarsen / Schoollied: <i>Hester L. Boes</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>de Kerk</i></p> <p>Deurcollecte voor <i>Dark Light Blind Care</i></p> <p>Na de dienst is er koffiedrinken in de hal (bouwfonds)</p>
---	---

12.00 uur SOW Tienerdienst in Patmoskerk

Dagelijkse schriftlezingen

zo	15 april	Johannes 20:19-31	Geloof!
ma	16 april	Psalm 81	Vermaning
di	17 april	Lucas 24:13-35	Samen op weg
wo	18 april	Handelingen 5:12-26	Wonderen rond de apostelen
do	19 april	Handelingen 5:27-42	Strijd tegen God?
vr	20 april	Handelingen 6:1-7	Groei van de gemeente
za	21 april	Johannes 10:1-10	Ik ben de deur

MEDITATIE

Opstanding. En dan.

Volgens de geldende geloofsleer is het antwoord op de vraag of Jezus is opgestaan uit de dood: "Ja".

Dat kunnen we dus gemakkelijk nazeggen en klaar. Met Pasen krijgt die belijdenis in de kerk wat extra aandacht en daarna laten we het voor het gewone leven een beetje met rust.

Geen lastige vragen stellen en zo.

Daarmee bedoelen we niet zozeer de verschillen waarmee de evangeliën de opstanding beschrijven. Nee, vragen over hoe de opstanding ervaren wordt en wat je ermee moet/doet.

Laten we eens zien hoe de directe omstanders van toen er op reageren.

De Emmaüsgangers bijvoorbeeld (Luc. 24). Enigszins bedrukt zijn deze heren onderweg, na alle gebeurtenissen van het afgelopen weekend. Ze keuvelen nog wat na, als zich een derde persoon bij hen voegt. Die stelt een vraag over hun gemoedstoestand, waarop zij die persoon vragen of hij de afgelopen dagen wel genoeg heeft opgelet: "Zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem dat gij niet weet wat daar dezer dagen geschied is?"

De persoon vraagt door: "wat dan?". En dan blijkt dat onze wandelaars Jezus vrij goed kennen. Maar ook die persoon laat van zich horen; hij houdt een doortimmerde preek vanuit het oude testament over waarom het allemaal zo moest gaan.

Maar nee hoor, ze herkennen Jezus niet in de persoon. Totdat Jezus het zelf aangeeft in het breken van brood en de zegen uitspreken.

Dat gebeurt ook met Maria van Magdala (Marc.16, Joh.20). Die raakt in gesprek met de tuinman. Nou en Maria heeft Jezus toch echt van dichtbij gekend: z'n uiterlijk, z'n stem.

Weer niks: ze herkent hem niet. Tenzij Jezus het zelf zegt.

Thomas (wat later) maakt het nog bonter: eerst de spijkergaten zien in handen en voeten en anders geen erkenning; ongeloof is zijn devies en verder geen onzin aan zijn hoofd.

Herkenning !? Alleen als Jezus een teken geeft.

En wij dan na Pasen ? Ook een vette preek aangehoord, teksten gelezen, liederen gezongen en gespeeld.

Maar herkenning ? Ik denk het niet (*tenzij Jezus het zelf aangeeft*).

Het gaat er dus niet zozeer om in welke vorm Jezus verschijnt en of je dat allemaal slikt. Dat is ook al lastig genoeg. Laten we wel zijn: iemand die het ene moment gebakken vis eet (Luc.24:42) om aan te tonen dat hij fysiek van vlees en bloed is en het andere moment door een gesloten deur naar binnen komt (Joh.20:19), zo iemand roept vragen op. "Verschijning" en "opstanding" zijn dan geen gelijkwaardige begrippen meer.

Maar dat was het punt hier even niet. De fysieke verschijningen doen er kennelijk niet toe en zijn blijkbaar niet genoeg.

Zij toen en wij nu, we herkennen Jezus niet. We pikken zijn ware identiteit niet op. En dan degraderen de verhalen van de opstanding en de hemelvaart tot aardige legendes uit het jaar nul, die alleen maar via een voorgedrukt antwoord "waar" zijn.

Pas als Jezus zich herkenbaar maakt in de door Hem gekozen verschijningen en prikkels, - je naaste, de natuur, sociale bewogenheid, rentmeesterschap, (de kerk ?), een preek, een lied etc. -, pas dan krijgt "opstanding" betekenis voor zijn volgelingen.

Jezus, eigenlijk zijn alerterende GEEST, die jou wakker maakt; gezang 479:4 bidt het met de woorden: "... laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan".

Dan wordt zijn opstanding jouw opstanding, zonder een voorgedrukt antwoord. Dat betekent dat je het leven gaat hervatten waar het voor bedoeld was:

"Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft" (ps.146)

Bij de kerkdiensten

Zondag hopen we in de Hervormde Kerk in de morgendienst met de nieuwe lidmaten het Heilig Avondmaal te vieren. We luisteren dan naar Johannes 21: 1 – 14, waar de discipelen eten met de Opgestane Heer. We hopen dat velen zullen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof.

In de middagdienst houden we de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan overdenken wij dat boeiende gesprek tussen Jezus en Petrus, waar Jezus aan Petrus vraagt of hij echt van hem houdt. Het staat in Johannes 21: 15 – 19.

Ds J. Pronk

Belijdenis des Geloofs

Op zondag 8 april 2007 hebben in de Hervormde Gemeente belijdenis des geloofs gedaan:
Remco Pascal Roos, Akkerstraat 5,
Angela Paola Teerhuis, Akkerstraat 5,
Jan Zeeman, Minnehof 14,
Rosaline Zeeman, Buurt 4 nr 20.
Jezus zegt: Ik leef en ook jullie zullen met Mij leven. (Johannes 14 : 19)

Bijbelkring Bijbelboek

De Bijbelkring Bijbelboek hoopt samen te komen op vrijdag 20 april om half acht 's avonds in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We spreken samen over Woord en Daad, naar aanleiding van 1 Johannes 3 : 18 – 24. Iedereen is hartelijk welkom.

Adreswijziging

Mw. J. Schipper – Roos, zorgcentrum de Meermin, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam is verhuisd van kamer 114 naar kamer 202.

De vuurtoren

Een hele grote toren - staat er in de oost.
Zijn jas is wit, zijn muts is rood – o, o, wat is die toren groot.
Aan – uit – aan -, elk schip kan veilig gaan.

En is het 's avonds donker – dan zie je steeds dat licht.
Als Visser 't licht ontstoken heeft, - is 't net of hij een knipoog geeft.
Aan – uit – aan -, elk schip kan veilig gaan.

Eens kwamen de grote schotsen – tegen de toren aan.
Het ijs drukte zo hard het kon – en heus de toren viel niet om.
Bom – bom – bom -, hij is toch van beton.

Zo staat de grote toren – steeds nog daar in het oost.
Hij roept de schipper in de mist. – Ik maak dat jij je niet vergist.
Schipper – vent, je weet nu waar je bent.

Evert Visser

Deurcollecte zondag 15 april t.b.v. "Dark Light Blind Care"

Het doel van dit project is blinden op Cebu te helpen met materiaal, onderwijs, revalidatie en oogchirurgie. De Filippijnen als geheel telt naar schatting ruim een half miljoen visueel gehandicapten.

De christelijke organisatie Resources for the Blind (RBI) begeleidt blinde en slechtziende kinderen op reguliere scholen. Ook worden regelmatig "eye screenings" georganiseerd op scholen om te voorkomen dat kinderen die een bril nodig hebben vroegtijdig de school verlaten. Via de kinderen spoort RBI volwassenen met staar op, die een oogoperatie aangeboden krijgen. Blijvend blinde of slechtziende volwassenen ontvangen vaktrainingen. RBI traint huisartsen en verpleegkundigen in basale oogzorg, om zo te bouwen aan een goed oogzorg- en doorwijssysteem.

De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.



6.

Blij voor het nieuwe leven ons geschonken, berichten wij dat we
grootouders geworden zijn van:

Amélie Sophia Stapel

Zij is geboren op 5 april 2007

Pieter en Ria Kaars

De gelukkige ouders zijn:
Siem en Janny Stapel
Smalle Haven 225
5211 TK 's-Hertogenbosch

Totale opbrengst Jantje Beton Collecte 2007 is € 716,18.

Jantje Beton staat voor kinderen en vrije tijd. Jantje Beton financiert projecten die het mogelijk maken dat kinderen in hun vrije tijd kunnen spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze niet alleen op het moment zelf veel plezier, maar doen ze ook nog eens allerlei indrukken en ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling. Op die manier wil Jantje Beton ze voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Deze collecte heeft een unieke formule namelijk *50% van de opbrengst is voor de deelnemende vereniging en in dit geval Peuterspeelzaal De Kladdegatjes.*

Namens de peuters willen wij u bedanken voor uw gift!
Peuterspeelzaal de Kladdegatjes,
Gerda Verweij
Secretaris
