

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 april 2007

Kerkdiensten voor : zondag 29 april 2007

<p>10.00uur: Ds. E.J.Bergman te Katwijk Intochtslied: Psalm 100: 1 en 2</p> <p>17.00uur: Ds J.W. van de Kamp te Beverwijk. Intochtslied: Psalm 100: 1 en 2</p> <p>Eerste collecte: het Nederlands Bijbelgenootschap</p> <p>Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente.</p>	<p>10.00uur: Ds P.Boomsma</p> <p>Schoolied: Gezang 56 : 1</p> <p>Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis</p> <p>Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman</p> <p>Kaarsen/Schoolied: Leroy Zondervan</p> <p>Collecte is voor de Diaconie</p> <p>Deur collecte voor de renovatie van de keuken van de Patmoskerk</p>
--	---

Dagelijkse schriftlezingen

zo	29 april	Handelingen 9: 19b – 31	Saulus verkondigd.
ma	30 april	Handelingen 9: 32 - 43	Een einde aan ziekte en dood
di	1 mei	Psalm 100	Uitbarsting van vreugde
wo	2 mei	Handelingen 10: 1 - 23a	Visioenen van voedsel
do	3 mei	Handelingen 10: 23b – 33	Geen onderscheid
vr	4 mei	Handelingen 10: 34 – 48	Getuigenis en doop
za	5 mei	Handelingen 11: 1 – 18	Tot inzicht komen

Meditatie

Pasen 40 < > Hemelvaart 10 < > Pinksteren?? < > Wederkomst.

Ik kan me voorstellen dat je denkt: wat een vreemde inzet voor een meditatie.
 'k Heb gedacht, moet dat nou zò? Zal de lezer(es) met opgetrokken wenkbrauwen gaan kijken, wie deze week de meditatie verzorgt? Is de reactie, het zal wel, en bladert verder; òf zien wat de inzender bedoelt?

Ter zake, ik zal niet met getallen symboliek werken, dat zijn bekende rituele getallen. Wij hebben in de 6 weken voor Pasen gedacht over de viadolorosa, de weg van smarten, van onze Heiland, het lijden, en die Weg ging Hij aan Vaders hand, vrijwillig en maakte Hij Zijn Woorden waar: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Zijn Weg volbracht Hij en zò kon Hij, de lijdende Heer, Zich overgevend aan de Verzoende Vader: Het is volbracht: Goede Vrijdag; en op de 3^e dag opstaan, om Zijn volgelingen voor te gaan op de Weg naar de vervolmaking van het Heil voor allen, die de toegestoken Hand van Verzoening en Vergeving aannemen en vasthouden. Jezus baande en baant de Weg voor allen, die komen met hun zorgen en lijden, hoe en wat, en vertrouwen dat er vergeving is.

Dat wij mogen komen tot de vraag om kwijtschelding van onze schuld.
 De tol voor de Weg is betaald; dat wij onze schuld erkennen en bekennen, zoals de mede- kruiseling op Golgotha en de Heiland hem vrijsprak: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Volgens mij kunnen wij de tijd tussen Pasen en Pinksteren, voor de de discipelen/ apostelen, mede zien als aanloop tijd voor hun roeping als getuigen.
 De Heiland / Herder was ,door de Vader opgenomen, en de Heilige Geest gegeven.

En wij??

Gaan wij over tot de orde van de dag?

Nu even niet mediteren, maar werken aan onze planning/ levensloop. Later.....

Wees voorzichtig, wie garandeert ons een onbezorgd leven?

Er zijn zoveel knelpunten, en dan.....

Wij wensen elkaar goede gezondheid , dagelijks brood; ook voldoening?

Ere zij God!

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha
 Hoor ik, hoe het laatst van al
 Hij Zijn Geest aan God beval,
 Weet ik ook mijn geest en lot,
 in de handen van mijn God.

J. Visser.

Voorbede

1. Voor de gevangenen, Heer verlos hen van hun kwade geest.
2. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.
3. Voor eenzamen en bedroefden en voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
4. Voor de beide gemeente op Marken, voor Uw kerk Heer dat Uw Geest onze harten vernieuwen, dat velen weer mogen komen tot lof en aanbidding van Jezus Christus onze Heer.
5. Voor alle ambtsdragers dat zij dit werk mogen verrichten tot opbouw van uw kerk en tot eer van Christus.
6. Voor U volk Israel en de omringende landen, dat zij samen de vrede zoeken.
7. Voor Land en Volk, Heer bescherm ons voor terreur.

L. Kes – Schouten.

Bij de kerkdiensten

In de Hervormde Kerk hopen zondag twee gastpredikanten voor te gaan. Zelf heb ik de voorgang in Broek in Waterland.

Ds. J.Pronk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend:
afd: C2 kamer 4: Mw. L.Uidam – Zeeman, Thamiswerfstraat 8.

Swaensborch

Op woensdag 2 mei om 15.00uur mag ik weer kerkdienst houden in het verzorgingscentrum Swaensborch in Monnickendam.
Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Ds. J.Pronk.

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van 20 euro voor de Hervormde Diaconie en een gift van 50 euro voor de Hervormde Kerk. Hartelijk dank.

Collecte Hervormde Kerk

De Paascollecte 2007 voor onze Hervormde Kerk op Marken heeft opgebracht 1.212,59 euro.
Alle gevers en geefsters en natuurlijk de collectanten hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters.

Middagdienst.

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion, 24.90 euro

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente, 78.40 euro.

Kerkelijke stand. Patmoskerk

Onttrokken: C. Zeeman, Minneweg 16.

Kerkendag – 3 juni 2007

Beste kerkleden,

Zoals u enkele weken geleden al in het kerkblad heeft kunnen lezen zal er ook dit jaar weer een gezamenlijke kerkendag worden gehouden.

Deze kerkendag zal plaatsvinden op **zondag 3 juni**.

Er wordt nog hard gewerkt aan de laatste details van het programma. Wat wij u al wel kunnen vertellen is, dat het een gevarieerd programma zal zijn waarbij het vooral gaat om het “samen zijn”.

Het programma start om 10.00uur en zal rond 17,30 afgelopen zijn.

Er zal aan elke leeftijdscategorie worden gedacht.

Voor de kleinste kinderen is er tijdens de ochtend – en de middagdienst crèche.

Voor de wat oudere kinderen is er dan kindernevendienst /zondagsschool.

Het thema van deze dag is: “Samen komen we verder”.

Graag willen wij nadrukkelijk vermelden, dat wanneer u niet deelneemt aan het programma de ochtend – en middagdienst uiteraard WEL bezocht mogen worden.

De voorbereidingsgroep.

Yad Vashem – een plaats en een naam.

OP 4 mei herdenken we de doden van de Tweede Wereldoorlog. Onvergetelijk blijft de vernietiging van zes miljoen joodse kinderen, mannen en vrouwen door het Duitse Hitler-regime, allen maar omdat zij Jood waren. Wanneer vandaag de dag een politiek leider uit haat voor de Joden uitdraagt, dat deze gerichte massavernietiging een verzinsel is van de Joden, dringt opnieuw het besef door hoe belangrijk herdenken is. Wie de geschiedenis vergeet, zal haar ongemerkt opnieuw kunnen laten beginnen. Wie namelijk vergeet, is niet in staat de signalen van gevaarlijk denken en handelen op tijd te herkennen.

Door deze dag moet ik denken aan een reis samen met mijn man door Israel. In Jeruzalem bezochten we het herdenkingspark Yad Vashem, meto.a. het Holocaustmuseum, “Namenarchief” van de vermoorde Joden, de “Laan der rechtschapenen” met namen van mensen die solidair met de Joden waren en het Kindermausoleum.

Yad Vashem” betekent “Een plaats en een naam”. Dat verwijst naar Jesaja 56: 5 “En voor hen wil IK mijn huis en binnen mijn muren een herdenking en nagedachtenis geven (yad vashem) wat niet uitgewist zal worden”.

Een naam en een plaats geven waardoor iets niet uitgewist wordt.

In het Kindermausoleum is die intens confronterend. In de donkere hal vol spiegels hangen de fotos van vier Joodse kinderen uit verschillende landen en er branden zeven kaarsen die zich oneindig vaak in de spiegels vermeerderen. Liefde vol, zacht, maar heel duidelijk klinken onafgebroken de naam, de leeftijd en het woonland van een vernietigd kind. Bijvoorbeeld: "...Irene Cohen, 3jaar Nederland....David Wever, 1 jaar Belgie.....Esther.....".

Deze gedenkplaats van kinderen met de lichtjes die als sterren oneindig wijd flonkeren, waar namen voortdurend klinken, met vier gezichtjes namens zo velen, herinnert aan de 1, 5 miljoen vermoorde en vernietigde joodse kinderen tijdens het naziregime. Zij hebben een plaats en een naam in "Yad Vashem".

Terug in het zonlicht gaan mijn gedachten. Wat is het belangrijk om dit nooit te vergeten, om dit herkenbaar door te geven aan jonge mensen. Wat zijn herdenkingsplaatsen zoals in Jeruzalem en waar ook ter wereld van wezenlijk belang. We moeten blijven herdenken om nu op tijd het gevaar van etnisch denken te kunnen herkennen, zodat wereldwijd kinderen op aarde veilig kunnen leven en opgroeien.

Ds Corry Nicolay in "Kerkklok", het kerkblad van Broek in Waterland

4 februari 1928

19 april 2007

Na een kort ziekbed is plotseling overleden onze zwager en oom

Rinus Kunst

Wij wensen Peet Sijtje, Harry en Larissa veel sterkte toe.

Fam. C de Waart

Fam. G. Dorland – Boes – de Waart

Jeugd

Een vermaarde rabbijn zat in een trein. Drie brutale jongens wilden de rabbijn eens intimideren. Ze staken alledrie de draak met de rabbijn:

'Goedemorgen, vader Abraham!'

'Goedemorgen, vader Isaak!'

'Goedemorgen, vader Jakob!'

Maar tot hun verbazing antwoordde de rabbijn:

'Ik ben geen van drieën. Ik ben Saul, de zoon van Kis, die al drie dagen zoekt naar de ezels die weggelopen waren en ik ben blij dat ik ze eindelijk gevonden heb!'

Zegen

Het moet één van de eerste woorden zijn, die ik geleerd heb. Na “pappa” en “mamma”. “Here zegen deze spijze amen “. En sindsdien kom ik het haast dagelijks tegen. Op een boot: Op Hoop Van Zegen . Op een boerderij: Hoop en Zegen. In een overlijdensadvertentie: overleden op de gezegende leeftijd van 93 jaar. “Mijn zegen heb je”, zeg ik tegen mijn kinderen. En zondag aan zondag klinkt hij in de kerk: de zegen.

Gezegende mensen

Als het u gaat zoals mij, dan hebben we het gevoel, dat het iets heel belangrijks is. Maar tegelijk weten we niet goed wat het is. Het vervelende is dat die zegen in de bijbel niet iets bijkomstigs is, iets dat je ook kunt laten liggen. Op de eerste bladzijde begint het gezegen al en het houdt niet op, tot het eind aan toe! Zodra er in het scheppingsverhaal dieren zijn, worden ze door God gezegend. En daarna de mensen, en dat gaat maar door tot en met Jezus die de kinderen zegent. Mensen zegenen elkaar en God zegent mensen en mensen zegenen God.

Elkaar tot zegen zijn

Wat je veel hoort op dit moment is: “mensen hebben geen respect meer. We moeten het respect terug.” Nou, dat is wel het allerminimaalste! Als zelfs dát er niet meer is! We kennen allen de uitspraak van Jezus, waarin Hij zegt: “je kent het gezegde, maar Ik zeg je “. Bijvoorbeeld: “je kent het gezegde: “je moet je eden houden”. Maar Ik zeg je: “Je hoort niet eens te zweren; het is de bedoeling dt je altijd de waarheid spreekt!”” En: “je kent het gebod: “niet doden”; maar Ik zeg je: “je mag de ander zelfs niet kwetsen””. Ik denk dat Jezus vandaag zou zeggen: je hoort de hele tijd zeggen “mensen moeten respect hebben voor elkaar”, maar Ik zeg je: “mensen moeten elkaar zegenen!”. Elkaar ontmoeten en elkaar daarin zegenen! Misschien is de plaatselijke kerk nog een van de weinige ontmoetingsplaatsen, waar dat soms gebeurt. Als dat zo is, dan heeft ze in deze cultuur van ons de toekomst niet áchter zich maar vóór zich. Hier is de plaats waar mensen elkaar zegenen. “Fijn dat je er bent”. “Je kunt op me rekenen”. “Ik laat jou niet vallen”: Natuurlijk niet onkritisch. Maar misschien dat je al zegenend juist de ruimte scheidt waarin je elkaar vragen kunt stellen. Misschien dat je alleen zo elkaar zelfs de waarheid kunt zeggen.

God zegene je

Zo wordt ook een beetje duidelijk wat de zegen van de HEER betekent. In de ontmoeting met Hem krijg je precies de dingen te horen die wij elkaar zegenend zouden moeten zeggen, maar waarvan veel te weinig terecht komt. “Goed dat je er bent”. “Je kunt op me rekenen”. “Ik sta voor je in!”. Je kunt me vertrouwen”. Zo word ik in die ontmoeting een gezegend mens. Zo groei ik. Zo word ik die ik ben. “De HERE zegene u”. Dat wil zeggen: reken erop dat Hij altijd openstaat voor die zegenrijke ontmoeting. Omwille van jou. En omwille van Hemzelf? Curieus: In de bijbel wordt God ook gezegend! Wij zeggen in die ontmoeting ook tegen Hem: “goed dat U er bent!. “U bent geweldig”. U kunt op mij rekenen”. Nooit laat ik U vallen”. En het schijnt zelfs dat God ervan groeit als wij dat zeggen – in die ontmoeting! “Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft Zijn Naam”(Psalm 99). Hoe het ook zij: wij groeien in die zegenende ontmoeting tot echte mensen! En daar hebben we niet alleen zelf wat aan... Misschien is de indringendste vraag die we onszelf kunnen stellen wel deze: of anderen in mij ooit een gezegend mens zien, of hebben gezien.

Simon Koetsier in het kerkblad van Monnickendam