

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 18

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 mei 2007

Kerkdiensten voor : *zondag 6 mei 2007*

10.00uur: Ds. J. Pronk.
De Zingende Kerk.

17.00uur: Ds J. Pronk.

Intochtslied: Psalm 105:1 en 2

Eerste collecte: het Bouwfonds.

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente.

10.00uur: Dr. W. Gugler.

Tekst: Efeziërs 2 : 11 – 22.

Crèche: **Geen Crèche**

Kindernevendienst: Nathanjā Moenis en
Marieke Schipper.

Collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse schriftlezingen

zo	6 mei	Handelingen 11: 19 - 30
ma	7 mei	Psalm 98
di	8 mei	Joel 1: 1 – 14
wo	9 mei	Joel 1: 15 – 20
do	10 mei	Joel 2: 1 – 11
vr	11 mei	Joel 2: 12 – 17
za	12 mei	Joel 2: 18 – 27

Christenen in Antiochie.
De aarde zingt God lof
Platgeslagen.
Angst voor ondergang.
Verpletterende opmars
Genade afsmeken
Belofte van herstel en zegen

Overdenking

En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem.
 En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.

Marcus 3: 13,14

Heeft u zich ooit afgevraagd wanneer de eerste gemeente werd gesticht?

De eerste stap om een kerk te vestigen werd gezet toen Jezus de twaalf discipelen riep om Hem te helpen. Nee, zij hadden geen kerkgebouw. In veel delen van de wereld komen de mensen nog steeds samen onder een boom, bij een rivier of bij iemand thuis. De kerk is het voorwerp van Gods bijzondere aandacht. Jezus richtte niet alleen de kerk op, maar Hij heeft de gemeente ook lief. Hij heeft "Zichzelf eraan overgegeven"(Efeziërs 5:25)

Er waren nog twee redenen dat Jezus twaalf mannen aanwees als zijn discipelen. Zij moesten "met Hem zijn" en deze mannen konden niet beter voorbereid worden op hun latere werk dan door elke dag in Jezus gezelschap te zijn. Zij moesten echter niet al hun tijd besteden aan de voorbereiding, maar zij moesten ook prediken. Zij moesten niet alleen discipelen, volgelingen of leerlingen zijn, maar ook apostelen, dat wil zeggen mensen die worden uitgezonden, boodschappers. Wij moeten ook gemeenschap met Jezus hebben voordat we Hem kunnen prediken. Wanneer we als discipelen over Hem leren, willen wij ook zijn boodschappers zijn. De discipelen worden met name genoemd in Marcus 3. Petrus, Jacobus en Johannes stonden het dichtst bij Jezus. Andreas uit Betsaida hoorde van Jezus via Johannes de Doper. Matteüs uit Kafarnaüm was een tollenaar. Toen hij tot discipel werd geroepen, gaf hij onmiddellijk zijn baan op om Jezus te gaan volgen. Elk van Jezus' discipelen had zijn eigen persoonlijkheid. Zij waren verre van volmaakt. Het is een geweldige bemoediging voor ons te weten dat Jezus ons neemt zoals we zijn. En dat, wanneer we dicht bij Hem leven, ons karakter veranderd kan worden.

Hij, die de Galilese vissers heeft geroepen, roept ook nu nog mensen voor zijn dienst. Hij is nog even bereidwillig zijn macht door ons te openbaren als het geval was bij de eerste discipelen. Hoe onvolmaakt en zondig we ook zijn, de Here biedt ons aan met Hem samen te werken als leerlingen van Christus.

ouderling Elly Schouten-Blok

Voorbede.

- 1 Voor eenzamen en bedroefden en voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
- 2 Voor de beide gemeente op Marken, voor Uw kerk Heer dat Uw Geest onze harten vernieuwen, dat velen weer mogen komen tot lof en aan bidding van Jezus Christus onze Heer.
- 3 Voor alle ambtsdragers dat zij dit werk mogen verrichten tot opbouw van uw kerk en tot eer van Christus.
- 4 Voor U volk Israel en de omringende landen, dat zij samen de vrede zoeken.
- 5 Voor Land en Volk, Heer bescherm ons voor terreur.
- 6 Voor het Nederlands Bijbelgenootschap, voor alle medewerkers, Heer wil dit werk zegenen opdat mensen komen tot geloof en bekering.
- 7 Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hun sterken

L. Kes. Schouten.

Vesperdiensten.

Met grote voldoening mogen we terug zien op de versperdiensten in de Stille Week. Ze werden door vele op prijs gesteld en ook goed bezocht. We willen iedereen, die aan deze diensten heeft meegewerkt van harte bedanken voor hun inzet. Uw aanwezigheid is voor ons een stimulans om hiermee door te gaan. Inmiddels hebben we afscheid genomen van ons lid P. Boneveld. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de vesperdiensten. We zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Als organist blijft hij – gelukkig – voor ons beschikbaar.

De leden van de Vespercommissie.

Bij de diensten.

De verkondiging in de diensten tot en met Pinkstern gaat rondom het thema "Ik geloof in de Heilige Geest". De Apostolische geloofsbelijdenis wijst naar het vernieuwende werk van de Heilige Geest, dat wordt in een *nieuwe gemeenschap* (kerk), *nieuwe relatie* (vergeving der zonden) een *nieuw bestaan* (opstanding van het vlees) en een *nieuwe vervulling* (eeuwig leven). We beginnen dus op zondag 6 mei met het thema: De Kerk als Schepping van de Heilige Geest. De woorden van Paulus in de Efeziërs 2: 11 – 22 dienen ons hierbij als orientatie.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler.

Rooster Kerkrentmeesters Patmos kerk.

Mei: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk nadenken over Johannes 6: 67 – 69: een gesprekje tussen Jezus en Petrus. En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst overdenken we Johannes 21: 20 – 23: over nieuwsgierigheid en bereidheid om te volgen.

Ds J. Pronk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend:
 afd C2 kamer 4: mw L.Uidam – Zeeman, Thamiswerfstraat 8
 afd C2 kamer 24: hr J. Kes, Swaensborch, Monnickendam

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van 20 euro voor onze Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Kerkdienst Novawhere

Op zaterdag 12 mei des ochtends om kwart over tien mag ik voorgaan in de kerkdienst in het verpleeghuis Novawhere te Purmerend. In die kerkdienst hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren. Het Marker Mannenkoor komt zingen en ik mag met ze meerijden.

Ds J. Pronk

God in Nederland

Het aantal leden van de kerken blijft afnemen en het atheïsme groeit. Toch vindt meer dan driekwart van de Nederlanders (78%) dat de kerken behouden moeten blijven. Een samenleving zonder christelijke groeperingen gaat er volgens hen niet op vooruit. De Nederlanders zien kerken als instellingen met een duidelijke functie: ze zorgen dat zwakke groepen niet aan hun lot worden overgelaten en ze spelen een belangrijke rol in de zingeving. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt religie belangrijk voor het behoud van normen en waarden. Dat blijkt uit het onderzoek "God in Nederland", dat op initiatief van het RKK-programma Kruispunt is uitgevoerd. Voor de studie zijn 1132 Nederlanders ondervraagd. Het onderzoek bestrijkt de periode 1966 – 2006 en concentreert zich op het christelijke godsdienstige en kerkelijke leven. De Islam blijft buiten beschouwing. In 1966 vond het eerste God in Nederland-onderzoek plaats.

Enkele gegevens op een rij.

Het geloof speelt in het leven van steeds minder Nederlanders een rol, maar voor degenen die geloven is de betekenis van het geloof wel groter geworden. Gelovigen beleven het geloof steeds intenser.

Het aantal Nederlanders dat zich gelovig noemt, is in vergelijking met het vorige onderzoek (1997) gedaald van 67 tot 62%. Als die mensen wordt gevraagd wat ze geloven, blijkt dat slechts een kleine 40% van alle Nederlanders gelovig is in de zin waarin kerken en andere godsdienstige groeperingen dat verstaan.

Nog maar 16% gaat regelmatig naar de kerk (in 1966 nog de helft). Ook onder de kerkleden nam de regelmatige kerkgang af: van 77% in 1966 naar 40% in 2006. Slechts de helft van alle kerkleden voelt zich nauw verbonden met hun kerk. Katholieken voelen zich meer verbonden met de wereldkerk, protestanten meer met de plaatselijke gemeente. Bij de Protestantse Kerk in Nederland is 14% aangesloten. Het aantal Nederlanders dat in een persoonlijke God gelooft, daalde sinds 1966 van 47 naar 24%.

(overgenomen uit Woord en Dienst)

Collecte Hervormde Kerk.

Zondag 29 april 2007.

De eerste collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap 132,50 Euro.

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente 186,00 Euro.

Collecte Patmoskerk.

De collecte voor de Diaconie op 29 april 2007 heeft 151,55 Euro opgebracht.

Collecte Nederlands Hartstichting.

Ook dit jaar is er bij ons op Marken weer een collecte gehouden voor de Nederlandse Hartstichting.

De opbrengst was 1394,06 Euro.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag.

Mede door deze landelijke collecte kan er steeds meer onderzoek gedaan worden in de strijd tegen Hart en Vaatziekte welke nog steeds Doodsoorzaak nummer 1 is.

Ook een woord van dank voor de collectanten die ieder jaar trouw weer op pad gaan met de collectebus.

Hartelijk dank Namens de Nederlandse Hartstichting.

Sijtje Pereboom – Uithuisje.

Ik wist niet dat een blinde darm zo'n pijn kon doen. Gelukkig ben ik hem kwijt.
Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten en bonnen die ik mocht ontvangen toen ik nog in het ziekenhuis lag en toen ik thuis kwam.

Sebastiaan Peereboom.

Urk in Enkhuizen

Tijdens Pinksteren 1949 logeerde ik met mijn vriendin op Urk. Het werd een kennismaking met een andere wereld. De keileemheuvel Urk volgebouwd met scheef staande huisjes, met kleine kamertjes met bedsteden. Daar waren de kerken die elke zondag tweemaal mudvol zaten, de mannen aan de ene en de vrouwen aan de andere kant van het middenpad. Mensen in klederdracht. Op Urk werd gezongen, in de kerk, maar ook bij het harmonium in ieder huis. Na het zondagse middagmaal de psalmen Davids, langzaam, plechtig en gedragen. Urk was sinds kort eiland-af.

In 1995 in het museum van Enkhuizen bracht het Urkse straatje deze herinnering glashelder terug. De jaren vielen weg toen wij een kijkje namen in zo'n huisje. De vrouw in klederdracht in het huisje is aan de wastobbe bezig en op een petroleumstel suddert een pannetje witte bonen. Over het hekje in het gangetje kijk ik rond in het kamertje. En wel hoor, er staat een harmonium, een echt huisorgel. Ik ben benieuwd naar de klanken uit dat oude instrument. Hoe kom ik hierachter, of...hoe komt mijn man Ab hierachter. Hij is al ruim een halve eeuw psalmbegeleider in de kerk en bij het zien van een speeltuig kriebelen zijn vingers.

Ik probeer het nog eens. "Mijn man speelt altijd orgel, mag hij hier ook eens spelen?" – "Waar speelt hij op het orgel?" – In plaats van Broek in Waterland noem ik de oude Petrakerk op Urk en de grote Bovenkerk in Kampen. Ze kijkt bedenkelijk, is even monddood. Dan loopt ze langzaam naar het hekje in de tussendeur, schuift dat weg en Ab mag negentig jaar geleden binnenstappen. De klep van het orgel gaat open, de geborduurde looper wordt keurig op een stoel gelegd, Ab zet zich op de orgelkruk terneder, plukt wat aan de registers, plaatst zijn voeten op de trappers en zet heel vlot een voorspelletje in.

Dan tikt ze hem op de rug, want dit gaat te vlug. En ze wil wat zingen. Ze komen beiden op Psalm 121. Een boek hoeft er niet aan te pas te komen, Ab kan ook zonder boek. Hier staat het Urker vrouwtje, kostuum, hulletje, handen gevouwen, de ogen naar 't gebergte. Maar om haar tempo te zingen, moet Ab enkele versnellingen terug. Het gaat zeer langzaam, de tekst van deze vier prachtige verzen in de oude berijming kent ze uit haar hoofd.

Inmiddels staan er in het gangetje meer toeristen zich te verbazen over de tijden van weleer. Er wordt niet gesproken, ze luisteren naar de eeuwenoude woorden waarin de regels staan:

Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde.

Hij is al treft u 't felst verdriet, uw Wachter die uw voet, voor wankelen behoedt.

De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar, uw ziel voor ramp bewaar.

De Heer, 't zij g'in of uit moogt gaan en waar g'u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden

Na dit intermezzo gaat de klep van het orgel weer dicht. Als we na de bezichtiging een terrasje opzoeken voor onze lunch, zitten er naast ons een paar dames. Een van de vrouwen kijkt naar ons met meer aandacht dan gebruikelijk. Dan steekt ze van wal.

"U bent toch die mijnheer die vanochtend dat orgeltje speelde?" Als Ab bevestigend knikt, zegt ze: "Ik was zo ontroerd daar in dat gangetje, dat zijn de woorden die ik mijn hele leven al meedraag als troost en steun, want ziet u, ik ben joods. Mijn hele familie is omgekomen, alleen mij hebben ze kunnen redden. Ik ben ondergebracht bij christenen en die mensen hebben mij grootgebracht. Ze hebben mij met Psalm 121 altijd die draagkracht willen geven om door te zetten.

En inderdaad, het is mijn lijflied gebleven. En juist nu, nu er toch weer een inzinking is – de meidagen van 1995 – word ik hier in een museum teruggebracht naar dat wat mijn pleegouders als de belangrijkste steun voor mij zagen.

"De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij zal u bewaren". Dat had ik op dit moment meer nodig dan ooit."

1900 of 2007 – De woorden van Psalm 121 zullen nooit verbleken.

Jannie van Saane in de Kerkklok, het kerkblad van Broek in Waterland.