

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 mei 2007

Kerkdiensten voor : zondag 27 mei en maandag 28 mei 2007

1^e Pinksterdag.

10:00 uur: Ds. J. Pronk.

De Zingende Kerk.

09.45 uur: Crèche in Gebouw Hoog:

Janita Bontenbal en Willy Diana Appel.

17.00 uur: Ds. J. Pronk.

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2.

Eerste collecte: Kerk in Actie Zending.

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente.

2^e Pinksterdag.

10.00 uur: Ds. E.J. Bergman te Katwijk.

Intochtslied: Psalm 150: 1 en 2.

Eerste collecte: de Diaconie.

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente.

1^e Pinksterdag.

10:00 uur: Ds. W. Gugler

Belijdenisdienst.

Tekst: 2 Korintiërs 5: 14-21.

Schoollied: Gez. 242: 1.

Crèche: Sandra de Jong en Trijntje Uithuisje.

Kindernevendienst: Corine de Waart en Irma Moenis.

Kaarsen/Schoollied: Bryan de Leeuw.

Collecte is bestemd voor de Zending..

2^e Pinksterdag.

10.00 uur: Drs. L.C. Bakker.

Collecte is bestemd voor de Zending.

Dagelijkse schriftlezingen

| | | | |
|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------|
| zo | 27 mei | Johannes 7:37-52 (Eerste Pinksterdag) | Is dit de Messias? |
| ma | 28 mei | Psalm 68:1-11 (Tweede Pinksterdag) | God maakt ruimte voor zijn volk |
| di | 29 mei | Psalm 68:12-24 | Onze God redt |
| wo | 30 mei | Psalm 68:25-36 | Erken Gods macht |
| do | 31 mei | Joël 3:1-5 (=2:28-32) | Perspectief voor jong en oud |
| vr | 1 juni | Joël 4:1-8 (=3:1-8) | Vergelding van Godswege |
| za | 2 juni | Joël 4:9-21 (=3:9-21) | Dit is het einde! |

Vuur en wind.

Zeker weet ik het niet, maar ik vermoed dat Pinksteren van de drie grote christelijke feesten het minst bekend is. Met Kerst, het geboortefeest, hebben bijna alle mensen wel iets. Pasen, de opstanding, spreekt ook nog wel aan als het ontwaken van nieuw leven na de winter. Hoe ver bij velen de echte betekenis van beide feesten ook is verdwenen enig besef is, hoe vaag ook, toch gebleven. Maar bij Pinksteren ligt dat anders. Als je er naar vraagt, stuit je bij veel mensen, ook bij wie uit een christelijk gezin afkomstig zijn, op verlegenheid of onbegrip. Zover is men dus afgeraakt van de oorsprong van het geloof. Het levende water, zoals Jezus het noemt, kent men niet meer en de bron al helemaal niet.

En toch. Tegenover de miljoenen die in de loop der tijden de boodschap nooit hebben ontvangen of zijn vergeten staan miljoenen anderen die het geloof hebben behouden eruit hebben geleefd en erin zijn gestorven. Dat is de betekenis en het grote wonder van Pinksteren. Wat in Jeruzalem werd gehoord als een windvlaag en werd gezien als vuurtongen was het teken van Gods Geest, een boodschap van redding voor de mensheid. Het groepje van nauwelijks tien mensen, grotendeels ongeletterde vissers, groeide uit tot een schare die niemand tellen kan. En dat verhaal mag niet worden vergeten maar moet steeds worden verteld.

Mijn ouwe buurman zei eens "kijk, ik ben negentig jaar en wat er vorige week gebeurde, ben ik al zowat vergeten. Maar wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd weet ik nog precies".

En zo gaat het verhaal door zoals het al die eeuwen doorging. Van geslacht op geslacht.

Professor Heeroma, meer bekend als dichter onder de naam Muus Jacobse, bundelde zijn tijdens de oorlog geschreven gedichten onder de titel "Vuur en Wind" als verwijzing naar Pinksteren 1940 en 1945. Van onderdrukking tot bevrijding.

Mijn overbessie, Pietertje Bootsman, was een achter-kleindochter van deze Muus Jacobse naar wie Heeroma zich noemde. Hij stierf in 1788, Pietertje Bootsman in 1915, Heeroma zelf in 1972. Zijn gedichten droeg hij op aan z.n vier kinderen. En als je dit zo leest, krijgt de uitdrukking "van geslacht op geslacht" opeens echt betekenis.

We hebben net terecht het bevrijdingsfeest gevierd, laten we dan nu uit volle overtuiging Pinksteren vieren. En zo de boodschap blijven doorgeven, de boodschap van Gods heil. Het evangelie betekent immers "de goede boodschap".

Tot slot Heeroma aan zijn kinderen en eigenlijk aan ons allemaal:

Kindren, ik bid dat God jullie mag sparen
tot een lang leven uit een vrije geest,
alleen vergeet nooit dat voortaan de jaren
tellen van Pinksterfeest tot Pinksterfeest.

Want geen volk zal ooit opstaan tot nieuw leven
dat niet zijn vrijheid uit Gods hand ontving.
Daarom heb ik dit boek voor je geschreven,
van vuur en wind, tot een herinnering.

Gezegend Pinksteren!

Klaas de Jong.

Voorbede

1. Voor land en volk, Heer bescherm ons voor terreur.
2. Voor het Nederlands Bijbelgenootschap, voor alle medewerkers, Heer wil dit werk zegenen opdat mensen komen tot geloof en bekering.
3. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hen sterken.
4. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
5. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen Uw bijstand schenken.
6. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
7. Voor het Pinksterfeest, Heer wij vragen om Uw zegen.

L. Kes-Schouten.

Collecten Hervormde Kerk

Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag:

| | |
|--|---------|
| Eerste collecte bestemd voor de Diaconie | € 71,10 |
| Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente | € 77,20 |

Zondag 20 mei:

| | |
|--|----------|
| Eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeente | € 121,20 |
| Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente | € 117,20 |

Collecten Patmoskerk

| | |
|------------------|----------|
| Diaconie 17 mei | € 88,55 |
| Kerk 20 mei | € 237,85 |
| Renovatie Keuken | € 185,15 |

Bij de diensten.

Op z o n d a g 27 m e i vieren wij het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In de preek willen wij stil staan bij het vernieuwende werk van de Geest die ons tot een nieuwe schepping maakt, zoals dit verwoord is in 2 Kor. 5: 17.

Het is voor mij steeds een bijzonder voorrecht om te mogen zien dat deze Geest van Christus ook vandaag zijn werk aan mensen doet. Zo zijn we erg blij dat op deze dag twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof willen doen, t.w. *Marieke de Graf-Schipper* en *Richard Sterkenburg*. Verder zal Richard de doop ontvangen als zegel van Gods belofte. We wensen hen en hun families een heel feestelijke dag toe.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler.

Pinksteren.

Pinksteren, feest van vernieuwing, feest van belofte voor allen, die de Naam van de Heer aanroepen (Joh. 3:16) en voor Israël óók het oogstfeest.

De eerstelingen van de tarweoogst. Pinksteren, de 50^e dag na Pasen, feest van vreugde; een her- en gedenken van de uittocht, bevrijdingsfeest van de slavernij, feest van de vrijheid, van 40 jaar voorziening - verziening, verzorging – van dagelijks brood. Geen slavenbrood, maar manna, water, vlees van de Heer, Die hen voorzag van het dagelijks nodige in ruime zin, zelfs kleding en schoeisel.

En na de woestijnreis – 40 jaren van rondzwerven – een leerschool voor vertrouwen op en geloven in de Here God, te zijn kinderen van de Almachtige, in het door Hem aan Abraham beloofde land: jaarlijks gedenken van de wetgeving op de Sinaï.

De jaarlijkse zorg van de Heer om Zijn volk “bij de wet te houden”, hen steeds Zijn trouw, liefde voor te houden.

Het Pinksterfeest na Christus' opname is wereldomvattend, rijker door Zijn plaatsvervangend, verzoenend lijden, sterven, graf en opstanding. Hij opende de weg naar het Vaderhart voor allen, die zich aan Hem overgeven, tot Hem vluchten, Zijn hulp verwachten (zie Ps. 42, nieuwe berijming). De uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) is Jezus' overwinning op wat beschreven is in Gen. 11:1 - 9. Dáár werd de opstand van het schepsel tegen de Schepper van al het zijnde – de bouw van een hemelbestormende toren, de aanslag op de Heer van hemel en aarde, de hele kosmos - verijdeld door een talenwonder, de spraakverwarring; vanwege hun ongeloof, het negeren van de Goddelijke Majesteit.

Op het Pinksterfeest 2007 klinkt het Woord van de Verlosser: Uw hart worde niet ontroerd, in verwarring gebracht. Vandaag kunnen en mogen de gelovigen zingen: Nu de Heer is opgestaan, nu vangt het Nieuwe Leven aan, de zonden zijn verzoend, er is een nieuw begin! De relatie met de Heer is hersteld, het contact tussen mensen, gelovigen, en de Heer is gelegd: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan”.

Toen in Jeruzalem, vandaag wereldwijd, en op de Grote Morgen in volkomen Eenheid met de Drie-enige Heer. Ere zij God. In de mensen een welbehagen, het welbehagen van de Vader. Lof, dank, eer aan de Drie-enige.

J. Visser.

Graag wil ik iedereen, mede namens Maritje, bedanken voor de vele attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Arie Kes.

Mede namens mijn vrouw wil ik familie, burens, vrienden en kennissen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst en voor de mooie kaarten, fruitmanden, bloemen en andere attenties die ik heb gekregen.

C. Teerhuis,
Meester Visserstraat 7.

Bij de kerkdiensten

Zondag vieren wij het Pinksterfeest. Wij gedenken, dat de Heilige Geest is uitgestort op de mensen en dat Hij nog altijd werkzaam is. In de Hervormde Kerk luisteren wij zondagmorgen naar het Pinksterevangelie van Handelingen 2 en wij leggen daarnaast Romeinen 8: 29: de Heilige Geest verandert ons tot het evenbeeld van de Here Jezus. We maken er een Zingende Kerk van en de kinderen mogen voor de preek naar de crêche.

In de middagdienst overdenken wij Mattheüs 9: 36 – 38: Jezus, de scharen en de arbeiders in de oogst.

Op Tweede Pinksterdag hoopt ds Bergman uit Katwijk voor te gaan.

Ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van 5 euro voor de zending en een gift van 10 euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Moedige Moeders

De moedige moeders van Volendam zijn mensen die van nabij, vaak in hun eigen familiekring, hebben meegemaakt, hoe drugsgebruik het leven van mensen kapot maakt. Zij zijn altijd bereid om anderen te helpen, die misschien met dezelfde problematiek te maken hebben. U kunt hen bellen als: je meer wilt weten over de symptomen van drugsgebruik; als je meer wilt weten over de bijeenkomsten van de MM; als je je verhaal nergens anders kwijt kunt; als je informatie wilt inzake schuldsanering; als je meer wilt weten over het 12-stappenplan om onder begeleiding van volendammer ex-gebruikers te stoppen met het drugsgebruik; als je meer informatie wilt over de open jongerengroep op maandagavond.

De telefoon is van 10.00-22.00 uur bereikbaar (363837). Meer informatie staat op de website: www.moedigemoeders.nl

Wij bidden om de Geest

Wij bidden om de Geest,

het talent om mens te zijn,

mens naar de bedoeling van God,

wij bidden om de Geest,

de vreugde om Gods Woord,

de bezieling tot liturgie,

wij bidden om de Geest,

de kracht om te geloven,

de macht om te hopen,

wij bidden om de Geest,

het vuur om lief te hebben,

de moed van de dienstbaarheid,

wij bidden om de Geest,

het verlangen om brood,

een broeder, een naaste te zijn,

wij bidden om de Geest,

de inspiratie om Jezus te volgen,

goede herder, vredevorst,

licht der wereld, brood en wijn,

weg, waarheid en leven,

mens naar de bedoeling van God.

Hans Bouma

Fietsend door Waterland

Het was zondag 29 april. Ik had een vrije zondag en ik zou in Broek in Waterland preken. Het was al een jaar van tevoren afgesproken, dus geen enkel probleem. Een paar dagen voor de zondag belde de preekregelaar van Broek me op, welke liederen we zouden zingen. En ook vroeg ze, of ze me moest komen halen met de auto. Maar neen, dat hoefde niet. Ik heb een goede fiets van Marken gekregen toen ik vijftienvintig jaar dominee was. En die brengt me nog overal waar ik wil komen.

Maar in die nacht van zaterdag op zondag ging het flink waaien. En ja, dan wordt het even een ander verhaal. Mijn vrouw moest die zondagochtend in Edam preken, dus die bood al aan om me in Broek te brengen en terug kon ik dan wel met de bus. Maar ja, dat was mijn eer een beetje tena, maar die wind he? Op die zondagochtend was ik vroeg op en ik stond maar naar buiten te kijken: waait het hard of waait het minder hard, kan ik fietsen of moet ik met de auto?

Ik nam het besluit om toch maar te gaan fietsen. Gauw alles ingepakt in mijn koffertje en op weg. Het viel erg mee met de wind. Maar halverwege de Nes denk ik opeens: heb ik mijn preek wel bij me? En zeg nou zelf: een dominee zonder preek op de kansel, dat kan toch niet? Heb ik mijn preek wel bij me? Natuurlijk, denk ik, die zit toch in mijn koffertje. Maar honderd meter verder komt weer die gedachte op: heb ik mijn preek wel bij me? Misschien is het toch beter om af te stappen en voor alle zekerheid even te kijken. Zo gezegd, zo gedaan. En inderdaad, in mijn koffertje zat wel mijn toga, maar geen preek. Wat nu? Terug gaan, dat is het enige wat er op zit. Wanneer ik een paar honderd meter teruggefietst heb, zie ik de auto van mijn vrouw aankomen. Ik gooi mijn fiets aan de kant en spring op de weg om haar tot stoppen te bewegen. Natuurlijk stopt ze gelijk. Ze vraagt: ben je niet goed geworden? Nee, zeg ik, het is erger, ik ben mijn preek vergeten. We hebben op de dijk de auto gedraaid en we zijn vlug naar de pastorie gereden. En daar lag op de tafel in mijn studeerkamer de preek die ik die ochtend in Broek zou houden. Vlug ingepakt en snel weer terug. Mijn vrouw heeft me afgezet bij mijn fiets. Ik ben weer op mijn fiets gestapt en flink doorgetrapt en ik was nog ruim op tijd voor de kerkdienst in Broek in Waterland.

Wat gaat er op zulke momenten door je heen? Twee dingen. Het eerste is een woord van de oude Prediker uit de bijbel: Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. (hoofdstuk 11:4). En het tweede waar ik aan dacht, was een oud rijmpje, dat ik als kind al geleerd had: De dominee van Urk, die moest op Schokland preken, maar door het waaien van de wind, was hij zijn preek vergeten. Nou was het niet de dominee van Urk, maar een dominee van Marken, die zijn preek vergeten was. Afgelopen zondag was ik weer op de fiets in Waterland. Ik was een paar dagen van tevoren opgebeld door de preekregelaar van Zuiderwoude, dat ze daar nog een dominee voor de zondag zochten. De dominee die zou komen preken, moest plotseling naar het ziekenhuis. Dat kan gebeuren. Of ik vrij was? Ja, ik had een vrije zondag. Of ik dan maar zondagochtend in Zuiderwoude wilde komen preken? Nou, in de loop der jaren heb ik de mensen van Uitdam en Zuiderwoude wel leren kennen, dus het was alleen maar leuk om in Zuiderwoude te preken.

Maar ik heb, toen ik mijn koffertje inpakte en mijn koffertje met mijn spin achterop de fiets vastbond, wel drie keer gecontroleerd of mijn preek er echt in zat. Want ja, één keer je preek vergeten, is leuk, maar het moet geen gewoonte worden. Daar ben ik nog te jong voor. Denk ik.

Ds J. Pronk

Verslag classicale vergadering van 16 mei 2007 in de Taborkerk te Purmerend.

Dit jaar is de Monnickendammer dominee Pettinga de voorzitter.

De opening wordt verzorgd door de Protestantse gemeente te Assendelft.

Een kerkeraadslid houdt een korte lezing over de geschiedenis van het kerkgebouw en vertelt over allerlei activiteiten in de gemeente zoals jeugdwerk, kerkkoor, bijbelkring, en natuurlijk de kerkdiensten.

De Assendelftse dominee leest een gedeelte uit Hand. 5 en we zingen gez. 294.

Het inhoudelijke deel is een vervolg op de vorige vergadering nl. "jeugd en kerk". Hoe kunnen we elkaar plaatselijk steunen?

De eerste spreker is ds. Rene van der Rijst uit Haarlem die zich bezig houdt met jeugdwerk en werkzaam is in het landelijk dienstencentrum. Waarom is het jeugdwerk zo belangrijk? Er worden verschillende argumenten genoemd, zoals - kweekvijver, -jeugd is er gewoon,- heeft de toekomst,- overdragen kennis,- kerk is er voor jong en oud,- voortbestaan kerk. Maar wat wil de jeugd zelf, hebben zij ons ook wat te vertellen en wat hebben wij hen te vertellen? De kerk is er voor iedereen van de wieg tot het graf, niemand uitgezonderd. Zieken, gehandicapten, gezonden, oude en jonge mensen, of je wel of niet kan zingen, in de kerk kan dat altijd. Er is geen enkel ander bedrijf dat dat doet en er worden geen bedrijfsonderdelen afgestoten.

De tweede spreker is Wielie Elhorst, ook werkzaam in het dienstencentrum.

Hij benadrukt dat de jeugd deskundigheid nodig heeft, bv. drie gemeenten gaan samenwerken met 'Job-adviseur', de nieuwe jeugdorganisatie van de PKN. De bindende kracht is de classis, zodat we weten wat er allemaal gaande is in de regio. Een belangrijk onderdeel is de websites te bekijken. Maar heel belangrijk wordt gevonden dat we de verhalen blijven vertellen, zoals op de openbare school in Broek in Waterland waar godsdienstonderwijs wordt gegeven. Een jeugdbeleidsplan in de gemeente is belangrijk, wat kunnen we zelf en wat samen. Het huishoudelijke gedeelte vermeldt geen bijzonderheden, behoudens dat ds. Gugler is benoemd tot visitator.

De vergadering wordt afgesloten met het zingen van het mooie hemelvaartslid gez.234

"Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen."

Namens de kerkeraad: Aaltje Schipper Zondervan (diaken) en Neeltje van Altena Boneveld, ouderling.



In de bajes

Vlak voor Pasen woonde ik twee overvolle kerkdiensten bij in een Huis van Bewaring in Breda. Tijdens de viering mocht ik namens onze kerk paasgroeten overhandigen aan gedetineerden. Ruim 110.000 kaarten werden dit jaar als groet van gemeenteleden uit onze kerk verstuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland. Deze door justitiepastores en Kerk in Actie georganiseerde actie is voor gedetineerden een teken, dat "daarbuiten" toch nog mensen zijn die aan hen denken, die de moeite nemen een kaart aan een onbekende te sturen en misschien zelfs voor hen bidden. Ik heb gemerkt, dat dat kleine gebaar enorm belangrijk kan zijn voor mensen.

Terugval

Het werk van justitiepastores lijkt overwegend dankbaar werk te zijn. Via de kerkdiensten en andere activiteiten bereiken ze erg veel gedetineerden. Zo bezoekt bijvoorbeeld 30 á 40 % van de mannelijke gedetineerden de kerkdiensten. Bij de vrouwelijke gevangenen ligt dat percentage nog hoger. In detentie blijken velen open te staan voor bezinning op hun levensweg en gaan opvallend veel gedetineerden met justitiepastores in gesprek. Het werk heeft ook een schaduwkant. Hoewel de kranten pas nog berichtten dat de gevangenis steeds leger worden, komt een groot deel van de gedetineerden na vrijlating ooit weer terug in een huis van bewaring. Hoofdaalmoezenier prof. Van Eersel en Hoofdlegerpredikant ds Eerbeek hebben daar over een manifest gepubliceerd. Ten diepste gaat het in die tekst om de vraag of het justitiepastoraat zich er bij neer moet leggen, dat voor veel gevangenen het verblijf in een huis van bewaring geen eenmalige zaak is. Vijfenzeventig procent van de gedetineerden valt na de detentie terug in de criminaliteit en komt dan vroeger of later weer terug in de bajes. Veel jongeren leggen al op heel jonge leeftijd de basis voor een lange criminele carrière. Dat is slecht voor de samenleving. Dat is traumatisch voor de slachtoffers. En het is ook niet goed voor de daders, die stap voor stap hun menselijkheid dreigen te verliezen. Het justitiepastoraat ziet het als een uitdaging om mensen te helpen een weg uit de criminaliteit te kiezen.

Ontplooiing

Natuurlijk maken de justitiepastores geen deel uit van de reclassering. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de verlening van geestelijke zorg aan mensen aan mensen aan wie door de samenleving om bepaalde redenen de vrijheid ontnomen is. Maar omdat de zorg voor de gedetineerde niet alleen zijn heden maar ook zijn toekomst omvat, wordt in bovengenoemd manifest voorgesteld om te investeren in de toekomst van gedetineerden. Daarbij komen ook de kerken in beeld: "Het justitiepastoraat kan in de oriëntatie op de binnenkant van het bestaan en op de ontplooiing van het leven een belangrijke bijdrage leveren om te komen tot een nieuwe levensweg. Het justitiepastoraat kan belangrijk voorbereidend werk doen voor het nazorgwerk aan gedetineerden dat met steun van de kerken is ontstaan. Ondersteuning van het justitiepastoraat door vrijwilligers en kerken is van essentiële betekenis en draagt bij aan motivatie en vruchtbare binding."

Exodus en kerken met stip

Voor mij zijn met name twee speerpunten uit het voorgestelde beleid voor ons als kerk belangrijk: allereerst is dat het werk van Exodus. Exodus biedt in tien huizen opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden. Er is een samenhangend begeleidingsprogramma op alle levensgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Een onderzoek wijst uit dat 57% van de bewoners niet meer terugvalt in de criminaliteit. Als kerk en gemeente kunnen we dit werk steunen. Het tweede speerpunt is het project: "Kerken met stip". Ex-gedetineerden stuiten na hun detentie op een cultuurkloof bij het zoeken van een kerkelijke gemeente. "Kerken met stip" heten ze hartelijk welkom en zijn dus geloofsgemeenschappen, die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Het zou goed zijn als er in een deel van onze gemeenten nagedacht wordt over mogelijkheden om in deze problematiek van betekenis te kunnen zijn. (ds G.J. Heetderks in Kerkinformatie)