

# Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 22

Verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 juni 2007

Kerkdiensten voor : zondag 3 juni 2007

## Kerkendag 2007

Het thema van deze dag is:

# “Samen komen we verder”

Het programma voor deze dag is als volgt:

- |       |  |
|-------|--|
| 10:00 | Ontvangst in de Patmoskerk met koffie en thee  |
| 10:30 | Kerkdienst in de Patmoskerk. Ds. W. Gugler m.m.v. 8-Zonder<br>(tijdens de dienst is er crèche en Kindernevendienst i.s.m. de<br>Zondagsschool voor de kinderen)  |
| 11:30 | Gelegenheid om na te praten over de kerkdienst<br>(onder genot van koffie, thee en limonade)   |
| 12:00 | Een verrassend programma, verzorgd door de Tienerdienst  |
| 13:00 | Gezamenlijke lunch   |
| 14:00 | Activiteit voor alle leeftijden  |
| 15:30 | Ontvangst in de Hervormde Kerk met koffie, thee en limonade  |
| 16:00 | Kerkdienst in de Hervormde Kerk. Ds. J. Pronk m.m.v.<br>muziekgroep bestaande uit: Klaas de Groot, Pieter Kes,<br>Jan Pieter Schouten, Jan Kaars, Martin van der Pluim, Arie Kes en<br>Pauwel van Altena.<br>(tijdens de dienst is er crèche en Kindernevendienst i.s.m. de<br>Zondagsschool voor de kinderen) |
| 17:00 | Gelegenheid om na te praten over de Kerkendag 2007<br>(wederom met koffie, thee en limonade)   |

De opbrengst van de collectes bij beide diensten zal worden gebruikt ter bestrijding van de onkosten van deze kerkendag.

**DE BEIDE KERKDIENTEN ZIJN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK, DUS OOK  
ALS U NIET DEELNEEMT AAN DE REST VAN HET PROGRAMMA VAN DE  
KERKENDAG**

Overdenking

Jacobus 4:13-15:

Welaan nu gij die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en aldaar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen.

Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: *Indien de Heere wil, en wij leven zullen*, zo zullen wij dit of dat doen.

Deo Volente is een Latijnse uitdrukking, die "zo de Heere wil" betekent. Deze uitdrukking wordt vaak afgekort tot "D.V.", gebruikt bij aankondigingen van vergaderingen, bruiloften en andere evenementen om aan te geven dat men als mens de toekomst niet onder controle heeft, maar afhankelijk is van God. Aldus de zakelijke omschrijving die de encyclopedie geeft aan deze uitdrukking. Een uitdrukking die helaas steeds minder gebruikt wordt.

Een uitdrukking echter die wij als christenen eigenlijk steeds meer zouden moeten gaan gebruiken, want deze uitdrukking illustreert een van de kernwaarden van ons christelijk geloof. Een waarde die ook in het gebed dat onze Here Jezus ons heeft nagelaten nog eens wordt aangehaald: *"Uw wil geschiede, gelijk in den hemel also ook op de aarde"*.

Deo Volente betekent dat alles wat wij plannen en bedenken ondergeschikt wordt aan de wil van God en dat is wat ons christenen onderscheidt van andere mensen. Het is moeilijk om, in de Geest van Pinksteren, de opdracht tot verkondiging van ons geloof elke dag, tegen alle verdrukking in, uit te voeren, maar misschien is het gebruik van deze simpele uitdrukking wel een goede manier om te laten zien dat wij geloven. Dat ons leven ondergeschikt is aan de wil van onze God. Ik daag dan ook iedereen uit om deze uitdrukking te gebruiken, voluit geschreven of simpelweg D.V. in de correspondentie van alledag en zo te getuigen van de Heer. Misschien zelfs wel een beetje provocerend, maar wel duidelijk en eenvoudig uit te leggen.

Ik wens u succes en zie uit naar de brieven waarin gebruik wordt gemaakt van deze uitdrukking als belijdenis van ons geloof.

Anton van Altena.

Dagelijkse schriftlezingen

zo	3 juni	Psalm 8 (Trinitatis)	Kwetsbaar, maar sterk
ma	4 juni	Jesaja 4:2-6	Weer veilig
di	5 juni	Jesaja 5:1-7	Diep teleurgesteld
wo	6 juni	Jesaja 5:8-24	Genot zonder God wreekt zich
do	7 juni	Jesaja 5:25-30	In woede ontbrand
vr	8 juni	Jesaja 6:1-13	Verwarrende opdracht
za	9 juni	Lucas 7:1-10	Jezus verbaast zich

## Bezinningsweekend 2007

We hebben weer een nieuwe locatie gevonden in het westen van Friesland, dicht bij Stavoren. Het is een verbouwde boerderij en het ziet er allemaal heel gezellig uit. Het weekend is op 16, 17 en 18 november.

Wat is het doel van een bezinningsweekend?

Je bent er eens helemaal uit met een aantal mensen en je praat met elkaar over het geloof en hoe je het beleeft. Zo hoor je eens van anderen hoe ze met het geloof omgaan en wat voor problemen en vragen ze daarbij hebben. Werner Gugler heeft dan een onderwerp en daar legt hij het een en ander over uit en dan gaan we er met z'n allen over praten. Tussendoor mogen er ook vragen of opmerkingen gemaakt worden. Met elkaar er over praten is intensiever dan dat je alleen kan luisteren, je bent er veel meer bij betrokken en omdat er vier keer over gesproken wordt blijft het je veel langer bij en ben je er meer mee bezig.

Wil je eens met anderen praten, vragen stellen en andere meningen horen, ga dan eens zo'n weekend mee.

In het weekend doen we alles samen van ontbijt klaar zetten, koffie zetten en ronddelen, zorgen voor een diner en 's avonds, na de laatste bijeenkomst, zorgen voor een drankje en een hapje. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om iets anders te doen, spelletjes, lezen een wandeling enz.

Voel je er iets voor geef je dan op bij:

Jan en Trijntje Schipper-Uidam

Tel: 601675

We hebben nog een aantal plaatsen vrij. De kosten voor het hele weekend zijn 80 euro per persoon.

### Voorbede

1. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hen sterken.
2. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
3. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen Uw bijstand schenken.
4. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
5. Voor de Zending en allen die hierin werkzaam zijn, Heer wil al dit werk zegenen.
6. Voor Uw Kerk over het rond der aarde en voor beide kerken op Marken, Heer dat Uw Heilige Geest moge wonen in onze harten.
7. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.

L. Kes-Schouten.

---

### Kerkelijke stand Patmoskerk

Openbare belijdenis afgelegd op zondag 27 mei door Marieke de Graaf-Schipper, Buurt 2-12 en Richard Sterkenburg, Kets 19.

---

### Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Juni: Piet Boes en Freek Visser.

---

Bij de kerkdiensten

Op deze zondag houden wij samen met de Gereformeerden weer een Marker Kerkendag. De morgendienst zal gehouden worden in de Patmoskerk en de middagdienst in de Hervormde Kerk. De morgendienst begint om tien uur en de middagdienst staat gepland voor vier uur. Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen de kerkdiensten bij te wonen of, zo u wilt, één van de beide kerkdiensten. Iedereen is hartelijk welkom. En tussen de beide kerkdiensten in wordt ons een geanimeerd programma aangeboden, deels ook verzorgd door de Marker jeugd. Ik hoop dat deze tweede kerkendag op Marken bij ons allen het besef levend maakt, dat we samen sterker zullen zijn. En dat hebben we nodig in een tijd die steeds moeilijker wordt voor de kerk in Nederland.

Ds J. Pronk

In memoriam

Op 24 mei 2007 is overleden zr. Aaltje Peereboom – Zondervan, Rozenwerf 14.

De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindelijk;  
de zandzee zal herschape schijnen, want bloeien zal zij als een roos.  
Van heilige vreugde zal zij beven, doortinteld van een heerlijk leven,  
dat nimmermeer verwelken zal.  
Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren  
met jubelend triomfgeschal.

Giften

Op bezoek ontvangen een gift van 50 euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

De Ziekenboeg

VU Ziekenhuis, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam  
Afd. 3C kamer 30: mw.L. Roos – de Waart, Zeilstraat 44

Adreswijziging

Hr J. de Waart van Ysselmeerweg 38 naar Melisvennen 2  
Mw E.J. Schipper en Raymon Schipper van Akkerstraat 1 naar Melisvennen 2  
Fam E. Wolters – Kaars van Westerstraat 24 naar Buurterstraat 20  
Hr en mw M. van Altena – Uithuisje van Moeniswerf 5 naar Minnehof 19

Kennismaking met theologie?

Misschien was u dit al jaren van plan, maar bent u er steeds nog niet toe gekomen. Dan is dit misschien het moment om de stap te nemen en op speciale en inspirerende wijze kennis te maken met theologie in de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)(PKN). In de cursus gaat u op zoek naar de achtergronden en de uitgangspunten van het christelijk geloof. De kernvakken die gegeven worden, behandelen het Oude en Nieuwe Testament, de kerkgeschiedenis, geloofsvragen, ethiek en praktische theologie, wereldgodsdiensten, spiritualiteit, Jodendom en niet-westerse theologie.

De cursus duurt in totaal drie jaar. Een cursusjaar omvat 30 weken met per week een cursus-bijeenkomst (een morgen, middag of avond), De cursussen starten in september en eindigen steeds in mei. Het lesgeld verschilt per cursusplaats en bedraagt tussen de 100 euro en 160 euro. Hierbij kan een bedrag aan boeken komen.

Aanmelden voor de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden kan schriftelijk, telefonisch, of per email bij het Protestants Dienstencentrum Noordholland, Postbus 1319, 1500AH Zaandam, tel (075) 655 95 10, e-mail: [f.vander.veen@pkn.nl](mailto:f.vander.veen@pkn.nl). Na aanmelding ontvangt u een studiegids waarin u alle gegevens over de cursus in de plaats van uw keuze kunt vinden.

Ik wil een ieder bedanken die aan mij gedacht heeft toen ik zo vreselijk ziek was en mij erg ellendig voelde. Ik kan er geen woorden voor vinden dat zo'n onnozel kaartje zoveel kan doen, de moeite alleen al om een pen te nemen en in gedachten toch met je mee te leven. Hartelijk dank daarvoor.

Groeten van  
Gaartje Zeeman- van Altena  
St. Nicolaashof  
St. Nicolaashof 1, kamer 306  
1131 GT Volendam.

---

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele attenties die ik heb gekregen na mijn ziekenhuisopname.

Tineke Tamminga-Teerhuis,  
Zeilstraat 2.

---



Vol vreugde verwacht  
Met liefde ontvangen  
Ons kindje klein  
Waar wij heel dankbaar voor zijn

Rinske Lucia

Zij is geboren op 24 mei 2007 om 17.22 uur  
en weegt 3748 gram.

Pieter, Hilda en Jorrit Korstman  
Buurt III nr. 14a, 1156 BE Marken  
Tel. 0299-602142

Hilda en Rinske rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

## Gezang 392:5

Houd, Heer, uw kruis hoog voor  
 mijn brekend oog.  
 Licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
 Uw dag breekt aan,  
 de schaduw gaat voorbij.  
 In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en bessie

**AALTJE ZONDERVAN Sd.**

echtgenote van Sijmon Peereboom

\* 23 - 2 - 1927

† 24 - 5 - 2007

Sijmon Peereboom  
 Sijmon  
 Jan en Jannetje  
 Ian Sijmon

Marken, 24 mei 2007  
 Correspondentieadres: Rozewerf 14, 1156 CX Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Lieve Bessie,

Nooit was iets teveel,  
 je bezat zoveel liefde  
 En wij kregen allemaal ons deel.  
 Er valt nu opeens een groot gat.  
 Op de plaats waar eens mijn bessie zat.  
 Je blijft altijd in mijn hart voortbestaan,  
 Ook al is het moeilijk, zonder jou verder te gaan.

Liefs Ian

Rust na het einde van de tijd  
 vond geen sterveling zonder strijd.  
 Zij diethans in Salem wonen  
 droegen hier hun doornenkronen.

Na een moedig gedragen lijden hebben wij afscheid moeten nemen van onze zuster,  
 schoonzuster en tante

**Aaltje Peereboom-Zondervan.**

N. Zondervan-de Waart  
 S. Zondervan  
 P. Zondervan  
 J. Zondervan-Schipper  
 Neven en nichten.

### Nieuw liedboek

Volgens planning krijgen we in 2012 een nieuw liedboek. Moet dat dan weer? Vast. En het is ook niet zo gek ook. Het Liedboek voor de Kerken heeft zijn tijd gehad, liturgische ontwikkelingen gaan heel snel. We plukken de dingen van internet, jassen het door de kopieermachine en klaar is de huisgemaakte zondagsdienst. Een diaken uit onze gemeente in Katwijk aan Zee, die tegenwoordig ter synode wordt afgevaardigd, zei: Eigenlijk ben ik niet verder gekomen dan de oude nieuwe bundel uit 1938. Hij heeft gelijk, voor wat we in Katwijk doen. Oude psalmen en hervormde gezangen zijn de boterham en bij speciale gelegenheid voorzien we die van beleg. Overal vind je fijne liederen, Johan de Heer en Opwekking, geen haan die er naar kraait.

Ik hoop dat het een mooi liedboek wordt en dat er nu wel aan de breedte van de kerk wordt gedacht. Die kerk in Nederland wordt kleiner, maar vooral orthodoxer, rechtser, vromer, Jezus-mijn-Heiland-achtiger of hoe je dat noemen wilt. Ik verwacht dat ze leergeld betaald hebben en een boek maken, waar ook de rechterflank wat aan heeft, bijvoorbeeld die confessionelen die aan een bijbels-piëtistisch Christusgezag hechten.

Misschien was dat wel het probleem van het Liedboek, zo elitair en zo dwingend werd het op ons losgelaten. Dominante liederen gingen precies zeggen, hoe het moest en vooral hoe het niet moest. Oude versjes zingen mocht nog per gratie. Die baasspelerij is nu voorbij en daar knapt de kerk alleen maar van op. Er komt Troost in en Tussentijds, Taizé en Evangelisch Liedbundel, Vinexblaadjes en Katholica en wat al niet meer.

De synode heeft al over de eerste proeve gepraat. Ik hoop niet dat het uit de meelzak van Meden en Perzen komt en dat ze alleen maar amen op het voorpakket mag zeggen. Het zou de kerk sieren als er een stevige volksbundel komt, met oude getrouwe songs erin. De EO heeft de jus al goed voorgekookt. De kerk kan nu de blunder van weggelaten liederen gaan herstellen. Straks zal het misschien gebeuren dat gemeenten die "dat rode daar" uit 1973 nooit hebben geslorpt, aan de consumptie gaan met de nieuwe bundel. Ik ben wel benieuwd naar de melange en hoop dat ze de gezangkeurende confessionelen ook een stem in het kapittel geven. Anders wordt het niks en dat kunnen we ons tegenwoordig niet meer permitteren.

ds B.H. Weegink in Hervormd Weekblad "Confessioneel"

### Klein danklied

Gij hebt, o Heer dit broze  
bestaan gewild,  
hebt boven 't nameloze  
mij uitgetild,-

laat mij dan dankbaar leven  
de volle tijd,  
geborgen in de beven-  
de zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en  
onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen  
dan in Uw hand.

Ad den Besten

### Pinksteren in de Molentocht.

Op de zaterdag voor Pinksteren mocht ik voorgaan in de kerkdienst in het verpleeghuis de Molentocht in Purmerend. Veertien dagen daarvoor was ik in verpleeghuis Novawhere geweest. Maar toen had ik het Marker Mannenkoor mee. Maar nu moest ik er alleen heen, zonder koor. Dat is altijd een beetje jammer. Gelukkig werd ik een week van tevoren opgebeld door een contactpersoon daar, die wat informatie over de kerkdienst vroeg. En toen ze hoorde, dat ik geen koor bij me had, ging zij wel een koor regelen. Zo doen ze dat in Purmerend. Geen uur later werd ik weer opgebeld door een vriendelijke mevrouw van een kerkkoor uit Purmerend. Zij wilden graag komen zingen. Maar ja, het was Pinksteren, dus veel mensen weg. Ze zouden maar met vijf koorleden zijn. Nou, dat geeft niet. Er kan in ieder geval gezongen worden. Er was nog een probleem. Het was een katholiek kerkkoor, dus ik moest maar niet van die moeilijke protestantse psalmen opgeven. Nou, dat beloofde ik. Die mevrouw en ik hebben samen de liederen uitgezocht. En in de kerkdienst zongen ze de sterren van de hemel. En het bleken geen vijf, maar acht koorleden te zijn en ze brachten zelfs nog een pianist mee.

Er kwamen veel mensen, dus we begonnen zoals gewoonlijk tien minuten te laat. Het is ook een heel gedoe om al die mensen van de afdeling naar de cantine, die als kerkzaal gebruikt wordt, te brengen. Net voordat we zouden beginnen werd de enige Marker, die in Molentocht zit, binnen gebracht. Hij kreeg een plekje achteraan. Maar daar ben ik achterheen gegaan. Komt zijn eigen dominee een keer in toga, dan moet hij het ook goed kunnen zien. Dus eigenhandig heb ik de rolstoel van achteren naar voren gehaald en vlak bij het preekstoeltje neergezet. Ik weet niet, of hij het allemaal zo begreep, maar hij keek me in ieder geval stralend aan.

Het is niet zo eenvoudig om in een verpleeghuis voor te gaan. Je zit met de tijd, want alles moet toch wel in een half uur, drie kwartier bekeken zijn. En de mensen die in een verpleeghuis zitten, vormen zo'n gemêleerd gezelschap. Het zijn mensen van allerlei kerken en vaak ook mensen, die helemaal niet kerkelijk betrokken zijn geweest, maar iedere aanleiding aangrijpen om even van de afdeling af te zijn. Maar ook mensen van verschillende afdelingen: je hebt de mensen van de pg-afdelingen die het niet helemaal meer weten; je hebt de mensen van de somatische afdelingen, die lichamelijk niet goed meer zijn, maar verder alles erg goed weten; en dan zijn er nog de mensen die voor revalidatie in het verpleeghuis zijn en binnen afzienbare tijd weer naar huis gaan.

Ik vind het iedere keer weer een hele uitdaging om juist ook voor deze mensen het evangelie te verwoorden, zodat ze er iets van mee kunnen nemen. Het moet allemaal heel kort en bondig, maar wel duidelijk zijn. Want in een dienst van een half uur is een preekje van tien minuten wel de limit. En het gaat natuurlijk niet alleen om de preek. Het betekent voor de mensen al heel wat, als ze een bekend lied horen zingen. En soms weten ze van de gewone dingen van het leven niks meer, maar kunnen ze liederen die ze vroeger geleerd hebben, nog luidkeels meezingen.

Op college leerde ik vroeger al: Denk er goed om, mensen in verpleeghuizen hebben onze zorg nodig, maar het blijven wel mensen en daarom zul je ze altijd menswaardig behandelen. En een andere hoogleraar zei: Het kan soms gebeuren, dat iemand alle contact met de buitenwereld verliest. Je kunt niet meer gewoon communiceren met elkaar. Het lijntje met de medemensen is er niet meer. Maar dat betekent niet, dat het lijntje naar boven er niet meer is. Want van dat lijntje is de Here God de baas. En daar moeten wij mensen van afblijven. Kortom, het was weer een boeiende ochtend daar op de Pinksterzaterdag in Molentocht in Purmerend. En ik heb het grootste respect voor de mensen die kwamen zingen en voor die groep van vrijwilligers, die steeds weer al die mensen van de afdelingen halen en weer terugbrengen.

Ds J. Pronk



# WATERLAND / KERKENLAND 2007

12 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam  
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 3 euro te verkrijgen bij de kerken in de weekenden  
en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43, Monnickendam.

## ZUIDROUTE

Zaterdag 16 juni

Zondag 17 juni

Ransdorp

**Waterlandse Harmonie**  
Spetterende blaasmuziek  
met licht jazzy accenten

**Weespertrekvaart Mannenkoor**  
Zeemansliederen van ruwe  
bolsters met blanke pitten

Durgerdam

**Fredie Kuiper**  
Prachtige (folk)liedjes  
met stuwende musici

**Jeroen Zijlstra**  
Speelt een thuiswedstrijd:  
jazz-songs-blues met zilt tintje

Holysloot

**Acht Zonder**  
Marker Mannen in dracht  
met songs of the sea en the soul

**Unicorn**  
Ierse folkgroep  
met Europese accenten

Zunderdorp

**Waterlands Kamerkoor**  
Klassiek koor uit eigen omgeving  
en internationaal repertoire

**Airone**  
Nieuw kamerkoor uit Amsterdam  
met een afwisselend programma



**Info Zuidroute:** Henk Breur, Termietergouw 5, 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp  
telefoon: 020 - 6340727, e-mail: kerkencultuurwaterland@orange.nl

info: [www.areopagus.nl](http://www.areopagus.nl)

# WATERLAND / KERKENLAND 2007

12 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam  
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 3 euro te verkrijgen bij de kerken in de weekenden  
en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43, Monnickendam.

## NOORDROUTE

Zaterdag 23 juni

Zondag 24 juni

### Zuiderwoude

**Slavuj**  
Slavisch koor  
met muziek uit heel Europa

**De Scric der Zee**  
Vrolijk historisch  
zeemanstheater

### Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

**Fenix**  
Groot klassiek koor  
uit Noord-Holland

**Kwarts**  
Kamerkoor uit Haarlem  
met een breed repertoire

### Uitdam

**Sjalsjelles**  
Jiddische liedjes  
en verhalen

**Van Dijkband**  
Familieonderneming uit Marken  
met liedjes uit oost en uit west

### Broek in Waterland

**De Dansonderneming**  
Dansvoorstelling op muziek  
van o.a. Bach

**Salonorkest FRANJE**  
Met stimulerende muziek  
voor de beenspieren

