

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 juni 2007

Kerkdiensten voor : zondag 10 juni 2007

<p>10:00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i> Intochtslied: <i>Psalm 87: 1 en 2</i></p> <p>9:45 uur crêche in Gebouw Hoog Neeltje Alice en Diana Schipper</p> <p>17.00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i> Intochtslied: <i>Psalm 87: 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>de Diaconie</i> Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Dr. W. Gugler</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i> Tekst: <i>Nehemia 8</i></p> <p>Schoollied: <i>Psalm 87: 1</i></p> <p>Crêche: <i>Anja van Altena en Mireille van Veen</i></p> <p>Kindernevendienst: <i>Marianne Zwiers en Simone Schipper</i></p> <p>Kaarsen / schoollied: <i>Sabrina van der Vis</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>de Diaconie</i></p>
--	--

Dagelijkse schriftlezingen

zo	10 juni	Lucas 7 : 11 -17	Ik zeg je: "Sta op!"
ma	11 juni	Lucas 7 : 18 - 23	Vertel wat je hebt gezien
di	12 juni	Lucas 7 : 24 - 30	De kleinste wordt de grootste
Wo	13 juni	Lucas 7 : 31 - 35	Je oordeel klaar hebben
do	14 juni	Lucas 7 : 36 - 50	De mate van liefde telt
vr	15 juni	Job 32 : 1 - 10	De mening van de jongste
za	16 juni	Job 32 : 11 - 22	Opgekropte gevoelens

Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen

Efeziërs 6:14

Het eerste onderdeel van de wapenrusting is de gordel, de riem - maar wel een hele brede - van de waarheid. Iedereen droeg in Paulus' tijd lange gewaden. Dat was wel prachtig om te zien, maar niet bijzonder praktisch. Zeker niet voor soldaten.

Het dragen van zo'n gordel was daarom een eerste vereiste! Want daarmee kon je je kleed optrekken en omhoog houden.

"Stelt u dan op, uw lendenen omgord"! Je komt die woorden nogal eens tegen in de Bijbel. Mozes zei het tegen de Israëlieten in de nacht van de uittocht uit Egypte. Ze moesten klaar staan voor vertrek. De lendenen omgorden heeft daarom zeker iets van paraat zijn, goed uit de voeten kunnen. De Here Jezus gebruikt deze uitdrukking ook als Hij met zijn discipelen spreekt over de wederkomst. "Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende"!

Daar heb je het weer: wees klaar, gord u aan!

Het meest leerzame bij het zoeken naar de betekenis van Paulus' woorden is echter een beschrijving uit een van de profetiën.

In Jesaja 11 lezen we een beschrijving van de komende Messias:

"Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen". Trouw is in het Hebreeuws hetzelfde woord als wat wij met waarheid vertalen. De Messias zou dus met waarheid omgord zijn. Jezus heeft dat beaamd. Hij zei ronduit: "Ik ben de waarheid. Omgord zijn met de waarheid heeft daarom alles te maken met Jezus Christus. Het gaat veel verder dan dat Gods kinderen in de strijd altijd de waarheid moeten spreken. Natuurlijk ook dat. Vooral ook omdat de bijnaam van de satan vader der leugen is. Toch kun je oprecht zijn, een eerlijk mens zijn, maar nog niet omgord met de waarheid. De waarheid heeft alles te maken met Jezus

Christus zelf. Petrus zegt: "Omgord de lendenen van uw verstand". Al die losse flappen van ons denken kunnen je in de geestelijke strijd dwars zitten. Sjur ze vast!

Uit de Waarheid, Jezus Christus, moet je leven. Dan sta je sterk. We hebben nogal wat denkbeelden, meningen, vooroordelen. Ze lijken op wapperende mantels, zonder gordel. Je valt daarover.

Het dragen van de gordel is pure noodzaak!

Uit: Geestelijke wapenrusting.

Voorbede

1. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden door hun familie, Heer wil hen Uw bijstand schenken.
2. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
3. Voor de Zending en allen die hierin werkzaam zijn, Heer wil al dit werk zegenen.
4. Voor Uw kerk over het rond der aarde en voor beide kerken op Marken, Heer dat Uw Heilige Geest moge wonen in onze harten.
5. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
7. Voor alle Predikanten, Heer sterk hen in Uw woord en zegen hen.

I. Kes Schouten

Collecte Hervormde KerkZondag 27 mei 2007 1^o Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de zending € 207,90

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 232,15

Maandag 28 mei 2007 2^o Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 88,--

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 95,90

Collecte Kerkendag 2007

Zondag 3 juni 2007

De collecte bestemd ter bestrijding van de onkosten van deze dag heeft in beide kerken opgebracht € 580,22

Enquêteformulieren Kerkendag

Wij willen graag uw reacties ontvangen van de gehouden Kerkendag
 Met uw opmerkingen, positief of negatief, kunnen we dan een volgende keer rekening houden. U kunt de ingevulde formulieren zondag in de collectezak droppen.
 Hartelijk dank voor de moeite.

Werkgroep Kerkendag

Bij de diensten

Op zondag 10 juni willen we u Heilig Avondmaal met elkaar vieren. We gedenken dat wij door Christus deel uitmaken van een gemeenschap van verlostten. Het is juist de vreugde over de Verlosser die deze gemeenschap kenmerkt. We overdenken daarom Nehemia 8:1-12. In het bijzonder willen we nadenken over vers 10: "...bekommert u niet, want de vreugde aan den Heer is uwe sterkte." Laten we 'met vreugde in het hart' gehoor schenken aan Christus' uitnodiging.

Met een hartelijke groet,
 Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk weer het Heilig Avondmaal te vieren. We luisteren dan naar Galaten 6: 5 - 10: over zaaien en oogsten. Wij hopen dat velen zullen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof. In de middagdienst houden wij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan willen we overdenken Galaten 6: 11 - 18: waar de apostel spreekt: ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer.

Ds J. Pronk

In memoriam

Op 25 mei 2007 is overleden br Theo de Bruin te Edam
Heer, die mij ziet zoal ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

De Ziekenboeg

RK Zorgcentrum Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52, 1018 DH Amsterdam
Kamer 508: hr en mw P. Roos - de Waart, Zeilstraat 44

Adreswijziging

Hr en mw J. van Altena - de Groot van Hoogkamplaan 14 naar Zorgcentrum Swaensborch,
kamer 202, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Vakantie

Van maandag 11 juni t/m maandag 2 juli zijn wij op vakantie. In bijzondere situaties neme men contact op met ouderling N. van Altena-Boneveld, Buurt 4 nr 5, tel. 601930. Ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een maal tien euro voor de Diaconie en twee maal tien euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Voorbereiding

Hun harten voelden zij als boeken
In Gods geduchte hand gelegd,
En wisten dat Hij al hun slecht
Gedrag gerecht zou onderzoeken.

Zij lazen bang en hunkrend mee,
En zagen wat zijn vingers wezen.
Was er niets goeds? Hun schaamt' en vrezen
Groeciden tot een verschroeiend wee.

God had de boeken dicht gedaan
En zou het grote vonnis spreken.
Toen dorst hun stem de stilte breken:
O Heere Jezus, zie ons aan!

En 't bonzend hart dat ze in zich vonden
Was vlekkeloos en zonder zonden.

Nabetrachting

De stuggen hebt Gij mild gemaakt.
Maar o, de lieflijkheid der zachten!
Die is zo zuiver als de vachten
Van lamren door de zon geblaakt..

De schuwen werden niet verschrikt.
En die als bloemen naar U smachten
hebt Gij, als regen in de nachten,
Met grote druppelen verkwikt.

Hier zijt Ge als wonderboom gegroeid,
En daar als telg aan dorre stronken.
Aan velen hebt Gij blad geschonken,
Bij enklen zijt Ge als roos ontbloeid.

Maar allen die Uw doodsangst dronken,
Zijt Ge als nieuw leven ingevloeid.
Willem de Mérode

Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van 16 april en 21 mei 2007

Behalve de gebruikelijke agendapunten, heeft de kerkenraad zich op bovengenoemde twee vergaderingen voor het grootste deel bezig gehouden met twee onderwerpen:

1. Vervanging van een aantal kerkenraadsleden, en
2. "Leiderschap in de gemeente"

Opening:

Op de kerkenraadsvergadering van 16 april heeft onze voorzitter, ds. Gugler, gelezen uit Hosea 4 : 1 t/m 6 en hebben wij van gezang 75 de verzen 1 en 3 gezongen.

Op de kerkenraadsvergadering van 21 mei werd gelezen uit 2 Kor. 5 : 14 t/m 20 en hebben wij van gezang 320 de verzen 1 en 3 gezongen. In beide vergaderingen ging onze voorzitter voor in gebed.

Diaconie:

- Er zal een afspraak worden gemaakt voor een kraambezoek bij Erwin Boes en Bianca Klok.
- De collecte op 24 juni a.s. zal bestemd zijn voor "Kinderen in de knel".

Pastoraat:

In beide vergaderingen hebben wij stil gestaan bij de (ernstig) zieken op Marken. Er is veel nood en verdriet, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. We moeten opmerkzaam blijven en naar onze naasten blijven omzien. Laten we hen in onze gebeden gedenken.

Kerkdiensten:

Er zijn wat opmerkingen gemaakt m.b.t. het gebruik van de beamer:

- a) Het scherm zou niet duidelijk genoeg zijn.
Binnenkort komt er een nieuw scherm dat veel duidelijker zal zijn en dat tevens op de juiste plek komt te hangen.
- b) De gemeenteleden die de liederen willen opzoeken in hun liedboek, hebben daarvoor niet voldoende tijd.
Afgesproken wordt de te zingen liederen weer op het bord te zetten.

Vervanging kerkenraadsleden:

In september van dit jaar treedt een aantal ambtsdragers af en al sinds begin van dit jaar is de kerkenraad op zoek gegaan naar vervanging. Het is tot nu toe nog niet gelukt om de kerkenraad met ingang van het nieuwe seizoen op volle kracht te kunnen laten draaien. Dit is voor de kerkenraad een grote zorg en de vraag rijst hoe we gemeenteleden enthousiast kunnen krijgen voor het aanvaarden van het ambt van ouderling of diaken. De kerkenraad acht het een goede zaak als er meer wordt gerouleerd, met andere woorden: het zou goed zijn als er wat vaker "vers bloed" in de kerkenraad komt. Bovendien kan het toch niet zo zijn dat deze taak steeds maar weer door dezelfde gemeenteleden moet worden uitgevoerd? Maar.....de discussie over dit onderwerp wordt niet in mineur afgerond want we hebben inmiddels ook één positieve reactie gehad waarover de kerkenraad buitengewoon verheugd is!!! Enfin, de zoektocht gaat onverminderd voort.

Leiderschap in de Gemeente

We bekijken een DVD waarin Bill Hybels (Willow Creek Kerk in de VS) een presentatie geeft over dit onderwerp. Uit zijn presentatie komen 4 adviezen naar voren:

- 1) Zorg voor een duidelijke visie;
- 2) Betrek mensen erbij (Zie: Nehemia);
- 3) Zorg dat de bijeenkomsten gedenkwaardig/ontzagwekkend zijn (Zie Handelingen 2 : 43);
- 4) Verdeel je krachten (Zie: 1 Kor. 9 : 25).

De getoonde presentatie vormt een korte introductie in een totaal andere kerkelijke wereld en de vraag rijst wat ons hierin heeft geraakt. De manier van presenteren is buitengewoon enthousiast en misschien voor ons wel iets te Amerikaans. Uitdragen van het geloof doet iedereen echter op zijn/haar eigen manier; de één loopt over van enthousiasme, de ander zoekt liever de wat rustiger dialoog. Opgemerkt zij dat we hoe dan ook te maken hebben met het "spanningsveld" van de rust in Christus en het vuur van de Heilige Geest; als één van beide ontbreekt, is er geen evenwicht.

In een volgende vergadering komen we nader terug op dit onderwerp, zeker omdat in deze presentatie elementen zitten, die zeer goed bruikbaar zouden kunnen zijn in onze gemeente.

Na beide vergaderingen bedankte onze voorzitter een ieder voor zijn/haar aanwezigheid waarna de vergaderingen middels een dankgebed werden afgesloten.

Psalm 73:9

Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand,
Uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Na een vriendschap van 62 jaren, is in de nacht van 24 mei
door haar Heiland thuis gehaald, onze lieve vriendin

Aaltje Peereboom Zondervan

Wij zullen haar heel erg missen, maar dit troost ons verdriet:
Dat zijn nu verlost is van alle pijn en geborgen is bij haar Hemelse Vader

Haar vriendinnen:
Maritje Boes en Aagje Peereboom

Mede namens mijn vrouw, wil ik iedereen bedanken
voor de vele attenties die ik mocht ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Kl. Visser
Hoogkamplaan 32

†

*De hoop die voor ons ligt,
hebben wij als een anker der ziel,
dat veilig en vast is.*

Hebreeën 6:9

Plotseling en onverwacht is overleden mijn man, onze vader, bap en ouwe bap

Jan Zeeman

echtgenoot van Lijsje de Waart

* 29 april 1920

† 5 juni 2007

Een man om op te bouwen,
een man om te vertrouwen.
Een man recht door zee,
Mem, wij leven met je mee.

Lijsje Zeeman-de Waart
Lijsje en Jan
Janny† en Cees
Alie en Cees
Neeltje
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Marken, 5 juni 2007
Kerkbuurt 66, 1156 BL Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 9 juni a.s. om 14.00 uur
in de Hervormde Kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
dorpshuis "Het Trefpunt" te Marken.

Geen bloemen.

Lieve Bap,

Nooit was jou iets te veel,
 van jouw liefde kregen wij allemaal ons deel.
 Zondag allen samen zijn,
 het huis was nooit te klein.
 Er valt nu een groot gat,
 op de plaats waar jij altijd zat.
 Missen zullen wij je verhalen, je humor en je wijze woorden,
 die wij zo graag van jou hoorden.
 Altijd heb je voor ons klaargestaan,
 stil ben je nu van ons heengegaan.

Lieve Bap, we zullen je missen.

Willy Diana en Dirk
 Erwin en Bianca
 Ursula en Cornelis
 Remco en Angela
 Leona en Wijnand

Lieve ouwe Bap,

Aan jou denken is heel fijn.
 Jou missen doet nu pijn.
 Wij zijn te klein om te beseffen.
 Dat we jou nooit meer zullen zien.
 Nooit meer op zondag dollen en grappen.
 Nooit meer jouw borreltje intappen.
 Er is maar één ding wat we weten.
 We zullen je nooit meer vergeten.

Rust zacht, lieve ouwe Bap.

Lars	Dyan	Veerle
Kelsey	Megan	

Lieve vrienden,

Een land en een baan waarin geen twee dagen gelijk zijn. Interessant? Zeker! Vervelend? Nooit! Vermoeiend? Af en toe wel. Maar juist als je dát gaat voelen, krijg je weer een hartverwarmende bemoediging.

We hebben heel wat om voor te danken, wilt u dat met ons doen?

1. de komst van Martine;
2. de nieuwe medewerkers;
3. de herintegratie van diverse kinderen in hun familie of anderszijds;
4. beter contact met enkele kerken.

Bemoedigend weerzien

Zoals kortgeleden. Er waren een paar vervelende dingen gebeurd en we voelden ons een beetje ellendig. We gingen naar de kerk en zagen daar Alejandra en Marlene met hun moeder, broertje en tante. Alejandra en Marlene zijn begin februari dit jaar teruggegaan naar hun moeder en dat was natuurlijk een heel feest voor ze. Een poosje daarvoor echter, was er met Alejandra geen land te bezeilen en hebben we een heftig gesprek met haar gehad. Aan het eind ervan vroeg ik haar hoe ze naar haar moeder terug zou gaan: dat haar moeder haar als een geschenk zou ervaren of het tegendeel? Haar gedrag veranderde nadien behoorlijk. Aan het eind van de kerkdienst kwamen ze naar ons toe. Alejandra gaf me een echte dikke knuffel en zei in mijn oor: 'Tante, ik ben echt een geschenk voor mijn moeder hoor!' Haar moeder bevestigde dat even later. Ze vertelde ook dat ze naar de kerk gaan en de kinderen zitten op een evangelische school. Ik was zo dankbaar! Op dat moment viel mijn vermoeidheid helemaal weg. God is goed!

Kinderen slaan hun vleugels uit

Ook enkele andere kinderen hebben het tehuis verlaten. Zo is Leonor bij een gezin gaan wonen. Ze werkte al een paar jaar bij een tandarts en hij en zijn vrouw zijn zo van haar gaan houden dat ze haar zelfs hun achternaam willen geven. Omdat Leonor verder geen familie had, was dit een geweldig aanbod voor haar waar wij ons ook helemaal in konden vinden. Naoemi wilde graag bij haar grootouders wonen die dat zelf ook zagen zitten. Dus ook zij is van de Mision vertrokken.



Wat een schatjes

En zo zien we langzaam maar zeker onze kinderen groot worden en de vleugels uitslaan. Niet allemaal gaan ze weg ook al kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien. Zo is Ronald voor bakker aan het leren en werkt hij daarbij halve dagen bij een bakker (wat voor onze begrippen trouwens hele dagen zijn). Hij vindt het geweldig maar peinst er niet over van de Mision weg te gaan en ergens anders te wonen. Zelfs nu er een nieuw echtpaar in 'zijn' huis woont wat toch weer even wennen is.

De nieuwe medewerkers

Ja mensen dan komen we gelijk op het volgende: uw gebeden zijn verhoord! We hebben inmiddels weer een echtpaar erbij op het kinderruis en er zijn drie nieuwe tantes. Nu is het nog wachten op een extra echtpaar en een nieuwe kokkin en dan zijn we weer aardig compleet.

Het was voor Eduardo en Tereza een behoorlijk moeilijk begin in hun nieuwe functie als directeur. Er was namelijk een behoorlijk gebrek aan personeel en heel wat tegendraadse tieners. Maar ze hebben het geweldig aangepakt en zijn er echt voor de volle honderd procent voor gegaan. En dan zie je wat er gebeurt als wij een stap in geloof zetten: God verhoort gebeden. Zo zaten we behoorlijk omhoog met het gebrek aan een goede maatschappelijk werkster en psychologe. Nu krijgen we van de evangelische universiteit niet alleen een maatschappelijk werkster en een extra psychologe, maar ook nog een voedingsdeskundige en een maatschappelijk werkster voor huize Beth-el in Portachuelo.

Huize Beth-el

En nu we het toch over huize Beth-el hebben: ook daar hebben we er enkele nieuwe medewerkers bij en is er momenteel een redelijk stabiele groep van 13 jongens die allen naar school gaan. Ook komt er meer belangstelling van enkele plaatselijke kerken. Enkele medewerkers zijn afkomstig uit een kerk in Montero, een stad tussen Santa Cruz en Portachuelo in. Uit deze kerk komt er nu een groep jongeren om samen met onze jongens een weekendkamp te beleven.

Ook hebben we uit een kerk in Santa Cruz een geweldige donatie van allerlei levensmiddelen ontvangen. Zoiets helpt behoorlijk om ons budget in evenwicht te houden. Want dat groeit mee met de

uitbreiding van het werk, zoals u ongetwijfeld begrijpt.



Een paar feitjes

De afgelopen week zat ik aan de hand van het conceptjaarverslag een beetje voor mezelf het een en ander uit te rekenen wat betreft de uitgaven van vorig jaar. Toen realiseerde ik me dat we meer dan 51.000 warme maaltijden hadden verstrekt, de ontbijten en avondeten niet meegerekend; we voor ongeveer 1.000 euro aan gas hadden verstookt; we minimaal 460 keer met kinderen en tieners naar een dokter zijn geweest, enz. Zo kunnen we nog een heleboel meer cijfers tonen! Wat geweldig dat dit allemaal mogelijk is geweest en we er met elkaar zo super tegenaan konden gaan. U met al uw steun en gebeden en wij hier op het veld.

Medische hulp

En ook dit jaar gaat er weer een heleboel gebeuren en is al veel gebeurd. Zo was er op de school waar onze kinderen naar toe gaan een team Amerikaanse artsen en tandartsen om een week alle kinderen en buurtbewoners te behandelen. Helemaal gratis. Omdat er hier niet veel mensen Engels spreken, werden we gevraagd te vertalen wat we natuurlijk met veel plezier deden. Tot onze verrassing hadden ze ook aan de Misión gedacht en hadden ze een enorme tas vol verbandmiddelen en

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

medicijnen meegebracht. Hier zat ook heel veel bij voor de teams die de straat op gaan. Ze worden vaak geconfronteerd met jongelui die steekwonden, huidziekten en nog meer van die ongein hebben. Eigenlijk hebben we daar normaal gesproken geen budget voor en nu is hier ook weer rijkelijk in voorzien. Geweldig is dat! En het fijne nieuws is nu dat we net onze nieuwe vrijwilligster Martine van Oostijen uit Nederland mochten verwelkomen. Zij is verpleegkundige met een ruime ervaring in de tropen en is voor onze projecten echt een aanwinst. Op dit gebied was er niemand die enige kennis bezat en dat is niet altijd even prettig en handig.



Bananenverkoop vanuit kruiwagen

Bolivia

De toestand in het land is eigenlijk niet veel veranderd. Langzaam maar zeker begint het water in de overstroomde gebieden te dalen en kan men de werkelijke schade berekenen. Dat is niet echt opwekkend. Als Misión hebben we kleding en levensmiddelen ingezameld om een klein beetje de nood te verlichten. Wat voel je je dan machteloos.

Zomergroep vrijwilligers

Wij verheugen ons op het bouwteam van jongelui uit Nederland dat in de zomervakantie gaat komen. Zij zullen op het terrein van het kinderreis een gebouw neerzetten dat als computerinstituut gaat functioneren. Dit is in de eerste plaats voor onze eigen kinderen maar het krijgt later ook een buurtfunctie. In de toekomst hopen we dat het zo goed zal draaien dat het bij zal kunnen dragen aan de kosten van het werk. We komen echter nog jongelui tekort in dit dappere bouwteam! Dus mocht u eens op een andere manier uw vakantie willen besteden DAN IS HIER UW KANS!!! U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn Schenk pr@misiontimoteo.nl. Hij zal u van ganser harte enthousiast alle informatie die u maar wilt geven.

Vakantiehuisje voor u

Nu we het toch over vakanties hebben, kunnen we ook over het volgende informeren. Wanneer u graag eens een totaal andere vakantie wilt beleven, kunnen we u bij de boerderij een huis ter beschikking stellen! Wanneer u meer informatie hierover wilt, dan weet u ons vast te vinden! Met deze uitnodiging willen we besluiten, maar natuurlijk niet zonder enkele punten onder uw aandacht te brengen.

Verlof oktober/december 2007

Dit jaar hopen we weer met verlof naar Nederland te komen en wel van 18 oktober tot 18 december 2007. We zijn dan voor presentaties beschikbaar en hopen veel over de projecten en de Misión te kunnen vertellen. Voor vragen, reserveringen of iets anders wat met ons verlof te maken heeft kunt u ook terecht bij Martijn Schenk, per e-mail pr@Misiontimoteo.nl of telefonisch 0172-645918.

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.



We willen u graag enkele belangrijke gebedspunten meegeven, dankpunten staan op pagina 1:

Wilt u met ons bidden voor:

1. de nieuwe medewerkers, om te wennen en hun draai te vinden;
2. wijsheid voor zowel Eduardo in de Schaapskooi als voor Luis Alberto in Beth-el om de nieuwe medewerkers op de juiste wijze in te werken;
3. mensen en kerken in Nederland die een gedeelte van het salaris van onze directeuren willen betalen;
4. de nieuwe kinderen die in de Schaapskooi komen, het zullen weer kinderen uit de gevangenis zijn en we willen graag die kinderen helpen die het er hardst aan toe zijn;
5. een nieuwe/tweedehands bus;
6. voorziening voor alles wat er in dit prachtige en uitgebreide werk nodig is.

Dank u voor het geduld om dit alles te lezen, dank voor uw liefde, dank voor steun op welke wijze dan ook, dank dat we met elkaar op de brès mogen staan voor al deze kinderen in nood in een zo gebroken wereld.

Gods zegene u.

Hartelijke groeten van Dick en Thérèse en alle medewerkers van Misión Timoteo,

Colofon:

Misión Timoteo

Dick & Therese Altana
Casilla 3110
Santa Cruz, Bolivia
☎/☎ +591 3 346 34 73
✉ info@misiontimoteo.nl
🌐 www.misiontimoteo.nl

Secretariaat:

Abbekesdoel 13
2971 VA Bleskensgraaf
☎ (06) 51 63 60 00
✉ secretariaat@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief:

Trompstraat 16
2411 VN Bodegraven
☎ (0172) 645918
✉ nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften:

Kindertehuis Timoteo
Zierikzee,
Bankrek. 35.11.84.384
Girorek. 22.97.83

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.