

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 juli 2007

Kerkdiensten voor : zondag 8 juli 2007

10:00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Gezang 466: 1 en 2*

17.00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Gezang 466: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Project Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *Dr. W. Gugler,*
Tekst: *Matteüs 25: 1 - 13*
Schoollied: *Gezang 466: 1*

Crèche:

Kaarsen / Schoollied: *Ian Peereboom*

Collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	8 juli	Job 36: 1-14
ma	9 juli	Job 36: 15-33
di	10 juli	Job 37: 1-13
Wo	11 juli	Job 37: 14-24
Do	12 juli	Jakobus 1: 1-18
Vr	13 juli	Jakobus 1: 19-27
Za	14 juli	Jakobus 2: 1-13

Laat je vermanen
God is zoveel groter dan jou
Niet te bevatten
Heb oog voor Gods wonderen
Beproeving en standvastigheid
Horen én doen
Uiterlijke schijn bedriegt

Meditatie

*En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, (Rom. 12: 2)*

Het is maandag ochtend. Voor veel predikanten maandag een vrije dag. Een soort zondag maar dan wel op een gewone werkdag – tenminste als er geen vergaderingen geplant zijn. Meestal ga ik maandag ochtend mijn bureau opruimen, of ik doe allerlei klusjes in huis. Dan gaat de bel van de deur. Ik leg mijn mappen met oude rekeningen naast me neer en doe open. Voor mij staan een zeer verzorgde vrouw van boven de vijftig geflankeerd van een serieus kijkende man van ongeveer dezelfde leeftijd. Beiden waren uitgerust met wat handbagage voor literatuur en een vriendelijk glimlachje. Ik kende haar van eerdere bezoeken. Vandaag had ze versterking meegebracht. Het zijn Jehova's getuigen. En telkens wanneer zo Wachtstoren-delegatie bij mij voor de deur staat heb ik gemengde gevoelens. Aan de ene kant koester ik een bepaalde vorm van bewondering voor hun religieuze ijver – zij gaan van deur tot deur en worden meestal niet vriendelijk ontvangen; aan de andere kant heb ik in de loop van de jaren geruime ervaring kunnen opdoen in het omgang met deze mensen zodat ik me afvraag: zijn de gesprekken geen tijdverspilling? Uren praten en wat levert het op? Kun je die tijd niet beter besteden? Ze willen toch niet luisteren en als ze twijfels zouden uitten die tegen de officiële wachtstorenleer in gaan, dan is de compagnon verplicht dit bij een broeder aan te geven. Dus wat doen? De vorige keer heb ik tegen haar gezegd dat in het Nieuwe Testament niet één keer de godsnaam Jehova (of Jahwe) staat en dat we nergens een bewijs hebben dat Jezus die naam Jehova gebruikt heeft. Hij sprak over God als over zijn Vader. Ook de apostelen hebben die naam niet gebruikt – dus waarom, zo zei ik tegen haar, waarom hebben de vertalers van jullie Bijbeluitgave die naam meer dan honderd keer Jezus en de apostelen in de mond gelegd. In de Griekse handschriften is nergens die naam te bekennen. “Ja maar... misschien... het zou toch kunnen... hmm, er staat dacht ik ergens in een studieboek van ons iets hierover... ik moet daar eerst nog kijken.” Zo ongeveer waren we de vorige keer uit elkaar gegaan. En nu? Zal ik zeggen dat ik nu geen tijd heb, dat het niet uitkomt of dat ik ze met wat voor een smoesje ook afscheep? Nee, ik twijfel geen seconde en heet de twee van harte welkom want ook zij hebben – hoe gek het ook klinkt – ook zij hebben het evangelie nodig. Afijn, binnen een minuut legde mevrouw een dikke pul op tafel. Daar op pagina 738 staat het. Daar staat waar de godsnaam Jehova in het NT gebruikt werd. 137 keer! Ik probeer rustig en vriendelijk te blijven en zeg: Dit is bestwel een indrukwekkende lijst maar dit zegt helemaal niets over onze vraagstelling. Hier staat gewoon, in welke bijbelvertalingen door de eeuwen heen de naam Jehova gebruikt werd. Maar de vraag wat toch wat in de grondtekst staat en niet vertalingen. Ik kwamen heel wat onheilge gevoelens in mij op. Waarom begrijpen ze het niet. Ze zitten gevangen in een cirkelredenering. De wereld en de waarheid is zo zoals ik de waarheid wil zien. Op dat moment dacht ik: Waar is eigenlijk mijn blinde plek? Waar zit ik gevangen in mijn denken omdat ik ondanks alle feiten de wereld zo zie zoals het voor mij uitkomt? Beschaamd moest ik eraan denken hoeveel geduld God met mij en mijn blinde plekken heeft. God had mij deze maandag ochtend een spiegel voorgehouden.

Ds. Werner Gugler

Bij de diensten

Op het preekrooster voor zondag 8 juli staat de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes (Mat. 25:1-13). Onder het thema "Wat is wijsheid?" wil ik deze pittige tekst uitleggen en toepassen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Collecten Patmoskerk

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 29.04.2007 – 24.06.2007 € 488,05

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 1 juli 2007 middagdienst

De eerste collecte bestemd voor de diaconie

€ 47,45

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde gemeente

€ 51,45

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Juli: Jan Boes en Pieter Moenis

Kerkelijke stand Patmoskerk.

Gedoopt op zondag 1 juli: Demi Kirsten, dochter van Jeroen en Marieke de Graaf,
Buurt II nr 12.

Voorbede

1. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden
2. Voor de ouderen van de gemeente, Heer sta ons nabij met uw liefde.
3. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hun beschermen.
4. Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten, die landen en volken regeren en besturen, ook ons land en dorp, Heer geef hun kracht en wijsheid, opdat we geregeerd worden naar recht en gerechtigheid.
5. Voor de gevangenen, Heer verlos hun van hun kwade geest.
6. Voor het Volk Israël en de omringende landen, Heer dat ze de vrede zoeken.
7. Voor Land en Volk, Heer bescherm ons voor terreur.

L. Kes-Schouten

De Pinksterzendigscollecte heeft het mooie bedrag van € 1.450,11 opgebracht.
Alle geefsters en gevers heel hartelijk dank. Onze waardering gaat ook uit naar de collectanten die steeds weer bij u langs komen. Dames geweldig.

De Hervormde zendingscommissie

Bij de kerkdiensten

In de morgendienst in de Hervormde Kerk willen we overdenken Marcus 1: 29 – 39 en we proberen een antwoord te geven op de vraag: Maakt Jezus ook nu nog zieke mensen beter? In de middagdienst pakken we de draad weer op van het Jeremiaboek en we luisteren naar hoofdstuk 39, waar de stad Jeruzalem wordt verwoest, maar de armen worden gespaard.

Ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 7 juli van 19.00 uur – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 15 juli in de morgendienst.

Collecte voor het Project van de Waterlandse Gemeenten

Tandartsen helpen tandartsen. De Stichting Vrienden van Halibet uit Monnickendam richt zich op de duurzame ontwikkeling van de tandheelkunde voor kinderen in Eritrea in Afrika. Dit gebeurt via preventieve programma's en voorlichting en door de ontwikkeling van de tandheelkunde binnen het ziekenhuis Halibet. Allereerst wil de Stichting ervoor zorgen, dat kinderen met eenvoudige en goedkope materialen goed behandeld kunnen worden. Een tweede doel is het inrichten van een behandelkamer in het ziekenhuis voor grotere behandelingen van zowel kinderen als volwassenen. Een tandtechnisch laboratorium sponsort de komende jaren de behandeling van een groep kinderen. Het ICCO verdubbelt het geld, zodat een behandelstoel kon worden gekocht. Voor de aanschaf van meer materialen en de verdere inrichting zoekt de stichting nog sponsoren.. Doordat het ICCO een veldpost heeft in Eritrea, is het ICCO goed in staat het project te ondersteunen met advies en hulp.

De Stichting Vrienden van Halibet werd in de zomer van 2004 opgericht door tandarts Luc Scheele uit Monnickendam en zijn vrouw Rita Berhane, die afkomstig is uit Eritrea. Door advertenties in de nederlandse media willen ze andere tandartsen overhalen om ook naar Eritrea af te reizen en minimaal een paar weken te helpen. Bovendien worden er twintig lokale studenten opgeleid, zodat ze uiteindelijk zelfstandig de behandelingen kunnen uitvoeren.

Adreswijziging

Mw J. Kes – Pereboom van het Jaap van Praaghuis in Purmerend naar het Zorgcentrum Swaensborch, kamer 309, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

De Zomeravondzangdiensten

Af en toe wordt me gevraagd, wanneer de zomerzangavonden gehouden zullen worden. Welnu, de data zijn bekend: 18 juli, 1 augustus en 15 augustus steeds op woensdagavond om acht uur in de Hervormde Kerk. De beide organisten doen mee, de Voor Anker band speelt, het Marker Mannenkoor zingt en met anderen zijn wij nog in bespreking. Het beloven dus weer mooie avonden te worden.

Ds J. Pronk

Kerkdiensten in Swaensborch en in Novawhere

Op woensdag 11 juli om drie uur mag ik voorgaan in Zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam en op zaterdag 14 juli om kwart over tien houden we kerkdienst in verpleeghuis Novawhere in Purmerend. Het is de tijd dat veel mensen op vakantie gaan. Het is ze van harte gegund. Maar voor de meeste mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen zit een vakantie er niet meer in. Des te beter dat de kerk acte de présence geeft.

Ds J. Pronk

De majoor is overleden.

Het is zelfs in het journaal gekomen, het bericht dat majoor Bosshardt op 94 jarige leeftijd in Amsterdam is overleden. Velen, vooral van de oudere generatie, kennen haar markante verschijning. Altijd gekleed in het officiersuniform van het Leger des Heils met de Halleluja-hoed was de majoor te vinden op de plekken waar rampen waren gebeurd, en natuurlijk in de binnenstad van Amsterdam, haar eigenlijke werkterrein.

Ik ken haar uit de tijd, dat ik op Oudezijds 100 werkte op de Wallen van Amsterdam. En de majoor was toen hoofd van het Goodwillcentrum ook op de Wallen van Amsterdam. We waren om zo te zeggen collega's. En ook een beetje elkaars concurrenten. Want we visten allebei in het troebele water van de Amsterdamse binnenstad. We wilden allebei de mensen helpen. Oudezijds 100 was veel kleiner dan het Goodwillcentrum. Oudezijds 100 ging van de Amsterdamse kerken uit. Terwijl het Goodwillcentrum het hele apparaat van het Leger des Heils achter zich had staan. Oudezijds 100 had toen anderhalve maatschappelijk werker in dienst. Het Goodwill-centrum had er wel vijftien. Er was dus duidelijk verschil in grootte, maar ook in aanpak tussen de beide organisaties.

Ik werkte toen in "De bruiloft van Kana", het kelderrestaurantje van Oudezijds 100 op de Oudezijds Voorburgwal, schuin tegenover het Goodwillcentrum van het Leger des Heils. Dat Goodwillcentrum was het kantoor van de majoor. Daar gaf zij leiding aan het maatschappelijk werk van het Leger in de binnenstad. En zij deed dat met straffe hand.

In "De bruiloft van Kana" deed ik het werk van bediende, maar ook was de bedoeling dat ik als praatpaal fungeerde. De mensen moesten vertellen kunnen, wat ze op hun hart hadden. En als het kon, zou ik lijnen trekken naar het evangelie. Dat was mijn werk daar.

En de mensen hebben het gedaan, de hoeren en de tollenaars hebben verteld. Maar ook de stagiaires van het maatschappelijk werk van het Leger des Heils vertelden in de middagpauze hun verhaal, over hun werk en natuurlijk over de majoor. En ik weet niet eens meer wat de precieze aanleiding was, maar de stagiaires vroegen of ik eens met de majoor wilde praten. Nou, jong en onervaren als ik was, trok ik de stoute schoenen aan en ging praten met de majoor in haar kantoor. Ze vroeg me vriendelijk wie ik was. Ja, ik was van Oudezijds 100. Wat mijn boodschap was: nou ja, die stagiaires.. En de majoor zei: Als u zich met uw eigen zaken bemoeit, doe ik dat met de mijne. Dag meneer. En binnen de kortste keren stond ik weer buiten.

Achteraf denk ik: waar haalde ik het lef en de brutaliteit vandaan om me met het beleid van de majoor te bemoeien? Ik weet nog, dat ik dacht toen ik buiten stond: Wat een kei van een wijf is het toch! En toen ik aan de stagiaires vertelde hoe het gesprek gegaan was, zei een van hen: Ja, de majoor is echt een paar maten te groot voor jou.

Het verhaal ging, dat de majoor een bejaardenhuis in de binnenstad wilde hebben. Maar de leiding van het Leger des Heils was tegen. Geen geld etc. Daar weet ik wel wat op, zei de majoor. Ze ging wat netwerken en binnen drie dagen had ze het geld op de rekening van het Leger staan, met de vermelding: mag alleen gebruikt worden voor de bouw van een bejaardenhuis in de binnenstad, zoals de majoor dat wil. Uiteraard, de majoor kreeg haar zin.

Elke vrijdagavond om half elf ging het Leger zingen op de bruggen van de Wallen. Een paar muzikanten erbij, en het korps van de binnenstad met de majoor. En wij van Oudezijds 100 liepen vaak ook mee. De majoor hield een kort getuigenis en we zongen de heilsliederen.

Maar het mooist waren nog de spontane opmerkingen van de majoor tegen de mensen in de kroegen en op de Wallen. Ik herinner me nog, dat ze een oude bekende zag: een man stomdronken. He kerel, zei ze Dit kan nooit Gods bedoeling met jouw leven zijn, dat jij hier dronken over de Wallen loopt te struinen. Nee majoor. Het wordt tijd dat je weer op het zondaarsbankje komt zondag in de samenkomst. Ja majoor. Echt komen hoor, want God houdt ook van jou. En de stoere man was tot tranen geroerd.

De majoor is overleden. Een groot mens aan wie ik goede herinneringen bewaar. ds J. Pronk

In memoriam

Op woensdag 27 juni 2007 is overleden mw. Wilhelmina Verbaas – Dik. Zij is tachtig jaar geworden. Op Marken kennen wij haar als de vrouw van dominee Verbaas. Van 1960 – 1965 hebben zij op Marken gewoond en gewerkt. Door haar warme persoonlijkheid heeft zij veel vrienden gemaakt op Marken. Zij was ook zeer betrokken bij de Vrouwenbond, de NCVB. De laatste dertig jaren woont de familie Verbaas in Almere, aan de overkant van het water. En vaak heeft zij op de dijk van Almere gestaan om even te kijken naar Marken, het eiland waaraan zij zoveel goede herinneringen had.

De gedachtenis- en dankbaarheidsdienst is gehouden op maandag 2 juli in het oecumenisch kerkcentrum "Goede Rede" te Almere – Haven. Wij wensen dominee Verbaas en de kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe in deze moeilijke dagen.

Wie een kaartje wil schrijven, kan dat zenden naar het volgende adres:

Ds E.F. Verbaas, C. van Eesterenplein 2, 1333 KN Almere.

Ds J. Pronk

Wie zei wat?

Het antwoord kun je opzoeken in de bijbeltekst.

'Het is sterk en het verslindt altijd,
nu biedt het een maal van zoetheid' (Rechters 14:14)

.....

'Hak het levende kind in tweeën
en geef hun ieder de helft' (1 Kon. 3:25)

.....

'Ik had de beker van de farao in mijn hand.
Ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en
overhandigde die aan de farao' (Gen 40:11)

.....

'Kijk, je schoonzuster gaat terug
naar haar volk en haar god' (Ruth 1:15)

.....

'We kunnen zonder probleem optrekken en het land
in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan'
(Num. 13:30)

'God maakt dat ik kan lachen,
en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen'
(Gen 21:6)

'Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol
meel in de pot
en een restje olijfolie in de kruik' (1 Kon 17:12)

.....