

# Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 30

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 28 juli 2007

**Kerkdiensten voor: zondag 29 juli 2007**

10.00 uur *ds. A.K. Lehne*  
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5

17.00 uur *ds. J. Pronk*  
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5

Eerste collecte voor:  
*de Diaconie*  
Tweede collecte voor:  
*onze Hervormde Gemeente*

10.00 uur *ds L.C Bakker*

Collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

## Overdenking

*Prediker 4 vers 1 t/m 3*

*“Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht – en zij hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn, en gelukkiger dan die allen (prees ik) degene die er nog niet geweest is, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiedt.”*

In de tijd van koning Salomo was de wereld, zoals men die toen kende en zoals hierboven beschreven, een poel van ellende. Oorlogen, verdrukkingen, uitbuitingen en alles wat een mens maar kan bedenken om een ander te kwellen was aan de orde van de dag. Salomo schreef dat hij zelfs de doden en hen die (nog) niet geboren waren prees, omdat zij geen getuigen hoefden te zijn van alle narigheid die er toen gebeurde. De wereld leefde los van de Here God en zijn geboden, de machthebbers deden wat ze maar wilden en dat ging nagenoeg altijd ten koste van de zwakkeren. De afgoderij vierde hoogtij, zoals zo vaak, en de God van Israël was vergeten, kende men niet meer, op enkele trouwe volgelingen na. Bij wie konden de verdrukten troost zoeken? Men wist het niet en de afgoden boden ook geen soelaas. Daar was (en is) niemand ‘thuis’. De machten van het kwade zijn er ook niet om te helpen, slechts om te verdelgen. Uit de geschreven woorden van koning Salomo blijkt naar mijn indruk de hopeloosheid van de situatie. Zelfs de wijze Salomo zag geen toekomst meer in de wereld,

geen hoop op drastische verandering ten goede. 'Wordt maar niet geboren' klinkt in zijn woorden door, dan behoef je al die ellende niet mee te maken. Zonder de Trooster, zonder onze Here, is de wereld, zijn schepping, gedoemd te mislukken. Je kunt er als mens maar beter niet zijn. Toen Salomo deze woorden overdacht, had hij blijkbaar schoon genoeg van de hele situatie. We komen dat wel meer tegen in de bijbel, denk hierbij aan de woorden van Jona ten opzichte van de situatie in Ninevé.

Hoe is de situatie nu in onze tijd, in de huidige wereld? Is er veel veranderd? Is de wereld er op vooruit gegaan of zou het in onze dagen nog erger geworden zijn dan in de dagen van Salomo? Hoe ervaren wij dat? Als ik 's-avonds mijn handen vouw om te danken voor wat de Here mij en de mijnen de afgelopen dag heeft gegeven en ik bid voor hen die het moeilijk hebben, thuis, in de familie, op Marken en verder op de wereld, dan heb ik de neiging om de problemen te benoemen en dan kom ik tot de ontdekking dat er zoveel narigheid is op deze aarde dat er geen einde komt aan het benoemen van de problemen. En dan rond ik maar af in het algemeen, want je wordt er ziek van. Wat maken mensen elkaar het leven toch zuur en wat is er toch een ellende op deze aardkloot. En dan kan ik me de woorden die Salomo uitte heel goed voorstellen. Natuurlijk zijn er veel goede dingen te benoemen en is elke geboorte van een nieuw mens een feest. Maar er is zoveel mis, dat je er hopeloos van zou worden.

Maar nu denk ik op de mensenmanier. Want onze trouwe God en Vader heeft allang ingegrepen. Natuurlijk laat onze Heer zijn schepping niet verloren gaan, daarom heeft Hij de Here Jezus gezonden, om ons de weg tot behoud te wijzen. De weg uit alle ellende naar een nieuwe wereld waar alleen Hijzelf de dienst uitmaakt en een gelukkig eeuwig leven voor allen die in zijn reddingsplan willen geloven ligt te wachten. Hij geeft troost. En kun je die troost voelen, ervaren? Ja, ik vind van wel. Al ben ik persoonlijk niet zo emotioneel aangelegd en niet zo makkelijk geraakt, als in een dienst de verkondiging goed is 'geland' en ik fijn heb kunnen zingen, dan ga ik met een opgewekt gevoel naar huis. Ook de geestelijke liederen die we zingen met het Marker Mannenkoor, waarvan er vele een rijke inhoud hebben, maken me vaak blij en trots dat wij de God mogen dienen die het allerbeste met ons voor heeft en zelfs zijn eigen Zoon heeft opgeofferd om ons een laatste kans te geven.

Onze Heer werkt ook nog steeds via natiën. Vredessoldaten van diverse landen werken via de Verenigde Naties in landen zoals Ethiopië, Libanon, Bosnië, Irak, Afganistan en vele andere oorlogsgebieden om oorlog te beëindigen, te voorkomen en de bevolking te helpen. Deze jongens en meisjes werken onder vaak levensbedreigende omstandigheden om de verdrukten te helpen een bestaan op te bouwen, onderwijs mogelijk te maken, medische verzorging te realiseren, veiligheidsdiensten (politie) op te richten en vele andere zaken. Laten wij deze broeders en zusters, die omzien naar hun naasten, gedenken in onze gebeden, opdat ze zegen mogen ervaren in hun werkzaamheden en veilig mogen terugkeren naar hun gezinnen/familie. Voor hen die helaas gewond zijn geraakt bidden we voor een spoedig herstel, en troost en sterkte voor de geliefden van hen die omgekomen zijn tijdens deze werkzaamheden. We mogen diep respect hebben voor deze jongens en meisjes die zich geven voor het creëren van een betere wereld. De macht van het kwade zal definitief gebroken worden als de Here Jezus wederkomt. En die tijd komt spoedig, want dat heeft Hij ons beloofd.

J.C. Commandeur.

### Dagelijkse schriftlezingen

zo	29 juli	Lucas 12:1-12	Vertrouw op de Heilige Geest
ma	30 juli	Jakobus 4:1-10	Hoogmoed komt voor de val
di	31 juli	Jakobus 4:11-17	Deo Volente
wo	1 augustus	Jakobus 5:1-6	Rijkdom en weelde
do	2 augustus	Jakobus 5:7-12	Geduld
vr	3 augustus	Jakobus 5:13-20	Het gelovige gebed
za	4 augustus	Job 40:1-14 (=39:34-40:9)	Zwijg niet, maar spreek!

---

### Voorbede

1. Voor Land en Volk, Heer bescherm ons voor terreur.
2. Voor doctoren en verpleegsters, om wijsheid en liefde en geduld.
3. Voor alle zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken, indien het kan genezing schenken.
4. Voor de doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
5. Voor de militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen zeer nabij zijn, Heer wil ook zijn met hun die één van hun familie door wreed geweld hebben moeten missen, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
7. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.

L. Kes-Schouten

---

### Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hoopt in de Hervormde Kerk mijn vrouw voor te gaan. Zelf heb ik de voorgang in onze ringgemeente Zunderdorp.  
In de middagdienst luisteren wij naar Jeremia 42: bidden met een verborgen agenda.

ds. J. Pronk

---

### Collecte zondag 22 juli 2007

Gezamenlijke ochtenddienst:

De eerste collecte bestemd voor Stichting Ronoylion	€ 165,90
De tweede collecte bestemd voor beide kerken	€ 171,75

### Collecte Hervormde Kerk middagdienst 22 juli 2007

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 36,60
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 49,10

---

### Adreswijziging

Mw. I. Boes van IJsselmeerweg 36 naar Buurt 3 nummer 9.

### Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 21 juli 2007 zijn overgekomen uit de Protestantse Gemeente te Purmerend  
br. André Eduard Peereboom en zr. Agnita Peereboom-Kes met hun dochters  
Sanne Laura en Britt Marit, Buurterstraat 11.

---

### Gift

Op huisbezoek ontvangen 30 euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

---

### Zomeravondzang

De tweede Zomerzangavond van deze zomer zal gehouden worden op woensdagavond  
1 augustus om acht uur in de Hervormde Kerk. De begeleiding van de samenzang is in  
handen van de Voor Anker Band. Wij zijn in onze protestantse kerk gewend aan het orgel.  
Maar andere groepen, zoals het Leger des Heils, gebruiken andere instrumenten voor de  
zangbegeleiding. Nou, deze zangavond zullen wij ons voelen als Marker Heilssoldaten.

ds J. Pronk.

---

### De Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijke organisatie, die hospitaalschepen gebruikt om hoop en  
genezing te brengen naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Bij hulpverlening en  
ontwikkelingswerk worden op een praktische manier lichamelijke en geestelijke nood  
gelenigd.

Iedere dag sterven wereldwijd 60.000 kinderen aan ziektes, die veroorzaakt worden door  
armoede en ondervoeding. In deze wereld van nood zetten toegewijde Mercy Ships –  
vrijwilligers hun talenten in om verandering te brengen. Met hospitaalschepen worden havens  
in Afrika bezocht. Op de schepen zelf, maar ook aan de vaste wal wordt medische hulp  
geboden. Het nieuwste schip, de Africa Mercy, heeft 6 operatiekamers, ziekenzalen met 78  
bedden en accommodatie voor 450 vrijwilligers. Het schip werkt in Liberia en Sierra Leone.  
Alle medewerkers op deze Mercy schepen zijn vrijwilligers. Je krijgt gratis kost en inwoning.  
Maar je moet zelf wel 400 euro per maand betalen om mee te mogen doen en de reiskosten  
zijn ook voor eigen rekening. Het is immers een voorrecht om anderen te mogen helpen en je  
doet een geweldige ervaring op. Uiteraard zijn mensen met een medische achtergrond en  
mensen die van varen weten hartelijk welkom. Maar voor iedereen, ongeacht de opleiding, is  
wel een werkplek te vinden. Wie meer wil weten, kan dit vinden op [www.mercyships.nl](http://www.mercyships.nl)

ds. J. Pronk.

---

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere  
attenties die wij hebben ontvangen naar aanleiding van onze verhuizing naar "Swaensborch".  
Hartelijke groeten van

Jaap en Jannetje van Altena – de Groot.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht hebben bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. De vele bloemen, kaarten, bonnen en fruitmanden. Geweldig. Bedankt.

A. Schouten – Kaars.

---

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze oom

Jaap Kes

willen wij u hartelijk bedanken.

Marken – Familie de Waart  
Monnickendam – Familie Kaars

---

Zie toch in; ik ben de enige,  
Naast mij is er geen andere god.  
Ik laat sterven, ik geef leven,  
Ik sla wonden en ik genees.  
Wanneer ik mijn macht laat gelden,  
Is er niemand die redding bieden kan.  
Deut. 32:35.

Zo snel de zon ondergaat,  
Of zoals een harde storm die stilvalt,  
zo ineens was Theo er ook niet meer.  
Het is niet te bevatten.

De dood is een groot geheimenis voor wie uitvaart,  
maar wie achterblijft, is als een zeilboot  
zonder zon zonder wind!

Ik dank iedereen die mij troostte met een kaart,  
brief, belletje of praatje.  
Zij waren druppels van milde regen!

Wilhelmina Korving.

---

#### Vakantie

Voor sommige van ons is de vakantie al voorbij. Wij gaan ook nog drie weken weg. Vanaf maandag 23 juli t/m vrijdag 10 augustus ben ik dus niet bereikbaar. Zoals altijd kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ds. Pronk (tel. 601414). Juist in de vakantieperiode is het niet mogelijk om tijdens de kerkdiensten met de beamer te werken. Neemt u in de komende weken dus weer het liedboek mee naar de kerk. Ik wens iedereen of u thuis blijft, of weg gaat, een gezegende tijd toe.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

*“Und siehe, ich bin mit Dir und will Dich behüten”  
(1.Mose 28,15)*

Wir reichen uns die Hand fürs Leben am 18 August 2007

Martin Schmalz & Irene Zwiers

Unsere Standesamtliche Trauung findet um  
10.00 Uhr im Standesamt Peißenberg statt.

Beginn der kirchliche Trauung ist um 16.00 Uhr  
in der Friedenskirche zu Peißenberg.

Anschließend möchten wir mit Euch feiern im  
Gasthof “zur Sonne” und laden dazu herzlich ein.

Bürgermeister-Leibold-Straße 26,  
82380 Peißenberg, Deutschland.

---

Vacantie

Op het strand van Ameland kwamen deze gedachten in mij op.

Lieve zee  
Ik wil het weten .....  
Ga je van me af,  
of kom je dichterbij?  
Ik sta hier op het strand  
en leg een steentje in het zand.  
Jij spoelt het weg  
en wil dat ik het verder leg.  
Dan kom je met een bulderend geluid  
en moet ik rennend achteruit.  
Ik weet het: zo is het goed,  
het wordt vloed.

Lieve zon  
Jij gaat onder aan de horizon,  
ik wou dat ik het begrijpen kon.  
Drie vingers dik, dan kan ik naar je kijken,  
zonder tranen uit mijn ogen te strijken.  
Je zakt in zee maar waar naar toe?  
elke dag weer en wordt nooit moe.  
Ik sta op het strand en ben verbaasd,  
wij mensen hebben altijd haast.  
Maar de natuur die gaat z'n gang,  
dag in, dag uit, al eeuwen lang.

G. Zeeman – Schipper,  
Kerkbuurt 85.

Nieuwe CD Marker Mannenkoor

De derde CD van het Marker Mannenkoor is gereed. De eerste verkoop vond plaats op de markt tijdens de havenfeesten.

Op de CD staan bekende geestelijke liederen, waarbij ook drie solisten van het koor aan bod komen.

Medewerking wordt tevens verleend door de organist van de Vincentius Kerk uit Volendam, de heer Gustaaf A. Schulz.

De verkoopadressen zijn:

Koos Zwiers Jr., Witte Werf 30 (tel. 601751),

Klaas Zeeman, Kerkbuurt 127 (tel. 601263).

De CD kost 10 euro.

Het bestuur.

---

# ZOMERAVONDZANG

met de Voor Anker Band

in de Hervormde Kerk

op woensdag 1 augustus om 20.00 uur

wie wil zingen

zing dan mee



Toegang gratis

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

"Sherpa" Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn, afd. Troefke: hr S. Kes

Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88, 1701 VN Heerhugowaard  
afd. Berg 9 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis Gouwzee, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. de Dijk : hr. S. Peereboom

Afd. de Haven : hr. P. Stoker

Zorgcentrum Sint Nicolaashof, St Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Kamer 306 : mw. G. Zeeman – van Altena

Chr. Leefgemeenschap Groot Schuylenburg De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Verpleeghuis Molentocht Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd. Berkenhof 2: hr. K. Boes

Zeevangstraat 2 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

Baanakker 15 1446 GX Purmerend: hr. Brian Schipper

Oranjefontein 35 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

Zorgcentrum Swaensborch Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 110 : mw. A. Taanman – Zeeman

Kamer 118: hr. P. J. Sundermeyer

Kamer 121 : mw. N. Zeeman - Boneveld

Kamer 122 : mw. L. Teerhuis – Visser

Kamer 202 : hr. en mw. J. van Altena – de Groot

Kamer 203 : hr. A. Zondervan

Kamer 205 : hr. J. Visser

Kamer 209 : hr. C. Commandeur

Kamer 211 : mw. L. Visser – de Groot

Kamer 223 : mw. J. Veltman – Tromp

Kamer 302 : hr. en mw. E. Commandeur – de Groot

Kamer 309: mw. J. Kes - Pereboom

Kamer 316 : hr. K. Kaars

Kamer 318 : mw. T. Visser – van Altena

Kamer 323 : hr. J. Boneveld

Kamer 324 : mw. L. Commandeur - Janssen

Kamer 335 : mw. A. de Ruiter – Hogetoorn

Kamer 336 : mw. N. de Waart – Teerhuis

Zorgcentrum de Meermin, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 202: mw. J. Schipper - Roos

Kamer 212: mw. J. Booneveld - Zondervan

Verpleeghuis Kooimeer, Albertine Agnesstraat 20, 1841 MD Alkmaar

Kamer 706 : mw. M. Addink – Teerhuis

Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1, 1444 TA Purmerend

Kamer 411: mw. S. Zeeman - Zeeman

Kamer 726: mw. N. Hamming - Zondervan

Verpleeghuis de Die, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam

Kamer 205: mw. N. Uithuisje – Commandeur

R.K. Zorgcentrum Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52, 1018 DH Amsterdam

Kamer 506: hr. en mw. P. Roos – de Waart, Zeilstraat 44