

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 augustus 2007

Kerkdiensten voor : zondag 5 augustus 2007

10.00 uur Ds. J. Pronk.
Intochtslied: Psalm 63: 1 en 2.

17.00 uur Ds. J. Pronk.
Intochtslied: Psalm 63: 1 en 2.

De eerste collecte is voor het Bouwfonds.
De tweede collecte is voor onze Hervormde
Gemeente.

10.00 uur Drs. J. Greven.

Collecte is bestemd voor de Diaconie.

Meditatie.

Onlangs trakteerde één van de huidige ministers ons op het vooruitzicht van een “joods-christelijke-islamitische” cultuur in Nederland.

Eens of oneens, u heeft het allemaal in de media kunnen meebeleven.

Als door een horzel gestoken kwam er uit humanistische hoek meteen de reactie dat ook de humanistische inbreng in het westerse cultuurgoed erbij genoemd moest worden.

Als u het mij vraagt: enigszins terecht. Het gedachtengoed van o.a. de Rotterdammer Erasmus heeft in onze vrijheidsbeleving (meningsuiting en zo) een diep gewortelde plaats. Vrij te mogen zijn om “verlicht” te denken en nieuwe gezichtspunten en invalshoeken te onderzoeken. En daar kom je op een heikel punt.

Ook nog binnen het huidige christendom, maar zeker in de islam worden de meeste vrijheden niet op prijs gesteld of zelfs verboden. De sharia (islamitische plichtenleer) schijnt geen pretje te zijn.

En dan wringt het op zijn zachtst gezegd in de “joods-christelijk-islamitische” drie-eenheid van de minister. Daar hoort een humanist liever niet bij aan te willen schuiven.

Maar goed, het gaat over de aard van de toekomstige cultuur; het christendom wordt er niet mee aangevallen (... voorlopig).

Cultuur is het geheel van voortbrengselen van een gemeenschap o.a. in kunst en wetenschap. En zo moet dan iets nieuws groeien vanuit een versmelting van drie godsdienstige stromingen.

Ziet u het al voor zich: de “mohammed-passion” uitgevoerd door koor en orkest van de Al-Tawheed moskee, met het Wilhelmus als slotkoraal. Of een minaret naast het gemeentehuis, om op te roepen de raadsvergaderingen bij te wonen. Ik wacht het nog even af.

Tot zover de pret over dit onderwerp; het is tenslotte nog vakantie.

Voor christenen hoort er een wekker af te gaan: waarom wordt er zo'n uitspraak gedaan door een Nederlandse minister. Waar en hoe laten wij dingen liggen of sloffen?

Of is dat gewoon een foute vraag? Alsof we dat in eigen hand hebben.

Het boek van Geert Mak "Hoe God verdween uit Jorwerd" houdt ons een spiegel voor.

Niet onze kerkelijke en theologische inspanningen binnen de kaders van een gevestigde traditie bepalen de gang van zaken. De Heer van het leven is zijn plaats kwijt en dan doen al die inspanningen er niet veel toe. De Geest komt niet door zowel de orthodoxie als de vrijblijvendheid heen. En dan is het niet zo raar als er andere invloeden voor in de plaats komen en zich vermengen.

De burgemeester zegt:; de dominee zegt:; de imam zegt:; de baas zegt:; de krant zegt:; de minister zegt:; vult u maar in wat u zoal hoort en leest.

Twee maanden geleden was ik weer eens in Taizé, u weet wel die christelijke broederschap in Frankrijk. Zo'n 8 tot 10 jaar geleden trokken we met ouderen en jeugd uit Marken en Monnickendam daar enthousiast heen. Maar daar waren ook mensen uit andere west-europese landen, het oostblok, scandinavie, (latijns) amerika, afrika enz. Duizenden. Echt een smeltkroes van culturen, waar je van leert dat ze zich niet eenvoudig met elkaar vermengen; soms zelfs contrasteren.

Er zijn daar twee dingen die een band scheppen en richting geven:

De wereldwijde taal van de muziek en de eenvoud van de evangeliëlezing, die begint met:

Jezus zegt: "....."

Laat dat onze eerste zorg zijn, dan loopt het met de uitspraken van de minister niet zo'n vaart.

D. Kes

Gebed van een Vader *Generaal Douglas MacArthur*

Geef mij een zoon, Here God, die sterk genoeg is om te weten dat hij zwak is en moedig genoeg om zichzelf onder ogen te zien als hij bang is. Een man die trots en overtuigd is van zijn eer en nederig en zachtmoedig bij overwinningen.

Geef mij een zoon, Here God, die altijd iets te verlangen overhoudt. Een zoon die U zal kennen en bij wie zelfkennis de hoeksteen is van kennis. Leid hem, zo vraag ik U, niet op de weg van het gemak, maar geef hem spanning, moeilijkheden en uitdagingen. Leer hem zo de wind te trotseren. Leer hem zo begrip te hebben voor mensen die wel falen.

Geef mij een zoon, Here God, met een zuiver hart en een verheven doel. Een zoon die eerst zichzelf weet te besturen voordat hij anderen bestuurt. Een zoon die toewerkt naar de toekomst en die toch het verleden niet vergeet.

En geef hem, nadat hij dit alles heeft gekregen, voldoende humor om altijd serieus te zijn maar zichzelf nooit te serieus te nemen. Geef hem nederigheid zodat hij nooit de eenvoud van ware grootsheid, de open geest van ware wijsheid en de zachtheid van ware kracht zal vergeten. Dan zal ik, zijn vader, durven stamelen dat mijn leven niet voor niets is geweest.

Dagelijkse schriftlezingen

zo	5 augustus	Job 40:15-24 (= 40:10-19)	In eigen kracht staan
ma	6 augustus	Job 40:25-41:26 (= 40:20-41:25)	Ieder schepsel heeft waardigheid
di	7 augustus	Job 42:1-6	Openbaring en inzicht
wo	8 augustus	Job 42:7-17	Vergeving en zegen
do	9 augustus	Lucas 12:13-21	Bezit is geen garantie
vr	10 augustus	Lucas 12:22-32	Zoek onbezorgd het Koninkrijk
za	11 augustus	Lucas 12:33-40	Waak en sta klaar!

Voorbede

1. Voor alle zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken, indien het kan genezing schenken.
2. Voor de doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
3. Voor de militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen zeer nabij zijn, Heer wil ook zijn met hen die één van hun familie door wreed geweld hebben moeten missen, Heer wil hen troosten en sterken.
4. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
5. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
6. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
7. Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen geven kracht naar kruis.

L. Kes-Schouten.

Collecten zondag 29 juli 2007

Hervormde kerk:

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 127,95
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 141,65

Patmoskerk:

Collecte voor de Kerk	€ 124,89
-----------------------	----------

Bericht van de zending- en evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk.

Collecten:

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 25.06.2007 – 25.07.2007	€ 128,90
---	----------

Dankbaar en blij weer thuis te zijn, wil ik alle mensen die aan mij gedacht hebben met kaarten en bezoek, hartelijk danken.

Ook voor alles wat ik thuis nog kreeg.

Bedankt.

L. Zeeman, Buurterstraat 10.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen wij in de Hervormde Kerk nadenken over Marcus 2: 1 – 12: vier vrienden brengen hun kameraad bij Jezus.

In de middagdienst gaan wij verder met het Jeremiaboek. Hoofdstuk 43 spreekt over de luizen in de mantel van de herder.

Ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Matthias Bouwmeester en Mirjam de Groot kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen dinsdag 21 augustus om 14.30 uur in de Hervormde Kerk te Marken. Hun adres is Quickstepstraat 32, 1326 PS, Almere. Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gemeente gevraagd.

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 25 juli 2007 is overgegaan naar de Hervormde Gemeente te Zaandam br Remco Michel Kes, Zeilstraat 3

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van 8 euro en een gift van 10 euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

De Herberg

De Herberg zoekt enthousiaste jongeren. Jongeren die er een jaartje tussenuit willen of die hun studiekeus nog niet kunnen bepalen, kunnen werk- en levenservaring opdoen in het Missionair Diaconaal Centrum De Herberg. Dit huis, op de locatie De Pietersberg in Oosterbeek, is een initiatief van de IZB – een vereniging voor zending in Nederland. De Herberg is een huis, waar ongeveer 20 mensen een aantal weken afstand kunnen nemen van de thuissituatie. Een plaats om op verhaal te komen, het evenwicht in het leven en het zicht op God te (her)vinden.

Veel werkzaamheden in De Herberg worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij geven het evangelie gestalte in de omgang met de gasten, die zich hierdoor gewaardeerd en thuis voelen. Voor het seizoen september 2007 tot juli 2008 zijn er nog enkele jongeren nodig die een diaconaal jaar willen doen. Je krijgt afwisselende werkzaamheden te doen, werkt met vier andere jongeren samen, krijgt een eigen kamer, maaltijden en zakgeld, evenals een reiskostenvergoeding om in de weekends naar huis te kunnen.

Meer info vind je op de website www.izb.nl en kun je aanvragen via info@deherberg-mdc.nl
Je kunt ook bellen of schrijven met één van de coördinatoren vrijwilligerswerk: dhr Bert Hansman of dhr Gertjan Budding, Pieterbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, tel 026-3342225

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de belangstelling bij de thuiskomst uit het ziekenhuis van Margje Visser.

Alle attenties in, in welke vorm dan ook, waren voor ons een hart onder de riem. Bedankt.

Margje en Jan.

Langs deze weg wil ik iedereen, ook namens mijn man, bedanken voor de vele kaart en andere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. In het bijzonder wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken.

Groeten,
L. Uidam-Zeeman.

Beste mensen,

We zijn nu al weer enige weken in het verzorgingshuis en we krijgen nog dagelijks kaarten. Het sterkt ons enorm dat er nog steeds zoveel mensen aan ons denken en met ons meeleven.

Ook krijgen we mooie gedichten toegestuurd die we meerdere malen lezen en die ons zeer bemoedigen.

Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Bovenal bedanken wij de mensen die voor ons bidden, want wij geloven vast in de kracht van het gebed.

Ik heb inmiddels mijn 60^e verjaardag gevierd.

Ook hieraan hebben veel mensen gedacht en mij met kaarten en bloemen vereerd.

Hartelijk dank hiervoor. Woorden schieten tekort.

Wij houden ons vast aan Gezang 293.

Met de hartelijke groeten,
Pieter en Luutje Roos

De Here God heeft nog nooit
iemand geroepen
die niets te doen had.

Daarop hoorde ik de stem des Heren,
die zeide: Wie zal Ik zenden
en wie zal voor Ons gaan?

Jesaja 6:8

Bidden voor de vuist weg

Wie denkt, dat er tegenwoordig niet zoveel meer gebeden wordt, moet eens een willekeurige kapel of stiltecentrum binnenlopen en wat bladeren in het schrift dat daar vaak ligt. Ik kan dat tenminste nooit laten. Ook al zijn die gebeden niet voor mijn ogen bestemd, op de één of andere manier doet het me altijd weer goed dat er in zoveel toonsoorten gebeden wordt.

--- Vandaag is het moeilijk. Geef mij kracht!

--- Beste God, ik ben Mark W. en mijn opa is vannacht gestorven. Mijn oma ligt ook slecht. Ik hoop dat u ze ontvangt en goed behandelt. Meer weet ik niet te zeggen. Alvast bedankt. Mark, 12 jaar.

--- Twee jaar zijn nu voorbij, sinds jij, mijn lieve man, hier bent gestorven. Vaak kom ik in deze kapel. Hoewel ik protestants ben, brand ik iedere keer een kaarsje voor je. Het doet mij goed!

--- Ik vind het eerlijk gezegd moeilijk om te geloven dat er iets als een god bestaat. Waarom heb ik nooit iemand gehad die echt van mij houdt? Waarom leef ik eigenlijk? Als u bestaat, laat dan mijn wens uitkomen dat ik een nieuwe moeder krijg die van mij houdt.

--- Maria, Jozef, Sai Baba, alle engelen en gidsen: zegen mij en mijn familie, en alle zieken. En breng liefde en gezondheid naar het echtpaar S. Dank u.

--- In vrede sterven is gelukkig worden.

--- Moeder Maria, help deze moeder van acht kinderen!

--- Dat ik mag blijven hopen. Ik ben geen christen maar hoop dat U ook aan mij denkt.

--- Dank U, dat ik nog steeds in verwachting ben. Wat een wonder is dit. Onze engeltjes K. en F. waken vast over dit nieuwe mensje in aantocht.

--- Dat het jaren mag duren voor we hier terugkomen voor behandeling. Dank U!

--- Heer, laat mijn dochter eindelijk gelukkig worden.

--- Deze plaats waar zoveel ruimte, rust en tijd is, zal me altijd blijven trekken als ik in het ziekenhuis lig. Geen woorden zijn nodig, het is Gods plaats.

--- Dat H. niet meer zo lang hoeft te wachten met haar reis naar de eeuwigheid.

--- Lieve Heer, zorg goed voor B. en laat alstublieft de kwaadaardige cellen niet bestaan.

Voor mij bood het bladeren in zo'n schrift altijd het nodige tegenwicht tegen ons vaak o zo keurige, kunstig gestroomlijnde, liturgisch verantwoorde en theologisch correcte bidden in de kerkdienst. Gelukkig maar dat daar geen monopolie op gebed ligt.

Henk Veltkamp in Woord en Dienst

Kindergebed

Ik ga slapen, ik ben moe.
 'k Sluit mijn beide oogjes toe.
 Here, houdt ook deze nacht
 over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,
 zie dat, Here, toch niet aan.
 Schoon mijn zonden vele zijn,
 maak om Jezus' wil mij rein.

AMEN