

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 augustus 2007

Kerkdiensten voor : *zondag 12 augustus 2007*

10.00 uur Ds. J. Pronk.
Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2.

17.00 uur Ds. J. Pronk.
Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2.

De eerste collecte is voor de Diaconie.
De tweede collecte is voor onze Hervormde
Gemeente.

10.00 uur Dr. G.J. van Butselaar.

Collecte is bestemd voor de Kerk.
Deurcollecte voor renovatie keuken
Patmoskerk.

ZOMERAVONDZANG

met organist P. Boneveld
en de Marker Muziekgroep

In de Herv. Kerk

Op woensdag 15 Augustus om 20 uur

Wie wil zingen

zing dan mee

Toegang gratis

Overdenking: Vrouwen in de bijbel.

.....*Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en bracht haar bij de mens.... Genesis 2 : 22.*

God vond het niet goed dat de mens Adam geen helper had nadat hij alle dieren en planten een naam had gegeven. 'Ik zal hem een hulpe maken die bij hem past'. God schiep de vrouw niet uit het hoofd van de man, zodat zij zich niet boven hem zou verheffen. Evenmin uit de voeten van de man, zodat zij zich niet onderschikt zou voelen. De vrouw is die nacht uit de rib van Adam genomen, zodat zij elkaars gelijken zouden zijn.

In de bijbel worden talloze vrouwen genoemd en beschreven. Velen worden bij name genoemd maar nog meer zijn naamloos zoals de Samaritaanse vrouw, de Kananese vrouw, de vloeiende vrouw. Zij hebben de meest uiteenlopende eigenschappen. Zij zijn mooi en vroom, trouw en volgzzaam, heldhaftig, listig en verleidelijk. Zij brengen geweld of ongewild, de man in verleiding, bedriegen hem en zijn zelfs tot moord in staat. Zo verleidt Judit, uit het gelijknamige apocriefe bijbelboek, Holofernes. Zij voert deze vijand van het Joodse volk dronken en hakt hem het hoofd af. Ook Abigail is eigenwijs, want zij gaat tegen de wil van haar man Nabal in door toch voedsel te gaan brengen naar David. Door dit verstandige optreden wordt een bloedbad voorkomen. Het blijkt dat zulke vrouwen niet echt slecht zijn maar juist bewondering oostten omdat zij door hun daden het volk Israël hielpen.

Als slechte vrouwen gelden de vrouw van Potifar, die Josef ten onrechte beschuldigde van overspel, en Salomé die door haar moeder Herodias wordt aangezet Johannes de Doper te laten onthoofden. Het verleidelijke vrouwelijk optreden begint al bij Eva door Adam te laten eten van verboden vruchten. De dochters van Lot gelden als waarschuwing tegen bedrieglijkheid van vrouwen. Uit deze vader/dochter relatie werd Moab geboren, en later zien wij zijn afstammeling Ruth terug als één van de stammoeders van de Here Jezus.

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst konden veel mensen kennismaken met de verhalen en de prenten uit de bijbel. Vooral Luther en Calvijn waren daar grote voorstanders van. Uit de bijbelse verhalen konden de mensen leren hoe zij een goed en deugdzaam leven konden leiden. Zo verschenen niet alleen op schilderijen maar steeds meer op gewone, huiselijke gebruiksvoorwerpen afbeeldingen van deugdzame vrouwen. Op kasten, kisten, haardschermen, wiegen, beddenbankjes, borden en tegels verschenen vrouwen als de standvastige Esther, de lachende Sara, Rebecca bij de put, de dappere Rachab, de kuise Suzanna en vele anderen. Zij dienden een voorbeeld te zijn in het alledaagse leven.

Niet alleen in vroeger eeuwen boeiden de bijbelse vrouwen. Met het oog op de millenium wisseling maakte een beeldhouwer een beeld van de vrouw van Lot die omkijkt naar het brandende Sodom met de bekende betekenis: niet om zien maar vooruit zien anders versteen je. En heden ten dage worden op Marken nog steeds de vijf wijze maagden geborduurd, want blijf waakzaam, de Bruidegom kan komen!

Ouderling Neeltje van Altena Boneveld.

Dagelijkse schriftlezingen

zo	12 augustus	Psalm 55:1-9	Heer, help mij toch!
ma	13 augustus	Psalm 55:10-24	Ik vestig mijn hoop op U
di	14 augustus	Lucas 12:41-48	Grote verantwoordelijkheid
wo	15 augustus	Lucas 12:49-59	Crisis en duidelijkheid
do	16 augustus	Lucas 13:1-9	Een laatste kans tot inkeer
vr	17 augustus	Lucas 13:10-21	Verlossend geloof werkt door
za	18 augustus	Psalm 82	Kies partij en doe recht

Voorbede

1. Voor de militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen zeer nabij zijn, Heer wil ook zijn met hen die één van hun familie door wreed geweld hebben moeten missen, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
3. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
4. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
5. Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen geven kracht naar kruis.
6. Voor het Bruidspaar, Heer wij vragen voor hen Uw zegen.
7. Doe ons zien Heer, bij het licht van Uw Woord, dat een samenleving zonder U geen toekomst heeft.

L. Kes-Schouten.

Collecten zondag 5 augustus 2007

Hervormde kerk:

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds	€ 87,86
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 155,25

Patmoskerk:

Collecte voor de Diaconie	€ 95,87
---------------------------	---------

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Augustus: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan.

Wijziging bezorger

Per 1 augustus is Geertje Teerhuis gestopt met het bezorgen van het kerkblad. Ze heeft het 10 jaar (!) gedaan. Wij willen haar van harte bedanken voor haar inzet. Haar moeder, N. Teerhuis-Zeeman, zal deze taak van haar overnemen.

De redactieleden.

Toen het Kind van Bethlehem ongeveer 30 jaar was, begon Zijn optreden als de Gezondene van de Vader; Zijn jeugd bracht Jezus door in Nazareth, Galilea.

Van Jezus' jeugd weten wij eigenlijk niets. Alles wat hierover geschreven werd, en nu nog, berust op fantasie. Eén ding kunnen zelfs u, jij en ik wèl aannemen. Zijn kinderjaren en verder opgroeien waren getekend door lijden: we belijden: "die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven..." Dat was niet enkele dagen; Zijn hele zijn op aarde was getekend door het lijden, zelfs vóór Zijn menswording, vóór de geboorte reeds. Toen de Heiland ongeveer 30 jaar was begon Zijn optreden als de Gezondene van de Vader, aangekondigd in Genesis 3:15: de strijd van satan tegen de Schepper van al het bestaande, ook in de natuur, met als inzet de mens, de beeldrager van de Almachtige. Ook Johannes de Doper, de heraut, was een wegwijzer naar de Messias.

Gods' Zoon kwam in onze plaats, plaatsvervangend, naar de wereld, schijnbaar een van de miljoenen, ontelbare baby's, wèl in één opzicht: de gans andere; schuldloos, rein.

Goddelijk geboren in een stal, Bethlehem, opgegroeid in het geminachte Nazareth. Zijn hele verschijning en optreden staat in het teken van het doen van de wil van de Vader: lijden, kruis, graf èn hemelvaart en zitten aan de rechterhand van de Vader: Bethlehem – Getsemane – Golgotha – het Vaderhuis in de hemel. Het is volbracht; Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest, Amen.

Bovenstaand, het optreden van Jezus; moge dat tot uw, jouw en mijn lezen en denken doordringen. Het gebeuren toen, is ons meer of minder bekend. Ja? Ik hoop het.

De laatste weken is en wordt nogal veel gesproken en geschreven over de doop. Het is of opbouwend of verwarrend, een twistpunt. Het dopen van kinderen schijnt minder voor te komen in de kerken. Inderdaad, het is een uiting van geloven van de ouders. Is het een open vraag? Er zijn in de loop der jaren wel meer tegenwerpingen geweest. Een kind ten doop houden, is voor de doopouders een zaak van geloven! In feite voor heel de geloofsgemeenschap. Denken wij daar bij na?

De doop is gegeven als een teken van Gods' belofte, het woord van de Heer. Een op redding, behoud gegeven teken van Gods' genade, hulp en hoop. De doop is niet slechts een ritueel, "het komt wel goed"; God is Liefde. Dat is waar!! èn betrouwbaar. Het is geen "zoethoudertje". Gods' belofte aan de gedoopte/dopeling is betrouwbaar en waar (Ps. 81, Ps. 111). Het eerste Woord komt van de Here God, Zijn uitgestoken hand: Ik ben het. Het op dat moment gedoopte kind heeft er geen besef van. Dus....

Nee, dus?! Doopouders hebben de roeping hun kind(eren) t.z.t. de zin van de doop door te geven of te doen geven.

De doop in 2007? Is het een gewoonte of heeft het inhoud?

In de jaren '80 tekende zich reeds het "traditie-dopen" af en vandaag is dat ook niet uitgesloten. Het zoeken, het (na)denken van en over de kinderdoop is weer een punt van aandacht evenals het zgn. overdopen. Je hoort in deze tijd: ons kind dopen? Daarover wordt getwijfeld; die keus moeten ze bij het opgroeien zelf maken; wij laten het ze in vrijheid zelf uitmaken. Is dat een nieuwe leus? Het oude èn nieuwe testament leren het ons anders.

De kinderen in Israël kregen op de achtste dag het verbondsteken en in Paulus' dagen lezen we de doop van de gevangenenbewaarder van Philippi; ook de doop van Lydia èn haar huis, kinderen zowel als slaven werden gedoopt.

De Christgelovigen van 2007 zijn gedoopt en de kinderen van de 21^e eeuw mogen dragen het teken van Gods' Liefde.

Evenals toen is de belofte van de Heer voor ouders èn hun kinderen, niet automatisch, niet een min of meer plechtig ritueel, maar de uitgestoken hand van de Hemelse Vader: "Ik ben het!" Ik ben bij je en zal bij je zijn. Zalig zijn de getekenden van Gods' Liefde.

Jaap Visser,
Swaensborch, kamer 205.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen wij in de Hervormde Kerk luisteren naar Marcus 2: 13 – 17: wat het betekent om Jezus te volgen.

In de middagdienst horen wij naar Jeremia 44: al zou de vijgeboom niet bloeien...

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10 en een gift van € 50 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Zomeravondzang

Op woensdag 15 augustus om 20.00 uur houden we onze derde Zomerzangavond in de Hervormde Kerk. Organist is P. Boneveld. En de Marker Muziekgroep "The Gospeltrain" zal voor ons zingen en spelen. Iedereen is hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Kerkdienst Jaap van Praaghuis.

Op donderdag 16 augustus mag ik voorgaan in het zorgcentrum het Jaap van Praaghuis in Purmerend. Het is daar altijd een kleine club mensen die daar bij elkaar komt in de diensten. Maar er is wel een orgel en een organist. En zo kunnen we met enthousiasme de lof des Heren zingen en luisteren naar zijn Woord.

ds J. Pronk

Vis in het water

We zeggen dat de oude zekerheden het niet meer doen. Dat we er bovendien zijn gegroeid. Dat we het beter weten. Eigenlijk vinden wij de mensen van vroeger een beetje dom. Maar – wat hebben wij nou zelf? De samenleving gonst van religiositeit. We zien haast overal "god" "in. Maar zelf hebben we niets.

Religie betekent: nauwgezet nadenken over de dingen en ze in verband brengen met het hogere. Maar het gesprek over religie komt niet verder dan nevelig aaien over de navel. Om de kern cirkelen we heen. Je kunt toch niet blijven emmeren in jezelf? Zoeken naar je diepste roerselen, koersen op je gevoel, tasten naar licht, helemaal warm worden, opgaan in de emotie, het hangt maar aan de menselijke binnenkant.

Wij lijken op het jongetje dat naar de dierenwinkel gaat om een goudvis te kopen. Thuis staat de vissenkomp al klaar; steentjes, voer, kroost, alles heeft hij al gehaald. De winkelier doet het visje met water in een plasticzakje. En voordat hij het dichtknoopt blaast hij er nog lucht in voor onderweg. Nou gauw naar huis, zegt hij, en je mooie goudvis lekker laten zwemmen. Maar het arme joch laat thuis het zakje staan. En het visje sterft. Het had geen zuurstof en geen ruimte. Zo gaat het ook met de religie. Ze verstikt van binnen wanneer je haar niet aanlegt op de bron.

Reken maar dat die religieuze hype over een tijdje voorbij is. De frisse wind van het geloof moet erdoorheen. Religie richt zich op de mens zelf. En godsdienst richt zich vooral op een objectieve bron. Wij kunnen niet voorbijgaan aan het Woord van God. Door godsdienst word je uit het zakje van jezelf gehaald en krijg je lucht.

Godsdienst is voor ons het christelijk geloof. God is een Tegenover. En God bestaat, ook wanneer je niets van Hem voelt of wanneer je Hem niet aardig vindt. Vroeg of laat kom je toch bij Hem uit. Religieus zoeken is goed, maar je mag ook vinden. Dat Hij je zocht en jij je Heiland hebt gevonden, is de clou van het geloof. Zouden we vandaag niet meer naar de lucht van het evangelie moeten happen? Daar is de Levensbron die bijstand kan zenden. Bij Hem zijn we pas echt een vis in het water.

ds B.H. Weegink in "Confessioneel"

6.

Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn man, hartelijk bedanken voor de belangstelling die ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

M. de Jong-Zeeman.

Op donderdag 26 juli is onze kleinzoon geboren

Kenneth Jannick.

Dankbaar en met veel liefde hebben wij hem mogen ontvangen.
Wij bedanken u voor de spontane felicitaties en leuke kaartjes.

Hein en Geertje.

Van allebei een beetje,
wat ben ik toch een scheetje.
Mijn papa en mama zijn o zo blij,
want ik lijk het meest op mij!

Mijn naam is:

Kenneth Jannick

en ben geboren op
26 juli 2007 om 10.24 uur.
Ik weeg 3158 gram.



Mijn trotse papa en mama zijn:
WIJNAND ZEEMAN & LEONA DE WAART
Buurt 2 nr 7
1156 BB Marken
tel: 0299-601697