

Protestants Marken



32
Jaargang 1, nummer 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 augustus 2007

Kerkdiensten voor : zondag 19 augustus 2007

10:00 uur *Ds. P. Dubbelman te Heemskerk*
Intochtslied: *Psalm 66: 1 en 2*

17.00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 66: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Kerk in Actie Zending
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Dinsdag 21 augustus

14.30 uur *Ds. J. Pronk*
Huwelijksinzegening van
Matthias Bouwmeester en
Mirjam de Groot

10:00 uur *Ds. M.P. van der Kruk*

Crèche: *Ria Kaars en Gerdien Teerhuis*

Collecte is bestemd voor:
deDiaconie

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	19 augustus	1 Korintiërs 15: 1-11
ma	20 augustus	1 Korintiërs 15: 12-19
di	21 augustus	1 Korintiërs 15: 20-28
Wo	22 augustus	1 Korintiërs 15: 29-34
Do	23 augustus	1 Korintiërs 15: 35-49
Vr	24 augustus	1 Korintiërs 15: 50-58
Za	25 augustus	Lucas 13: 22-30

Dankzij Gods genade
Ook de doden zullen opstaan
De dood overwonnen
Kom tot bezinning
God kent ons hemelse lichaam
Onvergankelijk in een oogwenk
De eersten en de laatsten

MEDITATIE

Voor me ligt ter lezing een boekje met de titel 'De persoonlijke God'. Het is een bundeling van een aantal interviews door een Trouwjournalist. Interviews met binnen- en buitenkerkelijken. De interviews richten zich om een aantal stellingen, zoals: zonder persoonlijke god is vloeken hooguit je hart luchten; je kunt alleen iemand danken niet, iets; als de persoonlijke god niet bestaat is alles toegestaan. En nog zo wat.

We kennen allemaal de uitdrukking: er is meer tussen hemel en aarde. Een uitdrukking die geen invulling geeft aan wat er dan meer moet zijn. Hiervoor is de term 'ietsisme' bedacht. En in het ietsisme kun je naar eigen geloven de inhoud van het iets aanpassen. Maar wat zegt 'iets'?

Als je wilt omschrijven wat iets is, bijvoorbeeld een pen, zal je gebruik maken van het woord 'iets': een pen is iets om mee te schrijven. Maar wie wil uitleggen, wat onder 'iets' wordt verstaan, kan juist van dit woord geen gebruik maken en zeggen dat 'iets' iets is dat bestaat. Daarmee zegt hij namelijk niets en niets is nu juist de ontkenning van iets. 'iets' is een laatste woord. En als een woord het laatste is, moeten we ons wel in dat woord zelf verdiepen om te weten wat we daarmee zeggen. En als iets voorwerp van aandacht is, wordt 'iets' wel gekenmerkt door dat het er is en dat onze aandacht erop valt. Dat is alles wat van 'iets' te zeggen valt: het is er en door dat feit alleen al dringt het zich aan onze aandacht op. En die gaat vooraf aan elk weten behalve het weten dat het er is. Wat ons boeit, boeit ons door iets te zijn.

De aandacht voor iets en voor het feit dat het er is, is het eerste, maar ook het meest weerloze stadium in het nadenken. Het wordt omschreven als verwondering. Wij hebben ons eraan gewend dit stadium zo kort mogelijk te maken. We zijn er niet tevreden mee te constateren dat iets niet niets is, maar willen zo snel mogelijk weten wat het dan is en waarom het er is. Wij lijken niet te kunnen leven bij de verwondering over het feit dat het er is en iets is en dat het geen schijn is. We hebben ons zelfs aangeleerd de vraag en niet de verwondering als het belangrijkste te beschouwen. Waarschijnlijk doen we dat omdat we met het stellen van de vraag al vooruitlopen op het antwoord. We willen niet het gevoel hebben in de lucht te hangen.

Is het wel vanzelfsprekend dat de verwondering over het 'iets' dat zich aandient overgaat in een vraag naar wat het is? De zekerheid 'het is wat' gaat vooraf aan de vraag 'wat is het'. Dat zij ons tegelijk ook sprakeloosheid maakt, kan niet de verwondering verdringen. Misschien is juist zij de grootste uitdaging voor een manier van denken die zich met de ervaren werkelijkheid wil bezighouden.

Misschien ligt hier het gebied van de werkelijkheid waarin de beeldtaal, de metafoor, zich waagt. Zij heeft haar eigen sprakeloze uitdrukking.

Zo wordt God tot een persoonlijke God, door de ervaring van Hem uit te drukken in een metafoor. God wordt tot een persoonlijke God als je kunt zeggen: Ik wil van God als van mijn herder spreken; of: mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren; Hij heeft mij in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven; Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. Uw Bewaarder zal niet slapen. Als de storm zal Hij verschijnen. God is de bron, de klare wel. Maar mij doet Gij uit boze dromen ontwaken, o mijn Dageraad. U, de Eeuwge, Ongeziene. De HEER zal u steeds gadeslaan. Die zult Gij U een gastheer tonen. En voor ons ligt nu de woestijn, waar God de Heer de gids zal zijn.

Waarmee zou God te vergelijken zijn?

Wat zoekt gij een gelijkenis
met Hem die hoog en heilig is?

't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Nu ga ik het boekje maar eens lezen.

Voorbede

1. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, Heer wil hen beschermen.
2. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
3. Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen geven kracht naar kruis.
4. Voor het Bruidspaar, Heer wij vragen voor hen Uw zegen.
5. Doe ons zien Heer, bij het licht van Uw Woord, dat een samenleving zonder U geen toekomst heeft.
6. Voor degenen die zelf niet meer kunnen bidden en voor hen waarvoor niemand bidt.
7. Voor hun die treuren, Heer wil hun troosten en sterken.

L. Kes-Schouten

Collecten Patmoskerk

Kerk	€ 176,60
Renovatie keuken	€ 107,60

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 11 augustus 2007

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 252,20
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde gemeente	€ 258,51

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die mij heeft verrast met een attentie of een kaart, bij mij thuiskomst uit het ziekenhuis.

A. Springer - Zeeman

Naar Afghanistan

Vorige week is Cornelis Commandeur, Buurterstraat 41 naar Afghanistan vertrokken. Zijn adres voor de komende maanden is als volgt:

Kpl Cor (beslist geen achternaam noemen)
 V 0127291
 5 (NLD) SFTU
 NAPO 120
 3509 VP Utrecht

Als u een kaart stuurt, moet u niet uw eigen adres vermelden, maar het volgende adres:

KCT
 Postbus 5011
 4700 KA Roosendaal

Dit alles vanwege strengere veiligheidsvoorschriften, dus laat iedereen zich hieraan houden.
 ds J. Pronk

In memoriam

Op 9 augustus 2007 is overleden br Pieter Roos, Zeilstraat 44.

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eénmaal zie ik al uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Collecte voor KerkinActie Zending

De Bijbel staat vol verhalen over en vóór vrouwen. Daarom wil KerkinActie, dat overal ter wereld vrouwen de kans krijgen de Bijbel te leren kennen, ook in Guatemala. Verhalen uit de Bijbel, zoals van Rachab, Debora, Ruth, Esther of Maria Magdalena, kunnen vrouwen kracht en inspiratie geven om een eigen rol in kerk en maatschappij te spelen.

Tijdens de zendingscollecte op 19 augustus collecteren veel kerken voor het zendingswerk van KerkinActie. Voor het zendingsprogramma is in 2007 bijna € 10 miljoen nodig. We besteden dit geld aan diverse manieren om het Evangelie door te geven via steun aan uitgezonden medewerkers, theologisch onderwijs, studentenwerk, bijbelcursussen en jongerenwerk. Geef uw steun tijdens de collecte in de kerk.

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 15 en een gift van € 20 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Geeft allen

Het Koningin Wilhelminafonds belegt via haar bank in de sigarettenindustrie. Een gift aan het KWF wordt zo wel heel veelzijdig: met een en hetzelfde bedrag steun je de strijd tegen kanker én help je eraan mee dat steeds meer mensen de ziekte krijgen.

Oxfam-Novib, altijd op de barricade voor gerechtigheid, belegt via haar huisbankier in bedrijven die clusterbommen produceren. Zij zal haar beleid pas veranderen wanneer de donateurs in grote getale gaan protesteren. Hoe principieel.

Vinden grote charitatieve instellingen als deze twee gerenommeerde organisaties het vreemd dat zij inboeten aan geloofwaardigheid? Vinden zij het raar, dat goede gevers twifelen of hun gift wel goed terechtkomt?

Zij hebben natuurlijk allemaal het felbegeerde CBF-keurmerk. Maar wat zegt dat logootje op de zoveelste bedelbrief eigenlijk nog? Zwijgen we nog over de hoge salarissen in chari-Nederland.

Intussen in de kerk: KerkinActie Buitenland ontving in 2006 1,4 miljoen euro minder dan het jaar ervoor, toen er nog circa 8 miljoen binnenkwam. De onderzoekers van Kaski gaan proberen te achterhalen waarom dat zo is. En waarom KerkinActie Binnenland wel meer giften ontving, bijv. voor haar acties tegen de armoede.

Een voorschotje op de onderzoeksresultaten. Eén: KerkinActie moet tegenwoordig harder concurreren met andere fondsenwerfers voor buitenlandse goede doelen. Twee: de interesse in "buitenland" neemt af (uitzondering zijn de vakantiebestemmingen). In 2007 zijn de gordijntjes dichter dan in de jaren zeventig. Drie: het is bepaald niet vanzelfsprekend meer dat christenen geld geven aan de club van de kerk. Maar de kerk heeft wel haar beleggingsbeleid op orde. Toch?

Kees Posthumus in "Woord en Dienst"

Het heeft de Here behaagd tot zich te nemen mijn innig geliefde wederhelft,
onze geliefde vader, schoonvader en grootvader

Pieter Roos Czn
echtgenoot van Luutje de Waart

* 28-11-1946

† 09-08-2007



L. Roos-de Waart
Cornelis en Neeltje Anita
Jan Sijmen en Aaltje
Sonja en Ted
Pieter en Christa

*Niels, Myrthe
Virginie, Chiara, Mick
Sanne*

Marken, 9 augustus 2007
Zeilstraat 44, 1156 CL

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

The Rose

*When the night has been too lonely
and the road has been too long.
And you think that love is only
for the lucky and the strong.
Just remember, in the winter
far beneath the bitter snows
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes ... the rose.*

Een mengeling van pijn en tranen, slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht, hoewel het onheil nader sloop.
Je gedachtenis zal immer blijven, te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar voor alles wat je hebt gedaan.

Onze Roos, eeuwig bloeiend, voor altijd in ons hart.
Lieve Ta, rust zacht.

Cornelis en Neeltje Anita
Jan Sijmen en Aaltje
Sonja en Ted
Pieter en Christa

Lieve Bappe,

Wij zijn nog zo klein,
 waarom nu, het was altijd zo fijn.
 Je knuffels, je grapjes, je lieve lach,
 we missen het iedere dag.
 Als een ster sta je nu aan de hemel,
 stralend kijk je op ons neer.
 Zo zal je altijd in onze herinnering blijven,
 telkens als we naar boven kijken, keer op keer.
 Voor altijd zit je in ons hart,
 op een plaatsje, heel apart.

Niels en Myrthe
 Virginie, Chiara en Mick
 Sanne

Je had nog zoveel plannen,
 Je had nog zoveel moed.
 Je wilde zo graag leven,
 Jullie hadden het samen goed.

Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
 tot God je riep. Hij nam je bij de hand,
 Hij heeft geluisterd naar je gebeden,
 je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land;
 en naast de droefheid die we moeten dragen,
 is er het weten: God heeft je bevrijd;
 Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
 maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

Na een moedig strijden heeft de Heer tot Zich genomen onze zwager en oom

Pieter Roos Czn.

Wij wensen Luutje, onze neven en nichten en hun kinderen Gods nabijheid toe
 en dat ze de kracht mogen ontvangen om dit grote verlies te dragen.

Aagje en Pieter
 Mariejanne
 Gaynelle en Maikel
 Rebecca

Er is een land van louter licht
 waar heilgen heersers zijn.
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht
 in duisternis of pijn.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze neef

Pieter Roos

Ons rest de mooie herinneringen.

Grietje en Tijs
 Geertje en Dirk
 Jan
 Trijntje
 Aaltje en Pieter
 en kinderen

Buurman Pieter,
 Zwijgzaam stil en zonder kagen
 wilde jij je ziekte dragen.
 Je vocht met al je levenskracht
 voor elke nieuwe dag en nacht.
 Je wilde immers nog zoveel doen
 en zou bijna met vervroegd pensioen.
 Helaas is dat er niet meer van gekomen
 en ben je nu uit ons midden weggenomen.
 Bijna zesendertig jaar
 waren we burens van elkaar.
 Bij ons in de straat
 is er weer een lege plek, die jij nu achterlaat.
 Luutje, wij bidden dat God je de kracht mag geven,
 om, samen met je kinderen en kleinkinderen, met dit
 grote gemis te leven.

Fam C.J. de Groot
 Fam A. Meijer
 Fam J. Roos

Na een moedige maar ongelijke strijd, is door zijn Heiland thuis gehaald onze lieve neef

Pieter Roos

God riep

De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend
en heeft je geroepen: kind nu is het tijd,
voor wat je gelovend, volhardend en hopen,
zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd.
Kom binnen je plaats is bereid en Ik wacht.
Zo mag je ontwaken uit het zwart van de nacht.

En Hij die vol liefde Zijn kind heeft ontvangen
kent ook ons verdriet, ons gemis, onze pijn.
Hij troost ons en zegt: Ik zal blijven verlangen
tot al Mijn geliefden bij Mij zullen zijn.
Het duurt niet zo lang meer, dan vier Ik het feest
met wie tot het einde toe trouw is geweest.

Fam Bootsman
Fam Pereboom
Fam Opdam
Fam Visser
Neeltje

Z'n auto staat al maanden stil in de straat,
er wordt niet meer mee gereden.

Iedereen vraagt zich af hoe 't met hem gaat,
we hebben hem al een tijd niet meer gezien.

En dan krijg je het nieuws te horen,
Buur Pieter is overleden.

Je auto zal je nooit meer besturen,
je familie is in rouw, want veel kregen jullie te verduren.

Je laatste rit door de straat en
dan zijn we je kwijt.

Wij volgen stil als buren
en geven je over aan de eeuwigheid.

Buren van de grote Zeilstraat