

# Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 34

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 augustus 2007

## Kerkdiensten voor: *zondag 26 augustus 2007*

10.00 uur *ds. P. Dubbelman te Heemskerk*  
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2

17.00 uur *ds. E.J. Bergman te Katwijk*  
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2

Eerste collecte voor:  
*het Project van de*  
*Waterlandse Gemeenten*  
Tweede collecte voor:  
*onze Hervormde Gemeente*

10.00 uur *ds. W Gugler*  
Tekst: Numeri 6: 22-27

Crèche: Tanja de Jong en Esther Kaars

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en  
Marieke Schipper

Collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*  
Na de dienst is er koffie drinken  
in de hal (Bouwfonds)

### Overdenking

*“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”*  
Romeinen 8: 31-39

Dit is één van de dierbaarste en meest geciteerde bijbelgedeelten. In de vertaling van 1952 luidt het opschrift:

“De zekerheid des geloofs”.

Die zekerheid betekende voor Paulus dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Nog dood, noch leven, zo vat hij het samen. De strenge bittere dood, zoals Luther het in zijn avondgebed formuleerde, maakt scheiding tussen alles wat vertrouwd is, en tussen ieder die ons lief is. Wat is het dan een rijkdom te geloven dat we in die dood niet alleen zijn. Dat Jezus op ons wacht. En als twijfel ons soms aangrijpt hoeven we maar te denken aan Hem die het beloofd heeft. Niet zomaar iemand, het is onze Heer, en Hem kunnen wij vertrouwen, en aan Hem ons toevertrouwen. Zelfs in de dood.

“Noch leven”.

In het leven kan alles wisselen. Gevoelens, overtuigingen en omstandigheden. Denk aan Petrus die vurig van zijn geloof getuigde maar het in de weerbarstige werkelijkheid lelijk liet afweten.

Is dat met ons anders? Welnee, we kunnen ons niet boven Petrus verheffen. Boven Judas verheffen we ons wel graag. Want zeg nu zelf, we schieten tekort, maar onze Heer verraden we toch niet? Hoewel! Hoe zat het eigenlijk met Judas? Ook hij heeft Jezus trouw gevolgd. Alleen de weg stond hem niet aan. Dat kennen wij toch ook! Ook wij hebben moeite met onrecht, lijden en medelijden. En hoe dat te rijmen met een barmhartig en genadig God. Wij zijn dan niet als Judas maar judasachtige trekjes kunnen ons niet ontzegd worden. Toch willen we ondanks alles Jezus liefhebben en volgen.

Ten diepste weten we: "Waar Hij voor ons trad, is het recht pad".

Godzijdank gaat het niet alleen om ons geloof, onze trouw, onze liefde. Het gaat om de liefde van Christus. En van Zijn liefde kan niets ons scheiden.

"Noch dood, noch leven".

Geertje Pereboom-van Altena.

---

### Dagelijkse schriftlezingen

zo	26 augustus	Lucas 13:31-35	Het lot van Jeruzalem
ma	27 augustus	Lucas 14:1-6	Wie zwijgt ...
di	28 augustus	Lucas 14:7-14	Kiezen voor de minste
wo	29 augustus	Lucas 14:15-24	Geen tijd voor de gastheer
do	30 augustus	Galaten 1:1-5	Genade zij u en vrede
vr	31 augustus	Galaten 1:6-12	Er is maar één evangelie
za	1 september	Galaten 1:13-24	Paulus' eigen weg

---

### Voorbede

1. Voor alle éénzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen geven kracht naar kruis.
2. Doe ons zien Heer, bij het licht van Uw Woord, dat een samenleving zonder U geen toekomst heeft.
3. Voor degenen die zelf niet meer kunnen bidden en voor hen waarvoor niemand bidt.
4. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
5. Voor Land en Volk, Heer bewaar ons voor terreur.
6. Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, Heer geef hen kracht en wijsheid dat zijn os regeren in vrede en gerechtigheid.
7. Voor Landen waar vreselijke rampen zijn, waar oorlog, aardbevingen en watersnood zijn, Heer wil nog uitkomst geven.

L. Kes-Schouten

---

### Bij de diensten

Op zondag 26 augustus willen we n.a.v. Numeri 6: 22-27 in de verkondiging nadenken over de zegen. Aan het eind van een kerkdienst hoor je vaak deze woorden die bekend staan als de zegen van Aaron:

*De Here zegene u en behoede u.*

*De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.*

*De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.*

Het zijn laatste woorden die een onuitputtelijke betekenis hebben. En wat mij bijzonder aanspreekt is de vraag: Wat is nou het belangrijkste dat je iemand mee wilt geven voor het leven en voor het sterven? Wat heeft de hoogste prioriteit in het leven van jezelf, van je kinderen of de mensen om je heen? Waar streef je ernaar? Vaak geven we op deze vraag een sociaal wenselijk antwoord: de zegen. De vraag is echter of onze manier van geloven en doen hiermee in overeenstemming is.

In de dienst zal ik weer gebruik maken van de beamer.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

### Collecte Patmoskerk zondag 19 augustus 2007

De collecte bestemd voor Diaconie € 197,93

### Collecte Hervormde Kerk zondag 19 augustus 2007

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie zending € 151,95

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 166,20

---

### De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend  
Afd. A2 kamer 2: hr J. Janssen, Hoogkamplaan 16.

---

### Adreswijziging

Mw. A. van Altena-van Altena is verhuisd van Kerkbuurt 97 naar Hoogkamplaan 35.  
Mw. N. Uithuisje-Commandeur, Verpleeghuis de Die, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam  
is verhuisd van kamer 205 naar afd. Zwaluw, kamer 3958.

---

### Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 20 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

---

### Huwelijkinzegening

Op 21 augustus 2007 is in de Hervormde Kerk het huwelijk van Matthias Bouwmeester en Mirjam de Groot kerkelijk bevestigd en ingezegend.

Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht

---

### Collect voor het Projekt

Het Project van de Waterlandse gemeenten is dit jaar tandartsenzorg in Eritrea.  
De Monnickendamers Luc Scheele en zijn vrouw Rita Berhane hebben enige tijd in een ziekenhuis in Eritrea gewerkt. Luc is in 2002 afgestudeerd als tandarts bij de ACTA en is

momenteel werkzaam in Amstelveen. Rita is geboren in Eritrea en woont sinds 16 jaar in Nederland, waar ze werkzaam is als tandartsassistente. De eerste reis naar het dorp Halibet in Eritrea werd in 2004 ondernomen. Daar zagen ze veel kinderen met mondinfecties. Luc en Rita besloten na deze ervaringen tot de oprichting van de Stichting: "Vrienden van Halibet". De Stichting zet zich in voor de structurele ontwikkeling van de tandheelkundige hulp in Eritrea. Dat willen ze bereiken door de opleiding van studenten in een relatief goedkope (en ook in andere Afrikaanse landen beproefde) techniek van gaatjes vullen in de tanden en kiezen, gecombineerd met een preventieproject. Dit heeft tot doel het aantal kinderen, dat in Eritrea rondloopt met infecties in hun mond te verminderen.

---

### Met het verhaal onderweg

Reizen zit veel mensen in het bloed, alleen komt het er door omstandigheden vaak niet van. Maar in hun achterhoofd hebben ze wel dikwijls het idee: "Ik ga in mijn leven nog een keer naar Israël". Of Jordanië, Egypte, Turkije, al die landen waar de bijbel je mee naar toe neemt. Maar zo vaak wordt er gezegd: het is niet veilig! En dat terwijl een land als Israël voor toeristen tot de veiligste landen ter wereld behoort.

Daar gaat dit stukje over, niet over politiek, maar gewoon over het land Israël en de mensen die er wonen. Een belevenis om te bezoeken. Een belevenis die in onze ervaring altijd een positieve is.

Eigenlijk is het wachten op iemand die zegt: Ga je met me mee?

Dit laatste zeggen wij graag. Wij zijn een interkerkelijke non profit organisatie, die reizen aanbiedt naar met name de bijbelse landen. Op dat gebied hebben we dan ook een eindeloze expertise. We kennen er elk plekje dat de moeite van een bezoek waard is. En we kunnen als geen ander de balans vinden tussen rust en uitstapjes, tussen groepsbeleving en individualiteit. U kunt een reisgids aanvragen bij: Drietour reizen, Postbus 162, 3970 AD Driebergen, telefoon 0343-512844. Website: [www.drietour.nl](http://www.drietour.nl). E-mail: [info@drietour.nl](mailto:info@drietour.nl).

---

### Nieuwe leden gezocht

Het Christelijk Gemengd Koor MARCANTAT begint zondag 26 augustus 2007 met de wekelijkse repetities van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Patmoskerk. Graag wil het koor dit seizoen beginnen met nieuwe leden erbij. Het eerste optreden is al op 17 oktober in het Trefpunt bij de festiviteiten rond 50 jaar dijkverbinding. Een betere start kun je haast niet krijgen.

Wij hebben het allemaal druk met werken, kinderen die gehaald en gebracht moeten worden naar diverse activiteiten, zelf sporten en ook nog cursussen volgen. De hele week is vol. Juist de sociale contacten doen je eigen zorgen vergeten.

We zien je graag zondag 26 augustus om 20.00 uur in de Patmoskerk.

Heb je zin om te komen, durf je nog niet of wil je nog iets weten? Je mag altijd even bellen.

Namens C.G.K. MARCANTAT,  
Lutje Schipper  
Tel.nr. 601380.

En nu ik dood ben, treur dan niet  
ik ben niet dood, moet je weten  
het is mijn lichaam dat ik achterliet  
dood ben ik pas, als ik wordt vergeten.

Helaas is veel te vroeg van ons heengegaan onze vriend,

**Pieter Roos**

Wij wensen Luitje met haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte na dit grote verlies.

Pieter en Gerda.

---

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens het overlijden van mijn lieve man, onze vader en bap

**Jan Zeeman**

Hij blijft altijd in onze gedachten.

L. Zeeman-de Waart  
Kinderen  
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

---

## Geloof

'De wereld zegt: "Ik geloof het pas als ik het zie." De christen zegt: "Ik zie het pas als ik het geloof."'

*Mark Stibbe*

'Geloof is aannemen wat je niet ziet; de beloning voor het geloof is zien wat je aanneemt.'

*Augustinus*

'Geloof is de kunst om, ondanks stemmingswisselingen, vast te houden aan dingen die je eens met je rede aanvaard hebt.'

*C.S. Lewis*

**Als wij doen wat we kunnen,  
doet God wat wij niet kunnen.**

'God gelooft niet in atheïsten.'

*J. John*

# Werken in Israël!?

**Nes Ammim is dringend op zoek naar een Financial manager, een IT specialist, technische vakmensen (elektriciens), een verpleegkundige**

Nes Ammim is verder op zoek naar jonge mensen met een gastvrije houding, die voor een korte of langere periode in het driesterrenhotel willen werken.

**Enthousiaste jongeren, schoolverlaters en stagiaires, die de handen uit de mouwen willen steken gedurende minimaal 1 jaar.**

**Vakmensen en jonge gezinnen die graag 2 jaar in Nes Ammim willen wonen en werken.**

**Vutters die voor een periode van ongeveer 3 maanden aan de slag willen.**

**Wat kan jij / u voor Nes Ammim betekenen en wat biedt Nes Ammim**

Er is veel werk te doen in Nes Ammim in het driesterrenhotel en bij diensten die het dorp ondersteunen zoals in de technische dienst, de tuin en de administratie.

Veel van dit werk kan ook in de praktijk worden geleerd; daarnaast is er een dringende behoefte aan technische vakmensen.

Tijdens deze periode biedt Nes Ammim alle vrijwilligers een interessant studieprogramma met diverse excursies aan.

Voor alle vacatures geldt dat de basisvoorzieningen, waaronder wonen, voeding en sociale voorzieningen worden vergoed.

Daarnaast ontvangt men een maandelijkse toelage.

**Wat verwacht Nes Ammim van jou / u als toekomstige bewoner**

- voldoende kennis van de Engelse taal
- zelfstandig, praktisch, sociaal ingesteld
- oecumenisch / kerkelijk betrokken
- interesse voor de relatie jodendom - christendom.

**Nes Ammim is een unieke plek: het biedt zoveel meer dan werken alleen!**

U kunt Nes Ammim steunen door een gift over te maken of door donateur te worden voor € 15,00 per jaar. U ontvangt dan het kwartaal magazine met informatie over het dorp en de Nes Ammim beweging.

**Meer informatie?**

Voor informatie over werken in Nes Ammim, verblijf in het hotel (vakantie) en activiteiten in Nederland kan contact worden opgenomen met:



כפרים

verzoening

Stichting Nes Ammim  
Looiersdreef 805  
7328 HZ Apeldoorn  
tel. 055 - 53 49 339  
E-mail: post@nesammim.nl

of met:

Jan Nabers  
bestuurslid van Stichting Nes Ammim Nederland tel. 038 - 465 32 86