

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer 39

Verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 september 2007

Kerkdiensten voor : zondag 30 september 2007

10.00 uur *ds. J.Pronk*
Gezinsdienst met de kinderen van de
Zondagschool

09.45 uur *Crèche in Gebouw Hoog*
(Eeftje en Ilse Zondervan)

Eerste collecte voor:
het Project van de Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte voor:
Onze Hervormde gemeente
Deurcollecte:
De Zondagschool

17.00 uur *ds. J.Pronk*
Intochtslied: Gezang 21: 1 en 2

Eerste collecte voor:
Het Projekt van de Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Vrijdag 5 oktober 2007

15.00 uur *ds. P.A.Pronk en ds. J.Pronk*
Huwelijksinzegening van
Ronald Dooijeweerd en Neeltje van Altena

10:00 uur *ds. W.Gugler*
Tekst: Psalm 84

Collecte is bestemd voor
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

ma 1 oktober Prediker 3:1-8 Loslaten
di 2 oktober Prediker 3:9-15 God geeft alles
wo 3 oktober Prediker 3:16-22 Alles wordt stof
do 4 oktober Prediker 4:1-6 Tranen van onderdrukten
vr 5 oktober Prediker 4:7-12 Samen is beter
za 6 oktober Prediker 4:13-16 Bewondering is vluchtig
zo 7 oktober Prediker 4:17-5:6 Spaarzaam met woorden

Jezus stak Zijn hand uit.

Soms kunnen woorden die je misschien al wel honderd keer hebt gehoord je opeens treffen. Zo ook deze tekst uit het begin van het Marcus evangelie. Het was naar aanleiding van een preek over het verhaal van een man die door Jezus van zijn melaatsheid (of moet ik huidvraat schrijven?) werd genezen. Plotseling moest ik weer denken aan de tijd dat ik voorzitter was van de "De Regenboog" de stichting voor hulp aan drugsverslaafden en hun familie. Het waren de jaren tachtig en de aids verbreidde zich over de wereld. De aanvankelijke onbekendheid en daarmee de vrees voor besmetting maakten alles nog dreigender. Vooral de verslaafden aan heroïne liepen een groot risico omdat ze soms vervuilde injectie-spuiten gebruikten. We besloten toen de mogelijkheid te bieden gebruikte spuiten om te ruilen voor schone. Het was een heel moeilijke beslissing. Eigenlijk een poging een epidemie te voorkomen door gelegenheid te bieden drugs te gebruiken. Wij meenden echter geen andere keus te hebben.

Als je dan op het omruiltijdstip bij ons gebouw aankwam, stonden er tientallen mensen, van wie de meesten vervallen en vervuild, te wachten en ze wilden je allemaal een hand geven om je te bedanken. Ik wil eerlijk bekennen dat ik dat heel moeilijk vond. En daar werd ik dus door die preek aan herinnerd die mij trouwens ook deed denken aan een verhaal dat ik een aantal jaren geleden in Frankrijk hoorde vertellen.

Ergens in Normandië zou een kruisbeeld staan dat in de hevige gevechten tijdens de invasie in 1944 helemaal was vernield. De buurtbewoners wilden het na de strijd weer herstellen en werden daarbij geholpen door een Amerikaanse soldaat die amateur-beeldhouwer bleek te zijn. Onder zijn leiding werden alle stukken en stukjes bij elkaar gezocht en zo werd het beeld gerestaureerd. Echter bleven de handen onvindbaar, hoe men ook zocht. Toen nam die soldaat een plank, bevestigde die aan het beeld en schreef erop: "Ik heb geen andere handen dan de uwe".

Ik heb die plek nooit kunnen vinden. En later hoorde ik dat in Duitsland een soortgelijk verhaal bestaat en dat ze daar de plaats wel kunnen aanwijzen. Het zij zo.

Waar het om gaat, is de opdracht van Jezus. Hij steekt Zijn hand uit naar allen die hulp vragen en zegt dat hij onze handen daarbij nodig heeft. Sterker nog: dan worden onze handen Zijn handen. Hoe moeilijk dat misschien ook mag zijn.

Aanvankelijk werd er wat lacherig over gesproken: "christelijke spuitenruil". Maar die bestaat niet. Christelijke hulpverlening wél. Speciaal christelijk rekenen bestaat ook niet. Christelijk onderwijs wél. En evenals de hulp die U geeft aan wie het nodig heeft, dichtbij of ver weg, gaat het om de uitgestoken hand van de Heer Die tegen ons zegt: "Ik heb geen andere handen dan de uwe".

Klaas de Jong .

Voorbede

1. Voor het Bijbelgenootschap en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
2. Voor U kerk over het rond der aarde en voor beide kerken op Marken, Heer bewaar en bescherm haar, dat velen nog mogen komen tot lof en aanbidding.
3. Voor alle Predikanten, Heer sterk hen in U woord, en zegen hen.
4. Voor de Jeugd, Heer houdt Gij ze vast in U liefde.
5. Voor eenzamen en bedroefde voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
6. Voor het Bruidspaar, Heer wij vragen U zegen
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen zeer nabij zijn.

Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken die aan mij gedacht hebben, in welke vorm dan ook, tijdens mijn ziekte en bij mijn thuiskomst.
De warme belangstelling was overweldigend.

Jaap Schipper
Kerkbuurt 191

Agenda 30 sept. t/m 6 okt. 2007

Zondag 30 sept.	20.00 uur Marcantat	Patmoskerk
Maandag 1 okt.	19.00 uur Waterhoenen 8-12 jaar	Patmoskerk
Dinsdag 2 okt.	18.30 uur Catechisatie 12-13 jaar	Akkerstraat 16
Dinsdag 2 okt.	19.00 uur Huiscatechese 12-14 jaar	Hoogkamplaan 1a
Dinsdag 2 okt.	19.15 uur Catechisatie 14-15 jaar	Akkerstraat 16
Dinsdag 2 okt.	20.00 uur SOW Catechisatie 15-17 jaar	Hoogkamplaan 1a
Woensdag 3 okt.	19.00 uur Meisjesclub 8-12 jaar	Gebouw Hoog

Opgaven van deze agenda via tel. 601263

Collecte Hervormde Kerk

Zondag 23 september 2007

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 389,30
Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€ 230,22

Collecten Patmoskerk

Zondag 23 september 2007

Diaconie	€ 110,40
Renovatie keuken	€ 112,55

Vijftig jaar Predikant

Op zaterdag 29 september is ds. Cornelis van Zuijlen 50 jaar predikant.

Standplaatsen: Marken (1957),
Hoogeveen (1962),
Schiedam (1968),
Apeldoorn (1976),
Nieuw Loosdrecht (1986)

. Hij ging in 1993 met emeritaat.

Als u hem een felicitatie wil schrijven, zijn adres is:

A. Diepenbrocklaan 8, 7425 HK Deventer.

K. Zeeman

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we in de Hervormde Kerk de gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool. We spreken samen over Abraham, die de stem van God had gehoord en op reis ging zonder te weten waarnaartoe. We hopen, dat veel kinderen, en natuurlijk hun ouders en grootouders, dit begin van het zondagsschoolseizoen willen meevieren.

In de middagdienst horen we naar de uitleg van Jeremia 45: over Baruch, de man in de schaduw.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,- en een gift van € 20,- voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Catechisaties Hervormde Gemeente

Dankzij de goede zorgen van Cees en Ma Roos – Kes zullen veel jonge mensen een uitnodiging voor de catechisatie of de belijdeniscatechisatie hebben ontvangen. En verder wachten we het maar af. Ik geef nog een keer de tijden en plaatsen.

dinsdag 2 oktober om half zeven in de hervormde pastorie: kinderen van 12 en 13 jaar.

dinsdag 2 oktober om kwart over zeven in de hervormde pastorie: kinderen van 14 en 15 jaar

dinsdag 2 oktober om acht uur in de gereformeerde pastorie: jongeren van 16 en 17 jaar

woensdag 3 oktober om acht uur in de hervormde pastorie: belijdeniscatechisatie, of
donderdag 4 oktober om acht uur in de hervormde pastorie: belijdeniscatechisatie.

Iedereen is welkom...

ds J. Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 5 oktober van 19.30 uur - 21 uur willen we weer een begin maken met de Bijbelkring Bijbelboek. We gaan deze winter verder met de bespreking van de eerste Johannesbrief.

Het bijbehorende boekje kunt u in de pastorie kopen voor de schappelijke prijs van 1 euro.

Als ik het goed heb, dan moeten we beginnen bij 1 Johannes 4: 1 – 6: "alles toetsen".

Volgens mij draait deze kring al meer dan dertig jaar. We zijn in de Minneweg begonnen.

Uiteraard is er soms wisseling van deelnemers. Er waren mensen die gewoon stoppen, of die ziek worden of overlijden. Maar steeds waren er weer nieuwe mensen om de open plaatsen op te vullen. Het leuke van deze kring is, dat vrijwel vanaf het begin steeds mensen van beide gemeenten erop gezeten hebben. En er nog op zitten. Maar we kunnen best weer nieuwe mensen gebruiken. Dus als je interesse hebt, kom dan gewoon op vrijdag 5 oktober om half acht naar de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. En tijd is tijd: om negen uur stoppen we.

ds J. Pronk

De Zondagsschool

Wie zich verdiept in het verschijnsel zondagsschool, ontdekt boeiende dingen. Ik heb nooit geweten, dat de oorsprong van de zondagsschool in Engeland lag. In het midden van de achttiende eeuw, dus ongeveer 1750, was er een meneer Robert Raikes, die begonnen is met kinderen op zondag te leren lezen. Het was de tijd van de kinderarbeid. Veel kinderen moesten zes dagen per week in de fabriek werken van 's ochtends vroeg tot laat in de avond. Die kinderen konden dus niet naar school. Ze konden dus niet leren lezen of schrijven. Robert Raikes is toen begonnen met de kinderen op zondag naar een "zondagsschool" te halen, waar ze leerden lezen. En het enige leesboek wat ze daar hadden, was de bijbel. En zo werd het nuttige met het aangename verenigd. De kinderen leerden lezen en ze leerden de bijbelverhalen.

Dat initiatief van Robert Raikes kreeg al gauw navolging, niet alleen in Engeland, maar overal in de wereld. En ook toen de kinderarbeid verboden werd en de kinderen dus op doordeweekse dagen naar school toe konden en daar leerden lezen, bleef de zondagsschool bestaan. De zondagsschool was zo ingeburgerd en hoorde zo bij het christelijk gemeentelven, dat de meeste kerkelijke gemeenten wel een zondagsschool hadden.

Een ander boeiend verschijnsel is, dat vanaf de begintijd tot nu toe de meesters en juffrouwen op de zondagsschool leken waren. Het was niet het werk voor een dominee of priester, maar het waren mannen of vrouwen die daarvoor geen speciale opleiding hadden gehad, die aan de kinderen de bijbelverhalen vertelden. Ik kan me zelf nog wel herinneren van mijn zondagsschooltijd in Katwijk, dat ik erg onder de indruk was van een zondagsschoolmeester die zo mooi kon vertellen van de bijbel. Die man werkte in de haring, zoals we zeiden, en als hij vertelde dan gebeurde dat in onvervalst Katwijks dialect. Maar het effect van zijn woorden was er niet minder om.

Dat het initiatief van Robert Raikes goed is aangeslagen, blijkt ook uit het feit, dat de zondagsschool in vrijwel heel de christenheid nu voorkomt. Bij roomskatholieken en bij protestanten, bij vrijzinnigen en orthodoxen. Overal hebben mensen ingezien, dat de zondagsschool een unieke mogelijkheid is om aan kinderen op kinderlijke wijze het evangelie bekend te maken.

In Nederland is in 1865 de Nederlandse Zondagsschool Vereniging opgericht. Daar konden plaatselijke zondagsscholen lid van worden en daar werd ook materiaal uitgegeven om de bijbelse boodschap zo goed mogelijk aan de kinderen door te geven. Tegenwoordig worden "Kind op Zondag" voor de zondagsschool, en "Kind op Maandag" voor de basisschool veel gebruikt, ook hier op Marken.

Hier op Marken hebben wij nog altijd de zondagsschool. En daar zijn we blij mee. In een tijd waarin zoveel dingen op het kerkelijk erf minder goed lopen dan vroeger, gaat onze zondagsschool stug door. Er zijn misschien wat minder kinderen dan vroeger, maar we zijn blij met alle kinderen. Ik heb kort geleden een overzichtje gezien van alle zondagsscholen van onze classis, nou, eerlijk is eerlijk, daar maakt onze zondagsschool een goede beurt. In de meeste andere gemeenten schommelt het aantal kinderen op de zondagsschool tussen de tien en de twintig, terwijl de zondagsschool op Marken meestal zo'n honderd kinderen telt. Vandaar dat wij ook wel een beetje trots zijn.

Zondag houden we de gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool in de kerk. En daarna is er elke zondag weer zondagsschool om kwart over twaalf in de Kerk en in Gebouw Hoog. Wij wensen de meesters en de juffrouwen van de zondagsschool fijne uren toe met de kinderen.

ds J. Pronk

De Zondagsschool begint weer !

Ook dit jaar willen we het Zondagsschoolseizoen openen d.m.v. een gezinsdienst, welke gehouden zal worden op zondag 30 september a.s. om 10.00 uur in de Hervormde kerk. Ds. Pronk zal de dienst leiden. De dominee zal ons iets vertellen over Abraham Er zal na de dienst een deurcollecte gehouden worden t.b.v. het zondagsschoolwerk. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom !

Vanaf zondag 7 okt. is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje (12.15 - 13.10 uur)

Wie komen er naar de zondagsschool ?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom !

Voor de 4- jarigen geldt, dat ze voor 1 oktober 2007 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Word je na 1 oktober jarig , dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (jan. 2008).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Wat gaan we doen ?

Iedere week wordt er een bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. dia's. We zingen het lied van de week en andere christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz of een video op het programma.

Wij vinden het reuzegezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook ?

Hartelijke groeten, leiders en leidsters.

En dan nu even uw aandacht voor het volgende :

Wij zoeken nog enthousiaste mensen (M/V) die leiding willen geven aan de kinderen, van de beide groepen: 4 t/m 7 jarigen of de 8 t/m 11 jarigen gedurende het zondagsschooluur van 12.15 - 13.10 uur.

We werken met een rooster. (dus 1x in de 4 of 5 weken een vrije zondag)

Wie dit leuk vindt wordt van harte uitgenodigd ons team te komen versterken.

Voor informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Aaltje Maas, Zuiderzeeweg 46, tel.nr. 601720 of Margreet van Altena, tel nr 601911

CATECHISATIE

De *huiscatechisatie* voor de 12 tot 14-jarigen wordt dit seizoen door mij gegeven. Wij beginnen op dinsdag 2 oktober om 19.00 uur in de pastorie.

De gezamenlijke *catechisatie* voor de 15 tot 17-jarigen start op dinsdag 2 oktober, 20.00 uur. Zoals vorig jaar, komen we weer in de pastorie bij elkaar om op een ongedwongen manier over het geloof te praten. Allen van harte welkom!

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 30 september zullen we in de verkondiging nadenken over Psalm 84. Het verlangen naar God, naar een schuilplaats voor het leven is een van de motieven van deze bekende psalm.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Twee maal bedankt.

Twee maal in korte tijd in het ziekenhuis en nu thuis herstellend en revaliderend van mijn heupoperatie.

Tot tweemaal aan toe ben ik overstelpt met kaarten en vele attenties zoals fruitmanden, bloemen, cadeaubonnen en met biefstuk.

Ook wil ik een ieder bedanken voor het bezoek in het ziekenhuis en aan huis.

Mede namens mijn man wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die aan mij op deze manier heeft gedacht.

Met vriendelijke groet; Lijsje Pereboom - Moenis.

Kets 28.

DE ALPHA CURSUS



LAATSTE OPROEP



KWESTIES VAN LEVEN

Op zoek naar antwoorden?

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

De cursus is laagdrempelig, gezellig, leerzaam, maar ook gewoon leuk.

Alpha is er voor iedereen! Speciaal voor

- Mensen die het christelijk geloof willen verkennen
- Mensen die nieuw zijn in de kerk
- Mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen.

Hoe werkt de Alpha cursus?

Een Alpha cursus wordt begonnen met een gezellige maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. De inleidingen worden verzorgd door ds. W. Gugler e.a. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten over alle vragen die de inleiding oproept. Het is een goede manier om mensen te leren kennen die (ook) meer willen weten over onderwerpen als:

- Hoe betrouwbaar is de Bijbel?
- Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis?
- Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald?
- Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
- De bijbel lezen: waarom en hoe?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe leidt God ons?
- Wat doet de Heilige Geest?
- Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
- Hoe maak ik het beste van mijn leven?

Wanneer en waar?

De Alpha cursus duurt 8 weken: één avond in de week (op woensdag) en een weekend. De cursus wordt gegeven in de hal van Patmoskerk (3-10, 10-10, 17-10, 31-10, 02 t/m 04-11 (weekend), 07-11, 14-11, 21-11, 28-11.) Wij starten dus op woensdag 3 oktober 19.00 uur!

ALPHA CURSUS MARKEN

Voor opgave vult u gewoon de bon in en stuurt deze aan: Alpha-cursus, p.a. Hoogkampaan 1a, 1156 AK Marken. Bel voor meer informatie: Werner en Hanna Gugler (603255) of Wim en Luujie Schul (601799).

Ja, ik geef me op voor Alpha

Naam:

Adres:

Tel:

FILIPPUS DAGBOEK 2008

Wilt u iemand verrassen, b.v. als kerstgroet bestel dan het

FILIPPUS DAGBOEK 2008

U kunt het filippus dagboek 2008 tegen een gereduceerde prijs van 5 euro
(normaal 6.95 euro) bestellen bij:

Pietertje Boes
Havenbuurt 27
Tel: 0299-601535

Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan ,
Voor 1 november 2007 te bestellen

De Diaconie



Wij zijn dankbaar en heel blij
met de geboorte van mijn broertje
en onze zoon

Sven

op dinsdag 18 september 2007
om 17.59 uur.
Hij weegt 4415 gram.

Cornelis, Anja en Wessel van Altena

Havenbuurt 14
1156 AL Marken
Telefoon 0299-601228

AREOPAGUS – LUTHERSE KERK – MONNICKENDAM

Wo 3 okt 20.00 uur: Lezing over Michiel de Ruyter
 Do 4 okt 20.00 uur: Wij zingen zeemansliederen
 Vr 5 okt 18.00 uur: Kapiteinsmaaltijd met zeemanstheater "Scric der Zee"
 Za 6 okt 14.00 uur: Maritieme wandeling door Amsterdam
 Di 9 okt 14.00 en 20.00 uur: Geloven op het Zuideinde
 Wo 10 okt 20.00 uur: Alles over Vrouwenpensioenen
 Do 11 okt 20.00 uur: Opera-zingen met Wiebke Goetjes
 Ma 15 okt 20.00 uur: "De grote stilte", een film over Kartuizers
 Wo 17 okt 20.00 uur: Erwin Nijman over trends en kuddegedrag
 Do 18 okt 20.00 uur: Korver over de verborgen wereld van de beveiliging
 Di 23 okt 14.00 en 20.00 uur: Geloven op het Zuideinde
 Wo 24 okt 20.00 uur: Donga over Christoffel van Brants
 Za 27 okt 11.00 uur: Rondleiding in het Brants Rus – Hofje in Amsterdam
 Wo 31 okt 18.00 uur: Luthermaaltijd
 Wo 31 okt 20.30 uur: De Lutherfilm

Het gemis zal altijd blijven, maar uw enorme blijk van medeleven na het overlijden
 van mijn geliefde vrouw, onze moeder, schoonmoeder en bessie

Aaltje Peereboom – Zondervan

heeft ons heel erg goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Al doorkruist de dood al onze wegen,

en werd ons leven wreed verstoord.

Wij zijn dankbaar voor wat we in haar hebben gekregen.

De dood heeft niet het laatste woord

Uit aller naam,

S. Peereboom

Marken, augustus 2007

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die de hemel en aarde gemaakt heeft.*

Psalm 121:1

Na een kortstondig ziekbed is overleden, onze broer en zwager

JAAP JANSSEN
weduwnaar van Aaltje Schouten
sinds 08-02-1999

Geboren, 3 augustus 1936

Overleden, 25 september 2007

Neeltje Appel- Janssen† en Jan Appel
Kees en Sijtje Janssen-Kes
Klaas Janssen

Marken, 25 september 2007

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 29 september 2007 om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Ned. Herv. Kerk. te Marken

Correspondentieadres: C.Janssen, Meestervisserstraat 12, 1156 CP Marken, tel. 601835

Neem, Heer, mijn beide handen
En leid uw kind, tot ik aan d'eeuw'ge
stranden de ruste vind.

Op dinsdag 25 september 2007
Is overleden onze Ome Jaap Janssen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Neven en nichten familie Appel
Neven en nichten familie Janssen

Geheel onverwacht is veel te vroeg overleden onze zwager en oom

Frans de Jong

Echtgenoot van Jannetje Moenis

* 7 september 1951

† 19 september 2007

Lijsje en Dirk Roos
Danielle en Jan
Patrick en Marie Janne

Trijntje Maretje en Hans Hibma
Elwin en Rachel