

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 oktober 2007

Kerkdiensten voor : zondag 14 oktober 2007

10:00 uur *ds J. Pronk*
De Zingende Kerk

17.00 uur *ds J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 150: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Project van de Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *ds C. Hondius*
Schoollied: *Psalm 150: 1*

Crèche: *Esther Kaars en Tanja de Jong*
Kaarsen/Schoollied: *Jeanine Zeeman*

Kindernevendienst: *Danielle Springer en*
Aaltje van Dijk

Collecte is bestemd voor:
de kerk
Deurcollecte is bestemd voor:
Stichting De Regenboog

Dagelijkse schriftlezingen

ma	15 oktober	Prediker 7:23-29
di	16 oktober	Prediker 8:1-9
wo	17 oktober	Prediker 8:10-17
do	18 oktober	Prediker 9:1-6
vr	19 oktober	Prediker 9:7-12
za	20 oktober	Prediker 9:13-18
zo	21 oktober	Prediker 10:1-11

Te diep voor de mens
Geen macht
God doet wat hij doet
Ieder eindigt hetzelfde
Genieten is wat rest
Wijsheid zonder macht
Verstandig

OVERDENKING

“Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe”.

Prediker 11:4

Als je steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijg je nooit iets gedaan.

We hebben altijd onze argumenten klaar om dingen niet te hoeven doen. Argumenten die ook nog eens gebaseerd kunnen worden op feiten. In de tijd van de bijbel waren dat boeren die moesten letten op de windrichting en de wolken; waar komt de wind vandaan zodat ons zaad de juiste kant op waait, gaat het regenen of is er geen wolkje aan de lucht. In onze tijd zijn we niet zozeer van het weer afhankelijk, maar kunnen we nog steeds uitstekend argumenten naar voren brengen die onze passiviteit kunnen rechtvaardigen.

Maar soms moet je populair gezegd, zeggen: “we gaan ervoor”. Het lijkt of alle tekenen op het tegengestelde duiden en er duizenden redenen zijn om nee te zeggen, maar toch moet je de verantwoordelijkheid nemen en dingen doen. In sommige gevallen komt de wind namelijk de meeste tijd van de verkeerde kant en dreigen er altijd sombere wolken. Dan is het moment gekomen om zelf het heft in handen te nemen. Tegen alle tekenen in te handelen en in het gebed met God te vragen om de kracht, die Hij alleen geven kan om de tegenwerking te overwinnen en te doen wat Hij in je hart heeft gebracht.

Die situaties en beslissingen kennen we allemaal en iedereen kan zijn eigen toepassing wel invullen. Een verkeerde beslissing nemen is soms beter dan geen beslissing nemen en initiatief aan anderen laten. Maak een keuze, betrek God erin en laat zien waar je voor staat.

Op deze wijze wil ik een ieder toewensen dat hij of zij met Gods hulp, de dingen doet die wij graag willen.

Uw jeugdouderling Anton van Altena

Voorbede

1. Voor eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen zeer nabij zijn.
3. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
4. Voor de Zondagschool, voor de kinderen, de leiders en leidsters, Heer sterk hen, wij danken U Heer dat zij de kinderen tot Jezus leiden.
5. Voor de Doopouders, dat zij hun kind opvoeden in de vreze des Here.
6. Voor heel deze wereld, voor landen waar oorlog is, voor onze Militairen, dat zij de vrede zoeken, Heer bescherm hen.
7. Voor de catechisatie en voor de belijdeniscatechisatie, Heer dat zij elkaar helpen de weg naar het geloof.

L. Kes-Schouten

Collecten Patmoskerk

Zondag 7 oktober 2007

Collecte bestemd voor de Diaconie € 150,10

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 7 oktober 2007

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 158,00

Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 186,60

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk luisteren naar Marcus 2: 18 – 22 en we stellen de vraag: bestaat er zoiets als een christelijke levensstijl? En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst overdenken we Jeremia 46: over een koning, die Praatjesmaker genoemd wordt en hoe de Here God daarmee omgaat.

ds J. Pronk

Bediening Heilige Doop

Op zondag 7 oktober 2007 is in de Hervormde Kerk te Marken het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

Kenneth Jannick, zoon van Wijnand Zeeman en Leona Carina de Waart.

Laat de kinderen tot Mij komen,
alle, alle kinderen.

Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hinderen.

Want de poorten van mijn rijk
staan voor kinderen open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

Huwelijksinzegening

Op 5 oktober 2007 is het huwelijk van Ronald Dooijeweerd en Neeltje van Altena kerkelijk bevestigd en ingezegend in de Hervormde Kerk te Marken

Die eeuwig rijke God
moog'ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank.

De Ziekenboeg

Verpleeghuis Novawhere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT PURMEREND
Etage 3 unit 2: Mw. L. Teerhuis-Stoker, Thamiswerfstraat 3

Kerkdienst Jaap van Praaghuis

Op donderdag 18 oktober om kwart over twee mag ik voorgaan in een kerkdienst in het Jaap van Praaghuis in Purmerend. Aan dit grote zorgcentrum is een humanistische raadsvrouw verbonden om de mensen bij te staan. Ze zei een keer tegen mij: Soms ben ik een beetje jaloers op jullie mensen van de kerk. Want jullie hebben tenminste een bijbel waaruit je kunt lezen en jullie kunnen je handen vouwen en bidden. Wij, humanisten hebben dat niet. Wij zijn helemaal op ons zelf aangewezen. En dat is toch een groot verschil. Gelukkig, dat de kerken er zijn om kerkdienst te houden. Want dat kan ik de mensen niet bieden.

ds J. Pronk

Bij de collecte in de Hervormde Kerk

Zondag houden wij weer een collecte voor het project van de Waterlandse Gemeenten. Samen met de meeste kerkelijke gemeenten in Waterland brengen wij geld bijeen en dat geven wij aan een diakonaal doel, waarbij mensen uit Waterland betrokken zijn. Voor de periode november 2006 – november 2007 is dat project: tandartsenzorg in Eritrea in Afrika. De Monnickendammer Luc Scheele en zijn Eritreese vrouw helpen om daar een goede tandartsenzorg op te zetten met behulp van Nederlandse tandartsen die daar gaan helpen. Het is nu de laatste keer dat voor dit project gecollecteerd wordt, dus daarom rekenen wij op uw royale bijdrage.

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op **dinsdag 16 oktober** is onze volgende lezingavond. Onze spreker is dan ds. Wielsma. Vorig jaar heeft hij een verhaal vol anekdotes gehouden over het kloosterleven en deze keer is het onderwerp: "Joods leven".

Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stoker

KLEDINGAKTIE 'MENSEN in NOOD'

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 13 oktober a.s. Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen in verband met bijeen blijven?

Wanneer er om 11.45 uur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval *zo snel mogelijk nummer 06 - 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?* De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur naar Den Bosch. Mensen die ons willen helpen met ophalen van alle spullen, worden **om 10.00 uur in de duivenkantine van D.V.S.** verwacht.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, hoe sneller de klus is geklaard.

Graag tot 13 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Roemenië 2007.

In de maand september zijn we persoonlijk kleding, kinderwagens, looprekjes, speelgoed e.d. naar Roemenië wezen brengen.

Het is een lange rit. We brengen de spullen ver het land in, naar Braila, dit is dicht bij de Zwarte Zee en een dorp in Moldavië in het noorden.

Daar zijn de armste gedeeltes.

Is er veel veranderd. Ja en nee:

Ja, Roemenië is lid van de EU.

Ja, er waren geen pakken koffie of zo nodig om de grens te passeren.

Ja, de wegen zijn beter en je kunt er gewoon tanken.

Ja, grond is weer persoonlijk bezit en er mag op gezaaid en gebouwd worden.

Ja, de zigeuners leken werk te hebben, sterker nog, we hebben geen zigeuners gezien.

Nee, hun denk en werkwijze is nog steeds sterk beïnvloed door het communisme.

Toen werd er voor je gedacht en gezorgd. Het is een langzaam proces om zelf initiatieven te nemen.

Nee, het bemachtigen van een vignet om de wegenbelasting te kunnen betalen, was een ware zoektocht om het enige loket ergens te vinden.

Nee, de Roemenen zijn nog steeds heel blij met de spullen die wij brachten.

Dus Markers bedankt, namens alle mensen die we blij konden maken.

Namens de Stichting Marken Helpt Roemenie.
Pieter Kaars

Agenda 14 t/m 20 oktober 2007

Zondag	14 okt.	20.00 uur	Marcantat	Patmoskerk
Maandag	15 okt.	19.00 uur	Waterhoenen 8-12	Patmoskerk
Dinsdag	16 okt.	18.30 uur	Catechisatie 12-13	Akkerstraat 16
Dinsdag	16 okt.	19.00 uur	Huiscatech. 12-14	Hoogkamp1. 1a
Dinsdag	16 okt.	19.15 uur	Catechisatie 14-15	Akkerstraat 16
Dinsdag	16 okt.	20.00 uur	Chr.Vrouwengroep	Hal
Dinsdag	16 okt.	20.15 uur	SOW Catech. 15-17	Hoogkamp1. 1a
Woensdag	17 okt.	19.00 uur	Meisjesclub 8-12	Geb.Hoog

Opgave voor deze agenda via tel. 601263.

De collecte voor verstandelijk gehandicapten heeft in totaal opgebracht: 770,25 euro.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank.

De collectanten worden bedankt voor hun geweldige inzet.

S. Springer-Kes



Hallo, hier ben ik !

Mijn naam is

Julia

Ik ben geboren op 02 oktober 2007 om 01.34 uur.

Ik weeg 3000 gram en ben 49 cm lang.

Ronald en Nathalie Teerhuis-Kammerer

Max ☺

Buurterstraat 12, 1156 AS Marken. Tel. 0299-601416

Lieve vrienden,

Allereerst onze excuses, dat u zolang niets heeft gehoord. Door omstandigheden is de nieuwsbrief van juli nooit aangekomen. Nu zal ik proberen alles in een brief te proppen, een werkje op zich zelf want er is weer heel wat gebeurd sinds mei jl.

We hebben heel wat om voor te danken, wilt u dat met ons doen?

1. alle jaren die Delina met veel vrucht op Misión Timoteo gewerkt heeft;
2. Jeanique van Iwaarden;
3. hereniging van Veronica met haar moeder;
4. de ontmoeting tussen Patricia met haar broer;
5. de groep uit Nederland die het gebouw voor het instituut heeft neergezet;
6. de nieuwe kansen (kinderdagverblijf, instituut, tandartspraktijk) die we hebben om praktische christenliefde aan de mensen te laten zien vanuit Misión Timoteo.



Bouwploeg BO2007

Het volgen van een opleiding/cursus via een instituut wordt vaak gedaan omdat er vanuit de regering geen vak- en beroepsopleiding is geregeld. Als je je diploma van de middelbare school hebt maar geen universitaire studie kunt volgen, val je in een gat. Dan moet je maar zien hoe je aan een baan komt. Vandaar dat er ook een schreeuwende behoefte is aan vakmensen op elk denkbaar gebied. Dit instituut is dus zeer welkom vooral omdat er in de verste omtrek niet een dergelijke voorziening is. We hebben al een verdrag met een school die in de ochtenden graag gebruik wil maken van onze faciliteiten.

De groep Nederlanders heeft niet alleen gebouwd, ze heeft zich ook regelmatig met de kinderen beziggehouden, zowel in Santa Cruz als in Portachuelo. Allerlei spellen werden georganiseerd en als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen een nieuwe Bijbel! U had die gezichten moeten zien. Heerlijk! In Portachuelo begon een aantal jongens er gelijk verwoed in te lezen. En nu we het toch over hen hebben, alle jongens daar doen het geweldig op school. Hun gedrag is zo goed dat de ouders de directeur van Beth-el, Luis Alberto, als voorzitter van de ouderraad gekozen hebben. Dit omdat 'zijn' jongens zo goed zijn opgevoed waar willen ze graag van leren. Wat een geweldig getuigenis! God is goed!

Bouwploeg 2007

We hebben de laatste tijd heel wat veranderingen gehad en vooral veranderingen ten goede. Zoals u vast wel weet hebben we bezoek gehad van een bouwgroep uit Nederland. Ze hebben op het terrein van het kindershuis in Santa Cruz een gebouwtje neergezet dat als computerinstituut zal dienen. Dit idee was vorig jaar geboren toen Martijn en zijn familie hier waren en ze een van onze units opgeknapt hebben. De buurt rondom het kindershuis Redil is enorm gegroeid en er zijn totaal geen voorzieningen voor de jeugd om via een instituut een of andere opleiding te volgen.



Blijde gezichten, met hun 'eigen' bijbel

De Schaapskooi (Redil)

Ook op huize *Redil* gaat het goed met de kinderen. Al het personeel van Misión Timoteo, zowel van Santa Cruz als van Portachuelo, heeft een toerustingscursus gehad. De cursus werd gegeven door hoogleraren van de evangelische universiteit waar Eduardo, de directeur van *Redil*, georganiseerd had. Ook heeft hij een verdrag kunnen sluiten met twee tandartsen uit Cochabamba. Zij komen eens in de twee weken enkele dagen naar *Redil* om alle kinderen hier te behandelen. Ook stellen ze hun diensten ter beschikking aan de buurt. Ze hebben zelfs een volledig uitgeruste tandartsstoel en al hun instrumenten in een vrije ruimte op het kinderdhuis geïnstalleerd. Zo willen we ons openstellen en tot een zegen zijn in de buurt. Zowel het kinderdagverblijf, het computerinstituut, als deze tandartspraktijk dragen daaraan bij. Voor de toekomst zijn er nog meer plannen die we ter zijner tijd zullen realiseren.

Nieuwe kinderen

Inmiddels zijn er ook zeven nieuwe kinderen op huize *Redil* bijgekomen waarvan er vijf uit de gevangenis. We zijn erg blij dat we weer kinderen uit de gevangenis kunnen halen. Een maatschappelijk werkster, die Eduardo goed kent, is nu de verbindingsschakel tussen ons en de gevangenis. Zij selecteert

de kinderen waardoor we weer de echte noodgevallen krijgen. Helaas hebben we door personeelsgebrek enkele huizen moeten samenvoegen maar er wordt hard gewerkt dit weer ongedaan te maken. We vragen u serieus met ons mee te bidden voor oprechte, toegewijde christenen die een roeping hebben voor dit werk. Wel hebben we er inmiddels een nieuwe tante bij. Ze komt uit Uruguay en is heel enthousiast.

Kinderen vliegen uit

Ook zijn er enkele kinderen vertrokken uit het kinderdhuis, Ronald en Liliane bijvoorbeeld. Beiden vonden zichzelf groot genoeg om het zonder de Misión te doen. Ze werden enorm rebels en hun gedrag werd met de dag erger. Liliane is in goed overleg naar haar vroegere 'ouders' gegaan, Javier en Paola, een echtpaar dat op de Misión gewerkt heeft. Ronald heeft besloten bij zijn werk te gaan wonen. We blijven via onze maatschappelijk werkster het contact met hem onderhouden. Het is eigenlijk intriest want hij had graag bij zijn familie willen wonen, maar daar is hij niet welkom.

Wilt u met ons bidden voor:

1. nieuw personeel;
2. een nieuwe directrice voor het kinderdagverblijf;
3. de financiën;
4. veel wijsheid voor alle medewerkers van Misión Timoteo.

Onze Veronica is terug naar haar moeder. Deze vrouw is tot bekering gekomen en heeft rigoureuus haar hele leven veranderd. Ze is heel stabiel geworden, heeft een keurig huisje en heeft ook weer een goed contact met haar andere, oudere kinderen kunnen opbouwen. Ze wilde in deze omstandigheden Veronica graag weer bij

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

zich hebben. We zijn hier echt dankbaar voor.

En dan is er nog iets heel fijns gebeurd. Een halfbroer van Patricia, ons Braziliaanse meisje, is teruggekomen om zijn zusje te leren kennen. Een aantal jaren geleden hebben we hem voor het eerst ontmoet en toen gaf hij al te kennen Patricia te willen ontmoeten. Door bepaalde omstandigheden was hier niets van gekomen wat we erg jammer vonden. Maar gelukkig is alles voor hem en zijn gezin ten goede gekeerd en heeft de ontmoeting nu plaatsgevonden. Dit was heel erg ontroerend. Patricia, die dacht niemand meer te hebben op deze wereld, die midden in de pubertijd zit, zich vreselijk eenzaam voelde en verkeerde vrienden begon te zoeken, heeft plotseling een hele familie die echt in haar geïnteresseerd is. En broer en zus lijken behoorlijk veel op elkaar. Voorlopig blijft Patricia gewoon bij ons en op verzoek van haar broer gaan ze elkaar leren kennen. Ze maakt haar opleiding af - ze leert voor verpleegkundige - en zal in de vakantie voor het eerst een poosje naar haar broer en zijn gezin gaan. We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.



Patricia met haar grote broer

Afscheid medewerkers

Ja, en dan hebben we ook weer van enkele mensen afscheid moeten nemen. Na tien

jaar met hart en ziel voor de Misión gewerkt te hebben heeft Delina besloten het wat rustiger aan te gaan doen. Anderhalf jaar na de opening van de eerste unit is Delina ons komen versterken en hoewel ze maar een long heeft, heeft ze bergen met werk verzet en had ze altijd een warme belangstelling voor een ieder. Heel wat Nederlandse bezoekers kunnen hiervan getuigen. Ook heel wat bezoekers hebben gesmuld van haar kookkunsten op het gebied van de Boliviaanse specialiteiten. Voor een ieder had ze altijd een luisterend oor en een bemoedigend woord. Ze was echt een zegen voor een ieder van ons.



Afscheid Jeanique

Ook kwam toen het afscheid van Jeanique van Iwaarden die bijna een jaar lang de scepter heeft gezwaaid op het kinderdagverblijf. En we moeten eerlijk zeggen dat het nog nooit zo goed heeft gedraaid als onder de bezielende leiding van Jeanique. Iedereen vond het dan ook vreselijk dat ze wegging. Ouders van de kinderen, de kinderen van het kinderdagverblijf, de onderwijzeressen, het personeel van het kinderdagverblijf en de kinderen van huize *Redil* (ze heeft al die tijd op het kinderdagverblijf gewoond). En wij natuurlijk! We hopen dan ook echt dat ze nog eens terugkomt. We wensen haar van harte Gods rijke zegen toe op haar verdere levensweg.

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.



Ook Martine heeft vorige maand afscheid van ons genomen. Zij heeft een andere baan gevonden hier in Santa Cruz waarin ze haar medische kennis helemaal in kwijt kan. We hadden voor haar gewoon niet genoeg werk, mede omdat de gezondheid van de kinderen het laatste jaar aanzienlijk is verbeterd. Ze heeft in ieder geval erg veel plezier in het werk wat ze nu doet en daar zijn we blij om. Ze blijft gelukkig nog wel op *Redil* wonen, hierdoor kan ze toch altijd nog een oogje in het zeil houden.

Verlof oktober/december 2007

Er is nog veel meer te vertellen, hiervoor willen we graag bij u langs komen om al de verhalen te komen vertellen. Dit jaar hopen we namelijk weer met verlof naar Nederland te komen en wel van 18 oktober tot 18 december 2007. We zijn dan voor presentaties beschikbaar en hopen veel over de projecten en de Misión te kunnen vertellen. Voor vragen, of reserveringen of alles wat met ons verlof te maken heeft kunt u ook terecht bij Martijn Schenk, per e-mail pr@Misiontimoteo.nl of telefonisch 0172-645918.

Dank u voor het geduld om dit alles te lezen, dank voor uw liefde, dank voor steun op welke wijze dan ook, dank dat we met elkaar op de brès mogen staan voor al deze kinderen in nood in een zo gebroken wereld.

Gods zegene u.

Hartelijke groeten van Dick en Thérèse en alle medewerkers van Misión Timoteo,

Colofon:

Misión Timoteo

Dick & Therese Altana
Casilla 3110
Santa Cruz, Bolivia
☎/☎ +591 3 346 34 73
✉ info@misiontimoteo.nl
🌐 www.misiontimoteo.nl

Secretariaat:

Abbekesdoel 13
2971 VA Bleskensgraaf
☎ (06) 51 63 60 00
✉ secretariaat@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief:

Trompstraat 16
2411 VN Bodegraven
☎ (0172) 645918
✉ nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften:

Kindertehuis Timoteo
Zierikzee,
Bankrek. 35.11.84.384
Girorek. 22.97.83

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.