

Protestants Marken



Jaargang 1, nummer : 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 oktober 2007

Kerkdiensten voor : zondag 21 oktober 2007

10:00 uur

ds J. Pronk
Samen op Weg dienst in de Patmos Kerk
m.m.v. het Marker Mannenkoor
De Zingende Kerk

Kindernevendienst: *Danielle Springer en
Trijntje-Uidam-Boes*

Eerste collecte voor:
Kerk in Actie / Kinderen in de Knel

Deurcollecte voor:
De beide kerken

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de Kerk (Kerkenraad)

17.00 uur *ds J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 65: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
De Diaconie

Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

ma	22 oktober	Prediker 10:12-20	Dwaze machthebbers
di	23 oktober	Prediker 11:1-10	Doe en aarzel niet
wo	24 oktober	Prediker 12:1-8	Donkere dagen
do	25 oktober	Prediker 12:9-14	Samenvattende raad
vr	26 oktober	Lucas 17:1-10	Doe wat je moet doen
za	27 oktober	Lucas 17:11-19	Dankbaarheid
zo	28 oktober	Lucas 17:20-30	Onverwacht

Overdenking

*Kleine plek, ons 't liefst op aarde, erfdeel der vaad'ren, door strijd en gevaar,
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde, dat dan de Heere u veilig bewaar'*

De laatste tijd is er een discussie gaande of het Wilhelmus, ons Nationale Volkslied, moet worden gemoderniseerd dan wel vervangen, men vindt het blijkbaar hard nodig want 'de Koning van Hispanje' en 'ben ik van duitsen bloed', dat past toch niet meer in deze tijd! Nu kan ik me er wel iets bij voorstellen dat men sommige passages niet meer vindt passen in onze huidige maatschappij. Maar wat voor zoveel nieuwe dingen geldt: je weet wat je hebt maar je weet niet wat je krijgt en als ik denk aan het Songfestivalgehalte van tegenwoordig houd ik mijn hart vast waarmee men dan wel op de proppen komt als het om een nieuw volkslied gaat.

Het Wilhelmus is een prachtig vroom lied, als je de coupletten eens goed leest zie je dat het eigenlijk een grote getuigenis is waarin duidelijk doorklinkt de afhankelijkheid van God en het verlangen om alleen naar Zijn wil te leven en in alles Hem te gehoorzamen; wat dat betreft heeft het duidelijk een boodschap! Wat zal daar van overblijven in een nieuw volkslied ?

Bovenstaand refrein kent u natuurlijk wel, het is het refrein uit het 'volkslied' van Marken. Deze dagen lijkt mij dit lied behoorlijk actueel, zo rond de festiviteiten vanwege de 50-jarige dijkverbinding tussen Marken en de 'veste wal'!

Het lied wordt op school al geleerd en stevast op Koninginnedag schalt het, al dan niet van een papiertje, uit honderden monden over het kerkplein. En het lijkt wel of het met nog meer verve en overtuiging wordt gezongen dan het Wilhelmus, logisch natuurlijk want het is wél even óns volkslied!

Als je echter het lied zo per couplet bekijkt, moet je wel toegeven dat Marken niet meer is zoals het daar wordt beschreven.

Zo ligt het kleine plekje allang niet meer midden in de zee maar aan het Markermeer, het is immers geen eiland meer! De visserij is niet meer; de ranke scheepjes zijn er niet meer! De huisjes zijn veelal ook niet meer zo klein en de vletjes met hooi zien we ook niet meer in de slootjes.

Onveranderd is echter de frisheid van het weidse land en de reine kamertjes, we zijn nog steeds gastvrij en we beminnen natuurlijk nog steeds de rust en de vree.

Maar hoe je het ook wendt of keert, met de komst van de dijk is toch ook een beetje de rust verdwenen, menige touringcar weet Marken te vinden en tot in Japan staan onze souvenirs. Moeten we nu dan ook ons volkslied aanpassen, net zoals het Wilhelmus?

Nee, dat hoop ik niet, want het verwijst naar oude en gelukkige tijden, naar onze oorsprong, onze afkomst en die mogen we nooit verloochenen!

Maar hoe zit het eigenlijk met het refrein, is dat dan ook gedateerd ?

Nee, want het is nog steeds een kleine maar zeer geliefde plek voor ons; als het even kan blijft men hier wonen of komt weer terug, dus dat erfdeel der vaderen zit ook wel goed, maar de enige strijd die we tegenwoordig moeten leveren is op het voetbalveld!

Wat echter nooit mag veranderen is het vertrouwen en de zekerheid dat onze Heere ons eiland veilig zal bewaren. Het is een bede die zo gemakkelijk en misschien gedachteloos wordt mee gezongen, maar het is wel een bede, die het gehele Marker volkslied draagt!

Probeer hier eens aan te denken wanneer u dit refrein weer eens meezingt!

Mocht men ooit toch van plan zijn om het Marker volkslied aan te passen, laat dan alsjeblieft dat deel van het refrein ongewijzigd, want dat is van alle tijden en hoeft geen aanpassing!

Ofwel: Nimmer verliest het voor ons zijn waarde...!

Anneke Commandeur-Kroes

Voorbede

1. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen sterken.
2. Voor de Zondagsschool, voor de kinderen, de leiders en leidsters, Heer sterk hen, wij danken U Heer dat zij de kinderen tot Jezus leiden.
3. Voor de Doopouders, dat zij hun kind opvoeden in de vreze des Here.
4. Voor heel deze wereld, voor landen waar oorlog is, voor onze Militairen, dat zij de vrede zoeken, Heer bescherm hen.
5. Voor de catechisatie en voor de belijdeniscatechisatie, Heer dat zij elkaar helpen de weg naar het geloof.*
6. Voor het werk van de Mision Timoteo, voor alle medewerkers, Heer wil dit alles zegenen
7. Voor het werk van de Stichting De Regenboog, dat dit werk ook vrucht mag dragen.

L. Kes-Schouten

Collecten Patmoskerk

Zondag 14 oktober 2007

Collecte bestemd voor de Kerk € 121,80

Collecte bestemd voor Stichting De Regenboog € 90,75

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 14 oktober 2007

Eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse Gemeenten € 123,60

Tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 141,60

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we in de Patmoskerk een gezamenlijke dienst . We zullen samen nadenken over de Dijk, het Evangelie en nog wat andere zaken. Het Marker Mannenkoor zal voor en met ons zingen. En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst gaan we in de Hervormde kerk verder met Jeremia 47, waar Jeremia profeteert over de Filistijnen: Hoe lang nog, zwaard van de Heer, blijf je razen?

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 10 euro, 20 euro, 30 euro en 50 euro voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

De dinsdagcatechisatie van de Hervormde Gemeente.

De groep van twaalf en dertien jarigen en de groep van veertien en vijftienjarigen zijn op verzoek van de kinderen samen gegaan. We beginnen nu op dinsdagavond om half zeven in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

De belijdeniscatechisatie van de Hervormde Gemeente

In onderling overleg hebben we besloten, dat we eenmaal in de veertien dagen belijdeniscatechisatie houden in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. En wel, de ene keer op dinsdagavond en de andere keer op woensdagavond. De eerstvolgende keer is woensdag 24 oktober om acht uur 's avonds.

We zijn met een leuk groepje van vijf mensen. Maar er zijn nog enkele plaatsen open. Dus als iemand met ons mee wilt doen, die is van harte welkom.

ds J. Pronk

De Jongerenbijbelkring

Op dinsdag 23 oktober om half negen gaat de Jongerenbijbelkring weer van start. We komen samen bij Geertje Klaver - van Altena, Kerkbuurt 37. We spreken samen over 1 Johannes 3: 18 - 24: hoe verhouden zich woord en daad in ons christelijk leven?

Natuurlijk is iedereen hartelijk welkom op deze bijbelkring. Maar je moet wel jonger zijn dan de dominee. Nou, dat wordt ieder jaar gemakkelijker.

We gebruiken een aardig boekje, dat je kunt kopen op de kringavond voor het leuke prijsje van één euro. Ik hoop dat de mensen van vorige winter weer komen en dat we een paar nieuwe gezichten mogen begroeten.

ds J. Pronk

De website

De website protestantsmarken.nl blijft maar groeien. Zomerzangavonden zijn te beluisteren en het nieuwste is, dat nu ook ons kerkblad hier te lezen is. Ik dacht eerst een beetje: is het wel nodig? Wie is er in de wijde webwereld nou geïnteresseerd in ons kerkblad?

Maar het stond amper online, of de webmaster Cees Zeeman kreeg een e-mail uit Amerika van Freek Schouten, waarin hij hartelijk bedankte voor het feit, dat het kerkblad nu online te lezen is. Hij vertelde, dat zijn moeder altijd de kerkbladen opstuurde. Maar dat dit nu niet meer nodig is en dat hij op deze manier op de hoogte blijft van het wel en wee op Marken. Toch leuk, als je merkt dat ons kerkblad zo goed gelezen wordt, aan de vaste wal en over de wijde plas.

ds J. Pronk

Koopvaardij Herdenkingsdiensten 2007

Deze oecumenische herdenkingsdiensten vinden plaats in Rotterdam, IJmuiden en Delfzijl.

Rotterdam. Op zondag 11 november om 15.00 uur in de Pelgrimvaderskerk aan de Aelbrechtskolk te Rotterdam/Delfshaven. Voorgangers zijn: Drs. J.A.D.C de Bruijn, pastor R van Lent, en Ds. H.M. Perfors. Medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor "Delfshaven" o.l.v. Francien Hollaar en organist Gerard van der Zijden. De kerk is vanaf NS station Rotterdam Centraal te bereiken met de metro Erasmuslijn tot station Beurs. Aldaar overstappen op de Calandlijn-West tot station Delfshaven. Van hier is het+ 5 minuten lopen. **IJmuiden.** Op zondag 18 november om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk te IJmuiden (Kanaalstraat nabij de sluizen). Voorgangers zijn: Ds. L.J. Rasser, Ds. J.J.H. Hoekstra en oudhavenmeester dhr. C.Oudendijk (herdenking). Muzikale medewerking : Martin den Deugd (eerste violist Koninklijk Concertgebouworkest) en organist Ary Rijke. Voldoende parkeerruimte aanwezig. **Delfzijl.** Op zondag 11 november om 16.00 uur in het Zeemanshuis aan de Eemshaven Borkumweg 2. Voorganger Pastor S.J Standhardt. Muzikale medewerking van een koor. Parkeermogelijkheid naast het Zeemanshuis.

Algemeen: op alle locaties is er na de dienst gelegenheid koffie te drinken.

Non-stop klassieke christelijke muziek op [www. Musicareligiosa.nl](http://www.musicareligiosa.nl)

IKON en ZvK lanceren webradiozender met christelijke muziek

Een radiozender met non-stop klassieke christelijke muziek van hoge kwaliteit, vocaal en instrumentaal en vooral: géén geklets tussendoor. Liefhebbers konden daar tot nu toe alleen maar van dromen. IKON en omroepcollega Zendtijd voor Kerken (ZvK) realiseren deze droom met Webradio Musica Religiosa. De nieuwe radiozender is sinds 20 juli voor iedereen toegankelijk via www.musicareligiosa.nl. De initiatiefnemers hebben in Europa nog geen soortgelijke radiozender gevonden.

Webradiostation Musica Religiosa is genoemd naar het gelijknamige IKON-radioprogramma op de zondagavond. Via het station zijn voortaan 24 uur per dag tracks te horen van internationale top-cd's maar ook van goede Nederlandse kerkmuziek, vocaal én instrumentaal. Ook orgelliefhebbers komen aan hun trekken. Van elke geselecteerde cd zijn een aantal tracks te horen. De luisteraars kunnen via de website op een eenvoudige manier de bijbehorende achtergrondinformatie vinden en desgewenst de cd bestellen. Bij de programmering wordt rekening gehouden met de tijd van het kerkelijk jaar en met wat er speelt in de kerkmuziek.

Webradio Musica Religiosa zal niet alleen in Nederland, maar ook over de grens in een behoefte voorzien. Initiatiefnemer Kees Schuurman (IKON): "In Vlaanderen, Duitsland en Engeland is zeker interesse voor kerkmuziek, dus uit die landen verwachten we veel luisteraars. We zijn blij dat we deze webradiozender kunnen lanceren. Op de landelijke radiozenders is alleen af en toe een half uurtje beschikbaar voor kerkmuziek. Dankzij webradio Musica Religiosa is deze mooie muziek nu dag en nacht beschikbaar."

Ook Richard Post, directeur van ZvK, is enthousiast over het initiatief. "Muziek is één van de elementen in een kerkdienst waardoor mensen God kunnen ontmoeten. Deze muziek speelt dan ook een belangrijke rol in het leven van vele mensen. Wij willen met de webradiozender mensen in de gelegenheid stellen vaker naar kerkmuziek te luister en daardoor een ontmoeting te hebben met God"

De Ziekenboeg

Zorgcentrum Swaensborch, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam
Kamer TO 01: hr. S. Zondervan, Havenbuurt 2

Unie-Collecte: Help ze op school!!!!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 80 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Armoede, oorlog, handicap, discriminatie of aids maken dat onmogelijk.

Daar moet iets aan gebeuren!

De Unie helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Ontwikkeling begint bij onderwijs

Onderwijs is de basis voor structurele en blijvende ontwikkeling.

Onderwijs maakt kinderen weerbaar en geeft ze vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Tegelijk dragen geschoolde kinderen bij aan de ontwikkeling van hun land.

Wereldwijd meer dan 100 projecten.

De Unie steunt wereldwijd jaarlijks circa 200 kleinschalige projecten van particuliere organisaties in landen als: Ethiopië, India, Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Peru.

Zoals de bouw van extra scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden.

Ook betreft de Unie jaarlijks ruim 300.000 leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties zoals: operatie schoenendoos.

Hulp bij Christelijk karakter

Ook in Nederland zet de Unie zich in voor Christelijk onderwijs. De Unie helpt scholen hun christelijk karakter waar te maken in de praktijk. Zo kunnen leerlingen vanuit bijbels perspectief ervaren en leren wat betrokkenheid betekent.

Investeer in toekomst van kinderen

Bijdragen aan onderwijs is investeren in de toekomst van kinderen. De Unie hoopt ook dat wat klein, onbelangrijk, onaanzienlijk en arm is, de richting aangeeft tot een wereld waarin niet langer het recht van de sterkste, de grootste, de rijkste en de eerste geldt. Laat het dus een waardevolle toekomst zijn waarin het goede nieuws uit de bijbel mee zal klinken.

Ook de Rietlanden school helpt weer mee dit te realiseren.

Daarom komen wij vrijwillig langs bij u in de week van 22 t/m 26 oktober 2007.

Chr. Basisschool "de Rietlanden".

Feestelijk programma

50 jaar dijk

21 oktober 2007

Aanvang 15.00 uur

Hervormde kerk

Marken

Van Lennepkwintet Hilversum

- 1. Marker volkslied (kleine plek ons 't liefst op aarde...)*
- 2. Capriccio stravagante* *C. Farina*
- 3. La cinquantaïne* *G. Marie*
- 4. Serenade voor strijkers* *N. Brandon*
- 5. Bloemenwals* *S. Kroon*
- 6. Zweedse dansen* *N. Brandon*

Samenstelling Het van Lennepkwintet Hilversum:

- Nico Brandon* *1^e viool*
- Pieter Vel* *2^e viool*
- Marike Albers* *altviool*
- Gerald Kroon* *cello*
- Walter van Egeraat* *contrabas*

*Het Van Lennepkwintet bestaat uit musici van het Radio
Filharmonisch Orkest en het Radio Kamer Orkest.
Zij hebben voor deze gelegenheid een speciaal feestelijk programma
samengesteld.*

Het Marker Brass Ensemble viert haar 30-jarig bestaan

In het weekend van 27 en 28 oktober viert het Marker Brass Ensemble haar 30-jarig bestaan. Vanwege dit jubileum organiseert het ensemble een workshop voor koperblazers onder leiding van trombonist Roger Harvey (BBC Symphony Orchestra en London Brass), speciaal voor dit jubileum overgevlogen uit Engeland.

Op zondag 28 oktober wordt dit jubileumweekend afgesloten met een gezamenlijk concert van het MBE en het "Workshoporkest" met als gastsolist op trompet Ramses Helmus van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. De directie van beide orkesten is in handen van Roger Harvey.

Aansluitend op het concert vindt er een receptie plaats.
Graag verwelkomen wij u op Zondag 28 oktober in de Patmoskerk.
Aanvang : 14:30
Toegang : 5 Euro

Bij de echo had ik pret voor tien,
met dichtgeknepen billen konden ze niks zien.
Maar nu mag iedereen het weten,
dat ik een meisje ben en Daphne zal heten.

Zo gewoon en toch bijzonder,
zo alledaags maar steeds weer een wonder.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje



Zij is geboren op 7 oktober 2007 om 08.48 uur
en weegt 3414 gram.

Gezellig een beschuitje eten?
Laat het ons graag even weten.

Eric, Saskia en Renate Tuijp
Joost van den Vondelstraat 21, 1132 SC Volendam
0299-323364 / daphne@kwesting.nl

Agenda 21 t/m 27 oktober 2007

Zondag	21 okt.	20.00 uur	Marcantat		Patmoskerk
Maandag	22 okt.	19.00 uur	Waterhoenen	8-12	Patmoskerk
Dinsdag	23 okt.	18.30 uur	Catechisatie	12-13	Akkerstraat 16
Dinsdag	23 okt.	19.00 uur	Huiscatech.	12-14	Hoogkamp1.1a
Dinsdag	23 okt.	19.15 uur	Catechisatie	14-15	Akkerstraat 16
Dinsdag	23 okt.	20.15 uur	SOW catech.	15-17	Hoogkamp1.1a
Woensdag	24 okt.	19.00 uur	Meisjesclub	8-12	Geb.Hoog

Opgave voor deze agenda via tel. 601263



Houdt 26 oktober 's avonds vrij.
En kom met kienen er weer gezellig bij.



We gaan om 8.00 uur in de Zonnewijzer beginnen.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 26^{ste}
De Kiencommissie



Rivieren en meren in de Bijbel



Welke rivieren en meren uit de Bijbel ken je allemaal? Probeer onderstaande vragen te beantwoorden en vul ze in de vakjes in. Als je alles goed hebt, is van boven naar beneden de naam van nog een rivier te lezen.

Om je op weg te helpen, wordt bij iedere vraag een tekst genoemd waar je het antwoord kunt vinden.

1. Bij deze beek vocht Jakob met een onbekende man. (Genesis 32:23)
2. Hier lagen Sodom en Gomorra. (Genesis 14:3)
3. Aan deze beek werd Elia door de raven gevoed. (1 Koningen 17:5)
4. Over deze beek trok Jezus in de nacht waarin hij gevangen werd. (Johannes 18:1)
5. Bij dit meer gaf Jezus vijfduizend mensen te eten. (Johannes 6:1)
6. Een grensrivier van het paradijs. (Genesis 2:14)
7. De rivier van Egypte. (Exodus 1:22)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.