

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 januari 2008

Kerkdiensten voor : zondag 13 januari 2008

10.00uur: Ds. J.Pronk
Bevestiging ambtsdragers
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 7

09.45uur: Crèche in Gebouw Hoog
(Janita Bontenbal en
Willy Diana Appel)

17.00uur: Ds P. A. Pronk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 7

Eerste collecte: Oecumenisch Werk

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente.

10.00uur: Dr. W. Gugler..

Tekst: Psalm 1

Schoollied: Gezang 51: 1

Crèche: Anja van Altena en
Mireille van Veen.

Kindernevendienst: Trijntje Boes en
Danielle Springer.

Kaarsen/Schoollied: Jan Pieter van der Vis

Collecte is voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zo.	13 januari	Matteus	3: 13 - 17
Ma	14 januari	Psalm	42.
Di.	15 januari	Matteus	4: 1 - 11
Wo	16 januari	Matteus	4: 12 - 25
Do	17 januari	Psalm	119: 65 - 72
Vr	18 januari	Jasaja	61: 1 - 9
Za	19 januari	Matteus	5: 11 - 20

HET DOOLHOF VAN DE ROUW “*heb verdriet met wie verdriet heeft*”

Ik heb als thema voor deze meditatie gekozen voor een uitdrukking die ik vond in het boek van Wim ter Horst met de titel: ‘Over troosten en verdriet’. Hij gebruikt om het proces van rouw en verdriet te beschrijven het beeld van het *doolhof*: het doolhof van de rouw. Wat me hierin aanspreekt is zijn visie dat een rouwproces namelijk niet een directe weg van A naar B is waarin je precies aan kunt geven hoe ver je al bent met je ‘rouwverwerking’. Het is eerder een doolhof waarin je telkens weer verdwaalt, waarin je telkens weer vastloopt, waarin je steeds weer tegen een muur op loopt. Soms denk je vooruit te komen, dan val je weer een eind terug. En telkens word je overvallen door gevoelens die nieuw en vreemd voor je zijn en waar je soms geen controle over hebt.



Wanneer Paulus in Rom. 12:15 ons oproept: “... *heb verdriet met wie verdriet heeft*”, vraagt dit o.a. om invoelingsvermogen. Als je zelf nooit in zo’n doolhof van verdriet zat, valt het vaak niet mee om de ander in zijn verdriet te begrijpen. Bang om iets verkeerd te zeggen, maken velen een grote bocht om degene die met zijn verdriet letterlijk alleen zit alsof hij melaats is. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat we weten wat in iemand voorgaat die zo’n proces mee moet maken.

Wat gebeurt er allemaal als er een groot verdriet in je leven komt?

Er komen ongelooflijk veel verschillende gevoelens op je af als je het bericht hoort dat je niet meer beter wordt of als je verteld wordt dat je geliefde is gestorven. Elke situatie is natuurlijk verschillend en elke persoon reageert ook weer anders. Maar dit zijn bijvoorbeeld gevoelens en reacties die veel voorkomen: gevoelens van leegte en zich verlaten voelen, van angst en radeloosheid, van verbijstering en hulpeloosheid en verwarring. Gevoelens van boosheid en schuld. Maar ook: niets kunnen voelen, in shock zijn, je gevoelens weg proberen te drukken door allerlei dingen te gaan doen zodat je tenminste maar bezig bent. Dit kan allemaal heel heftig zijn. En je kunt je er helemaal door overvallen voelen, vooral als het de eerste keer is dat je het meemaakt.

Dat is heel lastig, want hoe weet je nu of het normaal is wat je voelt als je zo’n intens verdriet te verwerken krijgt? Is het normaal dat je niet kunt slapen, dat het een chaos is in je hoofd, dat je heel nare dromen hebt, dat je apathisch voor je uit zit te staren en dat opeens als een berg opziet tegen karweitjes waar je eerder je hand niet voor omdraaide? En is het normaal dat de gevoelens van verdriet je op de meest vreemde momenten opeens kunnen overvallen en dat je er geen controle over hebt? Is het normaal dat je je ontzettend depressief voelt en ontzettend moe? Ja, dat is dus allemaal normaal. Het is niet leuk, helemaal niet, het is vreselijk, maar zo gaat dat als je in een proces terecht komt dat we rouwverwerking noemen.

Vanuit de psychologie spreekt men hier over vijf stappen of fasen die je min of meer achter elkaar in een rouwverwerking doorloopt.

1. *Ontkennen*: je wilt het niet geloven, je kunt het niet geloven, je bent in een soort shocktoestand: de werkelijkheid dringt nog niet tot je door;

2. *Boos zijn*: je wordt boos op de overledene die je in de steek heeft gelaten, op de dokter die een foute inschatting heeft gemaakt, op jezelf omdat je signalen niet hebt opgepikt; boos ook op de wereld, die gewoon doorgaat, alsof het overlijden niet heeft plaatsgevonden.
3. *Onderhandelen*: als je merkt dat boos zijn niet helpt, ga je doelen stellen of beloftes doen: als ik nog één keer met hem zou kunnen praten, als ik nog vijf minuutjes mag hebben om bij mijn geliefde te zijn; dat kan ook door in je gebed aan God beloftes te doen of bepaalde voorwaarden te stellen;
4. *Depressief zijn*: je voelt je machteloos; dit is het benauwende gevoel dat je deze slag nooit meer te boven zal komen, dat je nooit meer gelukkig kunt worden. Het heeft allemaal geen zin meer. Je hebt ook eigenlijk nergens zin in. Alles kost je moeite: boodschappen doen, de afwas, eten klaarmaken en je sluit je vaak af voor contacten en je gedraagt je wat teruggetrokken: laat me maar met rust;
5. *Heroriënteren*: uiteindelijk vind je, na een periode van heel veel emoties, weer een zekere rust; je kunt weer wat genieten van dingen; de pijn over de lege plek blijft maar je kunt hem een plaats geven in een opnieuw opgebouwd leven.

Op zich is het zeer zinvol deze samenhang te kennen. Maar wat is nou hierbij de toegevoegde waarde van het christelijk geloof? Ook een christen ondergaat immers deze vijf fasen. En wat is onze taak, de taak van de gemeente?

De oproep van Paulus '*Heb verdriet met wie verdriet heeft*' vraagt om bewuste stappen en een lange adem. Want het gewone leven gaat zo gemakkelijk weer door als je niet zelf in de rouw bent - maar een rouwproces kan wel jaren duren!

Hoe doe je dat nou, verdriet hebben met wie verdriet heeft? Ik denk dat we aan degene die in een rouwproces zit *troost* moeten geven. Dit moet ik even toelichten. Troost heeft te maken met *nabijheid* en *geborgenheid*. We willen graag troosten door iets te zeggen, een bemoedigend woord of iets in die geest. Maar troost is allereerst dat je nabijheid biedt: door liefdevol aanwezig te zijn, door echt naar de ander te luisteren, door de ander te helpen met dingen die moeten gebeuren, door de ander aan te raken (is het u opgevallen hoe vaak Jezus melaatsen heeft aangeraakt!). Als ik dit zo schrijf beseft ik zelf hoe veel wij (ik) hier nog moeten omdenken. Vooral als je beseft dat de ander door mijn nabijheid de troostende nabijheid van God kan ervaren.

Een ander actiepoint is het gebed. Wat mij heel vaak is opgevallen is dat mensen die getroffen zijn door een diep verdriet, door ziekte of door sterven, dat ze zeggen dat ze zich gedragen voelen door het gebed. Dat er iemand voor hen bidt, heel concreet het verdriet voor God brengt, het opneemt voor hen, of heel simpel: dat iemand voor je bidt als je zelf niet meer kunt bidden – dit is heel praktisch invulling geven aan de opdracht: '*heb verdriet met wie verdriet heeft*' – er moeten muren van gebed gebouwd worden. Muren die bescherming bieden. Want er komt zoveel af op iemand die rouwt, zoveel aan verdriet en angst en verwarring en ook gelegenheden waar verkeerde keuzes gemaakt kunnen worden. En die zijn er zat: dat je kiest voor isolement, voor bitterheid, voor zelfmedelijden, voor de slachtofferrol, voor het willen uitbannen van je emoties, voor opstandigheid, voor wrok. Dat zijn allemaal gevaren. Het is ook een geestelijke strijd en wij zijn hierin opgeroepen mee te strijden, mee te bouwen aan muren van gebed.



Ik beseft dat deze gedachten over verdriet fragmentarisch zijn. In deze 'meditatie' (of moet ik zeggen: 'preek'?) wilde ik het gesprek openen over een onderwerp dat ons allemaal raakt. Dankbaar heb ik hier gebruik kunnen maken van ervaringsdeskundigen die mij hier veel konden leren over omgaan met verdriet.

Surfen door de Bijbel

Wat heeft internet te bieden over en rondom de Bijbel?
Een (alfabetische) opsomming van Joke Veerman en Greet Dwarshuis.

www.apologetiek.org

Oppericht tijdens het verschijnen van het boek 'De Da Vincicode'. Besteedt bijvoorbeeld aandacht aan het Judasevangelie.

www.biblija.net

Te gebruiken als concordantie. Keuze uit vele (buitenlandse) vertalingen.

www.bijbeexplorer.nl en www.bijbellessen.nl

Winnaars van de Rainbow Award van het NBG in respectievelijk 2005 en 2006.

www.bijbel-info.nl

Zoek naar boeken voor Bijbelstudie. Ook gegevens over kinderbijbels, vertalingen, vreemde talen, naslagwerken, kerk-, lied-, dag- en gebedenboeken.

www.bijbel.opurk.nl

Met de minder bekende Leidsche Vertaling en Luthervertaling. Leuk: drie Bijbelgedeelten tegelijk bekijken en vergelijken.

<http://bijbel.startpagina.nl>

Verzamelsite met o.a. links naar (buitenlandse) Bijbelvertalingen, -studies en -software.

www.bijbelweb.nl

Startpagina met links naar o.a. Bijbelstudies, kerkgenootschappen, preken, vertalingen en kerkgeschiedenis.

www.chb.nl

Hier kun je gesproken Bijbelvertalingen bestellen.

www.dagelijkswoord.nl

Dagelijks een Bijbeltekst in je mailbox (gratis).

www.denationalebijbeltest.nl

Test je Bijbelkennis! Bekend van het gelijknamige tv-programma.

www.digitaledominee.nl

Stel vragen aan een dominee (site van de NCRV).

www.dit.is/debijbel

Met trefwoorden zoeken naar een tekst in

verschillende (buitenlandse) vertalingen. Ook leuk: meerdere vertalingen tegelijk bekijken en vergelijken.

www.dominee.nl

Links naar allerlei christelijke sites. Het aantal hits (=keren dat de site wordt bekeken) bepaalt welke links bovenaan staan.

www.downloadbijbel.nl

De NBV voorgelezen door bekende en onbekende Nederlanders, te beluisteren en te downloaden (initiatief van de IKON).

www.co.nl/werkindekerkerk

Site van de Evangelische Omroep.

<http://evangelie.startpagina.nl>

www.groei.org

Gespreksmateriaal en cursussen voor geestelijke vorming en vernieuwing.

www.juichtaarde.nl

Met trefwoorden zoeken naar Bijbelteksten, psalmen, gezangen en andere liederen.

www.kerken.com

www.mybible.nl

Complete Bijbel in NBV.

<http://proto.thinkquest.nl/~klb083/index2.htm>

Achtergrondinformatie en werkbladen voor en door mensen die op een basisschool werken.

www.rondomdebijbel.nl

Feitelijke en heldere informatie over (ontstaans)geschiedenis van de Bijbel (site van NBG).

www.statenvertaling.net

De Bijbel in Statenvertaling, met prachtige illustraties uit de kunstwereld.

www.stripbijbel.nl

De evangeliën in strip.

www.surfbijbel.nl

Speciaal voor kinderen! Bijbelverhalen worden speels weergegeven (site van NBG).

www.voederbak.nl

Toelichting bij delen van De Nieuwe Bijbelvertaling, vooral m.b.t. vertaaltechnische kwesties (site van NBG).

www.voorleesbijbel.nl

Voor wie liever luistert dan leest (NBV).

www.willibrordbijbel.nl

De Bijbel in Willibrordvertaling, inclusief Bijbelroosters voor verscheidene jaren.

Gebruikte afkortingen:

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

NBG = Nederlands Bijbelgenootschap



Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde Kerk twee ambtsdragers te herbevestigen: Neeltje van Altena – Boneveld als ouderling en Cornelis Zeeman als ouderling – kerkrentmeester. We hopen, dat zij met zegen hun taak kunnen vervullen.

In deze dienst willen wij vieren, dat onze organisten Pieter Boneveld en Jan Pereboom twintig jaar de gemeentezang muzikaal hebben begeleid. Twintig jaar is best al een lange tijd en we hebben nooit tevergeefs een beroep op hen gedaan. Daar zijn we dankbaar voor en daarom zetten wij hen in de bloemetjes.

In de preek luisteren wij naar Lucas 2: 41 – 52: de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Na de dienst houden we gezellig koffie drinken in de kerk.

In de middagdienst hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

En we houden de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

ds J. Pronk

Bediening Heilige Doop

Op zondag 6 januari 2008 is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:

Manouk, dochter van Jan Uidam en Monique Klok

geboren 19 juni 2006, dooptekst Johannes 10:11

Herder, naam uw schaapje aan.

Hoofd, maak het een van uw leden.

Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,

dat er eens veel vruchten groeien.

In memoriam

Op 3 januari 2008 is overleden zr Neeltje Hamming – Zondervan, verpleeghuis Gouwzee te Volendam.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe;
hij feilt niet die uw heil verwacht.

Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,

voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger reiner loflied toe.

Doopaangifte

Op zaterdag 12 januari van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn zal de doopdienst gehouden worden op zondag 3 februari in de morgendienst.

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van €20 voor de Hervormde Diaconie, en € 5 en € 20 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Opbrengst collecte Kerstnachtdienst in de Patmoskerk 24 december 2007

Deurcollecte bestemd voor SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Marken)

€ 377,21

Voorbede.

Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten, die landen en volken regeren, Heer wil hun geven kracht en wijsheid omdat zij regeren in vrede en gerechtigheid.

Voor landen waar oorlog is, Heer wil nog uitkomst geven, wil zijn met onze militaire dat zij naar vrede zoeken, Heer wil hun beschermen.

Voor het jaar dat weer voorbij is, Heer wij danken voor alle zegeningen, maar wij bidden ook voor wie het jaar heel moeilijk is geweest, Heer wil hun sterken.

Voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer ga Gij weer met ons mede, wij vragen om U zegen.

Voor de ouderen van de gemeente, in het bijzonder voor hen wier levensavond moeilijk is, Heer wil ons allen zeer nabij zijn.

Voor de doop ouders dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.

Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.

L. Kes – Schouten.

Christelijks Vrouwengroep Marken.

Op dinsdag 15 januari is onze eerste lezingavond in 2008.

Dr. W.Gugler laat dan foto's zien van gebruiksvoorwerpen uit de tijd van de Bijbel.

De lezing heeft als titel: "Bijbels leven aan de hand van archeologische vondsten".

Het verdere programma van dit seizoen ziet er als volgt uit:

12 februari Jan Schild houdt een lezing over: "Marken aan het werk".

11 Maart Klaas Visser laat dia's zien van zijn vakantie in Schotland en Noorwegen.

8 april Onze weerman, Jan Visser, houdt een dia-lezing met al onderwerp: "Het klimaat in beweging".

Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Wij wensen iedereen een gezegend en vooral gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur,

L. Verkade – Stooker.

Overzicht Kerkelijk mutaties 2007 Patmoskerk.

Aantal leden op 31 december 2006	451
Gedoopt	4
Ingekomen	1
Vertrokken	5
Overleden	1
Aantal leden op 31 december 2007	450

AREOPAGUS - LUTHERSE KERK - MONNICKENDAM

Ma 14 jan 20.00 uur: Kaarlo Schepel over Koning Alcohol

Wo 16 jan 20.00 uur: Gezondheidszorg in Waterland

Do 17 jan 20.00 uur: Het Scheringa Museum, eigenwijs museum met liefde voor realisme

Ma 21 jan 20.00 uur: Chansons, poésie et vin

Di 20 jan 20.00 uur: Geloven op het Zuideinde: van Olst over "Zijn eniggeboren Zoon"

Do 24 jan 20.00 uur: Dichters en God

Ma 28 jan 20.00 uur: Wiebke Goëtjes geeft masterclass

Wo 24 jan 20.00 uur: Doopsgezindendag

Do 31 jan 20.00 uur: Wie wordt de gemeentedichter van Waterland?

Voor de Romereis 16-20 juni 2008 zijn nog enkele plaatsen vrij.

Ook voor de reis langs "Europa" 21 – 23 oktober 2008 zijn nog plaatsen vrij

Migranten

Migranten zijn mensen die om verschillende redenen in Nederland zijn komen wonen.

We zien, dat ze er zijn, maar weten meestal niet veel van ze. Dat er 800.000 christenen onder de migranten zijn, is nagenoeg onbekend. De honderden migrantenkerken, die vaak kampen met moeilijke omstandigheden, zijn ook vaak onbekend. De Stichting Vrienden van Migrantkerken doet er alles aan om christenmigranten te ondersteunen.

De vereniging SKIN, Samen Kerk In Nederland, is al vanaf 1997 bezig om de nederlandse samenleving op deze migrantkerken te attenderen. Het werk en de inzet van deze vereniging is van groot belang voor de migrantkerken, waarvan er bijna 70 lid zijn van SKIN. SKIN is hun stem in de samenleving en het platform voor ontmoeting met elkaar en anderen. Door middel van cursussen en adviezen worden de migrantkerken geholpen om samen kerk in Nederland te kunnen zijn.

Samen kerk in Nederland? Is dat niet te hoog gegrepen? Stichting Vrienden Migrantkerken vindt, dat de verbondenheid van kerken niet mag worden begrensd door ethnische afkomst en culturele verschillen. Samen zijn wij de kerk van Christus in de nederlandse samenleving. Laten wij met elkaar proberen om daarvan iets zichtbaar te maken.

Vorig jaar bestond de SKIN tien jaar. In de felicitatiebrief aan de jubilerende SKIN schreven praeses ds Gerrit de Fijter en scriba dr Bas Plaisier o.a.: "Bij dit "samen kerk zijn in Nederland" wil de Protestantse Kerk in Nederland ook horen. Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met SKIN. Wij hopen en bidden, dat we samen de veelkleurigheid en rijke schakeringen van Gods liefde in Christus zullen mogen blijven ervaren en de bevrijdende boodschap van Gods Woord aan velen bekend kunnen maken."

Het zijn warme woorden die inhaken op de wens van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland om het getuigenis samen met andere (migrant)-kerken te laten horen. Deze woorden werden nog eens onderstreept door ds Arenda Haasnoot, vice-praeses van onze synode in haar toespraak op de jubileumviering van het SKIN.

Dat de overheid het belang van SKIN erkent, klonk ook door in de toespraak van minister Ella Vogelaar. Ook in Den Haag dringt langzamerhand door, dat geloof een samenbindende kracht is, die erg waardevol is om van wijken in grote steden goede woonplekken te maken. Dat migrantkerken een rol van belang spelen bij het vinden van een plek voor nieuwkomers in de nederlandse samenleving, blijft niet onopgemerkt. Wie meer wil weten, kan informatie aanvragen bij St Vrienden van Migrantkerken, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, of kijk op www.vriendenmigrantkerken.nl.

6

Collecten in Patmoskerk.

Kerk	16 dec.	260,56
Kerk	25 dec.	351,35
Kienen	28 dec.	593,80
Kerk	31 dec.	158,00
Diaconie	6 jan.	113,60
Ren. Keuken	6 jan.	69,80

Collecten Hervormde kerk.

Zondag 6 januari 2008.

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds E. 136,95.
DE tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente E. 188,55.

Bericht van de zending en evangelisatie commissie Gereformeerde Kerk.

Collecten:

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 26.09.2007 – 17.12.2007 E. 588,45.

Gevonden liedboeken.

In de Patmoskerk zijn 2 liedboeken blijven liggen: 1 groot zwart liedboek, waarin voorin staat J.Schipper – Boes, en 1 klein zwart liedboek, waaruit de naam van de eigenaar is weggeknipt.

Bent u de eigenaar van èèn van deze liedboeken, neem dan contact op met Jaap Boes, Havenbuurt 27, Telefoon 601535.

Zickenboek

C.K.Moenis, Zuiderzeeweg 56: A.M.C. Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam, G3 Zuid Kamer 138.

Wij willen alle mensen bedanken die ons hebben gesteund tijdens de ziekte van Jongejaap.

Tevens willen wij u alle gezond 2008 toewensen.

Het jaar is voor ons goed begonnen.

Want op 4 januari is onze kleindochter Melanie in Tilburg geboren.

Haar ouders zijn Tijs en Simone Schipper.

Jongejaap en Wolmet Schipper – Uithuisje.

*"En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Jezus Christus."*

Filippenzen 4 : 7

Na moeilijke jaren van ziekte is op de leeftijd van 85 jaar van ons heengegaan
onze schoonzuster, tante en vriendin

Neeltje Zondervan

sinds 6 juli 1986 weduwe van Johan Diederich Hamming

Fam. H.E. Schoenmakers-Boes

E. Zondervan-de Dood

T. Zondervan-Posch

Rita

Fam. K. Boes

Fam. J.C. Commandeur

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van verpleeghuis Gouzee te
Volendam, waar Neeltje zeer liefdevol is verzorgd en naar ds. Pronk voor zijn vele
trouwe bezoeken, die Neeltje zo waardeerde.

Volendam, 3 januari 2008

Correspondentieadres: Akkerstraat 18, 1156 AE Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden op de algemene begraafplaats van Marken

Bij de diensten

Op zondag 13 januari willen Psalm 1 overdenken. Deze psalm kan beschouwd worden als een soort inleiding tot de Psalmen. Het lijkt net als of de gelovige voor een tweesprong staat en zijn weg moet kiezen: de weg van de goddeloze of de weg van de rechtvaardige. Die psalm doet me denken aan die oude prent van de brede en smalle weg. De brede weg lijdt langs allerlei 'wereldse ondeugden' tot ondergang, het smalle kronkelpadje tot het eeuwige leven. De taal van Psalm 1 lijkt een beetje op een 'zwart-wit denken' (alsof je de wereld kunt indelen in goddelozen en rechtvaardigen). De taal van Psalm 1 is de taal van de wijsheid waar de werkelijkheid soms bijzonder scherp geaccentueerd wordt. Als je met de bril van de wijsheid naar Psalm 1 kijkt, gaat een wereld voor je open.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

K I E N E N

Vrijdag 18 januari

Aanvang 20.00 uur

PATMOSKERK

Agenda 13 t/m 19 januari 2008

Zondag	13 jan.	20.00 uur	Marcantat	Patmoskerk
Maandag	14 jan.	19.00 uur	Waterhoenen 8-12	Patmoskerk
Dinsdag	15 jan.	18.30 uur	Catechisatie 12-15	Akkerstraat 16
Dinsdag	15 jan.	19.00 uur	Huiscatechese 12-14	Hoogkamplaan 1a
Dinsdag	15 jan.	19.30 uur	SOW Catechisatie 16+	Akkerstraat 16
Dinsdag	15 jan.	20.00 uur	Chr. Vrouwengroep	Hal
Woensdag	16 jan.	19.00 uur	Meisjesclub 8-12	Geb. Hoog
Vrijdag	18 jan.	20.00 uur	Kienen	Hal

Opgaven voor deze agenda via tel. 601263.

Lieve vrienden,

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar en we hebben het gevoel dat er nog zoveel niet is gedaan. Maar, dan is het juist goed eens terug te kijken en enkele sommetjes te maken en dan schrikken we bijna van de hoeveel-heden die er tevoorschijn komen en die zijn uitgegeven. Zo hebben we 100.800 maaltijden (zonder tussendoortjes en drinken) verstrekt waar zo'n 50.400 euro aan uitgeven is. Of de neem 43.680 km aan vervoer voor 16.161 euro! Daarbovenop komen de dokterskosten en medicijnen, schoolgeld, schoolmaterialen, enz. En niet te vergeten de kosten voor personeel en onderhoudskosten van vervoermiddelen en gebouwen.

Ik zal u niet verder vervelen met cijfers, maar wil u graag bedanken dat u dit allemaal mogelijk hebt gemaakt! En we danken de Heer dat we nooit tekort zijn gekomen. Vaak stond het zweet ons in handen, eraan denkend een groot tekort te hebben, maar dan kregen we weer een paar balen rijst of soja of kaas en bananen, juist datgene waar we op dat moment geen geld voor hadden. Zo hebben we ook diverse malen gratis doktersonderzoeken en medicijnen gekregen. Die moet je dan overigens wel weer goed uitzoeken, zodat er geen verkeerde medicijnen bij de tehuizen terecht komen... Want om nu kalmerende middelen naar het therapeutisch centrum Beth-El te sturen, is niet verstandig.

Extra hulp

Er komt altijd genoeg en soms zelfs extra. Zo hebben we bijvoorbeeld in oktober een enorme gift gehad van een Gemeente uit Zoetermeer waarvan we de hele meubilering van een nieuwe unit kunnen bekostigen.



Ze zien er weer uit als nieuw

Dit is echt geweldig. Of de giften voor het computerinstituut en de jongelui die vier weken hun beste krachten en zomervakantie hebben gegeven om het te bouwen. Het gebouw is helemaal af en het wachten is nu op de computers die ons ook geschonken worden. Er schijnt alleen vertraging te zijn ontstaan bij de douane. Dit is echter normaal en we weten dat ze vroeg of laat toch wel loskomen. Gewoon geduld hebben.

Er is veel gebeurt

En er zijn natuurlijk heel wat gebeurtenissen te vermelden van het afgelopen jaar. Zo zijn Alejandra en Marlene teruggegaan naar hun moeder evenals Veronica die verenigd is met haar moeder. Het gaat erg goed met hen. Er is nog



regelmatig contact en dat geldt ook voor Diana en Noemi, respectievelijk wonend bij vader en oma en opa. Ze zijn verder gegaan met hun studie en hebben zich vaste doelen voor ogen gesteld.

We hebben heel wat om voor te danken, wilt u dat met ons doen?

1. de kracht, liefde en blijdschap die we iedere dag weer krijgen om het werk te doen;
2. onze goede gezondheid;
3. de nieuwe kinderen die er dit jaar zijn gekomen;
4. de contacten met de mensen in de buurt van het kindershuis in Santa Cruz;
5. voor Jeanique van Iwaarden (nu weer in Nederland) maar die het afgelopen jaar het kinderdag verblijf een enorme impuls heeft gegeven;
6. voor Gerard Hovestad die een ware versterking van de gelederen in het straattienershuis in Portachuelo blijkt te zijn;
7. voor alle mensen die ons zo trouw steunen op allerlei manieren;
8. voor het feit dat we nooit tekort zijn gekomen.

Met pijn denken we terug aan het afscheid van Ronald en Liliane en we bidden dat het zaad van zoveel jaren uiteindelijk vrucht zal dragen. Er staat niet voor niets geschreven: 'Strooi uw brood uit op de wateren en gij zult het vinden vele dagen na

deze.' Dat blijven we voor ogen houden en daar doen we alles voor.

Vrijwilliger Gerard

Op dit moment doen we dat ook samen met Gerard Hovestad, een jongeman uit Vlaardingen, die sinds september onze gelederen is komen versterken. Hij ontwikkelt zich verbazingwekkende manier. Gerard was in Nederland helaas niet in de gelegenheid het Spaans te leren, maar leert hij het nu snel in de praktijk.



een timmerman, van alle markten thuis

Hij moest namelijk onverwacht bijspringen in huize Beth-El, dit omdat er een personeelstekort was. Hij doet het verrassend goed en geniet van het werk met de jongens die stuk voor stuk stapel op hem zijn. We zijn echt dankbaar dat hij precies de juiste snaar bij ze weet te raken en daardoor is hij een geweldige hulp voor Luis Alberto.

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.'

Moira Zwanger

Oh ja, nog een leuk nieuwtje: Moira, de vrouw van Luis Alberto is weer zwanger. Dit zeven jaar na de geboorte van hun dochtertje. U kunt zich wel voorstellen hoe blij ze zijn.



Luis Alberto, Moira en Hefzibá

Hulp bieden

En zo zijn we dan momenteel in Nederland. Ons verbazend over alles wat we zien en horen en soms zijn we zelfs verbijsterd. Alles verandert zo snel en als je de Bijbel goed leest dan zie je de geschreven woorden voor ogen gebeuren. Zo staat er dat de liefde van velen zal verkillen. Vaak heb ik me afgevraagd hoe dat dan zou gaan. Want in Nederland en ook vele andere landen waren de mensen altijd heel erg bewogen over de dramatische gebeurtenissen op de wereld en de gevolgen ervan. En nu...er is een duidelijk merkbare onverschilligheid bij velen en dat is ook heel verklaarbaar.

Er zijn de afgelopen paar jaar zoveel rampen geweest, het is bijna niet bij te houden. Dan moet er weer geld

komen voor de vele daklozen, voor hongersnoden, voor gevolgen van geweld in gezinnen, voor gevolgen van watersnood, enz. Er lijkt geen eind aan te komen. Men wordt er moe van en denkt dat het toch allemaal niet helpt. Maar, dat is een vergissing want ik kan u vertellen over al die kinderen die we in onze tehuizen nieuwe hoop hebben gegeven. Kinderen die geen dak boven hun hoofd hadden, onderdak; kinderen, die geen eten hadden, te eten; kinderen zonder blijdschap, een lach op het gezicht! En het mooist van alles is dat wat blijft: al deze kinderen mochten ervaren dat er wel degelijk mensen zijn die om hen geven en bovenal, dat er een God is, die zoveel van hen houdt dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om hen te redden.

De Toekomst

15 Jaar zijn we nu in Bolivia en nog steeds zijn we dankbaar dat we mochten gaan om dit heerlijke werk te doen! Is er een einde gekomen aan de stroom kinderen in de gevangenis? Nee. Leven er minder kinderen op straat? Nee. MAAR er zijn wel heel veel kinderen die aan den lijve de liefde van God en van de medemens hebben ervaren, waardoor ze nieuwe hoop kregen in hun leven en in veel gevallen ook in het leven van hun familie. Daarom zijn we hier en hopen we nog lang door te mogen en kunnen gaan. Samen met de geweldige medewerkers in Bolivia die dag en nacht klaar staan voor de verloren kinderen van Bolivia,

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.



kinderen die weggehaald worden voor de poorten van de hel. Medewerkers die zelfs een plan hebben opgesteld voor de komende vijf jaar, daarmee duidelijk hun vertrouwen in de toekomst uitsprekend. Niet lettend op de huidige politieke situatie, maar lettend op de kinderen in nood. En samen met onze werkgroep in Nederland en natuurlijk... samen met U.

Wilt u met ons bidden voor:

1. bekwaam, goed opgeleid personeel met een grote liefde voor het verlorene, zowel voor het tehuis in Santa Cruz als voor het tehuis in Portachuelo;
2. Genoeg geld voor een andere bus voor huize Redil;
3. Wijsheid en kracht voor al de mensen die met heel hun hart zich toewijden aan de kinderen in Misión Timoteo;
4. jongelui om het straatwerkteam te versterken.

Voor nu wensen we u hele fijne feestdagen, Gods rijke zegen en misschien tot ziens, schrijfs of horens, Dick en Thérèse Altena.

Colofon:

Misión Timoteo

Dick & Therese Altena
Casilla 3110
Santa Cruz, Bolivia
☎/📠 +591 3 346 34 73
✉ info@misiontimoteo.nl
🌐 www.misiontimoteo.nl

Secretariaat:

Abbekesdoel 13
2971 VA Bleskensgraaf
☎ (06) 51 63 60 00
✉ secretariaat@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief:

Trompstraat 16
2411 VN Bodegraven
☎ (0172) 645918
✉ nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften:

Kindertehuis Timoteo
Zierikzee,
Bankrek. 35.11.84.384
Girorek. 22.97.83

Hulp aan kinderen in Bolivia

Hebreeën 13:15 en 16: 'En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.