

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 maart 2008

Kerkdiensten voor : zondag 9 maart 2008

Zesde Lijdenszondag

10:00 uur *Ds. J.W. vd Kamp te Beverwijk*
Intochtslied: *Gezang 174: 1 en 2*

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Schooldienst

17.00 uur *Ds. A.N.J. Scheer te Huizen*
Intochtslied: *Gezang 174: 1 en 2*

Crèche: *Trijntje Uithuisje en Sandra de Jong*

Eerste collecte voor:
het Bouwfonds
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Collecte is bestemd voor:
DeDiaconie

Woensdag 12 maart 2008

20.00 uur *Ds. J. Pronk*
Bidstond voor Gewas en Arbeid
Intochtslied: *Psalms 65: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
de Diakonie
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	9 maart	Psalms 130
ma	10 maart	Nehemia 6: 1 - 9
di	11 maart	Nehemia 6: 10 - 19
Wo	12 maart	Nehemia 7: 1 - 7a (-60)
Do	13 maart	Nehemia 7: 61 - 72a
Vr	14 maart	Nehemia 7: 72b - 8: 12 NBG - 1951 : 8:1 - 13
Za	15 maart	Nehemia 8: 13 - 18 NBG - 1951 : 8:1 - 13

Wat is wijsheid, en hoe kom je aan die wijsheid

Wat is wijsheid?

Vaak denken we bij wijze mensen aan mensen die veel weten, die heel goed thuis zijn in een bepaald onderwerp en daar flink op gestudeerd hebben.

Maar mensen die veel weten, zijn nog niet per definitie wijze mensen.

Nee, wijsheid in de Bijbel is altijd levenswijsheid.

Je zult die wijsheid dan ook eerder aantreffen bij oudere mensen met levenservaring dan bij jongere mensen. Maar dat hoeft volgens Prediker niet per definitie zo te zijn.

Prediker 4 : 13 zegt: "Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning".

We zeggen dat wijsheid met de jaren komt, maar helaas blijkt dat niet altijd op te gaan.

Zo vindt Prediker het bijvoorbeeld ook niet wijs als je over vroeger altijd zegt dat het beter was.

Want het was vroeger niet altijd beter, en het is vandaag ook niet allemaal slechter.

En dat geldt andersom ook, en dat kunnen jongeren zich dan weer speciaal aantrekken: vroeger was niet alles slechter, en vandaag is niet alles beter.

Wijsheid in de Bijbel heeft niet te maken met kijken naar vroeger toen alles beter was, maar met kijken naar boven, naar God die in de hemel woont.

De eerbiedige omgang met die God is de bron van alle ware wijsheid.

Wijsheid is: als het ware met de ogen van de Heer kijken naar het leven onder de zon en dan ontdekken wat echt belangrijk is, wat echt waardevol is.

Wijsheid is niet de platgetreden paadjes bewandelen.

Neem nou deze wijsheid van Prediker 7 vers 2:

"Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan naar een huis van feestgelag".

Dat staat toch wel haaks op hoe we het vaak zelf beleven. En toch is dat wijsheid volgens Prediker, want als je nooit naar een huis van rouw gaat, dan loop je de kans dat je nooit bij de dood stil staat.

Ook niet bij je eigen dood. Maar bedenk wel dat ieder mens een keer geroepen wordt door God.

En de vraag is, of je er dan klaar voor bent.

Een tweede voorbeeld is wat Prediker vervolgens zegt in hoofdstuk 7 vers 5:

"Het is beter te horen naar de berisping der wijzen, dan dat men hoort naar het lied der dwazen".

Nou, daar zitten we niet direct op te wachten.

We sluiten onze ogen er liever voor dan dat we ongezouten de waarheid gezegd krijgen.

En toch is dat dom. Wijs is het als je wilt leren van je fouten.

Wijs is het ook om een ander te wijzen op zijn fouten en tekortkomingen.

Zwijgen is als het zingen van een lied der dwazen: dat lijkt leuker en prettiger, maar het is het uiteindelijk niet.

Een derde voorbeeld lezen we in Prediker 7 vers 9:

"Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen".

Wat kun je jezelf soms ergeren aan dingen die gebeuren, en waar je niet blij mee bent.

Maar Prediker maakt daar korte metten mee:

Je aan een ander ergeren dat is onwijs dwaas. Stop daarmee.

Want waar ergernis is, daar zijn boze gezichten, harde gezichten.

Prediker voegt daar tenslotte nog aan toe in hoofdstuk 8 vers 1:

"De wijsheid van een mens doet zijn aangezicht lichten, zodat de hardheid daarvan verdwijnt".

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo:

"De wijsheid straalt de mens van het gezicht, en verandert strenge ogen in een milde blik".

Dat is de wijsheid die we leren van Prediker.

Hoe kom ik aan die wijsheid?

In 2 Timotheüs 3 vers 15 schrijft Paulus:

“Ken de heilige Schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus”. Paulus zegt dus: door de Schriften te kennen, door te lezen in de Bijbel, door te studeren in de Heilige Schrift. Levenservaring maakt je wel wijs, maar dat is nog niet de wijsheid waar het in de Bijbel over gaat. Wie zijn leven leeft met de God van de Bijbel, die wordt pas echt wijs. Want de heilige Schriften maken wijs tot zaligheid. In die wijsheid ligt het echte leven. Wijs zijn is dus: Maak tijd voor de Bijbel.

In 1 Corinthiërs 1 vers 30 staat: “Christus is ons van God geworden wijsheid”.

Het kruis van Christus is de diepste wijsheid.

Veel mensen vinden het kruis de dwaasheid gekroond, maar bij het kruis leer je pas wat ware wijsheid is en wie de ware wijsheid is: Jezus Christus.

Als we bij het kruis staan, leren we dat de diepste wijsheid dus alles te maken heeft met: wegstijgen van onszelf en opkijken naar Christus. Wijsheid heeft te maken met leven van vergeving.

Wijsheid, dat is inzien dat je van jezelf een zondaar bent en dat je alleen van genade kunt leven. Dat is wijsheid.

En misschien denkt u nu wel: dat wist ik allang. Maar is dat zo? Weet u dat echt?

Wordt uw leven daardoor beheerst? Door Christus die ons door God gegeven is tot wijsheid?

Want het kan heel snel een keurige formule worden, dat Christus onze Wijsheid is, zonder dat het je leven nog werkelijk raakt, zonder dat het je leven verandert.

Dan luister je liever naar het lied van de dwazen dan naar de berisping van de wijzen.

Dan blijf je geld verzamelen en andere aardse schatten.

Dan hang je aan het aardse leven en durf je de dood eigenlijk niet in de ogen te kijken.

Ga daarom elke dag opnieuw eerbiedig om met God, de bron van alle wijsheid.

En realiseer je daarbij keer op keer dat alleen Christus je leven is.

Pieter C. Springer

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de zesde Lijdenszondag. In de Hervormde Kerk hopen twee gastpredikanten voor te gaan. In de morgendienst ds van de Kamp uit Beverwijk, die regelmatig bij ons voorgaat en in de middagdienst ds Scheer uit Huizen, die voor het eerst op Marken komt preken.

Op woensdag 12 maart om acht uur 's avonds houden wij de jaarlijkse bidstond voor gewas en arbeid. Dan zullen we Psalm 40 overdenken, en we letten op de twee spreuken:

“Aan s' Heeren zegen is 't al gelegen” en “Van het concert des levens krijgt niemand een program”.
ds J. Pronk

Bediening Heilige Doop

Op zondag 2 maart 2008 is het sacrament van de Heilige Doop in de Hervormde Kerk te Marken bediend aan:

Ilse, dochter van Pieter Cornelis Schipper en Trijntje Regina Zondervan,
geboren: 18 december 2007, dooptekst: Johannes 10: 11

Al het onze is U gewijd,
het liefste wat Gij ons toevertrouwde
wordt als offer U gewijd.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

Bij de diensten

Op *zondag 9 maart* zullen de kinderen van de Christelijke Basisschool hun bijdrage leveren in de schooldienst. Het thema n.a.v. Lucas 9:46-48 en Lucas 10:38-42 is: *Lekker belangrijk*. Het gaat om de vraag: Wanneer ben je belangrijk? En voor wie?

We zijn zeer benieuwd wat de kinderen (en de leerkrachten) hierover allemaal weten te vertellen als zij aan het woord zijn in de kerk. Allen van harte welkom.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bijbelkring Bijbelboek

De Bijbelkring Bijbelboek hoopt weer samen te komen op vrijdag 14 maart om half acht in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We spreken samen over de Tweede Johannesbrief, waar het gaat over waarheid en liefde. Wie met ons mee wil doen, is hartelijk welkom.

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,-- en 1 x € 20,-- voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Gebed

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.
Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden.
Ook niet als satan ze straks als tarwe schift.
Houd Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten.
En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten,
Als zij niet in het schema van de wereld gaan.
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen.
Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
Wil, om uws naams wil, hen in uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang.

Oecumenische Kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking

Op zondag 9 maart 2008 om 14:30 uur zal in de Taborkerk in Purmerend weer een oecumenische Kerkdienst worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorgangers zijn Pastor Christa de Wit en Pastor José van Sante.

Muzikale medewerking wordt verleend door liturgisch koor 'Ars Musica' o.l.v. Marcel Settels.

Het thema van deze dienst is:

“Water om van te leven – water om te drinken”.

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade. Iedereen is van harte welkom.

De Taborkerk staat aan de Maasstraat 2 te Purmerend.

De volgende dienst zal worden gehouden op 18 mei 2008.

Voorbede

- 1 Voor de Jeugd, Heer blijf ze toch trekken met de koorden van Uw liefde.
- 2 Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.
- 3 Voor uw volk Israël en de omringende volken, Heer dat ze de vrede zoeken.
- 4 Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
- 5 Voor alle die in Hoogheid zijn gezeten die landen en volken regeren, Heer dat zij regeren in vrede en gerechtigheid.
- 6 Voor de Doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
- 7 Voor Land en Volk, Heer bewaar ons voor terreur, voor boze machten.

L. Kes-Schouten

Kerkelijke stand Patmoskerk

Overleden op 1 maart : Jaap Visser, kamer 205 Swaensborch. Oud 90 jaar.

Collecten Patmoskerk

Zondag 2 maart 2008

Collecte bestemd voor de Diaconie

€ 131,70

Deurcollecte voor de bloemenpot

€ 107,90

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 2 maart 2008

De eerste collecte bestemd voor de Zending

€ 160,25

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 153,70

Agenda 9 t/m 10 maart 2008

Maandag	10 maart	19.00 uur	Waterhoenen	8 – 12	Patmoskerk
Maandag	10 maart	20.00 uur	Marcantat		Patmoskerk
Dinsdag	11 maart	18.30 uur	Catechisatie	12 – 15	Akkerstraat 16
Dinsdag	11 maart	19.00 uur	Huiscatechisatie	12 – 14	Hoogkamplaan 1a
Dinsdag	11 maart	19.30 uur	Sow Catechisatie	16+	Akkerstraat 16
Dinsdag	11 maart	20.00 uur	Chr. Vrouwengroep		Hal Patmoskerk
Woensdag	12 maart	19.00 uur	Meisjesclub	8 – 12	Gebouw Hoog
Vrijdag	14 maart	20.00 uur	Kienen		Hal Patmoskerk

Opgaven voor deze agenda via tel. 601263.

Gezang 470 vers 1

Ik wil langs deze weg uw dankzeggen voor uw hartelijk medeleven na het plotseling overlijden van mijn dochter Jannie de Ruyg – Moenis.

Maritje Moenis – Kes
Hoogkamplaan 15

Als thuis niet (meer) kan en het ziekenhuis niet (meer) hoeft...

Kort geleden was ik in een kerkdienst in Amsterdam en daar werd gecollecteerd voor een nieuwe koelkast voor het Hospice Kuria. Het trof me, omdat ik juist in die week een gesprek met iemand op Marken had gehad, die vrijwilligerswerk deed in Kuria. Wat is dat eigenlijk, een hospice?

De laatste fase van het leven en het stervensproces van veel mensen vinden vaak plaats in een omgeving, die zij niet zelf hebben gekozen. Vaak is dat een ziekenhuis of een verpleeghuis. Terwijl velen deze levensperiode juist thuis, in de meest vertrouwde omgeving willen doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie en vrienden niet de nodige 24-uurszorg kunnen opbrengen. In deze omstandigheden kun je terugvallen op een hospice, een huis waar geprobeerd wordt de mensen een menselijk thuis te bieden, juist in de laatste levensfase.

De kerken van Amsterdam hebben een hospice opgericht aan het Valeriusplein in Amsterdam.

Wat biedt Hospice Kuria?

Hospice Kuria biedt zorg aan een specifieke doelgroep. De bewoners zijn ongeneeslijk ziek en hebben een relatief korte levensverwachting. Zij kunnen niet (meer) in hun eigen omgeving worden verzorgd. Het Hospice Kuria biedt plaats aan tien bewoners. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer met een telefoon- en kabelnetaansluiting. Een eigen ruimte waar ook persoonlijke bezittingen kunnen worden geplaatst. Zo wordt getracht de vertrouwde thuissituatie zo veel mogelijk te benaderen. Een deskundig team biedt integrale verzorging. Dit team bevat naast verpleegkundigen ook begeleiding door maatschappelijk werk, pastoraat en fysiotherapie. Ook kan een beroep gedaan worden op specialisten in pijnbestrijding. Het geheel wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers.

Ik heb de indruk, dat bij ons in de regio Waterland de zorg voor ouderen over het algemeen goed geregeld is. We hebben een goed verzorgingshuis in Swaensborch en er zijn altijd mogelijkheden voor plaatsing in Purmerend en Edam. Ook hebben wij met drie tamelijk nieuwe verpleegtehuizen in Purmerend en Volendam niet te klagen. Deze verpleegtehuizen nemen ook mensen op, die in hun laatste levensfase bijzondere zorg nodig hebben. In Amsterdam schijnt dat moeilijker te liggen, veel aanvragen en weinig plekken. Daarom is het goed, dat de kerken van Amsterdam het initiatief genomen hebben voor dit hospice. In de hoop, dat de overheid de noodzaak ervan inziet en zelf dergelijke huizen gaat opzetten.

ds J. Pronk

Na een ziekenhuisopname en rustperiode, wil ik een dankwoord uitspreken aan allen die in die tijd aan mij hebben gedacht.

De hartelijke belangstelling op velerlei manieren hebben me verrast en ontroerd. Zo kan een opzichzelf negatieve ervaring, toch een positief gevoel achterlaten.

Lieve mensen Hatelijk dank

Geertje Pereboom v Altena Kerkbuurt 64

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op dinsdag 11 maart is onze volgende lezingavond.

Klaas Visser, die in november 2006 dia's liet zien van zijn vakantie in Australië, heeft nu dia's van Schotland en Noorwegen, waar hij voor zijn werk heeft gewoond.

We hopen jullie allemaal weer te zien in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stoeker

Meneer Oud Zeer is er weer

Waar mensen samen leven en werken, komen ook kneuzingen en botsingen voor. Ook wanneer er regels zijn die als een rood licht werken voor een te scherpe tong, ligt de overtreding in een klein hoekje op de loer.

Orgel

Het ging over een orgel. Een orgel vind je soms in een concertzaal, soms thuis of in een aula van een school of begraafplaats. Maar meestal vind je een orgel in de kerk. In de kerk moet soms gewoekerd worden met talenten en met centen.

Het orgel was toe aan een grote beurt en er was een wens om uit te breiden.. Maar de toenmalige club, die we nu rentmeesters noemen, had er geen geld voor. Er waren andere voorkeuren.

Er moest een huis gekocht worden naast de kerk: buurmans erf is maar één keer te koop. O, wat heeft dat een onenigheid gegeven. Kerkelijke bijdragen werden ingehouden en stemming werd gekweekt om de kerkenraad als onberekenbaar voor zijn taak te kenschetsen. Op een turbulente gemeenteavond werd actie gevoerd tegen de leiding van de kerkgemeente. Ik keek mijn ogen uit. Heel wat oud zeer was verwekt en geboren.

Afgewezen

O ja, het orgel ter stimulering van de samenzang moest het er maar mee doen. De organisten wilden echter met hun orgel niet alleen piepen en kreunen, maar met jubeltoon de lofzang ondersteunen. Er kwam rumoer rond de orgelbank. Onbegrip en onenigheid bepaalden de toon. Het was niet leuk meer. Een van de organisten haakte af. Hij voelde zich niet begrepen. En in een opvliegende bui had hij vol verontwaardiging gezegd: Ik kom de drempel van dat kerkgebouw nooit meer over.

Belijdenis

Na jaren wilde een dochter van meneer Oud Zeer belijdenis doen in de kerk.

Maar moeten vader en moeder het nu weten? Vader was zo bezeerd, dat hij immers geen stap meer in de kerk wilde zetten? Dan maar niks zeggen: wat niet weet, wat niet deert.

Een tijdje na de belijdenisdienst krijgt vader het toch te horen. Waarom heb je ons dat niet eerder verteld?, vraagt hij. Ja maar, je had zelf gezegd, dat je geen stap meer in de kerk zou zetten en daarom dacht ik: ik laat het achteraf een keer weten.

Maar je moeder en ik waren er graag bij geweest, zegt vader Oud Zeer.

Op een zondagavond komt de echtgenote van de heer Oud Zeer met hun dochter mee naar de kerk. Een pittig zangkoor was er, een mooie dienst. En ze kwam nog eens en nog eens. Ook 's morgens, ook alleen. En zomaar was broeder Oud Zeer ook aanwezig. De volgende zondag was broeder Oud Zeer er weer en dat bleef maar zo.

De tijd loop en soms wordt oud zeer meer. Maar soms krimpt oud zeer wel weer.

Ontferming

Ik denk aan Jezus, die met ontferming is bewogen en oog heeft voor mensen die de boot dreigen te missen. Hij legt de hand op de schouder van de tollenaar en wil met zijn vrienden kennismaken tijdens een ontmoetingsmaaltijd. Hij kijkt een vrouw van lichte zeden recht in de ogen en veroordeelt niet, maar wijst haar een weg ten leven en tot zegen.

Zo toef ik in gedachten rond de gevoelens van mevrouw Oud Zeer en denkt: wie brengt een keer tot stand? Laat ik er mee beginnen. En zo langzamerhand: weg oud zeer.

We geloven toch, dat de Heilige Geest in onze harten schrijft wat God ons in Jezus Christus heeft gegeven. Als we dat wat meer voor ogen houden, dan zal het oude zeer wegsmelten als sneeuw voor de zon.

(naar Wim Scheltens in " Woord en Dienst ")

“Op uw Heil wacht ik HERE.”

Zoals Abraham naar het onbekende reisde,
Izaak in zijn tent vergrijsde,
Jacob zich een vreemdeling verklaarde,
Zo dorst ik naar het heil dat de HEER belooft.

Heden kwam te overlijden onze pappa, schoonvader en opa

Jacob Visser

sinds 28 juni 1992 weduwnaar van Geertje Kes

* 30 mei 1917

† 1 maart 2008

Hij geloofde in en vertrouwde op het Woord van belofte: “Ik, de HERE, ben er bij.”

Jaap en Carien Visser-van Osnabrugge
Timo en Nienke
Frank en Jeske
Judith
Sacha en Henk van Amstel-Visser
Tobias en Dominique
Wouter †
Marije

Purmerend, 1 maart 2008

Correspondentieadres: Pluutwerf 51, 2804 MC Gouda

De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 7 maart 2008 om 14.00 uur in de
Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats.

Gelegenheid tot condoleren, vanaf 13.30 uur in de hal van de Patmoskerk. Na de begra-
fenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal van de Patmoskerk.

Geen bloemen. Geen toespraken.

Lied ten afscheid:

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa” Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn, afd. Troefke: hr S. Kes
Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes
“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88, 1701 VN Heerhugowaard
 afd. Berg 9 : hr. K. de Wit
Verpleeghuis Gouwzee, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam
 Afd. de Dijk : hr. S. Peereboom
 Afd. de Haven : hr. P. Stoker
Zorgcentrum Sint Nicolaashof, St Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam
 Kamer 306 : mw. G. Zeeman – van Altena
Chr. Leefgemeenschap Groot Schuylenburg De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn
 Pav. Hulst : mw. L. Roos
Verpleeghuis Molentocht Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend
 Afd. Berkenhof 2: hr. K. Boes
Zeevangstraat 2 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser
Baanakker 15 1446 GX Purmerend: hr. Brian Schipper
Oranjefontein 35 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars
Zorgcentrum Swaensborch Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam
 Kamer 110 : mw. A. Taanman – Zeeman
 Kamer 118 : mw. G. Dorland - Boes
 Kamer 121 : mw. N. Zeeman - Boneveld
 Kamer 122 : mw. L. Teerhuis – Visser
 Kamer 202 : hr. en mw. J. van Altena – de Groot
 Kamer 203 : hr. A. Zondervan
 Kamer 209 : hr. C. Commandeur
 Kamer 211 : mw. L. Visser – de Groot
 Kamer 223 : mw. J.W. Veltman – Tromp
 Kamer 302 : hr. en mw. E. Commandeur – de Groot
 Kamer 304: hr J.Appel
 Kamer 309: mw. J. Kes - Pereboom
 Kamer 316 : hr. K. Kaars
 Kamer 318 : mw. T. Visser – van Altena
 Kamer 323 : hr. J. Boneveld
 Kamer 324 : mw. L. Commandeur - Janssen
 Kamer 335 : mw. A. de Ruiters – Hogetoorn
 Kamer 336 : mw. N. de Waart – Teerhuis
Zorgcentrum de Meermin, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam
 Kamer 202: mw. J. Schipper - Roos
 Kamer 212: mw. J. Booneveld - Zondervan
Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1, 1444 TA Purmerend
 Kamer 411: mw. S. Zeeman - Zeeman
Verpleeghuis de Die, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam
 Afd Zwaluw kamer 3958: mw. N. Uithuisje – Commandeur
Verpleeghuis Novawhere, Prof. Mr. P. J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
 Afd. Revalidatie: mw A. van Altena – van Altena, Hoogkamplaan 35

De Ziekenboeg

Acad. Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
 Afd: F 3 Zuid kamer 112: hr. O. Kes, Kerkbuurt 142

Kerkelijke bijdrage 2008 Gereformeerde Kerk

Binnenkort worden de kaarten (geel) bij u bezorgd met het verzoek deze in te vullen. Wij vertrouwen er op dat u ook dit jaar weer naar draagkracht zult bijdragen. De kaarten zullen binnen enkele weken weer worden opgehaald.

Bent u echter weinig thuis, bezorg dan de kaart bij één van de volgende personen.

Onderstaand geven wij u de wijkindeling.

Almerestraat Botterstraat Flevostraat Gouwzeestraat Markerwaardstraat Minnehof Minneweg Mr. Visserstraat	Jaap Boes (tel.601535)
Akkerstraat Hoogkamplaan Noorderwerfstr. Pieterlanden Thamiswerfstr. Westerstraat	Klaas Dirk Zondervan (tel.603030)
Buurterstraat Kerkbuurt De Duikjes	Johan Zeeman (tel.603442)
Kets Wittewerf Grotewerf Rozenwerf Moeniswerf Zeereiderpad	Jan Boes (tel.601516)
Ijsselmeerweg Zeilstraat Zuiderzeeweg	Pieter Moenis (tel.601978)
Buurt I Buurt II Buurt III Buurt IV Havenbuurt	Piet Boes (tel.601241)
Buiten Marken	Jongejaap Commandeur (tel.601894)

College van Kerkrentmeesters
Gereformeerde Kerk

K I E N E N

Vrijdag 14 maart

Aanvang 20.00 uur

PATMOSKERK

Persbericht

Reuma veel ernstiger dan we allemaal denken

Collecte Reumafonds van start in uw regio

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse collecte in uw regio. Ruim 60 000 vrijwilligers gaan van 9 t/m 15 maart met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor de reumabestrijding. Dat is hard nodig, zeker nu uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat reuma een volksziekte is. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar heeft reumatische klachten.

Geen beeld van reuma

Mensen hebben geen idee hoe vreselijk het is om te leven met reuma. Reuma is een verzamelnaam voor ruim honderd verschillende aandoeningen aan spieren en gewrichten. Reuma is grillig en kan 24 uur per dag voor veel lichamelijke ellende zorgen. Je ziet het vaak niet aan de buitenkant en nog steeds heerst de gedachte dat de ziekte alleen bij oude mensen voorkomt. Het tegendeel is waar: tweederde van alle mensen met reuma is jonger dan 65 jaar en is arbeidsproductief. De kosten aan zorg en ziekteverzuim; zo'n 13 miljard euro per jaar. Kortom: reuma is een veel groter probleem en een ernstigere ziekte dan we allemaal denken.

Verontrustend

Omdat het Reumafonds geen subsidie krijgt van de overheid is het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig voor goed onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen om reuma zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het onderzoek in Nederland is inmiddels van hoog niveau. Nederlandse reumatologen behoren tot de besten ter wereld.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico de Leeuw, pers en publiciteit
Tel 020 589 64 62 of 06 413 264 78 of mail n.deleeuw@reumafonds.nl / www.reumafonds.nl/pers
Dr. Jan van Breemenstraat 4, postbus 59091, 1040 KB Amsterdam

Bazar

2008



Beste inwoners van Marken,

Over goed 6 weken is het zover.

Op 17, 18 en 19 april a.s. wordt de bazar georganiseerd door de Gereformeerde Kerk.

De bazarcommissie staat graag open voor suggesties voor wat betreft activiteiten en leuke ideeën om de bazar tot een succes te maken.

Mocht u iets beschikbaar willen stellen, alleen of met uw buurt of straat, neem dan contact op met iemand van de bazarcommissie.

Een aantal personen heeft zich inmiddels aangemeld en hun medewerking toegezegd. Maar...we kunnen nog best meer medewerk(st)ers gebruiken, Zoals:

Zitters bij de standen
 Nachtwakers
 Activiteiten begeleiders
 Barpersoneel
 Loten verkopers enz.

U kunt zich opgeven bij Pietertje en Jongejaap Commandeur, tel.601894.

De bazarcommissie bestaat uit de volgende personen:

Jaap Boes	Havenbuurt 27	Tel. 601535
Trijntje Boes-Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
Pietertje Commandeur-Visser	Buurterstraat 40	601894
Pieter Moenis	Gouwzeestraat 8	601220
Richard Sterkenburg	Kets 19	601907
Trijntje Uithuisje-Stoker	Kets 37	601285
Adrie Visser-van Eck	Ijsselmeerweg 3	601998