

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 april 2008

Kerkdiensten voor: zondag 6 april 2008

10.00 uur *ds. J. Pronk*
Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2

17.00 uur *ds. J. Pronk*
Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2

Eerste collecte voor:
Het Bouwfonds
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. W Gugler*
Viering Heilig Avondmaal
Tekst: 1 Petrus 2:1-10

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en
• Marianne Zwierts

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Voorbede

1. Voor de nieuwe lidmaten, Heer bewaar ze in Uw trouw.
2. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
3. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
4. Voor eenzamen en bedroefden voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen geven kracht naar kruis.
5. Voor hen die de zeeën bevaren, Heer dat zij ook bij Uw woord bepaald worden, Heer bescherm hen.
6. Voor landen waar oorlog is, voor onze militairen, Heer wil hen beschermen.
7. Voor doctoren en verpleegsters, Heer geef hen wijsheid, liefde en geduld.

L. Kes-Schouten

We willen graag alle medewerkers van de vesperdiensten in de Stille Week van harte bedanken voor hun inzet.

De Vespercommissie.

Overdenking / Meditatie.

Eerst zien, dan geloven.

Het is even stil geworden in Jeruzalem, het paasfeest is voorbij.
 De commotie op de dag voor het paasfeest is door de meeste mensen alweer vergeten.
 Die Jezus van Nazareth heeft z'n verdiende loon gekregen, zullen de leiders in Jeruzalem tevreden vastgesteld hebben.
 Het is ook stil geworden onder de discipelen van Jezus, ze hebben zich voor alle zekerheid ook rustig gehouden.
 We weten niet met hoeveel ze waren, waren ze met zijn tienen of waren er misschien meer volgelingen in dat huis?
 In ieder geval was Thomas er niet bij.
 Ze zijn bij elkaar, de deuren en de ramen potdicht, alsof ze in hun eigen land zijn ondergedoken, Johannes zegt, uit angst voor de joden.
 Maar zouden ze ook niet bang zijn geweest voor hun meester, Jezus?
 Er zijn verschillende verhalen waar de verschijning van Jezus de discipelen angstig maakt.
 Ze hadden immers een heel goede reden om bang te zijn.
 Hadden ze hem niet in Getsemane op weg naar Golgotha in de steek gelaten en verraden?
 Hoe zou hij daarop reageren?
 Het is een situatie die we, denk ik, allemaal wel kennen.
 Je hebt iemand in de steek gelaten, niet zomaar na een luchtig gesprek, nee, je liet hem in de steek terwijl hij / zij je nodig had.
 Je woord -- je hand -- je hart -- je sprak dat woord niet, je stak je hand niet uit, je sloot je hart.
 Misschien dacht je: Ik schiet niet te hulp, ik zie hem toch nooit meer.
 Maar plotseling hoor je dat een nieuwe confrontatie dreigt, en al die schuldgevoelens komen weer boven. Hoe zal hij / zij reageren?
 Er is na 2000 jaar niets veranderd.
 De leerlingen daar in dat huis wisten dat hij was opgestaan, dat hij al aan anderen verschenen was. Maria had hem al ontmoet. Maar zij hadden hem nog niet gezien.
 Reden te meer om ongerust te zijn.
 En dan komt hij binnen en staat in hun midden.
 Ik wens jullie Vrede zegt hij. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie, opdat je mag leven.
 Er valt een last van hun schouders.
 Ze weten dat het verraad en het verleden vergeten zijn.
 Thomas is die avond niet aanwezig.
 Het hele gebeuren in Getsemane en op Golgotha moeten ook hem diep geraakt hebben.
 De haat van de mensen tegen Jezus daar bij het huis van Pilatus zal hij niet snel vergeten.
 Hoe is het mogelijk dat een man, als zijn meester, die oog had voor de minsten in de samenleving, die naamloze mensen riep en ze weer een naam gaf.
 Die zieken genas.
 Die op een overweldigende manier wist te vertellen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 Die ook tegen de leiders geen blad voor de mond nam en alles wat scheef en onrechtvaardig was bij name noemde.
 Iemand die echt van mensen hield.
 Kinderen van zijn Vader noemde hij hen.
 Hij was ervan overtuigd geweest dat hij de Messias was.
 Maar niets van dat alles.

Hij was op een barbaarse manier aan een kruis geslagen, dat was zijn lot geworden. Achteraf zal hij gedacht hebben, het kon ook niet anders, als je tegen de gevestigde orde ingaat, dan kom je zo aan je einde.

Ook de Profeten voor jou zijn gefolterd en vermoord.

Thomas is door dit alles de man geworden van – eerst zien en dan geloven.

Wat blijft er eigenlijk van je geloof over als de harde realiteit van het leven op je af komt.

Kun je in God blijven geloven als je met ziekte of met de dood geconfronteerd wordt.

Onschuldige mensen lijden honger, moeten sterven, worden vermoord.

Waarom, almachtige God, moet de weg naar het heil langs zoveel lijden gaan?

Als het leven je onderuit haalt, kom je er achter hoe klein en wankel je geloof is.

Ik geloof, ik wil geloven, maar ik heb hulp nodig, waar komt die hulp vandaan?

Thomas had het ook razend moeilijk gehad, zijn wereld was ingestort.

Ook hij had hulp nodig, een uitgestoken hand, hij moest tastend en zoekend z'n weg vervolgen.

Jezus, de meester, laat hem in zijn ongeloof niet vallen, hij neemt hem bij de hand.

En dan hoor je Thomas stamelen: "Mijn Heer en mijn God".

Thomas ziet Jezus, nee, hij herkent hem als de opgestane Heer.

Dit verhaal, dit opstandingverhaal, laat je zien dat, als het heel moeilijk wordt, en je al je plannen in rook ziet opgaan, geen uitzicht meer hebt, geen geloof meer, het leven heeft je te veel getekend en niet alleen jou, kijk eens om je heen!

Het opstandingverhaal laat je zien dat je toch kunt opstaan, dat er iemand je tegemoet snelt, die je de hand reikt zodat je met Thomas kunt stamelen: "Mijn Heer en mijn God".

Probeer door je eigen onmacht heen te breken, en leef.

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk.

Zalig zij die niet zien en toch geloven.

G. Visser.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 april	Johannes 21:15-25
maandag	7 april	1 Petrus 1:1-12
dinsdag	8 april	1 Petrus 1:13-21
woensdag	9 april	1 Petrus 1:22-25
donderdag	10 april	1 Petrus 2:1-10
vrijdag	11 april	Openbaring 21:9-21
zaterdag	12 april	Openbaring 21:22-27

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 30 maart 2008

De eerste collecte bestemd voor Diaconie € 459,30

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 148,87

Collecten Patmoskerk

Kienen	14 maart	€ 254,45
Kerk	Goede Vrijdag	€ 106,00
Kerk	1 ^o Paasdag	€ 336,85
Kerk	2 ^o Paasdag	€ 325,20

Kerkelijke stand Patmoskerk

Met attestatie vertrokken naar de kerk van Singapore: K.P. Visser, Grote Werf 6.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde kerk nadenken over een bijbelgedeelte, waar bijzondere aandacht besteed wordt aan mensen die een moeilijke levensweg moeten gaan. Welk bijbelgedeelte hiervoor gekozen wordt, weet ik nu nog niet.

In de middagdienst lezen we verder in het Estherboek. We zijn gekomen bij hoofdstuk 2 : 19 – 23, waar Mordechai een aanslag verijdelt.

ds J. Pronk

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 25 maart 2008 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Haarlem
zr Eveline Catharina de Groot, Kerkbuurt 22.

Per 25 maart 2008 is overgegaan naar de Protestantse Gemeente te Amsterdam
zr Chantal Joanna Meilink, Meester Visserstraat 5.

Per 25 maart 2008 is overgegaan naar de Hervormde gemeente te IJmuiden
br Leroy Visser, IJsselmeerweg 10.

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 9 april om drie uur mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in Zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer goed om met de ouderen samen de kerkdienst te vieren. Iedereen is hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 3,--, 1 x € 5,-- en 1 x € 20,-- voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

AREOPAGUS – Lutherse Kerk – Monnickendam

Di 1 april 14 + 20 uur: Geloven op het Zuideinde

Di 8 april 20.00 uur: Een topje thee

Wo 9 april 20.00 uur: Joods Antwerpen

Do 10 april 20.00 uur: Vaticaanstad

Za 12 april 10.00 uur: "Winter" workshop

Ma 14 april 20.00 uur: Areopagusberaad

Di 15 april 14 + 20 uur: Geloven op het Zuideinde

Wo 16 april 9.00 uur: Tocht Antwerpen

Do 17 april 20.00 uur: Christelijk Rome

Ma 21 april 20.00 uur: Muziek luisteren

Wo 23 april 20.00 uur: Stad in oorlog

Do 24 april 20.00 uur: Rome nu

Vr 25 april 20.00 uur: Verhalenfestival

Ma 28 april 20.00 uur: Hendrik Werkman

Di 29 april 14 + 20 uur: Geloven op het Zuideinde

Vr 2 mei 20.00 uur: Herman 80 jaar

In memoriam

Vorige week bereikte ons het bericht, dat mw. Vink is overleden. Samen met haar man ds A. Vink hebben zij de Oude Pastorie bewoond, naast de kerk. Ds Vink was van 1948 -1951 predikant van onze Hervormde Gemeente.

Na Marken zijn zij gegaan naar Vriezenveen en vervolgens is ds Vink vele jaren predikant geweest in Katwijk aan Zee, waar hij in 1982 is overleden. Na het overlijden van haar man is mw Vink in Katwijk blijven wonen; de laatste jaren verbleef zij in Zorgcentrum de Wilbert in Katwijk.

Ds en mw Vink hebben lange tijd hechte contacten gehad met Marken en ds Vink kwam telkenjare enige malen bij ons preken.

Nu hun moeder is overleden wensen wij de kinderen Gods vertroosting toe.

ds J. Pronk

De website

Ja, de website is er nog steeds en hij wordt steeds meer gevuld. Het nieuwste op de website is een fotoboek met foto's van mensen die belijdenis doen, of zoals wij op Marken zeggen, foto's van de aannemelingen. Uiteraard kunt u daar ook de nieuwste lichte zien staan op de stoep van de kerk. Maar niet alle jaren zijn vertegenwoordigd. Misschien dat er mensen zijn, die nog een foto van hun groep aannemelingen hebben, die nog niet op de website staat. Die kunnen contact opnemen met de webmaster Cees Zeeman, Buurt 4 nr 20.

En verder zijn veel andere wetenswaardigheden op de site te vinden. Het is altijd de moeite waard om even langs te surfen en te kijken wat er nu weer voor nieuws is op de site van de kerken van Marken. Het adres is [www. protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl).

ds J. Pronk

Bij het dopen

In de Protestantse Kerk in Nederland is iedere gemeente gerechtigd om een eigen doopbeleid te voeren. Dat betekent, dat in de ene gemeente doopleden wel hun jawoord mogen geven op de doopvragen en in een andere gemeente niet.

Voor de Hervormde Gemeente hier op Marken betekent dat, dat wij vasthouden aan de lijn, die wij altijd gevolgd hebben. En dat dus ook doopleden hun jawoord mogen uitspreken op de doopgeloften. En dat ook mensen, die dooplid zijn van een andere gemeente dan de onze, gerechtigd zijn om hun jawoord uit te spreken.

Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop vindt er een doopgesprek plaats van de ouders, de ouderling en de predikant. In dat gesprek kan zeker aan de orde komen, waarom mensen nog geen belijdenis hebben gedaan. Maar niemand wordt verplicht om belijdenis te gaan doen. Die gesprekken verlopen altijd in een prettige en ontspannen sfeer.

Als iemand zelf niet gedoopt is en niet bij een kerk hoort en toch het jawoord wil geven op de doopvragen bij de doop van zijn of haar kind, dan wordt het een beetje moeilijk. Nauwkeurige lezing van de doopvragen brengt de mensen zelf meestal tot de conclusie, dat het eerlijker is om dan niet hun jawoord uit te spreken. Door hun aanwezigheid bij de Doop kunnen zij toch hun betrokkenheid laten blijken.

ds J. Pronk

Bij de kerkdiensten

Op zondag 6 april willen we weer met elkaar Heilig Avondmaal vieren. De woorden van de apostel Petrus in 1 Petr. 2:1-10 zullen we als uitgangspunt nemen om (opnieuw) tot ons door te laten dringen wie wij in Gods ogen zijn dankzij het verlossende werk van Jezus Christus. Het zijn prachtige woorden die ons moed willen maken Hem te volgen en Hem te vertrouwen. Allen van harte welkom.

Ds. Werner Gugler

In Memoriam

2-4-1998

2-4-2008

SIJTJE APPEL

*De dag waarop je moeder sterft
dat jij wordt losgelaten.
De dag waarop je moeder sterft
de dag die al je dagen
van dan af aan wat grijzer verft
al heb je niks te klagen.
Je hebt je goede vrienden nog
die staan je ook dichtbij
maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen
en niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen
de dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein
de dag waarna je nooit meer kind zal zijn....*

(Karin Bloemen)

Na de dood van mijn moeder hebben wij nog 10 jaar voor haar hondje Micky mogen zorgen, helaas is hij op 22 maart jl. overleden, hij is 15 jaar geworden. Wij danken onze burens, de familie Appel en in het bijzonder Geertje, die Micky in de periode dat hij bij ons was, hebben uitgelaten op de momenten dat wij dat niet konden. Zij stonden altijd voor hem klaar.

Neel en Frank Huurman

Warm was je glimlach
warm was je aandacht
je was zo warm als de zon
wat zullen wij je missen.

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat
zij voor ons betekend heeft, moeten wij
afscheid nemen van onze lieve peet Lijs.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Jaap en Jannetje
Eefje
Cornelis en Ursula
Dyan en Megan

Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt,
en bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op Goede Vrijdag is overleden onze lieve en zeer zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Marigje Vink – van Es
echtgenote van Ds. A. Vink (♥ 1982)

* 25 januari 1922
Sliedrecht

♥ 21 maart 2008
Katwijk

Zuid-Beijerland: Tejo en Elly
Mariëtte en Vincent
Jan Albert
Albert
Eduard

Katwijk: Jan en Lyda
Jan-Willem en Yvonne
Marjolein

Peter en Annemarie
Matthias
Job

Groot-Ammers : Margreet en Gerard
Stefanie.
Jan
Bart

*“Wij hebben onze moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij ons te veel,
wat zij ons zei, blijven wij horen,
van wat wij zijn, is zij een deel.”*

Correspondentie-adres: J.L. Vink, Hartweg 7, 2221 PV Katwijk

De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis hebben op donderdag 27 maart plaatsgevonden te Katwijk aan Zee.

S.

Lieve mensen,

Blij weer thuis te zijn na een lange verpleeghuisopname wil ik mede namens mijn gezin iedereen bedanken voor de vele bezoeken, kaarten, fruitmanden en andere attenties die ik heb gekregen.

Het is goed te weten hoeveel mensen met je mee leven in deze moeilijke tijd.

Nogmaals heel hartelijk bedankt.

Dirk Schipper

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd B2 kamer 3: Mw S. Commandeur – de Groot, Swaensborch, Monnickendam

Zorgcentrum de Meermin, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam
Kamer Z 9: mw L. Zeeman – Roos, Buurterstraat 23



Wees in je leven
een warme zonneshijn.
dan zal ook je eigen leven
niet zonder stralen zijn

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met
de geboorte van onze dochter en zusje

Suzanne is geboren op 17 maart 2008
en weegt 3200 gram

Jan, Jacqueline en Niels Kaars-Teerhuis
Kerkbuurt 89
1156 BM Marken
Tel. 0299 - 60 31 82

Suzanne

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op dinsdag 8 april is alweer onze laatste lezingavond van dit seizoen.

Onze weerman, Jan Visser zal dan een dia-lezing houden met als onderwerp:

“Het klimaat in beweging”

We sluiten het vergaderseizoen weer af met een dagje uit.

Op donderdag 15 mei vertrekken we om 8.30 uur. We gaan eerst naar de Abdij in Egmond, waar we na de koffie met gebak een rondleiding krijgen. Hierna gaan we naar Alkmaar voor de lunch, een bezoek aan het kaasmuseum en daarna is er nog tijd om te winkelen.

De dag wordt afgesloten met een diner in Wognum.

De kosten zijn € 50,--. Deze kunnen worden betaald op 8 april. Ook niet-leden mogen mee als de bus nog niet vol is.

Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

Jaarverslag diaconie 2007

We zijn weer begonnen aan een nieuwe diaconale periode en als diaconie zijn we dankbaar wat we met hulp van de gemeente hebben kunnen doen voor diverse projecten. Onze bijdrages zijn en blijven daarom noodzakelijk.

Vaste projecten zijn:

- A.R.K. : Adoptie Roemeense Kinderen
We steunen twee adoptiekinderen nl, Olek en Nikolai. Met Kerst en Pasen zijn er kaarten gestuurd en regelmatig ontvangen wij bericht van hun.
- Project Pakistan: Steun aan christelijk onderwijs in de plaats Toba Tek Singh.
- Werelddiaconaat.
- Daarnaast hebben we de binnengekomen gelden verspreid over diverse projecten
Enkele voorbeelden van doelen zijn:
- Edukans, Terre des Hommes, Rudolph Stichting en Kinderen in de Knel.

Ook zijn er door de diaconie verschillende deurcollectes gehouden voor o.a. voor De Regenboog en Stichting Dark Light Blind Care.

De collectes voor de SOWdiensten en jeugddiensten in onze kerk zijn o.a. besteed aan: Projecten van Kerk in Actie, Stichting Ronoylion

Met Pasen hebben we als gemeente meegedaan aan de Paasgroetactie (een kaart versturen als een bemoedigende groet aan gevangenen in diverse landen).

Kerken in Waterland hebben in december 2007 wederom kerstpakketten uitgedeeld aan de minima in de gemeente Waterland. Ook wij hebben als diaconie een bijdrage geleverd. Aan gemeenteleden, die ernstig ziek zijn of extra aandacht nodig hebben, zijn met de kerst kerststukjes en Filippusdagboekjes uitgedeeld. Ook dit jaar was het helaas niet mogelijk, wegens de financiën, om iedereen die aandacht nodig heeft te voorzien van een boekje of kerststukje. Buiten bovengenoemden hebben we nog andere verplichtingen en daarom hebben we besloten ieder jaar weer andere gemeenteleden onze aandacht te schenken.

Ook is er weer, samen met de Hervormde Kerk, in december een kerstbroodmaaltijd in dorps huis 't Trefpunt georganiseerd.

Als diaconie hebben we verschillende taken in onze gemeente:

- De diaconie verzorgt het Heilig Avondmaal in de kerk
- Zij denken mee in de kerkenraadsvergaderingen
- De kraambezoeken worden door hen verzorgd
- Een lid van de diaconie woont de classisvergaderingen bij
- De voorzitter is tevens lid van het moderamen.

We zijn heel blij en dankbaar om weer twee nieuwe leden in ons midden te mogen begroeten, nl. Maritje Boes- Uithuisje en Sijmen Zondervan.

We hebben als diakenen fijn samengewerkt. Het geeft voldoening om samen in een plezierige sfeer te kunnen bijdragen, al is het nog zo bescheiden, aan de voortgang van het werk dat God ons heeft opgedragen.

Met Gods hulp en de steun van de gemeente kunnen wij dit werk blijven doen.

Namens de diaconie:

.....

Leden van de diaconie 2007:

Piet Boes	voorzitter
Martijn Springer	penningmeester
Pietertje Boes-Boes	secretaris
Jolanda Zeeman-Visser	notulist,
Maritje Boes	2 ^e secretaris,
Sijmen Zondervan	lid moderama.



Jaarverslag 2007
van de kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk

Het jaar 2007 was op zich een redelijk rustig jaar. Dit houdt echter niet in dat er niets gebeurd is. Middels dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de zaken waar de kerkenraad mee bezig is geweest en wat de kerkenraad zoal bezighoudt.

Zoals u weet, verschenen de eerste gezamenlijke kerkbodes in december 2006 als een soort proefnummers. Hierop kwamen vrijwel geen negatieve reacties. Sterker nog, deze gezamenlijke actie bleek een groot succes. Nadat de hiervoor ingestelde commissie in februari 2007 nog eenmaal bij elkaar gekomen was, was de gezamenlijke kerkbode definitief een feit.

In maart 2007 is een commissie bestaande uit vier kerkenraadsleden ingesteld die zich bezighoudt met het maken van een beleidsplan. Volgens de kerkorde worden wij namelijk geacht een beleidsplan in te leveren. Het gaat bij zo'n plan niet om financiële en/of administratieve zaken, maar om vragen als "*wie zijn wij*", "*waar staan wij voor*", "*waar willen we naar toe*", enzovoort. Met andere woorden: hoe ziet ons visitekaartje eruit? De commissie probeert een duidelijk werkbaar plan te formuleren, hetgeen zeer zinvol kan zijn omdat voor velen het doel van onze kerk niet (meer) helemaal duidelijk is. Het is de bedoeling dit plan in 2008 gereed te hebben.

In juni stond wederom een Kerkendag op het programma waarvan de organisatie bij beide kerken berustte. Het is een buitengewoon geslaagde dag geworden en een compliment voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt, is zeker op z'n plaats!!!

Voor wat betreft de jeugdactiviteiten en catechisaties is er in 2007 niet veel veranderd, ook niet voor wat betreft het animo onder de jeugd om hieraan deel te nemen.

De huiscatechisatie voor 12 t/m 14 jarigen werd jaren door Ria en Pieter Kaars en Evert Visser verzorgd maar is overgenomen door ds. W. Gugler. De catechisatie voor 15 t/m 17 jarigen nemen ds. Pronk en ds. Gugler bij toerbeurt voor hun rekening.

Ook in 2007 zijn er twee Gemeente Groei Groepen regelmatig bij elkaar gekomen om samen te praten over onderwerpen die met onze plaats en onze opdracht in deze wereld direct te maken hebben. Dit samenzijn is opbouwend voor de gemeente, maar zeker ook voor ieders persoonlijke geloof.

De belangstelling voor de wekelijkse kerkdiensten is niet groot te noemen. Met name jonge ouders laten vaak verstek gaan, hetgeen tot gevolg heeft dat er weinig kinderen naar de kindernevendienst gaan. Dit is voor de kerkenraad voortdurend een punt van zorg.

Maar, we willen zeker niet in mineur eindigen want velen onder u zijn wèl betrokken bij het wel en wee van de gemeente en dat stemt ons als kerkenraad dankbaar. Zo was de kerkenraad verheugd dat er in september drie nieuwe ambtsdragers werden bevestigd en prijst de kerkenraad zich gelukkig met alle leden die zich via diverse commissies of op watvoor manier dan ook inzetten voor het kerkenwerk.

Zoals u al in de kerkbode heeft kunnen lezen, is het aantal gemeenteleden in het afgelopen jaar gelijk gebleven (451). Er werden vier kinderen gedoopt, er hebben twee personen belijdenis gedaan en er is één gemeentelid overleden. Er zijn vier leden vertrokken, één lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd en er is één lid ingekomen.

Wij hopen als kerkenraad op draagvlak vanuit de gemeente te mogen blijven rekenen en dat wij samen met u een aanstekelijke gemeente mogen zijn die mensen aanspreekt en aantrekt. Wij weten dat we er niet alleen voor staan maar dat we verzekerd mogen zijn van de steun en nabijheid van onze Heer. Dat heeft Hij ons namelijk beloofd !!!

Met dank voor uw aandacht,
 De Kerkenraad

Het kind en de dood

Een zonovergoten zondagmiddag. Gedrieën lopen we in de tuin. Mijn beide kleinkinderen en ik. Ik voel mij de koning te rijk. Isabel is viereneenhalf, David is bijna drie. Zij loopt telkens naar de grond te kijken, staat vaak voorovergebogen. Ze ziet altijd wel een beestje dat ze aandachtig bekijkt. Dan weer maakt ze een boeketje van kale takjes of van bladeren. Misschien wordt zij later wel bioloog.

David loopt wat heen en weer. Met aandacht voor de auto's in zijn hand en de auto's op de weg. Als hij opa's auto ziet, wordt dat enthousiast gemeld. Ineens hoor ik Isabel roepen: "Opa, kom eens gauw kijken; er is iets ergs gebeurd!" Ik loop snel naar haar toe. Ze zit te turen naar een dood vogeltje, een lijster. Kennelijk tegen het raam gevlogen.

Ook David vergeet even de auto's en hurkt naast Isabel om het beestje van dichtbij te bekijken. We zien een paar vliegen op het dode lijfje lopen. Wat te doen? Razendsnel laat ik mijn paedagogische kennis de revue passeren. Ik stel voor om het dode vogeltje te begraven. Isabel aarzelt en zegt: "Misschien slaapt hij alleen maar, opa, en wordt hij straks weer wakker."

Mijn weerwoord is kort en duidelijk: het vogeltje is echt dood. "Ik zal een schop halen", stel ik beiden voor, "we leggen het vogeltje dan voorzichtig in een kuiltje, maken het weer dicht en zetten een stokje in de grond; dan weten we altijd waar het begraven is". Dat vindt instemming. Zo gezegd, zo gedaan.

Zijn de kinderen, vooral Isabel, geschrokken? Eventjes misschien. In zo'n zonnige omgeving, vol verrassingen, past niet een levenloos vogeltje. De kinderen speelden na dit incident weer rustig en lustig verder.

Ik denk aan een verhaal van Godfried Bomans: *De dood van een handelsreiziger*. In het centrum van Parijs parkeert iemand zijn auto en blijft dan plotseling, door een hartstilstand, achter het stuur zitten. Niemand merkte hem op. "Het stof van weken verdichtte zich op de ruiten, de auto sneeuwde langzaam in door het afval van de immense stad".

Na 54 dagen, zo vertelt Bomans naar aanleiding van een bericht in de krant, kwam er een spelend kind voorbij. Het tekende op de grijze ruiten in grote hanepoten zijn naam. Door de letters zag het kind de dode liggen. "Het keek door het wak van zijn onschuldige naam en blikte in de afgrond van eenzaamheid, waarin een volwassene kan zinken." Bomans vraagt verder: Is het geschrokken? Ik laat hem weer aan het woord: "Ik vermoed van niet. Het zal vrolijk zijn weggedraafd en aan iemand verteld hebben, dat er een man lag te slapen. Kinderen kennen slechts één vorm van onbeweeglijkheid: de slaap. Zij kennen de dood niet, omdat zij er niet bang voor zijn. Het zijn de miljoenen volwassenen, die het gelezen hebben, wie de schrik om het hart geslagen is. Zij weten dat ook zij eens het sleuteltje uit de motor zullen trekken en langzaam opzij zinken."

Ik denk dat onze Isabel lijkt op dat kind in Parijs. Ze is even geschrokken, maar niet echt bang geworden.

Je kunt als oudere jaloers zijn op zo'n kind. Even schrikken, maar niet bang zijn. Die gebeurtenis in de tuin blijft me bij. Je moet vooral geen verstoppertje spelen. Wie de dood verdonkeremaant, heeft weinig levenslicht. Misschien moeten we ook in dit opzicht in de leer gaan bij kinderen. Om misverstand te voorkomen: dat is het tegendeel van kinderachtigheid. Bomans eindigt zijn verhaal met deze woorden: "(-) dat kind had gelijk. Eens zal onze naam geschreven worden door een onschuldige hand en staan wij op."

dr G.W. Marchal in "Confessioneel"