

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 mei 2008

Kerkdiensten voor: *zondag 11 mei 2008*

Eerste Pinksterdag

10.00 uur <i>ds J. Pronk</i> De Zingende Kerk	10.00 uur <i>ds W. Gugler</i> Tekst: Handelingen 2:1-13 en Efeziërs 1:11-14
09.45 uur Crêche in Gebouw Hoog Annelies van Altena en Astrid van Altena	Crêche: Edith Visser en Lisenka Zeeman <i>Kindernevendienst</i> : Danielle Springer en Trijntje Boes
17.00 uur <i>ds J. Pronk</i> Vorbereiding Heilig Avondmaal Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2	
Eerste collecte voor: <i>de Zending</i> Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i>	Collecte is bestemd voor: <i>de Zending</i>

Kerkdiensten voor: *maandag 12 mei 2008*

Tweede Pinksterdag

10.00 uur <i>ds J.W. van de Kamp te Beverwijk</i> Intochtslied: Gezang 259: 1 en 2	10.00 uur mevr. J. Visser-de Groot
Eerste collecte voor: <i>De Diaconie</i> Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i>	Collecte is bestemd voor: <i>De Zending</i>

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	11 mei	Openbaring 22:6-17
maandag	12 mei	Psalm 104:1-15
dinsdag	13 mei	Psalm 104:16-35
woensdag	14 mei	Ruth 1:1-19a
donderdag	15 mei	Ruth 1:19b-2:13
vrijdag	16 mei	Ruth 2:14-23
zaterdag	17 mei	Ruth 3:1-18

Overdenking

“Here, maak mij uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend”

Toen ik nadacht over het komende Pinksterfeest, kwamen deze regels spontaan in mijn gedachten. Voor wie in een christelijke omgeving opgroeit zijn deze regels van Psalm 25 heel vertrouwd.

Met Pinksteren vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een blij feest. Onze Markerklederdracht had strikte regels voor kerkelijke feesten. Op Pinksteren mag men de kleding van bruiloftsgasten dragen.

Met de leer, het zgn. dogma, van de drie-eenheid, waren we goed bekend: Vader, Zoon en Heilige Geest. We kennen de vruchten van de Geest uit Galaten 5:22. We wisten dat je de Geest kan bedroeven en onvergeeflijke zonden tegen Hem begaan.

We wisten natuurlijk ook dat Hij de verbinding is met God, onze Vader en met Jezus, onze Heer en Vriend. Aan de juiste opleiding heeft het niet ontbroken. Toch, als ik terugdenk, lijkt het me dat we in onze beleving de Geest minder als persoon ervaren hebben. Dat was meer iets voor de Pinksterbeweging. Langzaam veranderde dat, en bij alle zorg die we tegenwoordig over de kerk hebben, lijkt me dit positief.

Die spiritualiteit, houdt natuurlijk (zoals alles) ook gevaar in. Er kan allerlei wind van leer gaan waaien, tot zelfs New Age aan toe. Het is daarom nodig om Woord en Geest niet uit elkaar te halen en de geesten beproeven of ze uit God zijn.

Maar het goede van het niet alleen weten van Gods Geest doch het ook ervaren, maakt dat het heel dichtbij is.

Vroeger heb ik wel een gehoord over een “koperenhemel”. Men bedoelde dan dat de gebeden er niet doorheen kwamen. Als de Geest volledig als Heer in ons midden is, kan er geen sprake zijn van een koperen schild. Hij is immers nabij ons in onze mond en in ons hart. Hij is aanwezig bij onze gebeden.

Niet om ons als Sinterklaas te verwennen, maar om bij ons te zijn en kracht, moed en vrede te geven, als we daarom vragen.

We hebben Hem nodig om de bijbel te verstaan. Om ons te leiden in het geloof, maar net zo goed in ons gewone handelen.

Mag het eigenlijk geen wonder heten dat we nog steeds geloven! In deze tijd waarin zoveel geheimen ontsluit worden en de ratio het wint, blijven we toch geloven, dwars door alles heen. Het is de Geest die de hoop levend houdt!

Niemand kan zeggen “Abba Vader” en “Jezus is Heer” dan door de Heilige Geest.

Zondag is het Pinksteren, de verjaardag van de kerk. Laten we dan bidden, voor onszelf, voor onze wereld, maar ook voor de kerk.

“Here, maak ons uwe wegen, door uw Woord en Geest bekend”.

Geertje Pereboom-van Altena

Voorbede

1. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten, die landen en volken regeren, Heer geef hun wijsheid opdat zij ons regeren in recht en gerechtigheid.
3. Voor Uw volk Israël, Heer dat zij in vrede mogen leven.
4. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hun geven, sterkte en wijsheid daartoe.
5. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hun sterken.
6. Voor onze Koningin en geheel haar huis, Heer wij vragen Uw zegen over hun en stel hun tot een zegen.
7. Voor land en volk, Heer wij danken U, dat wij in vrijheid mogen leven.

L. Kes-Schouten

Collecte Patmoskerk

Diakonie 4 mei	€	91,00
Kerk 1 mei	€	126,40

Collecten Hervormde Kerk

Donderdag 1 mei 2008 (Hemelvaartsdag)		
De eerste collecte bestemd voor de Diakonie	€	111,40
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€	68,30

Zondag 4 mei 2008		
De eerste collecte bestemd voor Het project Waterlandse Gemeente	€	177,28
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€	178,10

Rooster kerkrentmeesters Patmoskerk

Mei: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Ziekenboek

P. Springer-Kes, Hoogkamplaan 14 opgenomen in Waterlandziekenhuis, Afd. 2A, Kamer 6
Postbus 250, 1440 AG Purmerend

Na gelukkig een korte tijd in het ziekenhuis wil ik iedereen, ook namens mijn vrouw, heel hartelijk bedanken voor de vele attenties en kaarten die ik gekregen heb in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Wat is het toch fijn dat er zoveel mensen aan je denken.

Jan Peereboom
Gouwzeestraat 2

Bij de kerkdiensten

Zondag is het Eerste Pinksterdag. Dan vieren we, dat de Here God zijn Heilige Geest heeft uitgestort op de mensen. In de Hervormde Kerk willen we in de morgendienst luisteren naar Mattheüs 28: 16 – 20, waar Jezus zegt tot zijn leerlingen: “Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

En we maken er een Zingende Kerk van.

De kinderen kunnen, voor de preek begint, naar de crèche toe.

In de middagdienst luisteren wij naar Romeinen 12: 6 – 8, waar de apostel spreekt over de gaven die de Heilige Geest aan ons wil geven. En we houden dan de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat we de zondag na Pinksteren hopen te vieren.

Op de Tweede Pinksterdag hoopt ds v.d. Kamp uit Beverwijk voor te gaan.

ds J. Pronk

De Geest Gods zweefde over de wateren Genesis 1: 2

Het scheppingsverhaal maakt op vele bijbellezers zo'n zwevende indruk. Maar in Genesis is het alleen de Geest, die zweeft. Het eerste accoord wordt ingezet met een korte, “als metaal zo zware uitspraak”, waardoor de Israëliet zelfs het verpletterend, machtig geweld van de zich in blauwe nevel verliezende keten van het hooggebergte, klein ziet worden tegenover God. Maar na het granieten geweld van vers 1 komt er als verrassing een vederlicht vervolg in vers 2.

De Geest Gods zweefde over de wateren. Het door “zweven” vertaalde werkwoord komt in het Oude Testament nog maar twee maal voor: in Jeremia 23: 9 (“Al mijn beenderen” *sidderen*”) en in Deuteronomium 32: 11 (“Als een arend die over zijn jongen *zweeft*”).

Velen menen dat de vertaling *broeden* de voorkeur verdient; zij vergeten dat een vogel wel broedt op de eieren, maar niet op de jongen. In het lied van Mozes wordt de Here vergeleken met een arend die boven de jongen zweeft bij hun eerste vliegles om voor het geval ze dreigen te vallen meteen onder hen te kunnen schieten en ze op rug en vlerken op te vangen. *Zó* zweefde de Geest over wateren: uiterst oplettend, *één en al oog*.

Het woord *broeden* past bij de heidense mythen die de wereld in haar oorspronkelijke staat beschouwen als een ei; maar in Genesis wordt Gods Geest getekend als wakend over het werk van Gods Woord. Het is typerend voor de Geest om jongen uit het nest te stoten. Pinksteren wil zeggen: de Kerk leert vliegen!

Met de woorden “God schiep” wordt weergegeven, dat het stofje “schepping” niet als iets dat vreemd aan God is, van de zoom van zijn gewaad wordt afgeveegd, maar dat het de afdruk draagt van zijn scheppende hand. Daarom zweeft zijn Geest over de schepping als een vogel boven zijn broedsel: Hij is persoonlijk bij die wereld betrokken. In dat zweven laat Hij merken, dat Hij de wereld *niet wil laten vallen*. Omdat de Geest vaderlijk vliegt boven Genesis 1, kan niemand Hem Genesis 3 verwijten. Zijn vleugels zijn breed als het uitspansel dat totnogtoe éne vloeibare massa in tweeën moet delen.

Hebt u er wel eens op gelet, dat bij de zevende dag wel een morgen wordt genoemd, *maar geen avond*? Blijkbaar blijft die dag nog steeds voortduren! De Vader en de Zoon hebben hun scheppingswerk volbracht; maar de Geest blijft er zich boven bewegen om al het geschapenen in stand te houden, heel die eindeloze zevende dag.

(Okke Jager in “Tongen als van Vuur”)

Bij de kerkdiensten

Op zondag 11 mei vieren we Pinksteren, of om maar een paar andere namen te noemen: de uitstorting van de Heilige Geest, de geboorte van de Kerk als Lichaam van Jezus Christus en het startsignaal voor de zending. Het is voor veel mensen tegenwoordig moeilijk om de link te leggen van het oude Pinksterfeest in Jeruzalem en ons eigen leven hier en nu. De Geest lijkt een 'abstract' en 'moeilijk' onderwerp te zijn. Om die reden wil ik in de verkondiging duidelijk maken hoe onmisbaar de Heilige Geest in het leven als christen is. We lezen uiteraard het Pinksterverhaal van Hand. 2:1-13 over de uitstorting van de beloofde Geest; maar in het bijzonder willen n.a.v. Efez. 1:11-14 nadenken over de verzegeling met de Heilige Geest.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Visitatie

Gemiddeld eenmaal in de vijf jaar wordt iedere gemeente gevisiteerd door twee visitatoren die daartoe zijn aangesteld door de classis. Op maandag 19 mei a.s. is de Gereformeerde Kerk aan de beurt. Dan zullen mevrouw Somers uit Purmerend en mevrouw De Wolf uit Edam op bezoek komen.

De visitatie is een bezoek vanuit de bovenplaatselijke kerk aan de plaatselijke gemeente en er wordt gesproken met de voorganger, gemeenteleden en kerkenraadsleden. Het doel van het bezoek is in de eerste plaats pastoraal waarbij van gedachten wordt gewisseld over het wel en wee in de gemeente.

Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld met de visitatoren te spreken van 19.15 tot 20.00 uur. Locatie: Patmoskerk. Mocht u dus met één van de visitatoren willen spreken, dan bent u op dit tijdstip van harte welkom.

Vervolgens vindt om 20.00 uur het gesprek plaats van de visitatoren met de kerkenraad. Alleen van dit laatste gesprek wordt een verslag gemaakt dat uiteindelijk terecht komt bij het Generale college van visitatoren.

Wij rekenen op een goede en zinvolle visitatie.

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op donderdag 15 mei is ons jaarlijks uitje.

We vertrekken om 8.30 uur en gaan eerst naar de Abdij in Egmond, waar we na de koffie met gebak een rondleiding krijgen. Hierna gaan we naar Alkmaar voor de lunch, een bezoek aan het kaasmuseum en daarna is er nog tijd om te winkelen.

De dag wordt afgesloten met een diner in Wognum.

Er zijn nog enkele plaatsen over, dus wie zin heeft kan nog mee.

Tot ziens op 15 mei.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

Bazar

2008



De Bazar 2008 van de Gereformeerde Kerk te Marken is opnieuw een groot succes geworden.

De netto-opbrengst is uitgekomen op

Eur. 19.413,54

Onze dank gaat uit naar:

- de ongeveer 85 medewerk(st)ers voor hun enorme inzet en enthousiasme
- de mensen die iets gemaakt hebben voor of geschonken hebben aan de bazar
- de gehele bevolking op Marken voor hun bijdragen en bezoek aan de bazar
- de ondernemers op Marken en daar buiten voor hun royale steun

Voor de Bazarcommissie was het een feest om dit te mogen organiseren, mede door een grote saamhorigheid en een flexibele inzet van een ieder.

Nogmaals onze welgemeende dank.

BAZARCOMMISSIE
Gereformeerde Kerk