

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 mei 2008

Kerkdiensten voor: zondag 18 mei 2008

10.00 uur *ds J. Pronk*
Viering Heilig Avondmaal
Intochtslied: Gezang 247: 1 en 2

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog
Corine en Candy van Riel

17.00 uur *ds J. Pronk*
Dankzegging Heilig Avondmaal
Intochtslied: Gezang 247: 1 en 2

Eerste collecte voor:
de Diaconie
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds W. Gugler*
Tekst: Hand. 1:4-8 en 2:37-42.
Schoollied: Gezang 247: 1

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Marieke Schipper en
Marianne Zwiars

Kaarsen/Schoollied: Ellen Zwiars

Collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	18 mei	Ruth 4:1-22
maandag	19 mei	Psalm 150
dinsdag	20 mei	Johannes 6:1-15
woensdag	21 mei	Johannes 6:16-29
donderdag	22 mei	Johannes 6:30-40
vrijdag	23 mei	Johannes 6:41-59
zaterdag	24 mei	Psalm 81

Over zending gesproken...

U bent zelf een brief van Christus... niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. 2 Cor. 3:3

Het is een bekend gegeven dat het met de protestantse kerken in Nederland niet best is gesteld. De cijfers over kerkverlating spreken een keiharde taal. Tienduizenden bedanken elk jaar voor de kerk. Wat mij hierbij altijd raakt is het feit dat je niet met getallen te maken hebt maar met mensen, met namen, met levensverhalen. Ik denk hierbij aan een student die ik enige tijd geleden in de trein naar Bazel heb ontmoet. Toen hij hoorde dat ik predikant was, zei hij bijna verdedigend dat hij de God van de christenen over boord had gegooid en nu op zoek was naar spirituele ervaringen. Ik zei tegen hem: "*Vertel me toch iets over deze God die je over boord hebt gegooid.*" Toen kam hij met zijn verhaal over een God wiens enig interesse erin lag dat wij mensen aardig voor elkaar moeten zijn. Meer was over deze God blijkbaar niet te zeggen. Op gegeven moment zei ik tegen hem: "*Weet je, ik denk dat ik deze God ook over boord had gegooid.*" "Hoezo?", reageerde de jongen wat verwonderd. Ik zei: "*Volgens mij kwam je tot nu toe alleen in aanraking met een saaie karikatuur-voorstelling van God maar niet met God zelf.*" Tja, en dan spraken we ruim twee uur over het absoluut buitengewone van het evangelie, wat in geen andere religie of spirituele beweging te vinden is, namelijk over een God die tot het uiterste ging om ons mensen te bereiken.

Toen ik met die jongen over Jezus sprak en over wat Hij voor mij betekent, besepte ik een belangrijke dimensie van zending: je praat over *God én over jezelf*; over het *evangelie* (inhoud) én over *wat het evangelie met mij doet* (effect). Het persoonlijke element is blijkbaar onmisbaar. Mensen vragen tegenwoordig niet in eerste instantie naar een abstracte Bijbelse 'waarheid' maar naar wat deze waarheid met mij doet. Hier komt het woord 'getuigenis' in het spel. Je getuigt van de adembenemende boodschap van het evangelie... en van het effect op jouw leven. Misschien hebben wij in het verleden te zeer de nadruk gelegd op wat wij met het evangelie moeten doen (moraal) terwijl mensen nieuwsgierig waren naar wat het evangelie met ons doet. Een persoonlijk ervaringsbericht heeft schijnbaar meer overtuigingskracht dan een afstandelijke opsomming van geloofswaarheden.

Zo verbaasd het niet dat mensen tegenwoordig voornamelijk tot geloof komen op basis van persoonlijke vriendschappelijke contacten (het is dus een absolute uitzondering wanneer iemand puur op basis van een religieus boek of folder tot geloof komt). God gebruikt zwakke en falende mensen om het geloof voor anderen zichtbaar te maken. Het is veelzeggend dat op het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem geen engel te bekennen viel. Met Kerst, Pasen en Hemelvaart lees je over engelen die uitleggen wat God gedaan heeft. Maar vanaf Pinksteren komt de uitleg uit de mond van mensen. Heel hun leven werd een sprekend getuigenis van de werkingen van Gods Geest. In deze zin spreekt Paulus erover dat christenen een brief van Christus zijn voor de mensen om je heen. We hoeven gelukkig niet te wijzen naar onze christelijke levensstijl maar gewoon naar het werk van Christus in ons.

Ds. W. Gugler

Voorbede

1. Voor Uw volk Israël, Heer dat zij in vrede mogen leven.
2. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hun geven, sterkte en wijsheid daartoe.
3. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hun sterken.
4. Voor onze Koningin en geheel haar huis, Heer wij vragen Uw zegen over hun en stel hun tot een zegen.
5. Voor land en volk, Heer wij danken U, dat wij in vrijheid mogen leven.
6. Voor de gemeente, Heer leidt ons door Uw Heilige Geest.
7. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.

L. Kes-Schouten

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 11 mei 2008 - Eerste Pinksterdag		
De eerste collecte bestemd voor de Zending	€	198,76
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€	177,17
Maandag 12 mei 2008 – Tweede Pinksterdag		
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€	114,20
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€	74,80

Bij de kerkdiensten

Zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In de preek willen we luisteren naar Handelingen 2: 43 – 47, waar het leven van de eerste gemeente beschreven wordt. “Zij gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.” We hopen dat veel mensen mogen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof.

In de middagdienst houden we de Dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan luisteren we naar Jesaja 6: 3: Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.

Bij uitstek een tekstgedeelte voor de zondag na het Pinksterfeest. Deze zondag wordt ook wel zondag Trinitatis genoemd, de zondag van de Drie-eenheid. In het Liedboek voor de Kerken beginnen de liederen over de Drie-eenheid bij Gezang 253. Boven dit gezang staat dan ook de klassieke latijnse naam Trinitatis, wat betekent: van de Drie-eenheid.

ds.J. Pronk

Bij de kerkdiensten

Op zondag 18 mei willen we in de verkondiging nadenken over de zending. We willen dit doen n.a.v. Hand. 1:4-8 en 2:37-42.

Het een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Zomerzangavonden

De data voor de zomerzangavonden zijn inmiddels vastgesteld. De volgende woensdagavonden zijn ervoor gekozen: 9 juli, 23 juli en 6 augustus.

Inmiddels komen de reacties op de enquête over het lied, dat Marken het liefste zingt, gestaag binnen. U wilt natuurlijk weten, hoe de tussenstand is. Welnu, hier komen de voorlopige uitslagen:

In groep A gaat bovenaan: Neem, Heer, mijn beide handen.

In groep B een gedeelde eerste plaats: Heer, ik hoor van rijke zegen, en

Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij?

En in groep C staat bovenaan: Er komen stromen van zegen.

Ik wil er met nadruk op wijzen, dat dit nog maar een voorlopige tussenstand is. Er worden nog heel wat enquêteformulieren terug verwacht. Dus er kan nog van alles veranderen

Mogen mensen die kerktelefoon hebben ook meedoen aan deze enquête? Ja, natuurlijk. Ook al zijn ze lichamelijk niet bij ons aanwezig in de kerk, door de kerktelefoon zijn ze toch met ons verbonden.

En daarom mogen de mensen die kerktelefoon hebben ook meedoen aan de enquête.

Het enquêteformulier vindt u in het kerkblad van zaterdag 3 mei.

Enquêteformulieren kunnen ingeleverd worden bij de kosters, de mensen van de kerkenraad, en aan de pastorie, Akkerstraat 16.

U kunt mij ook bellen: 601414; en u kunt mailen: janpronk@hotmail.com

ds J. Pronk

Vakantie

Van maandag 19 mei tot en met maandag 9 juni heb ik vakantie.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad: zr E. Schouten – Blok, Wittewerf 3, telefoon 601585 of 06-20516513.

ds J.Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 2 x € 10,- voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Rond de Tafel over Dementie op Marken

Als je te maken krijgt met dementie: je wordt zelf dement of iemand in je nabije omgeving gaat dementeren, dan heb je veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden.

Op woensdag 28 mei wordt een avond georganiseerd waarin dementerenden, familieleden, belangstellenden en deskundigen samen rond de tafel zitten. De deskundigen zullen uitleggen wat vergeetachtigheid is en wat dementie is én welke verschijnselen beide hebben. Daarna is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Naast informatie vinden de gasten advies, gezelligheid, herkenning en erkenning. U bent van harte welkom!

De avond wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Zaanstreek / Waterland, met medewerking van vrijwilligers uit Marken.

De 'Rond de Tafel over Dementie – avond' wordt gehouden in Voor Anker in Marken. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

18 mei 2008 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

OECUMENISCHE KERKDIENTST

VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 18 mei 2008, aanvang 14.30 uur einde ± 15.45 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Martien Pettinga

muzikale medewerking door:

R.K. Lief en Leedkoor o.l.v. dhr. H. v.d. Weyer

thema:

'Water om van te leven – water van de zee'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie
of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 14 mei met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002

De volgende dienst wordt gehouden op 21 september 2008

*Al 12,5 jaar geleden zeilde ons huwelijksbootje,
over de grote zee van het leven.
Onderweg kwamen wij blijdschap, maar
ook verdriet tegen.
Uiteindelijk heeft ons bootje,
alles goed doorstaan.
En getuigt dit dat onze liefde,
nog jaren zal blijven bestaan*

Langs deze weg willen wij familie, vrienden, kennissen en burens heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, planten, geld, hotelbon etc. voor ons 12,5 jarige trouwdag. Wij zijn zeer verrast dat we zo verwend zijn.

Dirk en Willy Diana

Lars Kelsey

Ze zijn ons maar geleend,
de vele aardse dingen.
Maar onbetwistbaar eigendom,
zijn de herinneringen.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling die wij ondervonden hebben na het overlijden van onze vader, bap en ouwe bap;

Klaas Boes

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Dominee Pronk voor de vele bezoeken.. Ook naar het verplegend personeel van Molentocht voor de liefdevolle verzorging.

Fam. Boes

Na een moeilijke periode weer te zijn opgeknapt, wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, in welke vorm dan ook. Fijn dat er zo veel mensen met ons hebben meegeleefd.

Jannetje Zondervan – Schipper.

Sammy

Voor velen van ons is Sammy een bekende. Natuurlijk hebben we hem nooit in het echt ontmoet. Maar Ramses Shaffy heeft hem voor ons bezongen en zo is Sammy toch een bekende figuur geworden voor ons. Het leuke is dat iedereen zijn eigen beeld van Sammy kan invullen. Is hij een voddenrapertje van de stad? Of is hij een man die net te horen gekregen heeft dat hij ontslagen is wegens de fusie van zijn bedrijf? Of is Sammy de man die pas gescheiden is en nu niet weet waar hij het zoeken moet? Of is Sammy de man die alles op orde heeft, huisje, boompje, beestje, maar gewoon een rotdag heeft?

Op catechisatie wilde ik ook eens wat leuks proberen. Dus heb ik de cd van Ramses Shaffy opgezocht en het lied van Sammy afgespeeld. Wat blijkt? Ze kennen Sammy niet en ze weten ook niet wie Ramses Shaffy is. Terwijl Sammy en Ramses voor de mensen van mijn generatie toch begrippen zijn. Maar ja, Ramses Shaffy is net als wij allemaal ouder geworden. En de cabaretier, die zoveel mensen blij heeft gemaakt met zijn muziek, zit nu in een verpleeghuis in Amsterdam. En de jongere generatie zal wel andere mensen hebben die andere muziek maken, die zij dan weer goed vinden. Het zij zo. Voor de mensen die Sammy nog kennen, volgt hier de tekst van het liedje.

ds J. Pronk

Sammy, loop niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen
Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht?
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht.

Sammy, loop niet zo verlegen, zo verlegen door de regen.
Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad?
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat.

Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme domme Sammy,
Kijkt niet om zich heen, doet alles alleen, vindt de wereld heel gemeen.

Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren,
Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy, hoge toren, Sammy, kan 't niet aan.
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de maan.

Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten.
Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy, van de stad?
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat.

Sammy, kromme kromme Sammy, dag Sammy, domme domme Sammy,
Kijkt niet om zich heen, doet alles alleen, vindt de wereld heel gemeen.

Sammy wil heus wel veranderen, maar hij is zo bang voor de anderen.
Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de anderen, Sammy, zijn niet kwaad.
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat.

Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten.
Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud?
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want er is er Eén die van je houdt.

8.

Bazaar

2008



Onderstaand een overzicht van de nog niet afgehaalde prijzen:

<u>Stand</u>	<u>Lotnummer</u>	<u>Prijs</u>
11	691	Oorbellen
12	225	Houten fotolijst
27	122	Reiskoffertje
32	119	Marker kap
34	235	Middeltje met brat
41	186	Bon Simple Tmes

Prijzen kunnen tot 1 juni 2008 worden afgehaald bij J.Commandeur,
Buurterstraat 40.

De Bazarcommissie