

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 juni 2008

Kerkdiensten voor : zondag 8 juni 2008

10:00 uur *Ds. E.K. Teygeler te Huizen*
Intochtslied: *Psalm 65: 1 en 2*

17.00 uur *Ds. F. vd Tempel te Zwammerdam*
Intochtslied: *Psalm 65: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
het Project van de Waterlandse Gemeenten
(Ronoylion)

Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Tekst: *Psalm 92*
Schoollied: *Psalm 65 : 1*

Crèche: *Edith Visser en Lisenka Zeeman*
Kindernevendienst: *Nathanja Moenis en*
Marieke Schipper
Kaarsen / Schoollied: *Lucas S. Nanninga*

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van
de kerk (Kerkrentmeesters)

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	8 juni	Matteüs 8: 2 – 13
maandag	9 juni	Matteüs 8: 14 - 22
dinsdag	10 juni	Matteüs 8: 23 - 34
woensdag	11 juni	Matteüs 9: 1 – 8
donderdag	12 juni	Matteüs 9: 9 - 17
vrijdag	13 juni	Numeri 15: 37 - 41
zaterdag	14 juni	Matteüs 9: 18 - 26

Mijn oog rust op je.

Een versregel uit psalm 32. In de vroegere vertaling stond "Mijn oog zal op u zijn". Misschien klinkt dat voor sommigen nog wel bekend. Ik herinnerde me tenminste het weer toen ik op het verhaal stuitte van een officier in Irak die voor zijn soldaten ter bemoediging deze woorden had gelezen. Opeens gingen mijn gedachten zo'n zeventig jaar terug. Maar merkwaardig was dat die woorden toen voor mij niet als troost maar als een soort bedreiging hadden geklonken. Dat zat zo:

Ik zal een jaar of tien zijn geweest toen ik op een Zondagmiddag met m'n neefje langs de dijk aan het oost liep. Het was bloedheet en we besloten te gaan pootjebaden. Terwijl we daarmee veel plezier hadden, kwam er een oudere man langs die ons riep. We waren volgens hem helemaal verkeerd bezig omdat we op Zondag sport bedreven. En of we wel wisten dat God ons zag. Het stond immers in de psalmen. "Zijn oog zal op u zijn". Het klonk heel dreigend. M'n neefje en ik zijn wat bedremmeld afgedropen. Zowel dat sporten als die psalmregel was ons niet duidelijk, maar we zaten waarschijnlijk fout.

Nu, jaren later, denk ik dat de man het wel goed bedoeld zal hebben. Hij had echter die woorden wel helemaal verkeerd gebruikt. En hoe vaak zal zoiets niet gebeuren? We denken soms zo weinig na voor we iets zeggen als we onze mening geven, als we iets goed- of iets afkeuren. Hoe gemakkelijk kun je hierdoor onnadenkend iemand verontrusten, pijn doen en zelfs beledigen. Woorden kunnen wonden veroorzaken die heel moeilijk genezen. Zo kan wat als troost is bedoeld bedreigend klinken. Zelf zal ik me daar ook wel eens schuldig aan hebben gemaakt. Maar men zegt dat je bij het ouder worden ook milder wordt. En dat stemt hoopvol. Want wat een prachtige gedachte wordt er in psalm 32 verwoord. Het is net zoals je als vader en moeder op je kinderen let. Of als grootouders op de kleinkinderen wanneer je moet oppassen. Je let op ze als ze spelen en als ze werken. Je houdt ze in het oog als ze opgroeien. Bemoedigend, prijzend en waarschuwend - ja ook dat - maar altijd met liefde.

En dan te mogen weten dat God ook zo op ons let: Dat Hij bij voorspoed en tegenslag, bij ziekte en gezondheid ons in het oog houdt.

Het staat er immers:

"Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.

Ik geef raad, op jou rust Mijn oog."

Is dat niet geweldig? Hier past alleen nog maar een eerbiedig amen.

Klaas de Jong.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 8 juni willen we in de verkondiging n.a.v. Psalm 92 nadenken over 'geloven met diepgang'. Zo zegt de psalmist bijvoorbeeld in V. 13: "*De rechtvaardige zal groeien als een palmboom...*". Het is duidelijk dat een palmboom in de woestijn alleen kan groeien als zijn wortels diep gegroeid zijn. Het geheim van een palmboom die ook in de woestijn vruchten brengt, ligt dus in zijn diepgang: verbonden met de bron. En elke last zal ertoe bijdragen dat zijn verankering met de bron nog meer diepgang krijgt. Het wordt dus een pastorale preek.

In de kerkdienst van vrijdag 6 juni zal het huwelijk worden ingezegend van Richard Sebastiaan Nanninga en Sandra Leône Uidam (Almerestraat 3). De trouwdienst vindt plaats om 14.30 uur in de Patmoskerk. We wensen het bruidspaar, hun families en vrienden een bijzondere dag toe.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Projekt Waterlandse Diakonieën

Op 8 juni a.s. zal er weer gecollecteerd worden voor het projekt van de Waterlandse Diakonieën. Zoals u uit de eerste beschrijving van het projekt weet, komt het projekt ten goede aan de boeren van een aantal dorpjes op het eiland Mindanao in de Filippijnen. De boeren voeren het projekt uit onder leiding van het Mindanao Farmers Resource Center: een organisatie die bestaat uit landbouwkundig geschoolde stafleden die de opzet en uitvoering van het projekt begeleiden.

Uit het vorige verslag weet u dat de onderdelen van de abacastripper besteld waren. Een geselecteerd groepje boeren heeft in de werkplaats onderricht gekregen in onderhoud en reparatie van de stripper. De stripper is in onderdelen naar het grootste dorp Tagpangi gebracht en daar in elkaar gezet.

Op de foto's van het Abacaprojekt, die inmiddels in de kerk hangen, is te zien hoe een stripper eruit ziet en hoe de vezels uit de schubbladeren worden gehaald. Ook ziet u op één van de foto's vezels te drogen hangen en op een andere hoe met waterbuffels het veld voor de abacabomen is omgeploegd.

De boeren hebben de afgelopen periode zelf een goed onderkomen voor de stripper gebouwd, zodat de machine tegen tropische buien en al te grote hitte beschermd is.

Met deze machinale stripper, die werkt op een dieselmotortje, is het nu mogelijk om de vezels zo gelijkmatig mogelijk uit de abacabladeren te trekken, waardoor de kwaliteit van de vezels veel beter wordt dan bij de inheemse, handmatige manier van strippen. Die betere kwaliteit van machinaal gestripte vezels geeft ze een veel grotere marktwaarde.

De boeren van de dorpen zullen dus dankzij deze machinale stripper een beter inkomen krijgen.

Door verbetering van hun inkomen krijgen ze een veel betere toegang tot medische voorzieningen en scholingsmogelijkheden voor hun kinderen.

Naast de installatie van de abacastripper vindt ook de landbouwtraining voortgang om de algemene landbouwkennis van de boeren op hoger peil te brengen. Zoals u uit een eerder verslag weet, speelt in die training diversiteit in de verbouw van andere, kleinere planten een belangrijke rol. En ook het maken van de juiste bemesting en op milieuvriendelijke wijze, is deel van de training.

Zorg voor het milieu en daarmee omgaan op verantwoorde wijze is trouwens een rode draad die door de hele training loopt.

Naast deze training is inmiddels ook de training gestart voor de boeren die het hele abacaprojekt straks gaan leiden, wanneer de begeleidende organisatie MFRC zich heeft teruggetrokken.

Tenslotte: het veld met abacabomen rijst in al zijn groenheid steeds verder omhoog!!!

Een volgende keer doen we u verslag van de verdere ontwikkelingen

De Diakonie

Voorbede

- 1 Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
- 2 Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hun zeer nabij zijn.
- 3 Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
- 4 Voor de aardbeving in China, waar zovele levens zijn verwoest, Heer ontferm U, sterk de mensen die daar hulp kunnen bieden.
- 5 Voor het volk van Birma, waar een natuurramp het land heeft getroffen, dat er redding mag komen.
- 6 Voor de gevangenen, Heer verlos hun van hun kwade geest.
- 7 Voor alle die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.

L. Kes-Schouten

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling,
ontelbare kaarten, brieven en bloemen die wij mochten
ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze prachtige zoon

Noah Ruben Uithuisje

De belangstelling neemt het enorme verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Ook is het een fijne en troostrijke gedachte dat Noah
in zijn korte leven voor velen zoveel heeft betekend en
dat wij niet de enigen zijn die hem missen.

de trotse papa en mama,
Dirk en Amanda

Dankbetuiging

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken , voor de vele kaarten,
bezoekjes en telefoongesprekken , die wij mochten ontvangen ,tijdens
de zeven maanden dat onze kleinzoon Noah mocht leven en na zijn
overlijden. Het heeft ons veel steun en kracht gegeven. Heel lief dat jullie
zo aan ons gedacht hebben. In deze moeilijke tijd voor ons en onze
kinderen.

Dank je wel.

Fam. J Uithuisje en Fam. J. Boes.

Collecten Patmoskerk

Zondag 1 juni 2008

Collecte bestemd voor de Diaconie

€ 148,20

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 1 juni 2008

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds

€ 93,85

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 142,23

De Ziekenboeg

Verpleeghuis Gouwee, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam
Afd. De Dijk kamer 8 : Mevr. E. Zeeman-de Groot, Akkerstraat 6