

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 juni 2008

Kerkdiensten voor : *zondag 15 juni 2008*

10:00 uur *Ds. J. Pronk*
Bediening Heilige Doop
Bevestiging nieuwe lidmaat
Intochtslied: *Psalm 66: 1 en 2*

09:45 uur *Crèche in Gebouw Hoog*
Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

17.00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 66: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
de Diaconie

Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Viering Heilig Avondmaal
Tekst: *Kolossenzen 3: 1 - 16*

Crèche: Trijntje Uithuisje en Sandra de Jong
Kindernevendienst: Daniëlle Springer en
Aaltje van Dijk - Springer

Collecte is bestemd voor:
het Werelddiaconaat

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	15 juni	Matteüs 9: 27 – 34
maandag	16 juni	Numeri 27: 12 - 23
dinsdag	17 juni	Matteüs 9: 35 – 10: 4
woensdag	18 juni	Matteüs 10: 5 – 15
donderdag	19 juni	Ezechiël 16: 1 - 14
vrijdag	20 juni	Ezechiël 16: 15 - 34
zaterdag	21 juni	Ezechiël 16: 35 - 43

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

1 Petrus 4 vs 10

Sport: afgod of zegen ?

De afgelopen dagen en zeker de komende weken zal iedereen, gevraagd of ongevraagd, worden geconfronteerd met sport. Ten tijde van de Bijbel was het begrip sport nog onbekend. Pas de afgelopen 100 jaar heeft het fenomeen sport zich ontwikkeld tot de proporties die het nu aanneemt en heeft het zich een belangrijke plaats verworven in onze westerse maatschappij. Een plaats waar iedereen wel een mening over heeft en waar het nodige over wordt gezegd en geschreven.

Ik heb proberen te bedenken hoe wij als christenen met een dergelijk fenomeen moeten omgaan. Want hoewel mijn eerste gedachte was dat de twee niets met elkaar te maken hebben, komen beide elkaar, zoals boven gezegd, onherroepelijk tegen.

De enige passage in de Bijbel, die met enige goede wil aan sport of andere vrijetijdsbestedingen waar mensen, soms letterlijk zich met ziel en zaligheid in werpen, worden gerelateerd, is de bovenstaande.

Petrus zegt hierin dat ieder mens zijn van God gegeven talenten moet gebruiken om andere mensen te helpen. Dus ook sportieve talenten ? Vele sportmensen met een christelijke achtergrond zie je God om hulp vragen voor hun sportieve prestatie en danken wanneer zij goed hebben gepresteerd. Terecht of niet ?

Het enige wat wij kunnen doen is verwijzen naar wat Petrus heeft gezegd en ons afvragen of en hoe andere mensen met die (sport)prestatie zijn geholpen.

Soms is dat duidelijk, soms ook absoluut niet.

Een vraag die we ons misschien de komende tijd, wat vaker moeten stellen maar laat dat niet uw sportplezier, actief of passief, bederven want misschien is dat wel de hulp die bedoeld wordt. Even weg van de alledaagse werkelijkheid onderduiken in de spanning van de sport.

Anton van Altena

Bij de kerkdiensten

Op zondag 15 juni willen weer met elkaar Heilig Avondmaal vieren. Door deel te nemen aan het Avondmaal zeggen we niet dat we betere christenen zijn of dat we zonder zonde zijn – nee, we belijden in feite dat we uit genade willen leven en dat we aan de uitnodiging van Jezus voor zondaars gehoor willen schenken. In het bijzonder drukken we uit dat wij van harte blij en dankbaar zijn met de Gods verlossende liefde. Het mag feest zijn met de Verlosser. In de verkondiging willen we n.a.v. Col. 3:1-16 nadenken over de *levensstijl* van christenen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Voorbede

- 1 Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
- 2 Voor de aardbeving in China, waar zovele levens zijn verwoest, Heer ontferm U, sterk de mensen die daar hulp kunnen bieden.
- 3 Voor het volk van Birma, waar een natuurramp het land heeft getroffen, dat er redding mag komen.
- 4 Voor de gevangenen, Heer verlos hun van hun kwade geest.
- 5 Voor alle die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.
- 6 Voor Land en volk, Heer bewaar ons voor terreur.
- 7 Voor U Kerk over het rond der aarde en voor beide Kerken op Marken, Heer bewaar ons bij U Woord dat we trouw zijn in U dienst.

L. Kes-Schouten

Collecten Patmoskerk

Vrijdag 6 en zondag 8 juni 2008

Collecte bestemd voor de kerk € 363,20

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 8 juni 2008

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeente € 115,11

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 123,24

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds, de Macht van het Kleine, heeft op Marken € 713,10 opgebracht, waarvoor iedereen hartelijke bedankt wordt.

Tevens wil ik in het bijzonder de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet.

Hierbij wil ik vragen of er nog mensen zijn die 1x per jaar willen collecteren, dan graag contact opnemen met A. Springer – Zeeman (tel 601434).

Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk.

Voor degene die hun bijdrage nog niet hebben betaald.

Het rekeningnummer is : **79.00.44.129**

t.n.v. Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk te Marken.

Als gift ontvangen obligatie nr. 377 van de Pastorie á f 100,00 of € 45,38.

Verder zijn er nog enkele mensen in het bezit van obligaties van de Pastorie.
Wilt u deze obligaties ter verzilvering bij de penningmeester inleveren.

T.g.v. de wet op de privacy worden de adressen niet meer op de rekeningafschriften vermeld.

Met dit probleem hebben de penningmeesters van de Kerk, Zending & Evangelisatie en het bouw- en onderhoudsfonds te maken.

Wilt u daarom bij het overmaken van uw bijdrage bij "mededelingen" als extra uw "adres" vermelden.

Dan weten de penningmeesters van wie de bijdrage afkomstig is.

Bij de kerkdiensten

Zondagochtend is het een drukke ochtend in de Hervormde Kerk. Het sacrament van de Heilige Doop zal bediend worden aan Kirsten Charlotte Zeeman en in dezelfde dienst zal Peter Roos belijdenis doen. Peter heeft de afgelopen winter de belijdeniscatechisatie gevolgd, maar met Pasen kon hij er niet bij zijn, toen de anderen van zijn groep belijdenis deden. Dat heb je als je als varensgezel werkt op een boot die bij voorkeur de Chinese wateren opzoekt.

We luisteren dan naar Mattheüs 14: 22 – 33: Jezus komt bij de discipelen in de storm.

En na de kerkdienst is er feliciteren vóór in de kerk en koffiedrinken achter in de kerk.

In de middagdienst pakken we de draad van het Esterboek weer op. We zijn gekomen bij hoofdstuk 4, waar Mordechai de noodklok luidt.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 14 juni van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de hervormde pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 6 juli in de morgendienst.

De Raad van Kerken bestaat veertig jaar.

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van zeventien christelijke kerken in Nederland.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1. de oecumenische dialoog;
2. de gezamenlijke dienst aan de samenleving.

Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken, maar ook met mensen van andere religies, met de overheid, met politieke partijen en met tal van maatschappelijke organisaties. In 1968 werd de Raad in zijn huidige vorm opgericht. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de zeventien kerken die erbij zijn aangesloten.

De zestiger jaren waren de bloei-jaren van de oecumene. De kerken zaten allemaal nog stevig in het zadel. En er was nog tijd en geld voor wat buiten ons eigen kerkje gebeurde. Op initiatief van de landelijke Raad van Kerken werden ook op veel plaatsen plaatselijke Raden van Kerken opgericht. En met veel enthousiasme werden de eerste oecumenische diensten gehouden van al die zeventien aangesloten kerkgenootschappen. Protestant en Katholiek zingen voor de Heer. En nog altijd worden die grote gezamenlijke diensten gehouden op veel plaatsen. Maar het lijkt alsof het oecumenisch enthousiasme een beetje weg is. De Katholieken gingen een conservatievere koers varen. Hervormden en Gereformeerden kregen hun handen vol aan hun eigen fusieproces. En alle kerken kregen steeds meer moeite om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. En dus kwam er steeds minder geld beschikbaar voor het oecumenische werk. Toch is de Raad van Kerken in Nederland blijven bestaan. Ze houdt de droom levend, dat alle christenen bij de Heer horen en daarom bij elkaar. En zij bepaalt er ons steeds weer bij, dat de kerken een boodschap hebben voor de wereld. Het gaat er niet alleen om, om zielen tot Jezus te brengen, maar ook om te werken aan een menswaardige samenleving voor allen.

En om deze boodschap kunnen wij de Raad van Kerken alleen maar dankbaar zijn.

ds J. Pronk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend, Afdeling C 2,
Kamer 5 : Pietertje Springer-Kes, Hoogkamplaan 14.

handicap.nl
maak(t) beter leven mogelijk

Persbericht

Handicap.nl dankt alle gulle gevers in Nederland!

Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) hield in de week van 2 t/m 7 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

De opbrengst van de collecte in*Marken*..... was totaal € *7.33,89*.

Het Ango Bestuur is zeer tevreden met het totale resultaat van de nationale collecte. Dankzij de bijdragen van de Nederlandse bevolking zijn wij in staat mensen te helpen die buiten financiële regelingen vallen.

Vanuit de opbrengst van de collecte helpt het Ango Fonds mensen met een functiebeperking die speciale voorzieningen nodig hebben en geeft zij individuele financiële hulp - hiervoor hoeft men geen lid te zijn. De Ango geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden. Ango maak(t) beter leven mogelijk!

Handicap.nl dankt haar 25.000 vrijwilligers die de tijd hebben genomen zich in te zetten voor de belangen van deze mensen. Wij kunnen niet zonder u! Ook nieuwe mensen die ons het komende jaar willen helpen door de collecte in hun eigen plaats of wijk op te zetten en te organiseren, zijn van harte welkom. Niet voor niets is ons motto: *Voor elkaar, door elkaar!*

Ook verenigingen of stichtingen die een link met een chronische ziekte of handicap hebben, kunnen de Handicap.nl-collecte organiseren. Zij mogen dan **25%** of meer (afhankelijk van de ingezamelde collectegelden) van de plaatselijke collecteopbrengst behouden, mits de opbrengst besteed wordt aan een doel of voorzieningen voor chronisch zieken of gehandicapten. Voor niet-gehandicapten organisaties geldt een 10% regeling. Interesse? Bel **033-4654343** of surf naar **www.handicap.nl** en vraag de regiocoördinator naar de voorwaarden en mogelijkheden voor uw vereniging of stichting!

De Ango is de grootste Nederlandse organisatie (17.500 leden) van, voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte die zelf opkomen voor hun rechten. Indien u of een van uw huisgenoten of kennissen financiële steun nodig heeft (ook als u geen lid bent), kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor in Amersfoort: 033-4654343.

PERSBERICHT

Kennis maken met theologie?

Misschien was u dit al jaren van plan, maar bent u er nog steeds niet toe gekomen. Dan is dit misschien het moment om de stap te nemen en op speelse en inspirerende wijze kennis te maken met theologie in de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). Velen gingen u voor, want jaarlijks melden zich vele tientallen mensen aan voor deze driejarige cursus.

In het nieuwe seizoen gaan dit keer op vier plaatsen in Noord-Holland cursussen TVG van start: in Alkmaar, Amsterdam, op Texel en in Weesp. In de cursus gaat u aan de hand van een groot aantal vakken op zoek naar de achtergronden en uitgangspunten van het christelijke geloof. De kernvakken die in elke cursusplaats worden gegeven behandelen het Oude- en Nieuwe Testament, de kerkgeschiedenis, geloofsvragen, ethiek en praktische theologie. De toegevoegde vakken kunnen ter plaatse variëren, maar richten zich in de meeste gevallen op wereldgodsdiensten, spiritualiteit, Jodendom en niet-westerse theologie. Theologische Vorming Gemeenteleden is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland.

De cursus is toegankelijk voor iedereen, een bijzondere (voor)opleiding is niet vereist, ook bestaan geen verdere toelatingsvoorwaarden wat betreft het lidmaatschap van een kerk.

De Theologische Vorming Gemeenteleden duurt in totaal drie jaar. Dat geldt voor de cursusplaatsen Amsterdam en Weesp. De cursusplaats Alkmaar heeft gekozen voor een andere opzet: cursisten die zich aanmelden volgen eerst een basisjaar en kunnen zich vervolgens inschrijven voor bepaalde modules. Een cursusjaar omvat 30 weken met per week een cursusbijeenkomst (een ochtend, middag of avond). De cursussen starten in september en eindigen steeds in mei. Het lesgeld

verschilt per cursusplaats en bedraagt tussen de € 100 en € 160. Hierbij kan een bedrag aan boeken komen.

Datum
22 mei 2008

Pagina
2 van 2

Aanmelden voor de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden kan, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Na aanmelding ontvangt u de studiegids, waarin u alle gegevens over de cursus in de plaats van uw keuze kunt vinden.

Voor de omgeving van **Alkmaar**:

Ds. J. Moens, Zandvaart 79, 1764 NL Breezand
Tel. (0223) 522474, e-mail: jocomoens@wanadoo.nl

Voor de omgeving van **Amsterdam**:

Mevr. R. Temmink, Graaf Willemlaan 3, 1141 XA Monnickendam
Tel. (0299) 65 17 53, e-mail: hjm.temmink@hetnet.nl

Voor de omgeving van **Weesp**:

Dhr. M. Willemsen, Da Costakade 210-1, 1053 XJ Amsterdam
Tel. (020) 6166536, e-mail: marc.willemsen@hccnet.nl