

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 juni 2008

Kerkdiensten voor : zondag 22 juni 2008

10.00 uur

Ds. C. Visser te Koog aan de Zaan
Gezamenlijke Tentdienst op de Havendijk
m.m.v. het koor "Forever Young" uit Volendam

Thema: "Ik zou wel eens willen weten"

Collecte is bestemd voor de Stichting Herstel & Balans

17.00 uur

Ds. P.A. Pronk te Berlijn
Hervormde Kerk
Intochtslied: Gezang 440: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	22 juni	Ezechiël 16: 44-52
Ma	23 juni	Ezechiël 16: 53-63
Di	24 juni	Psalm 11
Wo	25 juni	Matteüs 10: 16-23
Do	26 juni	Matteüs 10: 24-33
Vr	27 juni	Matteüs 10: 34-11:1
Za	28 juni	Maleachi 1: 1-5

Meditatie

Een witte steen – Openbaring 2: 12 – 17 De brief aan Pergamum

Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Een uitspraak van de Here Jezus uit Mattheus 5: 14. Dat gold letterlijk voor de stad Pergamum. Een stad in die tijd met 120.000 inwoners, die op een 300 meter hoge rots was gebouwd.

Pergamum was de residentie van de Romeinse stadhouder in Azië en bezat op één na de grootste bibliotheek ter wereld met meer dan 200.000 boeken. Vandaar het woord perkament dat afgeleid is van de naam Pergamum. Johannes moet namens Jezus aan de christelijke gemeente in deze residentie een brief schrijven.

"Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is". Dat is me nogal wat.

De troon van de satan die daar regeert. De stad was ook een centrum van afgoderij.

Er stond het grootste altaar uit de oudheid voor de griekse oppergod Zeus. In Pergamum was in feite voor christenen geen plaats, want iedere bewoner werd geacht mee te doen aan de keizer aanbedding en wierook te offeren op een altaar met het opschrift "Caesar is Heer". Zou de toorn van de keizer de stad niet treffen, als hij vernam dat er christenen leven die belijden "Jezus is Heer"? Op die belijdenis kon je gedoopt worden, maar hij kon je ook duur komen te staan en je het leven kosten. Dat was Antipas, een getrouwe getuige van Jezus overkomen. Er kwamen ook veel pelgrims naar Pergamum om genezing te vinden van hun kwalen, want de god van de geneeskunst werd er ook vereerd. Zijn symbool is een staf met een slang er omheen. Het is nog altijd het dokterembleem. De god van de genezing had de bijnaam "zaligmaker". Het laat zich raden hoe moeilijk de christenen in Pergamum het hadden. Ze zochten hun heil niet bij een altaar, ook niet bij een staf met een slang, maar bij het Kruis. Daar moest hun dankbaarheid en genezing vandaan komen. Dan was er nog een leer van de Nicolaïeten. Dat had met Bileam te maken die duizende jaren eerder Balak de raad had gegeven de Israëlieten offervlees te laten eten, en ontucht te plegen.

Volgens ons hoofdstuk deed men daaraan mee. De geest van Bileam waarde daar rond.

Breek toch met het leven dat u nu leidt, zegt de Heer, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie met Jezus in de strijd van het geloof trouw blijft en overwint, krijgt van het verborgen manna "het brood uit de hemel" en een witte steen.

Een overwinnaar bij de Olympische spelen kreeg in die tijd een witte steen met daarin zijn naam gegrift. Wie overwint in de goede strijd van het geloof, krijgt van koning Jezus ook die witte steen, met daarin geschreven een nieuwe naam.

Alleen jij die de naam ontvangt, zult begrijpen waarom het deze naam is. Het is het geheim tussen Jezus en jou. Dit geldt niet alleen voor de gemeente van Pergamum maar voor allen die in geloof trouw blijven aan het woord van God.

Jan Vlasbloem

Bediening Heilige Doop

Op zondag 15 juni 2008 is in de Hervormde Kerk het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Kirsten Charlotte, dochter van Dirk Cornelis Zeeman en Petra Corina Visser, geboren 1 april 2008 te Marken, dooptekst: Johannes 10:11.

Herder, neem uw schaapje aan.

Hoofd, maak het een van uw leden.

Wees zijn weg, wijs het zijn baan.

Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,

dat er eens veel vruchten groeien.

Voorbede

1. Voor het volk van Birma, waar een natuurramp het land heeft getroffen, dat er redding mag komen.
2. Voor de gevangenen, Heer verlos hun van hun kwade geest.
3. Voor allen die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.
4. Voor land en volk, Heer bewaar ons voor terreur.
5. Voor uw Kerk over het rond der aarde en voor beide Kerken op Marken, Heer bewaar ons bij uw Woord dat we trouw zijn in uw dienst.
6. Voor de doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
7. Voor onze nieuwe lidmaat, Heer wij vragen uw zegen, ook voor straks wanneer hij weer de vaart op gaat.

L. Kes-Schouten

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 15 juni 2008

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 194,76

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 166,40

Collecten Patmoskerk

Zondag 15 juni 2008

Collecte bestemd voor het Werelddiakonaat € 178,80

Collecte bestemd voor de Diaconie € 82,00

Herstel en Balans

Aanstaande zondag is de collecte in de tentdienst bestemd voor: Herstel en balans.

Wat is Herstel en Balans? Het is een revalidatie en re-integratieprogramma voor patiënten die een behandeling tegen kanker hebben ondergaan. Wat houdt dat dan precies in?

Het programma is opgebouwd uit twee hoofdonderdelen: één onderdeel gericht op fysiek herstel en één gericht op het hervinden van mentale balans. Het fysieke bestaat uit een opbouw programma wat voor iedereen persoonlijk gemaakt wordt. Dit gebeurt in het ziekenhuis in een soort 'sportschool' setting. Iedereen van jong tot oud en van dik tot dun doet dit op zijn of haar eigen manier en tempo. Daarnaast bestaat het fysieke deel uit een sport en spel onderdeel en een zwem onderdeel. Ook deze beide onderdelen worden in het ziekenhuis gegeven.

Dan is er ook nog het mentale gedeelte dit bestaat uit het constante lotgenotencontact en uit groepsgesprekken waarin verschillende dingen aan bod komen. Dit varieert van de verhalen over kanker tot de educatie van een psycholoog over hoe om te gaan met onzekerheid.

Waarom verdient de stichting Herstel en Balans nou uw geld? Het is een hele goede nieuwe manier van omgaan met mensen die kanker hebben gehad. Vaak hoor je mensen zeggen: 'Hij is toch beter!' De kanker is inderdaad weg, maar ben je dan meteen beter? Volgens mij niet; de behandeling die mensen met kanker ondergaan is dusdanig ingrijpend dat je lichaam zo kapot wordt gemaakt dat zelfs al je haar verdwijnt. Dan is het dus niet zo dat je van de

medicijnen af bent en tegelijk alles weer kan. Daarnaast heb je niet zo prettige ervaringen geestelijk moeten verwerken, op dat vlak kun je ook wel wat hulp gebruiken. Daar komt de stichting Herstel en Balans om de hoek. Zij proberen in Nederland iedereen te helpen die kanker heeft gehad. Zij hebben dit programma opgezet en timmeren momenteel hard aan de weg om in ieder ziekenhuis in Nederland dit programma aan te kunnen bieden. Hier is uiteraard geld voor nodig. Uit ervaring kan ik u zeggen dat het een ontzettend goed programma is wat zeker al uw geld waard is.

Tot slot wil ik u voor verdere informatie over de stichting Herstel en Balans en het volledige programma verwijzen naar de site van de stichting: www.herstelenbalans.nl . Mocht u onverhoopt te maken krijgen met deze verschrikkelijke ziekte en u zou graag meer informatie willen over herstel en balans, dan ben ik altijd bereid u te informeren.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen van Altena

Bij de tentdienst

'Ik zou wel eens willen weten' is de befaamde zin uit het beroemdste lied van de blinde zanger-schrijver Jules de Corte (1924-1996). Deze zin verwoordde zijn levenshouding. Veel van zijn gesprekken begonnen met de zin "Begrijp jij nu waarom?". De wijze waarop De Corte in het leven stond heeft velen geïnspireerd. Hij bezat het talent om zich te verwonderen over de schoonheid van de Schepping. En in het voetspoor van zijn vader (een peelwerker met socialistische idealen) kwam hij op voor wie achtergesteld werd. In veel van zijn liederen spelen Bijbelse begrippen een rol. Dit is de invloed geweest van zijn opvoeding in een klooster. Hoewel De Corte zich later niet 'gelovig', maar 'goedgelovig' noemde, is zijn werk verregaand religieus. Vanwege zijn scherpe blik en de spiegel die hij mensen voorhield noemden sommigen hem profetisch. Veel van wat De Corte te zeggen had is nog steeds uiterst actueel. Daarom gebruiken we vanmorgen het lied 'Ik zou wel eens willen weten' als thema en verbinden het met Bijbelse teksten en religieuze liederen.

In de week van 19 tot 23 mei heeft de Chr. Muziekvereniging Juliana op Marken gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds). Het Anjerfonds steunt culturele verenigingen in het hele land. De totale opbrengst bedroeg € 697,00 , waarvan een derde deel voor de collecterende vereniging is bestemd. Juliana wil de inwoners van Marken bedanken voor de giften en de collectanten voor hun inzet!

Hallo allemaal,

Wat gaat de tijd toch snel... Ik ben bijna 12 weken oud. In deze 12 weken heb ik behoorlijk in de belangstelling gestaan. En ben ik door heel veel mensen verwend met kaartjes, kadootjes, cadeaubonnen en centjes. Vele zijn persoonlijk door mijn mama & papa en zus Sigrid hiervoor bedankt. Maar wij willen niemand vergeten... Dus iedereen heel erg bedankt!

Lieve groetjes,

Kirsten Zeeman

Belijdenis des Geloofs

Op zondag 15 juni 2008 heeft in de Hervormde Gemeente belijdenis des Geloofs gedaan:

Peter Roos, Kerkbuurt 168, belijdenistekst: Psalm 100: 2: " Dien de Heer met vreugde "

Giften

Op huisbezoek ontvangen 2 x € 10,00 voor de Hervormde Diaconie, 1 x € 5,00 en 1 x € 20,00 voor het Project van de Waterlandse Gemeenten en 1 x € 20,00 en 1 x 50,00 voor de Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank.

Kerkdienst Swaensborch

Op 25 juni om 15.00 uur mag ik weer de kerkdienst leiden in Swaensborch in Monnickendam. Uiteraard iedereen daar hartelijk welkom.

ds J. Pronk

De Dominee

Hij zit elke week preeken te maken,
Die de gemeente Zondags komt hooren.
Hij moet doopen, als er wordt geboren
En behoort in 't sterfhuis een zucht te slaken.

Daartusschen ligt een lange reeks van jaren,
Waarin men tot hem zegt: u kunt mooi praten.
U moet de kerk midden in het dorp laten.
Daar zijn wij altijd wèl bij gevaren.

Hij moet het volk brengen onder Gods tucht.
Als er geen wolkje is aan de lucht,
Spreekt hij van storm en donderbui.

Hij brengt de vrede die in Christus is.
Maar met een lach waarin iets listigs is,
Denken ze: laat die klok maar luien.

Willem de Mérode

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, de vele kaarten en cadeaus die we hebben gekregen op onze bruiloft.

Dit heeft onze huwelijksdag tot een onvergetelijke dag gemaakt. Het was grandioos!

Richard, Sandra, Lucas en Jill

De Ziekenboeg

M.Moenis-Kes, Hoogkamplaan 15 verblijft tijdelijk in Zorgcentrum
't Schouw Theodoor Weversweg 137 Kamer 145K 1025 AX Amsterdam.

Nes Ammim zoekt talent

Waar vind je een organisatie die net zo veelzijdig is als jij?

Nes Ammim is een christelijk internationaal dorp in het noorden van Israël. In het dorp wonen, werken en studeren circa 30 vrijwilligers, afkomstig uit Nederland, Duitsland en andere Europese landen.

Nes Ammim wil een plek van vrede zijn. Het streeft naar open verhoudingen en verzoening en wil hier een eigentijdse bijdrage aan leveren, onder andere door de dialoog tussen groepen Joodse en Palestijnse Israëliërs, joden, christenen en moslims, te organiseren en te faciliteren met haar congres- en hotelfaciliteit.

Nes Ammim is een diaconaal project. Voor haar inkomsten is zij voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van donateurs: particulieren en kerken.

Wil je weten welke vacatures wij hebben in Nes Ammim, kijk dan op www.nesammim.nl of neem een abonnement op de Nieuwsbrief.

Op dit moment is Nes Ammim dringend op zoek naar o.a. een Manager voor de Technische Dienst, technische vakmensen (elektriciens), een verpleegkundige en vele andere enthousiaste vrijwilligers

Van harte welkom zijn:

- Jongeren, schoolverlaters, stagiaires en singles, die de handen uit de mouwen willen steken voor een periode van minimaal 1 jaar.
- Vakmensen en jonge gezinnen die graag 2 jaar in Nes Ammim willen wonen en werken
- Vutters die voor een periode van ongeveer 3 maanden in Nes Ammim aan de slag willen.

Wat kan jij / u voor Nes Ammim betekenen?

In Nes Ammim is veel werk te doen, waaronder in het driesterrenhotel en bij de vele diensten die ondersteuning verlenen aan gasten en bewoners in het dorp zoals de technische dienst, het bijhouden van de groenvoorziening en de administratie.

Wat biedt Nes Ammim haar vrijwilligers?

- Een vergoeding van wonen, voeding en sociale voorzieningen;
- Een bescheiden maandelijks toelage;
- Voldoende ruimte voor zelfontplooiing en opleiding;
- Afwisselend werk met eigen verantwoordelijkheden in een prettige omgeving;
- In Nes Ammim is een afdeling Studie & PR, die voor alle vrijwilligers een interessant studieprogramma verzorgt met o.a. seminars naar de Negev en in Jeruzalem.

Wat verwacht Nes Ammim van jou / u als toekomstige bewoner?

- voldoende kennis van de Engelse taal;
- zelfstandig, praktisch, sociaal ingesteld;
- oecumenisch / kerkelijk betrokken;
- interesse voor relaties tussen jodendom, christendom en islam.

Nes Ammim is een unieke plek: een plek die zoveel meer biedt dan werken alleen!

U kunt Nes Ammim steunen door een gift over te maken of door donateur te worden voor € 18 per jaar. U ontvangt dan het kwartaal magazine met informatie over het dorp en de Nes Ammim beweging.

Meer informatie?

Voor informatie over werken in Nes Ammim of voor een verblijf in het hotel tijdens een vakantie en activiteiten die in Nederland worden georganiseerd kan contact worden opgenomen met:

Stichting Nes Ammim, Looiersdreef 805, 7328 HZ Apeldoorn, tel. 055-5349339, e-mail: post@nesammim.nl of met het bestuurslid dhr. Jan Nabers, tel. 038-4653286.