

# Protestants Marken



Jaargang 2, nummer: 29

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 juli.

## Kerkdiensten voor : Zondag 20 juli 2008

10.00uur: J.Pronk.  
De Zingende Kerk.  
Intochtslied: Psalm 136: 1 en 2

17.00uur: J.Pronk.  
Intochtslied: Psalm 136: 1 en 2

Eerste collecte: het Bouwfonds

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente

10.00uur: Dr. W. Gugler..

Tekst: Ruth. 3

Collecte is bestemd voor de Kerk.

### Dagelijkse schriftlezing

Zondag	20 juli	Psalm 147
Maandag	21 juli	1 Koningen 3: 1 - 15
Dinsdag	22 juli	1 Koningen 3: 16 - 28
Woensdag	23 juli	Psalm 72
Donderdag	24 juli	1 Koningen 4: 20 - 5: 14
Vrijdag	25 juli	Matteüs 13: 44 - 52
Zaterdag	26 juli	Matteüs 13: 53 - 58

“Maar verlos ons van den boze ...”

### Meditatie

“Had ik dat maar eerder geweten !”. Ieder van ons heeft dat wel eens geroepen of gedacht. Of (nog erger) “Te laat”. O God, de wereld gaat er toch zeker niet echt aan !

In de jaren 60, 70 bestond het idee van milieubewust leven nog niet. Chemische fabrieken zoals Ketjen in Amsterdam-Noord gingen ongestoord hun gang. Afval werd gedumpt in de Voglermeer polder en wij herinneren ons nog wel de flitsspuit om de muggen te lijf te gaan in huis. Asbest werd bij ons in ‘t timmerschuur met de zaagmachine gezaagd, dan zag het een dik kwartier lang grijs van het asbeststof. Tja, wisten wij veel ? Als je er over nadenkt is het te veel om op te noemen: Teer, aceton, Co2-uitstoot, roet, zwerfvuil, koelkasten, verfsoorten, batterijen. Sommige stoffen zijn al uit de handel genomen. Toen het allemaal nog kleinschalig was liep het zo’n vaart niet (dachten we). Maar wat wij als westerlingen hebben voorgedaan gaat nu China, Azie, Zuid-Amerika en wellicht ook Afrika nadoen, en wel zonder de wetgeving die wij er inmiddels op na houden.

En bij dat alles is het maken van al die producten niet eens het grootste probleem, nee, het weggooiën ervan als we “weer eens wat anders willen”. Ook dat heeft het westen de rest van de wereld aardig voorgedaan. De zonde van vervuiling en verkwisting staat niet met name genoemd in de bijbel en lijkt daarom het “christelijk geweten” minder te beroeren, maar daar komen we niet mee weg. Houd deze gedachte eens tegen het licht dat Jezus de wereld zozeer de moeite waard vond dat Hij die wilde redden. “De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein... “ (Ps.24:1)

Het gaat verder. De vervuiling die door onze mond naar binnen gaat krijgt tegenwoordig volop aandacht. Vervetting, zelfs ook al bij jonge kinderen, dreigt een landelijk probleem te worden (nee niet wereldwijd). Door TV-spotjes probeert de overheid ons te manen gezonder te gaan eten, maar het klinkt als mosterd na de maaltijd, over roken nog maar te zwijgen. “Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven ... “ (Gez. 434:3).

Verbinden wij nog consequenties aan dit soort liederen of zingen we ze gewoon maar mee voor de vromigheid ? Duurzaamheid, gezond leven, hadden we het maar eerdër geweten? ... We wisten het maar niemand wilde luisteren naar de “Club van Rome” in de jaren 60 toen die ernstig waarschuwde en die nu gelijk heeft gekregen. Maar ja we gingen zo lekker. Te laat ?

Waar zullen we over pakweg 25 jaar van zeggen “hadden we dat maar in 2008 geweten”.

Wat is er nu gaande wat op den duur een dodelijk gif blijkt. Vervuiling van milieu en lichaam zien we achteraf wel duidelijk in en hopenlijk levert het voldoende bewustzijn op om alsnog op de rem te trappen.

Hoe zit het met de vervuiling van onze geest en die van onze kinderen, wat leven we hen voor. Moet het antwoord hierop weer eens beginnen met “dat loopt zo’n vaart toch niet”. Voor mijzelf heb ik een voorzichtig meetpunt aangelegd: Het gaat fout met iemand als zijn of haar geest is stilgelegd, is geketend, niet meer na wil denken en niet meer kan genieten van zaken die bedoeld zijn om je mee te verheugen zoals sport, een hobby, een goed gesprek, gemeenschap, kunstvormen als schilderkunst, zang, dans, muziek, humor.

Inmiddels zijn er al wel wat oorzaken van bekend:

Bijvoorbeeld je geest dag-in-dag-uit bombarderen met housemuziek of heavy metal. Dit lawaai wordt muziek genoemd, maar het is een soort gif dat je geest doof maakt voor de parels die in echte muziek te vinden zijn. En zo valt vaak op vroege leeftijd de deur al dicht voor wat een bron van plezier had kunnen zijn. Ik heb jongelui, die zich afgesloten hadden door een I-pod in hun oren (of keihard in hun auto), nog nooit horen meezingen, hun gelaat is meestal somber en onverschillig. En dan vraag je je af: wat doet dit nu eigenlijk met je, welke vorming gaat hier van uit, welke geest dringt er binnen die alles verder lam legt. Het lijkt wel of ze vrijwillig in een geestelijke gevangenis kruipen. Ik weet uit eigen ervaring hoe muziek een mens kan opbeuren zowel in beluisteren als spelen en uitgerekend dat wordt hen afgenomen zonder dat ze er erg in hebben.

Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken van geestelijke vervuiling: horror, porno, occultisme om er maar een paar te noemen, er wordt alom ernstig tegen gewaarschuwd. Ook langs materiele weg lukt het goed met drugs. Het hoort allemaal in hetzelfde wereldje thuis. En je kan tegenwoordig te kust en te keur. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat ze altijd een somberheid in een mens achter laten vaak gepaard gaand met leegte en vernielzucht en de mogelijkheid tot blijheid wordt weggenomen.

Ik heb met u willen nadenken over de vervuiling van onze omgeving, ons lichaam en onze geest. Maar ik heb het achterstevoren gedaan. Ik had met dat laatste moeten beginnen. Dat was bijbelser geweest. De diepste oorzaak van alle vervuiling ligt in het geestelijke vlak, de rest is op de een of andere manier een gevolg. Jawel een heel ernstig gevolg, dat laat zich nu wel raden.

Hadden we dat maar eerder geweten? Kom nou, de boodschap van Jezus van Nazareth is er vol van. Jezus verkondigde niet zozeer de christelijke leer maar Hij verkondigde het christen-zijn.

(over christelijk-zijn of christen-zijn hebben we het al eens eerder gehad) Het gaat Jezus om de kern van de mens, de zuiverheid van hart. Die heeft vanzelf een zuiverheid van denken en handelen tot gevolg: het vat geeft weer wat het in zich heeft. Mensen die dat ontdekt hebben kunnen nog van veel genieten en zij worden het zout der aarde genoemd. Laten wij ons verre houden van wat uit den boze is, dan gaat deze bede uit het Onze Vader een keer in vervulling.

Klaas Kes.

#### Voorbede.

Voor alle ambtsdragers, Heer wil hun sterken en hun zegenen opdat zij met vreugde dit werk mogen doen.

Voor allen die treuren, Heer wil hun troosten en sterken.

Voor U volk Israel en de Palestijnen, Heer dat ze samen de vrede zoeken.

Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, Heer geef hun krachten wijsheid opdat ze regeren in recht en gerechtigheid.

Voor allen die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.

Voor de zieken, Heer wil hun sterken.

Voor alle die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie,  
Heer wil hun zeer nabij zijn.

#### Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 13 juli 2008

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten Euro 112,60

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente, Euro 137,85.

#### Collecten Patmos Kerk.

Diaconie	6 juli	Euro 132,10
----------	--------	-------------

Kerk	13 juli	Euro 244,15
------	---------	-------------

#### Abonnementsgeld buiten – abonnees.

Er zijn nog enkele buiten – abonnees, die hun abonnementsgeld voor 2008 nog niet hebben overgemaakt.

Wij verzoeken hen dat nu zo spoedig mogelijk te doen: Euro 55,-- op rekening

79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o J.P. van Altena.

Hartelijk dank voor de medewerking.

**Bij de kerkdiensten**

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk luisteren naar Handelingen 9: de bekering van Paulus. Maar waar moest Paulus nou eigenlijk bekeerd van worden? En we maken er een Zingende Kerk van.  
In de middagdienst gaan we verder met het bijbelboekje Ester. We zijn gekomen bij hoofdstuk 6: hoogmoed komt voor de val.

ds J. Pronk

**Gift**

Op huisbezoek ontvangen een gift van 5 euro voor de Hervormde Diaconie ( Projekt )  
Hartelijk dank

**Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente**

Per 9 juli 2008 is overgekomen uit het buitenland zr Vanessa Ilona Zeeman, Zeilstraat 10.

**Tweede Zomerzangavond**

Op woensdagavond 23 juli om acht uur wordt in de Hervormde Kerk de tweede zomerzangavond gehouden. De Voor Anker Band zal voor ons spelen, en samenzang begeleiden. Na afloop is er koffie drinken in de kerk. Iedereen is hartelijk welkom.

**Gebod van de harp speler**

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,  
ik sta in uwen dienst zonder bezit.  
Maar ik ben rijk in dit :  
dat ik de ploeg van uw woord mag besturen  
en dat Gij mij hebt toegewezen  
dit afgelegen land en deze  
hoge landauwen, waar – als in het uur  
der schafte bij de paarden van mijn wil  
ik leun vermoeid en stil –  
de zee mij zichtbaar is zoover ik tuur ....  
Ik zal de halmen niet meer zien  
noch binden ooit de volle schoven,  
maar doe mij in de oogst gelooven  
waarvoor ik dien...  
Geen aanhang, want dan kan ik U niet hooren.  
Maar geef – o Gij, die altijd weer mij vindt,  
en tot mij spreekt van achter licht en wind –  
dat ik mijzelf alleen van U mag weten,  
en doe mij nimmermeer vergeten  
dat ik op deze harp, die is uw leen,  
geen liefde spelen mag dan die in U verdween,  
en dat ik luistren moet opdat ik spele...

A. Roland Holst

Beste mensen,

Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken.  
Ook een dank voor de bloemen, planten en cadeautjes.  
Dank jullie wel voor de snelle hulp aan mij geboden.  
Ook namens mijn kinderen.

Gaartje Dorland – Boes.

---

*Deze strijd kon hij niet winnen  
Zijn vechtlust en doorzettingsvermogen  
heeft hem nog enig respijt gegeven*

**Op 7 juli 2008 is op 68 jarige leeftijd  
overleden ons gewaardeerd lid**

**DIRK DE JONG Cz**

**Wij wensen zijn familie en vrienden  
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.**

**Bestuur en leden  
Postduivenvereniging  
Door Vriendschap Sterk  
te Marken**

---

## Noach

Lessen uit zijn leven:

1. Zorg dat je de boot niet mist.
2. Vergeet niet dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten.
3. Plan vooruit. Het regende niet toen Noach de ark bouwde.
4. Zorg dat je fit blijft. Als je zeshonderd jaar oud bent, vraagt iemand je misschien voor een heel grote klus.
5. Luister niet naar kritiek, maar ga gewoon door met wat er gedaan moet worden.
6. Bouw op hoog niveau aan je toekomst.
7. Reis om veiligheidsredenen twee aan twee.
8. Snelheid is niet altijd een voordeel. De slakken zaten samen met de jachtluipaarden aan boord.
9. Laat je lekker door de stroom meevoeren als het je even te veel wordt.
10. Hoe het ook stormt: als God bij je is, wacht er altijd een regenboog op je.

# ZOMERAVONDZANG

met medewerking van  
De Voor Anker Band

In de Herv. Kerk

Op woensdag 23 Juli om 20.00 uur

Wie wil zingen

zing dan mee

Toegang gratis