

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer: 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 juli.

Kerkdiensten voor : Zondag 27 juli 2008

10.00uur Ds. A.K.Lehne

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 2

17.00uur Ds. E.J.Bergman te Katwijk

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente

10.00uur: Dr. W. Gugler..

Tekst: Ruth. 4

Collecte is Bestemd voor de Diaconie.

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	27 juli	Psalm.	33
Maandag	28 juli	Matteus	14: 1 - 12
Dinsdag	29 juli	Matteus	14: 13 - 21
Woensdag	30 juli	Numeri	11: 1 - 15
Donderdag	31 juli	Numeri	11: 16 - 23
Vrijdag	1aug	Numeri	11: 24 - 33
Zaterdag	2aug	Psalm	78: 1 - 11

1Thessalonicenzen 5:19 Doof de Geest niet uit.

Over een paar weken, 8 augustus, vindt de openingsceremonie van de olympische spelen plaats. Op deze dag wordt het Olympisch vuur met veel eerbied in Peking ontstoken. Het vuur, dat via de vijf continenten uiteindelijk in de Chinese hoofdstad aangekomen is. Dit ging niet zonder slag of stoot. Niet in alle landen werd het vuur hartelijk verwelkomd. Er klonk nogal eens heftig protest en soms werd het vuur gedoofd, Gelukkig had men dan nog altijd het originele Griekse vuur achter de hand, zodat de vlam weer opnieuw aangestoken kon worden.

Dit Olympisch vuur doet mij denken aan een ander vuur. Het werd niet ontstoken op de berg Olympus, maar vlakbij een andere berg, de Olijfberg. Ook dit vuur heeft haar weg over de vijf continenten gevonden en heeft mensen van verschillende culturen tot één broederschap samengevoegd.

Dit Pinkstervuur, dat twee eeuwen geleden op de Pinksterdag in Jeruzalem vanuit de hemel op de gelovigen is uitgestort heeft zich als een lopend vuurtje wereldwijd verspreid.

Net zoals bij het Olympischvuur, werd dit Pinkstervuur ook niet altijd verwelkomd.

Men heeft van alles geprobeerd om het uit te blazen maar het is hen niet gelukt.

Hoe meer men het probeerde uit te blazen, hoe meer het vuur juist aangewakkerd werd!

Het was Christus zelf die de gelovigen in vuur en vlam zette en hen tot overwinnaars maakte.

Maar er was één groot gevaar; het vuur kon wel door de gelovigen zelf gedoofd worden.

Het gevaar kwam niet van buiten, maar juist van binnen uit

Dit was het gevaar waarvoor Paulus de eerste kerk al waarschuwde.

En Johannes schreef aan de eens zo vurige gemeente Efeze, dat de eerste liefde bij hen verdwenen was.

Hoe kon dit vuur zo snel doven? Wat er toen in de vroege kerk gebeurde, vindt ook nu plaats.

In Thessalonicenzen 5 lezen we over het "verachten van de profetieën", het niet selectief zijn met de dingen waarmee we ons leven laten vullen en het loslaten van "het goede".

Wat betekent de Bijbel nog voor ons dagelijks leven?

Hebben we wel een goed onderscheidingsvermogen en toetsen we de zaken die op ons af komen volgens Gods woord?

De deelnemers aan de Olympische spelen hebben zich terdege voorbereid. Ze gaan er helemaal voor, het gaat hen toch uiteindelijk om de medaille?

Zo worden ook wij in dit tekstgedeelte opgeroepen om ons "geheel en al" Hem toe te wijden en geest, ziel en lichaam te bewaren tot de komst van Jezus Christus om vanuit zijn handen de onvergankelijke erekrans te ontvangen.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede.

Voor U volk Israel en de Palestijnen, Heer dat ze samen de vrede zoeken.

Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, heer geef hun krachten wijsheid opdat ze regeren in recht en gerechtigheid.

Voor allen die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.

Voor de zieken, Heer wil hun sterken.

Voor alle die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie,

Heer wil hun zeer nabij zijn.

Voor alle die gehandicapt zijn, Heer wil hun sterken.

Voor de ouderen van de gemeente, Heer wil ons allen beschermen, in U Liefde.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hoopt in de Hervormde Kerk mijn vrouw voor te gaan. We luisteren naar Lucas 8: 1 – 3: Maria Magdalena en Jezus.

Zelf heb dan de voorgang in onze buurgemeente Uitdam.

In de middagdienst is ds Bergman uit Katwijk de voorganger.

ds J. Pronk

Doopaangifte Hervormde Gemeente

Op zaterdag 26 juli 2008 van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 17 augustus in de morgendienst.

Kerkelijke Stand Hervormde Gemeente

Per 16 juli 2008 is overgekomen uit de Hervormde Gemeente te Uitdam – Zuiderwoude br. Michiel Christiaan Klok, Minnehof 22.

Per 16 juli 2008 is overgekomen uit het buitenland zr. Sabrina Schipper, IJsselmeerweg 28

Gift

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10.00 voor de Hervormde Diakonie en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Orgelfestijn

De Stichting Orgelkring Waterland organiseert het Waterlands Orgelfestijn 2008.

Woensdagavondconcerten om 20.00 uur.

23 juli: Edam Grote Kerk: Wim Dijkstra

30 juli: Oosthuizen Grote Kerk: Leon Berben

6 augustus: Edam Grote Kerk: Jan Jongepier

13 augustus: Purmerend Nicolaaskerk: Pieter van Dijk

20 augustus: Broek in Waterland Herv. Kerk: Willem Poot

Volwassenen: € 6.00, donateurs 65+: € 4.50, kinderen tot 14 jaar: € 2.50.

De Serenity Prayer (Gebed om tot rust te komen)

Het is een bekend gebed over de hele wereld. Het zou opgesteld zijn door de vermaarde theoloog Reinhold Niebuhr (1892 – 1971). Maar mogelijk is het een al wat ouder gebed. Vooral bekend geworden is het gebed, toen de Anonieme Alcoholisten (AA) het in hun programma opnamen. De AA is als organisatie niet een ideologie of religie gebonden, maar gebruikt de gebedstekst nog steeds als een slogan voor haar twaalf-stappenplan. De Nederlandse AA opent of sluit bijeenkomsten vaak met de Serenity Prayer, een gebed om tot rust te komen.

“God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
geef me moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
geef me wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken.

AMEN

Oecumenisch Maandblad OPEN DEUR

(september tot en met december 2009)

September 2008 De reis van Tobias

Tobit is een apocrief bijbelboek. Het is ook onbekend. Dat is jammer, want dit sprookjesachtige verhaal biedt van alles: avontuur, monsters, een reizende jongen (Tobias), wachtende ouders, een engel, vroomheid en godsvertrouwen. Een speciaal bijbelnummer van Open Deur.

Met onder andere: Het leven als reis; Hoe overwint Tobias zijn angst?; Doden begraven als heilige plicht; Rembrandt en Tobit; Een engel als reisgenoot; Terugkomen na een reis

Oktober 2008 Met de dood voor ogen

Alle mensen moeten sterven. Maar hoe ga je om met de dood als je weet dat je spoedig zult sterven? Hoe kijk je dan naar je leven? En hoe is dat als iemand gaat sterven die je lief is? Waar haal je geestelijke kracht vandaan?

Met onder andere: "Ik had het leven nooit zo lief gehad" –teksten van iemand die weet dat hij niet lang meer te leven heeft; Symbolen en rituelen rond afscheid en dood; "U moet een beslissing nemen" – acute levensbedreigende situaties; Palliatieve zorg in een hospice; Bijna-dood ervaringen.

November 2008 De aarde draait door

Duurzaam leven: op de bres staan voor de aarde. Voor de hele aarde, dus ook voor alles wat de aarde bevolkt. Veel mensen zijn er van overtuigd dat alleen een groene en rechtvaardige levensstijl toekomst biedt. Open Deur ging op zoek naar mensen die in hun geloof inspiratie vinden voor zo'n levensstijl

Met onder andere: Duurzamer leven? Franciscaanse 'milieu'spiritualiteit'; Een groene kerk; Jongeren actief in Time to Turn; Bijbel: de aarde zal beven- angst en dreiging.

December 2008 Kerstnummer: Jozef in het licht

Hij staat in de kerststal vaak wat achteraf, alsof hij er niet helemaal bij hoort: Jozef de timmerman. Man van Maria. (Zorg)vader van Jezus. 'Een rechtschapen mens' wordt hij genoemd. Hij heeft een belangrijke rol in het geboorteverhaal van Jezus. En er valt nog veel meer over hem te ontdekken.

Met onder andere: De rol van Jozef in Jezus' geboorteverhaal; Jozef in beeld; De timmerman; Kerstverhaal: Zoon van Adam, Zoon van God; Brug tussen Joden en christenen; de andere Jozef; Lyrisch lexicon van Sint Jozef.

OPEN DEUR is een oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerken. Een jaarabonnement kost € 27.00. Wilt u OPEN DEUR eerst proberen? Een proefabonnement (4 nummers) kost 5 euro. U kunt schrijven naar Administratie Open Deur, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer, of mailen naar abonnementen@boekencentrum.nl.

De Ziekenboeg

Neeltje Zeeman, Hoogkamplaan 42 is opgenomen in het Waterlandziekenhuis, Kamer B 2 2e verdieping Waterlandziekenhuis Waterlandlaan 250 1441 RN Purmerend.

Weerwoord

Hebt u dat ook wel eens als ouder? Dat je tegen je kind zit aan te praten, zonder dat je kind ook maar begrijpt waar je het over hebt?

De overdracht van het geloof, dat gene wat je beweegt komt niet echt aan. Het ene oor in, het andere oor uit. En daarmee is vaak het geloofsgesprek zoals we dat vroeger hadden geheel afwezig.

Nu heeft dominee Boomsma een zeer leesbaar boekje geschreven, over hedendaagse onderwerpen. Dit heeft hij geschreven samen met twee van zijn zonen Arie en Klaas. De één gelooft en de ander niet.

Het boekje is onderverdeeld in vragen over "ik" (o.a. over tatoeages, wraak, woede, trots), "wij" (o.a. de naaste, Calvinistisch juk, dialoog, lust, taboe) en "Hij" (o.a. Gods beeld, communicatie, makkelijke oplossing)

Om een idee te krijgen over het boek licht ik nu één onderdeel eruit als voorbeeld:

Onderwerp: Communicatie naar aanleiding van Deuteronomium 4 : 33-40

Zoon Klaas, die niet gelooft, schrijft in zijn stukje over dit onderwerp dat hij zich ergert aan mensen met evangelisatie drang. Mensen die voorzien van een begrijpende blik doen of ze naar je luisteren. Als ze dan ook nog zeggen: *arm schaap, ik bid voor je en hoop dat je eens van je dwalingen verlost zal worden.* Is zijn afkeer compleet. Bah. Schrijft hij en vervolgt: Het geloof in één God en de wetenschap dat zijn woord het ware is, maakt echt luisteren voor een gelovige vrijwel onmogelijk.

In het verlengde van de stelling van Klaas, ligt mijn vraag aan ons Christenen: Is het mogelijk Gods Stem te verstaan terwijl wij niet in staat zijn te luisteren naar onze kinderen van vlees en bloed?

Klaas en Arie allebei geboren in 1974. Ik kon mij niet herinneren dat onze dominee Pieter Boomsma een tweeling had. De volgende advertentie uit "Ons Streekblad" maakte voor mij de zaak duidelijk:

... dat de naam van onze Here Jezus in hem verheerlijkt worde, en hij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.

2 Thessalonicenzen 1 : 12

Geboren: **KLAAS - JAN**

P. Boomsma

M. J. Boomsma - de Jong

Coos en Arie

Marken, 28 december 1974

Westerstraat 23

Achter op het boek staat: "*Weerwoord*" is een aanrader voor liefhebbers van een goed gesprek over God, het geloof en het leven. Het ISBN nummer is: 90-8525-015-3

Ria Kaars- van den Bosch

Oecumenische werkervaring opdoen bij Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken zoekt jongeren (18-30 jaar) die een jaar lang willen werken op het hoofdkantoor in Genève. Doel is om ervaring op te doen met de wereldwijde oecumenische beweging. Ook wordt er van deelnemers een specifieke inbreng verwacht van eigen kennis en ervaring. Reacties moeten voor 15 september a.s. binnen zijn. De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van ruim 350 kerken wereldwijd en vertegenwoordigt ruim 500 miljoen christenen. Naast het versterken van de zichtbare eenheid van christenen en kerken richt de Wereldraad zich op ethische en maatschappelijke vragen die voor de lidkerken van belang zijn. Voor vijf verschillende werkvelden van de Wereldraad is er in 2009 plaats voor een stagiar. Je werkt mee in het Wereldraad-team van dat werkveld en hebt daarnaast een aantal eigen opdrachten. Verder is het de bedoeling dat je in het stage-jaar een plan uitwerkt om na afloop in eigen land een oecumenisch initiatief op te zetten. Voor het vervullen van de stage is een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk. Meer informatie over het "WCC Internship Programme 2009" is te vinden op de [website van de Wereldraad](#). Wil je meer weten over het werk van de Wereldraad, dan kun je ook contact opnemen met Marloes Keller, tot 21 augustus bereikbaar via m.keller@pkn.nl.

Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 20 juli 2008

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds

• Euro 101,75.

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

Euro 121,74.

Gollecten Patmos Kerk.

Kerk 20 juli Euro 186,55.

ZE HERKENDEN HEM NIET!

Ze hoopten op een leeuw, Hij kwam als een lam, en ze herkenden Hem niet.

Ze hoopten op een strijder, Hij kwam als een vreedstichter, en ze herkenden Hem niet.

Ze hoopten op een koning, Hij kwam als een dienaar, en ze herkenden Hem niet.

Ze hoopten op bevrijding van Rome, Hij onderwierp zich aan het Romeins gezag, en ze herkenden Hem niet.

Ze hoopten op iemand die in hun hokje paste, Hij was wars van hokjes, en ze herkenden Hem niet.

En u?