

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer: 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 augustus

Kerkdiensten voor : Zondag 3 augustus 2008

17.00uur: J.Pronk.

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2.

Eerste collecte: de Diaconie.

Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente

10.00uur: Ds. J.Pronk

S O W dienst in de Patmoskerk.

Collecte is bestemd voor Ronoylion.

Deur collecte voor beide Kerken.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk (Z en E cie).

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	3 aug	Psalm	78: 12 - 31
Maandag	4 aug	Psalm	78: 32 - 51
Dinsdag	5 aug	Psalm	78: 52 - 72
Woensdag	6 aug	Matteus	14: 22 - 36
Donderdag	7 aug	Matteus	15: 1 - 11
Vrijdag	8 aug	Jesaja	28: 1 - 6
Zaterdag	9 aug	Jesaja	28: 7 - 13

Overdenking / Meditatie.

Mijn bijdrage aan "Protestants Marken" schrijf ik deze keer op ons vakantieadres op een camping aan de kust van Kroatië.

Een schitterende omgeving met uitzicht op de Adriatische Zee.

Hier dichtbij, op loopafstand, een groot natuurgebied waar je in alle rust mooie wandelingen kunt maken en genieten van de geluiden om je heen.

Nee, geen mechanische geluiden, je hoort daar alleen de geluiden van de natuur.

Op onze heenreis mochten we overnachten bij een schaapherder hoog in de bergen van Slovenië.

Die avond zijn we met hem mee geweest om zijn schapen te verzorgen.

Wij zaten daar op het terras voor de berghut/schapenstal naast elkaar te genieten van een voor ons ongewone omgeving.

Kale bergtoppen met sneeuw, daaronder bergweiden vol bloemen met op de achtergrond de muziek van neerstromend water.

Onvoorstelbaar mooi, om nooit te vergeten, we werden er stil van.

En als vanzelf gaan je gedachten, althans zo vergaat het ons, als vanzelf gaan je gedachten dan naar onze Schepper die dit alles zo onvoorstelbaar mooi heeft voorzien.

In alle rust proberen we onszelf een plaats te geven in dit grote gebeuren.

En al mijmerend komen we dan uit bij koning David die in Psalm 8 de grootheid van de Schepper bezingt.

Hij vraagt zich in verwondering af waarom de Schepper aan ons mensen zo'n grote verantwoordelijkheid geeft, met betrekking tot Zijn schepping.

Het scheppingsverhaal uit Genesis verteld ons ook al dat we mogen heersen over de schepping, zeg maar er leiding aan geven.

Een enorme verantwoordelijkheid, je wordt er stil van.

Je gaat je daarbij afvragen: "Wat brengen we daarvan terecht" - "Wat breng ik daarvan terecht" "Ben ik op een verantwoorde wijze bezig aan die opdracht gestalte te geven"?

Vakantie in een andere omgeving, ervaren wij, geeft je tijd om met deze vragen bezig te zijn. Ze geven er als het ware een extra dimensie aan.

Je gaat je realiseren dat je niet zomaar, niet toevallig rondloopt op dit ondermaanse om het zo maar eens te noemen.

Wandelen met een opdracht, zo ervaren wij het ook.

Als we in dit mooie natuurgebied rondlopen, genieten van een grootse stilte in deze mooie omgeving met alleen de geluiden van de natuur.

Verder niets! Of is er wel iets?

We voelen ons heel dicht bij onze Schepper, alsof Hij naast ons meegaat, onze aandacht vraagt voor de mooie dingen om ons heen.

Zo kan je ook, ervaren wij hier ver van huis - God ontmoeten - zeg maar met Hem wandelen.

Het is niet de eerste keer dat we zulke ervaringen hebben, maar steeds opnieuw genieten we intens bij zulke ontmoetingen.

Je verlangt er steeds weer naar, je gaat ook steeds weer die momenten opzoeken.

We worden er enorm rijker van.

Zo ver van huis, in een voor ons prachtige omgeving mogen we nieuwe energie ontvangen, om straks thuis weer het normale leven op te pakken, energie die ons van boven is aangereikt, die ons leven weer extra perspectief geeft.

Gerrit Visser.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we een gezamenlijke kerkdienst in de Patmoskerk
 We luisteren naar Marcus 8: 34 – 9:1: heeft Jezus zich vergist, toen Hij een spoedige
 komst van het Koninkrijk Gods verwachtte?
 In de middagdienst in de Hervormde Kerk overdenken wij Esther 7: de ontknoping is een
 opknoping.

ds J. Pronk

Zomeravondzang

Op woensdag 6 augustus om acht uur houden wij in de Hervormde Kerk de derde Zomer-
 zangavond. P. Boneveld bespeelt het orgel en het Marker Mannenkoor zal voor en met
 ons zingen. En na afloop drinken wij in de kerk koffie met elkaar en er is een koekje voor
 wie honger heeft.

ds J.Pronk

Kerkdienst Novawhere.

Op zaterdag 9 augustus om kwart over tien mag ik voorgaan in de Avondmaalsviering in
 verpleeghuis Novawhere in Purmerend.
 De zomertijd is een tijd waarin velen met vakantie gaan. Maar er zijn altijd mensen die
 niet met vakantie kunnen gaan, omdat ze te veel verpleging nodig hebben. Het is goed, dat
 de kerk dan laat zien, dat de Here God die mensen niet vergeet.
 We hopen, dat we een gezegende kerkdienst zullen hebben in verpleeghuis Novawhere.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk
 dank

Twee kinderliederen van dominee Jan de Liefde

1. Klokje klinkt,
 vogel zingt,
 iedereen op zijne wijs.
 Kind, ook gij,
 zingt daarbij
 tot des Heren lof en prijs.

2. Bid en zing,
 want geen ding
 gaat er zonder bidden goed.
 Ieder kind,
 dat God mint,
 zingt Hem met een blij gemoed.

1. Weet gij, hoeveel heldre sterren
 aan de blauwe hemel staan?
 Weet gij, hoeveel donkere wolken
 boven alle bergen gaan?
 Al die duizenden tezamen
 roept de Heer bij hunne namen
 en niet één ontglipt zijn oog.

2. Weet gij, hoeveel kindren rijzen
 uit hun bedjes keer op keer?
 Opdat zij hun dank bewijzen
 aan die trouwe Hemelheer.
 Aan die duizend duizendtallen
 heeft de Heer een welgevallen
 en ook mij bemint Hij teer.

Voorbede.

Voor U volk Israel en de Palestijnen, Heer dat ze samen de vrede zoeken.
 Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, Heer geef hun krachten wijsheid opdat ze regeren in recht en gerechtigheid.
 Voor allen die op vakantie zijn, Heer wil hun beschermen en dat zij rust mogen vinden.
 Voor de zieken, Heer wil hun sterken.
 Voor alle die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie,
 Heer wil hun zeer nabij zijn.
 Voor de mensen in de kracht van hun leven, Heer maak hun tot U Lof en Dank bereid.
 Voor de Jongeren, Heer blijf hun trekken met de koorden van U Liefde.

L. Kes. Schouten.

Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 27 juli 2008

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	Euro 213,96.
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente,	Euro 129,80.

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk.

Augustus: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan.

Dankbaar, dat ik weer thuis mocht komen.
 Mijn kinderen voor de zorg – en liefde, dank jullie allemaal.
 Mijn familie buren en vrienden voor de vele kaarten, en belletjes.
 De prachtige bloemen van onze Kerk.
 Heel veel dank.

Psalm 103 vers 1 en 3.

Maritje Moenis - Kes.
 Hoogkamplaan 15.

Verslag kerkenraadsvergadering d.d. 23 juni 2008

Opening

Onze voorzitter, ds. Werner Gugler, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We lezen psalm 67, zingen van dezelfde psalm de verzen 1 en 3, waarna de voorzitter ons voorgaat in gebed.

Kerkenraadsvergadering d.d. 21 april / 19 mei 2008

De notulen van de KR-vergadering van 21 april jl. worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en getekend.

De vergadering van 19 mei stond in het teken van de kerkvisitatie. Deze visitatie is plezierig verlopen. Voor aanvang van de kerkenraadsvergadering werden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld met de visitatoren te spreken. Niemand heeft hier gebruik van gemaakt.

Stand van zaken m.b.t. de vervanging van een aantal kerkenraadsleden

Op 7 september a.s. zullen twee gemeenteleden worden bevestigd in het ambt van ouderling en twee in het ambt van diaken. De kerkenraad is hierover zeer verheugd. Helaas blijft de vacature van jeugdouderling openstaan waarmee de situatie rondom het jeugdwerk zorgelijk is. Naar blijkt hebben velen (ook en met name jongeren) andere prioriteiten. Het feit dat er weinig animo is voor het ambt van jeugdouderling kan ook onbekendheid zijn met deze "functie"; wat houdt het precies in, watvoor werkzaamheden horen erbij, etc. Misschien moet daarin meer duidelijkheid komen.

Diaconie

De diaconie heeft het verzoek gekregen om op 7 september a.s. te collecteren voor "Marken helpt Roemenië". De kerkenraad vindt dit prima.

Pieter Boes heeft in de diaconale vergadering van 12 juni het voorzitterschap overgedragen aan Sijmen Zondervan.

Pastoraat

- De situatie van een aantal gemeenteleden is buitengewoon zorgelijk . We moeten opmerkzaam blijven en naar onze naasten blijven omzien. Laten we hen in onze gebeden gedenken.
- Voorgesteld wordt om in de wijken na te gaan of er (onder de ouderen) behoefte bestaat om in kleine kring of privé thuis het avondmaal te vieren.
- Onze voorzitter wijst op de gevaren van internet. Veel kinderen zien hierop allerlei zaken, waar ze gezien hun leeftijd nog niet tegen opgewassen zijn, en delen de betreffende informatie met leeftijdsgenootjes. Dit kan leiden tot zowel fysiek als geestelijk leed. Je kunt je beschermen tegen ongewenste informatie, maar het is de vraag of iedereen van het bestaan van een dergelijke bescherming op de hoogte is. Hieraan zou meer aandacht moeten worden besteed.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, eindigt Pieter Boes met het gedicht "Tussen droom en werkelijkheid", waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Psalm 68 vers 7

God zij geprezen met ontzag
Hij draagt ons leven dag aan dag
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered
Die ons in de ruimte heeft gezet
En leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeg gebracht,
Dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
De Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Boven al dank ik Kees en Grietje die in deze periode alle lopende zaken
hebben gedaan.
Tevens bedank ik alle mensen die met mij hebben mee geleefd en voor
de vele kaarten en brieven en telefoontjes, die ik heb gekregen.
Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

P. Springer – Kes

“De Meermin “
Paulus Pietersstraat 1
1135 GS Edam.

Vakantie:

In de week van zaterdag 2 augustus t/m zondag 10 augustus willen wij nog een weekje van de vakantie in Duitsland genieten. Ds. Pronk neemt in deze tijd waar.

Denkt u er aan dat er op de komende twee zondagen de liederen niet op de beamer staan.

Graag een liedboek meenemen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Kerkelijke stand

Overleden op 29 juli: Lijsje Springer-de Jong op de leeftijd van 86 jaar.
Hoogkampaan 7.

Mijn genade is u genoeg,
want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
2 Corintiërs 12:9

Intens verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze allerliefste zorgzame moeder, mem en schoonmoeder, grootmoeder, bessie, overgrootmoeder en lieve zuster

Lijsje de Jong Pd.
echtgenote van Klaas Springer

Geboren: 30 juni 1922
te Marken

Overleden: 29 juli 2008
te Purmerend

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt het is goed,
maar in je ogen blinkt een traan.

Klaas Springer Pz.

Pieter en Lydia,
Klaas Louis en Nikè,
Merel,
Evelyn en Hans,
Sophie, Thomas-Pieter,
Floor en Eva
Sijtje Aagje en Cees,
Freek-Jan en Angelique,
Klaas

Klaas Arie en Marion,
Maartje, Lisa en Nick

Klaas de Jong Pz

Correspondentieadres:
Hoogkamplaan 7, 1156 AK Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 augustus 2008 om 13.00 uur in de Patmoskerk te Marken waarna de begrafenis aansluitend zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken. Voor de rouwdienst is er vanaf 12.15 uur gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.

Liever geen bezoek aan huis en geen bloemen.



8.

ZOMERAVONDZANG

met organist P. Boneveld

en het Marker Mannenkoor

In de Herv. Kerk

Op Woensdag 6 Augustus om 20 uur

Wie wil zingen

zing dan mee

Toegang gratis