

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 augustus 2008

Kerkdiensten voor : zondag 17 augustus 2008

<p>10:00 uur <i>ds. J. Pronk</i> <i>Bediening Heilige Doop</i> <i>Intochtslied: Psalm 122 : 1 en 2</i></p> <p>9:45 uur <i>Crèche in Gebouw Hoog</i> <i>Neeltje Alice en Diana Schipper</i></p> <p>17:00 uur <i>ds. J. Pronk</i> <i>Intochtslied: Psalm 122 : 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>Kerk in Actie Zending</i> Tweede collecte voor: <i>Onze Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Dr. W. Gugler</i></p> <p>Tekst: <i>Thessalonicenzen 5 : 12 - 24</i></p> <p>Crèche: <i>Ester Kaars en Tanja de Jong</i></p> <p>Kindernevendienst: <i>Danielle Springer</i> <i>en Trijntje Boes</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>De Kerk</i></p> <p><i>Na de dienst is er koffie drinken</i> <i>in de hal van de kerk</i> <i>(Bouwfonds)</i></p>
--	---

Dagelijkse schriffilezingen

zondag	17 augustus	Jesaja 56 : 1-8
maandag	18 augustus	Psalm 74 : 1-12
dinsdag	19 augustus	Psalm 74 : 13-23
woensdag	20 augustus	Mattheus 15 : 29-39
donderdag	21 augustus	Mattheus 16 : 1-12
vrijdag	22 augustus	Mattheus 16 : 13-20
zaterdag	23 augustus	Psalm 84

Meditatie.

Wijsheid en kennis zijn begrippen die vaak door elkaar heen gebruikt worden. Op de lagere school al: wie is er de wijste van de klas. En dan bedoelden we: wie kan er het beste rekenen en taal.

Het nuanceverschil tussen wijsheid en kennis raakte mij onlangs bij het lezen van een tekst uit Spreuken 24:3,4. Daar staat: "*Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht.*"

En dat spreekt eigenlijk al boekdelen.

Kennis wordt hoog aangeprezen in de zakenwereld van vandaag. Met diploma's proberen we aan te tonen dat we kennis hebben, om zo hogerop te komen. In de westerse wereld is er zelfs sprake van een "kenniseconomie". Geld verdienen door kennis te verwerven en in zg. kennisproducten toe te passen (pillen, elektronica, cursussen etc.). En daarmee heb je moderne exportproducten in plaats van aardappelen en bloembollen.

Kennis is macht en dan kun je er geld mee verdienen, zo hebben we ontdekt.

Maar kennis heeft ook zijn grenzen. Ik heb wel eens over iemand horen zeggen, dat hij 'net genoeg kennis had om in moeilijkheden te komen'. En dan werkt het dus tegen je. Eigenlijk werd bedoeld: net iets te weinig kennis en het argeloze gemis aanvullen met branie of lef.

En daar ontbeert de persoon met kennis wijsheid.

Om eerlijk te zijn vind ik kennis enigszins overgewaardeerd tegen de achtergrond van economisch gewin. Kennis hoort zijn plaats te hebben in de ontdekkingsreis door de schepping en in het welzijn van mensen. Maar de mens moet zijn nederigheid jegens de schepper er niet mee verliezen en vervallen tot zakelijke hovaardij.

Onze samenleving heeft naar mijn mening, naast kennis, vooral meer wijsheid nodig.

Volgens het woordenboek betekent wijsheid "inzicht en verstand; het vermogen om verstandig te handelen". Dat is meer gericht op onderscheidend vermogen: inzicht in goed en kwaad. Het is goed om kennis te hebben, maar het is veel belangrijker om te weten hoe je met de kennis moet omgaan. Dat heet wijsheid. Daarom is het in het Oude Testament en met name in het boek Spreuken een belangrijk onderwerp. De eerste negen hoofdstukken van Spreuken gaan in feite bijna alleen maar over wijsheid in vele varianten, terwijl de 22 hoofdstukken die volgen wijsheid in actie laten zien in alledaagse situaties. De Bijbel reikt ons in de boeken "Spreuken" en "Prediker" wijsheid aan. Wijsheid is een uiting van Liefde en hoort als zodanig in de Bijbel thuis. Kennis staat in catechisatieboekjes.

Kennis is vaak beperkt geldig en is naar de menselijke maat met een neiging naar "hebben".

Zie "*... kamers gevuld met rijke en kostbare pracht*" en dat spreekt aan.

Wijsheid is tijdloos, verwant aan Liefde en "zijn", als een stille onmeetbare kracht.

Laten we tot slot nog een paar citaten nader bekijken:

Wijsheid komt van God. De ware wijsheid staat niet in een "kookboek" voor het leven dat geschreven is door één of andere goeroe. Het komt van God, die in al Zijn daden wijsheid laat zien en mensen daartoe uitnodigt. "*De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand*". (NBG '51) Op dit punt vind ik de nieuwste vertaling wat zwakker: "*Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.*" (Spreuken 9:10 en Psalm 111: 10).

Wijsheid is niet te koop. Er bestaat niet zoiets als een "wijsheidseconomie". Wijsheid is voor geen enkele prijs te koop en staat los van geld. Er is dus ook geen uitspraak als "wijsheid is macht". "*Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.*" (Spreuken 16:16).

D. Kes

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hopen we in de Hervormde kerk het sacrament van de Heilige Doop te bedienen aan Jelle Adriaan Nicolaas de Waart. En we luisteren dan naar Jesaja 43:1: waar de Heer zegt: Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.
In de middagdienst sluiten we de behandeling van het Esterboek af en we overdenken het Poerimfeest.

ds J. Pronk

Adreswijziging

Mw L. Zeeman – Roos van Buurterstraat 23 naar verpleeghuis Gouwzee, afd de Dijk, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam.

Gift

Ontvangen een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Meester, tot wie zouden wij gaan

Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan –
wat zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven.

Zouden wij tot het westen gaan?
Wat kan het westen ons geven?
Het westen biedt ons rijkdom aan
en wordt door hebzucht gedreven.
Heer, die van onze eenzaamheid,
van onze hebzucht ons bevrijdt,
bij U zijn woorden van leven!

Zouden wij tot het oosten gaan?
Wat heeft het oosten te bieden?
Het oosten biedt verlossing aan
door uit de wereld te vliesen.
Heer, die ons in de wereld houdt,
o, maak ons hier tot zoutend zout!
Bij U zijn woorden van leven!

Heer, stort uw liefde in ons uit,
maak ons fonteinen van leven!
Dan dragen wij uw woorden uit,
die in ons hart staan geschreven.
Leer ons te volgen waar Gij gaat
en leer ons spreken metterdaad
Meester, uw woorden van leven!

Rozen als Afscheid
 Rozen vol Rouw
 Rozen vol liefde, enkel voor jou
 Als blijk voor jou liefdevol bestaan
 Waarin wij een eindje mee mochten gaan

Gerda Johanna Schipper

Ik wil u samen met mijn kinderen en kleinkinderen oprecht bedanken voor uw medeleven, steun en belangstelling in de vorm van telefoontjes, bloemen en andere attenties tijdens de ziekte van mijn dierbare vrouw Gerda, en na haar plotseling overlijden.

Pieter Kaars
 Dirk en Nanda
 Doody en Angelina
 Kleinkinderen

Marken, augustus 2008

"Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde"

Op 18 augustus D.V. hopen **Dominee en Mevrouw Pronk – Lehne** te gedenken dat zij 35 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Wij als kerkeraad willen hen langs deze weg van harte feliciteren met dit heugelijke feit. We wensen hen een fijne dag en nog vele jaren in goede gezondheid toe, samen met Pieter Ariaan en Fanny, onder de Zegen van de Heer onze God.

*Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein*

Psalm 84:3

Voorbeden

1. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hun zeer nabij zijn.
3. Voor alle eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil geven kracht naar kruis.
4. Voor de aardbeving in China, waar zovele levens zijn verwoest, Heer ontferm U, sterk de mensen die daar hulp kunnen bieden.
5. Voor het volk van Birma, waar een natuurramp het land heeft getroffen, dat er redding mag komen.
6. Voor doctoren en verpleegsters om wijsheid, liefde en geduld.
7. Voor onze militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hun geven bescherming.

L. Kes Schouten

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 10 augustus 2008

De 1^o collecte bestemd voor het project Waterlandse Gemeenten € 114,40De 2^o collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 129,65Collecte Gereformeerde Kerk

Zondag 10 augustus 2008

De collecte bestemd voor de Diaconie € 195,75

Adreswijziging

Neeltje Zeeman, Kamer 343, Novawhere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmeren

Zin in een ontspannen avondje zingen?

Zing dan mee met het christelijk gemengd koor Marcantat.

Bestuur en leden van Marcantat vinden het leuk als er nieuwe koorleden bijkomen. Vooral mannen zijn zeer welkom.

Zeg nou niet op voorhand dat het niets voor jou is maar kom gewoon een keer langs om te kijken of het je wat lijkt en gezellig een kopje koffie met ons te drinken. In februari jl. zijn twee nieuwe leden je voorgegaan en wie weet, als er één schaap over de dam is

Bovendien is zingen goed voor je houding, ademhaling en sociale contacten.

Maandag 18 augustus 2008 om 20.00 uur is de 1^o repetitie in de Patmoskerk.

Graag tot dan!

Luutje Schipper, secretaris

6.

“Dit is jouw Jezus!”

“Ben je een deel van het probleem of een deel van de oplossing? “Dit houden mijn vrouw en ik aan als ‘startschot’ voor ons zendingsavontuur – een startschot, dat in werkelijkheid natuurlijk al veel eerder heeft geklonken! Het was het thema van een toespraak op een zedingsdag, in november 1994. We waren er, met ons eerste kind nog in de wandelwagen.

Via een stand van de interkerkelijke zedingsorganisatie Interserve kwamen we er achter, dat je uitgezonden kan worden als ‘tentenmaker’, net als Paulus, gewoon in je beroep.

Kirgizië

Onbekend als we waren met de hele procedure rond het uitzenden van zedingswerkers, meenden we toch al wel heel snel uitgezonden te worden. Dat liep even anders. Pas in februari 1998, op vrijdag de dertiende, konden we ons richting Kirgizië begeven. Kirgizië ligt in Centraal Azië, ingeklemd tussen Oezbekistan in het westen, Kazakstan in het noorden, China in het oosten en Tadzjikistan in het zuiden (boven Afghanistan). Het is vijf keer Nederland, zeer fraai, bergachtig en wordt daarom wel het ‘Zwitserland van Centraal-Azië’ genoemd. Er wonen zo’n vijfeneenhalf miljoen mensen en de godsdienst is een gematigde vorm van de Islam. Er is veel corruptie en armoede en de kerk is er nog piepjong.

Taal

Aanvankelijk dachten we nog, dat we Kirgies gingen leren maar toen we van een Amerikaanse collega te horen kregen, dat de meerderheid van de bevolking in het zuiden van het land Oezbeek was, was onze keuze snel gemaakt: wij zouden Oezbeeks leren om onder de Oezbeken te kunnen werken. Met een gevaarlijk oude Yak-40, van Russische makelij vliegen we zeshonderd kilometer, over hoge besneeuwde bergketens, naar de hoofdstad van het zuiden.

Terug in de tijd

Na een jaar van taalstudie en oriëntatie in deze stad, krijg ik een uitnodiging om in een klein Oezbeeks moslimdorp te gaan werken als leraar engels. En na enkele maanden bevinden wij ons met het hele gezin in een boerendorp op het platteland, zeker vijftig jaar terug in de tijd. Het is wel even wennen: soms geen elektriciteit, soms geen water, soms geen gas, soms de telefoon die het wel doet... We concluderen, dat we die zaken beter niet kunnen hebben dan af en toe wel, af en toe niet.

Vreemd

Onze buitengewoon vriendelijke buurvrouw, collega Engels, ontpopt zich later als een rasechte volksgenezeres. Onze oudste dochter, die er kind aan huis is, moet een keer vreemd kokhalzen. Occulte beïnvloeding? Tijdens een kerstviering op de dorpschool, waar ik inmiddels werk, vraag ik deze buurvrouw/collega het Evangelie voor te lezen in het engels. Dat is haar teveel. Ze schuift haar stoel achteruit, staat op met de woorden ‘Dit is jouw Jezus!’ en beent resoluut het lokaal uit. En vijf keer per dag klinkt de oproep tot gebed. We voelen ons als enigst christengezin, omringd door drieduizend moslims, toch wel een beetje als de spreekwoordelijke katten in het vreemde pakhuis, ook al hebben we verder ook leuke en vriendelijke contacten, waar we af en toe een Nieuwe Testament in de taal van hun hart aankwijt kunnen, altijd voorzichtig.

Terug

Vorig jaar juli kwamen we, na negen jaar op het veld, terug in Nederland, vanwege de voortgezette schoolopleiding van twee van onze kinderen. Van een stil Oezbeeks plattelands dorpje naar Urk, waar onze roots liggen. Van hechte familierelaties en vriendschappen naar de hectische vierentwintiguurs-economie van het steeds ‘gehaastere’ en drukkere Nederland. We laten in Kirgizië vrienden achter voor het leven. Met soms een bijbel.... We blijven bidden. Bidt u mee? Dat is in ieder geval een deel van de oplossing!

(Wim Ras, Urk in ‘Confessioneel’)

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 17 augustus willen we in de verkondiging nadenken over 1 Tess. 5:12-24. In het bijzonder gaat het over vers 16-18 waar Paulus het heeft over een belangrijke drieslag voor het christelijke leven: *blijdschap, gebed en dank*.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler