

# Protestants Marken



*Jaargang 2, nummer : 35*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 30 augustus 2008*

*Kerkdiensten voor : zondag 31 augustus 2008*

10:00 uur *Ds. P. Dubbelman te Heemskerk*  
*Intochtslied: Gezang 7: 1 en 2*

17:00 uur *Ds. P.A. Pronk*  
*Intochtslied: Gezang 7: 1 en 2*

Eerste collecte voor:  
*de Diaconie*  
Tweede collecte voor:  
*onze Hervormde Gemeente*

10:00 uur *Dr. W. Gugler*

Tekst: *Genesis 1*

Schoollied: *Gezang 7: 1*

Crèche: *Edith Visser en Lisenka Zeeman*

Kindernevendienst: *Jannetje Boes en*  
*Nelly Zeeman*

Kaarsen/schoollied: *Leroy Zondervan*

Collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

## *Dagelijkse schriftlezingen*

zondag	31 augustus	Jeremia 7:21-28
maandag	1 september	Matteüs 17:14-23
dinsdag	2 september	Matteüs 17:24-27
woensdag	3 september	Psalm 86
donderdag	4 september	Matteüs 18:1-9
vrijdag	5 september	Matteüs 18:10-20
zaterdag	6 september	Ezechiël 34:1-16

## Meditatie

Afgelopen maand hebben we een weekje in Zwitserland doorgebracht. Verschillende uitstapjes gemaakt, afwisselend natuur en cultuur. Een ervan was een trip naar het plaatsje Einsiedeln. Het is bekend, misschien beroemd, om zijn klooster en de pelgrimage erheen. Opvallend was dat in het plaatsje veel jonge vrouwen het habijt droegen. Bepaald geen late roepingen. Ik vroeg me af of dat inderdaad met roeping te maken heeft of met de aanwezigheid van dat klooster, en neigt naar een 'gewoon' beroep. Einsiedeln is een florerend pelgrimsoord. Daarom enkele gedachten over 'roeping'.

Er is in een geseclariseerde samenleving een zekere durf voor nodig om nog met ernst en voor eigen rekening het woord 'roeping' te gebruiken. Bij het verwante 'beroep' is dat helemaal niet aan de orde, bij 'roep' kunnen de gedachten alle kanten uit gaan, tot 'lokroep' toe, en bij 'roepstem' is een uitwijkmogelijkheid ingebouwd, doordat daarin registers worden aangeslagen die reiken van de sensuele roepstem van het bloed via de avontuurlijke roepstem van de verte tot aan het bovennatuurlijke niveau. In al die gevallen van 'roepen' wordt niet gewoon en zacht gepraat, maar met nadruk en verheffing van stem iets te kennen gegeven. En dat geldt als onweerstaanbaar en verplichtend. Een misverstand lijkt uitgesloten te worden. In het meest gewone geval, dat van een beroep, is die nadrukkelijkheid het meest vervaagd, en zelfs vervangen door een eigen keuze, in het geval van 'roeping' blijft zij duidelijk aanwezig en oefent zij invloed uit op de gangbare betekenis van het woord, die gewoonlijk in verband wordt gebracht met het horen van een stem uit de hemel en een uitverkiezing voor een religieus leven.

Die ontwikkeling heeft met zich mee gebracht dat de roep ondanks zijn luide en niet mis te verstane nadrukkelijkheid allereerst wordt gehoord door de uitverkorene zelf, in de intimiteit van zijn ziel. Misschien allang voordat hij in staat is de taak die zij hem oplegt, uit te voeren. Het zal een 'roep' heten, omdat het voor de betrokkene duidelijk is wat de stem wil zeggen. Maar die gedachte is bijna te intiem, te stichtelijk en te naïef om helemaal historisch juist te zijn en stand te houden in een door gezag beheerste samenleving. Als het bijvoorbeeld gaat over een roeping voor het priesterschap, predikantschap of klooster, maken de gezagdragers en hun exegeten vanouds een scherp onderscheid tussen een innerlijke en een uiterlijke roeping. De innerlijke roeping is de stem die iemand hoort of meent te horen, de uiterlijke roeping is het verzoek van een bevoegde instantie die de kandidaten selecteert. En die laatste roeping, dat beroep dat op iemand wordt gedaan, wordt beschouwd als de beslissende kern van de zaak. Daarop is de toelating tot het beroep gebaseerd. Vanouds heeft de overheid een grote huiver voor innerlijke stemmen, hoe luid ook klinkend, en voor inspiratie van binnen uit. Die dreigen het gezag te ondermijnen.

Het ziet er uit als een vorm van secularisatie van wat intiem en heilig is. En we kunnen op goede gronden bedenken, dat elke vorm van dwingend gezag over wat iemand mag doen of moet nalaten iets seculiers is en los staat van religieuze gevoeligheden. We kunnen ons ook afvragen, wat door die strenge vorm en die 'beroepsmatige' selectie beschermd of beveiligd moet worden. Daarbij kunnen we niet uitsluiten, dat juist dat als het meest kostbare wordt beschouwd, in dit geval de innerlijke stem. In dit opzicht is een vergelijking met het 'beroep' en de professionele beoefening daarvan heel goed mogelijk. Professionaliteit kan zich van binnen uit ontwikkelen, als een gevolg van de toewijding aan een beroepshalve gekozen taak. Als het omgekeerde gebeurt -en dat schijnt soms het geval te zijn- en de professionele buitenkant wordt ontwikkeld en pas dan wordt 'toegepast' op een willekeurig te kiezen beroep, lijkt de kern van de zaak pas achteraf en met enige onverschilligheid ingeplant te worden. Het is maar de vraag, of die daarna niet een los en gemakkelijk te verwisselen ding wordt. De innerlijke overtuiging van roeping wordt fijnvoelend weergegeven in lied 157.

Gij schittert als een edelsteen,  
mijn hart is vol van U alleen,  
uw liefde doet mij leven.  
Hoe groei ik in uw lichte schijn,  
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn

een rank met U verweven.  
Aan U blijft nu  
heel mijn leven weggegeven,  
om te ontvangen U,  
mijn liefde, mijn verlangen.

Kees Zeeman



Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hoopt in de Hervormde Kerk voor te gaan ds Dubbelman uit Heemskerk.  
In de middagdienst is de beurt weer aan Pieter Ariaan.

ds J.Pronk

---

In memoriam

Op 20 augustus 2008 is overleden br Cornelis Theo de Jong uit Kadijkerkoog in Purmerend.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees mij nabij.

---

Bij de kerkdiensten

Op zondag 31 augustus willen we in de verkondiging nadenken over Gen. 1. Het is het verhaal over de Schepper en zijn schepping, over het begin van deze wereld. Bij het lezen van Genesis 1 staat vaak de vraag centraal *hoe* deze wereld geschapen werd; het is echter verbazingwekkend te zien wat de betekenis van de verschillende scheppingsdaden van God voor het leven van toen en nu is.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

Voorbede

1. Voor de kinderen, Heer dat zij U leren kennen en veel mogen zingen in de Naam van Jezus.
2. Voor allen die treuren, Heer wil hen sterken en troosten.
3. Voor doctoren en verpleegsters om wijsheid, liefde en geduld.
4. Voor onze militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen geven bescherming.
5. Voor land en volk, Heer bewaar ons voor terreur.
6. Voor onze Koningin en geheel haar Huis, Heer wij vragen Uw zegen over hen en stel hen tot een zegen.
7. Voor de Zending en allen die hier in werkzaam zijn, Her wil al dit werk ook zegenen.

L. Kes- Schouten

---

### Mevrouw K. en de reanimatie

“ Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij ”. Dat was de tekst voor de laatste doopdienst. De nadruk kwam toen te liggen op het gegeven, dat God ons roept om mee te gaan in die grote stoet van mensen, die door de geschiedenis trekt onderweg naar Gods Koninkrijk.

“ Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij “. Dat was ook de tekst voor de preek, die ik gehouden heb in verpleeghuis Novawhere en verzorgingshuis Swaensborch. Daar lag de nadruk op het gegeven, dat God ons kent en van ons houdt, ook al zijn we oud en zwak en ziek.

Mw K. is al een paar jaar in het verpleeghuis. Ze schreef me een brief over de kerkdienst.

“ Beste dominee, bedankt voor de kerkdienst. Fijn dat we het Woord mochten horen en het Avondmaal mochten ontvangen. U had een mooie tekst voor de preek. Ik heb er veel over gedacht.

U kent me niet persoonlijk, daarom vertel ik eerst maar wat over mezelf. Ik kom van een dorp hier in de buurt. We hadden een winkel en toen mijn man vijftien jaar geleden overleed, heb ik de winkel voortgezet. Ik ben altijd een actief type geweest. Actief ook in de kerk, want als iedereen thuisblijft, dan houdt het op en dat willen we toch niet.

Vier jaar geleden heb ik een soort hartstilstand gehad. Op een verjaardag nog wel. Mijn hart stopte met kloppen. Nou was er een nichtje met een EHBO-cursus en die heeft op mij haar lessen in praktijk gebracht. Ik kwam weer tot leven en na een lange ziekenhuisopname kon ik weer naar huis. Maar ik kon mijn benen niet goed meer gebruiken. Therapie bracht me niet veel verder. Het nichtje kwam me bedanken voor het mooie bloemstuk, wat mijn kinderen haar gestuurd hadden. Nou, ik bedankte mijn nichtje ook hartelijk, maar inwendig dacht ik: Kind, wat heb je me aangedaan. Nou zit ik hier zonder dat ik lopen kan. Had me maar laten gaan.

Thuis werd het een ramp en mijn kinderen die allemaal een eigen gezin hebben, hebben plaatsing in een verzorgingshuis aangevraagd. Bij de intake vroeg die meneer, of ik gereanimeerd wilde worden als zich weer zo'n hartstilstand zou voordoen. Mijn beide dochters reageerden heftig. Hoe durfde die man dat vragen? Natuurlijk moest moeder gereanimeerd worden. Want we willen moeder niet kwijt. En die meneer schreef dat keurig op. Ik zat erbij en durfde niet tegen mijn dochters in te gaan, Mijn dochters zijn net zo bazig als ik, maar nu waren ze mij de baas.

In het verzorgingshuis heb ik een goede verzorging gehad. De meisjes deden wat ze konden. Maar na een jaar of twee kreeg ik weer een hartstilstand. Nou, ze haalden me weer terug. Maar nu kan ik weinig meer met mijn handen doen. En het gevolg is, dat ik naar het verpleeghuis moest.

Bij het eerste gesprek in het verpleeghuis werd weer de vraag gesteld over reanimatie. En mijn dochters reageerden weer met: wel reanimeren. Maar toen zei ik: Mag ik ook wat zeggen? En toen heb ik verteld, dat ik niet nog een keer gereanimeerd wil worden. En dat hebben ze opgeschreven. Mijn dochters waren verdrietig en boos. We kunnen je niet missen, moeder! Nou, zei ik, dan heb jullie toch slecht opgevoed. Het wordt toch echt tijd, dat jullie op eigen benen staat.

Ik lig vaak wakker in de nacht. En dan praat ik met God. Heer, zeg ik, als U me weer een keer roept, doe het dan in de voornacht. Want als U me roept bij de koffie, is er altijd wel iemand die weer begint met reanimeren. En als ze het gedaan hebben, gaan ze pas kijken of ik het eigenlijk wel wil. Maar in de voornacht is het rustig. Ze denken dan dat iedereen slaapt. Dus, Here God, dit is onze kans.

Weet u, dominee, ik filosofer er soms over, wat God terug zou zeggen. Ik denk, dat God zou zeggen: “ Mijn lieve kind, ik heb je nou al twee keer geroepen, maar de mensen waren me twee keer te slim af. Maar de derde keer doen we het zoals jij het wilt, in de voornacht. Dat is afgesproken. Maar nou moet je weer op je beurt wachten, want het is druk hier, dat snap je. Ik beloof je, dat ik je zal helpen alle dagen die je nog hebt. Dus heb nog maar even geduld “.

Dominee, dit waren mijn gedachten bij die mooie bijbeltekst: “ Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij “. Hartelijke groeten van mevrouw K. voor u en alle mensen op Marken “.



Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

"Sherpa", Zandheuwelweg 4, 3744 MN Baarn, afd. Troefke : hr S. Kes  
Prinses Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden : mw. N. Kes  
"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard  
 afd. Berg 9 : hr. K. de Wit  
Verpleeghuis Gouwzee, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam  
 Afd. de Dijk : hr. S. Peereboom  
 Afd. de Dijk : mw. E. Zeeman – de Groot  
 Afd. de Dijk : mw. L. Zeeman - Roos  
 Afd. de Haven : hr. P. Stoker  
Zorgcentrum Sint Nicolaashof, St Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam  
 Kamer 306 : mw. G. Zeeman – van Altena  
Chr. Leefgemeenschap Groot Schuylenburg, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn  
 Pav. Hulst : mw. L. Roos  
Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend : hr. J. W. Visser  
Baanakker 15, 1446 GX Purmerend : hr. Brian Schipper  
Oranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend : hr. K. C. Kaars  
Zorgcentrum Swaensborch, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam  
 Kamer 110 : mw. A. Taanman – Zeeman  
 Kamer 118 : mw. G. Dorland - Boes  
 Kamer 121 : mw. N. Zeeman - Boneveld  
 Kamer 122 : mw. L. Teerhuis – Visser  
 Kamer 128 : mw. H. Schul - Breekveldt  
 Kamer 202 : hr. en mw. J. van Altena – de Groot  
 Kamer 203 : hr. A. Zondervan  
 Kamer 209 : hr. C. Commandeur  
 Kamer 211 : mw. L. Visser – de Groot  
 Kamer 223 : mw. J.W. Veltman – Tromp  
 Kamer 301 : hr. K. de Groot  
 Kamer 302 : hr. en mw. E. Commandeur – de Groot  
 Kamer 304 : hr J. Appel  
 Kamer 309 : mw. J. Kes - Pereboom  
 Kamer 316 : hr. K. Kaars  
 Kamer 318 : mw. T. Visser – van Altena  
 Kamer 323 : hr. J. Boneveld  
 Kamer 336 : mw. N. de Waart – Teerhuis  
Zorgcentrum de Meermin, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam  
 Kamer 202 : mw. J. Schipper - Roos  
 Kamer 212 : mw. J. Booneveld – Zondervan  
Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1, 1444 TA Purmerend  
 Kamer 411 : mw. S. Zeeman - Zeeman  
Verpleeghuis de Die, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam  
 Afd Zwaluw kamer 3958 : mw. N. Uithuisje – Commandeur

6.

*In al zijn eenvoud was hij groot*

Onze Theo is niet meer

Heel plotseling is overleden onze bijzondere zoon,  
broer, oom en zwager

**Cornelis Theo de Jong**

05-06-1972 - 20-08-2008

Maretje Zeeman †

Jaap en Gemma  
Marco en Ritske  
Rudy, Esther en Floor  
Cindy

Theo zal maandag 25 augustus op Marken begraven worden.  
De rouwdienst in de Hervormde Kerk op de Kerkbuurt zal aanvangen  
om 14.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Voor bewoners en medewerkers van de Prinsenstichting is er  
voorafgaand om 11.00 uur een herdenkingsdienst  
in de Grote Zaal, centrumlocatie, Kadijkerkoog.

Correspondentieadres:

J. de Jong, Drontermeer 133, 1447 JP Purmerend

Zoals een bloem zo is 't leven  
 't begin is teer en klein  
 de één die bloeit uitbundig  
 de ander geurt heel fijn  
 sommige bloemen blijven lang  
 weer anderen blijven even  
 vraag niet bij welke bloem je hoort  
 dat is 't geheim van 't leven

Lieve Theo rust zacht

Wij wensen Ome Jaap, Gemma en de kinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Tijs en Alina  
 Grietje en Pieter Jacob  
 Leon  
 Eva  
 Maarten  
 Milan

---

Veilig in Jezus' armen  
 veilig aan Jezus' hart.  
 Daar in zijn teer erbarmen,  
 daar rust mijn ziel van smart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van  
 onze lieve Theo.

Theo, we zullen je heel erg missen.

Wij willen Jaap en Gemma  
 Marco en Ritske  
 Rudy, Esther en Floor  
 Cindy

heel veel kracht en sterkte toewensen om  
 dit verlies te dragen.

Aagje en Jan  
 Pieter en Aagje  
 Ome Klaas de Jong  
 Trijntje Appel en kinderen

## Bevroren verdriet

Voor duizend dingen zijn geen woorden  
de horizon verdwenen in het niet  
De tijd gaat ongemerkt verloren,  
gevangen in bevroren verdriet.

Verdriet is tijdloos zonder maat  
De dagen van niets tot niets.  
De klok die al zo lang stilstaat,  
wil verder, maar kan het niet.

De mensen om mij heen gaan door.  
De tijd heelt alle wonden!  
Niemand begrijpt wat ik verloor,  
Toen we verslagen bij jou stonden.

Plotseling is overleden mijn lieve kleinzoon en onze dierbare neef

Cornelis Theo de Jong

Op de leeftijd van 36 jaar

L.Zeeman – Roos  
Pieter  
Jongeaap en Lowina  
Floris  
Ramses  
Trijntje  
Marieke en Cor  
Fabian

---

### Collecte Hervormde Kerk

Zondag 24 augustus 2008

De eerste collecte bestemd voor Het Nederlands Bijbelgenootschap Eur 140,70

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente Eur 153,65

### Collecte Gereformeerde Kerk

Zondag 24 augustus 2008

De collecte bestemd voor de Diaconie Eur 157,22