

# Protestants Marken



*Jaargang 2, nummer : 36*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 6 september 2008*

*Kerkdiensten voor : zondag 7 september 2008*

10:00 uur *ds. E.J. Bergman te Katwijk*  
Intochtslied: Gezang 31: 1 en 2

17.00 uur *ds P.A. Pronk*  
Intochtslied: Gezang 31: 1 en 2

Eerste collecte voor:  
*Kerk in Actie Vredeswerk*  
Tweede collecte voor:  
*onze Hervormde Gemeente*

10:00 uur *Dr. W. Gugler*  
*Bevestiging ambtsdragers*

Tekst: *Genesis 2*

Schoolied: Gezang 31: 1

Crèche: *Gonda en Amber Zeeman*

Kindernevendienst: *Nathanja Moenis en*  
*Marieke Schipper*

Kaarsen/schoolied: *Ian Peereboom*

Collecte is bestemd voor  
"Marken helpt Roemenië"

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	7 september	Ezechiël 34:17-31
maandag	8 september	Matteüs 18:21-35
dinsdag	9 september	Matteüs 19:1-9
woensdag	10 september	Matteüs 19:10-15
donderdag	11 september	Leviticus 19:1-10
vrijdag	12 september	Leviticus 19:11-18
zaterdag	13 september	Leviticus 19:19-28

Overdenking

Jezus en de wet

Matteus 5: 17-48

Fundamentalisme is tegenwoordig een (bijna letterlijk) geladen woord. Het kan ontaarden in extremisme, niet voor niets wordt voordat in de kerk de bijbel opengaat gebeden om verlichting met de Heilige Geest.

Je kunt niet zomaar bijbelteksten tegen andere mensen gebruiken en zelfs als je de hele bijbel letterlijk neemt gebeurt dat toch altijd zeer selectief. Ook mensen die voor de doodstraf zijn zullen dat denkkelijk niet door steniging willen voltrekken. En als de Here Jezus in het bovengenoemde hoofdstuk zegt: "Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het uit en werp het weg. En hak je rechterhand af als die je op de verkeerde weg brengt". Niemand die het doet! We zouden het ook vreemd en sectarisch vinden. Natuurlijk sprak en spreekt Jezus met gezag en aanvaarden we dat volledig. Maar ook begrijpen wij wat Hij bedoelt.

Laat het niet toe in je hart en als het toch in je opkomt ban het uit.

Wat Jezus van ons vraagt is dat we uit liefde voor God en onze medemensen de wet als vanzelfsprekend vervullen. Redden we dat? Nou nee!

Paulus aan wie we veel te danken hebben, zegt het zo: "Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht." Bij dat streven kunnen de regels van de wet ons wel helpen. Ze zijn niet dreigend bedoeld, maar ter bescherming.

Neem het gebod om je ouders te eren. Voor de meeste van ons niet zo moeilijk. Natuurlijk zijn ouders niet volmaakt, net zo min als wij zelf, maar het zijn onze ouders, en ze hebben een ereplaats in ons hart. Toch weten we dat er ouders zijn die geen eer verdienen. Dat is vreselijk, want het bederf van het beste is het ergste. Wat moet je dan?

Toch maar eren in de hoop dat God je zal belonen? Dat gebod werd gegeven aan mensen die door de woestijn trokken. En als je in de woestijn niet gehoorzaamde en ging dwalen, dan kostte het je leven.

En waar je ook leeft, de woestijn is nooit ver weg. Zo kunnen de regels van de wet toch dienen als houvast en wegwijzers.

De Here Jezus eindigt ons schriftgedeelte met te zeggen: "Wees dan volmaakt zoals jullie hemels Vader volmaakt is." Hier worden we wel erg overvraagd.

Maar Hij begint met te zeggen dat Hij de wet en de profeten tot vervulling zal brengen.

Hij heeft het volbracht en wij mogen meeliften. Dat besef maakt dat we dankbaar kunnen zingen.

"Voor mij de genade, een doornenkroon voor U,  
"k van U gehouden, maar nooit zoveel als nu."

Geertje Peereboom-van Altena

---

Collecte Hervormde Kerk

Zondag 31 augustus 2008

De eerste collecte bestemd voor de Diakonie

Eur 205,10

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente Eur 106,65

Collecte Gereformeerde Kerk

Zondag 31 augustus 2008

De collecte bestemd voor de Kerk Eur 233,20

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hoopt in de Hervormde Kerk ds Bergman uit Katwijk voor te gaan.  
In de middagdienst is de beurt weer voor Pieter Ariaan.

ds J. Pronk

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 10 september om drie uur in de middag mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in  
Zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

ds J. Pronk

Psalmen voor Nu

Op zondag 7 september om 11 uur wordt op de televisie een speciaal programma uitgezonden van  
Psalmen voor Nu door de Zendtijd voor de kerken op Nederland 2. Diverse psalmen worden  
uitgevoerd door de Psalmen voor Nu-band onderleiding van Sergej Visser en zangeres Kinga Ban.  
In de uitzending verder o.a. een interview met initiatiefnemer/ dichter/ schrijver Rien van den Berg  
en met componist/ zanger Sergej Visser. Ds Laurens van Baardewijk verzorgt een meditatie bij  
Psalm 9 en 10.

Zondag 7 september 11 uur - Zendtijd voor de Kerken - Nederland 2

Voor alle duidelijkheid is het misschien goed om op te merken, dat deze Psalmen-voor-Nu niet de  
psalmen zijn die in het liedboek staan of die in het komende liedboek zullen komen. De Psalmen uit  
de bijbel zijn hier opnieuw vertaald en in een nieuwe muzikale setting geplaatst. Opvallend is, dat de  
psalmindeling in berijmde coupletten, zoals wij die kennen, hier is losgelaten en dat de begeleiding  
niet is van een orgel, maar van een muziekband. En dat geeft toch heel bijzondere effecten.  
En zoals dat met alle dingen is: de één zal zich aangesproken voelen en de ander niet.

ds J. Pronk

Orgelbespeling Hervormde Kerk

Op woensdag 27 augustus werd in de Hervormde Kerk een orgelbespeling gehouden. De avond  
werd georganiseerd door de Activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente. Drie van de vaste  
organisten van Marken hebben het orgel bespeeld en daarnaast hebben twee nieuwe mensen van zich  
laten horen. En deze vijf mannen, Piet Boneveld, Jan Pereboom, Dirk Kes, Gerard Schilder en André  
Peereboom hebben ons een mooie avond gegeven.

Toen ik daar in de kerk zat, dacht ik: dit moeten we meer doen. De laatste keer dat we zo'n orgelbe-  
speling hadden, was in 2004. Dus vier jaar geleden. Het moet toch mogelijk zijn om wat frequenter  
zo'n orgelbespeling te houden. Ik bedoel: we hebben op Marken twee mooie orgels, we hebben op  
Marken mensen die goed orgel spelen. Waarom houden we niet elk jaar zo'n mooie avond? Dit lijkt  
me een mooie taak voor de Activiteitencommissie.

Hier nog wat informatie over het orgel in de Hervormde Kerk. Op 27 januari 1968 werd in de  
Hervormde kerkenraad voor het eerst gesproken over een nieuw orgel. Er werden commissies  
benoemd. En J. Jongepier werd aangetrokken als adviseur. Op 15 november 1969 werd het orgel  
besteld bij Van Vulpen in Utrecht. Het nieuwe orgel moest op de kraak geplaatst worden en niet  
meer boven de preekstoel. Voor het nieuwe orgel moest het voorfront van het oude orgel gebruikt  
worden. De ingebruikname was op zondag 26 maart 1972. De totale kosten waren f 130.306,62.

ds J. Pronk

Voorbede

1. Voor doctoren en verpleegsters om wijsheid, liefde en geduld.
2. Voor onze militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen geven bescherming.
3. Voor land en volk, Heer bewaar ons voor terreur.
4. Voor onze Koningin en geheel haar Huis, Heer wij vragen Uw zegen over hen en stel hen tot een zegen.
5. Voor de Zending en allen die hier in werkzaam zijn, Her wil al dit werk ook zegenen.
6. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.

L. Kes- Schouten

---

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

September: Piet Boes en Freek Visser

---

Bij de kerkdiensten:

Op *zondag 7 september* zullen er weer kerkenraadsleden in hun ambt worden bevestigd. Wij zijn blij en dankbaar dat vier gemeenteleden de gemeente op deze manier willen dienen. Als ouderling werd door de kerkenraad beroepen: *Walter Maas* (Zuiderzeeweg 46) en *Jan Schipper* (Kerkbuurt 176); en als diaken: *Trijntje Boes* (Noorderwerfstraat 12) en *Cornelis Teerhuis* (Zuiderzeeweg 17). Wij wensen hen een gezegende en fijne ambtsperiode toe. In de verkondiging willen we Gen. 2 overdenken: Het verhaal van de grote opdracht die de mens van zijn Schepper kreeg.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

## Bericht van de zending en evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk

## Collecten:

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 27.06.2008 – 27.08.2008 € 551,67

---

## Ziekenboek

Mevr. J. Kes-Peereboom, Gouwzeestraat 18, is opgenomen in het VU Medisch Centrum Postbus 7057 1007 MB Amsterdam Intensive Care 6D Kant B

## Zending

In het kerkewerk hangt alles met alles samen. Het gebeurt immers allemaal in dienst van de ene Heer. Telkens wordt duidelijk dat al wat naar binnen gebeurt in de gemeente niet te scheiden is van hetgeen naar buiten wordt gedaan.

Zo kan ook over zending en diakonie niet los van elkaar worden gesproken. De zendingsopdracht om het evangelie aan alle volken bekend te maken, omvat daarmee de oproep tot het discipelschap aan alle mensen. En dat is niet minder dan gehoorzaamheid aan Christus in woorden en daden. Het noemen van zijn Naam moet gepaard gaan met het doen van de wil van de Vader.

Dit besef heeft altijd een rol gespeeld in het zendingswerk. In de laatste tijd is de nadruk steeds meer komen te liggen op het getuigen met de daad. Werelddiakonaat en zending gaan hand in hand en zijn begrippen geworden, die voor de gemeente in elkaar overgaan.

### Zending als dienstbetoon

Aan een zendelinge die in een islamitische omgeving als arts werkzaam is, werd gevraagd naar de plaats, die het getuigenis van Jezus in haar werk heeft. Zij antwoordde: "Dat ik christen ben moet om te beginnen hierin bestaan, dat ik mijn taak als arts zo goed mogelijk doe. Daarbij gebeurt het mij vaak, dat men mij vraagt, hoe ik hiertoe gekomen ben mensen zo ver van huis te helpen, terwijl in eigen omgeving een rijk bestaan op te bouwen is. Dan vertel ik over de opdracht van Christus, die van ons vraagt bij de mensen te zijn, die ons nodig hebben. In dat verband verwijs ik dan naar zijn kruisdood en opstanding tot behoud van de wereld."

In deze sobere woorden is weergegeven hoe de christengemeente in belangeloos dienstbetoon getuigt van haar Heer. Dat is zending. Natuurlijk kan dezelfde dienst van naastenliefde evenzeer uit een ander motief plaatsvinden. Niemand heeft er een patent op. Maar het christelijk geloof wordt ten diepste gedreven door de roeping om het Lam te volgen, dat de schuld en de nood van de mensheid draagt. Zoals Christus niet in een welwillende wereld met louter lieve mensen kwam om deze wereld toch te behouden, zendt Hij ook zijn volgelingen uit als getuigen van het Rijk der Liefde midden in menselijke vijandschap en haat onder de volken. Op een andere wijze kan de christelijke zending niet worden volvoerd.

Zowel ver als dichtbij moet deze dienst verricht worden. De bijbel zegt, dat het God begonnen is om de ganse mens te bevrijden uit machten van verderf en kwaad. Daarom kan de gemeente niet volstaan met aangename woorden. Zending moet altijd dienstbetoon zijn, wanneer het getuigt van de gekruisigde Christus.

Van oudsher werd bij zending de nadruk gelegd op het getuigen zijn buiten onze grenzen. Men ging van Jezus vertellen aan mensen en volken, die er nog nooit van gehoord hebben. Nu de meerderheid van de mensen in Nederland niet meer bij een kerk hoort, komt de vraag op, of niet ook binnen ons eigen land en onze eigen wereld zending moet worden bedreven.

Zending komt zo opeens heel dichtbij. Want we merken opeens tot onze schrik, dat ook in de eigen familie en vriendenkring en op de werkvloer mensen zijn die onverschillig staan tegenover het geloof. Je kunt natuurlijk de dingen op hun beloop laten en denken: Ieder doet maar wat hij wil. Maar als het christelijk geloof een rijkdom in ons leven is, dan wil je daarin je naasten toch laten delen.

We weten, dat we heel voorzichtig moeten zijn in die dingen. Soms doen woorden meer kwaad dan goed. Maar van goede daden heeft nog nooit iemand kwaad gesproken. En wat zou het mooi zijn, als mensen onze daden zien en dan vragen, wat onze motivatie is. En dan kunnen we vrijmoedig en blijmoedig vertellen van het geloof, dat ons moed en kracht geeft.

De opdracht tot wereldzending blijkt soms heel dicht bij huis geactualiseerd te moeten worden.

ds J. Pronk

## Unifil Libanon

*Op 26 februari 2007 vertrekt Hr. Ms. Van Speijk uit de haven van Den Helder om deel te nemen aan een ernstmissie voor de kust bij Libanon. Het assisteren van de Libanese autoriteiten bij het voorkomen van wapensmokkel vanuit zee naar Libanon en het bijdragen aan de restauratie van vrede en stabiliteit in de regio was haar taak. Als predikant verbonden aan het schip, ben ik samen met 154 mannen en vrouwen "in zee" gegaan.*

### Pastoraal betrokken

Bij de mensen zijn en naast hen staan is van cruciaal belang. Als het werk soms eentonig is en als het spannend wordt. Verhalen die hoog zitten over de mooie en minder mooie kanten van het leven ontstaan als het vertrouwen hebt gewonnen. Dan komen ook de vragen over goed en kwaad, leven en dood, geloof en ongeloof. Zo gebeurde het tijdens een middag op zee. Een matroos belde me op vanuit de commandocentrale. "Dominee, kunt u naar de commandocentrale komen, ik heb een bijbelse vraag!" Benieuwd naar zijn "bijbelse vraag" ben ik direct naar hem toegegaan. "Wat is je vraag, Teun?" "Hoe ging het ook al weer: "Onze Vader, die in de hemelen zijt..." Verder komen we niet." Teun vertelde dat hij er de hele week al mee bezig geweest is, maar het vervolg van het gebed niet meer paraat had. Samen met zijn collegae op post waren ze niet veel verder gekomen. Ja, soms een zinsnede, maar dan niet in de juiste volgorde. Met de hele groep die op dat moment in de commando-centrale aanwezig was, heb ik het Onze Vader geciteerd en gebeden. Ondertussen schreef Teun het op. "Vanavond voor het slapen gaan, nou ken ik het weer". Dit was een van de waardevolle ontmoetingen op zee.

### Geestelijke brandstof

Waardevolle ontmoetingen vinden ook plaats voor, tijdens en na de kerkdienst op zondagmorgen. Een kerkdienst op zee is bevoorraden op zee. Geestelijke brandstof wordt er wekelijks opgedolven uit het Woord van God. De kerkdienst vindt plaats in een verblijf, maar soms ook buiten op een dek. De kerkdienst begint nadat de kerkwimpel is gehesen. Iedere dienst heeft een thema. Eén thema was: "Hoe God een tatoeage zet", ontstaan omdat een klein groepje van de bemanning een tatoeage had laten zetten tijdens een havenbezoek. Aan boord werd hier uitvoerig over gesproken. Voor mij de aanleiding om over de doop te spreken. Gods onzichtbare en onuitwisbare merk- en veldteken.

### Zorg voor thuis

Door een expeditionaire krijgsmacht als de nederlandse is, zijn militairen vaak van huis. Dat geldt zeker voor mensen die werkzaam zijn bij de Koninklijke Marine. Thuis gaat het leven echter ook verder. Er is geen onderwerp aan boord waarover zoveel gesproken wordt als "thuis". De mensen thuis moeten veel geven. Ze moeten het immers doen zonder de aanwezigheid van hun geliefde. En het been van een zoon/dochter breekt net als manlief op zee is, om maar een voorbeeld te noemen. Hoe leven we als christelijke gemeente nu mee met het thuisfront van de militair? Hoe leven we mee met de militair/gemeentelid op uitzending? Juist in een sterk individualistische samenleving is het goed om deze vragen aan elkaar te stellen. Persoonlijk ben ik dankbaar voor de berichten die ik lees in de kerkbladen. Dat er aandacht is voor zowel de militair als voor zijn of haar familie ne gezinsleden. Voorbeden zijn en blijven overigens wel gewenst!

### Thuis

Acht september is het eindelijk zover. De dag waar iedereen zo naar heeft uitgekeken. De dag van het thuiskomen. Na de medaille-uitreiking en het anker van het Helders zand van de rede getrokken, passeert het schip en de bemanning de havenhoofden van Den Helder. De trossen worden vastgemaakt en iedereen zoekt zijn eigen familie en vrienden. Samen waren we uit. Samen kwamen we thuis. God lof!

Johan Kromhout van der Meer in het Jaarschrift 2007

## Gemeente Groei Groep

7.

De GGG, Gemeente Groei Groep, komt al enige jaren bij elkaar, in verschillende samenstellingen, om met elkaar over het geloof te praten en in het geloof te groeien.

We zijn met zo,n 20 mensen en bestaan uit 2 groepen, die, meestal, op verschillende avonden bij elkaar komen in het huis van 1 van de leden.

Hoe ziet zo,n avond eruit.

Om acht uur komen we bij elkaar en beginnen met een bakje koffie. Is iedereen aanwezig dan wordt er met gebed geopend.

Aan de hand van een leidraad boekje met onderwerpen lezen we een gedeelte, of meerdere gedeeltes, uit de bijbel en gaan we, mede aan de hand van vragen uit het boekje, met elkaar praten over de gelezen gedeeltes. Het boekje, waaruit we werken, kan van te voren besteld worden en je kunt je dus voorbereiden.

Door met elkaar te praten komen er ook verschillende standpunten naar voren en zo ontstaat er een levendige discussie. Door de verschillende meningen en gedachten begin jezelf ook er intensiever over na te denken omdat je dan vindt dat de ander ook een goed punt heeft.

Praat je niet zoveel met anderen over je geloof dan kom je niet verder dan je eigen visie op het geloof en wie zegt dat je de juiste uitleg heb gevonden over het Woord.

Door met elkaar te praten kom je soms tot een heel andere uitleg van sommige schrift gedeeltes.

Na enkele avonden begin je steeds vrijer en opener te worden, je leert de mensen beter kennen en het worden vrienden van je, en er ontstaat vertrouwen, je durft je gedachten steeds meer te uiten en praat veel vrijer over je geloof met anderen en je luistert ook anders intensiever, naar een preek.

Wil je meer weten en een keer zo,n avond beleven om het zelf mee te maken, kom dan op

**Donderdag 18 september om 20.00 uur  
naar de hal van de Patmos Kerk**

Iedereen is welkom en je wordt ontvangen met een bakje koffie.

De kerk is open vanaf 19.30 uur en we stoppen altijd om 22.00 uur.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

## Lotte Julia

28 augustus 2008

Lotte is geboren om 10.10 uur  
en weegt 3840 gram.

Dirk en Geertje Kaars - Schouten  
De Pieterlanden 7  
1156 DN Marken  
Tel. 0299 603278

Geertje en Lotte rusten van 12.30 t/m 15.30 uur.  
Wil je langskomen laat het ons dan even weten.

---

Het gemis zal altijd blijven.

De lege plek, het doet zo'n pijn.

In gedachte en in ons hart,

zal hij altijd bij ons zijn.

Voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het

overlijden van mijn lieve en zorgzame man, onze lieve ta en trotse bap

Dirk de Jong Cz.

willen wij u hartelijk bedanken.

Uw medeleven was voor ons een grote steun.

Aaltje

Cornelis en Catharina

Silvia en Gerard

Erica en Marco

en kleinkinderen



Bezinningsweekend 31 okt. t/m 2 nov.

Zoals in de vorige jaren staat er ook dit jaar weer een bezinningsweekend gepland. Het wordt een weekend van gezelligheid en het nadenken over vragen van het geloof.

Samen willen wij in het gesprek komen over onze vragen en twijfels maar zullen ook het een en andere horen in een aantal lezingen.

De laatste keer gingen wij naar Friesland en dit is iedereen heel goed bevallen. In *It Flinkbosje* (vlakbij Hemelum, Friessche Woud) hebben wij 1, 2 en 3 persoonskamers tot onze beschikking. Er is dus voldoende ruimte om zich terug te kunnen trekken.

De exacte kosten voor het weekend zijn op dit moment nog niet bekend maar zullen na kamer berekend worden (tussen 90,- en 130,-) p.p. geheel verzorgd.

Iedereen is van harte welkom!

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Werner Gugler (tel. 603255) of  
Jan en Trijntje Schipper (tel. 601675)

Om u een indruk van het laatste weekend te geven laten wij een deelnemer aan het woord komen:

*Aan het eind van de vrijdagmiddag is iedereen binnengedruppeld in de mooie groepsaccommodatie It Flinkbosje in Friesland. Het huis beschikt over verschillende zithoeken, een open keuken en verschillende slaapkamers. Het heeft een gezellige uitstraling.*

*De mensen die eerder op de middag waren gearriveerd hebben een heerlijke maaltijd verzorgd, zodat we rond de klok van half 7 allemaal aan tafel kunnen voor de gezamenlijke maaltijd.*

*Na het eten volgen wat huishoudelijke afspraken. Je kunt op een lijst invullen wat voor huishoudelijke taken je dit weekend wilt doen. Iedereen kan na het eten een beetje zijn eigen gang gaan. Om half 9 staan de koffie en thee klaar en beginnen we met de eerste bijeenkomst. Werner gaat ons daarin voor. Wil je wat vragen/opmerken prima, wil je dat niet, ook goed. Hij behandelt vanavond het onderwerp Van bijbellezing naar bijbelstudie naar bijbelmeditatie.*



*We sluiten af met gebed en zingen met de gitaar een aantal liederen.*

*De tweede ronde koffie/thee volgt. Er wordt wat gepraat, anderen lezen een krant, maken een puzzel of doen een spelletje. Om een uur of 10 wordt er een drankje, met of zonder alcohol, ingeschonken.*

*Zaterdagmorgen zijn er rond de klok van 8 een aantal heren bezig met de voorbereidingen van het ontbijt. Iedereen druppelt op verschillende tijdstippen binnen en neemt even een kop koffie of thee. Om 9 uur zitten we aan het ontbijt en heren het moet gezegd: "De eieren waren prima gekookt". Na het ontbijt ruimen een aantal mensen op, anderen gaan even wandelen of vermaken zich binnen.*

Om half 11 staat de koffie klaar en natuurlijk is er weer iets lekkers bij, gebakken door één van de deelnemers.

We starten met de tweede bijeenkomst "Wat is bijbelmeditatie?" Het klinkt ons Oosters en een beetje negatief in de oren, maar is dat het ook? Bijbelmeditatie gaat een stapje verder dan bijbelstudie. Je stelt de vraag wat de tekst voor jou persoonlijk betekent.

Het is prachtig weer en daarom besluiten we de lunch te vervroegen en er een soort buffet van te maken; je pakt zelf even een kop soep en een broodje.

Rond 16.00 uur druppelen de mensen weer binnen en genieten we van een kop koffie/thee en appelgebak. Een aantal mensen zit te praten in de serre, anderen zitten aan de hoge tafels of in een ander hoekje te lezen, knutselen of een spelletje te doen.

Zo staan we met de liefhebbers rond 13.00 uur in het Rijserbos voor een wandeling.

Het avondeten "een Thais buffet" wordt verzorgd door de beheerder en een Thaise kok. Het was ontzettend lekker.

Rond de klok van 20.15 uur staat de koffie/thee weer klaar en starten we de bijeenkomst "Hoe kan ik zelf bezig zijn met bijbelmeditatie?" Wat betekent een bijbeltekst voor mij als ik de woorden ons/wij vervang door ik/mij(u). Als je dit doet dan gaan de teksten voor jezelf meer betekenen.

We sluiten af met gebed en zang en de zaterdagavond verloopt op dezelfde manier als die van vrijdagavond.

Zondagochtend om half 11 hebben we de laatste bijeenkomst over bijbelmeditatie, waarin we ook op een concrete manier teksten gaan ombuigen naar onszelf. Daarna wordt er opgeruimd, we lunchen met elkaar en om 14.00 uur zitten we bij elkaar om het weekend af te sluiten.

Het heeft mij goed gedaan, helemaal even weg uit je eigen beslommeringen en een tijd met het woord van God bezig te zijn. Ik zag er eerlijk gezegd best een beetje tegen op, het praten, de hele tijd met anderen te zijn, terwijl ik voor mijn idee nog zoveel thuis te doen had. Maar je moet het eigenlijk eens ervaren. Je hoeft er geen trouwe kerkganger voor te zijn, of de alphacursus gevolgd te hebben.

We willen allerlei cursussen doen en er tijd voor vrij maken, het is ook goed om tijd vrij te maken voor je geestelijk leven. Het geeft rust en zet je tegelijkertijd aan tot denken. Het weekend lijkt intensief en toch voelde het ook relaxed aan.

Een deelnemer

