

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 september 2008

Kerkdiensten voor : zondag 14 september 2008

10.00 uur

Dr. W. Gugler
S.O.W. Jeugddienst in de Patmoskerk

Thema: **Highlights**

Crèche: Anja van Altena en Mireille van Veen

Collecte is bestemd voor Edukans
Deurcollecte voor beide kerken

17.00 uur

Ds. F. van der Tempel te Zwammerdam
Hervormde Kerk
Vorbereiding Heilig Avondmaal
Intochtslied: Psalm 15: 1 en 2

Eerste collecte: de Diaconie
Tweede collecte: onze Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	14 september	Leviticus 19: 29-37
Ma	15 september	Psalm 103
Di	16 september	Matteüs 19: 16-22
Wo	17 september	Matteüs 19: 23-30
Do	18 september	Matteüs 20: 1-16
Vr	19 september	Matteüs 20: 17-28
Za	20 september	Matteüs 20: 29-34

Bestaat God echt?

Ergens heb ik van een tweeling gehoord die nog voor de geboorte in moeders buik een meditatief gesprek met elkaar voert over de zin van het bestaan.

“Geloof je in het leven na de geboorte?”

“Natuurlijk, er moet wat zijn. Misschien is ons bestaan hier slechts een voorbereiding op het leven na de geboorte.”

“Flauwekul. Er is geen leven na de geboorte. Hoe zal dat er uit zien?”

“Ik weet het niet precies, maar ik stel me veel licht voor en wij zullen lopen met onze eigen voeten en eten met onze eigen mond...”

“Lariekoek: zelf lopen en zelf eten! Voor het lopen is geen plek en voor het eten hebben we de navelstreng toch? Er is geen leven na de geboorte!”

“De navelstreng is wel heel kort. Dat kan toch niet alles zijn? Ik ben ervan overtuigd dat er na de geboorte iets heel nieuws begint, iets dat wij nu nog niet kennen!”

“Maar er is nog niemand terug gekeerd na de geboorte. Het leven eindigt hier in deze smalle, donkere omgeving.”

“Nou, ik weet misschien niet helemaal hoe het leven na de geboorte eruit gaat zien. Maar in elk geval zullen wij er onze moeder ontmoeten en ze zal voor ons zorgen.”

“Moeder! Jij gelooft in moeder? En waar is, volgens jou, deze moeder?”

“Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar kunnen wij er ook niet zijn.”

“Ik geloof er niets van! Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze niet!”

“Misschien is ze niet te zien, maar af en toe, als we helemaal stil zijn kan ik haar horen zingen en ik voel haar hand over onze wereld strelen. Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte!”

Een prachtig verhaal! Ik heb ervan genoten... en toch had ik zo mijn vragen. Veel mensen zitten er niet eens met de vraag of er een God bestaat en of het misschien na de dood verder gaat. Ik proef vaak een laconieke houding in de trant van: “Laten we gewoon afwachten hoe het na de dood uitpakt; dan zien we wel verder. Ik laat me gewoon verrassen. Als er ‘iets’ is, prima. Als er niets is, merk ik daar ook niks van.”

Wat ben ik blij dat Jezus duidelijke uitspraken heeft gemaakt over dit onderwerp. Hij is degene die beweert dat Hij over betrouwbare informatie uit Eerste Hand beschikt. Hij is de enige deskundige op dit gebied – geautoriseerd van zijn hemelse Vader. Het is daarom voor mij niet te begrijpen waarom zo velen nu nog in onzekerheid willen verkeren. Of heeft het te maken met de pitte uitspraken van Jezus over de toegang tot de Vader? Ik beschouw het als een fantastisch voorrecht de betrouwbare woorden van Jezus te mogen kennen. Daar wil ik mij aan vasthouden. Daar wil ik het over hebben.

Voorbede

1. Voor land en volk, Heer bewaar ons voor terreur.
2. Voor onze Koningin en geheel haar Huis, Heer wij vragen Uw zegen over hen en stel hen tot een zegen.
3. Voor de Zending en allen die hier in werkzaam zijn, Heer wil al dit werk ook zegenen.
4. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
5. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
6. Voor alle die gehandicapt zijn, Heer wil hun kracht geven.
7. Voor alle die om het geloof vervolgd worden, Heer wil hun sterken, leid hun door Uw Heilige Geest.

L. Kes-Schouten

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 7 september 2008

De eerste collecte voor Kerk in Actie Vredeswerk € 104,-

De tweede collecte voor onze Hervormde Gemeente € 127,82

Collecte Patmoskerk

Zondag 7 september 2008

Collecte voor Marken helpt Roemenië € 213,80

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 14 september is er weer een jeugddienst in de Patmoskerk. Zoal u zo langzamerhand weet, zit zo'n jeugddienst wat anders in elkaar dan een 'gewone' kerkdienst. Laat je verrassen! De LPG-band uit Monnickendam zorgt voor de muzikale begeleiding en de koffie staat er al klaar als je de Patmoskerk binnen stapt.

Inhoudelijk gaat het over *highlights* – zeg maar over alles wat ons als mensen bijna magisch aantrekt, wat ons boeit en doet geloven dat een leven zonder *highlights* eeuwig zonde is. Daarom praten we over Jezus die beweert dat Hij het *Highlight der wereld* is. In feite is Hij het *Highlight* van de jeugddienst – het zou jammer zijn als je dat *Highlight* zou missen!

Wees welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen wordt een gezamenlijke jeugddienst gehouden in de Patmoskerk. Voorganger is ds Gugler.

In de middagdienst in de Hervormde Kerk hoopt voor te gaan ds van der Tempel te Zwammerdam.
ds J. Pronk

Gift

Ontvangen een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Kerstbeurs Nieuwe Stijl

U bent van harte welkom om kennis te maken met het brede aanbod van materiaal, projecten en diensten van de Protestantse Kerk in Nederland. Op donderdag 9 oktober 19.00 uur – 21.45 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Hier kunt u inzien en evt. aanschaffen, wat u voor het gemeentewerk kunt gebruiken.

Bij voorbeeld: alle recente uitgaven van de Protestantse Kerk op het gebied van gemeenteontwikkeling, diaconaat en ZWO, missionair werk en jeugdwerk; de recente uitgaven van Narratio, Nederlandse Zondagsschoolvereniging, Vertel het maar, toegelicht door de uitgevers; een breed boeken en lecturaanbod van verzendboekhandel Docete (www.kerkboek.nl).

Daarnaast kunt u deelnemen aan verschillende workshops: 1. Projectenworkshop (verschillende Advents- en Kerstprojecten voor zondagsschool en kindernevendienst), 2. Workshop liturgisch bloemschikken (neem uw fototoestel mee), 3. Workshop Kerk in Actie (over de vraag hoe je als kerk en diaconie samen met betrokkenen een beter beleid op het terrein van de armoede en de WMO kunt stimuleren), en 4. Workshop Kerkbalans en Geldwerving (met tips om de geldwerving voor de kerk te verbeteren, met als doel een hogere opbrengst).

De toegang is vrij.

Vanuit de Hervormde Pastorie

Vanuit de Hervormde pastorie willen mijn vrouw en ik allen hartelijk bedanken die aan ons gedacht hebben bij ons 35-jarig huwelijk. Wij hadden het stil willen houden, maar de kerkenraad besliste anders en plaatste buiten ons weten een advertentie. Eerst waren we best wel geïrriteerd hierover. Maar toen de kaarten en bloemen bij ons binnen kwamen, vonden we dat toch wel erg leuk.

Op 30 augustus vond het uitje van de kerkenraad plaats. We zijn naar Katwijk gegaan. Nu hebben de kerkenraadsleden eens kunnen zien, waar mijn roots liggen, waar ik geboren ben, waar ik gewoond heb, waar ik ter kerke ging (meestal in die grote kerk waar op zondagochtend 1800 mensen zitten).

En we hebben het Katwijks museum bezocht, een aanrader voor wie van vissersscheepjes en klederdracht houdt. Het leuke was dat we werden rondgeleid door iemand die zich voorstelde als Jan Pronk en die een volle neef van me bleek te zijn. We zijn naar dezelfde opa vernoemd.

Op 31 augustus heeft mijn vrouw afscheid genomen als predikant van de protestantse gemeente van Edam vanwege het bereiken van de emeritaatsleeftijd. Ook dat was een kerkdienst vol dankbaarheid. Ze blijft als bijstand in het pastoraat verbonden aan Edam voor ouderenwerk.

Op 4 september is Pieter Ariaan geslaagd voor het kerkelijk examen, zijn laatste universitaire examen. Nu volgt nog het colloquium. Dat is een gesprek met mensen van de PKN en dan kan hij zich beroepbaar stellen. Hij woont inmiddels weer in Amsterdam, terwijl zijn vriendin in Berlijn haar studie afmaakt. In afwachting van een beroep, werkt hij weer in de boekhandel in Amsterdam.

Aan de kerkdiensten hebt u kunnen zien, dat ik deze weken vakantie heb gehad. Maar als u dit leest, dan ben ik weer bijna begonnen.

ds J.Pronk

De GGG, Gemeente Groei Groep, komt al enige jaren bij elkaar, in verschillende samenstellingen, om met elkaar over het geloof te praten en in het geloof te groeien.

We zijn met zo'n 20 mensen en bestaan uit 2 groepen, die, meestal, op verschillende avonden bij elkaar komen in het huis van 1 van de leden.

Hoe ziet zo'n avond eruit.

Om acht uur komen we bij elkaar en beginnen met een bakje koffie. Is iedereen aanwezig dan wordt er met gebed geopend.

Aan de hand van een leidraad boekje met onderwerpen lezen we een gedeelte, of meerdere gedeeltes, uit de bijbel en gaan we, mede aan de hand van vragen uit het boekje, met elkaar praten over de gelezen gedeeltes. Het boekje, waaruit we werken, kan van te voren besteld worden en je kunt je dus voorbereiden.

Door met elkaar te praten komen er ook verschillende standpunten naar voren en zo ontstaat er een levendige discussie. Door de verschillende meningen en gedachten begin jezelf ook er intensiever over na te denken omdat je dan vindt dat de ander ook een goed punt heeft.

Praat je niet zoveel met anderen over je geloof dan kom je niet verder dan je eigen visie op het geloof en wie zegt dat je de juiste uitleg heb gevonden over het Woord.

Door met elkaar te praten kom je soms tot een heel andere uitleg van sommige schrift gedeeltes.

Na enkele avonden begin je steeds vrijer en opener te worden, je leert de mensen beter kennen en het worden vrienden van je, en er ontstaat vertrouwen, je durft je gedachten steeds meer te uiten en praat veel vrijer over je geloof met anderen en je luistert ook anders intensiever, naar een preek.

Wil je meer weten en een keer zo'n avond beleven om het zelf mee te maken, kom dan op

**Donderdag 18 september om 20.00 uur
naar de hal van de Patmos Kerk**

Iedereen is welkom en je wordt ontvangen met een bakje koffie.

De kerk is open vanaf 19.30 uur en we stoppen altijd om 22.00 uur.

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar Euro 1063,26 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet.

Namens de stichting Marken helpt Roemenie,
Eef Visser

Zendings & Evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk Marken

Door het vertrek van Jan Schipper als voorzitter van de Zendings- en Evangelisatie commissie hebben zich binnen deze commissie een aantal wijzigingen voorgedaan. Jan heeft zijn taken als voorzitter overgedragen aan Daniël Moenis, secretaris is geworden Gréthe van der Lee en penningmeester blijft Hein Pieter Zondervan.

Onderstaand geven wij u de nieuwe wijkindeling:

Markerwaardstraat, Botterstraat, Mr. Visserstraat, IJsselmeerweg 15 t/m 100, Zeilstraat, Zuiderzeeweg 42 t/m 58	Neeltje Boneveld Uidam Gouwzeestraat 6
Almerestraat, Flevostraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, IJsselmeerweg 1 t/m 14, Zuiderzeeweg 1 t/m 41	Trijntje Visser Kes Botterstraat 18
Kerkbuurt	Daniël Moenis Buurt IV nr. 15
Noorderwerfstraat, Havenbuurt, Westerstraat	Eline Reinders Buurterstraat 9
Buurterstraat, Duikjes, Kets, Thamiswaerfstraat	Trijntje Uithuisje Stoker Kets 37
Buurten; I - II - III - IV Moeniswerf, Rozewerf, Grotewerf, Wittewerf, Zeereiderpad	Gréthe van der Lee Kets 31
Akkerstraat, Hoogkamplaan, Pieterlanden	Esther Kaars Springer Pieterlanden 5

De Zendings- en Evangelisatie commissie is overigens nog op zoek naar nieuwe leden, dus mocht u interesse hebben, dan vernemen wij dat uiteraard graag!

Christelijke Vrouwengroep Marken

Het is al weer september en dat betekent dat het vergaderseizoen begint.

Onze eerste lezingavond is op dinsdag 23 september. Mevr. Kniestedt houdt dan een lezing met als onderwerp: Overeenkomst en verschil tussen Christendom en Islam.

De agenda voor de komende maanden is:

21 oktober ds. Buitenhuis komt weer vertellen over zijn zendingsprojecten in Indonesië.

11 november mevr. A. van Riesen heeft gewerkt in een vrouwengevangenis en het onderwerp van haar lezing is: Vrouwen in detentie.

16 december Kerstviering.

Nieuwe leden zijn welkom en mogen eerst vrijblijvend een avond bijwonen.

We hopen jullie allemaal weer te zien op 23 september in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stoeker

Het boek van mijn leven...

Den Helder – Zuid, daar stopt de trein. Het is koud en grijs deze januarimorgen. Als de treindeuren opengaan, krijgt het perron kleur. De nieuwe opkomst is uitgestapt. Uit alle hoeken en gaten van Nederland komen ze: jonge mannen en vrouwen, tieners vaak, ipod in de oren, een kekke baseballcap op het hoofd, een sigaret in de mond, monter de wereld inkijkend of juist schuchter, verborgen achter een dikke sjaal. Het ontvangstcomité staat klaar: het kader van de matrozenopleiding, de twaalfweekse Eerste Maritiem Militaire Vorming (EMMV). Er worden namen afgeroepen, even later vertrekt de bus richting marinekazerne Erfprins. Deze eerste dag is het vooral “inrouleren”: een rondje langs de ziekenboeg, bij Wehkamp je kleding en uitrusting bij elkaar sprokkelen en veel informatie verwerken. Zeker als je van ver komt – en dat komen de meesten – ben je aan het eind van zo’n eerste dag doodop. Maar met een hoofd dat overloopt van nieuwe indrukken, slapen velen slecht. Met z’n zessen in een sober slaapverblijf, dat is wel wat anders dan thuis. Aan het einde van dag twee blijken sommige EMMV-leerlingen, zo heten matrozen in opleiding, naar huis te willen: “Ik heb heimwee, dit is toch niets voor mij” etc. Daar helpt een goed gesprek of “er nog een nachtje over slapen”, meestal niets aan.

Druk van de ketel

Op woensdagavond staat een eerste kennismaking met de Geestelijke Verzorging (GV) op de rol. Dit introductiemoment vindt plaats in “De Duif”, het Helderse PMT en GV-centrum. Even uit de sfeer van de kazerne, even de druk van de ketel. Alleen daardoor al leer je elkaar op een andere manier kennen. Bij het voorstellingsrondje horen de EMMV-leerlingen – veelal voor het eerst – elkaars voornamen, vertellen iets over thuis, over hun vriend of vriendin, over hobby’s en favoriete vakantiebestemmingen. Het is een moment van ontspanning. Er worden grappen gemaakt, er wordt gelachen maar ook de eerste irritaties komen voorbij. Ik probeer duidelijk te maken waar de GV voor staat: dat je bij je vlootpredikant op verhaal kunt komen, dat je kunt rekenen op vertrouwelijkheid, en dat er kerkdiensten aan boord zijn. Er wordt aandachtig geluisterd, niet alleen naar wat ik te vertellen heb, maar belangrijker: naar elkaar. Waarom wil je matroos worden? Is dit wat je ervan verwachtte toen je erin stapte? In welk opzicht wel/niet? Het maakt de tongen los, de twee GV-uren vliegen voorbij.

Moment van bezinning

Het eerstvolgende contactmoment is de bezinningsdienst op zondagmorgen. Sommigen verwachtten een kerkdienst, of liever nog een eucharistieviering. Anderen roepen, als ik ze bij binnenkomst wat A-4tjes in de hand druk: “U gaat me toch niet bekeren, hè?” en “We gaan toch niet zingen, dominee?” Waarop ik antwoordde: Maar hebben ze dan niet gezegd dat dit een Idols-voorrunde is, met de dominee in de rol van Henk-Jan Smits?” Als iedereen is gaan zitten wordt de Paaskaars ontstoken. Ik probeer ui te leggen, wat dat voor mij betekent: het verwijst naar Jezus de Christus, het licht voor de wereld. Er klinkt muziek: Sting, *The book of my life*. Ik nodig de EMMV-ers uit om eens in hun levensboek te bladeren, terug te kijken en vooruit te blikken. We nemen er de tijd voor... Opnieuw klinkt muziek: *God put a smile upon your face* van Coldplay. Ik bid met hen. Wie wil mag een waxinelichtje aansteken. Al snel ontstaat een lange rij voor de viertafel. Het slotlied is dit keer van BLØF: *Dichterbij dan ooit*. Na de zegenbede gaan we uit elkaar. Overmorgen, na de bivak, zullen we elkaar weer zien.

Start nieuwe clubseizoen 2008/2009

Jeugddienst

Het nieuwe clubseizoen gaat weer van start!! De opening van het clubwerk begint met een gezamenlijke Jeugddienst op zondag 14 september a.s. in de Patmoskerk, aanvang 10.00 uur. Voorganger in deze dienst zal zijn ds. W. Gugler. De dienst heeft als thema "Idolen". De muzicale begeleiding zal worden verzorgd door de LPG-band uit Monnickendam.

Tienerdienst

Ook de Tienerdienst gaat weer van start in de wintermaanden. De doelgroep krijgt weer een uitnodiging om hier aan deel te nemen. De start zal zijn in de maand oktober.

Clubs

Vanaf maandag 29 september a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2009.

Ook dit jaar zijn er weer twee clubs voor de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Op maandag de Waterhoenen voor zowel jongens als meiden en op woensdag voor alleen meiden. Afgelopen seizoen telde de meisjesclub maar liefst 40 enthousiaste meiden. Mocht dit het nieuwe seizoen weer het geval zijn, dan zijn we helaas genoodzaakt het dit seizoen anders te gaan doen om er ook dit jaar weer een leuk en gezellig seizoen van te maken voor zowel de meiden alsook de leiding. Op de eerste avond zijn alle meiden natuurlijk van harte welkom. Mocht deze avond blijken dat het animo weer zo groot is als vorig jaar dan zullen we de ploeg splitsen in de ene week groep (4), 5 & 6 en de andere week groep 7 & 8. De kinderen zullen hier dan ook een rooster van krijgen. Kerst, Sinterklaas en diverse andere activiteiten zullen echter wel gezamenlijk worden gehouden. Bij de meisjesclub hangt het dit jaar dus nog even van het aantal aanmeldingen af of er elke week of om de week club is.

De Waterhoenen hebben elke week club en nog voldoende ruimte voor meer aanmeldingen.

Dus ben je 8 jaar en heb je zin in de club, dan ben je van harte welkom op maandag in de Patmoskerk of op woensdag in Gebouw Hoog.

Club	Avond	Leeftijd	Tijd	Locatie
Waterhoenen	Maandag	8-12 jaar	19:00-20:30	Patmoskerk
Meisjesclub	Woensdag	8-12 jaar	19:00-20:30	Gebouw Hoog

De kosten bedragen EUR 2,- per maand

Club	Leiding
Waterhoenen	Danielle Schipper-Springer, Ingrid Schipper-de Waart, Nienke Tamminga, Catharina Uithuisje en Daphne Zondervan
Meisjesclub	Christina Pereboom-Visser, Marcella Kaars-Visser, Gerdien Teerhuis-Kaars, Suzanne Uithuisje, Anita de Groot-Uithuisje en Aaltje Roos-de Groot

Voor eventuele vragen over de clubavonden kunt u contact opnemen met de leiding van de beide clubs of de Jeugdouderling, Anton van Altena (601694).



De vakanties zijn weer voorbij.
En vanaf 19 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen de kiendata 2008/2009 op een rij.

19 september 2008
10 oktober 2008
14 november 2008
12 december 2008



09 januari 2009
06 februari 2009
06 maart 2009

We gaan op 20.00 uur in 'Gebouw Hoog' beginnen.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 19^e september

De Kiencommissie:

Jan Piet, Lijs, Aaltje, Lijsje, Charlotte en Willy



Monique & Jan

trouwen op 19 september 2008.

*Dit gaat plaatsvinden om 12:00 uur in
het stadhuis van Edam.*

*De kerkelijke inzegening is om 13:30 uur in
de Doopsgezinde Kerk van Edam.*

*U bent van harte uitgenodigd op onze receptie
van 16:00 tot 18:00 uur in het "Mirror Paviljoen",
Waterlandse Zeedijk 1 te Monnickendam.*

Monique Klok en Jan Uidam

Irenestraat 7, 1141 EN Monnickendam

*Ceremoniemeesters zijn:
Neeltje Zeeman 06-51573483
en Patricia Uithuisje 06-42914253*

Cadeautip: 123

Indien u verhinderd bent gaarne even bellen 0299-654285

Het kaarsje

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister heldere lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud,
woont de Vader in de hemel,
die van alle kinderen houdt.

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn,
ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.

Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handjes saam:
Heer, die altijd naar ons luistert,
neem nu ons gebedje aan.

AMEN

Zo geliefd

Zo gemist

Zo dierbaar

in herinnering

THEO DE JONG 20-08-08

WIJ DANKEN U VOOR DE STEUN EN
MEDELEVEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN ONZE
ZOON.

FAM. JAAP DE JONG.
PURMEREND

"U omgeeft mij van achter en van voren en U legt Uw hand op mij."

Psalm 139: 5

In vertrouwen op God is overleden mijn innig geliefde unieke man, onze lieve vader, opa, broer, zwager en oom

Cornelis van Zuijlen

(Kees)

emeritus predikant

3 september 1932

3 september 2008

Deventer : Ank G. van Zuijlen – Huisman
Apeldoorn : Gerrit Jan van Zuijlen
Toos van Zuijlen – Bensink
Anne en Tom
York (GB) : Hermien van Zuijlen
Nigel Woolsey
Marianne

Families van Zuijlen, Huisman, Barendsen

Kees was van 1957 tot 1978 getrouwd
met Marianne Barendsen†

Correspondentieadres:
Alphons Diepenbrocklaan 8
7425 HK Deventer

Kees is bij ons thuis, daar is op zaterdag 6 september is tussen 15.00 – 16.30 uur gelegenheid tot condoleren.

In een dienst van Woord en Gebed willen wij Kees gedenken. Deze dienst wordt gehouden op maandag 8 september om 13:00 uur in de Ichtuskerk, Holterweg 108 te Deventer. De begrafenis vindt om 14:30 uur plaats op begraafplaats Steenbrugge aan de Raalterweg 27 te Deventer.

Na afloop van de begrafenis is gelegenheid tot condoleren in de Ichtuskerk.

Kees hield van bloemen