

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 september 2008

Kerkdiensten voor : zondag 28 september 2008

10:00 uur *ds. J. Pronk*
Gezinsdienst met de kinderen van
de Zondagsschool

Eerste collecte:
Project Waterlandse Gemeenten (Ronoylion)
Tweede collecte:
onze Hervormde Gemeente
Collecte aan de uitgang:
de Zondagsschool

09:45 uur Creche in Gebouw Hoog
Jannetje en Tiny Uithuisje

17.00 uur *ds J. Pronk*
Intochtslied: Gezang 44: 1 en 2

Eerste collecte voor:
Project Waterlandse Gemeenten (Ronoylion)
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Viering Heilig Avondmaal

Tekst: *Genesis 3*

Crèche: *Esther, Kaars en Tanja de Jong*

Kindernevendienst: *Danielle Springer en
Trijntje Boes*

Collecte is bestemd voor
de diaconie

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	28 september	Matteüs 21:23-32
maandag	29 september	Matteüs 21:33-44
dinsdag	30 september	Matteüs 21:45-22:14
woensdag	1 oktober	Psalm 112
donderdag	2 oktober	Genesis 37:1-11
vrijdag	3 oktober	Genesis 37:12-25a
zaterdag	4 oktober	Genesis 37:25b-36

Sommige onder u zullen denken moet je daar nu een overdenking over schrijven? Ik denk van wel. Onze kerk kent drie verschillende ambten. Ouderling, Diaken en Ouderling-kerkrentmeester. Dat is bij de meeste wel bekend. Elk jaar worden er verkiezingen gehouden. Eigenlijk mag je dat zo niet noemen want er wordt niet verkozen er worden mensen aangezocht om de plaatsen op te vullen van de ambtsdragers die aftredend zijn. Bij ons in de kerk moet aan het begin van een kalenderjaar de open gevallen plaatsen zijn ingevuld, wat de laatste jaren bijna niet lukt. Toch zijn er mensen nodig die in dienst van de kerk willen staan. De komende maanden zullen er weer mensen worden benadert om de opengevallen plaatsen weer in te vullen. In het nabije verleden zijn soms wel meer dan zestig mensen aangesproken of ze een kerkelijk ambt wilden vervullen met weinig resultaat. Lag vroeger zo'n dertig jaar geleden het probleem van het wel of niet aanvaarden van een ambt vooral psychisch men zou er te zenuwachtig voor zijn of de gezondheid speelde een grote rol. Tegenwoordig is het vooral gebrek aan tijd. Alles kost tijd maar ambtsdrager van de kerk kost zeker geen meer tijd dan een andere "bezigheid"

Kan iedereen ambtsdrager worden? Dat is een moeilijke vraag. In de eerste plaats moet je lidmaat van de kerk zijn. Kerkelijke meelevendheid zowel op materieel als geestelijk gebied spreken voor zich. Ieder mens heeft zo zijn specifieke eigenschappen. Daarom denk ik van wel.

Als wij kijken naar de discipelen van Jezus, zien wij daarin ook een groot verschil in mensen. Neem nu Petrus altijd haantje de voorste. Had altijd z'n woordje klaar. Maar toen het er op aankwam durfde hij er niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde. Hij verloochende zijn Heer niet één maar drie keer. Toch werd hij de rots waarop de kerk gebouwd werd.

Judas ook een discipel kon zijn teleurstelling in Jezus niet verwerken, hij dacht met een aardse Koning te maken te hebben in plaats van een Hemelse dus verraadde hij zijn Heer, Thomas was ook een discipel van Jezus. Hij kon alleen maar geloven als hij gezien had. Dit waren ook allemaal verschillende mensen met hun eigenaardigheden die ondanks alles Jezus bleven volgen.

Ambtsdrager zijn vergt wel wat van je. Je moet echter ook bedenken dat je er niet alleen voorstaat. In de drie verschillende ambten werk je altijd in een team. Waar je op kan terugvallen als het niet loopt zoals het zou moeten.

Wat ik vooral als ambtsdrager heb ervaren dat het je geloof versterkt. Doordat je er nauw bij betrokken bent ervaar je sommige dingen anders dan als je die betrokkenheid mist.

Ik denk dat het bovenstaande een goede reden is om te overdenken, wie weet raakt het je zodat je ook een keer in de kerkenraad zitting wil nemen.

J. Uithuisje

Bij de kerkdiensten

In de morgendienst in de Hervormde Kerk houden we de gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool. We zullen luisteren naar het verhaal van Mozes, die het volk Israël door de zee heenleidt naar het beloofde land.

Natuurlijk verwachten we alle kinderen en hun ouders en grootouders. En verder alle mensen die de kinderen een goed hart toedragen. En dat zijn we toch allemaal?

In de middagdienst gaan we verder met de Salomo-verhalen. We zullen overdenken 1 Koningen 1: 11-53, waar blijkt dat sommigen van genade willen leven en anderen niet.

ds J. Pronk

Voorbede

1. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie Heer wil hen zeer nabij zijn.
2. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hun kracht geven.
3. Voor allen die om het geloof vervolgd worden, Heer wil hen sterken, leid hun door Uw Heilige Geest.
4. Voor uw volk Israël en de omringende landen, Heer dat zij de vrede zoeken.
5. Voor Land en Volk, voor hen die in Hoogheid zijn gezeten, Heer geef hun kracht en wijsheid opdat zij regeren in recht en gerechtigheid.
6. Voor landen waar oorlog of natuurrampen zijn, Heer wil nog uitkomst geven.
7. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden.

L. Kes- Schouten

Collecte Hervormde Kerk

Zondag 21 september 2008

De eerste collecte bestemd voor de Diakonie Eur 476,65

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente Eur 104,95

Collecte Gereformeerde Kerk

Zondag 14 september 2008

De collecte bestemd voor St. Edukans Eur 221,70

Bij de kerkdiensten

Op zondag 28 september willen wij weer Heilig Avondmaal met elkaar vieren. In feite gedenken wij dat God de gemeenschap met ons mensen door Jezus Christus weer heeft hersteld. We mogen aan tafel nu al iets proeven van een toekomstige heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. In de evangeliieverkondiging willen we stil staan bij het verhaal van Genesis 3.

Bijbelgespreksavond

Woensdag 1 oktober gaan we weer door met de bijbelgespreksavond (20.00 uur). We willen dan met elkaar luisteren naar Marcus 1: 21-34. Allen van harte welkom!

Catechisatie

Zoals afgelopen jaar zal de catechisatie voor de 12-14jarigen weer door mij worden gegeven. We komen dinsdag 30 september om 19.00 uur bij elkaar in de pastorie (Hoogkamplaan 1a) om op een leuke manier over het geloof te praten. Iedereen is van harte welkom. Graag tot dan!

Belijdeniscatechisatie

Wie zich graag meer wil verdiepen in kwesties van het geloof en leven, is van harte uitgenodigd voor belijdeniscatechisatie. Op dinsdag 7 oktober is er een kennismakingsavond in de pastorie (20.15 uur). Ook al ben je (nog) niet van plan om belijdenis te doen, kan zo'n catechisatie zeer waardevol zijn om je eigen mening te gaan vormen. Je bent van harte welkom – ongeacht je leeftijd. Voor verdere info's en/of opgave kun je mij bellen (603255) of mailen (w.gugler@filtnet.nl).

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Ds. Pettinga heet iedereen welkom en geeft het woord aan Ds. M.J. Schuurman van Hervormde Gemeente Ipendam-Watergang. De dominee opent met woorden uit Deuteronomium 18 : 19-22 "naar wie luisteren we?" Over rechters, koningen, priesters en profeten. Wij zingen Ps. 119 : 12 en 14. Op dit moment staat Elisa centraal. De richting is confessioneel. De preken, waarin de verzoening centraal staat, zijn op de website na te lezen en er wordt gezongen uit de Bundel van 1938 en opwekkingsliederen. Het plaatselijke kerkblad en "de Waarheidsvriend" liggen klaar voor geïnteresseerden.

Het inhoudelijke onderwerp is "Het nieuwe Liedboek" en wordt ingeleid door Mw. Christa Hijink, afgestudeerd aan het Sweelinck conservatorium, is kerkmusicus, kerkorganist in Amersfoort en redactielid van het Liedboek. Er is een keuze uit ongeveer 9000 liederen! Wat komt erin?

- 1) alle 150 berijmde Psalmen, wat uniek in de wereld is. Tevens enkele onberijmde Psalmen, bv. Ps. 23 "Want mijn herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken."
- 2) Gezangen uit het Liedboek. Uit alle eeuwen vóór en ná de Reformatie zijn liederen overgeleverd. Naast de Psalmen uit de gereformeerde traditie, zijn de liederen van de Reformatie volgens de Lutherse traditie door de eeuwen heen van hele grote betekenis en graag gezongen. Maar soms is de tekst té tijdgebonden gebleken of het taalgebruik onnodig manlijk. In een aantal gevallen is correctie nodig.
- 3) Lieder uit verschillende kerken en tradities, zoals van de dichters Sytze de Vries, Huub Oosterhuis en André Troost.
- 4) Vertaalde liederen, zoals uit geloofsgemeenschappen als Taizé en Iona.
- 5) Kinder-jeugd- en tienerliederen. Kinderliederen moeten niet kinderachtig maar kindvriendelijk zijn en voor jongeren wordt geprobeerd een verbinding te leggen met hun eigen leefwereld.
- 6) Liturgica. Dit is in het bestaande Liedboek niet opgenomen, maar in de afgelopen jaren is er veel ontstaan zoals Kyrie en Gloria, acclamaties en gezongen gebeden. Teksten uit het Dienstboek 1 zoals "Heer, ontferm U" en "Hoor ons aan, eeuwige God"
- 7) Overig materiaal. Het betreft vormen die om een eigen toepassing vragen in de gemeente of in de liturgie. Een geliefde zangvorm is de canon bv. "God in de hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade". Deze tekst stamt uit de 16^e eeuw, de vertaling uit de 19^e eeuw en de melodie en bewerking uit de 20^e eeuw.
- 8) Gebeden en teksten voor meditatie. Voor het gebruik in het pastoraat en voor persoonlijke meditatie zijn teksten zonder muziek wenselijk. Uit verschillende perioden van de kerkgeschiedenis zijn geschikte teksten beschikbaar zoals het Middeleeuwse gebed van Bernard van Clairvaux: "Kom, Heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart". Het Luthers avondgebed: "Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen" en van Huub Oosterhuis: "Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U".

Enkele predikanten missen in het huidige Liedboek liederen die betrekking hebben op de Koningen en Profeten, liederen voor speciale gelegenheden en er is een tekort aan lofzangen. Wat gebeurt er met liederen als "Er ruist langs de wolken" en "Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,"? Zo zijn er meer liederen die graag gezongen worden. Over de inhoud is nog niets bekend, maar in 2012 moet het Liedboek klaar zijn.

Met het zingen van Gez. 308 "In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord" wordt de vergadering gesloten.

Namens de collega's van de GK Ria Kaars en Walter Maas en van de HG Kees Appel, diaken. Neeltje van Altena Boneveld, ouderling.

De belijdeniscatechisatie

In de eerste week van oktober wil ik weer beginnen met de belijdeniscatechisatie. Je kunt die belijdeniscatechisatie zien als een gespreksgroep, waar we samen praten over de dingen van ons leven en over de dingen van kerk en geloof. Het gaat er meestal ongedwongen aan toe en het zijn vaak leuke gesprekken die we hebben.

Natuurlijk weet ik best dat onze jonge mensen het druk hebben, met studie en sport en andere hobbies. Maar ik vind het toch belangrijk, dat we ook tijd besteden aan de kerk en het geloof. Want dat hoort ook bij ons leven.

Uiteraard lezen we op de belijdeniscatechisatie in de bijbel, maar niemand hoeft bang te zijn dat hij te weinig weet. We proberen juist om met elkaar de bijbelse verhalen, die we nog kennen van de zondagsschool en van de basisschool, in een groter verband te zetten. En natuurlijk vragen we ons ook af, wat het nou betekent dat we christen willen zijn en welke consequenties dat heeft voor ons dagelijks leven.

Voor de mensen die dat willen, is er dan volgend jaar Pasen de gelegenheid om in een kerkdienst belijdenis van het geloof te doen. Dat houdt in, dat je dan openlijk je jawoord geeft aan Christus en aan zijn kerk. Maar je moet dat wel zelf willen, niemand is verplicht om belijdenis te doen.

Met elkaar zullen we een passende tijd moeten zien te vinden.

Zelf had ik gedacht aan woensdagavond of donderdagavond om acht uur.

En de laatste jaren kwamen we steeds één keer in de veertien dagen bij elkaar.

Wie interesse heeft, verwacht ik op woensdag 1 oktober of donderdag 2 oktober om acht uur in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Dan kunnen we samen bekijken welke tijd het beste past bij iedereen.

Een paar mensen hebben al toegezegd om te zullen komen. Maar het is niet nodig om je van te voren op te geven. Kom maar gewoon naar de pastorie. En als iemand met mij hierover wil praten, dan kan dat natuurlijk altijd. Mijn telefoonnummer is 601414 en ik heb ook een mail-adres: janpronk@hotmail.com.

Alle gemeenteleden tussen de 18 en 35 jaar, die nog geen belijdenis hebben gedaan, hebben de uitnodiging voor de belijdeniscatechisatie ook per brief gekregen. Maar dat betekent niet, dat mensen die ouder zijn of jonger niet mogen komen. Natuurlijk zijn ook zij hartelijk welkom.

En – voor ieder die gewoon eens wil weten, waar de kerk nou voor staat en wat het christelijk geloof eigenlijk inhoudt, is deze belijdeniscatechisatie een goede mogelijkheid om kennis op te doen. Want in de loop van een winter komen alle belangrijke thema's van ons christelijk geloof aan bod.

Kortom: iedereen is welkom.

Woensdagavond 1 oktober of donderdagavond 2 oktober om acht uur
in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

16-09-1983

16-09-2008

25 jaar getrouwd is een mijlpaal. Dit hebben we geweten en zijn dan ook niet vergeten door onze familie, vrienden, burens en kennissen.

We kregen kaarten, bloemen, planten, cadeaubonnen en andere attenties en hebben hier dan ook erg van genoten. Mede door al deze mensen was ons feest onvergetelijk en fantastisch.

Speciaal willen we de kokosmakronen nog bedanken voor hun verrassende en leuke muziek inval. Top!

Jan, Luutje, Esther en Robert en Sebastiaan Peereboom

Adreswijziging

Mw E. Boes van Kets 44 naar Kerkbuurt 28.

Catechisatie

Ja, het catechisatie seizoen is weer aangebroken. En dat betekent, dat de kinderen weer uitgenodigd worden om drie kwartier per week bij mij thuis te komen voor de bijbelles. Nou ja, bijbelles, we praten natuurlijk over erg veel dingen, die de leefwereld van de kinderen bepalen. Dat hoort er ook bij. Aan het eind van het catechisatie seizoen weet ik een heleboel over de leraren en leraressen van de kinderen, hoe vaak je eruit gestuurd mag worden zonder geschorst te worden en al dat soort dingen meer. En natuurlijk ben ik dan helemaal op de hoogte van de nieuwste mobieltjes, waarmee je foto's kunt maken en nog veel dingen meer. Het komt allemaal aan de orde op de pastorietafel.

Zelf heb ik ook wel een mobieltje, maar dat is zo'n oud exemplaar, dat ik hem niet eens durf laten zien aan mijn catechisanten. En de enige die mijn mobiele nummer weet, is mijn vrouw. En dat wil ik wel zo houden.

Maar eerlijk is eerlijk, op elke catechisatieles lezen we ook een stukje uit de bijbel en proberen we een gesprekje over het geloof te houden. Dat hoort er ook bij.

We beginnen op dinsdag 30 september en ik heb de volgende indeling gemaakt:

12 en 13 jarigen: van zeven uur tot kwart voor acht.

14 en 15 jarigen: van kwart voor acht tot half negen.

16 jaar en ouder: van half negen tot kwart over negen.

Deze laatste groep, van 16 jaar en ouder, is voor catechisanten van beide gemeenten. Vóór de Kerst is het mijn beurt, en na de Kerst is de beurt aan ds Gugler.

In vroeger jaren werd de catechisatie altijd gehouden in Gebouw Hoog. Maar de laatste jaren zijn we verhuisd naar de pastorie. Niet omdat het Gebouw niet goed was, maar omdat het aantal catechisanten zo klein was geworden, dat we gemakkelijk in mijn studeerkamer pasten.

Ik heb een stille hoop, dat er zoveel catechisanten zullen komen, dat we niet meer in mijn studeerkamer passen en dat we weer terug moeten naar het gebouw Hoog. Dat zou mooi zijn. Maar voorlopig beginnen we gewoon in de pastorie Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank.

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 3 oktober des avonds om 19.30 uur beginnen we weer met de Bijbelkring Bijbelboek in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. In vorige winters zijn we bezig geweest met de brieven van Johannes, deze winter willen we samen nadenken over de brief aan de Efeziërs.

Waar gaat het over? Ons heil wordt niet door ons zelf verdiend, maar het bestaat voor de volle honderd procent uit genade. En dit heil is niet alleen voor Israël bestemd, maar alle volken mogen daarin delen. Wereldwijd waaiert Gods zegen uit. Zegen die rijk maakt. Zegen die ook om antwoord vraagt. Opdat wij zullen leven tot lof van Gods heerlijkheid. We gebruiken op deze bijbelkring het boekje: "Tot heerlijkheid van Zijn genade". Het boekje is geschreven door ds P. Huisman.

U kunt dit boekje kopen op de kringavond in de pastorie. De prijs is € 1,50. Ja, u leest het goed. De prijs is anderhalve euro.

Deze Bijbelkring Bijbelboek is de oudste bijbelkring van Marken, die nog bestaat. En daar zijn we best wel trots op. Natuurlijk vallen soms deelnemers weg door ziekte of anderszins. Maar steeds weer komen nieuwe mensen deze kring versterken, en daar zijn we blij mee.

We komen bij elkaar één keer in de drie of vier weken. En we houden ons strikt aan de tijd. We beginnen om half acht en we gaan door tot negen uur.

En deze kring is van begin af aan een "gemengde" kring geweest van Gereformeerden en Hervormden samen. En dat bevalt ons goed.

Wie interesse heeft om met ons mee te doen, is uiteraard van harte welkom. Kom maar gewoon op vrijdag 3 oktober om half acht naar de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

ds J. Pronk

Orgelnieuws

-De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vreest een dreigend tekort aan kerkorganisten. Per jaat studeren er maar acht kerkmusici in de PKN af. Van de ongeveer 4.000 kerkorganisten zijn er ruim 1.500 ouder dan 60.

-De kunst van het orgelbouwen is gebaseerd op het oude waterorgel van de oude Grieken en Romeinen.

-Het oudste orgel van Nederland is het Nicolaï-orgel uit 1479. Het staat voor onderzoek bij de Rijksdienst voor Archeologie in Lelystad en u mag het bezoeken.

-Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst is "Het orgel". www.hetorgel.nl.

-De *Toccatà en fuga in d* van Johann Sebastian Bach is het bekendste en meest gespeelde orgelwerk.

-"Het Orgelpark" is sinds 2006 een 'orgelpodium' in Amsterdam. De bedoeling is, dat dit gebouw ten dienste staat van het orgel in plaats van het orgel aan het gebouw, zoals in de kerk. Er staan drie pijporgels. U kunt naar concerten, masterclasses, symposia en tentoonstellingen. www.orgelpark.nl.

Bron: de NCRV Gids nr 38

Projekt Waterlandse Diakonieën

Op 28 september zal er weer gecollecteerd worden voor het projekt van de Waterlandse Diakonieën. Zoals u weet, komt het projekt ten goede aan de boeren van een aantal dorpjes op het eiland Mindanao in de Filippijnen. De boeren voeren het projekt uit onder leiding van het Mindanao Farmers Resource Center: een organisatie die bestaat uit een landbouwkundig geschoolde staf die de uitvoering van het projekt begeleidt.

De afgelopen periode is de abacastripper in gebruik genomen voor de abacabomen waarover de boeren al de beschikking hadden op hun kleine, al bestaande plantage. Ondertussen zijn op het nieuwe deel van de plantage de zaailingen uitgegroeid tot al flinke bomen. Een teken dat er goed voor de plantage gezorgd wordt door de boeren. Ook de andere, kleinere planten die op de open plekken onder de abacabomen groeien, gaan goed. Het zijn o.a. aardnoten, zoete aardappels, diverse bonensoorten, eggplanten en tropische knolgewassen. Deze produkten zijn voornamelijk voor eigen gebruik, maar het overschot wordt geruild met andere dorpen of op de markt verkocht.

Voor het bewerken van de plantage hebben de boeren de afgelopen periode 2 waterbuffels gekocht. Deze zijn zowel als last- en als trek-dier te gebruiken en ze worden behalve op het land ook al gebruikt om de vezels van de oude, bestaande abacabomen vanaf de plantage naar de markt te vervoeren.

Voor de abacabomen van de oude plantage wordt de abacastripper nu al volop gebruikt.

Onderhouds- en reparatiekosten worden betaald uit de opbrengst van de stripper. Per kilo vezel moet namelijk strippersgeld worden betaald.

De bediening van de abacastripper gebeurt door een stripperaar die goed weet hoe de machine bediend moet worden en in dienst is van de boeren. Hij is het hoofd van de onderhouds- en reparatieploeg.

Zijn loon wordt uiteraard ook uit de opbrengst van de stripper betaald.

De vezels worden opgeslagen totdat het loont om ze naar de markt te brengen.

Abacavezels zijn gemakkelijk op te slaan, omdat ze niet aan bederf onderhevig zijn. Ook zijn ze gemakkelijk te vervoeren naar de markt. En dat is voor deze inheemse boeren, die vaak hoog in de bergen wonen, waar alleen vervoer per paard en per motorfiets mogelijk is, een bijkomend voordeel.

Voor het vervoer worden de waterbuffels gebruikt, maar ook 2 paarden die de afgelopen maand zijn aangeschaft.

Een volgende keer doen we u verslag van de verdere ontwikkelingen.

De Diakonie

DRINGENDE OPROEP

Wij, het zondagsschoolteam, bestaande uit enthousiaste mensen willen hierbij een oproep doen aan iedereen die zin heeft of zich geroepen voelt om zich aan te melden als leidster of leider van de zondagsschool.

Het gaat maar om één uurtje in de week en eerlijk is eerlijk het vergt geen zee van tijd om je voor dit uurtje voor te bereiden en je ontvangt er veel voor terug.

Mocht je er tegenop zien om voor een groep te staan en iets te vertellen dan hoeft dit geen excuus zijn om je niet op te geven. Want voor alles kunnen en willen wij graag een regeling treffen of een uitzondering maken.

De zondagsschool drijft momenteel op de oude garde die het overigens graag doet daar niet van. Maar we zouden het zeer op prijs stellen als we enkele nieuwe gezichten zouden kunnen verwelkomen.

Dus aarzel niet en geef je op, kom gerust 1 of misschien wel 5 keer kijken voordat je een besluit neemt, wij verplichten je tot niets.

Het boek van mijn leven 2

Een vlootpredikant vertelt over de opvang van de nieuwe lichte matrozen

Texel

Als ik op Texel aankom, hebben zij er al een dag opzitten. De meeste leerlingen ogen vermoeid. Het blijkt een hele overgang, om niet te zeggen een cultuurshock te zijn. Een dikke week geleden stond je nog te chillen met je maten, nu sta je om de haverklap in de houding en hoor je jezelf: "ja korporaal" en "nee kwartiermeester" zeggen. Probeer je met primitieve middelen een eetbare hap te bereiden en wordt er gekeken of je ook werkelijk gaat eten. Want "het kacheltje moet branden", zoals dat heet. Tijdens schaarse rustmomenten als deze probeer ik een gesprekje aan te knopen. Maar ook in nachtelijke uren, lopend op het strand bij strandpaal 9, zijn soms de prachtigste ontmoetingen. Dan gaat het behalve over snelle auto's en YouTube-filmpjes, als vanzelf ook over zin en onzin van geloof. Dat roept onze aanwezigheid blijkbaar op. Ik ervaar in dat opzicht een grote openheid bij deze jonge mensen. Na de ochtendbriefing vertelt een kaderlid me dat ze moeder wordt. Ze wil het kind graag laten dopen, maar haar partner ziet dat niet zitten. Of ik...

Het bivak eindigt op woensdagmiddag. Een sleepboot brengt ons weer naar het vasteland. De kazerne, wie had dat een week geleden kunnen denken, lonkt: daar wacht de warme douche en een echt bed.

Kamp Amersfoort

In de weken die volgen zijn er naast de GV-lessen op de Duif, ook twee conferentiedagen in Vormingscentrum Beukbergen gepland. Een nieuwe ontwikkeling, want tot voor kort kwamen matrozen in het begin van hun opleiding daar niet.

De Beukbergen-ambiance; de bosrijke omgeving, de weldadige rust en het comfort – ik voel me een soort Rik Felderhof – schept eigen mogelijkheden. Het kan "ergens over gaan", en dat gaat het ook. Dag 1 staat in het teken van je levensloop, opnieuw: "het boek van mijn leven". Probeer dat eens te tekenen? Dan gaat het om vragen als: Waarin ben je teleurgesteld? Wat heb je als dieptepunt(en) beleefd? Maar ook: Wat zijn jouw (gebleken) kwaliteiten? Wie of wat geeft je moed en vertrouwen? Wat wil je daar van delen met de groep? Deze gesprekken hebben vaak een enorme, ook emotionele, intensiteit. Bij de evaluatie wordt dit ook terug gegeven.

Op dag 2 bezoeken we Kamp Amersfoort. De meeste matrozen in opleiding weten wel van Westerbork, en soms van Vught, maar dit is nieuw. De rondleiding wordt als indrukwekkend ervaren, het is stil in de bus als we terug rijden naar Beukbergen. Het bezoek aan dit voormalig "Polizeiliches Durchgangslager" bespreken we 's middags na met behulp van een speciaal voor militairen geschreven brochure. Dat levert soms Lagerhuisachtige taferelen op. "Morele sensitiviteit, daar gaat het om. Alertheid", zo luidt een van de conclusies.

Aan het eind van de middag vertrekt de bus naar Den Helder.

De Volharding

Nog een paar weken, dan zit het erop. De EMVV-eindoefening, "De Volharding", is voor iedereen te doen. Als je zo ver gekomen bent, laat je het je niet meer ontglippen. Het applaus van familie en vrienden bij binnenkomst doet hen zichtbaar goed. Glimmende ouders bij de feestelijke certificaat-uitreiking. Volgende week melden de matrozen, want ze zijn nu EMVV-leerling af, zich bij hun vak Eerste Vak Opleiding (EVO). Weer een nieuw hoofdstuk op weg naar een varend bestaan.

Ds Gert Pennekamp in het jaarschrift 2007 van de Dienst Geestelijke Verzorging Krijgsmacht.

VAKANTIE VOORBIJ

Net als voorgaande jaren willen wij het zondagsschoolseizoen openen door het houden van een gezinsdienst. Deze gezinsdienst zal worden gehouden op zondag 28 september a.s. om 10.00 uur in de Hervormde kerk.

Ds. Pronk zal de dienst leiden. De dominee zal ons iets vertellen over de uittocht uit Egypte. Na afloop van de dienst zal er een deurcollecte gehouden voor de zondagsschool.

Vanaf zondag 5 okt. willen wij dan weer ons wekelijks zondagsschool-uurtje houden van 12.15 - 13.10 uur.

Wie kunnen/willen/mogen er zoal naar de zondagsschool komen ?

Heel eenvoudig iedereen die daar zin in heeft, er wordt alleen onderscheid gemaakt in leeftijd.

De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan naar gebouw Hoog. Voor de 4- jarigen geldt, dat ze voor 1 oktober 2008 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2009).

En de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Wat gaan we doen ?

Iedere week wordt er een bijbelverhaal verteld, bij de 4- tot 7 jarige aan de hand van een diaverhaal. We zingen en leren christelijke liederen. We maken een tekening of een werkje van het vertelde verhaal. En geloof mij een uur vliegt voorbij.

Bij de oudere kinderen wordt er ook een verhaal verteld of een dvd gekeken over de bijbel. Na het verhaal gaan ze op verschillende manieren aan de gang: quiz, rollenspel, verwerking op papier enz. Er worden liedjes gezongen en geleerd. Wij, de leiding, vinden het altijd reuze gezellig en zouden het ook leuk vinden als er dit jaar weer veel nieuwe jongens en meisjes bij zouden komen.

Kom jij ook ?

Hartelijke groeten, leiders en leidsters.

Patmoskerk

Collecte gezamenlijke Jeugdinst, bestemd voor beide kerken
Zondag 14-09-2008

€ 175,45

Collecte Zondag 20-09-2008, bestemd voor de kerk

€ 206,30