

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer :44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 november 2008

Kerkdiensten voor: zondag 2 november 2008

10.00 uur *ds. J. Pronk*
De Zingende Kerk

17.00 uur *ds. J. Pronk*
Intochtslied: Psalm 42: 1 en 2

Eerste collecte voor:
het Bouwfonds
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Kerkdienst **Woensdag 5 november 2008**

20.00 uur *ds. J. Pronk*
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2

Eerste collecte voor:
De Zending
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. G.J. van Butselaar*

Schoollied: Psalm 42:1

Crèche: Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en
Marieke Schipper

Kaarsen/Schoollied: Jan Pieter vd Vis

Collecte is bestemd voor:
de Diaconie

Deurcollectie is bestemd voor:
de Bloemenpot

Zonder vertrouwen geen hoop

De financiële wereld schudt op haar grondvesten.

Het dogma dat de vrije markt altijd gelijk heeft, dat sinds 1989 met de val van het communisme extra opgang deed, lijkt nu te hebben afgedaan.

Het geloof dat de vrije markt ons zal behouden, en het vertrouwen in de economie, wankelen. En als mensen in paniek massaal naar de bank rennen om hun geld in veiligheid te brengen, blijkt hoe broos ons financiële systeem is, als er geen vertrouwen meer is.

Gebrek aan vertrouwen betreft echter niet alleen de economie.

We benaderen de problemen rond de klimaatverandering ook alsof de ondergang van de wereld nabij is. Waar komen deze angstgevoelens en paniekreacties vandaan?

Hebben wij het vertrouwen in de kracht van de mens verloren, of zelfs het vertrouwen in het leven zelf. Houdt dat verband met het wegvallen van religiositeit in de samenleving?

Religie is gebaseerd op vertrouwen. De christen zegt dan ook:

'Ik vertrouw op de goedheid van God', of nog korter: 'Ik vertrouw op God'.

Zijn bestaan is bij God in goede handen en op dat vertrouwen stoelt hij zijn leven.

Geloof is niet het aannemen van geloofszekerheden, maar het durven schenken van vertrouwen aan God en de naaste.

De moderne mens zal niet makkelijk zo spreken, hij kijkt vragend, afwachtend of sceptisch naar God en de naaste. De moderne mens voelt er weinig meer voor iets of anderen te vertrouwen. Hij is wantrouwend, en realistisch geworden.

De realist zegt: 'Het is nu, met die kredietcrisis, idioot nog te geloven in de illusie van de vrije markt economie. Dat doe ik niet meer, ik ga naar de bank en eis mijn geld op.'

Maar realisten vallen in de kuil die zij zelf graven.

Vervolgens zeggen ze ook nog dat ze gelijk hebben.

Degene die zich oefent in vertrouwen, zegt: 'Goed, die weg mag vol kuilen zitten, maar ik vertrouw erop dat hij desondanks nog wel begaanbaar is.'

Wie komt er nou verder, de realist of degene die zich oefent in vertrouwen?

Een oud Nederlands versje vertolkt het gebrek aan vertrouwen als volgt:

De mensheid lijdt het meest
door het lijden dat hij vreest
en dat nimmer op komt dagen,
zodat zij meer te lijden heeft
dan God te dragen geeft.

Een christen oefent zich in vertrouwen met het lezen van zijn Bijbel:

"Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad" (Matth: 6:34).

We moeten ons geen zorgen maken voordat het nodig is. We hebben genoeg aan de dingen van vandaag en we moeten de zorgen van morgen overlaten aan de nieuwe dag.

We hebben geen idee wat die nieuwe dag ons zal brengen.

Jezus doet ons daarom een genadige belofte als middel tegen een overbezorgd gemoed.

Alles wat wij nodig hebben in deze wereld zal ons worden gegeven.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen (Heb 13:6). Voor een kwaad gerucht zal ik niet vrezen, mijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here (Ps 112:7).

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	2 november	Psalm 34
maandag	3 november	Genesis 42:1-17
dinsdag	4 november	Genesis 42:18-28
woensdag	5 november	Genesis 42:29-38
donderdag	6 november	Psalm 119:105-112
vrijdag	7 november	Matteüs 24:1-14
zaterdag	8 november	Matteüs 24:15-28

Voorbede

1. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
2. Voor de schoolkinderen en het onderwijzend personeel, Heer wil in alles Uw bijstand schenken en wil hen sterken.
3. Voor eenzamen en bedroefden voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hen kracht geven.
4. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hen zeer nabij zijn.
5. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hen kracht geven.
6. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
7. Voor Uw volk Israel en de omringende landen, Heer dat ze vrede zoeken.

L. Kes-Schouten

Bij de kerkdiensten

Op zondag 2 november zal ds. G.J. van Butselaar voorgaan in de dienst. Dit weekend vindt het

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk luisteren naar 1 Samuël 3, waar de kleine Samuël geroepen wordt om in des Heren dienst te staan. En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst gaan we verder in het Eerste Koningenboek. We zijn gekomen bij 1 Koningen 2: 8 en 9; buiten zijn de honden.

Woensdag 5 november houden wij onze jaarlijkse Dankstond voor Gewas en Arbeid. Dan horen wij naar 1 Korinthe 15: 58: door de Heer zijn onze inspanningen nooit tevergeefs.
ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 25,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

De Nieuwe Bijbel Vertaling

In 2004 is de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) verschenen. In veel gemeenten wordt de NBV inmiddels gebruikt, in de eredienst, bij gespreks- en bijbelkringen en thuis. De Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de NBV destijds voor een proefperiode van vijf jaar aan de gemeenten aangeboden. Deze vijf jaar zijn nu bijna om en daarom vraagt de synode om een evaluatie.

In onze Hervormde Gemeente is de NBV op 12 december 2004 als kanselbijbel in gebruik genomen. En veel gemeenteleden hebben thuis ook een exemplaar van deze bijbel om rond de maaltijd in te lezen, of ook voor persoonlijk gebruik. Het lijkt ons een goed idee om te inventariseren, wat onze ervaringen zijn met deze bijbel. Daarom hier deze korte enquête. De uitkomsten van deze enquête zullen toegezonden worden aan de classis. De classis bundelt de ervaringen uit onze regio en stuurt deze dan naar de synode. U kent deze enquête inleveren bij de scriba Elly Schouten, Wittewerf 3 en bij ds Pronk, Akkerstraat 16. En natuurlijk kunt u de enquête ook geven aan de kosters, dan geven die het wel door. Inleveren uiterlijk maandag 17 november.

Het brood dat wij breken...

Zondag 19 oktober was mijn vrije zondag. En ik heb de bus genomen om in de Oude Kerk van Amsterdam naar de kerk te gaan. Die kerk in de Rosse Buurt ligt me altijd nog na aan het hart. Ik heb er mijn proefpreek gehouden. En in mijn Amsterdamse tijd heb ik daar regelmatig gepreekt. Het is altijd weer goed om daar te zijn. Natuurlijk veranderen de dingen. Overal, dus ook daar. Was de Oude Kerk vroeger gewoon een wijkkerk voor het volk van de Wallen en de Zeedijk, tegenwoordig is het een kerk, waar mensen uit de hele stad komen. Vanwege het hoog-liturgische karakter van de diensten. Er is een goede organist en een cantorij van hoog muzikaal niveau en een groot gedeelte van de kerkdienst wordt zingend gehouden. En elke zondag is er de viering van het Heilig Avondmaal.

Een Avondmaalsformulier zoals wij dat kennen, is er niet. Maar alle belangrijke stukken daaruit worden zingend gezongen in beurtzang tussen gemeente en cantorij. Bij de viering zelf gaan de mensen in een kring staan en de diaken komt langs met een schaal met matze. Ieder breekt er een stukje vanaf en geeft dat aan zijn buurman. Zo wordt het Avondmaal aan elkaar bediend. En daarna krijgt ieder uit de beker. Een vast gegeven in de dienst is de, naar ik meen, engelse gewoonte om op een bepaald moment je buurman en buurvrouw de hand te geven en de vrede van Christus toe te wensen. Zo wordt duidelijk gemaakt, dat wij allen leden van Christus zijn. Het was, zoals altijd, voor mij weer een inspirerende viering. En na de dienst was er koffie. Gehoorzaam ging ik ook mijn plastic bekertje met koffie halen. En ik ging een bescheiden plekje opzoeken. En ik stond alleen en ik bleef alleen. Op een paar meter afstand stonden de mensen gezellig met elkaar te praten, maar niet met mij. Een meisje van een jaar of zes kwam naar me toe: Meneer, u staat helemaal alleen. Ja, ik kon het niet ontkennen. O, zei ze, er is zeker niemand die met u wil praten. En weg was ze. Ik heb gauw mijn plastic bekertje teruggebracht en gerend naar de bus naar Marken. Teveel zout is niet goed voor een mens.

Zondagmiddag was er bij ons voorbereiding. Een mooie nodigende preek. En daarna werd het eerste deel van het oude Avondmaalsformulier voorgelezen. Dat wij al minstens vijfendertig jaar een ander, moderner formulier op Marken gebruiken, kon de voorganger ook niet weten. Maar het was weer eens boeiend om die ouderwetse woorden en zinswendingen van dat oude formulier te horen. En dat tovenaars en waarzeggers niet mogen aangaan.

Woensdag had ik de kerkdienst in Swaensborch. Ook een Avondmaalsviering. Ze vieren het daar maar twee keer per jaar. Dat heeft nog met oude Monnickendammer toestandjes te maken. Maar gelukkig komt daar nu verandering in. Vanaf volgend jaar is er in ieder geval vier keer per jaar Avondmaal in Swaensborch. Ik had graag meer gezien, maar het is in ieder geval een kleine verbetering. Terwijl ze nota bene in de kerk in Monnickendam een keer per maand Avondmaal vieren. Na afloop sta je handen te geven en veel mensen bedanken je dan, dat ze weer eens Avondmaal mochten vieren.

En daarna nog Avondmaal gevierd met een mevrouw die al drie jaar lang op bed ligt en haar kamertje nooit uitkomt.

Zaterdag had ik mijn beurt in de Molentocht in Purmerend. Een verpleeghuis, sommigen weten het, anderen weten het niet meer. Maar ook daar Avondmaal. Je gaat als dominee bij de rolstoelen langs. Je doopt het stukje brood in de wijn. Of eerlijk gezegd was het een sapje uit onze eigen kast. En je stopt het stukje brood in de mond van de mensen. Sommige mensen hebben geen besef meer van de wereld, maar als ze een dominee, of zoals ik ook werd genoemd, een priester zien met brood, dan weten ze perfect dat ze hun mond open moeten doen. Als wij het niet meer weten, God weet het wel.

En zondag was er de Avondmaalsviering in mijn eigen kerk. Ja, het zal wel komen omdat ik hier het meest thuis ben, maar nergens gaat het Avondmaal zo mooi als op Marken. De tafels met het smetteloze linnen; de bloemen op de tafels en de mensen aan de kant in de bankjes. En als de uitnodiging klinkt, komen we gehoorzaam aan de roepstem van de Meester. Het is zo stijlvol. Maar het mooiste is nog, dat we mogen weten, dat waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, dat Christus daar in het midden wil wezen. En we waren met meer dan twee en met meer dan drie. De oude woorden klonken: Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Ja, Christus is het brood des levens, het brood dat leven geeft.

UITNODIGING

6.

Op dinsdag 4 november a.s. is er weer een koffieochtend voor vrouwen in de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3 te Monnickendam.

Dini Ruiter spreekt over het thema: "Vrouwen op de bres voor vervolgte Christenen". Zij is medewerkster van Women to Women, het vrouwenwerk van OpenDoors, voor vrouwen die met vervolging te maken hebben.

Het programma begint om 9.15 uur en eindigt om 11.15 uur. De deur gaat om 9.00 open en de koffie en thee staan dan voor u klaar. Ook zal er een boekentafel aanwezig zijn en er worden handgemaakte kaarsen verkocht waarvan de opbrengst naar weduwen in India gaat. U wordt van harte uitgenodigd voor deze ochtend. Voor meer informatie kunt u bellen: 020-4033423,

Graag tot ziens op 4 november 2008

Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

De najaarszendingscollecte is onder andere bestemd voor het Theologisch Seminarie te Ricatla in Mozambique. Dit oecumenisch protestantse seminarie leidt studenten op tot predikant. De studenten zijn ervan overtuigd dat de kerken een rol van betekenis kunnen spelen in Mozambique. Ze geloven dat het Evangelie levens verandert. Het lesprogramma besteedt ook aandacht aan onderwerpen die de ontwikkeling van het land raken.

Na hun opleiding gaan de afgestudeerde predikanten aan de slag in plattelands gemeenten waar ze zeer welkom zijn.

Helpt u mee voor die steden en dorpen een predikant op te leiden?

De collectanten hebben ook weer de zendingskalenders, deze kosten € 6,=.

Het zendingszakje is aan het kerkblad geniet.

Met vriendelijke groeten,
De Hervormde Zendingscommissie

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 26 oktober 2008

De eerste collectie bestemd voor de Diaconie	€ 386,00
De tweede collectie bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€ 93,80

Collecten Patmoskerk

Kienen 24 oktober	€ 422,50
Kerk 26 oktober	€ 368,45

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

November: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Ziekenboeg
Mevr.P.Springer-Kes is verhuisd naar Interne Afdeling C 2 Kamer 2 van het
Waterlandziekenhuis, Postbus 250 1440 AG Purmerend.

Kinderkerstfeest 2008.

In verband met bestellingen voor het komende kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag, willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het kinderkerstfeest: kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het kinderkerstfeest ! Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar; voor de 4-jarigen geldt, dat zij vóór 1 oktober 2008 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben !

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op de volgende data: 26 oktober, 2 november en 9 november, of bij Aaltje Maas (Zuiderzeeweg 46) of bij Conny Boes (Kerkbuurt 198).

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 9 november a.s.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmeldingsstrookje kinderkerstfeest 2008.

Bij deze geef ik mijn kind(eren) op voor het kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geb. jaar)

Na(a)men:

Geboortedatum

Geboortejaar

Startdatum voor het oefenen van de Kinderkerstliedjes

Voor het oefenen van de liedjes voor het KINDERKERSTFEEST verwachten wij uw kinderen op zondag 23 november a.s. voor de eerste keer. De kinderen (4 t/m 7 jarigen) om 12.15 uur in Gebouw Hoog en de 8 t/m 11-jarigen op hetzelfde tijdstip in de Kerk..

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen ter ere van onze 40-jarige trouwdag.

Jaap en Geertje Kaars Appel

Uitnodiging: Informatieavond

Samen op weg??

Waar zouden we
tegenaan kunnen lopen?

Hoe werkt dat nou precies?

Doorgaan met 2 predikanten?

Hoe zit dat dan met
de gebouwen?

Ik heb zoveel vragen??

Er zijn uitgesproken voorstanders en er zijn uitgesproken tegenstanders, maar de algemene gedachte is dat we er op den duur niet aan ontkomen. Het kan een jaar duren, het kan 10 jaar duren of nog langer, maar op een gegeven moment zullen we moeten bekijken wat de gevolgen zijn, waar we rekening mee moeten houden, waar we tegenaan zouden kunnen lopen bij het eventueel samengaan van de beide Kerkelijke gemeentes op Marken.

Daarom organiseert de Hervormde Activiteiten Commissie een informatieavond over dit onderwerp op

**18 november 2008 om 20:00 uur
in de Hervormde Kerk.**

De avond zal worden geleid door een spreker van de landelijke kerk (PKN) die ervaring heeft met het Samen-op-weg traject.

De informatieavond is toegankelijk voor alle inwoners van Marken en voor geïnteresseerden van buiten Marken (kortom voor iedereen).

Voor de pauze zal de spreker een presentatie geven van wat er zoal komt kijken bij het samen-op-weg gaan. Hierbij zullen ook veel voorkomende problemen / hindernissen ter sprake komen.

Na de pauze, waarin koffie en thee zal worden geschonken, zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

Graag willen we benadrukken, dat er nog op geen enkele manier een keuze is gemaakt voor het samengaan van beide Kerkelijke gemeentes op Marken. Deze avond zal een puur informatief karakter hebben.

Komt allen!

*Jouw gulle lach
je interesse in mensen
je gastvrijheid, vriendelijkheid en vrolijkheid
Een bijzondere persoonlijkheid*

Wij zijn diep geraakt door dit grote zo plotselinge verlies van André.
We zullen je missen!

Wij wensen Jannetje, Fabienne, Joëlle, Raoul, Yomayra en verdere familie
veel sterkte toe bij de verwerking van dit verdriet.

Neven en nichten familie Zeeman

Te snel voorbij de vele dromen
Oneerlijk lot dat is gekomen

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze buurman

André

Wij wensen Jannetje, Fabienne, Joëlle, Raoul, Yomayra en familie veel
sterkte met dit grote verlies.

De buren

Geschokt en verdrietig vernamen wij dat door een noodlottig ongeval is overleden
onze neef

André Montauban

Wij wensen Jannetje, de kinderen, kleinkind en verdere familie heel veel sterkte toe om dit
grote verlies te dragen.

Ome Cees & Peet Trijntje
Peet Marie & Ome Dirk
Peet Gaartje
Peet Neeltje & Ome Jaap

" Let The Good Times Roll "

Een trouwe fan is heen gegaan.

" Goodbye So Long "

André Montauban

Wij wensen Jannetje , de [klein] kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

The Bull Shit Bluesband

"Een markant persoon is niet meer"

André Montauban

Adieu !

Wij wensen Jannetje, Fabienne, Joëlle, Raoul, Yomayra en verdere familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Jan Pieter
Frida en Cees
Esther en Martin
Nely en Cees
Trijntje en Klaas

Bedachtzaam met z'n handen op z'n rug,
wandeland langs de zijlijn op het voetbalveld.
Een vleugje humor, een kritische noot, altijd respectvol.
Andre, we zullen je niet meer zien, noch horen....
Het is werkelijk ongelofelijk.
Wij wensen Raoul, z'n moeder en zussen en alle andere familie
en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Spelers en begeleiding van sv Marken B2

Diep geschokt waren wij toen het bericht kwam dat Joëlle haar vader door een tragische ongeval om het leven was gekomen.

Wij wensen Joëlle en haar familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

De dames van S.V. Marken

Voor het vele warme medeleven, na het overlijden en begrafenis van onze zuster

Tineke Peereboom

Zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Peereboom

We hoeven niet te leven
onder de macht van de zonde.
We zullen altijd wel in de nabijheid
van de zonde leven.

Daarom dan, laten ook wij,
nu wij zulk een grote wolk van getuigen
rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde,
die ons zo licht in de weg staat.

Hebreeën 12:1



Wijze uitspraken

1 = a =
2 = b
3 = c



In de volgende spreuk zijn de letters door cijfers vervangen: A = 1, B = 2 C = 3, en zo verder tot Z = 26.

Hoe luidt de spreuk?

13 9 10 14 26 15 15 14 8 15 21 4 22 1 19 20 23 1 20 10 5 22 1 4 5 11

10 5 26 5 7 20 22 5 18 7 5 5 20 14 9 5 20 23 1 20 10 5 13 15 5 4 5 11

10 5 12 5 5 18 20



Nog een spreuk:

9 14 4 5 8 5 18 6 19 20 23 9 12 5 5 14 12 21 9 1 1 18 4 14 9 5 20

16 12 15 5 7 5 14 9 14 4 5 26 15 13 5 18 22 18 1 1 7 20 8 9 10 26 9 3 8

23 5 12 1 6 23 1 1 18 15 13 8 9 10 7 5 5 14 15 15 7 19 20 8 5 5 6 20
