

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer :48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 november 2008

Kerkdiensten voor: zondag 30 november 2008

10.00 uur Eerste Adventszondag
ds J. Pronk
Bediening Helige Doop
Intochtslied: Gezang 127: 1 en 2

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog
Christina Visser en
Aaltje de Groot

17.00 uur *ds P.A. Pronk*
Intochtslied: Gezang 127: 1 en 2

Eerste collecte voor:
Kerk in Acte Missionair Week
Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10.00 uur *Dr. W. Gugler*
Tekst: 1 Tess. 4: 13-18
Schoollied: Gezang 127:1

Crèche: *Trijntje Uithuisje en*
Sandra de Jong

Kindernevendienst: *Simone Schipper en*
Marianne Zwiars

Kaarsen/Schoollied: *Selena Kamstra*

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van
de kerk (Z+E cie)

Eerste Adventsvesper
17.00 uur *Dr. W. Gugler*
Teksten: Jesaja 5:18-24 en
Johannes 3:19-21

Collecte is bestemd voor:
De kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	30 november	Genesis 47:13-27
maandag	1 december	Zacharia 9:1-8
dinsdag	2 december	Zacharia 9:9-17
woensdag	3 december	Zacharia 10:1-5
donderdag	4 december	Zacharia 10:6-12
vrijdag	5 december	Zacharia 11:1-6
zaterdag	6 december	Zacharia 11:7-14

Overdenking / Meditatie.

Toen ik me aan het voorbereiden was op het schrijven van mijn bijdrage voor "Protestants Marken" kwam ik een verhaal tegen dat veel indruk op mij maakte.

Dat verhaal wil ik aan u doorgeven.

Het is het verhaal van de reus Christoforus.

De aanduiding "reus" zegt al dat het een boom van een kerel is, hij zou een lengte hebben van bijna 4 meter.

Dat verhaal is een legende, een heel vrome legende.

Misschien wel ontstaan in de vroeg Christelijke kerk.

Een soort levensprogram, een leerverhaal.

Christoforus heette in eerste instantie Reprobus (verworpene / uitgestotene).

Reprobus besloot als jong mens: "Ik wil mijn kracht alleen in dienst stellen van de machtigste koning".

Hij ging op weg en kwam terecht bij een koning waarvan de mensen zeiden dat ze op aarde geen machtiger koning kenden.

En de koning nam de reus in dienst, koningen verzamelen nu eenmaal graag kracht en macht. Maar op een keer kwam er een speelman bij de koning, hij zong een lied waarin de naam van de duivel een aantal keren voorkwam. De duivel (de meester van het kwaad).

En steeds als deze naam werd genoemd sloeg de koning een kruis en verbleekte zijn gezicht.

Verbaast zag Reprobus dit en zei: "Ik zie heer, dat er iemand machtiger is dan u, er is iemand waarvoor u bang bent". Vaarwel, hem ga ik zoeken. Ik wil alleen de machtigste koning dienen.

Die ander zal mijn heer en ik zal zijn dienaar zijn.

Omdat het kwaad nu eenmaal achter elke hoek op de loer ligt, had de reus: "De meester van het kwaad" snel gevonden. Hij zei, heer van het kwaad, wees mijn meester en ik zal uw dienaar zijn. Zo gebeurde. Maar zoals een oud spreekwoord zegt: "God schrijft rechte letters zelfs op kromme lijnen".

Er gebeurde weer iets op de levensreis van Reprobus.

Terwijl de duivel en hij op reis waren passeerden zij een kruis dat langs de kant van de weg stond. De duivel wendde plotseling zijn hoofd af en probeerde er met een grote boog omheen te rijden.

Toen Reprobus naar de reden vroeg draaide de meester van het kwaad er maar wat omheen, zoals het kwaad altijd om de waarheid heen draait. Maar omdat Reprobus bij zijn meester aandrang zei hij tenslotte: "Er leefde eens een zekere Jezus Christus, Hem hebben ze aan een kruis geslagen. Als ik dat teken zie komt er angst in mijn ziel.

Dan is hij machtiger dan u, antwoordde de reus. Vaarwel! Hem ga ik zoeken, hij zal mijn heer en ik zal zijn dienaar zijn.

In tegenstelling tot de meester van het kwaad, is Christus niet zo gemakkelijk te vinden.

Hem krijg je niet op een eenvoudige manier in het vizier.

Hem ontmoeten is vaak het resultaat van een lange levensreis.

Zo ook voor Reprobus. Na veel omzwervingen vond hij een vrome kluisenaar.

Waar kan ik de Christus vinden vroeg de reus.

Ga naar de rivier waarin veel mensen bij het oversteken verdrinken, sprak de kluisenaar.

Jij bent groot en sterk, bied de mensen jouw diensten aan en je zult Christus vinden.

Reprobus deed wat tegen hem gezegd werd.

Dagen, weken, misschien wel jaren stond hij bij de rivier, met een boomstam in zijn hand bracht hij ieder die dat wilde veilig naar de overkant.

Op zekere dag kwam er een kind naar hem toe, het kind wilde ook naar de overkant.

Lachend nam de reus het kind op zijn schouder, hij dacht dat is een fluitje van een cent.

Maar tijdens de overtocht werd de rivier wild en woest, de golven en de stroom sloegen tegen hem op.

Het kind op zijn schouder werd zo zwaar als lood, de grote reus dreigde met het kind te verdrinken.

Toen schreeuwde hij: "Christus, machtige koning, red mij".

Het leek wel of de golven en de stroom toen minder werden, als door een wonder kwam hij met het kind aan de overkant.

Je hebt mij in een gevaarlijke situatie gebracht zei hij tegen het kind, je woog zo zwaar het leek wel of ik de hemel droeg.

Het kind antwoordde: "Wees niet verbaast, jij droeg de Heer van hemel en aarde".

Niet jij hebt mij, maar ik heb jou door het water gedragen. Ik ben de Christus!

De reus viel op zijn knieën, U bent de machtigste koning, wees mijn Heer, ik zal uw dienaar zijn. En Christus antwoordde: "Vanaf nu heet jij niet meer Reprobus (verworpene) maar Christoforus (hij die Christus heeft gedragen)".

Draag mij voortaan door jezelf weg te cijferen en de dienaar van de kleinste, de minste op aarde te zijn. Zo zul je de hemel dragen.

Een heel oude legende die, denk ik, toch ook vandaag nog wel een boodschap heeft.

We hebben wel wat van die Christoforus - je bent jong - je wilt wat van je leven maken - je idealen verwezenlijken - carrière maken - de machtigste koning dienen, en steeds weer lijkt het of er een nog machtiger koning is.

En dan komt er een moment waarop je je afvraagt - is dit het nu geweest - was dat mijn ideaal - is dit waar het leven om draait - wat daar inhoud aan moet geven.

Christoforus was er achter gekomen dat hij nog steeds de machtigste koning niet had gevonden.

Om die koning te vinden had hij het advies van een kluizenaar nodig, die had immers de tijd genomen om over zijn leven na te denken.

Hij kon de reus verder helpen, ga naar de rivier en help de mensen.

Mensen komen in hun leven immers veel rivieren tegen, rivieren van verdriet - rivieren van eenzaamheid - rivieren van teleurstelling - rivieren van uitzichtloosheid.

Jij bent groot en sterk, jij kunt ze helpen zegt de kluizenaar.

En dan zul je de machtigste koning, dan zul je Christus vinden.

G. Visser.

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 30 november begint de adventstijd. Van oudsher was dit een tijd van bezinning en voorbereiding. Maar niet – zoals je zou kunnen verwachten – een tijd van voorbereiding voor het Kerstfeest. Nee, het ging om de voorbereiding op de *tweede* komst van Christus. Uitgaande van de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar men de doden herdachte, zag men met Advent uit naar de belofte van Jezus om weder te komen met macht en heerlijkheid; dan zullen de doden worden opgewekt en in het laatste oordeel alle dingen weer worden rechtgezet. Om die reden wil ik n.a.v. 1 Tess.4: 13-18 preken over de verwachting van de wederkomst van Christus.

Adventsvespers:

Ook dit jaar worden weer Adventsvespers georganiseerd in de Patmoskerk (17.00 uur). De rode draad in alle vier vespers is: *Het Licht schijnt in de duisternis*. Verschillende teksten uit Jesaja en Johannes zullen de volgende vier zondagen worden belicht. Zondag 30 november lezen we Jes. 5: 18-24 en Joh. 3:19-21. U bent allen van harte welkom!

Namens de liturgiecommissie
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de eerste zondag van de Advent. In de Hervormde Kerk willen we dan luisteren naar Lucas 1: 26-38: een groet uit de hemel.

In deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Ivana Renate Schipper, aan Lotte Julia Kaars en aan Quentin Peter Hennie Bouwmeester uit Almere.

En de kinderen in de kerk zullen weer het dooplied zingen.

In de middagdienst hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

ds J. Pronk

Eet smakelijk....

Voor dak- en thuislozen in Amsterdam is het iedere dag weer een opgave om te voorzien in de elementaire levensbehoeften. Het leven op straat is hard en een voedzame maaltijd is des te meer een noodzaak. Helaas komt daar vaak weinig van terecht.

We kennen allemaal de beelden van Amsterdamse daklozen, die de vuilnisbakken doorzoeken naar iets eetbaars. En als er al geld is om iets eetbaars te kopen, wordt het meestal het goedkoopste kant- en klaarvoedsel uit de snackbar of de supermarkt.

De Regenboog Groep streeft ernaar alle Amsterdamse dak- en thuislozen te voorzien van op zijn minst één behoorlijke maaltijd per dag. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor de bezoekers van de inloophuizen zich te wassen en van schone tweedehandskleding te voorzien. Daar komt heel wat bij kijken. Dagelijks bezoeken gemiddeld 450 bezoekers één van de inloophuizen en zij gebruiken gemiddeld 390 broodmaaltijden (meestal met soep) en 115 warme maaltijden per dag.

De medewerkers en de vrijwilligers in de inloophuizen zijn eraan gewend om te werken met minimale financiële middelen. Ze zijn enorm inventief geworden in het bijeen sprokkelken van gratis ingrediënten. De inloophuizen beschikken over een netwerk van winkels, marktkooplui, groothandels en restaurants, die regelmatig partijen voedsel ter beschikking stellen. Daardoor kan men met een minimaal budget (€ 1,50 per warme maaltijd) toch een kwalitatief hoogwaardige maaltijd op tafel worden gezet, meestal gekookt door vrijwilligers en bezoekers samen.

De Regenboog is een initiatief geweest van ds Wouters, die voorheen predikant in Monnickendam was. In zijn Amsterdamse tijd merkte hij de nood van de mensen die op straat leefden. Vrijheid betekende niet alleen blijheid, maar veelmeer eenzaamheid. En de dagelijkse zorg om het dagelijks brood. In de zeventiger jaren, met de opkomst van de drugs, is ds Wouters toen begonnen met een stukje hulpverlening aan deze mensen. Inmiddels is het werk van de Regenboog uitgebreid en met een aantal andere instanties samen wordt geprobeerd om aan alle mensen in Amsterdam, die onder het minimum leven, hulp te bieden. Opdat niemand van honger en dorst hoeft om te komen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam ondersteunt dit werk. Maar uiteraard zijn alle giften welkom. Giro 8081 t.n.v. De Regenboog Groep te Amsterdam.

De verstrekking van gratis maaltijden is slechts één deel van het werk. Wie meer informatie wil hebben of zich aan wil bieden als vrijwilliger, kan dit doen via de website www.deregenboog.org.

Overzicht kinderen adventsgedicht en kaarsen voor vermelding in de kerkbode

datum	dienst	kaarsen	Advent gedicht
30-11 1 ^e advent	Simone/Marianne	Aaron Uidam	Ellen Zwiers
7-12 2 ^e advent	Jannetje/Nelly	Jennifer Visser	Rachel Zondervan
14-12 3 ^e advent	Nathanja/Marieke	Kimberley Boes	Kirsten Zeeman
21-12 4 ^e advent	Danielle/Aaltje	Jiddo Springer	Sofieke van Dijk
25-12 kerst	Danielle/Trijntje	Olaf Kaars (ster)	Ruben Uidam

Voorbede

1. Voor Land en Volk, Heer bewaar ons voor terreur.
2. Voor de gevangenen, Heer bevrijdt hen van hun kwade geest.
3. Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
4. Voor Uw kerk over het rond der aarde en beide kerken op Marken, Heer wij danken dat wij nog steeds Uw Woord mogen horen, zegen Uw Kerk en bewaar haar.
5. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Voor de Kerkenraad, Heer dat zij dit werk met vreugde mogen doen, Heer zegen hun werk.
7. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hun beschermen en bewaren.

L. Kes-Schouten

Collecten Patmoskerk

Zondag 23 november	
Heilig Avondmaal	€ 98,25
Kerk	€ 189,50
Kienen 21 november	€ 364,30

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 23 november	
De eerste collecte bestemd voor de Diakonie	€ 187,80
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€ 140,50

Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk.

Voor degene die hun bijdrage 2008 nog niet hebben betaald.

Het rekeningnummer is : **79.00.44.129**

t.n.v. Bouw- en Onderhoudsfonds Gereformeerde Kerk te Marken.

Verder zijn er nog enkele mensen in het bezit van obligaties van de Pastorie.
Wilt u deze obligaties ter verzilvering bij de penningmeester inleveren.

Gesprekken op Kreta

Eindelijk schoon

Alle militairen die naar Uruzgan zijn uitgeonden, reizen via Kreta naar huis. Op Kreta volgt men een adaptatieprogramma. Ze maken met elkaar letterlijk en figuurlijk een tussenstop. Het gaat erom, even pas op de plaats te maken voor men thuis op de bank zit. Zoals je een adapter nodig hebt om van 220V een batterij van 6V te kunnen laden, zo is het ook goed om even te schakelen tussen de situatie in het uitzendgebied en thuis. Dat adapteren gebeurt in een volstrekt andere situatie dan die waar men uitkomt. Een mooi en goed hotel, in tegenstelling tot een stoffig kamp met basale voorzieningen. Voor het eerst in maanden blijf je na het douchen ook echt schoon. Je kunt zonder veiligheidsrisico een stadje bezoeken en ervaren hoe je dat verleerd bent. Je kunt in je eigen tempo sporten, vissen en andere dingen doen. Het enige echt verplichte onderdeel is het adaptatiegesprek. Geestelijk verzorgers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en psychologen vormen koppels met militairen die eerder zelf uitgezonden zijn geweest en de cursus voor gespreksleider hebben gevolgd. Als geestelijk verzorgers hebben wij de scholing en de ervaring om deze gesprekken diepgang te geven. Ook vanuit pastoraal oogpunt is het belangrijk om in die setting "te zijn".

Verdriet en voldoening delen

Indrukwekkend vind ik het, wanneer mensen elkaar vertellen hoe ze het hebben gehad. En hoe ze elkaar steunen en verdriet en voldoening delen. Mooi is ook, wanneer de militair met meer ervaring de jongere collega tips geeft of zelfs de toezegging dat ze met elkaar contact kunnen houden. Mooi was het toen ik een groep had gehad en ze me vroegen of ze na ons gesprek het zaaltje nog even mochten gebruiken. Ook was het de bedoeling da ik het zaaltje zou verlaten. Al tijdens het gesprek was me opgevallen hoe goed ze met elkaar omgingen. Het ging er nu dan ook om in alle beslotenheid van hun eigenheid nog een en ander ter afsluiting te zeggen. Hoewel ik er niet veel aan had bijgedragen, liet ik ze zeer voldaan achter: hier gaat het tenslotte om, mensen die deze tussenstop op weg naar huis gebruiken om tot een zekere afronding en doorstart te komen.

Uitwisseling

Heel boeiend was de groep waarin mensen van verschillende dienstvakken bij elkaar zaten. Geneeskundigen die door Genisten werden bevraagd hoe ze een en ander hadden beleefd. Het leverde een indringende uitwisseling van ervaringen op. Of die keer dat iemand met emotie in zijn stem en tranen in zijn ogen vertelde dat hij nu bewezen had een uitzending te kunnen draaien, hoewel er in het verleden gezegd was dat hij dat niet meer zou kunnen. Dan realiseer je je hoe zorgzaam we voor elkaar kunnen zijn als de juiste randvoorwaarden geschapen zijn. Zo worden mensen die in abnormale situaties zijn geweest en daar uiterst normaal op reageren, weer normaal. Door deze stapsgewijze thuisreis komen ze hopenlijk iets meer ontspannen thuis dan wanneer men linea recta op Eindhoven zou zijn. Een paar maal kwam het zo uit dat we als adaptatieteam met de manschappen uit Kreta meevlogen naar Eindhoven. Je voelt dan in het vliegtuig de spanning hoog oplopen naarmate we het eigen land naderen. Men ziet er echt naar uit collegae, vrienden en geliefden weer te zien. En in de ontvangsthuis zie je grote stoere militairen met geweldig veel gevoel hun geliefden begroeten. De tranen in de ogen laten je als relatieve buitenstaander niet koud. Stilletjes en voldaan verlaat je dit prachtige tafereel.

Ds Paul Brouwer in het Jaarschrift 2007 van de Dienst Geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht

Advent; Start van het Kerstproject "Geloven is....."

Binnen de kindernevendienst gaan we deze adventsperiode werken aan het kerstproject "Geloven is....."

Geloven is net als het maken van een legpuzzel.

Je begint met één stukje en langzaam maar zeker ga je zien wat het moet worden.

Soms moet je goed zoeken en soms is het heel gemakkelijk.

Elk stukje is anders en toch horen alle stukjes bij elkaar.

Zo is het ook met Gods plan. Hij weet hoe het gaat worden, ook al snappen wij er eerst niets van. Hij weet dat alles straks zal passen en dat er een prachtig geheel uitkomt.

Tot het Kerstfeest gaan we met elkaar een legpuzzel maken.

Iedere week zien we een nieuw stukje van de puzzel met daarop telkens een afbeelding van iemand uit de Bijbel die in ons project belangrijk is.

De mensen op de stukjes heeft de Here God gebruikt om zijn plan uit te voeren.

Op het Kerstfeest, als we vieren dat Jezus geboren wordt, is de puzzel af.

Want dat de Here Jezus op aarde komt, is het doel van Gods plan.

We hopen dat veel kinderen ons deze adventsperiode komen helpen de legpuzzel te maken.

Tot aankomende zondag!!!!

De leidsters van de kindernevendienst

Na een moeilijke en verdrietige tijd, gaat het nu beter met mij, en richt ik mij weer op de toekomst. Hartelijk dank voor de hulp en steun, mij geboden in deze periode.

Ik zal dat nooit vergeten.

Tevens bedank ik voor het bezoek, de telefoontjes, de zeer vele kaarten en de leuke attenties, in welke vorm dan ook.

Het is fijn te weten dat zoveel mensen met ons allen meegeleefd hebben.

Dank je wel.

Aagje Schipper – de Jong

Als je ontdekt dat je
op de verkeerde weg bent,
bedenk dan dat je van God
best een U-bocht mag maken.



Gedicht 50 jaar Dijk

Op verzoek van enkele gemeenteleden hieronder het gedicht wat ik heb voorgedragen tijdens de Evangelisatiedienst op zondag 9 november j.l. in de Hervormde Kerk.

Dit gedicht is gemaakt door ouderling Teun Hoek uit IJmuiden naar aanleiding van zijn bezoek aan Marken tijdens de viering van 50 jaar Dijk.

Elly Schouten

Marken.....

*Vijftig jaar terug, gedachten dwalen,
ik zie hoe langzaam kluit na kluit
het eiland door de dam verbonden
tot nieuw ontwikkelingen spruit.*

*Ik speelde op de zware kleidijk
en zag hoe grijpers hap na hap
het eiland als het ware doodde.
Het land naderde stap voor stap.*

*De hechte eenheid van 't besloot'ne
zag plots een niet te temmen stroom
van mensen die hier niet behoorden,
inbrekend als een bange droom.*

*Het eiland heeft zich toch gehandhaafd
beheld haar beeld van eeuwen her.
Toerisme bracht brood op de planken
doch invloed bleef een dijkklang ver.*

*Het ritme heeft een geul geslepen
de stroom die komt, de stroom die gaat
en 's avonds, 's winters valt de rust weer
geregeld als een thermosstaat.*

*De buurten bleven op de terpen.
De haveninhoud: ander beeld.
Van vissersboot naar grote jachten
maar niemand heeft ons weggespeeld.*

*Want Marken blijft voor Markenaren.
De woningen, de klederdracht
stralen het beeld uit van 't verleden
daarin ligt innerlijke kracht.*