

Protestants Marken



Jaargang 2, nummer : 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 december 2008

Kerkdiensten voor : zondag 14 december 2008

<p>10:00 uur <i>ds. J. Pronk</i> <i>3^e Adventszondag</i> <i>Viering Heilig Avondmaal</i></p> <p>Intochtslied <i>Gezang 124: 1 en 2</i></p> <p>9:45 uur Crèche in gebouw Hoog <i>Neeltje Alice en Diana Schipper</i></p> <p>17:00 uur <i>ds. P.A. Pronk</i> <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i></p> <p>Intochtslied: <i>Gezang 124: 1 en 2</i></p> <p>Eerste collecte voor: <i>De Diaconie</i></p> <p>Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Drs. T.C. Wielsma</i></p> <p>Schoollied: <i>Gezang 124 : 1</i></p> <p>Crèche: <i>Ria Kaars en Gerdien Teerhuis</i></p> <p>Kindernevendienst: <i>Nathanja Moenis</i> <i>en Marieke Schipper</i></p> <p>Kaarsen/schoollied: <i>Rebecca M. Schipper</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>De Kerk</i></p> <p>17:00 uur <i>Dr. W. Gugler,</i> <i>3e Adventsvesper</i></p> <p>Teksten <i>Jesaja 42 :5 - 9</i> <i>Johannes 8 : 12 ; Johannes 9 :1-7</i></p> <p>Collecte is bestemd voor: <i>De Kerk</i></p>
--	---

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	14 december	Zacharia 12:1-8
maandag	15 december	Zacharia 12:9-13:1
dinsdag	16 december	Zacharia 13:2-6
woensdag	17 december	Zacharia 13:7-9
donderdag	18 december	Zacharia 14:1-11
vrijdag	19 december	Zacharia 14:12-21
zaterdag	20 december	Filippenzen 3:1-11

Meditatie.

In de adventstijd bereiden we ons in kerkelijke kringen voor op het kerstfeest dat komen gaat. Kerst, het feest van het licht.

We laten dat ook zien in de aankleding van onze huizen, tuinen en de kerk. Extra en sfeervolle verlichting, want op het noordelijk halfrond is het nu eenmaal donker rond deze tijd.

Licht, wat is dat en wat heeft dat met ons geloof te maken?

Het wordt in het taalgebruik gemakkelijk als vanzelfsprekend en bekend verondersteld.

Licht is volgens de moderne opvattingen uitsluitend een natuurkundig verschijnsel. Er wordt al heel lang op gestudeerd om het te doorgronden. Je ziet licht niet; je ziet alleen voorwerpen die erdoor beschenen worden. In de oudheid dachten de geleerden dat ons oog licht uitstraalde naar een voorwerp om het vervolgens te kunnen zien.

Zij meenden dat ons innerlijk- en ons menselijk oog de krachtbron van licht was.

Dat gaf toen de gelegenheid om licht zowel natuurkundig als religieus uit te leggen of invulling te geven. Dat vindt je zelfs in de Bijbel terug.

Sinds ca. 1600 (het begin van een tijdperk dat als de "*verlichting*" bekend staat) verdwijnt die religieuze component. Er zijn tot op vandaag verschillende ingewikkelde theorieën over licht ontworpen, zonder tot een duidelijke conclusie te komen. De geleerde Einstein zei er tegen het eind van zijn leven het volgende over:

"vijftig jaar van ingespannen nadenken hebben me niet dichterbij het antwoord op de vraag: wat is licht? Natuurlijk denkt vandaag de dag iedere zot dat hij het antwoord weet, maar dan houdt hij zichzelf voor de gek"

Daar wou ik het dus liever bij laten en zeker in een kerkblad.

Toch is er steeds die aandacht voor licht in ons geloof, in de Bijbel en in religie in het algemeen. Licht staat centraal in het wezen van God en Christus.

Je kunt zeggen: ach ja, dat is natuurlijk beeldspraak. Het begrip licht wordt in ons geloof overdrachtelijk en dichtertlijk gebruikt vanuit een tijdperk (jaar 0) dat het nog primitief werd uitgelegd.

Prima, maar als je niet echt weet wat het is kun je er ook geen beeldspraak aan verbinden. Dan meen je gewoon echt wat je schrijft. Wie zal zeggen of licht naast een natuurkundige uitleg ook geen geestelijke verschijningsvorm heeft.

Daar is aanleiding toe.

Een gezworen atheïstische wetenschapper neemt hier afscheid.

Laten wij een paar teksten uit de Bijbel bekijken.

Over Lucifer, wiens naam betekent: "*drager van het licht*", schrijft Jesaja (14:12) :

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld...". Een middeleeuwse belijdenis stelt daar vanuit Joh.1:4 tegenover:

Christus verus Lucifer - Christus is de ware drager van Licht. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen, heeft er geen macht over gekregen. Christus zelf zegt (Joh. 8:12): "Ik ben het Licht der wereld..."

Maar ook (Mat.6:22): "De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn". Deze uitspraak ligt overigens geheel in lijn met de opvattingen uit de oudheid. Paulus geeft verderop verheldering.

Maar ook wat we zingen in gez. 449: "God enkel Licht, wiens aangezicht, zo blinkend is van luister". Wat is dat: blinkend van luister?

Licht krijgt hier een andere dimensie. Geen visueel hulpmiddel uit de natuurkunde maar een geestelijke uitstraling van liefde, inzicht, wijsheid en scheppende kracht. Dat heet "Luister", een prachtig dichterlijk woord.

Die uitstraling zie je niet van buiten af, maar als die een gedachte of gevoel raakt, dan zie je de betekenis daarvan plotseling in. Dit licht openbaart kennis en waarheid voor ons geestes oog.

Merk op: dit is een treffende overeenkomst met de eerdere uitspraak over het beschijnen en zien van voorwerpen in de natuurkunde.

In het spraakgebruik kennen we het allemaal wel: "toen ik zus-of zo hoorde, ging mij plotseling een lichtje op". En ook hoe we elkaar ervaren en invoelen als een persoon niet zo snugger is: hij of zij is geen "licht". Of als iemand wezenloos voor zich uitstaart zeggen we: "de lamp is aan maar het licht is uit".

Paulus geeft ons in Rom. 1:20 de meest kernachtige samenvatting: "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien".

Augustinus schrijft: "Onze hele bezigheid in dit leven is het herstellen van de gezondheid van het oog van het hart, waarmee we God zouden kunnen aanschouwen".

Geesteskracht als vorm van Licht. Het zal wel nooit aantoonbaar zijn. De heilige Geest geeft het ons in, om het te vatten en te geloven. Op naar het feest van dat Licht.

D. Kes

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de derde zondag van de Advent. Dan hopen we in de Hervormde Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. We luisteren dan naar de lofzang van Maria, Lucas 1: 47 en 48: Mijn hart juicht voor God, mijn redder, want Hij heeft oog gehad voor mij.

We hopen dat velen zullen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof. Mochten er mensen zijn die niet naar de kerk kunnen komen en graag thuis het Avondmaal willen vieren, dan kunnen zij in de week van voorbereiding contact opnemen met de kerkenraad. Dan komen we bij u thuis voor een korte avondmaalsdienst.

In de middagdienst houden we de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 13 december om 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 4 januari in de morgendienst in de Hervormde Kerk.

Gift

Ontvangen gift op huisbezoek 1 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Voorbeden

1. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Voor de Kerkenraad, Heer dat zij dit werk met vreugde mogen doen, Heer zegen hun werk.
3. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hun beschermen en bewaren.
4. Voor de Doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.
5. Voor het werk van de Regenboog, zij die aan mensen van de straat hulp bieden, Heer wil al dit werk ook zegenen.
6. Voor alle Predikanten, Heer sterk hun in Uw woord en zegen hun.
7. Voor het kerstfeest, Heer wij vragen om een Gezegend kerstfeest.

L. Kes Schouten

Collecte Patmoskerk

Zondag 7 december 2008

De collecte bestemd voor de Diaconie

€ 226,30

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 7 december 2008

De 1^e collecte bestemd voor het Bouwfonds

€ 121,03

De 2^e collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 141,60

Kerst in de Koepel

De spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem voert langs de Haarlemse koepelgevangenis, een groot gebouw. De dakspanten steken hoog boven de omringende bebouwing uit. Maar het gaat natuurlijk niet om het gebouw, het gaat om de mensen die er zitten. Zou je zeggen. Maar gaat het echt om de gevangenen als in politiek Den Haag gevraagd wordt om strengere straffen? Of wordt er een mythe in stand gehouden van een veiliger gevoel bij het grote publiek? Kiezers lopen er warm voor. Het aantal gedetineerden in ons land is sinds 1985 verviervoudigd.

Regelmatig ontvang ik de *Nieuwsbrief* van het gevangenispastoraat. Ik vind ook mensen op mijn pad, die bij het justitieapparaat werken. Van beide kanten hoor ik alarmerende berichten. Van rechters, dat de druk om te 'scoren' hoog is. Er moet een strafmaat worden gehaald. Justitie moet tegemoet komen aan de publieke opinie en aan de politiek. Een rechter is uiteindelijk ook maar een schakel in een groot apparaat.

Het gevangenispastoraat benadrukt, dat veel criminaliteit veroorzaakt wordt door psychische problemen en gebrek aan maatschappelijk kader. In de jaren zeventig leefde de discussie om criminaliteit als psychische stoornis op te vatten. Die opvatting is te optimistisch gebleken. Er zijn naast klinieken ook gevangenissen nodig..

Maar hoe zit het met de grote aantallen gevangenen, die in geestelijke nood verkeren en die van een langere straftijd niet beter worden? Het omgekeerde is het geval. Een groot aantal gedetineerden ontbeert broodnodige zorg. De praktijk in de gevangenis logenstrafte het idee van de almacht van het strafrecht. Zonder begeleiding, ook bij de re-integratie in de samenleving, zal het aantal recidieven hoog blijven.

In de Kersttijd klinkt de vraag naar onze kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid op mensen, die een schrijnend levensverhaal met zich mee dragen. Moeten zij het verder zelf maar uitzoeken? De overheid breidt tot 2010 het aantal zorgplaatsen in de Penitentiaire Psychiatrische Centra uit. Maar het blijft gaan om een paar honderd plaatsen op vele duizenden gevangenen.

Laten we in deze Kersttijd solidair zijn met onze gedetineerden.

Ze zitten er niet voor niets. Maar ze hebben het al zwaar genoeg.

Teunard van der Linden in "Woord en Dienst"

Catechisatie

Op dinsdag 9 december hebben we de laatste catechisatieavond van dit jaar gehouden. En we gaan op dinsdag 13 januari weer beginnen. De groepen van zeven uur en kwart voor acht komen weer bij mij in de pastorie, en de derde groep van half negen gaat na de kerstvakantie naar mijn Gereformeerde collega.

Ja, catechisatie hoort bij het werk van de predikant. Maar het is niet altijd het leukste werk. Dat is altijd zo geweest en dat zal voorlopig wel zo blijven.

Soms wel, soms is het wel leuk, als de kinderen een beetje meewerken.

De jongste groep is vaak leuk om mee te werken. Ze willen nog wat weten. Ze zijn nog leergierig. En dan kun je als dominee ook wat kwijt.

De oudste groep, dus van zestien jaar en ouder, is vaak ook boeiend om mee te werken. Het worden al echte jong-volwassenen, met wie je zinvolle gesprekken kunt voeren. Het is jammer, dat die groep van zestien plus zo'n erg kleine groep is. Allerlei andere dingen zijn blijkbaar belangrijker dan de catechisatie.

De groep van 14 en 15 jaar is meestal de moeilijkste groep. Hoe zeggen ze dat: te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Ze zitten er net zo'n beetje tussenin. Het is, zeggen ze, de leeftijd van de puberteit. Van een beetje uitproberen hoever je kunt gaan, van een beetje dwarsliggen om het dwarsliggen. Het valt niet mee om met zo'n groep om te gaan.

Toch moet ik zeggen, dat de trouw van deze catechisanten bewonderenswaardig is. Ze worden nogal eens eerder naar huis gestuurd, omdat mijn geduld op raakt. En er worden regelmatig mensen weggestuurd. Maar de volgende dinsdag zijn ze weer present. Het is de enige catechisatiegroep, die groeit tegen de verdrukking in.

Ach, ik heb ze maar drie kwartier in de week en als het me teveel wordt, stuur ik ze gewoon weg. Maar ik denk wel eens aan de leraren. Ik begrijp van mijn catechisanten dat er met de regelmaat van de klok rode kaarten worden uitgedeeld op school. En ik denk ook aan de ouders. Het zal je kind maar wezen....

De mensen in het dorp vragen wel eens aan me, of de catechisanten van nu lastiger zijn dan de catechisanten van pakweg dertig jaar geleden. Maar dat kan ik ook niet zeggen. Het vergeet gauw. Maar als ik terug probeer te halen hoe het in mijn begintijd was, dan was het ook niet altijd rozengeur en manenschijn. En als ik dan denk aan de verhalen van mijn voorgangers van vijftig jaar geleden, hoe die catechisatie moesten geven en wat voor taferelen zich toen afspeelden, ach, dan valt het bij ons nog wel mee.

Het vergeet, ook bij de catechisanten van toen. Kortgeleden vroeg iemand aan me, of de catechisanten niet al te lastig waren. Nou nee... Ja, zei die man, toen ik op catechisatie zat hadden we toch een hardstikke leuk tijd met U. Dat was zijn ervaring. Maar toen ik probeerde terug te denken aan zijn catechisatietijd, zag ik weer dat klierige jongetje voor me, dat het altijd beter wist en dat niet wilde luisteren en die er heel wat keren uit is gestuurd. Die man was dat blijkbaar gewoon vergeten. En alleen de mooie herinneringen zijn overgebleven. Zo hoort het.

En nu is het kerstvakantie van de catechisatie. De decembermaand is een moeilijke maand voor de jongeren van Marken. Het is de tijd van het opzitten en alles wat er bij hoort. De tijd ook van het overmatig drankgebruik en van het experimenteren met die witte pilletjes. Ik wilde voor een lief ding, dat we de jonge mensen wat anders konden bieden. Maar drank en drugs zijn uit het Marker leven niet meer weg te denken. Triest, maar zo is het. Nee, natuurlijk doet uw kind het niet. Maar zoveel anderen wel.

Ik hoop maar, dat er geen ongelukken gebeuren. Volendam zit nog altijd in mijn geheugen. En ik hoop, dat het maar niet gaat vriezen. Het lijkt me zo koud in zo'n box. En ik hoop ook, dat ze nog tijd weten te vinden om een keer naar de kerk te gaan in de Kersttijd. Wie weet komt de vonk van het geloof een keer bij ons binnen. Want het kindeke Jezus is toch op aarde gekomen voor ons allemaal.

ds J. Pronk

Christelijke Vrouwengroep Marken

Onze Kerstviering met broodmaaltijd is op **dinsdag 16 december om 19.30 uur**.
Wij doen weer ons best om de hal van de Patmoskerk gezellig te maken en hopen jullie
allemaal weer te zien. De zaal is open om 19.00 uur

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker

Adventsgedicht en kaarsen Patmoskerk

Zondag 14 december	Dienst	Nathanja en Marieke
	Kaarsen	Kimberley Boes
	Gedicht	Kirsten Zeeman

Rectificatie

Telefoonnr. Hr. K. Springer, Swaensborch 11 kamer 124, 1141 VZ Monnickendam:

0299-313377

Kerst- en Nieuwjaar-advertenties

Zaterdag 20 december verschijnt het laatste kerkblad van 2008.
Advertenties voor Kerst en Nieuwjaar dienen uiterlijk 15 december 19:00 uur bij
J.P. van Altena, Kets 46 of bij A. Zondervan, Kerkbuurt 93a te zijn aangeleverd.
Uiteraard hoeft u niet tot die datum te wachten met het aanleveren van uw berichten.
Het eerste nummer van 2009 verschijnt op 10 januari 2009

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.
Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.
Postabonnement 55 euro per jaar.
Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o J.P. van Altena. Te gebruiken door
buitenabonnees.
De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.
Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.
Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur
te zijn aangeleverd bij:
A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (601382) of bij J.P. van Altena, Kets 46 (601703).
Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

Spreekwoordelijke namen

Er zijn namen in de bijbel die in onze taal zijn terechtgekomen. In uitdrukkingen die, zoals dat heet, spreekwoordelijk zijn. Zoals we bijvoorbeeld van een huishouden waar het vreselijk rommelig toegaat wel zeggen: Dat lijkt wel een huishouden van Jan t Steen.

Zo zijn er ook bijbelse namen die tot een spreekwoordelijke naam zijn geworden.

Zet de goede naam op de juiste plaats:

Benjamin, Simson, Tomas, Job,
Metusalem, Pilatus, Jakob, Judas, Salomo.



1 'Hij is zo arm als _____',
zeggen we als iemand geen geld heeft.

2 'Iemand van Pontius naar _____',
sturen' gebruiken we als iemand van het kastje naar de muur gezonden wordt.

3 'Het is zo oud als _____',
zeggen we als iets heel oud is.

4 'Hij is zo sterk als _____',
daarmee bedoelen we dat hij vreselijk sterk is.

5 'Hij is zo wijs als _____',
dat betekent dat hij heel wijs en verstandig is.

6 De jongste thuis is altijd de _____

7 Iemand die erg slecht is of iemand ver-
raadt is een (gemene) _____

8 Hij is een ongelovige _____',
omdat hij niet direct gelooft wat je zegt.

9 Het meisje vond haar vriend de ware _____',
de man met wie ze haar leven delen wil.



Kerstbroodmaaltijd

Vrijdag 19 december a.s. is er weer
een gezamenlijke broodmaaltijd in
Dorphuis 't Trefpunt
voor personen van 60 jaar en ouder.

Wij verwachten u om 16.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

- A. Zondervan,
kerkbuurt 93a Tel. 601382
- G. van der Meer- Peereboom,
kerkbuurt 187 Tel.601527

Indien nodig wordt voor vervoer gezorgd!
(Graag kenbaar maken bij aanmelding).

U kunt zich opgeven tot 14 december.

Schroom niet maar kom!!!!
Het is altijd erg gezellig.