

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 januari 2009

Kerkdiensten voor : *zondag 11 januari 2009*

10:00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Bevestiging Ambtsdragers</i> Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2	10:00 uur <i>Dr. W. Gugler</i> Tekst: Jona 1 Schoolied: Psalm 27: 1
09.45 uur <i>Crèche in Gebouw Hoog</i> <i>Neeltje Anita Schipper en</i> <i>Marie Appel</i>	<i>Crèche: Trijntje Uithuisje en Sandra de Jong</i>
17:00 uur <i>Ds. J. Pronk</i> <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2	<i>Kindernevendienst: Nathanja Moenis en</i> <i>Marieke Schipper</i>
Eerste collecte voor: <i>De Diaconie</i>	<i>Kaarsen / Schoolied: Rachel M. Zondervan</i>
Tweede collecte voor: <i>onze Hervormde Gemeente</i>	Collecte is bestemd voor: <i>de Kerk</i>

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	11 januari	Marcus 1: 1-15
Ma	12 januari	Jona 2
Di	13 januari	1 Johannes 4: 1-10
Wo	14 januari	1 Johannes 4: 11-21
Do	15 januari	1 Johannes 5: 1-12
Vr	16 januari	1 Johannes 5: 13-21
Za	17 januari	Johannes 1: 19-34

MEDITATIE

Voornemen

Het is weer de tijd van de goede voornemens. Grote advertentie in de krant: een vuist maken tegen armoede, strijden voor mensenrechten, kinderen een betere toekomst, beschermen van de natuur, actie tegen de klimaatverandering. Of, dichterbij huis: meer aandacht voor gezondheid, wel of niet van baan wisselen, een huis kopen, trouwplannen, scheiden, een kind. Vul verder maar in.

Allemaal voornemens.

Wat een voornemen ook mag inhouden, het woord zit vast aan de delen 'voor' en 'nemen'. Het kan niet slaan op iets dat achteraf komt en het lijkt zich ook niet zo te kunnen ontwikkelen, dat het geen 'nemen', maar een 'ontvangen' gaat betekenen. Het initiatief ligt bij degene die het voornemen maakt. Iets als een zuiver ontvankelijke houding ten opzichte van wat er buiten ons is en waaraan wij deel kunnen nemen, wordt door het woord resoluut uitgesloten. Ook de toevoeging dat het 'maar' om een voornemen gaat en dat een voornemen de hachelijke status deelt van alles wat wij ons in het hoofd halen, kan dat niet ongedaan maken. Wat wij ons ook voornemen, wij doen het in elk geval zelf, binnen in ons of zonder overleg met alles wat er verder is, voordat het in feite aan de orde is of naar buiten gebracht, uitgevoerd kan worden; er kan dus nog het een en ander fout gaan. Verder kunnen wij ons voornemens maken op eigen kracht, zonder aan enige instantie iets te vragen. Die twee dingen samen geven aan het woord en aan het gebruik daarvan een zwakke positie. Dat is de zwakte die samenhangt is aan elke vorm van zelfbeschikking. En die zwakte is het grootst, omdat het om praktische dingen gaat.

In ons taalgebruik heeft het woord 'voornemen', voor zover ik het overzie, altijd een praktische bedoeling, omdat het betrekking heeft op een daad die wij van plan zijn te verrichten of een gedraglijn die wij willen volgen. Het is mogelijk dat het 'nemen' daarmee al verder gaat dan in oudere betekenissen. Voornemen is de vertaling van prepositie, voorstel. Dus nog niet zo rechtstreeks een plan tot handelen, maar een eigen gedachte. En ook dan nog ging het niet over de eigen werkelijkheid, maar over die van de samenleving die door mensen gezamenlijk tot stand wordt gebracht.

Zo'n voornemen als product van gezamenlijk overleg is niet het eerste waaraan wij denken als wij het woord nu horen of lezen. Onze gedachten gaan daarbij eerder naar een vrij machteloos individu dat op zijn eentje ferme besluiten neemt -want besluiten kunnen we 'nemen', en denkt die ook te kunnen uitvoeren of doet alsof hij dat nog steeds denkt. Een groot geloof wordt er gewoonlijk niet aan gehecht. De weg naar de hel heet met goede voornemens geplaveid te zijn. Wat dit betreft is 'voornemen' zo'n woord geworden als 'belofte', een woord dat door uitgesproken te worden, ook meteen morele verplichtingen schept. Maar evengoed lijkt het op 'bedoeling' en 'intentieverklaring', waarin minder een plicht wordt opgenomen dan een bereidheid uitgesproken. Met de mogelijkheid dat er iets zal gebeuren waardoor de uitvoering van belofte of voornemen wordt verhinderd, is al rekening gehouden in de scepsis waarmee het woord gewoonlijk wordt gebruikt. Die is het noodzakelijke tegenwicht tegen de pretenties die erin worden uitgesproken.

Een kop in Trouw van afgelopen weekend: "Waarom houden de meeste mensen zich domweg niet aan hun goede voornemens?"

Bij voornemens moet ik denken aan het verhaal uit Lucas 12: Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.' En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: **Wat ik zal doen is dit:** ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?" Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'

Mag een mens dan geen ambities hebben? Ik denk het wel. Maar het ligt eraan wat de context is. Ik, of meer en groter. En daar gaat een en ander mis. Daar zijn we afgelopen jaar getuige van geweest.

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor 't daaglijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Kees Zeeman

Bij de kerkdiensten

In de morgendienst in de Hervormde Kerk zal de bevestiging van de ambtsdragers plaats vinden.

Aaltje Zeeman, Jan Pieter van Altena en Anton Edwin van Altena worden bevestigd als ouderling;

Jan Peereboom als ouderling-kerkrentmeester;

en Sijmen van Altena, Charlotte Erwina Zeeman – Schipper, Pieter Peereboom en Klaas Richard van Altena als diaken.

En we nemen afscheid van Jan Uithuisje, Elisabeth Schouten – Blok, Aaltje Schipper – Zondervan en Jan Sijmen Roos.

In de verkondiging luisteren we naar Marcus 3: 13 – 19: Jezus roept mensen in zijn dienst.

Na de kerkdienst kunnen we de afgetreden ambtsdragers bedanken voor hun inzet en de bevestigde ambtsdragers kunnen we sterke toewensen. En daarna is er koffie in de kerk.

In de middagdienst hoopt Pieter Ariaan voor te gaan. En we houden de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

ds J. Pronk

In memoriam

Op 24 december 2008 is overleden br. Sijmon Zondervan, Havenbuurt 2.

Ik zie een poort wijd openstaan,
 Waardoor het licht komt stromen
 Van 't kruis waar 'k vrijlijk heen mag gaan
 Om vrede te bekomen.
 Genade Gods, zo rijk en vrij!
 Die poort staat open ook voor mij!
 Voor mij, voor mij!
 Staat open ook voor mij!

Catechisatie Hervormde Pastorie

Op dinsdag 13 januari gaan we weer beginnen met de catechisaties in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16.

De kinderen van 12 en 13 jaar worden verwacht in om 19.00 uur.

De kinderen van 14 en 15 jaar worden verwacht om 19.45 uur.

De jongeren van 16 jaar en ouder gaan nu, na de Kerst, naar mijn collega in de Gereformeerde Pastorie

Het was wel grappig. Na de Kerstdagen gingen mijn vrouw en ik wat inkopen doen. En we kochten ook een paar pakken Ice-tea in.

Bij het afrekenen zegt de persoon aan de kassa: Ik dacht, dat er tussen Kerst en Nieuwjaar geen catechisatie was.

Nou, zei ik, daar heb je helemaal gelijk in. Met de feestdagen hebben de catechisanten zoveel gelegenheid om naar de kerk te gaan, dat we maar even geen catechisatie houden. Maar hoe kom je daar zo bij?

Nou, zegt de kassaman, ik zie al die pakken ice-tea en dan moet ik gelijk aan de catechisatie denken.

Mijn antwoord was: de catechisanten krijgen alleen maar wat wij zelf lekker vinden.

Maar we hebben weer nieuwe voorraad. Tot ziens op 13 januari.

ds J. Pronk

Bij de kerkdiensten

Op zondag 11 januari willen in de verkondiging nadenken over Jona 1. Het lijkt een zeer bekend verhaal te zijn over een profeet die tevergeefs probeerde te vluchten voor God zijn opdracht, namelijk te preken tegen Ninive. Maar het boek over Jona is in eerste instantie een preek voor mensen die immuun zijn geworden tegen het woord van God. Het is dus een buitengewoon spannend en relevant boek.

Catechisatie

Voor de 12/14-jarigen begint catechisatie weer op dinsdag 13 januari om 19.00 uur in de pastorie (Hoogkamplaan 1a). We hebben een hele leuke groep en het is voor mij altijd een voorrecht om op een ongedwongen manier met hen om te gaan.

Sinds een paar jaren is er ook een gezamenlijke catechisatie voor 15-17 jarigen die beurtelings door ds. Pronk en mij worden verzorgd. Nu is het weer mijn beurt. Ik verheug me op de ontmoeting met de 15/17-jarigen op dinsdag avond telkens om 20.15 uur bij mij thuis. Allen van harte welkom.

Belijdeniscatechisatie

Wie zich graag meer wil verdiepen in kwesties van het geloof en leven, is van harte uitgenodigd voor belijdeniscatechisatie. Op donderdag 15 januari is er een kennismakingsavond in de pastorie (20.15 uur). Ook al ben je (nog) niet van plan om belijdenis te doen, kan zo'n catechisatie zeer waardevol zijn om je eigen mening te gaan vormen. Je bent van harte welkom – ongeacht je leeftijd. Voor verdere info's en/of opgave kun je mij bellen (603255) of mailen (w.g@filtnet.nl).

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Voorbede

1. Voor het werk van de Regenboog, zij die aan mensen van de straat hulp bieden, Heer wil al dit werk ook zegenen.
2. Voor alle Predikanten, Heer sterk hun in Uw woord en zegen hun.
3. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.
4. Voor alle die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil U bijstand schenken.
5. Voor het Jaar dat weer voorbij is, Heer wij danken voor alle zegeningen, maar wij bidden ook voor de mensen voor wie het Jaar moeilijk is geweest, die hun geliefde hebben moeten missen en ook bidden we voor al de ellende wereldwijd, Heer wil in dit alles nog uitkomst geven.
6. Voor het Nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer wij vragen Uw zegen.
7. Voor uw volk Israël en de Palestijnen, Heer dat ze toch samen tot de vrede mogen komen.

L. Kes-Schouten

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 14 januari om drie uur mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in zorgcentrum Swaensborch. Uiteraard is iedereen daar hartelijk welkom.

ds J. Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 16 januari om half acht komt de Bijbelkring Bijbelboek weer samen in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We bespreken samen de brief aan de Efeziërs. We hebben daarvoor een boekje, dat heet: "De heerlijkheid van zijn genade" en dat boekje is geschreven door ds. P. Huisman. In dat boekje wordt een beschrijving gegeven van het betreffende tekstgedeelte en er staan ook discussievragen in.

Dat boekje is verkrijgbaar in de pastorie.

Dit keer is aan de orde: Efeze 2: 1 – 22. Zeker geen gemakkelijk hoofdstuk. Maar wel een belangrijk bijbelgedeelte. Er komen heel fundamentele vragen aan de orde. Nou, daar willen we met elkaar over spreken.

Het is een trouwe groep mensen, die naar deze bijbelkring bijbelboek komt. Maar er kunnen best nog wat mensen bij. Dus als je belangstelling hebt, aarzel dan niet, maar kom op vrijdag 16 januari om half acht naar de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Wees er van overtuigd, dat je welkom bent.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 10 januari van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangiften in de hervormde pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 25 januari in de morgendienst.

Opbrengst catechisatiebussen.

De catechisatiebussen in de Hervormde Pastorie hebben opgebracht € 40,00 voor de zending en € 40,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Diakonie en € 10,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Jaaroverzicht 2008 Hervormde Gemeente

Zes doopleden zijn bij ons ingekomen.

Vier lidmaten en dertien doopleden zijn vertrokken.

Aan zeven kinderen is het sacrament van de Heilige Doop bediend.

Acht doopleden hebben Belijdenis des Geloofs gedaan.

Zeven gemeenteleden zijn overleden.

Per 31 december 2008 telt de Hervormde Gemeente 438 lidmaten en 450 doopleden.

Tesamen maakt dat 888 leden.

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 21 december 2008

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten	€ 118,25
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€ 123,80

Woensdag 24 december 2008 (Kerstnachtdienst)
Collecte bestemd voor Diaconaal Fonds Militairen

€ 333,25

Donderdag 25 december 2008 -Eerste Kerstdag
De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 265,05
€ 300,02

Vrijdag 26 december 2008 -Tweede Kerstdag, gezamenlijke dienst
De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie, kinderen in de knel
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken

€ 130,20
€ 120,00

Zondag 28 december 2008

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 254,85
€ 112,55

Woensdag 31 december 2008-Oudejaarsavond, gezamenlijke dienst
De eerste collecte bestemd voor de beide Diaconieën
De tweede collecte bestemd voor de beide kerken

€ 256,49
€ 221,90

Donderdag 1 januari 2009-Nieuwjaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 39,80
€ 81,50

Zondag 4 januari 2009

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 126,65
€ 133,30

Collecten Patmoskerk

Zondag 21 december 2008

Kerk in Actie (Congo) – De diaconie zal deze opbrengst verdubbelen € 215,15

Donderdag 25 december 2008-Eerste Kerstdag
Kerk

€ 452,30

Zondag 28 december 2008
Diaconie

€ 95,20

Dinsdag 30 december 2008
Kienen

€ 604,00

Zondag 4 januari 2009
Diaconie

€ 111,70

"Gij zult mij leiden door Uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen" Psalm 73 : 24

Ondanks zijn wil en moed tijdens een kort ziekbed hebben wij vlak voor kerstavond met verdriet afscheid moeten nemen van onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader.

Dankbaar zijn wij voor alles wat hij ons heeft gegeven.

Sijmon Zondervan Sz.

Sinds 28 december 1997 weduwnaar van Geertje Cornelia Visser

In de ouderdom van 85 jaar.

Greetje & Jaap

Monique & Ard

Jason

- Brandon

Arnoud & Liesbeth

Carmen

Jordan

Alie & Aart

Aart-Jan & Alma

Simone

Talitha

Klaas & Eeftje

Ilse

Jurgen

Marken, 24 december 2008

Havenbuurt 2

1156 AL Marken

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Mevr. A. Taanman-Zeeman in het Verzorgingstehuis "Swaensborch" te Monnickendam wil iedereen bedanken voor de vele wenskaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag en kerst- en nieuwjaarskaarten. Dat er nog zoveel mensen aan mij denken, vervult mij met veel dankbaarheid. Tevens wens ik U allen nog een gezegend Nieuwjaar toe.

Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd
Job 42: 5

Met droefheid hebben wij de dag voor Kerst afscheid moeten nemen van onze geliefde broer, zwager en oom

SIJMON ZONDERVAN Szn

Wij wensen Greetje en Jaap, Ali en Aart, Klaas en Eeftje, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe om het verlies van hun vader, schoonvader en opa te dragen.

N. Zondervan-de Waart
S. Peereboom
P. Zondervan & J. Zondervan-Schipper
Neven en Nichten

13 december 1953 - 13 november 2008

CEES BOES

Er is verdriet om Cees die wij hebben verloren. Maar er is ook dankbaarheid voor de hartverwarmende steun die wij ontvingen van iedereen: van familie, vrienden, collega's en alle bekenden, zowel oud als jong.

De vele bezoeken, kaarten, e-mails en niet in het minst door de overweldigende belangstelling tijdens de afscheidsdienst en daarna in het Trefpunt, hebben ons erg veel goed gedaan. Wij koesteren deze herinneringen.

Ook danken wij Paul van Dijck, de dames van de Thuiszorg en ds. Gugler.

Wij zullen Cees nooit vergeten.

Agnes
Heleen en Menno



De kiencommissie wenst iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2009.



Het jaar 2008 ligt achter ons en 2009 zijn we ingegaan. Ook met kienen gaan we er weer met volle moed tegenaan.



Let op: morgen, 9 januari 2009 is het al zover, dus kom.

Wij heten uiteraard iedereen weer van harte welkom.

Om 20.00 uur beginnen we, met getallen laag en hoog. De locatie is, zoals bekend: in 'Gebouw Hoog'.



De kiencommissie

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Januari: Jan Boes en Pieter Moenis

Wijziging aanlevering advertentie-adressen

Met ingang van 2009 zijn de aanlever-adressen als volgt:

- A. Zondervan, Kerkbuurt 93a - tel 601382
- C. Appel, De Pieterlanden 3 - tel 601933

Aanleveren maandagavond voor 19.00 uur.

De redactie

Een sterretje dat brabbelt
 Een wondertje dat slaapt
 Een klein mensje in onze armen
 Je bent een sprookje dat bestaat!

17 december 2008

Wij zijn ontzettend blij, dankbaar en super trots met de geboorte van onze dochter

CHANOU WILIJN

De trotse mama & papa zijn:
 Jenny en Marco Meijer
 Kets 36, 1156 AW Marken
 0299 603450/06 26852403

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op **dinsdag 13 januari** is onze eerste lezingavond in 2009.

Dr. Paul van Dijk behandelt dan het onderwerp "Geheugenproblemen".

Het verdere programma van dit seizoen ziet er als volgt uit:

- 10 februari dhr. M. van Maanen, van 't Hof van Putten vertelt over zijn werk en laat dia's zien van Putten en omgeving.
- 10 maart Harry Voogel houdt een dia-lezing met als onderwerp: "De geschiedenis van de Grote Kerk van Monnickendam".
- 14 april Klaas Visser laat dia's zien van zijn laatste vakantie in de Verenigde Staten".

Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur

Wij wensen iedereen een gezegend en vooral gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stooker