

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 januari 2009

Kerkdiensten voor : zondag 18 januari 2009

10:00 uur *Ds. J. Pronk*
Viering Heilig Avondmaal
Intochtslied: *Psalm 51: 1 en 2*

09.45 uur *Crèche in Gebouw Hoog*
Suzanne Uithuisje en
Gera van Altena

17:00 uur *Ds. J. Pronk*
Dankzegging Heilig Avondmaal
Intochtslied: *Psalm 51: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
De Diakonie

Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

10:00 uur *Dr. W. Gugler*
Viering Heilig Avondmaal
Tekst: *Jona 3-4*

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Esther Kaars en
Tanja de Jong

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	18 januari	Johannes 1: 35-51
Ma	19 januari	Johannes 2: 1-11
Di	20 januari	Jona 3
Wo	21 januari	Jona 4
Do	22 januari	1 Korintiërs 1: 1-9
Vr	23 januari	1 Korintiërs 1: 10-17
Za	24 januari	1 Korintiërs 1: 18-25

MEDITATIE

Het gevaar van rijkdom – Marcus 10: 17-27

Dit schriftgedeelte staat bekend als het verhaal van de rijke jongeling. Die kwam naar Jezus en vroeg: "Heer wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?"

Het was een goede man, want ondanks zijn jeugd onderhield hij de geboden. Maar toch, toen hij hoorde dat hij om Jezus te kunnen volgen zijn bezit aan de armen moest geven, haakte hij verdrietig af. We weten wel dat de Here Jezus altijd aan de armen dacht. Zelfs, zichzelf in hun plaats gesteld. Zodat als wij de armen vergeten, we Hem vergeten. En wie zou dat willen? Het lijkt er wel op dat die jongen zijn tienden en aalmoezen gaf. Hij leefde immers volgens de wet. Blijkbaar stond zijn bezit hem toch in de weg.

Tegenwoordig wordt het gevaar van rijkdom heel duidelijk. Het is nooit genoeg.

We zien het met verbijstering en afkeer aan. Zonder te weten of wij wel beter zouden zijn.

Lijkt onze samenleving ook niet een beetje op de rijke jongeling? Wij doen ook ons best.

We mopperen wel wat op al die bedelbrieven en telefoontjes, maar houden tegelijkertijd veel goede doelen in stand. En de christelijke partijen in de Kamer zorgen samen met anderen namens ons voor ontwikkelingssamenwerking. Niettemin zijn we wel bezorgd om ons comfortabele leventje. Dat blijkt wel uit alle opwinding over de kredietcrisis. Als het niet voor ons zelf is, dan toch voor onze geliefden. En hoe comfortabel ons leven ook is, we hebben er weinig greep op.

Niet dat ik er naar verlang kolen te scheppen of water te putten. Maar het kan ook niet.

Anderen bedienen de knoppen. Zo worden we ook niet gespaard voor verdriet en zorg.

Ziekte, verlies en dood horen bij het leven. Trouwens is er in ons niet een verlangen dat er meer moet wezen dan geld en vermaak.

Dat verlangen brengt ons Jezus, en we vragen: "Heer, wat moeten we doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" We mogen vertrouwen dat de Here Jezus ons nooit in de steek zal laten. Maar hij vraagt wel ons hart. Hart voor de eer van God en hart voor onze medemensen.

Deze twee kun je niet scheiden. We weten niet wat er van de rijke jongeling is geworden.

Michel van der Plas maakte het onderstaand gedicht over hem.

De rijke jongeling

Ik zou zo graag geloven dat hij later

naar Hem teruggekeerd is: in de nacht

dat Jezus in de tuin werd opgebracht.

Een jonge man wilde Hem volgen, staat er.

Dat hij toen echt alles had weggegeven.

Want hij ging enkel in een linnen doek

om zijn lichaam naar de Meester op zoek.

Het was zijn schuld niet dat ze hem verdreven.

Het laatste wat hij had, viel in hun handen.

Naakt sloeg hij op de vlucht. Verder dan daar

kon hij niet volgen. Als een bedelaar.

Ik zie de tranen in zijn ogen branden,

terwijl hij rent tussen de struiken door.

En sinds die nacht ontbreekt van hem elk spoor.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen wij in de Hervormde Kerk met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. We hopen dat velen zullen komen om bij de tekenen van brood en wijn gesterkt te worden in het geloof. In de preek luisteren wij naar 1 Korinthe 11: 26, waar het gaat over avondmaal vieren met je gezicht naar de toekomst.

Wie graag thuis het Heilig Avondmaal wil vieren, kan contact opnemen met de kerkenraad. Dan wordt een afspraak gemaakt en dan komen de predikant en een diaken bij u thuis voor een korte Avondmaalsviering.

In de middagdienst houden wij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Dan luisteren wij naar de uitleg van 1 Koningen 3: 1 – 3: het risico van een vreemde vrouw.

ds J. Pronk

Bevestiging ambtsdragers Hervormde Gemeente

Op zondag 11 januari 2009 zijn bevestigd als kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente: de ouderlingen Aaltje Zeeman, Jan Pieter van Altena en Anton Edwin van Altena, de ouderling – kerkrentmeester Jan Peereboom, de diakenen Sijmen van Altena, Charlotte Erwina Zeeman – Schipper, Pieter Pereboom en Klaas Richard van Altena.

Wij wensen hen sterkte toe.

In dezelfde dienst hebben wij afscheid genomen als kerkenraadslid van:

de ouderlingen Jan Uithuisje en Elisabeth Schouten – Blok,

en de diakenen Aaltje Schipper – Zondervan en Jan Sijmen Roos.

Wij bedanken hen hartelijk voor hun inzet en wensen hen Gods rijke zegen toe.

de Kerkenraad

Nummer dertien is ook gekomen.

Ja, het gaat maar door. Steeds weer komen nieuwe mensen zich aanmelden voor de belijdeniscatechisatie. Het zijn er nu dertien geworden. Een mooie groep.

Maar de belijdeniscatechisanten vinden dertien niet zo'n mooi getal. Veertien of vijftien vinden ze mooier. Daarom hier weer een oproep voor nieuwe mensen. Wie toch overweegt om met Pasen belijdenis te doen, moet nu echt wel komen.

Het leuke is, dat voor de belijdeniscatechisatie van volgende winter zich ook al weer twee mensen hebben aangemeld. Dat kan natuurlijk ook.

De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen is op woensdag 21 januari om acht uur in de Hervormde Pastorie.

ds J. Pronk

Gift

Ontvangen gift op huisbezoek € 50, 00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 18 januari willen weer Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Aan tafel belijden we in feite dat we willen leven van vergeving en genade die ons in Christus Jezus wordt aangeboden. 'Leven uit genade' is het grote geheim van het geloof. De bron waaruit wij steeds mogen putten. In het verhaal van Jona 3-4 zien we echter dat de profeet moeite had met Gods genade. Jona, die in de buik van de vis God heeft geprezen voor zijn eigen redding uit doodsgevaar, misgunt anderen dezelfde onverdiende genade. En toch is het ontroerend te zien hoeveel moeite God neemt om aan de genadeloze profeet te laten zien wat genade is.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Voorbede

1. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.
2. Voor alle die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil U bijstand schenken.
3. Voor het Jaar dat weer voorbij is, Heer wij danken voor alle zegeningen , maar wij bidden ook voor de mensen voor wie het Jaar moeilijk is geweest, die hun geliefde hebben moeten missen en ook bidden we voor al de ellende wereldwijd, Heer wil in dit alles nog uitkomst geven.
4. Voor het Nieuwe jaar dat voor ons ligt, Heer wij vragen Uw zegen.
5. Voor uw volk Israël en de Palestijnen, Heer dat ze toch samen tot de vrede mogen komen.
6. Voor de nieuwe ambtsdragers, Heer wil hun sterken en zegenen.
7. Voor onze Koningin en haar gehele huis, Heer stel hun tot een zegen en zegen hun allen.

L. Kes-Schouten

Lijst van namen van hen, die zijn gestorven zijn in het jaar onzes Heren 2008.

- 3 januari Neeltje Zondervan, oud 85 jaar
- 27 januari Jannie Moenis, oud 60 jaar
- 31 januari Willem Brama, oud 60 jaar
- 1 maart Jaap Visser, oud 90 jaar
- 25 maart Lijsbeth Janssen, oud 85 jaar
- 4 april Klaas Boes, oud 92 jaar
- 10 april Noah Ruben Uithuisje, oud 7 maanden
- 25 juni Jan Stooker, oud 55 jaar
- 25 juni Gerda Johanna Schipper, oud 61 jaar
- 7 juli Dirk de Jong, oud 68 jaar
- 29 juli Lijsje de Jong, oud 86 jaar
- 2 augustus Annaatje Hogetoorn, oud 90 jaar
- 20 augustus Cornelis Theo de Jong, oud 36 jaar
- 8 oktober Trijntje Peereboom, oud 71 jaar
- 9 oktober Jos van Gans, oud 88 jaar
- 22 oktober André Montauban, oud 60 jaar
- 13 november Cees Boes, oud 54 jaar
- 24 december Sijmon Zondervan, oud 85 jaar.

Wij gedenken deze geliefden, ziende op Jezus Christus die gezegd heeft:

“ Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”.

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 11 januari 2009

De eerste collecte bestemd voor Diaconie	€ 309,42
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente	€ 225,70

Collecte Patmoskerk

Zondag 11 januari 2009

Kerk	€ 251,60
------	----------

Overzicht kerkelijke mutaties 2008 Patmoskerk

Aantal leden op 31 december 2007	451
Ingekomen	2
Vertrokken	6
Overleden	5
Aantal leden op 31 december 2008	442

De Oudejaarscollecte 2008 voor onze Hervormde Gemeente op Marken heeft opgebracht het mooie bedrag van € 1.558,27 .

Alle gevers en geefsters en in het bijzonder de collectanten hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd C2 kamer 24: hr K. Commandeur, Kets 32

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven
na het overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom

Cees Boes

Het gemis is niet onder woorden te brengen,
de mooie herinneringen blijven.

Fam. Boes

Lijken we soms niet op Mozes,
die zogenaamd vroom
tegen God zei: 'Hier ben ik HERE.
Stuur Aäron maar . . .

Daarop hoorde ik de stem des Heren,
die zeide: Wie zal Ik zenden
en wie zal voor Ons gaan?
En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.

Jesaja 6:8

VERSLAG VAN HET BEZINNINGSWEEKEND – EEN DEELNEMER VERTELT

Bezinningsweekend? Wat is dat? Wat kan ik verwachten? Ik had geen idee. Best wel spannend, want ik wist niet wie er allemaal mee zouden gaan en hoe zo'n weekend zou verlopen.

Vrijdagmiddag (31 okt.) komen we rond 15.00 uur aan in Hemelum in Friesland. Wij (m'n zus en ik en onze rijders) zijn aan de vroege kant en hebben dus alle tijd om de accommodatie *It Flinkeboskje* en de omgeving te verkennen. It Flinkeboskje is een mooie vakantieboerderij waar genoeg ruimte is om gezamenlijk te koken en te eten en het beschikt over meerdere zitjes en slaapkamers waar je jezelf in alle rust even kunt terugtrekken.

De deelnemers druppelen één voor één binnen. Voor iedereen staat koffie en thee met iets lekkers klaar. Onder leiding van Hanna wordt alvast een heerlijke maaltijd bereid zodat we rond half 7 allemaal aan tafel kunnen. Complimenten voor de kok(s): we hebben heerlijk gegeten!

Na het eten en de afwas worden de koffie, thee, gebak en de beamer klaargezet voor onze eerste bijeenkomst. Werner legt ons het onderwerp van dit weekend voor: "*Het wonder van genade*". We maken eerst kennis met de vicieuze cirkel van genadeloosheid: je geeft door wat je zelf ontvangt. Het wordt al snel duidelijk dat het moeilijk is om die vicieuze cirkel te doorbreken. Ben je in staat om iemand te vergeven terwijl jezelf nooit vergeving hebt ontvangen? Is vergeving hetzelfde als genade? Het onderwerp roept bij ons vele vragen op, maar in de loop van het weekend zal één en ander duidelijker worden. We sluiten af met gebed en zingen een aantal mooie liederen onder begeleiding van Walter Maas die z'n gitaar heeft meegebracht. Onder het genot van een drankje maken we kennis met elkaar (voorzover dat nog niet was gebeurd) en praten we na over het onderwerp.

De volgende morgen maken een paar vroege vogels de ontbijt tafels klaar, zo rond de klok van 8. Het schijnt dat je op oudere leeftijd niet meer zoveel slaap nodig hebt (ha, ha). Degenen die wat langer in bed blijven liggen verschijnen rond de klok van 9 aan het ontbijt. Uiteraard staan ook de koffie en thee weer klaar. Na het ontbijt ruimen een aantal deelnemers op, anderen maken een wandeling of vermaken zich binnen met lezen of een spelletje.

Rond half 11 staat de koffie en thee wederom klaar en krijgen we er weer iets lekkers bij. Vervolgens starten we met de tweede bijeenkomst. Werner legt "het wonder van genade" uit aan de hand van het nieuwe testament. In het nieuwe testament wordt "genade" uitgelegd door Jezus middels "gelijkenissen". Zo lezen we in Matthëus 18: 21-35 dat een koning zijn dienstknecht "genade" geeft door hem zijn schuld kwijt te schelden. Echter, de dienstknecht kan op zijn beurt niet hetzelfde doen bij een mededienstknecht. De dienstknecht handelde dus niet "uit genade" hetgeen betekent dat hij de genade niet onvoorwaardelijk heeft ontvangen. We stellen onszelf de vraag: kunnen wij de genade van de Heer op een onvoorwaardelijke manier ontvangen? Oftewel: hebben we schuldbesef? Alleen het besef van schuld kan tot genade leiden. Genade biedt de ruimte waarin je niet wordt aangeklaagd voor de schuld die je meedraagt. We komen ooit tegenover God te staan met een onoverkomelijke schuld. We overtreden de wet (denk aan de 10 geboden), hetgeen straf betekent en verwijdering van God. Echter, God vergeeft (kwijschelding van schuld)! Hij neemt onze schulden over en stelt hierbij geen voorwaarden. Voor mij persoonlijk een leermoment: de vergeving van God is compleet anders dan de vergeving tussen mensen onderling. Mensen scheppen namelijk voorwaarden, terwijl God *onvoorwaardelijk* vergeeft. Deze tweede bijeenkomst geeft veel stof om over na te denken! We sluiten af met gebed en zang.

Na de lunch, die overigens ook voortreffelijk was, kan iedereen z'n eigen weg gaan. Sommigen gaan wandelen in het bos, anderen gaan winkelen in de naburige plaatsen en weer anderen besluiten binnen te blijven om te lezen, spelletjes te doen of gewoon niks te doen.

Tussen 4 en 5 uur 's middags druppelen de mensen weer binnen en genieten we van een kopje koffie of thee. Hanna trakteert op gebak omdat ze vrijdag jarig was. Zij ontvangt een cadeau van ons (de deelnemers) dat stiekem voor haar is gekocht tijdens het winkelen.

Het avondeten bestaat uit een "Thais buffet" dat wordt verzorgd door de beheerder van It Flinkehoskje. Het smaakt iedereen zeer goed. Rond de klok van half 9 staat de koffie/thee weer klaar en voor degenen die het aankunnen: appelgebak! Op deze plek wil ik de "bakkers" namens iedereen van harte bedanken voor al het lekkers dat zij hebben gemaakt.

Na de koffie/thee en het overheerlijke appelgebak starten we met de derde bijeenkomst. We lezen Genesis 4: 23-24. Werner verwijst ons ook weer naar Matthëus 18: 21-22 waarin Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak hij moet vergeven (70 maal 7 keer). Dat brengt ons weer op het gegeven dat mensen onderling elkaar niet onvoorwaardelijk kunnen vergeven. In Matthëus 18 vergeeft de koning de dienstknecht niet nog een keer. De dienstknecht heeft namelijk geen schuldbesef en vraagt daarom ook niet om vergeving. De koning schiept op zijn beurt voorwaarden. Hoe komt God er dan bij om de mens onvoorwaardelijk (keer op keer) te vergeven? Werner legt uit dat vergeving voortvloeit uit genade. Als je voor God staat en geen schuldbesef hebt dan vraag je dus ook niet om vergeving en zo ontvang je de genade van God ook niet. God's genade is dus geen cadeautje! *God's genade is alleen "in Christus"*. Wat betekent dat?

God ziet onheiligheid en zonden als Hij naar ons kijkt. Maar als Hij naar ons kijkt ziet Hij ook Jezus, de zoon van de Vader. Hij ziet ons "in Christus". Zoals God van zijn Zoon hield, houdt Hij ook van ons. God geeft ons genade via zijn Zoon. Genade is dus geen ding maar een persoon namelijk Jezus Christus. Via zijn Zoon kan God ons genade geven en ons keer op keer (onvoorwaardelijk) vergeven. Een hele fijne gedachte. Maar wat gebeurt er met je als je nog nooit van Jezus Christus hebt gehoord? Je kunt immers alleen genade ontvangen als je "in Christus" bent? Je kunt alleen genade ontvangen van God als je er zelf om vraagt? Dit vind ik persoonlijk een moeilijke kwestie t.a.v. de ongelovigen en anders gelovigen en geeft wederom veel stof tot nadenken. We sluiten ook dit samenzijn met gebed en zang. We praten nog lang na over het onderwerp onder het genot van een hapje en drankje (met of zonder alcohol). Het is een gezellige avond.

Zondagochtend hebben we na het ontbijt rond de klok van 10 de laatste bijeenkomst. Een voorbeeld van het "wonder van genade" is de gelijkenis van de verloren zoon. Aan de hand van deze gelijkenis leren we dat wij als mensen "genade" niet altijd "eerlijk" vinden. De verloren zoon ontvangt "genade" van zijn vader terwijl hij dat in onze ogen niet heeft verdiend.

Genade is niet krijgen wat je wel had verdiend (bijv. straf) en genade is wel krijgen wat je nooit had kunnen verdienen (bijv. een kind van God worden). Genade kun je dus niet verdienen! Een eye-opener, althans, voor mij persoonlijk dan.

Na een korte pauze waarin we van het mooie weer genieten en natuurlijk de koffie/thee met gebak, lezen we vervolgens Lucas 14: 16-24 waarin iemand een groot feestmaal wil geven en vele mensen uitnodigt om dit feestmaal bij te wonen. Echter, de genodigden hebben één voor één een excuus om niet naar het feestmaal te komen. De verontschuldiging is best aannemelijk. Verontschuldigen wij ons ook niet regelmatig om ergens onderuit te komen?

God nodigt alle mensen uit om zijn genade te ontvangen. We mogen blij en dankbaar zijn dat we zijn genade mogen ontvangen. *Sla die uitnodiging dus niet af!*

We sluiten de laatste bijeenkomst van dit bezinningsweekend ook af met gebed. Ik kan zeggen dat ik weer een ervaring rijker ben. Tijdens dit laatste gebed kwam er een rust over de hele groep deelnemers die ik niet kan omschrijven en mij persoonlijk ontroerde en zelfs tot tranen bewoog. Een mooi moment van bezinning.

Aangezien enkelen van ons wat eerder moeten vertrekken besluiten we van de lunch een lopend buffet te maken: iedereen pakt zelf even een kopje soep of een broodje. Daarna vertrekken we.

Ook in de auto praten we nog even na over het wonder van genade en over het weekend. Ik heb het hele weekend als zeer ontspannen ervaren. De bijeenkomsten vlogen om en tussendoor was er voldoende tijd om andere dingen of helemaal niets te doen. Ik ben blij dat ik tijd heb vrijgemaakt voor dit weekend en geen excuus heb bedacht om niet te gaan. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en gezelligheid. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar!

Esther