

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer: 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 februari

Kerkdiensten voor : Zondag 8 februari 2009

<p>10.00uur: Ds. J.Pronk.</p> <p>Intochtslied: Gezang 291:1 en 2</p> <p>m.m.v. Chr. Gem. Koor Marcantat.</p> <p>17.00uur: Ds. J.Pronk.</p> <p>Intochtslied: Gezang 291:1 en 2.</p> <p>Eerste collecte: het Project van de Waterlandse Gemeenten .</p> <p>Tweede collecte: de Hervormde Gemeente.</p>	<p>10.00uur: Dr. W. Gugler.</p> <p>Tekst: Marcus 1:40-45</p> <p>Schoolied: Gezang 291: 1</p> <p>Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis.</p> <p>Kindernevendienst: Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes.</p> <p>Schoolied/kaarsen: Kyle S. Zeeman.</p> <p>Collecte is bestemd voor de Kerk.</p>
--	--

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	8 feb.	1 Korintiërs	8 : 1-13
Maandag	9 feb.	1 Korintiërs	9 : 1-14
Dinsdag	10 feb.	1 Korintiërs	9 : 15-27
Woensdag	11 feb.	1 Korintiërs	10 : 1-13
Donderdag	12 feb.	1 Korintiërs	10 : 14-22
Vrijdag	13 feb.	1 Korintiërs	10 : 23-11 : 1
Zaterdag	14 feb	Psalm	83

Jezus huilde ook.

Nergens is Gods meeleven met het menselijk verdriet zo duidelijk beschreven als in het verhaal over de dood van Lazarus. De Eeuwige huilt met ons mee in ons verdriet. En dat gebaar maakt het niet minder groot, maar wel lichter te dragen. Zeggen we immers niet dat gedeelde smart halve smart is. Het wil niet zeggen dat het leed om het verlies van een geliefde lichter wordt, maar de kracht om dat leed te dragen wordt groter.

Dat is een ander soort troost dan sommigen, ook soms vrienden, bieden als ze zeggen te moeten berusten in wat je overkomt. Het is wat je een schrale troost kunt noemen. Je zult maar je geliefde moeten afstaan of te horen krijgen dat je ongeneeslijk ziek bent. Dan heb je aan dat soort woorden geen boodschap. Alles in je komt in verzet, je voelt je in de steek gelaten. Je voelt je alleen.

Daar tegenover staat het verhaal van Lazarus. Het woord berusting wordt niet genoemd. Jezus' tranen tonen Zijn medelijden en medeleven met de twee zusters. Maar Hij zal hier ook tonen wie heer is over leven en dood. Hij heeft door Zijn tranen laten zien in hun verdriet te delen. Door Zijn machtswoord geeft Hij echter te kennen dat de dood niet het laatste woord heeft.

Het is een geweldig verhaal. En al staan we als mensen nog steeds met de dood voor ogen, er schuilt toch een grote troost in. Een God die deelt in ons verdriet en ons toont dat in Zijn handen ons leven ligt. Als je dat kunt geloven kun je ondanks angst en twijfel het licht zien. De kort voor de oorlog jong gestorven dichter Jaap Kronenburg gaf zijn gevoelens hierover weer in het gedicht over een moeilijke bezoeker.

Je kunt wel gaan, je hoeft niet weer te komen.

Je spreekt altijd van zwijgende berusting.

Dat kan geen mens. Dat doen alleen de bomen,
die naakt en weerloos in de stormwind staan.

Jij hebt een vrouw, jij kunt wel in je lot berusten.

Mijn bed is leeg. Ik ben ziek en alleen.

Je zegt dat 'k toch gehoorzaam heb te volgen.

Maar ging je zelf die kant gewillig heen?

Je moet niet zo over Gods daden praten.

Weet wat het is ze stil te ondergaan.

En voel je eens je hart van God verlaten,

Kom dan nog even bij me aan.

Misschien dat we elkaar dan beter gaan begrijpen,

Dat je mijn schreien beter kunt verstaan.

Misschien gaan wij dan samen zachtjes zingen :

“wat God doet, is toch wèl gedaan”

Immers helpt Hij niet alleen ons verdriet te dragen, Hij draagt ons zelf ook mee.

Klaas de Jong.

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen hoopt in de kerkdienst in de Hervormde Kerk het Chr Gemengd Koor Marcantat voor en met ons te zingen. Dat is altijd fijn, wanneer dit koor van eigen bodem de gemeentezang komt versterken. In de verkondiging luisteren we naar het evangelie van Marcus, hoofdstuk 3 de verzen 20-35. Het gaat daar over de verhouding tussen de Here Jezus en zijn verwanten. En na de dienst drinken we koffie in de kerk.

In de middagdienst gaan we verder met de Salomoverhalen. We zijn gekomen bij 1 Koningen 3: 5 – 9: een koning vraagt om wijsheid.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 7 februari van 19.00 – 19.00 uur is er gelegenheid tot doopaangifte in de hervormde pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden op zondag 1 maart in de morgendienst.

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 13 februari om half acht hoopt de Bijbelkring Bijbelboek weer samen te komen in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We gaan verder met de Efezenbrief en we zijn nu gekomen bij het tweede hoofdstuk de verzen 11 – 22. Door Christus is de tussenmuur tussen joden en heidenen weggebroken. In het boekje gaat het om de bladzijden 20-22. en de vragen 4 – 7. Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom.

Kerkdienst Novawhere.

Op zaterdag 14 februari om kwart over tien mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in het verpleeghuis Novawhere in Purmerend. Het Marker Mannenkoor gaat met me mee, of eigenlijk moet ik zeggen: ik mag meerijden met het Marker Mannenkoor, want die gaan in die kerkdienst zingen.

De kerkdiensten gaan uit van een interkerkelijke commissie in Purmerend. Die zorgt ervoor, dat in vier zorgcentra in Purmerend, Novawhere, Molentocht, het Jaap van Praaghuis en de Viervorst, iedere maand een kerkdienst gehouden wordt. Natuurlijk kan dat alleen maar, als er voldoende vrijwilligers zijn, die de hele organisatie van zo'n kerkdienst op zich nemen. Gelukkig zijn er in Purmerend heel wat mensen die zich hiervoor in willen zetten.

Het bezoek aan de kerkdiensten is over het algemeen heel goed te noemen. Natuurlijk komt niet iedereen. De mensen die komen hebben meestal een kerkelijke achtergrond. En ze moeten vóór de kerkdienst gewassen zijn en ontbeten hebben. Dat lukt niet altijd. Zaterdag gaan we dus naar Novawhere. Daar is een revalidatieafdeling, waar de mensen niet zo lang verblijven en weer naar huis terug keren. Maar er zijn ook afdelingen voor langdurige zorg, waar mensen soms jarenlang verpleegd worden.

Het is fijn dat we ook in deze omgeving in de kerkdienst woorden van hoop mogen laten horen en dat ook daar het loflied mag klinken ter ere van die God, die trouw blijft aan zijn mensenkinderen in verpleeghuizen en daarbuiten.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de hervormde Diakonie en een gift van € 10,00 voor de hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 8 februari willen we luisteren naar Marcus 1:40-45. Het gaat om het verhaal dat Jezus een man die lijdt aan een huidziekte, wonderbaarlijke genezing schenkt. Wat mij in dat verhaal bijzonder aanspreekt, is de manier waarop Jezus deze man uit zijn gedwongen isolement haalt. Hij raakt hem aan omdat hij diep van binnen met hem bewogen is.

Bijbelgespreksavond

Op donderdag 12 februari is weer een Bijbelgespreksavond (20.00 uur) in de pastorie (Hoogkamplaan 1a). Deze keer willen we spreken over het omgang met 'moeilijke' bijbelteksten. Als u moeite hebt met een bepaald bijbelgedeelte, kunnen we daarover gaan praten. Uiteraard kunt u ook van tevoren aan mij een lastige tekst noemen. We maken in elk geval een gezellige avond van.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Voorbede.

Voor de Koningin en haar gehele huis, Heer stel hen tot een zegen en zegen hen allen.

Voor alle die gehandicapt zijn, Heer wil hun sterken.

Voor doctoren en verpleegsters, Heer geef hun wijsheid en geduld.

Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.

Voor allen die in Hoogheid zij gezeten die landen en volken regeren in bijzonder de President van Amerika Barak Obama, Heer wil hun geven kracht en wijsheid en Zegen hun allen in dit moeilijke werk.

Voor het werk onder de Jeugd, voor alle medewerkers, Heer wil dit werk ook zegen.

Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.

Collecten Hervormde Kerk.

Zondag 1 februari 2009

Middagdienst.

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie Euro 71, 95

Tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente Euro 79, 60.

Collecte Patmos Kerk.

Zondag 1 februari 2009.

Gezamenlijke Jeugddienst voor beide kerken Euro 132, 00

Collecte zondag 8 februari Hervormde Gemeente

Zondag wordt in de Hervormde Kerk weer een collecte gehouden voor het Project van de Waterlandse Gemeenten. Dit jaar collecteren wij voor "Heart for Brazil".

Eduardo Dos Santos is een jonge Braziliaan. Hij is getrouwd met Tinka, een vrouw uit Aalsmeer, die via een uitwisselingsprogramma in Brazilië terecht kwam. De afgelopen jaren hebben ze intensief gewerkt met de kinderen in de gevaarlijkste buurten van Belo Horizonte, een grote stad in Brazilië. In die buurt kom je echt alles tegen: drank, drugs, schietpartijen, gebroken gezinnen, armoede. Het is triest om daar te moeten opgroeien. Eduardo en Tinka willen de kinderen van "hun" buurt hoop en liefde brengen. Ze leren kinderen lezen en schrijven, zorgen ervoor dat ze genoeg te eten hebben, helpen hen om structuur in hun leven te krijgen door middel van sport, ze stimuleren hen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Natuurlijk kost een dergelijk project geld, veel geld. De overheid houdt zich afzijdig en de Braziliaanse kerk waartoe ze behoren, heeft zelf geen geld.

Daarom zijn Eduardo en Tinka erg blij dat Waterland naar hen omziet.

Open brief n.a.v. conflict Gaza

Aan synagoges, kerken en moskeeën in Nederland

Nu de twee partijen hebben uitgesproken de wapens te willen laten zwijgen, staan we gezamenlijk voor de opdracht de weg van de vrede in te slaan; zowel in het Midden-Oosten als in ons eigen land. Het Hebreeuwse woord voor vrede en het Arabische woord kennen dezelfde medeklinkers. Er is hetzelfde verlangen naar "sjalom" en "salam", naar "vrede" en "heelheid". Na zoveel jaren van achterdocht, onveiligheid, zoeken, tasten naar samenleven en samenwerken voorbij de demarcatielijnen, hebben er veel gewelddadigheden plaats gevonden en wij zien in ontzetting het versplinterde aangezicht van de ander in S'derot en Gaza.

Onder de Palestijnen in Nederland heerst er grote ongerustheid over het lot van hun familieleden in Gaza. Joden in Nederland maken zich eveneens ernstig zorgen over de veiligheid van hun familie in Israël, die in de aan Gaza grenzende gebieden woont. De oorlog in en rond Gaza geeft in Nederland aanleiding tot emotionele en heftige onderlinge discussies. Dit geldt zowel voor de joodse gemeenschap, als de moslimgemeenschap. De goede relaties die tussen moslims en joden zijn opgebouwd komen onder druk te staan. Ook de christenen daar en hier laat dit niet onberoerd. Aan de ene kant is er het diep verankerd gevoel van verbondenheid met het Joodse volk en een veilige staat Israël. Aan de andere kant is er het medegevoel met het Palestijnse volk en hun recht op een onbedreigde toekomst in eigen staat. Wat ons allen verbindt is de overtuiging, dat het kind nimmer het kind van de rekening mag zijn, maar eindelijk aan weerszijden van de demarcatielijnen het kind van de hoop hoort te wezen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de diepste bedoeling van onze godsdiensten is dat de volkeren op aarde rechtvaardig en barmhartig met elkaar omgaan. Wie één mens redt, redt de gehele wereld. Er is moed voor nodig om in deze situatie met elkaar in gesprek te gaan, om te luisteren naar de ander en wat die ander aan pijn, woede en verdriet en angst heeft, maar ook naar wat die ander aan hoop in zich draagt. Dit is de enige weg die tot vrede leidt.

Het Centraal Joods Overleg
De Raad van Kerken in Nederland
Het Contactorgaan voor Moslims en Overheid

Lieve Buren van Buurt 3.
 Heel Hartelijk bedankt voor de mooie fruitmand.
 En ook die andere mensen die aan mij gedacht hebben
 in welke vorm dan ook.

P. Bootsman Pereboom.

De Moerbeitoppen ruisten;
 God ging voorbij.
 Neen, niet voorbij, Hij toefde;
 Hij wist wat ik behoefde,
 En sprak tot mij.

Sprak tot mij in de stille,
 De stille nacht;
 Gedachten die mij kwelden,
 Vervolgden en ontstelden
 Verdreef Hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
 Op ziel en zin;
 'k Voelde in zijn vaderarmen
 Mij koest'ren en beschermen
 En sluimerde in.

De morgen die mij wekte
 Begroette ik blij.
 Ik had zo zacht geslapen.
 En Gij, mijn Schild en Wapen,
 Waart nog nabij.

In memoriam

Op 25 januari 2009 is overleden br. Klaas Commandeur.
 Klaas is de laatste jaren 'zitter' geweest in onze hervormde kerk.
 Hij behoorde tot het team van gemeenteleden dat er voor zorgt dat de kerk in de zomer
 doordeweeks toegankelijk is voor bezoekers. Zij ontvangen de bezoekers en geven uitleg over
 de wijze van kerkgang op Marken. Ook Klaas deed dat op zijn eigen prettige wijze.
 Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor zijn inzet en de fijne samenwerking.
 Ook wij zullen Klaas missen.

Wij wensen Trijntje, de kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden de troost en
 sterkte toe van onze God en Vader om dit verlies te kunnen verwerken.

College van Kerkrentmeesters
 Hervormde Kerk



Welkom Thuis tour 2008 Monnickendam

De werkgroep Kerk naar Buiten van de protestantse gemeente Monnickendam nodigt u uit voor een concertavond met de Karpos band o.l.v. Gert Visscher
Thema: 'Heilige God, toegewijd volk'
Spreeker ds Hans Eschbach voorzitter van het Evangelisch Werkverband van de Protestantse Kerk in Nederland [PKN]

**Woensdagavond 25 februari 20.00 uur Opstandingskerk
Graaf Willemlaan 1 – 3 Monnickendam**

Kaarten á € 7,50 zijn verkrijgbaar bij:

- Henny van Geemen NZ Burgwal 36 tel 651390
- Marco Springer Meeuwenhoek 22 tel 06 41479115
- Carla de Boer Speet 6 tel 655775

En [indien voorradig] bij de kerk op 25 februari.

Meer informatie kunt u lezen op de website www.kerkpleinmonnickendam.nl
www.welkomthuis.nu [ook hier kunt u kaarten bestellen]

Kosters Hervormde Kerk

Onlangs hebben wij afscheid genomen van één van onze eigen 'toppers' Klaas Uithuisje. Klaas heeft, na jarenlange trouwe dienst als koster, zijn kosterschoenen in de 'wilgen' gehangen en gaat het nu wat kalmer aan doen. Wij hebben een uitstekend kostersteam, waar wij erg trots op zijn, en Klaas heeft daar meer dan zijn steentje aan bijgedragen. Klaas, ook vanaf deze plaats nogmaals van harte bedankt voor het vele werk dat je voor onze gemeente gedaan hebt, en wij wensen jou en je vrouw van harte God's zegen toe in je verdere leven. De samenwerking met jou was altijd plezierig, met serieuze aandacht en de nodige humor. We zullen je missen.

Jan Piet van Altena zal als nieuwe koster de plaats van Klaas in nemen en wij wensen hem daarbij sterkte en God's zegen. Jan Piet zal door zijn gedreven collega's worden ingewerkt en als zij daarvoor de tijd rijp achten zal ook hij zelfstandig in zijn kosterschoenen mogen staan. En gezien zijn jarenlange inzet voor onze gemeente zal hem dat vast snel lukken.
Jan Piet: Welkom!

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Kerk

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd B 2 kamer 12: mw C. de Groot – Kes, Zuiderzeeweg 26
Afd D 2 kamer 17: mw N. van Altena – Janssen, Kerkbuurt 105

UMC Utrecht, locatie AZU, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Afd B 4 kamer 13: hr D. Commandeur, IJsselmeerweg 48

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op **dinsdag 10 februari** komt dhr. M. van Maanen vertellen over vakanties voor senioren op 't Hof van Putten. Hij laat daarbij ook dia's zien van Putten en omgeving.
Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur

Namens het bestuur.

L. Verkade-Stoeker



KIENEN

**Schuif gezellig aan, we hebben nog twee keer te gaan.
Dan is het met dit kienseizoen alweer gedaan.**

**Morgen, vrijdag 6 februari 2009 gaan we er weer voor.
Gezellig kienen, met koffie en een koek tussendoor.**



**Wij gaan om 20.00 uur in 'Gebouw Hoog' beginnen.
Aarzel niet, maar kom gerust gezellig binnen.**



**Tot de 6^{de}
De Kiencommissie**