

Protestants Marken



<i>Jaargang 3, nummer: 12</i>	<i>verschijnt wekelijks</i>	Zaterdag 28 maart 2009
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Kerkdiensten voor : Zondag 29 maart 2009

<p>10.00 uur: Ds P.A. Pronk</p> <p>Zesde Lijdenszondag</p> <p>Intochtslied: Gezang 184 : 1 en 2</p> <p>17.00 uur: Ds J. Pronk</p> <p>Intochtslied: Gezang 184 : 1 en 2</p> <p>Eerste collecte: de Diaconie</p> <p>Tweede collecte: de Hervormde Gemeente</p>	<p>10.00 uur: Dr J.A. Montsma</p> <p>Schoollied: Gezang 184 :1</p> <p>Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis</p> <p>Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes</p> <p>Schoollied/kaarsen: Lucas S. Nanninga</p> <p>Collecte is bestemd voor de Diaconie</p>
--	--

Dagelijkse schriftlezing

Zondag	29 maart	Hebreeën	5 : 11- 6 : 8
Maandag	30 maart	Hebreeën	6 : 9 - 20
Dinsdag	31 maart	Hebreeën	7 : 1 - 10
Woensdag	1 april	Hebreeën	7 : 11 - 28
Donderdag	2 april	Hebreeën	8 : 1 - 13
Vrijdag	3 april	Hebreeën	9 : 1 - 14
Zaterdag	4 april	Hebreeën	9 : 15 - 28

KERKDIENST PATMOSKERK 29 maart

Aangezien onze eigen predikant een vrije zondag heeft is het niet zeker dat de beamer gebruikt kan worden.

Neem daarom het liedboek mee naar de kerk.

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Joh 13 ; 12b

Soms denken we wel eens dat we ergens niet gemist kunnen worden, dat mensen voor bepaalde dingen van ons afhankelijk zijn. Op die hoogmoedige gedachten kunnen we ons zelf wel eens betrappen. En voor je het weet ben je verslaafd aan de goedkeuring van anderen. Zo had Jezus zijn discipelen ook jaren bezig gezien. Driftig op zoek naar goedkeuring, ze wilden allemaal wel eerste minister worden in zijn koninkrijk, als dat straks zou doorbreken. De gedachte alleen al, van Petrus, dat hij zijn Heer wel in bescherming zou kunnen nemen. Zou Jezus daarom zo'n krachtig voorbeeld hebben gesteld, toen Hij de voeten van zijn discipelen ging wassen? Hier lag hun Meester, hun voorbeeld op de knieën. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij.

Jezus had al een paar keer eerder zoiets gedaan. Hij heeft al eerder een aantal middelen gebruikt om ze een beetje naar zichzelf te laten kijken.

En nu weer zo'n indrukwekkend voorbeeld; Opperkleed afleggen [daar gaat je waardigheid, de manier waarop mensen naar je kijken]

Bij zelfontplooiing leren we dat Ik belangrijk ben, dat alles om mij en mijn gevoelens draait. En misschien is dat ook wel een beetje waar, maar het is niet alleen de waarheid. Het is ook waar dat ik met mijn gaven anderen van dienst mag zijn.

Met de handen die ik gekregen heb een handdoek pakken en hen de voeten wassen.

We leven in een harde wereld, vooral nu het economisch minder gaat.

We zien steeds meer haantjes en hennen gedrag, om boven die ander uit te steken en toch die baan maar te krijgen of te behouden.

Maar Jezus zegt; zo zal het bij jullie niet zijn"

Als jullie willen dat je leven tot volle bloei komt, dan zul je moeten dienen, van dienst moeten zijn. Met de handdoek klaar moeten staan.

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vraagt Jezus.

Misschien een beetje.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede:

Voor de ouderen, wier wereld vaak zo klein wordt, Heer dat wij klaar zijn als U ons roept.

Voor gewas en arbeid, Heer wil geven dat de aarde weer vrucht mag dragen en zegen alle arbeid.

Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer indien het mogelijk is wil nog genezing schenken.

Voor de school, de kinderen en het onderwijzend personeel, Heer geef hun Uw bijstand en zegen hun werk.

Voor de nieuwe lidmaten, Heer versterkt hun geloof, dat zij met Pasen vrijmoedig en blijmoedig hun jawoord mogen geven.

Voor de militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen nabij zijn en hen beschermen.

Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten, die Landen en Volken regeren, Heer geef hun kracht en wijsheid, opdat wij in recht en vrede mogen leven.

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de zesde Lijdenszondag

In de morgendienst in de Hervormde Kerk hoopt Pieter Ariaan voor te gaan.

In de middagdienst horen we naar de uitleg van 1 Koningen 8: 1 – 13: een huis voor de Heer.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 1 april des middags om drie uur is het weer mijn beurt om voor te gaan in de kerkdienst in zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer fijn om met de ouderen die daar wonen, de kerkdienst te houden.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, is het iedere woensdagmiddag kerkdienst en de voorgangers zijn de predikanten en priester van Waterland.

Hier op Marken hadden wij één keer in de maand kerkdienst in “ Voor Anker”. Nu in Swaensborch dus iedere week. Hoe dat zo gekomen is? Nou, toen Swaensborch zes of zeven jaar geleden geopend werd, werd ook het activiteitenprogramma ingevuld. Iedere morgen en iedere middag is er wel wat te doen in het huis. Als dominees zaten wij toen bij elkaar en we hebben gezegd: ja, wij willen in Swaensborch kerkdiensten houden. Maar laten wij maar op een vaste middag samenkomen. Dan raken de mensen daaraan gewend. De woensdagmiddag is voor de kerkdienst. Laten we maar beginnen met iedere week. En mocht er niet zoveel belangstelling voor de kerkdiensten zijn, dan kunnen we altijd nog overstappen naar één keer per veertien dagen of één keer in de maand.

Maar gelukkig is de belangstelling voor de kerkdiensten zo groot, dat het zinvol is om iedere week een kerkdienst te houden. Daar zijn we erg blij mee. En ach, we zijn met ons zevenen of achten als voorgangers, dus wat ons betreft kan het gemakkelijk.

Gerda Zandstra uit Monnickendam, de organiste van de Opstandingskerk daar, is onze vaste organist op de woensdagmiddag. En dat werkt uitstekend.

En uiteraard is iedere kerkdienst, ook de kerkdienst in Swaensborch, voor iedereen toegankelijk. Of laat ik het nog mooier zeggen: iedereen is welkom!

ds J. Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 3 april des avonds om half acht komt de Bijbelkring Bijbelboek weer samen in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. We gaan verder met de bespreking van de Efezebrief en deze avond is aan de orde Efeze 3: 14 – 21: Christus wil in onze harten wonen.

Wie met ons mee wil denken en praten is uiteraard van harte welkom. Maar ik denk, dat dit de laatste keer van deze winter is, dat wij samenkomen. Want we stoppen meestal met Pasen met deze kring. De kring is niet heel groot, maar we hebben wel over veel dingen kunnen praten. Je staat er versteld van, hoe gemakkelijk de overstap van bijbel naar actualiteit te maken is. En wie een beetje meeleeft en meeleeft, weet dat de kerk, of beter gezegd het christelijk geloof, best wel veel in de picture is geweest deze winter. En uiteraard kwam dat ook naar voren op onze bijbelkring. En zo wandelden wij van de C-factor van Calvin naar de evolutieleer, en van Darwin naar het antisemitisme, en van Knevel weer naar de Efezebrief. Ach ja, je hoeft het niet in alle dingen met elkaar eens te zijn, om elkaar toch als medemens en medegelovige te kunnen waarderen.

ds J. Pronk

Belijdeniscatechisatie

Op woensdag 1 april om acht uur s'avonds komen we weer samen in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Pasen nadert met rasse schreden. En op Pasen doen wij op Marken in onze kerk belijdenis.

Hoe werkt dat nu eigenlijk, dat belijdenis doen? Wat komt er allemaal bij kijken?

Nou, het is, als je het weet, heel gewoon. En tegelijk heel bijzonder.

Je begint met een winter belijdeniscatechisatie. Afgelopen winter zijn we één keer in de veertien dagen bij elkaar geweest, op woensdagavond van acht tot half tien. Op deze belijdeniscatechisatie hebben we alle belangrijke dingen van het christelijk geloof met elkaar doorgepraat. En we hebben daar een blaadje van gekregen. En daarom kunnen we af en toe weer eens terugkijken, hoe het allemaal ook weer was. En deze winter zijn ook afgevaardigden van de diakenen en van de kerkrentmeesters komen vertellen over hun werk. Bedankt, Cees Appel, Klaas Zondervan en Jan Commandeur.

In de weken voor Pasen heeft iedereen een gesprekje met de dominee en aan ieder persoonlijk wordt dan gevraagd, of hij of zij in het openbaar belijdenis wil doen. En de namen van hen die belijdenis willen doen, worden bekend gemaakt in het kerkblad en in de kerk afgelezen op de Palmzondag.

Op de avond van de Goede Vrijdag vindt dan in de pastorie de "Aannemingsavond" plaats. De mensen die belijdenis willen doen zijn daar, en de ouderlingen en ook de predikant. We hebben dan met elkaar een gesprek aan de hand van een bijbelstukje en iedereen mag vertellen, waarom hij of zij belijdenis wil doen; en wat voor hem of haar het belangrijkste is bij het christelijk geloof. Op deze avond worden de vragen, die in de kerk aan de hen, die belijdenis willen doen, gesteld worden, voorgelezen en zij geven daarop hun jawoord. Vervolgens mag de dominee namens de kerkenraad verklaren, dat zij aangenomen zijn als lidmaat van de kerk Aangenomen, vandaar het woord "aannemingsavond".

Op Pasen in de kerkdienst worden diezelfde vragen weer gesteld, maar nu in het midden van de gehele gemeente. En weer geven de aangenomen lidmaten hun jawoord. En dan zal de dominee hen bevestigen als belijdende lidmaten van de Protestantse kerk in Nederland en hen toegang verlenen tot de viering van het Heilig Avondmaal. Bevestigen is hier de term. Op Goede Vrijdag wordt je aangenomen, en op Pasen word je bevestigd als lidmaat.

Het zijn een beetje oude termen, aannemen en bevestigen, maar bij oudere gemeenteleden zijn ze wel bekend. Zo in het najaar vragen oudere gemeenteleden op huisbezoek niet hoeveel belijdeniscatechisanten ik heb, maar ze vragen wel, hoeveel aannemelingen er deze winter zijn. En oudere gemeenteleden spreken ook niet over belijdenis doen maar over bevestigd worden.

Vroeger was de belijdenisdienst altijd smiddags, maar tegenwoordig is de belijdenisdienst in de morgendienst van Eerste Paasdag.

Hier zijn de belijdenisvragen:

Ten eerste: Belijdt gij te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

Ten tweede: Aanvaardt gij de roeping om als lidmaat van de gemeente, die God zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en in sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn Koninkrijk?

En ten derde: Wilt gij in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Dat is een hele mond vol. Maar ik zeg het ook wel eens eenvoudiger: als je belijdenis doet, geef je je jawoord dat je bij Christus wilt horen en bij zijn kerk en dat je steeds vraagt aan de Heilige Geest of Hij je helpen wil om als christen te leven.

Als je dit in gedachten houdt, dan wordt het belijdenis doen een feest van het geloof.

Paasconcert

m.m.v.

Christelijk gemengd koor Marcantat en Het Marker Brass Ensemble

Palmzondag zal er een paasconcert worden gegeven door het Marker Brass Ensemble en het Chr. Gem. koor Marcantat. Tijdens dit concert hoort u werken van o.a. J.S. Bach en Francois Couperin. Ook zullen het koor en het ensemble samen het lied "Judex" uit het oratorium Mors et Vita ten gehore brengen. Tevens is er deze avond samenzang o.l.v. organist Dirk Kes. Het belooft een prachtige avond te worden, die u zeker niet mag missen!

Plaats: Patmoskerk op Marken.

Datum: 5 april 2009

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Paasgroetactie 2009.

Elk jaar sturen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland een Paasgroet aan gevangenen in binnenland en buitenland. Ook onze gemeente doet mee aan deze actie. Wij willen deze gevangenen zo laten weten, dat zij niet vergeten zijn: er wordt aan hen gedacht, er wordt voor hen gebeden.

Waarom sturen wij een Paasgroet?

Ieder mens mag de Paasboodschap horen. Daarom sturen we een Paasgroet ter bemoediging aan politieke gevangenen en mensenrechtenorganisaties, maar ook aan gevangenen in Nederland, en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Juist deze gevangenen, die terecht veroordeeld kunnen zijn, willen wij laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen.

Een Paasgroet aan iemand die je niet kent...

Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent. In veel gevallen zelfs aan iemand van wie u de naam die niet kent: gevangenen in Nederland, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dat doen we om hun privacy te waarborgen.

Dat voelt misschien voor u - maar ook voor de gevangene die uw groet ontvangt - wat onpersoonlijk aan. Het is daarom juist extra belangrijk om een persoonlijke groet of bemoediging op uw Paasgroet te schrijven: een bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt...

Meer dan een naam is niet nodig!

Onderteken de kaarten aan gevangenen alleen met uw naam en vermeld nergens uw adres of woonplaats.

Meedoen aan de Paasgroetenactie

Aankomende zondag zal in de Patmos kerk vooraf en na de dienst een tafel staan met daarop de betreffende kaarten en adressen. Tevens kunt u daar uw vragen stellen omtrent de verzending hiervan.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Kerktelefoon

De kerktelefoon geeft de laatste weken wat storingen.

Hiervoor ons excuus.

We proberen de problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Blijf de storingen door geven aan Pieter Pereboom telefoon 601190 of een van de andere Diakenen.

De Diaconie

6.

Collecten Hervormde Gemeente:

Zondag 22 maart

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 149,65
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 148,30

Collecte Patmoskerk:

Zondag 22 maart:

Diaconie	€ 164,20
----------	----------

Bericht van de zending en evangelisatiecommissie Gereformeerde Kerk

Collecten:

Kindertehuis Timoteo (Zendingskist) 15.01.2009 – 16.03.2009	€ 582,82
---	----------

De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van
8 t/m 14 maart jl. is gehouden, heeft op Marken

een bedrag opgebracht van € 869,02.

Het Reumafonds dankt de collectanten en iedereen die door middel van
een financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

Namens het comité
J. Zondervan-de Waart

UITNODIGING

Dinsdag 31 maart is er weer de koffieochtend voor vrouwen in de Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam.

Michèle Bauermann uit Bunschoten-Spakenburg spreekt over het thema: "Wat is het doel van mijn leven". De ochtend begint om 9.15 uur en eindigt om 11.15 uur. De deur gaat om 9.00 uur open en de koffie en thee staan dan voor u klaar. Ook zal er een boekentafel aanwezig zijn. U wordt van harte uitgenodigd voor deze ochtend. Voor meer informatie kunt u bellen: 020-4033423,

Graag tot ziens op 31 maart 2009.

Abonnementsgeld 2009

Binnenkort zal het abonnementsgeld voor het jaar 2009 bij u worden opgehaald. Dit gebeurt op Marken en in Swaensborch. Het bedrag is onveranderd € 8,00. Abonnees, die het kerkblad per post ontvangen, worden verzocht € 55,00 over te maken op bankrekening 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman en/of. C. Appel, Alvast bedankt voor de medewerking.

De redactieleden



Nieuwsbrief

maart 2009

#1

Lieve vrienden,
Lieve vrienden,

Deze brief hadden we eigenlijk in januari willen schrijven maar door een Dengue-epidemie (soort Malaria), waar zowel een aantal medewerkers als Dick en ik het slachtoffer van werden, kwamen we er niet aan toe. Zelfs Harry, die in januari zijn bijenkasten wilde verplaatsen naar een wat bloemrijker gedeelte van de boerderij, werd daardoor naar het ziekenhuis verwezen. Hierdoor werden alle schema's overhoop gegooid.

Christlove

Inmiddels zijn we weer opgeknapt en hebben toch nog gedeeltelijk een conferentie van Christlove International Ministries kunnen bijwonen, waardoor we weer echt zijn opgebouwd en met nieuwe moed verder kunnen gaan. En die moed hebben we echt wel nodig.

Afscheid

Na intens overleg hebben enkele leden van onze werkgroep in Nederland besloten m.i.v. 1 maart 2009 hun werkzaamheden voor Misión Timoteo te beëindigen. Hoewel wij dit uiteraard bijzonder jammer vinden hebben wij begrip voor hun standpunt. Wij zijn deze medewerkers (sommigen al jaren actief) enorm dankbaar voor hun geweldige inzet, hun betrokkenheid en de nieuwe ideeën, waardoor mede het gehele werk in Bolivia de laatste jaren een positieve structuurverandering heeft ondergaan. Met het



LET OP:

Veel mensen hebben op onze oproep gereageerd en ontvangen de nieuwsbrief intussen per e-mail. Hebt u uw e-mailadres al aan ons doorgegeven? Doe het vandaag nog! Dat scheelt ons honderden euro's per jaar. Bedankt!



Padrinosplan, waarmee wel wordt verder gegaan, hebben ze gezorgd voor een gezonde financiële basis voor vooral het kindertehuis Redil en waarvan wij hopen dat het in de toekomst ook zal gaan werken voor het straattienershuis Beth-el. Zo zijn er nog wel een aantal punten te noemen waarmee ze voor ons een echte hulp zijn geweest. We willen hen dan ook graag tegenover u allen, die zo betrokken bent bij Misión Timoteo, van harte bedanken voor de vele jaren waarin ze ons zo trouw terzijde hebben gestaan. Voor ons waardevolle jaren, waarvan we weten dat God hen die rijkelijk zal vergoeden.

Werken bij Misión Timoteo

Maar natuurlijk gaat het werk in Bolivia gewoon door en moet er weer heel wat gebeuren de komende tijd. We zouden het dan ook erg fijn vinden als er onder u mensen zijn die eventueel in Nederland deel zouden willen zijn van en voor het werk van Misión Timoteo. Indien dit werk u aanspreekt nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen hetzij per e-mail of eventueel telefoon. Ons nummer is: 0059133463473 en het e-mailadres: altena@misiontimoteo.nl.



Groep jongens van Bethel met de leraren van de Duitse school, die regelmatig komen helpen en donaties geven.

Kerst in Bolivia

De Kerstdagen hebben we dit jaar samen met Harry Ellen gevierd. Op het tienerhuis had men een barbecue georganiseerd, waarvoor allen dringend waren uitgenodigd. Maar voor het grote eetfestijn (de Bolivianen groot en klein, zijn dol op dit soort dingen) moesten er nog een paar voetbalwedstrijden worden gespeeld tussen een team van de boerderij gemengd met wat tieners en de rest van het straattienershuis. Iedereen deed mee zelfs de vrouwen, die iedereen aanmoedigden of uitjoelden. Al naar gelang wie aan de winnende of verliezende hand was. En daarna had iedereen natuurlijk voldoende honger om de geweldige stukken vlees (in onze ogen tenminste) met enthousiasme naar binnen te werken. En als men even moest wachten (we waren namelijk met minstens 35 personen) gingen de jongens vrolijk allerlei gymnastiekkunsten en stunts uithalen. Voor hen kon het niet meer stuk.

Beth-el

Gemiddeld zijn er de laatste maanden zo'n 20 jongens intern in Beth-el. En het leuke is dat een van de vroegere gasten is teruggekomen en nu als hulp van de begeleiders functioneert. Iets om echt dankbaar voor te zijn.

Er is nog meer om dankbaar voor te zijn. Pieter van der Tang heeft besloten terug te komen, en is er inmiddels om zich met nieuw enthousiasme in te zetten voor de yoghurt en kaasproductie op de boerderij. Tevens gaat hij zich bezighouden met de aanplant van bepaalde gewassen en de begeleiding van de groentetuin van Beth-el. We hopen wel dat het weer dit keer beter meewerkt als vorig jaar. Toen liep het echt op niets uit en dat was ook niet erg bemoedigend voor de jongens.

Specials bij Redil

Nieuwjaarsdag waren we te gast op huize Redil, waar de kinderen en jeugd een aantal "specials" hadden ingestudeerd en die met ware artiestenallure uitvoerden. Voor ons is dat echt genieten, de achtergrond van de meesten van hen kennende en hen dan nu zo vrij zich te zien uitdrukken.



Loco burgemeester reikt het diploma van de cursus yoghurtmaken uit aan een van de jongens.

Vakantiebijbelschool

Verder is er tijdens de vakantietijd een vakantiebijbelschool gehouden waar ook kinderen uit de buurt welkom waren. Het was de eerste keer en natuurlijk gingen er zaken mis, maar over het geheel genomen was het een succes. En nu is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Weliswaar met veel strubbelingen vanwege de politieke toestanden en

de rivaliteit onder de autoriteiten, waardoor vele mensen hun banen verliezen. En waar natuurlijk de kinderen dan de dupe van zijn. Maar we krijgen niet de indruk dat de autoriteiten daar wakker van liggen. Jammer.

Nieuw kinderdagverblijf

Maar we hebben ook nog heel blijmakend nieuws. Doordat Misión Timoteo met het kinderdagverblijf in Santa Cruz een behoorlijke impact hebben in de gezinnen in de buurt, hebben we met het gemeentebestuur van Portachuelo een verdrag mogen sluiten om ook daar een kinderdagverblijf te beginnen. En van daaruit cursussen te gaan



geven aan de gezinnen. Het blijkt namelijk dat heel veel families in het stadje in grote problemen verkeren en de jeugd buiten proporties uit de band springt. Vandaar het verzoek voor onderwijs dat vooral is toegespitst op gezinnen en de jeugd. Uiteraard zijn we enorm blij met deze kans en zullen dit in de loop van dit jaar samen met Family Foundations in werking gaan zetten.

Tegenvaller

En toen werd er toch nog getracht een domper op onze vreugde te zetten. Het begon vorige week plotseling enorm te stormen in Portachuelo en dit ging gepaard met geweldige slagregens. Hierdoor hebben diverse daken van de gebouwen een forse schade opgelopen. En dat konden we eigenlijk financieel niet gebruiken. Zeker niet als je aan het begin van het nieuwe schooljaar staat en er allerlei materialen, boeken en schooluniformen moeten worden gekocht.



Jongens met de leiders van Hacienda

Werkverlof

Nu ons laatste bericht voor vandaag: We komen voor werkverlof naar Nederland! En we verheugen ons erop u allen weer te zien en persoonlijk met u te delen wat ons in de loop van de afgelopen jaren zoal is overkomen.

Wij zullen van 31 Augustus tot 1 november beschikbaar zijn voor spreekbeurten en/of eventuele presentaties. Indien u ons wilt uitnodigen kan dit gebeuren via: Ben Oldenburg, tel.nr. 0172 613602 of per e-mail: ben.oldenburg@ziggo.nl





Nieuwsbrief maart 2009

Er is dus toch veel gebeurd de afgelopen tijd om dankbaar voor te zijn, maar ook om voor te bidden. Zoals enthousiaste mensen voor een nieuwe ondersteuningsgroep in Nederland voor het hele werk van Misión Timoteo.

Ook is er veel wijsheid nodig voor de leiders van de diverse projecten, dit mede i.v.m. de nieuwe politieke situatie in het land.

Wilt u ook bidden voor stabiliteit van de mensen en een goede gezondheid voor alle medewerkers?

Nogmaals willen we onze dank uitspreken naar u allen, die ons door dik en dun heen en op vele manieren, zo trouw steunt.

God zegene u.

Hartelijke groeten ook namens alle medewerkers hier!

Dick en Therese Altena.



Colofon

Ontvangt u deze nieuwsbrief per post en wilt u deze voortaan via de e-mail ontvangen? Geef u dat dan door aan nieuwsbrief@misiontimoteo.nl.

Misión Timoteo
 Dick & Therese Altena
 Casilla 3110
 Santa Cruz, Bolivia
 tel/fax +591 3 346 34 73
 e-mail info@misiontimoteo.nl
 internet www.misiontimoteo.nl

Secretariaat
 Abbekesdoel 13
 2971 VA Bleskensgraaf
 tel (06) 51 63 60 00
 e-mail secretariaat@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief
 Scholeksterstraat 23
 4332 CD Middelburg
 tel (0118) 634733
 e-mail nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Giften
 Kindertehuis Timoteo
 Zierikzee,
 Bankrekeningnr. 35.11.84.384
 Girorekeningnr. 22.97.83