

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 april 2009

Kerkdiensten voor : zondag 12 april 2009

<p>10:00 uur <i>Eerste Paasdag</i> <i>ds. J. Pronk</i> <i>Bevestiging nieuwe lidmaten</i> <i>Organist: P. Boneveld</i> <i>Esther Peereboom en</i> <i>Rosaline Zeeman bugel</i></p> <p>09.45 uur <i>Crêche in Gebouw Hoog</i> <i>(Annelies en Astrid)</i></p> <p>17.00 uur <i>ds. J. Pronk</i> <i>Intochtslied: Gezang 217: 1 en 2</i> <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> <i>Eerste collecte voor:</i> <i>het Bouwfonds</i></p> <p><i>Tweede collecte voor:</i> <i>de Hervormde Gemeente</i></p>	<p>10:00 uur <i>Eerste Paasdag</i> <i>Dr. W. Gugler</i> <i>Tekst: Marcus 16</i> <i>Schoollied: Gezang 217: 1</i></p> <p><i>Crêche Edith Visser en Lisenka Zeeman</i></p> <p><i>Kindernevendienst: Jannetje Boes en</i> <i>Nelly Zeeman</i></p> <p><i>Kaarsen/Schoollied: Mirjam J. Schipper</i></p> <p><i>Collecte is bestemd voor:</i> <i>de Kerk</i></p>
<p><i>Tweede Paasdag</i></p> <p>10:00 uur <i>Dr. W. Gugler</i> <i>Gezamenlijke dienst in de</i> <i>Hervormde Kerk</i> <i>Tekst: Daniel 6</i></p> <p><i>Eerste collecte voor:</i> <i>Kerk in Actie Diaconaat</i></p> <p><i>Tweede collecte voor:</i> <i>de beide Kerken</i></p>	

Lucas 24:5b "Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt."

Dat deze woorden verwarring veroorzaakten bij de volgelingen van Jezus is menselijkerwijs begrijpelijk. Hun meester en herder was gekruisigd en gestorven. En nu zij Hem willen begraven is Hij er niet meer... En zeggen vreemde mannen dat Hij leeft. Die woorden dringen niet een tot hen door. Hoe zou dat ook. Ze komen om Jezus netjes te begraven en zijn met al hun gedachten uitsluitend bezig met de verschrikkingen die hun meester zijn overkomen. De nachtelijke gevangenen, de folteringen die Jezus heeft ondergaan, de massa die schreeuwenderwijs de moordenaar verkoos boven de Heiland, de verschrikkelijke kruisiging en het sterven van Jezus. Het was de volgelingen van Jezus allemaal teveel geworden. Weg zijn alle prachtige dromen over koning Jezus. Ontstelnenis en droefheid was alles dat nog resteerde. En nu wilde ze hun meester begraven op een ordentelijke wijze en dan is het lichaam er niet meer. En de vreemde mannen in het graf. Wie zijn dat en wat doen ze daar? En wat hebben deze mannen een overweldigende uitstraling. Om angstig van te worden. Onzekerheid slaat toe en zij slaan min of meer op de vlucht. Weg van hier, weg van het graf. Eerst weer in een vertrouwde omgeving tot rust komen. Gedachten ordenen en bedenken welke stappen er nu gezet moeten gaan worden. Terug naar de discipelen van Jezus. Zij weten vast wel raad. Wie zou het lichaam van Jezus weggenomen hebben? Wie doet zoiets? De Romeinen misschien? Of de Farizeeën? En de woorden van de engelen gaan volledig langs hen heen. Geen gedachte wordt er aan gewijd.

Toen de vrouwen bij de discipelen aankwamen en hun belevenissen deelden, kwamen ook de woorden van de engelen met horten en stoten naar boven en de reactie van de discipelen liet niets aan de verbeelding over: zotteklap. Alleen Petrus geloofde dat er wat gebeurd was en hij ging naar het graf om zelf de situatie in ogenschouw te nemen. En ook hij begreep er niets van. De Here Jezus zelf moest er aan te pas komen om de woorden die Hij voor zijn dood gesproken had over zijn opstanding toe te lichten, zodat de discipelen eindelijk konden begrijpen waar het over ging. Aanschouwen doet geloven, dat was zo met de discipelen en zo is het ook nu nog met ons mensen, ruim 2000 jaar later.

Waarom zijn wij mensen met betrekking tot het geloof zo hardnekkig in die dingen?

Wij geloven dat er wind is, maar we zien het niet.

Wij geloven dat we een geweten hebben, maar zien kunnen we dat geweten niet.

Wij geloven dat we een ziel hebben, maar zien kunnen we hem niet.

Wij geloven dat we verstand hebben, maar zien kunnen we dat verstand niet.

Waarom willen wij dan pas geloven in Jezus Christus als wij Hem kunnen zien? Waarom dienen de gebeurtenissen uit de bijbel eerst "wetenschappelijk verklaard" te worden voordat de mens accepteert dat het heeft plaatsgevonden?

Natuurlijk is de vijand van Christus, de satan, steeds bezig verwarring te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten met betrekking tot het geloof in de Christus. Maar wij kunnen ons daartegen wapenen door God's woord steeds voor ogen te houden, de lessen van de Heer Jezus ter harte te nemen en bij twijfel de handen te vouwen en de Here Jezus vragen om hulp in het geloof. En indien dit in oprechtheid gevraagd wordt zal Hij geven wat wij nodig hebben. Daarvoor is Jezus op aarde gekomen en heeft Hij zich overgegeven aan de volgelingen van satan om uiteindelijk als overwinnaar op te staan. Verslagen heeft Hij de satan en zijn offer heeft God verzoend met ons mensen. Op voorspraak van onze Heiland mogen wij weer toegang hebben tot het paradijs, waar we eeuwig mogen leven voor de troon van God's Genade. We hoeven zelf niet te boeken, Jezus heeft dat reeds voor ons gedaan. Alleen moeten we Hem aanvaarden als onze gids, zodat we veilig aankomen. Wel wordt van ons gevraagd onze reis goed voor te bereiden. Niet dat we onderweg met "panne" komen te staan. De "stille week" is een prachtig moment om die voorbereiding te starten, dus kom op! Onze geestelijke koffers pakken en goed controleren of er niets wordt vergeten. Hierbij wordt ons allen de zegen van onze Heiland toegewenst.

Bij de kerkdiensten

Zondag vieren we op het Paasfeest de opstanding van de Heer uit de doden. In de Hervormde Kerk hopen dertien doopleden belijdenis des geloofs te doen en in het midden van de gemeente hun jawoord te geven, dat zij Christus willen volgen. Het zijn Muus Teerhuis, Stefan Commandeur, Neeltje Teerhuis, Wijnand Zeeman, Leona de Waart, Eric van Altena, Maritje Teerhuis, Patrick Schipper, Catelijne Klaver, Samantha Boneveld, Louise Zeeman, Ivana Smid en Aaltje Teerhuis.

De tekst voor de preek is Jesaja 43:1: waar de Heer zegt: Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van Mij! Organist is P. Boneveld en hij krijgt gezelschap van Rosaline Zeeman en Esther Peereboom, die bugel spelen.

Na de kerkdienst kunnen we de nieuwe lidmaten feliciteren en sterkte toewensen en we drinken met elkaar een kopje koffie in de kerk.

En we hoeven geen liedboek naar de kerk mee te nemen, want we krijgen "blaadjes".

In de middagdienst houden we de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat we de volgende zondag zullen vieren. Dan horen we naar Johannes 20: 19 – 23, waar Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Op Tweede Paasdag is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk waar ds Gugler voor zal gaan. Moge God ons allen gezegende Paasdagen geven.

ds J. Pronk

Bij de kerkdiensten

Op Eerste Paasdag (12 april) staan we stil bij het meest belangrijke gebeuren: de opstanding van Jezus uit de dood! Juist door zijn opstanding is er ook voor ons een opstanding mogelijk. Nieuw leven staat ons te wachten als wij van Christus zijn. De dood verliest daarom zijn verschrikking en ons leven hier op aarde komt in een volledig ander licht te staan. We willen hierbij het Paasevangelie horen zoals Marcus het heeft overgeleverd in *Marcus 16:1-16*.

Op Tweede Paasdag (13 april) hoop ik voor te gaan in een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde Kerk. Dan zullen we luisteren naar het Paasevangelie van *Daniel 6*. Reeds in het Oude Testament zijn overduidelijke profetische teksten die wijzen naar de opstanding van Jezus. Het (misschien overbekende) verhaal van Daniel in de leeuwenkuil is één van deze teksten. Allen van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Voorbede

Voor de nieuwe lidmaten, Heer versterk hun geloof, dat zij Pasen vrijmoedig en blijmoedig hun jawoord mogen geven.

Voor de militairen die in het buitenland hun werk verrichten, Heer wil hen nabij zijn en hen beschermen.

Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, Heer geef hun kracht en wijsheid opdat wij in recht en vrede mogen leven.

Voor de Jongeren, Heer blijf ze trekken met de koorden van U liefde.

Voor degenen die zelf niet meer kunnen bidden, en voor hun waarvoor niemand bidt.

Voor de Zondagsschool, Heer zegen al dit werk, nu de vakantie er weer is, Heer wil hen beschermen.

Voor het Paasfeest, Heer wij vragen U zegen.

L. Kes-Schouten

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 april	Marcus 16:1-8
maandag	13 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	14 april	Romeinen 6:1-14
woensdag	15 april	Romeinen 6:15-23
donderdag	16 april	Romeinen 7:1-6
vrijdag	17 april	Romeinen 7:7-12
zaterdag	18 april	Romeinen 7:13-25

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 5 april 2009

De eerste collecte bestemd voor het Project van de Waterlandse Gemeenten € 261,29

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 193,35

Collecte Patmoskerk

Zondag 5 april 2009

Diakonie Heilig Avondmaal € 112,20

Kerk € 324,70

Openstelling Ned. Hervormde Kerk

- Traditiegetrouw wordt de kerk na de Pasen weer opengesteld voor bezoekers. Onze "zitters" zijn er weer klaar voor en wij zijn dankbaar dat ze weer bereid gevonden zijn de bezoekers te ontvangen. De foto-expositie zal weer in de kerk geplaatst worden, zodat men "een eeuw kerk" op Marken kan bekijken. We hopen op veel bezoekers en wensen de "zitters" veel succes.

College van Kerkrentmeesters
Ned. Hervormde Kerk

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op dinsdag 14 april is alweer onze laatste lezingavond.

Klaas Visser komt nog een keer langs, deze keer om over het westen van de Verenigde Staten van Amerika te vertellen.

Klaas en zijn vrouw bezochten dit toch wel grote gebied drie maal en verbleven in totaal circa 15 weken in dat deel van Amerika. Uiteraard komt de Grand Canyon ter sprake maar ook Salt Lake City, de hoofdzetel van de Mormonen. Verder zal het gaan over uiteenlopende zaken als woestijnen, vulkanisme en de vroegere woonplaatsen van de indianen.

We sluiten het vergaderseizoen weer af met een uitje.

Op dinsdag 12 mei vertrekken we om 8.15 uur. We gaan eerst naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, daar drinken we ook koffie. De lunch is in Tollebeek en 's middags gaan we naar Elburg waar we zelf wat kunnen rondkijken.

De dag wordt afgesloten met een diner in restaurant Stam in Wognum.

De kosten zijn € 50,-. Deze kunnen worden betaald op 14 april. Er zijn nog enkele plaatsen over, ook niet-leden mogen mee.

Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur

Doopaangifte

Op zaterdag 11 april van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, dan zal de doopdienst gehouden worden op zondag 3 mei in de morgendienst.

Kerkdienst Novawhere

Op zaterdag 18 april om kwart over tien mag ik weer voorgaan in het verpleeghuis Novawhere in Purmerend. Ditmaal blijft het Marker Mannenkoor op Marken en zullen we zingen met piano-begeleiding. Eévan de vorige keren dat ik voor mocht gaan in Novawhere was er ook een pianist. En dat was dhr Koelstra. Hij bleek Marken en de Markers wel te kennen. Want zijn vrouw heeft jarenlang les gegeven op onze basisschool de Rietlanden.

Ik weet niet welke pianist er nu komt. Altijd weer een verrassing, maar altijd goed.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 voor de Hervormde Diakonie en 2 x € 10,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Opbrengst catechisatiebus

De catechisatiebussen hebben over de maanden januari, februari, maart 2009 opgebracht € 75,00 voor de Hervormde Gemeente en € 78,79 + 50 roemeense Bani voor de Zending. Alle gevers hartelijk dank.

Pasen op de website

Veel mensen kennen de betekenis van Pasen niet meer. Op www.pkn.nl/pasen is in kort bestek te vinden wat Pasen inhoudt. Hier wordt onder meer aandacht gegeven aan de Veertigdagentijd, de stille week, kruiswegstaties, Pasen en kunst, en de Mattheüs Passion.

Geloven voor dertigers

Sinds 31 maart 2009 is er een nieuwe website online, speciaal voor dertigers met belangstelling voor het geloof: www.gelooftinjeleven.nl. De website bevat filmpjes, muziek, interviews, foto's en teksten, om te zwerven door levens- en geloofsvragen. Makers zijn de theologen René Kok en Suzanne Groote.

Paasmaaltijd Voor Anker

Op donderdag 2 april vond de jaarlijkse Paasmaaltijd voor Ouderen plaats in Voor Anker. Het gaat uit van de SWOM, dat is de Stichting Welzijnswerk Ouderen Marken. En de praktische leiding is in handen van het damescomité, dat ook andere activiteiten zoals bingoavonden verzorgt in ons oude bejaardenhuis. Eerst was er een beamerpresentatie van mijn gereformeerde collega, en daarna een heerlijke maaltijd. En s' avonds was er een muziek- en samenzangprogramma met de Voor Anker Band. We hebben uiteraard liederen van de Lijdenstijd en van Pasen gezongen, de Voor Anker Band heeft Lijdens- en Paasliederen gespeeld en ook een enkel Kerstlied en Pinksterlied. Kortom, het was een mooie middag en avond. Wat ik, en velen met mij, ons afvroegen, was of dit nou echt de laatste keer was, dat we in Voor Anker konden zijn. Het gerucht gaat, dat na de bouwvak begonnen gaat worden met de sloop van het Grote Gebouw. Maar er wordt nooit bij gezegd de bouwvak van welk jaar het is. Ja, dan weten we nog niet veel. Nou ja, wij zijn er langzamerhand aan gewend om tegen een groot leeg gebouw aan te kijken. Dus het zal best vreemd worden als er ooit eens een keer met de sloop en de nieuwbouw begonnen gaat worden. Tot zolang wachten wij maar af. Meer kunnen wij niet doen.

ds J. Pronk

Het probleem van mevrouw X

Laat ik het verhaal vertellen van mevrouw X. Een aardige vrouw op leeftijd. Haar man was overleden en toen ze alleen kwam te staan is ze bij ons in het verzorgingshuis gekomen. Een aardige vrouw, ook een gelovige vrouw. Geen kerkdienst sloeg ze over. Eerst kwam ze nog in de kerk, maar toen het lopen moeilijker werd, bleef ze op haar kamer bij de kerktelefoon. Kon ze toch alles horen en kon ze voor haar gevoel toch meedoen met het gebeuren in de kerk.

Ze was altijd positief ingesteld, had voor iedereen een vriendelijk woord. En ook de Marker preken konden haar goedkeuring wegdragen. Maar toch was er iets dat haar dwars zat. En dat liet ze merken ook. Dan werd de dominee opgebeld. Het voorbeeldje in de preek klopte niet met de rest van de preek. Of de verkeerde liederen werden gezongen. Of de mensen zeiden te hard of te zacht ja, als ze hun jawoord mochten uitspreken bij de doop. Het gebeurde niet vaak dat ze opbelde. Af en toe.

Ik heb geprobeerd om uit te vinden, wanneer dat nou was dat deze lieve mevrouw opbelde. En het bleek dan altijd na een doopdienst te zijn. Zou daar dan het probleem zitten ?

Op huisbezoek was het altijd erg prettig bij deze mevrouw. En op een keer kwamen we over haar kinderen en kleinkinderen te spreken. Ik kende ze niet. Ze waren van buiten Marken. Dus ze kon vrijuit vertellen. En dat deed ze. Ze vertelde hoe haar kinderen en kleinkinderen zulke goede mensen waren, dat ze zoveel voor anderen over hadden. Ze waren actief in sport en spel, ze deden aan de politiek en aan andere goede doelen. Kortom, haar kinderen waren de beste kinderen en kleinkinderen die ze zich maar kon wensen.

Ze werd steeds meer opwonden, deze dame. En toen kwam het hoge woord eruit. Haar kleinkinderen waren niet gedoopt. En met een felle blik keek ze me aan. Wat zou mijn reactie zijn? Maar ik bleef rustig en vroeg haar, hoe ze het vond dat haar kleinkinderen niet gedoopt waren. En daar brak het los. Nee, ze vond het helemaal niet erg. Het was juist wel goed, dat ze niet gedoopt waren. Want het was toch allemaal maar huichelarij om daar voor in de kerk je kind ten doop te houden. En nog zo'n heel verhaal meer. Nee, ze was erg blij dat haar kinderen en kleinkinderen niet aan die poppenkast meededen. En ik zat er bij en liet het maar over me heen komen. Een twistgesprek had toch geen zin. We hebben gelezen en gebeden. En bij het afscheid vroeg ze, of ik het niet erg vond, dat ze de waarheid gezegd had. "Ik zeg zoals het is". Nee hoor, mevrouw, als u dat zo voelt, dan moet u dat toch kunnen zeggen. Ik denk er anders over, maar ieder mag toch een eigen mening hebben. Ja, en daar begon ze weer. De waarheid moet gezegd worden. En haar kinderen zijn zo goed.

Thuisgekomen moest ik er toch over nadenken. Wat was dat toch bij deze mevrouw en bij veel anderen, ook op Marken? Kijk, ik snap best dat iemand het moeilijk heeft als zijn of haar kinderen niet gaan, zoals je dat als ouders wenst. Ik weet ook, dat veel grootouders er veel verdriet van hebben, dat hun kleinkinderen niet gedoopt zijn, ik weet best dat veel ouders het jammer vinden, dat hun kinderen geen belijdenis willen doen.

Maar dan hoef je toch niet gelijk in de aanval te gaan. Dan hoef je toch niet gelijk te zeggen, dat jouw kinderen en kleinkinderen veel beter zijn dan die anderen, die wel hun kind laten dopen en wel belijdenis willen doen? Dan hoef je toch niet gelijk te zeggen, dat het allemaal huichelarij is, wat zich in de kerk afspeelt?

Ik snap best, dat het mevrouw X niet lekker zit, dat haar kinderen en kleinkinderen niet meer in de kerk komen. Dat het haar verdriet doet. Dat het haar pijn doet. Maar dan hoef je dat toch niet gelijk om te zetten in haat en wrok tegenover de mensen die er wel komen?

Het zou veel beter zijn als mevrouw X gewoon geaccepteerd had, dat haar kinderen en kleinkinderen andere wegen zijn gegaan dan zij wenste. Ze hebben hun eigen leven en eigen verantwoordelijkheid. Dan had mevrouw X ook de ruimte gehad in haar hart om blij te zijn met die mensen, die nog wel hun kind ten doop willen houden en die nog wel belijdenis willen doen. Want eigenlijk is ze dat best, maar ze stopt het weg achter haar apenliefde voor haar kinderen. En dat is jammer. Dat is triest.

Zendings- & Evangelisatie bijdrage 2009 Gereformeerde Kerk

Het is onze taak als gemeente om het evangelie te verspreiden, zowel op Marken als daarbuiten. De Zendings- & Evangelisatiecommissie heeft als doel om in de gemeente aandacht te vragen voor het zendingswerk en de gemeente te begeleiden in haar missionaire taak. Om deze doelen te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage.

Binnenkort worden de groene kaarten bij u bezorgd met het verzoek om deze in te vullen. De kaarten zullen binnen enkele weken weer worden opgehaald. Bent u echter weinig thuis, bezorg dan de kaart bij één van de onderstaande personen.

Wij vertrouwen ook dit jaar op uw bijdrage. De bijdrage kan overgemaakt worden op giro 2538888 t.n.v. Penningmeester Zendings- en Evangelisatiecommissie Geref.Kerk Marken o.v.v. uw naam en adres.

Onderstaand geven wij u de wijkindeling:

Markerwaardstraat, Botterstraat, Mr. Visserstraat, IJsselmeerweg 15 t/m 100, Zeilstraat, Zuiderzeeweg 42 t/m 58	Neeltje Boneveld-Uidam Gouwzeestraat 6
Almerestraat, Flevostraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, IJsselmeerweg 1 t/m 14, Zuiderzeeweg 1 t/m 41	Trijntje Visser-Kes Botterstraat 18
Kerkbuurt	Conny Kamstra-Boes Kerkbuurt 198
Noorderwerfstraat, Havenbuurt, Westerstraat	Eline Reinders Buurterstraat 9
Buurterstraat, Duikjes, Kets, Thamiswerfstraat	Trijntje Uithuisje-Stoker Kets 37
Buurten; I - II - III - IV	Grethe van der Lee Kets 31
Akkerstraat, Hoogkamplaan, Pieterlanden	Esther Kaars-Springer Pieterlanden 5
Moeniswerf, Rozewerf, Grotewerf, Wittewerf, Zeereiderpad	Daniël Moenis Buurt IV nr. 15

De Zendings & Evangelisatiecommissie

Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. (Lucas 24)

Dit was de boodschap van de engel aan Maria. En heden ook aan ons. We gedenken dat de Zoon van God uit de dood is opgewekt en ons de weg heeft bereid naar het Koninkrijk van God. En dit goede nieuws willen wij uitdragen als gemeenten van Christus op Marken. Helpt u mee doormiddel van uw gift dit evangelie blijvend hoorbaar te maken, dichtbij en ver weg. Met uw gift draagt u indirect bij aan het heilsplan van onze Heer, die de dood heeft overwonnen en de mens weer uitzicht heeft gegeven op een leven in Heerlijkheid, voor de Troon van God's Genade.

Het collectezakje treft u aan bij dit kerkblad en dit zakje zal binnenkort weer bij u worden opgehaald. Zet u het alvast klaar voor de ophalers? De Here zegene u en uw gave!

College van Kerkrentmeesters
Ned. Hervormde Kerk

De dinsdagavondcatechisatie in de Hervormde Pastorie

Ook aan de dinsdagavondcatechisatie is nu weer een einde gekomen.

Sommigen van de catechisanten zijn zeer trouw iedere dinsdag naar de pastorie gekomen. Anderen kwamen af en toe eens even kijken, of er nog wat te beleven viel. En ondertussen probeerden we met de catechisanten on speaking terms te blijven en iets van de bijbelse boodschap door te geven.

Zijn er nou dingen die me opgevallen zijn deze winter?

Nou, één ding is wel duidelijk geworden. Dat de catechisanten een grote behoefte hebben om te praten. Gewoon te praten over de gewone dingen van het leven. Over school en de goede of slechte cijfers die behaald werden. Over de leraren die wel aardig zijn en heel vervelend. Over de gele en de rode kaarten die uitgedeeld zijn. Over drank en dronken zijn. Over uitgaan in de Zonnewijzer en in Volendam. Over verkeringen die als een knipperbol aan en uitgaan. Over piercings en dat soort zaken. Over sport en of ze opgesteld worden in het elftal. Al die heel gewone dingen van het leven.

En over het geloof? Ik weet het niet, maar ik krijg niet de indruk dat het geloof een grote rol speelt in het leven van onze catechisanten. Ze weten ook weinig. Dat is ook geen wonder. Geloof moet je bijhouden, anders verdwijnt het. En vaak dateert de enige herinnering die ze van het geloof hebben, uit de tijd van de basisschool. Ik krijg niet de indruk dat er veel in de bijbel gelezen wordt. In welke huisgezinnen wordt er nog bij de maaltijd een stukje gelezen? En de zondagse kerkgang? Ach, de meesten komen alleen naar de kerk voor een begrafenis van bessie of bappe. Rare mensen zijn we toch. Alle gelegenheden hebben we om de schatten van het geloof te ervaren, maar wij blijven thuis en we horen niks.

Nou ja, het is nog een wonder, dat er nog catechisanten zijn op Marken en dat ze nog naar de catechisatie komen op die dinsdagavond in de winter. Want, en dat moet ook gezegd worden: de meesten nemen niet eens de moeite om naar de catechisatie te gaan. Of ze hebben het te druk met allerlei andere bezigheden.

Daarom ben ik toch blij met de kinderen, die wel gekomen zijn deze winter. Dat ze soms erg druk en soms heel klierig geweest zijn, neem ik maar op de koop toe. Er zit een stevige deur in de pastorie. En als het me te bar werd, dan werden ze naar buiten gestuurd.

Nou ja, het zit er weer op voor deze winter. Alle catechisanten worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid. Tenslotte nog een tip. Als je in het weekend nou echt helemaal niet meer weet wat je moet doen, dan kun je altijd nog naar de kerk toe komen. Want de kerk gaat stug door met zingen, bijbellezen en bidden. Tweemaal op een zondag zelfs. Om tien uur en vijf uur. Of je je nou thuis zit te vervelen of in de kerk, doe het dan maar in de kerk. Wie weet word je geraakt door wat gezegd of gezongen wordt. Je kunt toch nooit weten? Wie weet gebeurt het wonder een keer.

En... je mag je vader en moeder meenemen. Samen naar de kerk. Ja, gezellig!

ds J. Pronk

Collecte Stichting Nationaal Fonds Gehandicaptensport

Week van 30 maart t/m 4 april 2009

Heeft het mooie bedrag van :
€ 949,74
 opgebracht.

Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt
 Mede door de inzet van de collectanten heeft deze collecte **100 euro** meer
 opgebracht dan vorig jaar . Goed gedaan dames.

Coördinator : J. Uithuisje

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
 van onze dochter en zusje

Mylène

Zij is geboren op 26 maart 2009
 om 08.38 uur
 en weegt 2875 gram.

Jurie, Mireille en Birgit van Veen
 Zuiderzeeweg 10
 1156 BV Marken
 Tel. 0299-603081



't Lijkt zo gewoon
 maar het is een wonder
 Ons tweede kindje
 't blijft heel bijzonder

De beeldhouwer

's Zondags ga ik altijd naar de kerk.
 Ik luister naar de preek.
 Zing en bid mee.
 Probeer iets met het gehoorde te doen.
 Het in de praktijk van het leven te brengen, zeg maar.
 Maar de week is nog maar net begonnen of het wordt overruled
 door de gebeurtenissen van alledag.
 Het werk dat tegenzit.
 De zorgen over de gezondheid.
 Problemen met kinderen.
 De toestand in de wereld die je aan het hart gaat.
 Daarom is het goed om de volgende zondag maar weer te gaan.
 Op een zondag hoorde ik in de preek de volgende anekdote.
 Een beeldhouwer stond met hamer en beitel gewapend op een
 stuk rots te slaan.
 De vonken vlogen er zagezeggend vanaf.
 Brokken steen en splinters vlogen in het rond.
 Nou... nou... nou.
 Een voorbijganger bleef staan en nam het schouwspel in zich op.
 Zich afvragend wat voor nut dit had.
 Waarom slaat een man nu op zo'n rotsblok?
 Toen de man bij de steen zijn hamer even weglegde en het zweet
 van zijn voorhoofd veegde, kwam de vraag: 'meneer... meneer,
 waar bent u mee bezig?'
 De beeldhouwer nam de vraagsteller op.
 Keek naar het oude gezicht met het hoedje, dat een beetje achter-
 over leunde.
 Hij dacht even en toen antwoordde hij: 'daar zit een engel in de
 steen verborgen en die ga ik bevrijden.'
 Het hoedje knikte en liep weer door.
 Ik zag hem gaan en liep een eindje met hem op.
 Zo waren we beiden in gedachten verzonken.
 Een engel? Engel...!
 Vaak als ik naar de kerk ga heb ik het gevoel dat er aan mij gebei-
 teld wordt.
 Woorden, uit lang vervlogen tijd, komen in de preek weer tot le-
 ven.
 Ze doen me wat.
 Wacht!
 Een steen.
 Een brok graniet.
 Hard van nature.
 God.
 Een Beeldhouwer?
 Met gerichte slagen gaat Hij zijn gang.
 Zondag op zondag.
 Er gebeurt iets tijdens de preek.
 Toch?
 Bij het zingen van een lied.
 Het bidden.
 Het verdriet dat op je weg komt.
 De vragen waar je tegenaan loopt.
 En dan smelt er een stukje korst om je hart vandaan.
 Een brok steen valt naar beneden.
 Zou het zo kunnen zijn?
 Een hart zo hard als een steen wordt langzaam maar zeker
 gebroken.
 Gebeiteld.
 Om eerlijk te zijn, ik ben benieuwd hoe Douwe uit de steen
 tevoorschijn zal komen.

Douwe Janssen