

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 april 2009

Kerkdiensten voor : zondag 26 april 2009

10:00 uur *Ds. P.A. Pronk*
Gezamenlijke Jeugddienst in de Hervormde Kerk

Organist: *Jan Pereboom*
Muziek : *muziekgroep familie Zeeman*

Eerste collecte: *Ronoylion*
Tweede collecte: *de beide kerken*
Derde collecte: *Chr. Jeugdwerk Marken*

09.45 uur *Creche in Gebouw Hoog*
Corine en Candy

Hervormde Kerk
17:00 uur *Ds. P.A. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 116: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Ronoylion
Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

Zo	26 april	Psalm 4
Ma	27 april	Ezechiël 34: 1-10
Di	28 april	Ezechiël 34: 11-22
Wo	29 april	Ezechiël 34: 23-31
Do	30 april	Psalm 66
Vr	1 mei	Handelingen 6: 1-15
Za	2 mei	Handelingen 7: 1-16

Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. (Lucas 24: 31)

Wat is er na de opstanding van Jezus toch veel twijfel en ongeloof.

Zijn volgelingen geloven het niet en ook de discipelen wordt hun ongeloof en 'hardheid van het hart' verweten.

Het is op de Paasmorgen in de kring rondom de discipelen stil, somber en donker volgens de vier evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.

Mattheus vertelt dat Maria en Maria van Magdala bij het aanbreken van de eerste dag van de week naar het graf gaan kijken. Ze schrikken erg als de aarde gaat beven en er een engel neerdaalt uit de hemel. De bewakers van het graf beven van angst.

De engel vertelt de vrouwen dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij Hem zeker zien.

Marcus vertelt dat Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te balsemen, maar zij schrikken erg omdat er een man, gekleed in het wit, voor het graf zit. Zij zijn zo bang dat zij tegen niemand iets durven zeggen over wat ze gezien hebben.

De opgestane Heer verschijnt het eerst aan Maria van Magdala en zij gaat het nieuws vertellen aan de mensen die om Jezus treuren en rouwen. Maar de mensen geloven Maria niet.

Johannes vertelt dat de discipelen zo bang zijn voor de joden dat ze zich in huis opsluiten.

Lucas vertelt over twee van de leerlingen die naar Emmaüs gaan. De twee leerlingen praten over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Een paar vrouwen hebben een leeg graf gevonden. Het is al de derde dag en er komt een derde man naast hen lopen die zij niet herkennen als Jezus. Hun ogen zijn vertroebeld

Dan zegt Jezus tegen hen: Zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna legt Jezus hen uit wat er over hem in de Schriften staat geschreven, en hij begint met Mozes en de Profeten. Nu worden hun ogen geopend. Ze herkennen Jezus.

Het opengaan van de ogen heeft alles te maken met het opengaan van de Schriften.

Ze horen de uitleg van Jezus en begrijpen hem. Hij kent hen en zij keren zich niet van hem af omdat zijn liefde voor de mensen groot is, de liefde die gaandeweg de harten verwarmt en ons niet kan scheiden van God. De liefde die God ons gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer.

Neeltje van Altena Boneveld, ouderling.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 3 mei willen we n.a.v. Jozua 2:1-15 nadenken over veilige plaatsen - een door God aangewezen plaats waar je geborgen mag zijn.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Vakantie

Vanaf zaterdag 26 april t/m zaterdag 2 mei zijn wij een weekje op vakantie. Wanneer u een predikant nodig hebt dan kunt u contact opnemen met ds. Pronk.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen zal er een gezamenlijke jeugddienst gehouden worden in de Hervormde Kerk, waarin Pieter Ariaan zal voorgaan. De organist Jan Pereboom krijgt gezelschap van de muziekgroep van de familie Zeeman. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de kerk. In de middagdienst is de voorgang weer voor Pieter Ariaan.

ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Eric Martijn van Altena en Maritje Karina Teerhuis kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben gevraagd tegen vrijdag 15 mei om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken. Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gemeente verzocht.

Giften

Ontvangen op huisbezoek 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diaconie en 2 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Noodoproep voor Vrijwilligers uit de Zorg

In een aantal diakonale vakantieweken van het Vakantiebureau is op dit moment sprake van nood: er zijn te weinig vrijwilligers met een zorgachtergrond.

Het gaat om de volgende weken:

De Werelt: het arrangement ouderen van 18 – 25 juli en van 8 – 15 augustus;

het arrangement zorg van 4 – 11 juli, 11 – 18 juli, 18 – 25 juli, 29 augustus – 5 september;

Het F. D. Roosevelthuis: arrangement 430 van 18 – 25 juli;

De Imminkhoeve: 4 – 11 juli.

Ook voor veel andere weken zijn nog verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

Wilt u helpen deze vrijwilligers te vinden?

Bel naar zorgcoördinator Ria Hertog, tel (0318) 48 66 10, of mail naar rhertog@hetvakantiebureau.nl

Kerk in Actie ondersteunt het Vakantiebureau financieel om de vakantie voor mensen met zorg mogelijk te maken.

Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau organiseert al meer dan veertig jaar vakanties voor mensen die aangewezen zijn op veel zorg; die rolstoelgebonden zijn; die slecht kunnen zien; en voor echtparen met een thuiswonende demente partner. De locaties, die gebruikt worden voor deze vakantieweken, zijn grote huizen, die eigendom zijn van de landelijke Diaconie van de PKN en die voor een deel van het jaar verhuurd word voor congressen etc. om de exploitatie dekkend te houden. Bekende huizen zijn "De Werelt" in Lunteren, "Het F.D. Roosevelthuis" in Doorn, en "De Imminkhoeve" in Lemele in Overijssel.

In het verleden hebben ook mensen uit Marken van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het is een stukje zorgverlening in protestantse geest, en in iedere vakantieweek is een pastor aanwezig, die de hele week met de mensen optrekt.

Het is Diaconie in de praktijk!

ds J. Pronk

Voorbede

1. Voor degenen die zelf niet meer kunnen bidden, en voor hun waarvoor niemand bidt.
2. Voor de Zondagsschool, Heer zegen al dit werk, nu de vakantie er weer is, Heer wil hen beschermen.
3. Voor eenzamen en bedroefden, voor allen die het moeilijk hebben, Heer wil hun allen zeer nabij zijn.
4. Voor Land en Volk, Heer bescherm ons voor terreur.
5. Voor Landen waar oorlog is, of natuurrampen, Heer wil in al deze ellende nog uitkomst geven.
6. Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hun zeer nabij zijn.

L. Kes-Schouten

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 19 april 2009

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 690,90

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 184,12

Collecte Patmoskerk

Collecte bestemd voor de Diaconie € 141,90

Kerkelijke stand Geref. Kerk

Vertrokken naar Zaandijk: Jurgen Olaf Boes, Gouwzeestraat 11.

Adreswijziging

Mevr. J. Zeeman-Vlasbloem
A. Poelmanstr. 69
"De Tien Gemeenten"
Hoornselaan 11
1442 AA Purmerend

Bezorging volgend nummer

In verband met Koninginnedag zal het eerstvolgend nummer bezorgd worden op vrijdag 1 mei.

De redactieleden

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
Afd C 2 kamer 4: mw N. van Altena – Janssen, Kerkbuurt 105

Zondag 26 april a.s. is er weer een jeugddienst, we proberen stil te staan bij de positieve dingen van ons leven en daarvoor te danken door middel van het thema:

“ MET DANK AAN GOD ”

Ondanks de crisis waarmee we op dat moment mee moeten omgaan zijn er nog genoeg mooie dingen om dankbaar voor te zijn.

De dienst zal worden geleid door Pieter Ariaan Pronk

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door de familie Zeeman en Jan Peereboom op het orgel.

We zien iedereen, jong en oud, graag zondagochtend om 10.00 uur in de kerk en natuurlijk staat er na afloop van de dienst weer een kopje koffie of limonade klaar.

Voor uw medeleven en grote belangstelling tijdens de korte ziekte periode en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader

KLAAS COMMANDEUR

betuigen wij u onze oprechte dank.

Dat hij bij zovelen geliefd was, geeft ons de kracht om verder te gaan.

Familie T. Commandeur-de Waart

Familie, buren, vrienden en kennissen.

Langs deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens mijn plotselinge opname in het ziekenhuis en de vele attenties, in welke vorm dan ook, bij mijn thuiskomst . Nogmaals heel veel dank.

A. Boneveld-Visser



Aan de kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland

Protestantse Kerk
in Nederland

Protestants
Landelijk Dienstencentrum

Joseph Haydnlaan 2a
Postbus 8399
3503 RJ Utrecht
Telefoon (030) 880 18 80
Fax (030) 880 14 47
www.pkn.nl

Op weg naar de toekomst – Vijf jaar Protestantse Kerk in Nederland

Zusters en broeders in Christus,

Behandeld door
R.H. Drost
Doorkiesnummer
(030) 880 14 01
E-mail
r.drost@pkn.nl

Datum
31 maart 2009

Ons kenmerk
0903.243b

Dossier
1.11.320

'Kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk.'

Dit gebed werd vijf jaar geleden gebeden bij het ontstaan van de Protestantse Kerk. Zo werd de hoop uitgedrukt dat de vereniging van de drie kerken niet alleen een organisatorische zaak zou zijn maar dat de Geest van God ons ook nieuwe wegen zou wijzen. Daarmee werd het verlangen verwoord dat er in kerk en gemeenten ook een geestelijke vernieuwing en groei plaats zou vinden.

Plaatselijk en landelijk is er in kerk en gemeenten in de afgelopen jaren veel gebeurd. Helaas konden we de terugloop van het aantal leden nog niet tegen houden. Zoals het er nu naar uitziet, zal ook de Protestantse Kerk er één zijn in de marge van de samenleving. Dat kan soms deprimeren en vermoeien. Dan lijken we op Elia, die moe in de woestijn lag en er maar liever mee wilde ophouden. Toch liet God hem niet afglijden in somberheid. Hij sprak hem weer aan, bemoedigde hem en gaf hem een nieuwe opdracht.

Zo laat God ook ons niet in de steek. Er is in de breedte van de kerk een nieuw besef ontstaan dat onze tijd om een kerk vraagt die uitnodigt te geloven in de God van Jezus Christus. Een kerk die in woord en daad Gods liefde vertolkt en open wil staan voor zoekers van deze tijd, voor jong en oud.

Uitnodigend kerk-zijn. Dat is een grote uitdaging. Niet altijd eenvoudig en toch noodzakelijk. Daarom wil ik u vragen om uw gebed. Voor de gemeenten en voor de kerk. Bid dat de Geest van God ons allen geloof, hoop en liefde mag geven om in de wereld Gods kerk te zijn.

'Kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk.'

dr. A.J. Plaisier

scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland