

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 mei 2009

Kerkdiensten voor: *zondag 17 mei 2009*

10.00 uur *ds W. Gugler*
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk
Intochtslied: Gezang 229: 1 en 2
Tekst: Lucas 11:1-13

Eerste collecte: het Nederlands Bijbel Genootschap
Tweede collecte: de beide kerken

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog
(Marie Appel en Neeltje Anita Schipper)

17.00 uur *ds. P. Dubbelman* te Heemskerk
Intochtslied: Gezang 229: 1 en 2

Eerste collecte: het Nederlands Bijbel
Genootschap
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

Kerkdienst voor: *donderdag 21 mei 2009*

Hemelvaartsdag

10.00 uur *ds J. Pronk*
Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk
Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2

Collecte: de beide kerken

Vorige week heb ik me bezig gehouden met koning Nebukadnezar van Babel. In de Bijbel staat er nogal wat over deze man die in 586 v.Chr. over Israël een nationale ramp heeft gebracht: Jeruzalem werd veroverd en de tempel verwoest. We kunnen ons die schok voor de Joden niet groot genoeg voorstellen: De tempel waar God zelf met al zijn luister en heerlijkheid aanwezig wilde zijn en waar dagelijks lofliederen en offers werden gebracht om het contact met de God te onderhouden – die plaats was er niet meer. Een en al een puinhoop. Heeft God zijn uitverkoren volk in de steek gelaten? Prijs gegeven aan de heidenen? “Dit zal nooit gebeuren!”, riep men nog zelfverzekerd toen de troepen van Nebukadnezar voor de muren van Jeruzalem verscheen. Telkens weer scandeerde de massa de leus: “Dit is tempel van de Heer! De tempel van de Heer, de tempel van de Heer!” (Jer. 7:3). Hoe vaak had de Heer niet uitkomst gegeven en zijn volk gered? Men was het niet vergeten wat de engel des Heren deed toen Sanherib met zijn soldaten Jeruzalem wilde aanvallen. Het Assyrische leger werd in een klap uitgedund dat Sanherib onverrichter zake terug moest keren. “We hebben God aan onze kant! Laat die Babylonische koning zijn tanden stuik bijten aan Jeruzalem!”, zouden ze misschien hebben gedacht. Maar de profeet Jeremia bleef maar tegen dank en wil roepen dat Jeruzalem geen veilige plaats meer was: “God heeft zijn volk overgeleverd aan Nebukadnezar.” Geen wonder dat Jeremia wegens hoogverraad werd opgesloten. Het valt niet mee om profeet te zijn. Een andere profeet uit die dagen is Ezechiël. Hij zag in een visioen hoe de Heerlijkheid van de Heer Jeruzalem heeft verlaten. Hij schrijft: “*de heerlijkheid des HEREN steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt.*” (Eze. 11:23). Op de berg ten oosten van Jeruzalem, de olijfborg, verliet de heerlijkheid van de Heer Israël. De tempel was alleen maar nog een leeg gebouw, zonder Gods aanwezigheid. En niemand heeft het opgemerkt. Wat een tragedie! Geen steen bleef op de ander.

Toen de tweede tempel werd gebouwd, lezen we niets over dat de Heerlijkheid van de Heer weer terug was gekeerd. Nee, de heerlijkheid van de Heer kwam ruim 500 jaar later op de velden van Efrata. En dit kind moest in de tempel zijn, bij zijn Vader. In Jezus, zo schreef Johannes later, woonde de heerlijkheid van de Vader (Joh. 1:14), maar Hij mocht niet in de tempel blijven. Zo verlaat onopgemerkt de heerlijkheid van Israël opnieuw de tempel en de stad en vertrekt met zijn discipelen naar de olijfborg (Mat. 24:1-4). En zo sterft de Heerlijkheid van Israël op Golgotha de dood van een misdadiger. Als Degene die alle macht heeft in hemel en op aarde belooft hij op de Olijfborg dat Hij de komst van zijn Geest. De heerlijkheid van God wil weer wonen in Zijn heiligdom. Niet in een tempel van steen maar van mensen. Op de eerste Pinksterdag was het dan zover: De Heerlijkheid des Heren nam zijn intrek in de harten van gelovigen. De derde tempel werd ingewijd door de uitstorting van de Heilige Geest. Wat een geweldig wonder. Dat Gods heerlijkheid in mij woont, kan ik niet altijd even goed beseffen. Vaak hebben we als gelovige (of als kerk) het gevoel dat de heerlijkheid ons allang heeft verlaten omdat we zo weinig zien of voelen van dit onbegrijpelijk wonder. Zo is juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren een tijd van het gebed. Bidden om de Geest dat Hij (misschien voor het eerst misschien opnieuw) zijn intocht mag nemen.

Voorbede

1. Voor onze koningin en heel haar familie, Heer wil hen alle nabij zijn en hen zegenen.
2. Voor het bruidspaar van Altena-Teerhuis, Heer wij vragen Uw zegen over hen.
3. Voor Uw kerk, Heer wij danken U, dat er in twee jaar tijd weer 21 jonge mensen hun ja-woord hebben gegeven voor Uw kerk, Heer dat uw kerk weer tot bloei mag komen.
4. Voor Uw volk Israël en de omliggende volken, Heer dat zij steeds naar vrede zoeken.
5. Voor alle slachtoffers van 30 april door bruut geweld, Heer wil zijn met familie en allen die er bij betrokken waren, wil hen sterken en troosten.
6. Voor alle predikanten, Heer sterk hen in Uw woord.
7. Voor alle ambtsdragers, Heer geef hen kracht opdat zij blijmoedig dit werk mogen doen.

L. Kes-Schouten

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	17 mei	Handelingen 17:1-15
maandag	18 mei	Handelingen 17:16-34
dinsdag	19 mei	Handelingen 18:1-11
woensdag	20 mei	Handelingen 18:12-22
donderdag	21 mei	Psalm 110
vrijdag	22 mei	Leviticus 21:1-12
zaterdag	23 mei	Leviticus 21:13-24

Collecten Hervormde Kerk**Zondag 10 mei 2009**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 127,05
 De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 135,80

Collecten Patmoskerk

Diaconie 10 mei 2009 € 154,00

Kerkelijke stand Patmoskerk

Bedankt als lid: Cornelis Kes, IJsselmeerweg 80.

Bij de kerkdiensten

Op zondag 17 mei is er een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde kerk waar ik weer voor mag gaan. In de verkondiging willen we nadenken over het gebed om de Heilige Geest. We lezen hierbij Lucas 11:1-13.

Met een hartelijke groet,
 Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen wordt in de Hervormde Kerk een gezamenlijke kerkdienst gehouden, waarin ds Gugler voor zal gaan.

In de middagdienst komt ds Dubbelman uit Heemskerk de kerkdienst leiden.

Op Hemelvaartsdag houden we een gezamenlijke kerkdienst in de Patmoskerk. Dan zullen we horen naar Lucas 24: 50 – 52 : Jezus reist van Jeruzalem naar boven.

ds J. Pronk

Doopaangifte

Op zaterdag 16 mei van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag).

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diakonie en 1 x € 10,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Moedige Moeders

Moederdag... een dag om moeders in het zonnetje te zetten. Moedige Moeders wil dat vooral doen met de moeder die te maken heeft met een drugsgebruikend of reeds verslaafd kind. Want die moeder heeft al zoveel doorgemaakt...

In eerste instantie heeft zij haar vermoeden lang onder de mantel der liefde bedekt en de steken die het kind dankzij het gebruik liet vallen, proberen op te lossen en te vergoelijken. Nachten wakker gelegen en zichzelf proberen te vertellen, dat het wel meevalt, want zo denkt ook de omgeving erover.

Maar zij weet als geen ander hoe haar kind veranderd is. Ze vraagt zich af, waar ze gefaald heeft en ziet weinig van haar opvoeding terug in haar kind. Ze herkent haar kind niet meer. Inmiddels weet ze, dat als de oorzaak duidelijk is, er vaak al langere tijd drugsgebruik in het spel is. Haar onderbuikgevoel had gelijk! Ze weet ook, dat ze niet haar kind ziet, maar een verslaafde die liegt, bedriegt en manipuleert.

Die moeder, die blijft vechten voor haar kind, maar duidelijke grenzen moet trekken. Die moeder, die geen grip meer heeft en machteloos moet toezien hoe haar kind afglijdt. Die moeder die moet loslaten in het belang van haar kind en daarbij soms de consequentie van verbroken contact moet aanvaarden.

Die moeder, die alle verwijten krijgt van haar kind, want een verslaafde schopt de meest nabije het eerst van zich af, om zich vrijer te voelen in zijn gebruikerswereld. Die moeder die ondanks alles overeind blijft en de deur openhoudt voor haar kind.

Die moeder noemen wij moedig en haar steken wij bij deze een hart onder de riem...

Wie informatie wil over de kenmerken van drugsgebruik, kan de website bezoeken www.moedigemoeders.nl of de hulplijn bellen: 06-38379733.

Hemelvaart

Op een lichte wolkenwagen,
wordt de Heer van d' aard gedragen,
vaart Hij op naar s' hemels troon!

Alles moet voor Hem zich buigen,
iedre tong zijn lof getuigen,
en Hem eren als Gods Zoon!

Hospice Kuria

Wat is een hospice eigenlijk?

Dat is een huis waar mensen verblijven die afscheid moeten nemen van het leven. Zij zijn uitbehandeld en hebben nog maar een korte periode te leven.

Hoe is het gekomen dat ik daar als vrijwilliger ben gaan werken?

Voordat ik in 2007 gebruik kon maken van de VUT had ik mij voorgenomen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik had ergens iets over een hospice gehoord maar wist niet precies wat het inhield. Dus op internet gezocht en toen kwam ik er al snel achter wat het allemaal inhoudt. Op die manier kwam ik ook bij Kuria, waar plaats is voor 10 bewoners, terecht want dit hospice opgericht door de kerken van Amsterdam sprak mij zeer aan.

Waarom Kuria?

Nou de werkdag begint daar met bijbellezen en gebed. Iedere dag wordt er voor de bewoners en ook voor de verpleegkundigen en vrijwilligers gebeden. Dat heb je toch nodig om dit werk te kunnen doen. Uit mijzelf ben ik er niet toe in staat maar met de hulp van God krijg je de kracht om daar voor de mensen in hun laatste levensdagen wat te kunnen betekenen.

Mag je daar zomaar werken?

Nee een vereiste is dat je bij een kerk behoort en het geloof in je leven een belangrijke rol speelt. Dan volgt er nog een training en je loopt enkele weken mee met een ervaren kracht.

Wat zijn zoal de werkzaamheden?

Het werk is veelomvatend zoals: zorgen voor eten, drinken, het wassen van de bewoners, een luisterend oor, een hand vast houden of er alleen maar zijn. Omdat iedereen met of zonder een christelijke achtergrond hier mag verblijven, is het niet de bedoeling om het geloof aan de bewoners op te dringen. Maar je merkt wel dat bij sommigen toch de behoefte bestaat om over God te praten in deze levensfase. Vaak wordt er aangegeven: ja ik ben er wel bij opgegroeid maar ach ik heb er in mijn verdere leven niets meer mee gedaan. Dan mag ik zeggen dat God ook van je houdt en er ook voor je wil zijn. Dat het niet te laat is, denk maar aan die man die naast Jezus aan het kruis hing. Soms wordt er gevraagd of je met hen wil bidden en een stukje uit de bijbel wil lezen.

De huishoudelijke zaken zoals de was, strijken, de kamers schoonmaken etc. horen er ook bij. Niet alleen bidden maar ook werken. Je verbaast jezelf er wel eens over dat, er in een huis met alleen maar mensen die afscheid moeten nemen van het leven, naast verdriet toch ook ruimte is voor een lach en zelfs humor.

Dankbaar ben ik dat ik dit mooie werk mag doen en hoop het nog een tijd vol te houden.

Zoals jullie kunnen begrijpen zijn er heel veel vrijwilligers nodig. Misschien is het iets voor jou? Je zult ervaren dat het werk je geestelijk sterker maakt. Als het je iets lijkt, laat het dan weten. Je kunt wellicht dan een dagje met me meelopen om het uit te proberen. Ik ben daar altijd de gehele donderdag of soms de vrijdag.

Ik heb begrepen dat ze nog op zoek zijn naar vakantievrijwilligers voor de weken 29 t/m 34.

Hartelijke groet van ouderling Aaltje Zeeman

OPROEP 'DRUKKERS'

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het dan toch binnenkort definitief. Onze 'huisdrukker' Jan Uithuisje heeft te kennen gegeven binnen afzienbare tijd deze hobby over te willen dragen aan zijn opvolger(s). Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar gemeentelieden die deze taak van Jan willen overnemen. Heeft u interesse en wilt u weten wat het allemaal inhoudt? Bel dan even met Jan Commandeur (06-1845.2895) of met Jan Uithuisje (601217). Dan lichten wij de werkzaamheden even toe. Het is best wel leuk werk, dus schroom niet en neem even contact met ons op. Alvast bedankt.

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Marken

De Paascollecte 2009 voor onze Hervormde Gemeente op Marken heeft opgebracht € 1.078,81. Alle gevers en geefsters en natuurlijk de collectanten hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank aan zr. Aaltje Schipper-Zondervan en br. Jan Sijmen Roos die jarenlang een collectewijk hebben 'gelopen'. Fijn dat jullie je hiervoor zo lang hebben ingezet.

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Marken

Dolblij zijn we met de geboorte van onze dochter

Eliza Vanora Roos

zij is geboren op 27 april 2009
om 10:22 uur en weegt 2800 gram.

Vanaf nu leven we
in het ritme van ons kleintje.
Wil je Eliza zien
geef dan even een seintje.

Michael & Virg
Roos Vlasblo
Botertonstra
1445 I.G Purmer
Tel.: 0299 - 462

Gevoelens kun je niet verwoorden
zodra je je kindje in je handen houdt.
Je kunt slechts blij en dankbaar zijn
dat zoiets moois je wordt toevertrouwd.

Moeder en dochter rusten tussen 13.00 en 15.00 uur.

Werken in Israël!



Nes Ammim is dringend op zoek naar vrijwilligers met een gastvrije houding, die voor een korte of langere periode willen wonen en werken in Nes Ammim.

Er is plaats voor:

een Manager voor de Technische Dienst,
een Manager voor het dorp,
en technische vakmensen waaronder elektriciens.

een Financieel Manager,
een secretaris

Wij zijn op zoek naar:

- Vakmensen en jonge gezinnen die graag 2 jaar in Nes Ammim willen wonen en werken.
- Enthousiaste jongeren, schoolverlaters en stagiaires, die de handen uit de mouwen willen steken voor een periode van minimaal 1 jaar;
- Vutters die voor een periode van ongeveer 3 maanden aan de slag willen.

Wat kan jij / u voor Nes Ammim betekenen

Er is veel werk te doen in Nes Ammim in het driesterrenhotel en bij diensten die het dorp ondersteunen. Werk, dat ook in de praktijk kan worden geleerd. Er is in Nes Ammim dringend behoefte aan technische vakmensen.

Wat biedt Nes Ammim

Tijdens deze periode biedt Nes Ammim alle vrijwilligers een interessant studieprogramma met diverse excursies aan. Voor alle vacatures geldt dat de basisvoorzieningen, waaronder wonen, voeding en sociale voorzieningen worden vergoed. Daarnaast ontvangt men een maandelijkse toelage.

Wat verwacht Nes Ammim van jou / u als toekomstige bewoner

- Voldoende kennis van de Engelse taal
- Zelfstandig, praktisch, sociaal ingesteld
- Oecumenisch / kerkelijk betrokken
- Interesse voor de relatie jodendom - christendom.

Nes Ammim is een unieke plek en het biedt zoveel meer dan werken alleen!

U kunt Nes Ammim steunen door een gift over te maken of door donateur te worden voor € 18,00 per jaar. U ontvangt dan het kwartaal magazine met informatie over het dorp en de Nes Ammim beweging.

Meer informatie? Voor informatie over werken in Nes Ammim, kan contact worden opgenomen met:



נְסֵאֲמִיִּם
verzoening

Stichting Nes Ammim
Looiersdreef 805
7328 HZ Apeldoorn
Tel. 055 - 53 49 339
E-mail: post@nesammim.nl

Op de website: www.nesammim.nl is meer informatie over Nes Ammim te vinden.



Dialogo en ontmoeting in Nes Ammim

Nes Ammim is vanaf 1963 een internationale, christelijke gemeenschap die leeft in de dagelijkse werkelijkheid van Israël. Het doel van Nes Ammim is bruggen te bouwen tussen christenen en Joden en wederzijds vooroordelen te overstijgen in de strijd tegen antisemitisme en racisme.

Sinds 2002 functioneert in Nes Ammim het Ontmoetingscentrum, een nieuw project, dat ruimte biedt aan Joodse en Arabische burgers van Israël elkaar te ontmoeten via meerdaagse seminars. Op deze wijze wil Nes Ammim bijdragen aan vrede en gerechtigheid in de Israëlische samenleving.

De ervaringen in Nes Ammim zijn ook bedoeld om te functioneren als feedback naar de kerken en de multiculturele samenleving in Europa.

Er wonen in Nes Ammim momenteel zo'n 30 Europese, vooral jeugdige vrijwilligers, waarvan ongeveer de helft afkomstig uit Nederland.

Werken in Israël, juist nu!

Nes Ammim is voortdurend op zoek naar:
 Singles en jonge gezinnen die graag 2 jaar in Nes Ammim willen wonen en werken.
 Enthousiaste jongeren, schoolverlaters en stagiaires, die de handen uit de mouwen willen steken gedurende minimaal 1 jaar.
 Vutters, die voor een periode van 3 maanden aan de slag willen gaan.

**Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar:
 een Manager voor de Technische Dienst,
 een Financieel Manager,
 en technische vakmensen (elektriciens),**

Voor informatie over werken in Nes Ammim kan contact worden opgenomen met:
 Stichting Nes Ammim
 Looiersdreef 805
 7328 HZ Apeldoorn
 tel. 055 - 53 49 339
 E-mail: post@nesammim.nl
 Website: www.nesammim.nl

U kunt het werk van Nes Ammim steunen door een gift over te maken op Postbanknummer 55556 t.n.v. Stichting Nes Ammim Nederland te Apeldoorn of door donateur te worden voor 18 euro per jaar. U ontvangt dan het kwartaal magazine met informatie over het dorp en de Nes Ammim beweging.