

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 21

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 30 mei 2009

## Kerkdiensten voor: *zondag 31 mei 2009*

### Eerste Pinksterdag

10.00 uur *ds. J. Pronk*  
De Zingende Kerk

09.45 uur Crèche in Gebouw Hoog  
(Lijs en Petra)

17.00 uur *ds. J. Pronk*  
Vorbereiding Heilig Avondmaal  
Intochtslied: Gezang 257: 1

Eerste collecte: Kerk in Actie Zending  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds. W. Gugler*

Tekst: Handelingen 2: 1-41.

Schoollied: Gezang 257:1

Crèche: Gonda Zeeman en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en  
Marianne Zwiers

Kaarsen/Schoollied: Ian Peereboom

Collecte is bestemd voor de Zending

## Kerkdienst voor: *maandag 1 juni 2009*

### Tweede Pinksterdag

10.00 uur *ds W. Gugler*  
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk  
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2

Tekst: Handelingen 2: 42-47

Eerste collecte: Kerk in Actie Missionair Werk  
Tweede collecte: voor de beide kerken

.....In Jeruzalem te beginnen”

Wie kent nog het gezegde “van Alkmaar begint de victorie” en weet wat het betekent?

Neen, wees naar gerust, het gaat niet om uw kennis te testen of om een strikvraag. Maar het onderwijs op onze scholen is de laatste dertig jaar zo sterk veranderd, dat ik niet verbaasd zou zijn als vrijwel niemand meer weet dat het slaat op een gebeurtenis uit 1573: het beleg van Alkmaar. Het Spaanse leger wilde het stadje veroveren, maar moest zijn poging opgeven. Een groot succes voor het handjevol geuzen en de burgerij aan het begin van de 80-jarige oorlog. Een klein begin met grote gevolgen. Vandaar die uitdrukking.

Ik geef toe dat het een wat vreemde inleiding is voor een artikel over Pinksteren. Maar ik kwam erop omdat iemand tegen me zei het ongeloofwaardig te vinden dat het evangelieverhaal begonnen zou zijn op de wijze zoals de bijbel het heeft beschreven. En dat vind ik weer merkwaardig. Waarom het een wel geloven en het ander niet. Goed, het een is vierhonderd jaar oud, het ander tweeduizend. Het ene heeft maar enkele vermeldingen door de discipelen, het ander tientallen door Nederlandse en buitenlandse geschiedschrijvers. Maar daarom kunnen beide verhalen in de kern nog wel waar zijn.

Tweeduizend jaar geleden wordt ook in Jeruzalem het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de oogst. Pelgrims, toeristen en ander volk zijn in groten getale aanwezig. Het gaat om duizenden, misschien wel tienduizenden mensen, uit alle delen van het toenmalige Romeinse rijk en enkele andere gebieden. Joden en niet-Joden. En onder de Joden ook een tiental van Jezus' discipelen. Er is een Joods gezegde dat Palestina het centrum van de wereld is, Jeruzalem het centrum van Palestina en de tempel het centrum van Jeruzalem. En juist op deze plaats horen al die mensen het geluid van een sterke wind en zien vuurtongen op de hoofden van de discipelen. En al worden op dat tempelplein misschien wel twintig verschillende talen gesproken, ieder hoort in zijn eigen taal de evangelieboodschap. In Jeruzalem begint het verhaal dat vandaar door de wereld gaat. De discipelen zijn apostelen geworden, de leerlingen heten voortaan zendelingen..

Al twintig eeuwen lang is het verhaal verteld en het gaat nog steeds door. Het verhaal dat God Zijn geest schenkt aan wie Hem aanvaardt. De rij van Kerst, Pasen en Pinksteren is voltooid. Het groepje van een tiental apostelen is tot een niet te tellen menigte uitgegroeid. Er zijn tallozen gelukkig geworden in het geloof, maar ook velen hebben het helaas verloochend of fel bestreden. En wij in onze dagen? Hoe groot is nog de verdeeldheid onder de christenen, hoe moeilijk is het om tot meer eenheid te komen. Hoe spot de wereld soms met Hem wegens onze geschillen en twisten. En toch blijft de hoop levend dat wat die dag in Jeruzalem in Jezus' naam is begonnen wereldwijd zal worden voltooid.

Immers geldt voor alle tijden en plaatsen: “Eén Naam is onze hope.

Eén grond heeft Christus' kerk.

Zij rust in éne dope

En is Zijn scheppingswerk“

Gezegend Pinksteren! Het Feest van de Geest.

Klaas de Jong.

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	31 mei	Leviticus 23:15-22
maandag	1 juni	2 Johannes
dinsdag	2 juni	1 Koningen 16:23-34
woensdag	3 juni	1 Koningen 17:1-16
donderdag	4 juni	1 Koningen 17:17-24
vrijdag	5 juni	Psalm 29
zaterdag	6 juni	Romeinen 8:1-11

Bij de kerkdiensten

Op zondag 31 mei vieren we Pinksteren; de Heilige Geest werd uitgestort in de harten van gelovigen; God woont nu niet meer in een gebouw van steen maar van wedergeboren mensen uit alle natiën van de hele wereld. Het is een onbeschrijfelijk geheim: Gods heerlijkheid die ooit de tempel in Jeruzalem vulde met zijn luister en majesteit houdt intocht in zijn gemeente. Met andere woorden: Op de eerste Pinksterdag heeft God zelf zijn nieuwe tempel ingewijd. Reden genoeg om feest te vieren en om onze bestemming te overdenken. We willen dit doen door het lezen van Handelingen 2: 1-41.

Op maandag 1 juni is er een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde kerk. In de verkondiging willen we n.a.v. Handelingen 2: 42-47 nadenken over het *Geheim van geestelijk leven*. Hoe kunnen wij als christenen en als kerk 'aanstekelijk' zijn?

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

Bij de kerkdiensten

Zondag vieren wij het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In de Hervormde Kerk luisteren wij dan naar Handelingen 2: 1 – 11: en we overdenken dan de begeleidende tekenen van de Heilige Geest: wind en vuur en talen. En we maken er een Zingende Kerk van.

In de middagdienst overdenken wij Romeinen 8: 26: de Heilige Geest helpt ons in onze zwakheid. Dan houden wij de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

Op Tweede Pinksterdag is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk, waarin ds Gugler voorgaat.

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult, waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart, in de verborgen hof  
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

ds J. Pronk

---

Voorbede

1. Voor alle predikanten, Heer sterk hen in Uw woord.
2. Voor alle ambtsdragers, Heer geef hen kracht opdat zij blijmoedig dit werk mogen doen.
3. Voor het Nederlands Bijbelgenootschap voor alle medewerkers, Heer wil al dit werk zegenen.
4. Voor de tehuizen waar mensen terecht kunnen, daklozen of zij die aan drugs verslaafd zijn, Heer geef hen de kracht en wijsheid om deze mensen te kunnen helpen.
5. Voor allen die in deze tijd examen doen, Heer wil hen wijsheid geven en de rust.
6. Voor het Pinksterfeest, Heer wij vragen Uw zegen.
7. Voor hen die treuren, Heer wil hem troosten en sterken.

L. Kes-Schouten

In memoriam

Op 20 mei 2009 is gestorven br Klaas de Groot, zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam.  
 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
 vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.  
 Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis,  
 pelgrims, die uit alle landen samen komen om het kruis.

Feest in de kerk

Een tijdje geleden mocht ik het Avondmaal bedienen in een kleine buurgemeente in Waterland. Op de fiets ben ik er heen gegaan. Toen ik ruim op tijd aankwam, waren op het pleintje bij de kerk een paar meisjes aan het fietsen. Ik schat, dat ze een jaar of tien waren. Ze vroegen me, wanneer de kerk begon. Ik heb ze uitgelegd, dat de kerk om tien uur begon en dat dat nog een half uur duurde. Toen het dan eindelijk tien uur was en ik de kerk binnenkwam, zag ik mijn vriendinnen mooi zitten, keurig in de bank tussen andere gemeenteleden in. Alles bij elkaar waren we met vijftien mensen.

In een Avondmaalsdienst heb je eerst de preek en daarna de viering van het Avondmaal. En heel aandachtig luisterden de meisjes naar de preek en naar het Avondmaalsformulier.

Bij het Avondmaal worden de mensen uitgenodigd om aan de Avondmaalstafel te komen zitten. Ook hier gebeurde dat. En wie waren de eersten die aan de tafel plaats namen? Juist, de meisjes.

De ouderling van dienst fluisterde tegen me: Wat moeten we hiermee? En ik fluisterde terug: Rustig laten zitten, wie zit die zit. En de uitdeling begon van brood en wijn. De schaal met brood werd tussen de volwassenen doorgegeven. Maar dat was voor de dames geen probleem. Ze pakten gewoon een stukje van het brood, toen de schaal langs ging, en ze aten het op. En de beker met wijn namen ze ook ter hand en ze hebben daarvan gedronken. En het lied dat we daarna zongen, klonk heel mooi, omdat twee kinderstemmen boven alles uit zongen.

Na de dienst was de kerkenraad in de consistorie. "Wie waren die meisjes?", vroeg ik. Niemand kende ze. Iemand dacht, dat ze af en toe een weekend op het dorp kwamen logeren bij hun vader en zijn nieuwe vriendin. Het was in ieder geval de eerste keer, dat ze in de kerk kwamen.

Toen ik mijn fiets weer pakte om naar Marken te fietsen, stonden mijn twee vriendinnen mij op te wachten. "Meneer, we willen u nog bedanken. Het was zo fijn in de kerk." En de ander voegde eraan toe: "Het was echt een feest in de kerk!" Ik heb geglimlacht en ze nog een fijne dag gewenst.

Later hoorde ik, dat de kerkenraad van dat dorp besloten heeft om ook kinderen tot het Heilig Avondmaal toe te laten. "Want toen met die Marker dominee was het toch wel erg fijn!"

ds. J. Pronk

Collecten Hervormde KerkZondag 24 mei 2009

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeente	€ 147,39
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 217,40

Collecte Patmoskerk

Diakonie 24 mei 2009	€ 167,75
----------------------	----------

Kerkelijke stand Patmoskerk

Ingekomen: Marie Janne Visser, Buurt 2-10.

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Juni: Piet Boes en Freek Visser.

**Psalm 9 : 5**

Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt,  
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.  
Een burcht voor wie in nood verkeren,  
een vaste burcht is onze Here.

Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen onze vader, schoonvader  
en bappe

**Klaas de Groot Cz.**

weduwnaar van Grietje Roos

In de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Kees en Annemarie  
Pieter

Margriet en Michiel  
Femke en Guillaume  
Lisette  
en achterkleinkinderen

Monnickendam, 20 mei 2009  
Correspondentieadres: Havenbuurt 28, 1156 AM Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden maandag 25 mei 2009  
op de Algemene Begraafplaats te Marken

Plotseling is overleden in de gezegende leeftijd van 90 jaar,

onze zwager en oom

**Klaas de Groot**

Mevr. L. Zeeman-Roos  
Fam. Roos  
Mevr. J. Commandeur  
Fam. P. den Ouden-Schipper  
Fam. Zeeman

---

Marken 20 mei 2009

**“Alles geht vorüber. Alles geht vorbei“**

Toch nog onverwacht, is op de gezegende leeftijd van 90 jaar overleden

onze broer, zwager en “ome Klaas“

**Klaas de Groot Cz.**

Sijtje de Groot en Eb Commandeur

Eeftje de Groot

Neeltje de Groot en Koos Zwiens

neven en nichten