

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 24

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 juni 2009

## Kerkdiensten voor: zondag 21 juni 2009

10.00 uur *ds C. Spaans te Oegstgeest*  
Intochtslied: Gezang 75: 1 en 2

17.00 uur *ds C.D. van Alphen te IJsselstein*  
Intochtslied: Gezang 75: 1 en 2

Eerste collecte: het Bouwfonds  
Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur *ds W. Gugler*  
Doopdienst

Tekst: Handelingen 13: 1-12

Schoollied: Gezang 75: 1

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Esther Kaars en  
Tanja de Jong

Kaarsen/schoollied: Katinka van Dijk

Collecte is bestemd voor de Kerk

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	21 juni	Romeinen 11:25-36
maandag	22 juni	Marcus 6:1-6
dinsdag	23 juni	Marcus 6:7-13
woensdag	24 juni	Marcus 6:14-29
donderdag	25 juni	1 Koningen 18:1-15
vrijdag	26 juni	1 Koningen 18:16-29
zaterdag	27 juni	1 Koningen 18:30-46

OVERDENKING

*What the world needs now, is love, sweet love, it's the only thing that there is just too little of*

Onlangs reden we met ons koor richting Bunschoten-Spakenburg, voor een Korendag toen de bus langs een weiland reed waar een kalf in de sloot lag te spartelen. Het was aandoenlijk en triest om te zien, maar wat kun je doen als je daar, in de file, op de snelweg voorbij rijdt? Nu reden er natuurlijk nog meer auto's dus we hoopten maar dat er tenminste een van hen iemand heeft kunnen waarschuwen, waardoor het arme beest nog gered kon worden! Met deze gedachte susten we ons geweten en we hebben er ws. niet meer aan gedacht de rest van de dag! Maar het voorval hield me blijkbaar toch bezig, want helaas is deze situatie wel herkenbaar, dat men in het dagelijkse leven zich soms aan situaties onttrekt die toch heel ingrijpend kunnen zijn en dan gaat het toch vaak om een mens die in nood is! Want tegenwoordig hoor of lees je steeds vaker het trieste nieuws dat er weer iemand zich van het leven heeft beroofd maar ook zijn gezin mee de dood heeft ingejaagd! Of denk aan het drama in Apeldoorn op Koninginnedag, ook deze man had problemen maar koos er bewust voor om dood en verderf te zaaien, met alle gevolgen van dien! Hoe groot kan dan de wanhoop zijn als je tot zoiets komt? Hoe eenzaam moet je zijn geweest? Vaak blijkt dat het betreffende gezin wel bekend was bij hulpinstanties maar dan kan er toch zoiets gebeuren! Heeft men dan toch de situatie onderschat en niet de nood (h)erkend? En ook de omgeving weet er vaak net niet het fijne van en zo denkt de een van de ander dat hij wel zal helpen! Het is vaak simpelweg een schreeuw om aandacht maar hoe hard moet je schreeuwen om gehoord te worden? En wat kun je hier nu daadwerkelijk aan doen om zoiets te voorkomen, want het lijkt tegenwoordig schering en inslag, bijna elke week is het raak! Ja, denkt u, daar is toch de kerk, de dominee en de diaconie voor, en andere hulpinstanties? Ja, maar we zijn toch ook allemaal elkaars naasten, dat we omzien naar de ander! Is het niet zo dat we ons te vaak opsluiten in onze huizen, en met onze voeten op tafel de ellende van de wereld bezien met een kopje koffie in de hand, ach en wee roepen bij het journaal en verder weer overgaan tot de orde van de dag? Konden we het maar zien wat er in de ander omgaat, dat hij of zij tot zo'n wanhoopsdaad overgaat! Maar in deze snelle tijden waarin tijd geld kost, is eigenlijk geen tijd voor iemand met problemen, we hebben het veel te druk met onze eigen hobbies, onze sociale contacten, met onze smsjes en emailtjes, we willen immers niks missen! Men wordt vaak ook simpel doorverwezen naar een website, probleemnummerzoveel.nl! De reguliere hulpverlening heeft ook vrij veel last van bureaucratie en regeltjes, zodat je, als je niet in het juiste probleemplaatje past, weer bij de volgende balie achteraan moet sluiten en dat kan net genoeg zijn om de bom te doen barsten! Wat dat betreft moet er ook heel veel veranderen en verbeteren, wil men het tij keren! Veelal is er ook een soort reserve, een soort angst tegenover iemand die problemen heeft en deze aangeeft; als je aan iemand vraagt in het voorbijgaan: Hoe gaat 't, dan zegt diegene niet gelijk: nou, fijn dat je het vraagt maar 't gaat helemaal niet goed! Want dan ben je al de hoek van de straat om, dus wordt het vaak: ja, hoor, 't gaat goed! En hoe pijnlijk kan het zijn, als er *echt* iets is, dat het soms lijkt of die ander dat gewoon niet lijkt te *willen* horen en alleen maar praat over zijn eigen besognes! Maar het zal er ook, niet in de laatste plaats, mee te maken hebben dat er steeds minder mensen in de kerk komen, niet zozeer dat men God de rug toekeert, maar meer omdat men teleurgesteld is in de mensen van de kerk, van wie je juist verwacht dat zij zich om elkaar bekommeren!

Dat is immers een van de belangrijkste geboden, heb uw naaste lief als uzelf !

Het eerste en het enige wat we dan ook kunnen doen, is deze persoon of personen voor te dragen in ons gebed, elke dag opnieuw, maar dit ook te durven zeggen tegen diegene(n):

Ik zal voor je bidden! Maar dat niet alleen, het gaat er ook om dat je die persoon de hand reikt en zegt, ik ben er voor je, op mij kun je rekenen!

Van naastenliefde is nog nooit iemand doodgegaan, maar is dat ook niet de opdracht zoals God ons dat heeft geleerd en zo heeft bedoeld?

Ik denk ook dat een gebed meer oplevert dan weer een stille tocht!

We moeten weer leren te geven zonder te willen ontvangen, en tja, we zullen niet gelijk alle problemen meteen kunnen oplossen, maar als we er ons best voor doen zullen er nog steeds wonderen gebeuren!

Maar eigenlijk hoeft er toch niets te veranderen aan onze levenswijze, want we bidden toch al elke dag voor en we denken toch elke dag al aan onze naaste! Ja toch!?

Anneke Commandeur-Kroes

---

### Voorbede

1. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
3. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.
4. Heer leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
5. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.
6. Voor alle voorbereidingen van de havenfeesten. Dat alles wat gebeurt tot eer van Uw Heilige Naam mag zijn.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

---

### Bij de kerkdiensten

In de dienst van 21 juni zal de doop bediend worden aan *Mylène*, dochter van Jurie en Mireille van Veen (Zuiderzeeweg 10). De geboorte van een kind is een blijft een wonder dat ons verstand te boven gaat. We denken hierbij ook aan onze Schepper en Verlosser die met ons een verbond wil sluiten. De doop is het teken dat God ons hiervoor uitnodigt. We willen de ouders van Mylène en hun families van harte feliciteren. In de verkondiging willen we nadenken over Handelingen 13,1-12.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

---

### De Ziekenboeg

Transitorium, p/a Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend  
Kamer 338: mw C. de Groot – Kes, Zuiderzeeweg 26  
Kamer 321: mw L. Zeeman – Zeeman, Kets 39

Bij de kerkdiensten

Zondag hopen in de Hervormde Kerk weer twee gastpredikanten voor te gaan.  
 In de morgendienst komt ds Spaans uit Oegstgeest, die vlootpredikant geweest is.  
 En in de middagdienst komt ds van Alphen uit IJsselstein, die eerder in Utrecht woonde..  
 Mogen wij gezegende kerkdiensten hebben.

ds J. Pronk

Gift

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Diaconie. Hartelijk dank

Twee aardige oude dametjes

Het was in een verpleeghuis hier in de buurt. Marker mensen waren er niet. Maar ik sta wel op het rooster om daar af en toe voor te gaan in een kerkdienst. Ik vind dat leuk om te doen. Ik weet best, dat het verblijf in een verpleeghuis geen pretje is. De mensen die daar zijn, zijn op de een of andere manier gekneusd in het leven. Lichamelijk gehandicapt of geestelijk gehandicapt. Je kunt niet meer, zoals jezelf wilt. Je kunt niet meer lopen waar je wilt of je kunt niet meer denken zoals je wilt. Je bent van anderen afhankelijk. En juist daar kan de boodschap van het evangelie zo bevrijdend zijn. Met al onze handicaps zijn wij aanvaard door de hemelse Vader. Door Jezus mogen wij kinderen van God zijn. Of zoals Ramses Shaffy het zingt: Kijk omhoog, Sammy, daar is Eén die van je houdt. Dit keer was het een Avondmaalsviering, waarin ik mocht voorgaan. Met brood en wijn worden wij gesterkt op de weg van het geloof. Dat hebben wij allemaal nodig, gezonden en zieken. Mensen in een verpleeghuis net zo goed als mensen buiten een verpleeghuis.

Na de kerkdienst gaan de mensen weer terug naar hun afdeling en is het een druk gedoe van handen geven en vriendelijke woorden spreken. "Fijn dat u er was en sterkte"

Twee dametjes waren achtergebleven en wilden nog even de dominee spreken. Allebei in een rolstoel. Ze hadden elkaar pas in het verpleeghuis leren kennen en ze waren vriendinnen geworden. De ene dame bedankte me zo erg voor het Avondmaal. Het was de eerste keer, dat ze het meemaakte. En het was zo geweldig. Ja, zei ze: "Mijn ouders hebben me ooit als kind laten dopen, maar verder deden ze er niet aan, zoals dat heet. Ze hebben me ooit naar de zondagsschool gestuurd en die verhalen over Jezus vond ik altijd zo mooi. Maar verder speelden de kerk en het geloof geen rol van betekenis voor me. Niet dat ik tegen was, maar ik was ook niet uitgesproken voor. Maar hier in het verpleeghuis merkte ik, dat mijn buurvrouw ging bidden voor het eten en ik vroeg haar, waarom ze dat deed. En ze heeft me over Jezus verteld. Gewoon de oude bijbelverhalen. En toen ben ik ook weer gaan bidden. En het deed me zo goed. Ik ben met mijn buurvrouw meegegaan naar de kerkdienst. Het is zo fijn om die oude liederen weer te horen en te zingen.

Deze kerkdienst stond aangegeven als Avondmaalsdienst. Ik heb aan mijn buurvrouw gevraagd, wat dat betekende. Ze heeft me alles uitgelegd, van brood en wijn en van de Here Jezus. Ik heb aan haar gevraagd, of ik ook het brood en de wijn mocht krijgen. Gelukkig zei ze: Mijn lieve mens, als je in de Here Jezus gelooft, dan moeten we doen wat Jezus gezegd heeft. En Hij heeft gezegd: Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dus kom maar mee.

Dominee, het is de eerste keer, dat ik Avondmaal gevierd heb. Maar ik ben zo blij. Daarom wil ik u bedanken."

En de buurvrouw zei met een knipoog tegen me: "Of het van de kerk allemaal mag, weet ik niet. maar soms moet je God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Zo staat het er toch?"

ds J. Pronk

### Collecten Patmoskerk

Zondag 14 juni 2009

Diakonie

€ 195,40

### Collecten Hervormde Kerk

Zondag 14 juni 2009

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

€ 182,85

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente

€ 115,60

---

### **Pinksterzendingscollecte 2009**

De Pinkstercollecte, bestemd voor de opbouw van de christelijke kerk in Cuba, heeft het mooie bedrag van € **1.436,80** opgeleverd. Bij deze willen we alle gevers en geefsters hartelijk bedanken.

De Hervormde zendingscommissie

---

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds, De Macht van het Kleine, heeft in onze gemeente het bedrag van € **668,02** opgebracht. Een ieder die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk dank. In het bijzonder de collectanten die hun tijd hieraan gegeven hebben, hartelijk bedankt.

Namens De Macht van het Kleine,  
A. Springer – Zeeman

---

### Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

De redactie

6.

## Draagt Elkanders Lasten

Het kan in onze dagen  
nog heel erg nodig zijn  
een anders last te dragen,  
die gebukt gaat onder ziekte en pijn.

De sterftecijfers dalen,  
de wetenschap staat hoog.  
Doktoren mogen niet falen,  
staan bij de dood soms oog in oog.

Maar 't is niet ieder gegeven,  
gezondheid en ook kracht.  
Want over dood en leven  
beschikt een Hogere Macht.

De zieke weet elke morgen  
"Ik ben gekluisterd aan bed,  
een ander moet mij verzorgen,  
'k ben dankbaar, maar 't is geen pret"

Gezonden, draagt elkanders lasten,  
een nobel initiatief.  
Ziek en gezond, er zijn contrasten,  
maar God heeft de blijde gever lief.

### **Nationale collecte Handicap.nl van 22 t/m 27 juni 2009**

Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Zij verzorgt ieder jaar de landelijke collecte ten behoeve van mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. De bijna twee miljoen mensen met een handicap in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander maar dit wordt hen vaak bemoeilijkt omdat zij uit een klein inkomen, ten behoeve van hun Handicap, buitengewone kosten moeten maken die door geen enkele instantie of regeling worden vergoed.

De Ango is de grootste (17.500 leden) Nederlandse organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking of een chronische ziekte. Voor het uitvoeren van activiteiten zijn wij afhankelijk van contributies van leden, giften en de jaarlijkse nationale collecte.

Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt, krijgen steeds meer mensen met een ziekte of handicap financiële problemen. Vanuit de opbrengst van de collecte helpt het Ango Fonds bijvoorbeeld door de aanschaf van een elektrisch hoog-laag bed of een aangepast vervoermiddel. Het Ango fonds geeft individuele financiële hulp aan mensen met een handicap - hiervoor hoeft men geen lid te zijn. De Ango geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden. **Ango maak(t) beter leven mogelijk!**

Wij begrijpen het goed als u denkt: "Alweer een collecte", maar het is in deze tijden helaas een bittere noodzaak zodat wij ons goede werk kunnen blijven voortzetten en te financieren. Wij vragen u daarom om een kleine bijdrage als de collectant van de Handicap.nl bij u aanbelt. Collectant gemist? Uw bijdrage kunt u ook overmaken op Postbankrekening 625000 van Handicap.nl in Amersfoort onder vermelding van: collecte.

Indien u meer informatie over de Ango of Handicap.nl wilt ontvangen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor in Amersfoort 033-4654343 e-mailadres [info@handiap.nl](mailto:info@handiap.nl)

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, ook namens uw medemens!

Bezoek ook eens één van onze websites: [www.handicap.nl](http://www.handicap.nl) of [www.ango.nl](http://www.ango.nl).