

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 juni 2009

Kerkdiensten voor: *zondag 28 juni 2008*

Tentdienst op de Haven

10.00 uur *dr. W. Gugler, tentdienst*

Thema: Ik geloof het wel

Collecte is bestemd voor het Liliane Fonds

17.00 uur *ds. E.J. Bergman te Katwijk*
Intochtslied: Gezang 288: 1 en 2

Eerste collecte voor: *de Diaconie*

Tweede collecte voor:

de Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	28 juni	Psalm 30
maandag	29 juni	1 Koningen 19:1-9a
dinsdag	30 juni	1 Koningen 19:9b-21
woensdag	1 juli	1 Koningen 20:1-12
donderdag	2 juli	1 Koningen 20:13-22
vrijdag	3 juli	1 Koningen 20:23-34
zaterdag	4 juli	1 Koningen 20:35-43

De Bijbel en de Heilige Geest

Wanneer wij afgaan op de verkoopcijfers, dan blijkt dat de Bijbel nog steeds het meest verkochte boek is. Op allerlei manieren, in allerlei vertalingen en bewerkingen komen mensen van onze tijd met de Bijbel in aanraking. Maar toch wordt de Bijbel steeds minder gelezen. Veel mensen vinden de Bijbel wel een buitengewoon interessant boek. Maar inhoudelijk weten zij er maar heel weinig van af. Ook in veel christelijke gezinnen neemt de kennis van de Bijbel af. Zelfs het samen uit de Bijbel lezen, is een zeldzaam verschijnsel aan het worden.

Nu zijn wij bijna allemaal opgegroeid met de Bijbel. Maar, können wij de Bijbel ook echt? Weten wij ook, waar het in de Bijbel echt om gaat?

Jongeren vinden het op de basisschool wellicht een sport om de volgorde van de Bijbelboeken te kennen. Misschien hebben zij al ontdekt, dat de Bijbel een soort bibliotheek is met niet minder dan 66 boeken. Geschreven door totaal verschillende mensen, ieder in zijn eigen stijl en met zijn eigen accenten. Maar weten zij ook waarover het inhoudelijk gaat!

“De Bijbel gaat toch over God?”, zullen zij zeggen.

Maar weten zij ook dat al die schrijvers, hoe verschillend ook, het eigenlijk maar over twee onderwerpen hebben?

“Hoe het staat met ons mensen in onze zonden tegenover God?”

“En hoe staat het met God in Zijn genade tegenover ons mensen?”

Daarmee hebben we de kern te pakken van dit boek, dat in 2500 jaar geschreven is.

De Bijbel is een boek, maar wel een boek met een bijzonder hoog waarheidsgehalte.

Ik mag wel zeggen: dé waarheid. Al willen velen dat nog wel eens wat tegenspreken.

Alsof dat té pretentius zou zijn. Alsof er geen andere waarheden zouden zijn.

Wel, laten we daarover maar meteen duidelijk zijn.

Nee, een hogere waarheid dan Gods waarheid is er niet.

En elke waarheid buiten de Bijbel is óf van Gods waarheid afgeleid en van mindere waarde, of het is een leugen. De Bijbel gaat niet alleen óver God, maar is ook een getuigenis van God.

Maar, hoe wij elkaar dit boek ook mogen aanprijzen, dat neemt niet weg, dat dit boek ook vragen oproept tot in onze tijd.

Zelfs de meest geleerde theoloog en de diepst gelovige mens heeft vragen.

Hoe komt dat? Is dat alleen vanwege het ontstaan van de Bijbel? Of van wat er in staat?

Ook voor onze generatie blijft de Bijbel vaak een ‘vreemd’ boek. Geschreven in een cultuur, die totaal anders is dan de onze. Met daarin gebeurtenissen, gewoonten, spreuken en wetten, die wij niet altijd kunnen plaatsen. Profetieën met hun vaak mistige beelden. Openbaringen en Godsspraken met nauwelijks te begrijpen visioenen. Wonderverhalen, die haaks staan op ons wetenschappelijk denkvermogen. Om nog maar te zwijgen van bloedige oorlogen en ‘etnische zuivering’ in het Oude Testament.

Wat betekenen bepaalde uitspraken en gebeurtenissen? Zijn ze enkel voor toen? Of ook voor nu? Geldt Gods Woord tot in elke letter en komma en punt, of zijn bepaalde gedeelten zoals bijvoorbeeld de reinheidswetten uit de tijd?

En als dit soort vragen je al niet bezighouden, dan toch zeker deze ene:

Is het allemaal wel waar? Is het echt gebeurd? Of zijn het mooie verhalen met hooguit een navolgenswaardige strekking?

Niet de mensen, noch de kerk, bepalen dat de Bijbel gezag heeft.

De Bijbel dient zich zelf als zodanig aan, en het is de kerk die dat belijdt, en de gelovige in wie de Heilige Geest getuigt dat de Bijbel Gods Woord is.

Ook als ik persoonlijk niet in de Bijbel geloof als Gods Woord, en zelfs als de kerk dat niet meer zou belijden, dan nog is en blijft de Bijbel dé openbaring van God.

“Maar hoe krijgt de Bijbel nu gezag voor mij?”. “Hoe heb ik de Bijbel te lezen?”

Daar komt het uiteindelijk toch op neer, wil de Bijbel voor mij persoonlijk een boek van behoud en zaligheid worden.”

En daar gebeurt nu iets wonderlijks.

Het is God de Heilige Geest er zeer om te doen, dat dit ene boek – met zijn eigen ontstaansgeschiedenis; met zijn eigen inhoud; met zijn karakteristieke vorm; met zijn vele vertalingen – een levensboek voor mij en voor u wordt.

Dat het over mijn leven zeggenschap krijgt, niet uit dwang maar uit overtuiging.

En daar begint het werk van de Heilige Geest. Hij getuigt in ons.

Niet alleen als een waarheid, maar vooral als een Woord om naar te leven.

Dat wij ons leven erdoor laten veranderen, verbeteren, vernieuwen.

Dan worden voorheen onbegrijpelijke teksten niet alleen duidelijk. Maar dan krijgen ze ook betekenis. Dan erkennen wij niet alleen het gezag van de Bijbel, maar dan ervaren wij ook dat gezag. Daarom bidden wij in elke eredienst bij de opening van het Woord om verlichting met de Heilige Geest. Wie met ‘verlichte’ ogen de Bijbel leest, herkent ook hoe de Bijbel gelezen wil worden. Ze wil dat wij ons geloof erop gronden. En ze wil ons geloof door dit Woord bevestigen. Meer hebben we niet nodig.

Trouw Schriftgebruik en trouwe Schriftprediking geeft geoefende christenen en ook gezonde christenen. Een gezonde christen heeft de Bijbel lief. Dan begrijp je, waarom Psalm 119 ook de langste Psalm is. Ze raakt niet uitgezongen op dit ene thema: “Hoe lief heb ik Uw Woord”. Laat de Heilige Geest ons leiden in dat Woord en in die Waarheid.

Pieter C. Springer

Voorbede

1. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.
2. Heer leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
3. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.
4. Voor de havenfeesten. Dat alles wat gebeurt tot eer van Uw Heilige Naam mag zijn.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die u vrezen.
6. Jezus Christus maak ons bereid om gewillig te zijn en ons hele leven inclusief onze ziektes aan u over te geven.
7. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.

Ria Kaars

Kerkelijke stand Patmoskerk

Gedoopt op 21 juni: Mylene, dochter van Jurie van Veen en Mireille B. Teerhuis, geboren 26 maart 2009, Zuiderzeeweg 10.

K. Zeeman

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we de kerkdienst in de Tent op de Haven. Ds Gugler is de voorganger.
In de middagdienst in de Hervormde Kerk hoopt voor te gaan ds Bergman uit Katwijk.

ds J. Pronk

Gift

Aan huis ontvangen een gift van € 25,00 voor de Zending. Hartelijk dank

Op Pad Met Bach: 5 – 26 juli in de kerk van Zuiderwoude.

Een wereld van kleinschaligheid: elke dag open 11.00 – 14.00 uur

Wandelen en fietsen: routes en kaarten voor wandelaars, fietsers, kanoërs en skaters

Landschap Waterland: informatie, boeken, organisaties en projecten

Streekproducten: moes, jam, honing, chutney enz van Anna Magdalena Bach en Catharina's keuken

Schilderijen: Miriam Fleuren (fijnschilder) en Henk Pietersma (werken bij de psalmen)

Lunchconcert: Wim Dijkstra speelt bach op het Knipscheer/Gradussenorgel,

Koffie en Bachbroodjes, elke middag 13.00 uur

Varen met Staatsbosbeheer: dagelijks om 14.00 uur

Opening: zondag 5 juli 11.30 uur met Weespertrekvaartmannenkoor

Voor meer informatie: www.kerkzuiderwoude.nl

De Zomerzangavonden

Hier zijn de gegevens voor de Zomerzangavonden in de Hervormde Kerk

Woensdag 15 juli 20.00 uur: organist Jan Pereboom en de muziekgroep "de Gospeltrain"

Woensdag 29 juli 20.00 uur: organist Piet Boneveld en het Marker Mannenkoor

Woensdag 12 augustus 20.00 uur: de Voor Anker Band

Eerste levensbehoeften voor calvinisten

De samenleving moet de eigen verantwoordelijkheid van mensen weer centraal stellen. Dat betoogde premier Jan Peter Balkenende bij de landelijke herdenkingsbijeenkomst van de vijfhonderdste geboortedag van Johannes Calvijn. Volgens de minister-president hebben mensen in het denken van Calvijn een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken en morele plicht die keuze vrijheid te gebruiken om het goede te doen. In de afgelopen decennia is die verantwoordelijkheid echter op veel plaatsen verdwenen. Balkenende noemde als voorbeeld de "doorgesloten verzorgingsstaat" en het "heilig geloof in de markt".

Het verantwoordelijkheidsbegrip van Calvijn kan helpen de balans te hervinden, stelde de premier. Verantwoordelijk gedrag leidt volgens hem tot meer onderlinge betrokkenheid en respect en is de basis van een samenleving die sterk genoeg is om "iedereen te laten delen in welvaart en welzijn". De premier is blij verrast door de vele aandacht die Calvijn dit jaar krijgt. "In het huis waarin ik opgroeide, stonden Calvijns *Institutie*, de *Statenbijbel* en de *Heidelbergse Catechismus* broederlijk naast elkaar in de kast - en werden daar ook regelmatig uitgehaald. Het gereformeerde geloof van mijn jeugd is en blijft voor mij een inspiratiebron en een anker in moeilijke tijden. Dus ja, ik durf mijzelf "calvinist" te noemen.

De herdenkingsbijeenkomst was het hoogtepunt van het Calvijnyaar, dat met tal van activiteiten gepaard gaat. "Voor de liefhebbers is er Calvijnwijn, Calvijnpepermunt, Calvijnbonsbons en, zeer belangrijk, Calvijnjenever - vier eerste levensbehoeften voor de ware calvinist", aldus Balkenende.

(Woord en Dienst)

De tentdienst, hoe het is begonnen

Het zal nu vijftien of zestien jaar geleden zijn, dat mijn toenmalige Gereformeerde collega, John Vrijhof, en ik op de fiets onderweg waren naar een vergadering aan de vaste wal. Al fietsend praat je zo wat en Vrijhof vertelde dat hij een idee had. Bij de Havenfeesten was er een tent op de Haven en de beide kerken konden eigenlijk best samen op zondagochtend daar een kerkdienst houden. Dan kon het evangelie klinken in een omgeving waar de Marker jongeren aan gewend waren. Want de blijde boodschap kan overal verkondigd worden, in kerken uiteraard, maar ook daarbuiten.

Nou, ik moest wel even aan het idee wennen. Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe leuker ik het vond. Kerk houden op de Haven, dan is de kerk ook op de Havenfeesten present.

Maar dominees zijn de baas niet in de kerk. Dat zijn de kerkenraden, dus die moesten accoord gaan. We verwachtten eigenlijk geen problemen. En al gauw belde Vrijhof op, dat zijn gereformeerde kerkenraad enthousiast meedeed. Toen de hervormden kerkenraad hielden, heb ik uitleg gegeven en we hebben erover gestemd. En tot ieders grote verbazing bleken er net zoveel voorstemmers als tegenstemmers te zijn. De stemmen staakten, zoals dat heet. Ja, en wat gebeurt er als de stemmen staken? Dan blijft alles bij het oude. Dus ook bij ons. De hervormden deden niet mee.

De volgende ochtend moest ik Vrijhof opbellen en vertellen hoe de hervormde kerkenraad gereageerd had. Toen ik mijn boodschap verteld had, was het stil aan de andere kant van de lijn. En eindelijk zei Vrijhof: "Als jullie niet meedoen, heb ik er niet zo'n zin meer in. Het zou leuk moeten zijn, maar als het zo moeilijk gaat, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan vergeten we het maar." Mijn reactie daarop was: "Joh, als jij het een goed idee vindt, dan moet je het doorzetten. Je haalt er een groot koor of een muziekgroep bij, je maakt veel tamtam over de dienst, en ik denk dat er best wel veel mensen wel op af zullen komen. Doorzetten!"

En dat heeft Vrijhof gelukkig gedaan. En zo werd de eerste tentdienst georganiseerd door en gehouden onder verantwoordelijkheid van de gereformeerde kerkenraad.

In het dorp werd er natuurlijk druk over gesproken. Dit was iets wat mensen kunnen overzien, een tentdienst op de Haven en de hervormden doen niet mee. En naar buiten toe heb ik het standpunt van de hervormde kerkenraad moeten verdedigen. En dat heb ik gedaan ook. Een tentdienst op de Haven is niet een zaak waarmee de kerk staat of valt. Je kunt voor zijn of je kunt tegen zijn. Ieder zijn mening.

Toen de bewuste zondag van de tentdienst aanbrak, had ik gewoon dienst in de hervormde kerk. Meer mensen dan anders. Ze dachten zeker, dat ik wel over de tentdienst zou spreken. Nou, mooi niet dus. Toen ik na de dienst door de Westerstraat naar huis liep, hoorde ik de mensen in de tent zingen: Geef vrede Heer, geef vrede. En ik dacht: jammer, dat we er niet bij zijn.

Een half jaar later vroeg Vrijhof aan me, of ik toch niet weer de tentdienst op de agenda van mijn kerkenraad wilde zetten. Natuurlijk. En weer werd erover gestemd. En dit keer waren de meesten vóór. Het kan verkeren.

Maar ik heb toen wel direct gezegd in de kerkenraad, dat ik wilde dat de eerste tentdienst onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden door Vrijhof geleid zou worden. Dat had hij volgens mij wel verdiend. En ook daarmee ging de hervormde kerkenraad accoord.

Vanaf die tijd gaat beurtelings een gereformeerde of een hervormde predikant voor. Zelf heb ik maar een of twee keer de dienst in de tent geleid. Juni is nou eenmaal mijn vakantiemaand. Dus er werd een gastpredikant gevraagd. En sinds Cornelis Visser weer in Noordholland is komen wonen, neemt Cornelis de hervormde honneurs waar.

Tentdienst op de Haven, voor Marken is het een begrip geworden. En we hopen dat nog heel wat jaren het evangelie op Marken mag blijven klinken, in de kerken en ook daarbuiten. Zelfs in de feesttent op de Haven.

ds J. Pronk

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 21 juni 2009

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds	€ 96,35
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente	€ 109,00

Collecten Patmoskerk

Kerk, 21 juni 2009	€ 247,50
Kindertehuis Timoteo (16/4 – 18/6/2009)	€ 520,08

Jou te moeten missen doet verschrikkelijk veel pijn
 Vooral om te beseffen dat je bij ons nooit meer zal zijn.

*In Memoriam**Gerda Johanna Schipper*

02-02-1947 25-06-2008

Leven is als sneeuw
 je kunt het niet bewaren
 Troost is het dat jij er was
 uren, maanden, jaren

Pieter Kaars
 Kinderen en
 Kleinkinderen

Lieve mensen,

Ook namens Harm allemaal weer ontzettend bedankt voor de steun en attenties, in welke vorm dan ook !

De operatie is achter de rug, het herstel is ver gevorderd en de goede uitslagen geven natuurlijk een kleurrijk tintje aan het geheel.

Gezellige Havenfeesten gewenst, groetjes Trijntje de Vries-Visser

Dagboek van een bijbel op vakantie

Eerste dag

Vandaag ben ik opgepakt en bij de andere boeken en kleren gelegd. Ik kan wel een gat in de lucht springen: Ik ga op vakantie.

Tweede dag

Iemand heeft me in de koffer gelegd. Het is hier wel erg donker en een beetje benauwd, maar dat zal niet lang duren. We gaan naar de zon!

Derde dag

Ik heb het niet best, want ik ben behoorlijk door elkaar geschud. De meest vreemde geluiden heb ik gehoord. Auto's, bussen, een trein, stemmen via luidsprekers over tijden van vertrek. En toen hebben ze de koffer waar ik in zit op een band gegooid en daarna ben ik echt de kluts kwijtgeraakt. Nu hoor ik al uren lang een zacht gezoem, ik geloof dat ik vlieg.

Vierde dag

Oei, wat is het hier warm! Heerlijk! Ik lig hier echt te genieten op mijn plankje in de zon. En een mooie kamer! Te gek! Ze noemen zoiets een appartement, geloof ik. Alles staat erin: tv, koelkast, bankstel en ga zo maar door. En een balkon op het zuiden, met uitzicht over een prachtige blauwe zee! Het lijkt wel een sprookje, zo mooi. Het liefst zou ik nu een van die psalmen willen zingen, die zo ongeveer midden tussen mijn twee kasten staan: "O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde." Nu ja, vanavond als ze terug zijn van het zwemmen, dan zullen ze wel een stukje uit mij lezen, om God te danken voor deze wonderlijke mooie dag...

Viijfde dag

Vandaag ben ik een beetje verdrietig. Nee, niet vanwege het weer ofzo. Het is nog steeds stralend zomerweer. Maar omdat nog niemand mij van mijn plankje heeft gepakt. Niemand kijkt naar mij om. Ze laten mij maar liggen. Ze lachen en doen spelletjes en schrijven hele puzzelboeken vol, maar je moet niet denken dat er nu eens iemand een beetje aandacht voor mij heeft. Jammer nou!!

Zesde dag

Vanmorgen dacht ik even: Hoera, vandaag hebben ze me nodig: het is zondag en dan gaan ze vast en zeker naar de kerk beneden in het dorp, Ik hoorde al vroeg de klokken luiden! Maar nee hoor, niets daarvan. Ze bleven allemaal uren lang op hun bed liggen. Toen dacht ik: dan zullen ze vanmiddag bij het eten wel uit mij lezen. Maar nee, dat gebeurde niet. Het lijkt wel alsof ik hier helemaal niet nodig ben. Wat ik daarvan vind? Ik vind het ondankbaar! Hebben zij misschien de zon en de zee geschapen? Een mens kan toch alleen maar echt leven als hij Gods Woord binnenlaat in het huis van zijn hart??

Zevende dag

Ik lig hier nog steeds. Er ligt stof op mijn koft.

Achtste dag

Vanmorgen voelde ik me opeens heel gelukkig. Iemand nam me van m'n plank, blies het stof van me af, bladerde wat in me... ik dacht: "Nu gaan ze me lezen!" Maar ik hoorde alleen een stem die zei: "Hier heb ik het: Amos, een profeet met vier letters en de eerste is een A"

Negende dag

Ik ben weer thuis. Ik lig onder de plakboeken op de televisie. Verder ligt iedereen op bed. Doodmoe van de reis. Ik kan wel huilen Maar toch geef ik de moed niet op! NOOIT! Want er komt een dag, waarop iemand zal ontdekken hoeveel moois er in mij verborgen zit...!!!

IK GELOOF HET WEL



KERKDIENST TIJDENS HET MARKER HAVENFEEST

28 juni 2009 - 10.00 uur

ds. W. Gugler & Gospelband

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM