

# Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 27

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 11 juli 2009

## Kerkdiensten voor : *zondag 12 juli 2009*

10:00 uur *Dr. W. Gugler*  
*Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk*  
Tekst: Lucas 13:1-9

Collecte is bestemd voor:  
*Kinderen in de knel*

Deurcollecte voor:  
*de beide Kerken*

17.00 uur *Ds. J. Pronk*  
Intochtslied: *Psalm 98: 1 en 2*

Eerste collecte voor:  
*de Diaconie*

Tweede collecte voor:  
*de Hervormde Gemeente*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 juli	Psalm 17
maandag	13 juli	2 Koningen 1: 1 - 8
dinsdag	14 juli	2 Koningen 1: 9 - 18
woensdag	15 juli	2 Koningen 2: 1 - 10
donderdag	16 juli	2 Koningen 2: 11 - 18
vrijdag	17 juli	2 Koningen 2: 19 - 25
zaterdag	18 juli	2 Koningen 3: 1 - 12a

## Psalmen (meditatie)

“Ik hoop dat ieder die met pijn en verdriet te maken heeft, ditzelfde vertrouwen op God heeft (als de man uit psalm 10:14) en dat wij de hulp en de steun van God zullen ervaren in ons leven”. Zo eindigt de overdenking van verleden week van mijn voorganger (in de dubbele zin) ds. J. Pronk. Ook ik las deze overdenking met in mijn achterhoofd de rouw-advertenties verder in die aflevering 26 van “Protestants Marken”. Vers 15 van die zelfde psalm vervolgt: “Breek de macht van de goddelozen ...”.

Kennelijk gaat het om een diepgeworteld gevoel van onmacht tegen onrecht waarbij God te hulp moet komen, een vaak terugkerend thema in de psalmen. Bij ons is dat gevoel niet veel anders. In geval van terminale ziekte of ongeval op (te) jonge leeftijd komt bij ons een geest van verzet tegen dat “onrecht” in het geweer. Ook onrecht zoals bv. in Pakistan (zie verder in deze kerkbode) geeft hetzelfde gevoel van onmacht. En zoals de psalmist zijn wraak wil tegen zijn vijanden, zo willen wij onze wraak tegen ziekten, al gebruiken wij andere middelen: Wij analyseren en doen wetenschappelijk onderzoek, je zou kunnen zeggen wij verspieden de vijand grondig, en dan ontwikkelen we de juiste “soldaten” : **het medicijn**.

Na het medicijn komt genezing en als dat niet het geval is moeten wij de biologische strijd staken, en verheft zich een andere strijd, een geestelijke strijd. Dan zijn we terug bij de psalmist. Dan delen we zijn gevoelens en stellen dezelfde vragen, zoeken dezelfde troost. Ja zo simpel is het, het was maar een kleine omweg. De psalmist had nog geen catechismus (antwoorden met een daarbij bedachte vraag). Hij kon nog niet opzoeken hoe het allemaal precies zit. Eigenlijk een teken aan de wand dat wij in ons verdriet en hopeloosheid toch voorkeur hebben om naar de psalmen te grijpen. Het lijkt wel of de psalmen universeler zijn en zodoende een diepere wijsheid herbergen. De psalmen doen niet aan christologie, maar beschouwen in z'n algemeenheid de mens in zijn relatie tot God en wel in de IK-vorm. Dat wil zeggen dat ik er niet vrijblijvend over kan babbelen, maar dat ik zelf deel uitmaak van het verhaal. In dat verhaal staat de vraag van elk mens centraal: Wie ben ik en wat is mijn bestemming. Dat is wezenlijk wat anders dan religie. Religie gaat over hoe bereik ik mijn bestemming waarbij die bestemming al bekend verondersteld wordt. Het is een natuurlijke vraag want niemand kent de bron van zijn eigen bewustzijn (diepste IK). En het bewustzijn wordt wel degelijk ervaren, juist door dat bewustzijn! Ja, bewustzijn ervaart zichzelf. Als vanzelfsprekend volgt (en hier moet de evolutie-theorie afhaken) dat mijn IK bij een ZIJN vandaan komt die er vóór mij al was en daar dus het eigendom van is en weer naar toe gaat. De dwaas zegt in zijn hart “er is geen god”. Dit ZIJN noemt Zichzelf “IK BEN” (zie exodus 3:14). Dit ZIJN noemt de psalmist God. Dat is religie-overstijgend en daarom een troost voor iedereen. Soms denk ik wel eens hoe kijkt God toch naar al die religies, al die goed bedoelde wegen waarvan de aanhangers ervan overtuigd zijn dat het het juiste is, en die tegelijkertijd bij sommigen een tijdbom van haat herbergen jegens de “anderen”. Eén loze kreet van een dwaas en de lont zit in het kruitvat. Dit overwegend werd psalm 42 de laatste tijd steeds meer mijn lievelingspsalm, beide vertalingen spreken mij zeer aan en ik weet dat vele medepelgrims van harte met mij mee zouden zingen :

Even als een moede hinde,  
Naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
**die ik ademloos verwacht.**  
Ja ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht  
Wanneer zal ik Hem weer loven  
juichend staan in zijn voorhoven.

‘t Hijgend hert der jacht ontkomen  
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot  
van de frisse waterstromen,  
**dan mijn ziel verlangt naar God.**  
Ja mijn ziel dorst naar den Heer,  
God mijns levens, ach wanneer  
zal ik nadren tot uw hoven,  
juichend staan in uw voorhoven.

Is niet elk zelfbewust wezen, langs welke weg dan ook, van nature op zoek naar zijn of haar bron ? Met deze psalmist was ik graag een eindje opgelopen. Hij wil je niet bekeren tot een religie. Hij zegt dat als ik op zoek ben dat hij wel mijn maatje wil zijn. Had ik hem een mijl gevraagd, hij zou mij er zeker twee hebben aangeboden. Doen wij dat wel eens? Met iemand oplopen, luisteren naar wat de ander beroert en een eindje (een mijl) mee gaan in zijn of haar gedachten? Of gaat het na drie stappen alweer over onze eigen privé-catechismus waarnaar de ander bekeerd moet worden?

### Bij de kerkdiensten

Zondag beginnen we in de kerkdiensten met de zomerdienstregeling. Dat betekent, dat collega Gugler driemaal in gezamenlijke morgendiensten voor zal gaan en daarna ga ik driemaal in gezamenlijke morgendiensten voor.

Zondagmorgen gaat dus ds Gugler voor en de dienst zal gehouden worden in de Patmoskerk. Zelf heb ik de voorgang in de protestantse gemeente van Ransdorp – Holysloot.

De middagdiensten in de Hervormde Kerk vallen buiten de zomerdienstregeling.

Zondagmiddag luisteren we naar 1 Koningen 9: 1 – 9: waar ons geleerd wordt om te kijken met je hart.

ds J. Pronk

### Doopaangifte

Op zaterdag 11 juli van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de Hervormde Pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn zal de doopdienst gehouden worden in de gezamenlijke morgendienst op zondag 2 augustus in de Hervormde Kerk.

### Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diaconie en 1 x 10,00 en 1 x € 25,00 en 1 x € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

### Waterlands Orgelfestijn van Stichting Orgelkring Waterland

Woensdagavond orgelconcerten

15 juli 20.00 uur Edam Grote Kerk Stef Tuinstra

22 juli 20.00 uur Volendam Boerderijkerk Cees van der Poel mmv Elma van den Dool, sopraan

29 juli 20.00 uur Edam Grote Kerk Willem Poot

5 augustus 20.00 uur Oosthuizen Grote Kerk Reitze Smits

12 augustus 20.00 uur Purmerend Nicolaaskerk Aart Bergwerff

### De boerenmarkt van Zunderdorp

Op zaterdag 13 juni werd in Zunderdorp de jaarlijkse Boerenmarkt gehouden. Dat is een groot festijn waar heel het dorp en heel de kerkelijke gemeente daar volop aan meedoet. En de opbrengst is fifty/fifty voor de kerk van Zunderdorp en DMB (Diensten Met Belangstellenden). DMB is de naam voor de vroegere avondkerkdiensten in de Spuikerk in Amsterdam.

Tegenwoordig houden ze avonddiensten in het schotse kerkje op het Begijnhof. Ja, in vroeger tijden was de Spuikerk zelfs te klein, en nu past het gemakkelijk in het kleine schotse kerkje. Zo gaat dat. Sinds 1994 is de dominee van Zunderdorp ook de dominee van DMB.

Ik heb in ons kerkblad over die Boerenmarkt van Zunderdorp geschreven. En tot mijn genoegen zag ik daar een aantal Marker mensen.

De organisatoren waren niet ontevreden over de opbrengst, zoals dat heet. De totaalopbrengst was 43.000 euro. Ja, u leest het goed, drieënveertigduizend euro. En het was niet eens een uitzonderlijk hoog bedrag. Geweldig.

Zunderdorp is een klein dorpje dat bijna tegen Amsterdam – Noord aanligt. De protestantse gemeente daar telt ongeveer 160 zielen. Maar ze zijn daar wel erg meelevend. In een gewone kerkdienst op zondagochtend zit daar toch meestal wel zo'n veertig of vijftig mensen in de kerk. En dat is verhoudingsgewijs een groot aantal.

ds J. Pronk

**Bij de kerkdiensten**

Tijdens de zomerperiode zijn er 's ochtends zes gezamenlijke kerkdiensten. De volgende drie weken mag ik dus voorgaan, de laatste drie weken zal dit ds. Pronk doen. Hierbij kerken we elke zondag beurtelings in een ander kerkgebouw. Op zondag 12 juli ga ik dus in de Patmoskerk voor, de week daarna in de Hervormde kerk en zo voort. In de verkondiging willen we n.a.v. Lucas 13:1-9 nadenken over het omstreden onderwerp: de straf van God. Waar het mij om gaat is de vraag, hoe je op een pastoraal verantwoorde manier over zo'n bijbels thema kunt spreken.

---

**Voorbede**

1. Jezus Christus maak ons bereid om gewillig te zijn en ons hele leven inclusief onze ziektes aan U over te geven.
2. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
3. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
4. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Dat vrijheid niet in bandeloosheid ontaardt.
5. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
7. Voor de groep gemeenteleden die het samengaan van de gemeente vorm geven.

Ria Kaars

---

**ZOMERAVONDZANG 15 JULI 20.00 UUR HERVORMDE KERK**

Op woensdag 15 juli om acht uur 's avonds houden we een zomerzangavond in de Hervormde Kerk. Deze zangavond is bedoeld voor vakantiegangers en thuisblijvers. Kortom iedereen is hartelijk welkom.

Aan het orgel zit Jan Pereboom.

De band "de Gospeltrain" zal voor ons liederen spelen uit hun gospelrepertoire. Deze band treedt op onder verschillende namen.. Maar de "Gospeltrain" is wel een nette naam voor een optreden in de kerk.

Verder gaan we een experiment doen met echozang. We zingen Psalm 81 niet in canon, maar in echozang. Kijken hoe dat lukt.

En na afloop kunnen we een beetje bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het is eigenlijk best leuk om te zien hoe die Zomerzangavonden een vaste plaats hebben gekregen in de Marker zomer. En vanaf het begin was er een grote opkomst. We hopen, dat dat zo blijft. Want er is toch niks mooiers dan om samen liederen te zingen ter ere van onze God. En als we het zelf dan ook nog leuk vinden, dan is dat mooi meegenomen.

**ZOMERAVONDZANG 15 JULI 20.00 UUR HERVORMDE KERK**

## Wie mag komen aan het Heilig Avondmaal?

We hebben er eigenlijk nooit zo over gesproken in de hervormde kerkenraad. Wie er aan het Avondmaal mag komen. Het Avondmaal is de gave waarmee Christus de gelovigen wil sterken in het geloof. Bij de tekenen van brood en wijn mogen we gedenken de dood van de Heer ons ten goede. In het Avondmaal wil Christus de gelovigen helpen op de weg van het geloof.

De vuistregel in de kerk was altijd, dat je aan het Avondmaal mocht komen, als je belijdenis gedaan had. De ene zondag deed je belijdenis en de andere zondag ging je voor het eerst aan het Avondmaal met heel je familie die al belijdenis gedaan had. Zo wordt het op Marken bij ons ook nog beleefd. Het jammere is wel, dat dat eerste Avondmaal blijkbaar niet als zo positief ervaren wordt. En dat je veel van de mensen, die belijdenis gedaan hebben, na die eerste keer nooit meer aan het Avondmaal ziet. Dat is niet alleen bij ons zo, maar met dit wondere verschijnsel hebben veel gemeenten te kampen.

De andere vuistregel in de kerk is, dat iedereen, die in zijn eigen kerk aan het Avondmaal mag gaan, ook bij ons welkom is. Wij op Marken zijn niet de enigen die geloven, maar samen met alle gelovigen uit andere kerken vormen wij de wereldkerk. En natuurlijk is ieder die in Christus gelooft, welkom aan de tafel van de Heer. Niet wij zijn de baas over de tafel, maar Christus is de Gastheer en wij allen zijn zijn gasten.

Bij ons op Marken hebben wij regelmatig toeristen in de kerk die de kerkdienst willen meemaken. Soms blijven ze maar een gedeelte van de kerkdienst, maar soms ook willen ze de hele kerkdienst meemaken. Soms begrijpen ze iets van de nederlandse taal, soms begrijpen ze er niets van. Maar wat ze wel begrijpen, dat is de taal van brood en wijn. Dat is om zo te zeggen internationaal. Wie gelooft, weet dat het dan gaat om Christus die zijn lichaam en bloed gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. En deze toeristen vierten uiteraard ook het Avondmaal met ons mee.

Maar in veel kerken kennen ze niet het doen van belijdenis op de leeftijd van achttien jaar of ouder. Daar kennen ze iets van confirmatie op 13 jarige leeftijd, of eerste communie als de kinderen zes of zeven jaar oud zijn. Deze kinderen hebben uiteraard toegang tot het Heilig Avondmaal in hun eigen kerk, en dus ook bij ons. Je kunt niet zeggen: jij mag wel en jij mag niet komen. Dat is te gek. En zo is het ook in onze hervormde kerk gebeurd, dat kinderen met hun ouders mee aan het Avondmaal aangaan. En niemand heeft er schade door gekregen.

In andere kerken kennen ze het "open Avondmaal", dat betekent dat er niet naar gekeken wordt of iemand wel of niet belijdenis gedaan heeft, maar dat iedereen welkom is aan de Tafel des Heren, ongeacht of hij wel of niet belijdenis gedaan heeft en ongeacht of iemand groot is of klein. En zo gebeurt het ook bij ons in de hervormde kerk, dat mensen aanzitten aan de tafel die geen belijdenis gedaan hebben. En het Avondmaal is er niet minder van geworden.

Daarom zijn veel protestantse gemeenten overgegaan om aan de tafel uit te nodigen ieder die in Christus gelooft. In sommige gemeenten is dat vastgelegd in een kerkenraadsbesluit. Bij ons in de hervormde gemeente is er geen besluit over genomen, maar het is wel de praktijk. En het is een praktijk waar we gelukkig mee zijn.

Iemand heeft eens gezegd: waarom zijn we zo bezig met de vraag wie er wel en wie er niet aan het Avondmaal mag komen? Het zou beter voor ons zijn, als wij ons meer concentreren op de Heer van het Avondmaal. Want Hij is de Gastheer en wij zijn allen maar zijn gasten. Als je bij iemand op bezoek bent, dan bepaalt toch altijd de Gastheer wie aanwezig is en niet de gast?

En bij kinderen aan het Avondmaal moeten we niet bang zijn dat er plotseling honderd kinderen in de kerk komen. Bij gewone kerkdiensten komen ze al niet. Dus laat staan bij Avondmaalsdiensten. Maar het kan gebeuren dat een vader en een moeder met hun kind over het Avondmaal hebben gesproken en dat het kind zegt: Dat wil ik ook, want ik mag toch ook een kind van de Here Jezus zijn? Nou, dan moet een kerk ook tonen dat ze in navolging van de Heer der kerk royaal is en ook de avondmaalsgave geven aan ieder die daarom vraagt.

Daarom ben ik blij, dat in onze hervormde gemeente aan de Avondmaalstafel welkom is ieder die in Christus gelooft. We hebben een barmhartige Heer en met minder kunnen wij niet toe.

ds J. Pronk

**Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk**

Juli: Jaap Boes en Pieter Moenis

**Collecten Hervormde Kerk**

Zondag 5 juli 2009

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 164,80

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente € 125,60

**Collecte Patmoskerk**

Zondag 5 juli 2009

Kerk € 222,85

**De Ziekenboeg**Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend  
Afd. B2 kamer 5; mw C. de Groot - Kes, Zuiderzeeweg 26Transitorium, p/a Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend  
Kamer 321: mw. L. Zeeman – Zeeman, Kets 39AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam  
Afd. H6 Neurochirurgie kamer 120; dhr J. Stoker, Noorderwerfstraat 13**Colofon**

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel.

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

De redactie

Dear Klaas and Hilly,  
Greetings and prayers,

Here is one more sad recent story.  
I have tears in my eyes.

Village in district Kasur. Christians Brutally  
Attacked by Muslim Mob in District Kasur

This is a report on Christians brutally attacked by Muslim mob, on June 30, 2009 in a village known as Bahmani wala District Kasur. More than 600 hundred Muslim attacked about 100 Christians for a blasphemy accusation. Angry mob destroyed Christians' houses, robbed their valuable belongings and tortured Christian men and women mercilessly.

Christians became homeless after the incident as their houses have been set on fire. Muslims of the area have boycotted Christians. Christians are unable to purchase food items or other stuff for daily needs from the shops of Muslims. Electricity power & water supply for Christians' houses has been cut off and angry Muslims have marginalized them.

Background: Bahmani village is situated at some short to Ganda Singh border Kasur between India and Pakistan. More than hundred Christian families are living in village Bahmani among perhaps 600 Muslim families since long time. Most of the Christians do labour work in the fields of Muslim landlords while some of them are doing reasonable job or getting education.

Faras Mukhtar

Dit is weer zo'n "request for prayer" (= verzoek om gebed) die ik kort voor het bericht over Imran Nasih ontving.

Dit soort nieuws komt niet in de nederlandse pers (Michael Jackson is veel belangrijker). De BBC geeft overigens wel dit soort nieuws, misschien is men hier te bang of wordt het christendom gewoon doodgezwegen. Maar als er iets "mis" gaat op een christelijke school heeft het meteen de voorpagina.

Hier is opnieuw een droevig recente gebeurtenis. Ik heb tranen in mijn ogen.

Dorp in district Kasur. Christenen beestachtig aangevallen door een moslimbende in district Kasur.

Dit is een verslag over christenen beestachtig aangevallen door moslims op 30 juni in een dorp bekend als Bahmani Wala Distr. Kasur. Meer dan 600 moslims vielen ongeveer 100 christenen aan op beschuldiging van gods-lastering. De woedende bende vernielde hun huizen, roofden hun waardevolle bezit en martelden christen mannen en vrouwen genadeloos.

De christenen werden na dit incident dakloos, hun huizen werden verbrand. Moslims daar christenen uitgesloten. Christenen kunnen geen voedsel of andere dagelijkse behoeften kopen bij moslimwinkels. Electriciteit- en watervoorziening voor christen-huizen zijn afgesneden en woedende moslims hebben hen ge marginaliseerd.

Achergrond: Bahmani dorp is gelegen kort bij de Ganda Singh grens Kasur tussen India en Pakistan. Meer dan honderd christen-families wonen sinds lang in het dorp Bahmani tussen zo'n 600 moslim-families. De meesten van de christenen arbeiden in de velden van de moslim landeigenaren terwijl sommigen redelijk werk hebben of onderwijs krijgen.

We herinneren ons misschien nog die man uit Pakistan die hier 2 jaar geleden een paar weken logeerde. Hij is nog steeds de contactpersoon van het project in Toba Tek Singh dat door onze diaconie gesteund wordt. Hier volgt een bericht uit Pakistan dat voor zichzelf spreekt. Het werd ge-mailed naar k.kes17@hetnet.nl De vertaling is van Klaas Kes. (mocht u onjuistheden vinden laat mij het dan weten, dit vereist zorgvuldigheid)

**Faisalabad, Pakistan; July 3, 2009 (PCP report)**  
**A Christian shop owner Imran Masih aged 25 was arrested on July 1, 2009, on accusation of burning pages of the Holy Quran.**

*From Hajwery Town, a suburb of Faisalabad city.*  
 He was charged under section 295A en 295B PPC of blasphemy laws subject to death penalty by local police and present in court of Magistrate Ghulam Akbar on July 2, 2009, who ordered Judicial remand of Imran Masih for 14 days and sent him to District Jail Faisalabad.

The Muslims owner of next shop shouted "Kafir is burning Holy Quran, Muslims must kill this infidel". In minutes there was gathering of Muslims who started beating Imran Masih. The police on round watched gathering and beating. One person reached on spot and saved the life of Imran Masih at 3:30 PM of July 1.

At 4:00 PM, the announcements from the mosques incited Muslims to take revenge from Christians for this sacrilegious act. A large number of Muslims including clerics assembled, they staged a protest, blocked the roads, chanted slogans against Christians and demanded to hang Imran Masih in public.

Details were revealed that on July 1, 2009, Imran collected some rough papers and unnecessary books during cleaning up his shop, to dispose off. Before disposing off papers and books, he asked Haji Liaqat Abdul Fafoor (neighbouring shopkeeper) about the waste material including 6<sup>th</sup> Class Arabic book. Haji Liaqat Abdul Fafoor asked him to set the material on fire to avoid desecration of Holy pages. When Imran Masih set ablaze the papers and books, Haji Liaqat Abdul Fafoor started shouting that Imran Masih was burning pages of the Holy Quran.

The Christian residents of Hajwery Town and adjacent vicinities are hiding by fear of attack by Muslims and situation is tense in Faisalabad.

Faisalabad is 70 KM from Toba Tek Singh. Please remember us in your prayers.

FARAS MUKHTAR, PAKISTAN

**Faisalabad, Pakistan; 3 juli 2009**

**Een christen winkelier Imran Masih van 25 jaar werd op 1 juli 2009 gearresteerd op beschuldiging van het verbranden van bladzijden van de heilige Koran.**

*Vanuit Hajwery, een voorstadje van Faisalabad.*

Hem werd sectie 295A en 295B ten laste gelegd volgens godslasteringswetten de doodstraf betreffend door de lokale politie en aanwezig in het hof van rechter Ghulam Akbar op 2 juli 2009 die terugzending in voorarrest beval van Imran Msih en hem naar de District Gevangenis Faisalabad zond

De moslimeigenaar van het aangrenzende winkeltje riep "Kafir verbrandt de heilige Koran, moslims moeten deze ongelovige doden". In minuten verzamelden zich moslims die Imran Masih begonnen te slaan. De aanwezige politie keek toe bij de oploop en het slaan. Eén persoon bereikte de plek en redde het leven van Imran Masih om half 4 op 1 juli.

Om 4 uur spoorden de aankondigingen van de moskeeën moslims aan om wraak te nemen op de Christenen voor deze heiligschennende daad. Een groot aantal moslims inclusief geestelijken verzamelden zich, ze brachten protest uit, blokkeerden de wegen, schreeuwden leuzen tegen Christenen en eisten Imran Masih publiekelijk op te hangen.

Op 1 juli 2009 kwamen details aan het licht dat Imran wat oude kranten en overbodige boeken bij het opruimen van zijn winkeltje verzamelde om weg te doen. Voor het weg doen van kranten en boeken, vroeg hij Haji Liaqat Abdul Fafoor (aangrenzende winkelier) over het overbodige materiaal inclusief een 6de klas Arabisch boek.

Haji Liaqat Abdul Fafoor vroeg hem om het materiaal in de brand te steken om ontwijding van heilige bladzijden te vermijden. Toen Imran Masih de brand in de kranten en boeken stak begon Haji Liaqat Abdul Fafoor te scheeuwen dat Imran Masih pagina's uit de heilige Koran aan het verbranden was.

De christen-inwoners van Hajwery Town en aangrenzende buurtschappen verschuilen zich uit angst voor aanval door moslims en de situatie is gespannen in Faisalabad.

Faisalabad ligt 70 KM van Toba Tek Singh. Alstublieft gedenk ons in uw gebeden.



## Marken en zijn havenfeesten

Ik las laatst in een dagblad over een Marker meisje "Achi Yans" zij leefde in de 18<sup>e</sup> eeuw, zij werd geboren in 1722 en schreef op 13 jarige leeftijd een gedicht over de situatie in die tijd op Marken. Dat was o.a. over de grote brand op de Buurten van 1731 op een zondag 30 september onder kerktijd, de 3 buurten branden in enkele uren totaal af, 34 woningen gingen in vlammen op, je kunt wel nagaan wat voor een indruk dat op dat meisje heeft gemaakt,

een ramp van ongekeerde omvang voor de Buurt bewoners alles weg, ook het vistuig waar zij hun brood mee moesten verdienen.

Aagje Jansd. schreef daar een gedicht over, zij beschouwde dat als een straf van God voor het zondige gedrag en leven van bevolking op Marken, voor het najagen van werelds genoeg en rijkdom, en ze waren volgens haar hun Schepper vergeten.

Najagen van genoegens en rijkdom is ons nu ook niet vreemd, en als er dan een enkele crises uitbreekt zoals nu zijn wij in paniek, wat hangt ons boven het hoofd, ontslag, dit jaar geen nieuwe auto niet meer op vakantie naar een ver land wat een ellende voor hen die dat overkomt.

Zij Aagje Jansd dacht aan een straffende God, velen van ons zijn die God vergeten, dat is iets uit een ver verleden uit de tijd van Aagje Jansd en van onze voorouders. Zij wist nog het verschil tussen goed en kwaad toen leefde de mensen meer van uit het oude testament, zij beschouwde God niet als een Sinterklaas die alleen maar cadeautjes uitdeelt, maar in een God die ook oordeelt en straft, dit komt in onze kerkelijke belevenis haast niet meer voor.

Nu houden wij een kerkdienst in een feesttent wat in de nacht daarvoor een drank gelegenheid was, wat zouden onze voorvaders daarvan gevonden hebben, ik denk dat zij dat niet hebben kunnen bevatten. In de nacht voorafgaande van de kerkdienst werd een jongeman een feestganger dood gereden op de dijk van Marken, was dit zomaar een ongeluk of een straf van God voor ons gedrag zoals Aagje Jansd dacht aan de ongelukken op Marken in haar tijd.

Voor ons was het een ongeluk, dom niet op de weg gaan lopen waar auto's rijden, maar is dat zo, was het geen waarschuwing van God voor ons zondig gedrag, verleden jaar verdronk er haast een jongeman in de haven nu een dode, wat zal de volgende waarschuwing van de God van onze voorvaders zijn, ik denk dat onze geestelijke leiders ook daaraan moeten denken en de gemeente van God moeten waarschuwen dat Hij niet alleen een God is van cadeautjes.

Achi Yans het meisje uit de 18<sup>e</sup> eeuw zij spoorde haar lezers aan om te leven naar Gods wet, maar ook zij ontkwam niet aan Gods gramschap zoals zij daarin geloofde, haar zoon Cornelis en schoondochter Maritje Jansd verdronken toen zij op 13-01-1785 door het ijs zakten, moeten wij dat als een straf beschouwen zover durf ik niet te gaan, maar ik vind dat wij te weinig horen van onze geestelijke leiders over een God die ook in gramschap kan ontsteken, of zijn wij bang om dingen te zeggen die niet zo goed vallen bij de mensen, zijn wij op dat punt laf geworden, of komt het polder model in beeld.

Hier een enkele regel uit het gedicht van Aagje Jansd.

Wat hoort men nu ter tijdt veel mensen onregt klagen. Over de slegte tijt en ongemeene plaagen.

J Visser Mo.w.

### Vakantie

Vanaf maandag 13 juli gaan ook wij een paar dagen met vakantie (vrijdag zijn we zeker weer thuis); mocht zich in die tijd een situatie voordoen dat u een predikant nodig hebt, kunt u – zoals afgesproken – contact met ds. Pronk opnemen (601414).

Met een hartelijke groet,  
Ds. Werner Gugler

We staan niet altijd stil  
bij het woord "samen"  
maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is.

*Dirk de Jong*

13-07-1939

07-07-2008

Aaltje  
Cornelis en Catharina  
Silvia en Gerard  
Erica en Marco  
en kleinkinderen

---

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft tijdens mijn  
ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst.

De vele attenties, in allerlei vorm, waren overweldigend.

Mede namens mijn vrouw, hartelijk dank.

Tijs van Altena

---

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele attenties, in welke vorm dan ook,  
die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb ontvangen.

Ook willen wij iedereen bedanken voor de kaarten die wij ontvingen ter gelegenheid van  
ons 60-jarig huwelijk.

Arie Kes en Maritje Kes-Boes