

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 juli 2009

Kerkdiensten voor : zondag 26 juli 2009

10:00 uur *Dr. W. Gugler, Doopdienst*
Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk

Tekst: *Lukas 8: 1-15*
Creche : *Edith Visser en Lisenka Zeeman*

Collecte: *voor de Rudolphstichting*
Deurcollecte : *voor de beide kerken*
Na de dienst is er koffiedrinken in de hal, verzorgd door de Zend. en Evang. Cie.

17:00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 105: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
De Diaconie
Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	26 juli	Jesaja 40: 1-11
Maandag	27 juli	Jesaja 40: 12-20
Dinsdag	28 juli	Jesaja 40: 21-31
Woensdag	29 juli	Jesaja 41: 1-7
Donderdag	30 juli	Jesaja 41: 8-13
Vrijdag	31 juli	Jesaja 41: 14-20
Zaterdag	1 augustus	Jesaja 41: 21-29

Overdenking / Meditatie.

Als de datum weer in zicht komt waarop je door de redactie van "Protestant Marken" bent uitgenodigd om je bijdrage te leveren, probeer je (althans zo vergaat het mij) een onderwerp te zoeken waarbij je ook iets van jezelf kunt doorgeven.

Vaak een onderwerp waar je ook zelf mee bezig bent, wat je raakt.

We waren ook dit jaar weer in de gelegenheid om op vakantie te gaan, ook dit jaar weer op een camping in Kroatië.

Een geweldig voorrecht dat we dit nog steeds kunnen doen.

Je gedachten gaan dan onwillekeurig naar mensen in je omgeving die niet in de gelegenheid zijn om van vakantie te genieten.

Mensen die worden geconfronteerd met een lichaam dat niet meer functioneert zoals ze gewend zijn, waardoor hun hele leven op z'n kop wordt gezet.

Ze vragen zich af, hoe gaat mijn toekomst eruit zien, waarom moet mij dit overkomen?

Als Christenen kom je dan al gauw terecht bij onze Schepper, heeft God hier iets mee te maken.

Wij geloven in een almachtig en rechtvaardig God.

In onze belijdenis staat immers dat er niets buiten Hem omgaat.

Hij is aanwezig bij alles wat er met ons gebeurt.

Het probleem van het lijden (ik heb het bij een eerdere gelegenheid al eens genoemd) is van alle tijden.

Het waarom overkomt mij dit, terwijl veel anderen van geen lijden weet hebben, zal veel pastorale werkers bekend in de oren klinken.

Het is voor mij ook een lange tijd een probleem geweest, geconfronteerd met je omgeving wordt je er vanzelf bij bepaald.

Een barmhartig en rechtvaardig God en toch zoveel lijden, waaraan verdien je dit?

Want laten we vaststellen dat dit lijden, dit kwaad ook goede mensen treft.

Daarvan zijn er voorbeelden te over!

De antwoorden die je dan vaak hoort klinken ongeveer zo

God heeft hier een bedoeling mee die je nu nog niet ziet.

Of

God kan met een kromme stok rechte slagen geven.

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Ze zijn echter voor mij nooit echt bevredigend geweest.

Het klinkt in mijn oren alsof je onze Schepper daarmee wilt verdedigen, zo van: Hij bedoelt het goed, alsof Hij daar zelf niet toe in staat is.

Ik ben al lezend en nadenkend toch tot andere gedachten gekomen.

Zou onze Schepper hier achter zitten, zou Hij hier verantwoordelijk voor zijn?

Of gebeuren er soms dingen bij toeval?

De Bijbel vertelt ons, dat God in den beginne orde schiep in de chaos, Hij maakte onderscheid tussen land en water, licht en duisternis, hemel en aarde.

Hij liet planten en bomen groeien, er kwamen dieren op het land, vogels in de lucht, vissen in zee, en ten slotte kwam ook de mens tot stand naar Zijn evenbeeld.

Dag en nacht, licht en duisternis, lente, zomer, herfst en winter volgen elkaar op in een ononderbroken cyclus.

En dit alles wordt in stand gehouden door bepaalde door Hem ingestelde natuurwetten.

We weten inmiddels dat het gehele scheppingsproces miljoenen jaren geduurd heeft, en naar ik denk nog steeds voortduurt.

De schepping is, denk ik, nog niet voltooid.

Er wordt zo nu en dan een kind geboren met een handicap.
 Er wordt zo nu en dan een kind geboren met een hoge intelligentie.
 Er wordt zo nu en dan een kind geboren met een andere seksuele geaardheid.
 Er worden heel veel gezonde kinderen geboren.
 Er sterven mensen aan kanker.
 Er genezen mensen van kanker.
 Er overlijden mensen aan een hartstilstand.
 Er zijn veel mensen die dat niet overkomt.
 Er zijn mensen die krijgen de ziekte van Parkinson of Alzheimer.
 En er zijn veel mensen die dat niet krijgen.
 Van een aantal van deze zaken is de oorzaak al bekend bij specialisten.
 Van andere nog niet, maar staat er mogelijk aan te komen.
 De ontwikkeling van allerhande medicijnen heeft een hoge vlucht genomen.
 Er zijn nu nog grenzen die mogelijk in de toekomst afgebroken kunnen worden.
 Staat God onze schepper hier helemaal buiten?
 Hij kan, denk ik, de natuurwetten niet wijzigen, die heeft Hij immers zelf ingesteld om orde in de chaos te brengen?
 Wel weet ik dat Hij aanwezig is om, als het kwaad mij treft, mij te helpen om er mee om te gaan, mij kracht te geven weer verder te leven. Ook daarvan zijn er voorbeelden te over.
 Het is goed, Heer, te weten dat als het kwaad in welke vorm ook mij treft, U aanwezig wilt zijn.
 Dan nog even dit:
 Wij moeten in onze kerken denk ik, kritischer omgaan met zaken die in het verleden als vast werden aangenomen, en in belijdenisgeschriften verwoord.
 En ze tegen het licht van deze tijd houden.
 Zou dat ook niet met de evolutie, de voltooiing van de schepping te maken hebben?
 Ik hoop dat ik mensen die evenals ikzelf met deze zaken worstelen, een handreiking heb kunnen geven.

Gerrit Visser

Bij de kerkdiensten

Op zondag 26 juli is er weer een gezamenlijke kerkdienst in de Patmoskerk. In deze dienst zal de doop worden bediend aan *Thomas*, zoon van Cor en Gerdien Terrhuis (Zuiderzeeweg 17). We willen de ouders van Thomas en hun families van harte feliciteren en wensen hen een fijne dag toe. In de verkondiging willen nadenken over de gelijkenis van de zaaier (Lucas 8:1-15).

Vakantie:

Aan het einde van de schoolvakantie willen wij als gezin nog een aantal weken er op uit. Dat betekent dat ik vanaf woensdag 29 juli t/m zaterdag 15 augustus niet aanwezig zal zijn. Zoals gebruikelijk zal ds. Pronk de gemeente waarnemen.
 Ik wens u, thuis of elders nog fijne zomerweken toe.

Met een hartelijke groet,
 Ds. Werner Gugler

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we de derde gezamenlijke dienst van het zomerdienstrooster. Ds Gugler hoopt voor te gaan in de Patmoskerk.

Zelf heb ik de voorgang in onze buurgemeente Uitdam.

In de middagdienst in de Hervormde kerk luisteren we naar 1 Koningen 11: 26 – 29 en we stellen de vraag of koning Salomo een veehandelaar was of zit er meer achter al zijn paarden.

ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 10,00 voor de Hervormde Diaconie, en een gift van € 20,00 en een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

ZOMERAVONDZANG 29 JULI 20.00 UUR HERVORMDE KERK

Op woensdag 29 juli om acht uur 's avonds houden we weer een Zomerzangavond in de Hervormde Kerk. Natuurlijk zijn alle mensen hartelijk welkom, vakantiegangers en thuisblijvers.

Aan het orgel zit P.Boneveld.

En het Marker Mannenkoor zal een viertal liederen voor ons zingen.

Na afloop kunnen we weer bijpraten bij een kopje koffie of thee in de kerk.

Fijn, dat op de eerste zomerzangavond zoveel mensen gekomen zijn om te zingen en te luisteren. Ik vond het ook een bijzondere avond. Ik heb genoten van de orgelmuziek van Jan Pereboom en de muziek van de "Gospeltrain". En Boneveld heeft ons Psalm 81 in echozang leren zingen.

Ik denk, dat voor sommigen de tijden van het meisjeskoor weer een beetje herleefden. Een hoop gedoe tijdens de repetities, en uiteindelijk een prachtig resultaat. En zo ging het ook met Psalm 81.

ds J. Pronk.

ZOMERAVONDZANG 29 JULI 20.00 UUR HERVORMDE KERK**Ik voel de winden Gods vandaag**

Ik voel de winden Gods vandaag,
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim,
maar 'k hijs 't en hoop op heil.
Want Christus zelf als stille gast
reist in mijn sloop mee.
Op zijn bevel durf 'k uit te gaan
op hoge wilde zee.

De tranen die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd;
ik denk niet meer aan wat voorheen
vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit.

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 19 juli 2009

Gezamenlijke dienst

De eerste collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap € 141,62

De tweede collecte bestemd voor de beide kerken € 148,57

Middagdienst

De eerste collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap € 83,40

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 83,70

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
 Afd A2 kamer 1: mw E. Stoker-de Waart, Hoogkamplaan 10

Transitorium, p/a Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend
 Kamer 313: mw C. de Groot-Kes, Zuiderzeeweg 26
 Kamer 321: mw. L. Zeeman-Zeeman, Kets 39

Revalidatiecentrum Amsterdam, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam
 Afd 2B kamer 214: dhr J. Stoker, Noorderwerfstr. 13

Voorbede

1. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
3. Voor de groep gemeenteleden die het samengaan van de gemeente vorm geven.
4. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
5. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
6. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
7. Breng veel mensen in beweging Heer, die opzoek gaan naar wie U bent.

Ria Kaars

Dankbaar om weer thuis te mogen zijn, wil ik hierbij, namens mijn kinderen en mijzelf, iedereen bedanken voor de kaarten, het fruit en de overige getoonde belangstelling.

J. Zeeman Vlasbloem

Aflossing van de wacht

Deze zomer hebben twee trouwe medewerkers van ons kerkblad te kennen gegeven, dat zij nu willen stoppen met het werk, dat zij jarenlang gedaan hebben. Gelukkig zijn twee nieuwe mensen gevonden die hun werk willen voortzetten. Uiteraard zijn wij blij met deze nieuwe mensen. Maar het is toch met een tikje weemoed, dat ik afscheid neem van hen, die zo lang hun medewerking gegeven hebben.

De eerste die ik wil noemen, is mw L. Kes – Schouten. Zij heeft jarenlang de rubriek De Voorbede verzorgd, eerst in “Hervormd Marken” en later in “Protestants Marken”.

Ik denk, dat ik een paar maanden op Marken werkzaam was, toen ik het voorstel in de Hervormde kerkenraad deed om een aparte rubriek in ons kerkblad te openen waarin zeven voorbeden stonden. Zeven, net zoveel als er dagen in de week zijn. En de gemeente werd gevraagd om elke dag een voorbede te bidden. En in de zondagse kerkdienst kon de dominee dan alle zeven voorbeden bidden in het nagebed na de preek. Zo werd er een verbinding gelegd tussen het bidden thuis en het bidden in de kerkdienst.

De kerkenraad vond het wel een goed idee; een beetje vreemd, maar het proberen waard. Maar je had dan wel iemand nodig, die elke week die rubriek verzorgde. Ik heb het zelf eerst een paar maanden gedaan om te laten zien wat mij voor ogen stond. En daarna zou iemand anders het van mij overnemen. Toen we in het consistorie daarover spraken met elkaar, bood Luutje Kes – Schouten, die toen ouderling was, zich spontaan aan om de voorbede te verzorgen tot we een gemeentelid hadden gevonden om dat werk te doen. En zo ging dat enige jaren door. Op een bepaald moment zei mw Kes, dat ze iemand wist die het van haar wilde overnemen: haar overbuurvrouw Trijntje Visser van Buurterstraat 13. Dat ging een hele tijd goed, totdat mw Visser vanwege haar gezondheid niet meer naar buiten kon. Maar geen probleem. Mw Kes zorgde ervoor, dat de voorbede bij mw Visser werd opgehaald en bij de redactie werd bezorgd. Vanaf 1987 tot de zomer van 2009, dus 22 jaar lang, heeft mw Kes – Schouten toen zelf weer de voorbede verzorgd, eerst in “Hervormd Marken” en later in “Protestants Marken”. En nu heeft Ria Kaars haar taak weer overgenomen en verzorgt Ria de voorbeden in ons kerkblad.

De redactie heeft al een mooi bedankstukje geschreven, maar ik kan het niet laten om het zelf hier ook nog eens te zeggen: Peet Luut, hartstikke bedankt voor je inzet.

De tweede medewerker die deze zomer stopt, is Jan Uithuisje van Kerkbuurt 52. In 1977 werd Jan Uithuisje president – kerkvoogd van de Hervormde Gemeente en dat betekende, dat de copij voor “Hervormd Marken” bij hem ingeleverd moest worden. Hij liet het uittypen door de typistes en hij zorgde ervoor, dat het op papier kwam. Eerst was er nog een stencil-machine in de Zonnewijzer, maar later kwam er meer geavanceerde apparatuur bij hem thuis in het bovenkamertje. Ging het eerst vooral om het kerkblad, later kwam er steeds meer werk bij van jeugddiensten, zingende kerken, rouw en trouwdiensten, zomierzangavonden, diensten in verzorgings en verpleegtehuizen etc. Alles kon bij Jan Uithuisje gedrukt worden. En ook niet-kerkelijke instellingen konden voor een zacht prijsje bij hem terecht.

Ik denk eigenlijk, dat het adres Kerkbuurt 52 het adres op Marken is, waar ik het meest binnen geweest ben. Tot 1992 was zijn vrouw Lijsbeth van Altena altijd thuis, en na haar overlijden kwam ik bij Jan. Er was altijd wel iets, dat gedrukt moest worden en Jan deed daar niet moeilijk over. Ik gaf mijn papier aan hem, hij ging naar boven en even later kwam hij met 200 blaadjes terug. Of hij zorgde dat de blaadjes op de bedoelde adressen kwamen. Hein Zeeman van Frankrijk gaat het werk nu van hem overnemen. Maar ook tot Jan wil ik zeggen: Jan Uithuisje, hardstikke bedankt voor je inzet.

ds J. Pronk

*Je wereld werd steeds kleiner
 De deur ging langzaam dicht
 Iedere dag toch verder
 Jouw reis naar het eeuwige licht
 Zoveel vragen zonder antwoord
 Wat ging er in je om
 Niemand kan het nog vertellen
 Alleen God, die weet waarom.*

Langzaam is van ons heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader en bap.

Pieter Stoker jzn
 Echtgenoot van Immetje Zeeman

*09-07-1931

†22-07-2009

I. Stoker-Zeeman
 Aagje en Piet Boes
 Jaap en Aaltje
 Jan Muus en Grietje
 Maretje en Theo
 Elbert en Marjolein
 Sijtje en Kees
 Pieter en Neeltje
 kleinkinderen en
 achterkleinkind.

Marken 22-07-2009
 Hoogkamplaan 36.

De rouwdienst is op maandag 27 juli om 14.00 uur in de Ned Hervormde kerk. Aansluitend vind de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats van Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het dorps huis "Het Trefpunt".

*Wanneer je oud wordt
 En de jaren verstrijken
 Dan merk je pas goed
 Dat de krachten wijken
 Als je dan toch blijft strijden om bij ons te leven
 Dan hopen wij Bap dat je nu de rust is gegeven.*

Rust zacht lieve Bap,

Patrick en Patricia
 Danny en Marijke
 Kevin
 Lianne
 Charlotte
 Kimberly
 Jasmijn

Diana en Michael
 Eric en tiny
 Mirjam en Mark
 Laura en Guido
 Deveney
 Esmeé
 Stijn

Orgelbespeling

Bij deze laten wij u weten dat er op woensdag 26 augustus 2009 wederom een orgelbespeling zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk op Marken. Naast de drie vaste organisten van beide kerken, hebben ook anderen zich bereid verklaard om een muziekstuk ten gehore te brengen.

Mochten er nog personen zijn die ook aan de orgelbespeling willen deelnemen, dan juichen we dat van harte toe. Hier ligt een mooie kans om als beginneling of gevorderde je te laten horen.

Ieder is vrij om zijn/haar eigen muziekstuk te spelen.

Voor het oefenen op het orgel in de Hervormde Kerk dient men contact op te nemen met de organisten Piet Boneveld en Jan Pereboom.

Voor vragen kan men zich wenden tot de voorzitter Cees Zeeman of de secretaris Aaltje Zeeman van de activiteitencommissie van de Hervormde gemeente.

Hartelijke groet van de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente Marken.