

Protestants Marken



Jaargang 3, nummer : 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 augustus 2009

Kerkdiensten voor : *zondag 2 augustus 2009*

10:00 uur *Ds. J. Pronk*
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk

Intochtslied : *Psalm 107: 1 en 2*

Eerste collecte: *voor Stichting Ronoylion*
Tweede collecte : *voor de beide kerken*

17:00 uur *Ds. J. Pronk*
Intochtslied: *Psalm 107: 1 en 2*

Eerste collecte voor:
Stichting Ronoylion
Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

Vrijdag 7 augustus 2009

14.30 uur: *Ds J. Pronk*
Huwelijksinzegening van
Jacob René de Weijze en Neeltje de Groot

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	2 augustus	Marcus 7: 1-13
Maandag	3 augustus	Marcus 7: 14-23
Dinsdag	4 augustus	Marcus 7: 24-37
Woensdag	5 augustus	Jesaja 42: 1-13
Donderdag	6 augustus	Jesaja 42: 14-25
Vrijdag	7 augustus	Jesaja 43: 1-7
Zaterdag	8 augustus	Jesaja 43: 8-13

Overdenking: "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31b)

Deze tekst is geladen met *waarheid, waarschuwing en vermaning*. Het bevat zowel waarschuwing als aanmoediging. De waarschuwing ligt in het eerste woordje "Als" dat zegt als God niet voor je is, Hij in feite tegen je kan zijn. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat God voor ons is. God heeft ons de vrijheid gegeven om zelf te kiezen: *met of zonder Hem*. God is tegen het kwaad en onrecht en tegen hen die de waarheid onderdrukken in hun eigen hart en geest. Boven alles is Hij tegen de hoogmoedigen. Hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en dank gebracht die Hem toekomen. Deze mensen missen iets in het leven omdat zij God niet toelaten. *Als wij niet willen dat God ons helpt, wie kan ons dan helpen?*

Het tweede woordje "God". Als "God" voor ons is..... Dit geeft ons de zekerheid dat God aan onze kant staat, niemand en niets kan Hem weerstaan en als Hij voor ons is, kan niets ons tegenstaan. Is dat niet geweldig. Ofwel God is met ons ofwel Hij is niet met ons. Ofwel staan we aan dezelfde kant ofwel staan we tegenover elkaar. Er is geen derde in deze strijd, er is alleen maar goed en kwaad, God en de Duivel, juist en verkeerd en gerechtigheid tegenover zonde. Het is heel belangrijk dat we er zeker van zijn aan de juiste kant te staan omdat op het einde maar een kant zal winnen, en dat is de kant van God.

Het derde woordje "voor" (ons) betekent meer dan enkel maar dat God aan onze kant staat, maar ook dat God het goede voor ons wil. Hij wil niet alleen dat we niet verslagen worden. Hij wil veel meer voor ons. God wil ons rechtvaardigen, heiligen en zegenen. Hij is in alles voor ons. Soms denken we dat God neutraal is en ons enkel wil zien lijden. Nee, Hij is voor ons, Hij wil dat we leren, Hij wil het allerbeste voor ons.

De vraag is dan: *"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"*. Zij die tegen ons staan opgesteld -satan, demonen, ongelovigen en zelfs Christenen, kunnen ons niet tegenstaan als God voor ons is. Geen enkel schepsel kan ons scheiden van de liefde van God. Dikwijls vrezen we voor wat mensen ons kunnen aandoen, of wat de toekomst ons zal brengen, maar de heerlijke waarheid is, dat er absoluut niets is, heden en morgen, dat kan zegevieren over ons.

Dikwijls voelen we ons blootgesteld en eenzaam omdat niemand aan onze kant lijkt te staan en iedereen tegen ons is. Maar al voelen we ons soms door mensen verlaten, vergeet dan niet dat God ons nooit verlaat. God is "voor ons" in onze ziekte, in ons verdriet, in onze tijden van emotionele nood. Als we falen, God is "voor ons". Als we vallen, God is "voor ons". Er is geen tijd, geen plaats, geen toestand, geen omstandigheid waarin God niet "voor ons is".
Mogen deze wetenschap ons moed geven.

Ouderling Aaltje Zeeman.

Voorbede

1. Voor de groep gemeenteleden die het samengaan van de gemeente vorm geven.
2. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
3. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
4. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
5. Breng veel mensen in beweging Heer, die opzoek gaan naar wie U bent.
6. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
7. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde Kerk. We zullen dan overdenken Marcus 4: 35 – 41: Jezus is Heer ook over het natuurgeweld.

In de middagdienst horen we naar 1 Koningen 11: Salomo en zijn vreemde vrouwen.

ds J. Pronk

In memoriam

Op 22 juli 2009 is overleden br Pieter Stoker, verpleeghuis Gouwzee te Volendam

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
Dan waakt alom een engelenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

Kerkdienst Swaensborch

Op woensdag 5 augustus om drie uur 's middags mag ik weer voorgaan in de kerkdienst in Zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Het is altijd weer goed om daar met de ouderen van Waterland samen te zingen en te horen naar de boodschap van Gods Woord. Want juist als je ouder wordt en oud bent om het is zo goed om te horen, dat we niet vergeten zijn, maar dat er in de hemel een hart vol liefde is, dat voor ons klopt.

Het is goed om te zien, dat de kerkdiensten in Swaensborch zo goed bezocht worden. Een aantal bewoners is op zondag verbonden via de kerkteléfono met hun eigen thuisgemeente. Maar het is toch weer wat anders om op woensdagmiddag een "eigen" kerkdienst in Swaensborch te hebben. En voor de priesters en de dominees van Waterland is het een vreugde om voor te gaan in Swaensborch.

ds J. Pronk

Huwelijksinzegening

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht, dat Jacob René de Wijze en Neeltje de Groot kerkelijke bevestiging en zegening van hun huwelijk hebben aangevraagd tegen vrijdag 7 augustus om 14.30 uur in de Hervormde Kerk. Adres: de Duikjes 5. Voor het bruidspaar wordt de christelijke voorbede van de gemeente verzocht.

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 20,00 voor de Hervormde Diakonie en een gift van € 50,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

Collecten Patmoskerk

Zondag 26 juli 2009

Gezamenlijke dienst

De eerste collecte bestemd voor de Rudolphstichting € 232,15

De tweede collecte bestemd voor de beide kerken € 267,--

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 26 juli 2009

Middagdienst

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 73,85

De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 72,90

Kerkelijke stand Patmoskerk

Gedoopt op zondag 26 juli: Thomas, zoon van Cor en Gerdien Teerhuis, Zuiderzeeweg 17.

Geboren op 22 april 2009.

Vertrokken naar Leeuwarden: Natasja C. de Waart, Zuiderzeeweg 30.

Ingekomen van Terschelling: Rowdy Boneveld, IJsselmeerweg 41

K. Zeeman

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Augustus: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Als het lichaam niet meer wil
 en het leven wordt een lijden.
 Kan men voor het sterven dankbaar zijn
 omdat het komt als een bevrijden.

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan onze zwager en oom,

Pieter Stoker

Wij wensen Immetje en de kinderen veel sterkte.

Kees en Maretje
 Geertje
 Paul en Lijsje
 Klaas en Makie
 Neeltje
 Piet en Nelly
 neven en nichten

Woorden worden daden
Van vriendschap en van trouw
Ze zullen steeds verraden
Hoeveel ik van je hou.

Jacob René
de Weijze en Neeltje
de Groot

Geven elkaar het JA woord op vrijdag 7 augustus 2009 om 13.00 uur in het
Gemeentehuis aan de Pierebaan te Monnickendam

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.30 uur
in de Hervormde Kerk te Marken

U bent van harte welkom op onze receptie van 17.00 uur tot 19.00 uur
in dorpshuis 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90 te Marken

Ons adres: De Duikjes 5, 1156 AR Marken

Ceremoniemeesters:

Pieter de Groot, tel.: 06-51519907

Richard de Weijze, tel.: 06-29571030

E-mail: Jacob_en_neeltje789@live.nl

Cadeautip: 