

# Protestants Marken



*Jaargang 3, nummer : 31*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 8 augustus 2009*

**Kerkdiensten voor : 9 augustus 2009**

*10:00 uur Ds. J. Pronk*

Gezamenlijke dienst in de Patmoskerk

Intochtslied: Psalm 108: 1 en 2

Crèche: *Trijntje Uithuisje en*

*Sandra de Jong*

Collecte is bestemd voor Artsen zonder  
Grenzen

Deurcollecte is voor beide kerken

*17:00 uur ds. J. Pronk*

Intochtslied: Psalm 108: 1 en 2

Eerste collecte voor:  
*de Diaconie*

Tweede collecte voor:  
*de Hervormde Gemeente*

## Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	9 augustus	Jesaja 43:14-21
Maandag	10 augustus	Jesaja 43:22-28
Dinsdag	11 augustus	Jesaja 44:1-8
Woensdag	12 augustus	Jesaja 44:9-17
Donderdag	13 augustus	Jesaja 44:18-23
Vrijdag	14 augustus	Jesaja 44:24-45:7
Zaterdag	15 augustus	Psalm 45

## Een gat in de kerk

Dat 'gat' zou volgens een schrijven in het dagblad Trouw gevormd worden door mensen van zo'n 30, 40 jaar oud. Ze komen niet naar de kerkdiensten. Het lijkt mij wat kort door de bocht. Er zijn nog wel meer gaten waar te nemen. Ouderen worden vaak de grijze golf genoemd, en ja, de meeste kerkgangers zijn ouderen. Maar om nou te zeggen dat de kerk overspoeld wordt door die grijze golf is ook niet aan de orde. We weten natuurlijk dat jaarlijks veel kerkleden de kerk verlaten. Ze geloven niet, of ze geloven niet meer.

Ooit, toen veel van Zijn toehoorders Hem de rug toekeerden vroeg de Here Jezus aan zijn discipelen: "Willen jullie ook niet weggaan?" Petrus antwoordde met een geloofsbelijdenis. Dat is dus een keus die we maken.

Maar met dat gat in de kerk is het toch anders. Laten we liever spreken over het gat in de kerkgang, en dat gat zit niet alleen bij dertigers en veertigers.

Er zijn mensen die zelden de kerkdienst bezoeken, maar die zich niet van de Heer en zijn kerk afkeren. Integendeel, ze komen met hoogtepunten, laten hun kinderen dopen, sturen hen naar de zondagschool en catechisatie, doen vrijwilligerswerk en soms zelfs belijdenis des geloofs. Je zou je kunnen afvragen: waar zit dan de pijn? De kerk is immers geen doel maar middel. Het is echter wel een middel dat je dicht bij het geloof houdt.

Persoonlijk voel ik me na een kerkdienst altijd gesterkt en getroost. En heel praktisch gezegd: het moet wel gaande blijven.

Iemand schreef in Trouw dat de kerk geen oog heeft voor het moderne levensgevoel. Dat kan ik niet geloven. Er is beslist geen sprake van onwil, hoogstens van onmacht. Want wat doe je eraan? Wie het weet mag het zeggen. Evenementen trekken soms nog wel volle kerken, maar hoe lang blijft een evenement nieuw?

Toch, ondanks alles, ben ik blij met die niet zo trouwe kerkgangers. Zeker, ik zou ze graag meer in de kerk willen tegenkomen. Maar ze horen erbij, bij de Heer en in de ruimte van de kerk. En daar kan de Geest waaien waarheen hij wil.

Jezus vroeg nu aan de twaalf: "Willen jullie soms ook weggaan?"

Simon Petrus gaf antwoord: "Naar wie zouden wij moeten heengaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven."

Johannes 6: 67 en 68

Geertje Pereboom-Van Altena

### Voorbede

1. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat wij in staat zijn anderen te bemoedigen.
2. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
3. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
4. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
5. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
6. Voor de zomeravondzang, dat Uw lied elk hoekje van ons hart mag vullen.
7. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.

Ria Kaars

Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen houden we weer een gezamenlijke kerkdienst, ditmaal in de Patmoskerk. We luisteren dan naar Marcus 5: 1 – 20: Jezus in Varkensland.

In de middagdienst in de Hervormde Kerk horen we naar de uitleg van 1 Koningen 11: 26 - 40: een profet die zijn mantel in twaalf stukken scheurt.

ds J.Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen een gift van € 20,00 voor de Hervormde Diaconie en een gift van € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

ZOMERAVONDZANG 12 AUGUSTUS 20.00 UUR HERVORMDE KERK

Op woensdag 12 augustus om acht uur 's avonds houden we weer een Zomerzangavond in de Hervormde Kerk. Natuurlijk zijn weer alle mensen welkom, vakantiegangers en thuisblijvers.

De samenzang zal begeleid worden door "de Voor Anker Band".  
En uiteraard zullen zij ook enige muziekstukjes voor ons spelen.

Na afloop kunnen we weer bijpraten bij een kopje koffie of thee in de kerk.

De vorige zomerzangavond was weer een mooi gebeuren. Het Marker Mannenkoor heeft mooi gezongen en P.Boneveld heeft mooi gespeeld op het orgel. En we hebben lekker gezongen. Dat kun je toch wel merken, als de Marker Mannen aanwezig zijn. De samenzang krijgt dan toch wat meer volume en de donkere mannenstemmen geven toch een aparte kleur aan de samenzang. En dat is prachtig.

ds J.Pronk

ZOMERZANGAVOND 12 AUGUSTUS 20.00 UUR HERVORMDE KERKKerk in Actie bestaat 15 jaar

Deze zomer bestaat Kerk in Actie 15 jaar. Het zendingswerk en (wereld)diaconale werk van de kerk bestaat al eeuwen. Maar in augustus 1994 ging Kerk in Actie van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal al langer bestaande zendings- en werelddiaconale organisaties. In de afgelopen jaren hebben wij veel mensen kunnen bereiken met o.a. voedselhulp, scholing en met de verkondiging van het evangelie. Dit alles konden wij doen dankzij de trouwe steun van heel veel gemeenten en gemeenteleden.

Veel rampen krijgen een korte tijd aandacht in de media en worden daarna weer vergeten. Andere rampen komen zelfs helemaal niet in de media. Toch helpt Kerk in Actie ook daar. Terwijl Nederland vakantie viert en de kinderen vakantie hebben, zijn er in derde wereldlanden kinderen die nooit vakantie hebben.. Zij moeten werken en gaan nooit naar school. Ook hen willen wij helpen.

## Uit de Koninklijke Landmacht

### Mooi werk

Met iets meer dan twintig predikanten hebben we in 2008 geprobeerd bij de Koninklijke Landmacht beschikbaar te zijn voor militairen en burgers. Het stemt ons dankbaar dat onze aanwezigheid er toe deed!

Wat we precies (zouden moeten) doen, daarover zijn we het onder elkaar wel eens. Maar hoe we onze presentie –en onze intenties- moeten uitleggen, dat is lastig. In 2008 hebben we daar met elkaar eens extra aandacht aan besteed. We kwamen tot het volgende: Wie oppervlakkig naar ons kijkt, zou ons werk als volgt kunnen bezien: *walking and talking around*. Maar dat is de buitenkant. Als we iets willen laten meeklinken van onze intenties, dan komen we tot een omschrijving als: *Mensen helpen vrede te vinden met zichzelf, met de medemens en met God. Of: in het hectische leven van de militair rust en ruimte verzorgen door er te zijn en plaats te maken voor bezinning.*

Met deze intenties zijn wij op pad geweest

### Wat we doen

De Koninklijke Landmacht is momenteel vooral bekend vanwege de missie in Uruzgan: wij zijn erbij. Wij waren erbij toen daar slachtoffers vielen; wij waren erbij toen in Nederland nabestaanden moesten zien verder te leven. Wij waren betrokken bij uitvaartdiensten en memorials; wij mochten rituelen inzetten en wij mochten naar mensen luisteren, toen ze hun levensverhaal (probeerden) te vertellen. We zijn aanwezig in het centraal Militair Hospitaal in Utrecht; in het revalidatiecentrum in Doorn, bij sociaal-medisch overleg op alle kazernes, bij overleg met militaire commandanten. Steeds vaker worden plaatselijk en op kazernes herdenkingen gehouden, waarbij de dominee een korte toespraak mag houden.

En zo zijn er al sinds tijden de kerstlunches, waarbij een commandant beseft, dat toch iemand ( de dominee dus ) iets van de kerstgedachte onder woorden moet brengen. Dus sprint rond de kerst de dominee van uitgebreide lunch naar uitgebreide lunch...

Maar bovenal zijn we actief met wat wijzelf “het gewone nuldelijns werk” noemen: aanwezig zijn, op pad gaan, omzien naar mensen in een toch wel heel bijzonder beroep. Uit die contacten komt individueel pastoraat voort, omdat men opmerkt dat we niet plichtmatig een verhaal staan aan te horen. In lessen geestelijke vorming leiden we groepsgesprekken en snijden we relevante thema's aan. Op ons vormingscentrum Beekbergen gebeurt dat zelfs gedurende meerdere dagen, waardoor meer diepgang kan ontstaan.

Daar komt nog bij dat we een beweeglijke en avontuurlijke job hebben. U kunt ons zomaar aantreffen in Duitsland of Polen, of nog verder van huis. En in Nederland zelf wordt ook heel wat tijd in de bossen doorgebracht.

En net waar we zitten, wordt dan ergens in een kerkje, of gewoon in het bos, een kerkdienst georganiseerd. Dan proberen we met eigentijdse muziek, met een eigentijdse toespraak en met eigentijdse koffie en gebak de (meestal niet-) kerkelijke bezoekers en aan het denken te zetten.

Wie zou zo'n baan niet wensen?

Natuurlijk zijn er ook minder mooie kanten aan het werk van landmachtpredikant. Je bent minder dan in de kerk aan het theologiseren. Je bent als geestelijk verzorger toch wel een beetje een zonderling. Vaak moet je verhuizen als je niet wilt dat je je gezin alleen in het weekend ziet. En vaak ben je vier of zes maanden van huis, omdat de politiek dat bepaalt.

Er zijn mooie en moeilijke kanten aan het werk van landmachtpredikant, maar wij willen er zijn, met Gods hulp en tot zegen van mensen, kerkelijke en niet-kerkelijke mensen.

(Martin van der Bend, Staflandmachtpredikant, Jaarschrift 2008 Geestelijke Verzorging Krijgsmacht)

## Zes christenen levend verbrand in Pakistan

zaterdag 01 augustus 2009 | 17:25

ISLAMABAD (ANP) - In Pakistan zijn zes christenen (vier vrouwen, een kind en een man) zaterdag levend verbrand tijdens botsingen met moslims in de stad Gojra in de provincie Punjab. Dat meldden de autoriteiten.

De spanningen waren hier hoog opgelopen na geruchten dat christenen een koran hadden ontheiligd. Al enkele dagen geleden waren in een dorp in de buurt 75 huizen van christenen in vlammen opgegaan.

Zaterdag braken in Gojra rellen uit. Volgens minister Shahbaz Bhatti van Minderhedenzaken viel een menigte „misleid door religieuze extremisten" de christelijke buurt aan en stak veertig huizen in brand. Ook twee kerken gingen in vlammen op. Meer dan honderd gebouwen werden geplunderd.

Uit een eerste voorlopige onderzoek is gebleken dat er geen koran is ontwijfd. Het was slechts een gerucht, aldus de regionale minister van Justitie, Rana Sanaullah. Hij riep beide geloofsgemeenschappen op tot kalmte. Hij beloofde verder de relschoppers aan te pakken en ook de politie omdat die het geweld niet heeft gestopt.

Christenen vormen ongeveer 2 procent van de 160 miljoen Pakistanen. Moslims en christenen leven hier over het algemeen overwegend rustig samen.

Bron:

[www.bndestem.nl/algemeen/buitenland/5330286/Zes-christenen-leven-verbrand-in-Pakistan.ece](http://www.bndestem.nl/algemeen/buitenland/5330286/Zes-christenen-leven-verbrand-in-Pakistan.ece)

Dit bericht komt overeen met een email die ik 1 aug. jl. van Faras ontving (inclusief foto's). Een vriend van hem maakte het allemaal van dichtbij mee. Ik heb de details uit de eerste hand:

In totaal zijn 9 mensen gruwelijk omgekomen.

De laatste zin is beslist niet waar. Toen in 1947 Engeland Pakistan overdroeg als zelfstandige staat, konden uitsluitend moslims grondbezitter worden. Christenen werden en worden onderdrukt en verrichten slaafse arbeid in de rijke moslimhuizen en op hun landerijen. In sommige plaatsen mogen christenen niet kopen in moslim-winkels.

Onze diaconie steunt een school-project in Toba Tek Singh zodat christenkinderen naar school kunnen (ipv. kinderarbeid) en later betere kansen hebben. Gojra ligt 25 km van Toba Tek Singh.

Mocht u een donatie willen doen om uw onderdrukte geloofsgenoten te steunen dan kunt u uw gift storten op Rabo rek. 342874217 tnv. Gereformeerde diaconie te Marken o.v.v. "Pakistan".

6.  
Collecten Hervormde Kerk zondag 2 augustus 2009 Gezamenlijke Dienst

De eerste collecte bestemd voor Stichting Ronoylion € 208,10

De tweede collecte bestemd voor de beide kerken € 199,50

Middagdienst

De Eerste collecte bestemd voor Stichting Ronoylion € 47,80

De tweede collecte bestemd voor de hervormde gemeente € 84,65

---

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van  
onze dochter en zusje op 20 juli 2009 om 20.18 uur

LANA

Zij weegt 2890 gram is is 49 cm lang

Jan, Monique en Manouk  
Irenestraat 7  
1141 EN Monnickendam

Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen?  
Dan graag eerst even bellen  
Telefoon 0299-654285/06-51370502  
Monique en Lana rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

---

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis.  
Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
En wonen in een veilig huis.

Psalm 4 vers 3 (Liedboek)

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn broer en zwager,

**Pieter Stoker**

Maar je blijft in onze gedachten.

Wij wensen Immetje en de kinderen veel sterkte.

Lijsje Teerhuis-Stoker en Dirk Teerhuis

---

Onze zoon en broertje Thomas is alweer 3½ maand oud. Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten, kado's, kado-bonnen en spaarcentjes die we gekregen hebben na de geboorte en doop van Thomas.

Cor, Gerdien, Pieter en Thomas Teerhuis